

Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου ίσως για κάποιους φανούνε φανταστικές ή ψεύτικες ή εξωπραγματικές ή αληθινές ή παραπονημένες ή ακόμα και παρατραβηγμένες!!!! Εγώ δεν θα σας πω τι να πιστέψετε εγώ θα σας πω είναι ιστορίες....!!!! Το τι θα διαλέξετε από τα παραπάνω να πιστέψετε είναι στο δικό σας μυαλό και όχι στο δικό μου....!!!! Όπως όμως και να έχει είτε είναι φανταστική λογοτεχνία -ιστορία ή αληθινή – αντικειμενική ίσως σε κάποιους τους αρέσει και ίσως σε κάποιους άλλους να μην αρέσει καθόλου!!!! Ο καθένας έχει τα γούστα του και τα πιστεύω του...τα μυστικά του και τα θέλω του....τις αλήθειες και τα ψέματα του....!!!! Λυκάωνες ...όντα τα οποία είναι καλόβουλα, γκρινιάρηδες, καβγατζήδες, έξυπνοι, οικογενειάρχες, όντα της Μέσης Γης τα οποία κάποιες χιλιάδες αυτών ζούνε στην επιφάνεια της γης μαζί με τους ανθρώπους....λεπτομέρειες για αυτούς στα άρθρα μου Λυκάωνες στην ιστοσελίδα μας!!!! Δεν θα σας κουράσω άλλο....το βιβλίο αυτό γράφτηκε όπως ακριβώς ειπώθηκαν δεν διορθώθηκε από κάποια ορθογραφικά λαθη λογο χρόνου!!!! καλώς ήρθατε στις ιστορίες των Λυκάων...!!!!

Saman Lycan

Από το βιβλίο αυτό απαγορεύεται η αναδημοσίευση του η εκτύπωση του σε οποιαδήποτε μορφή, γραπτή, ηλεκτρονική, φωτογραφική, ή βιντεοσκοπημένη, ή ακόμα και εκφωνημένη όλου του βιβλίου ή ακόμα και αποσπάσματος αλλά και ονομάτων και τοπωνυμίων!!!! Οποιοσδήποτε δεν τηρήσει αυτά θα υποστεί τις διαδικασίες του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων βάση του νόμου ν. 2121/1993 πει πνευματικών δικαιωμάτων όπου ισχύει στην χώρα μας!!!! Το βιβλίο αυτό ανήκει στην ομάδα των INVISIBLE LYCANS TEAM και όλα τα πνευματικά του δικαιώματα!!!!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΣΤΑΝ

Μην κοιτάτε το χθες...αν είχατε!!! ή κοιτάτε το σήμερα αν έχετε ή δεν έχετε!!!! Να ευχαριστείτε τον Μαν Η Του που ακόμα ζείτε στο αύριο.....!!!! από την αδελφότητα των Λυκάωνων.....!!!! Και τότε έπεσε σιωπή βαριά στην αδελφότητα 300σιοι μαζεμένοι και ο Κάσταν στην μέση.....Έκανε κρύο κάπου πολύ βόρεια στην Φιλανδία... και τους απάντησε:

-Τα λόγια τούτα μια χαρά τα λέτε και έτσι είναι μα εγώ θα σας πω για την σιωπή!!!!

-Για την σιωπή!;! απάντησαν!!!!

-Ναι για αυτή που δεν ξέρετε να την χρησιμοποιείτε γιατί δεν την γνωρίσατε ποτέ σας!!!! και μου λέτε εμένα το τι πρέπει να κάνω και να ζω το αύριο!;!;! Ενώ δεν ξέρετε τίποτα και ποια είναι η σιωπή!!!!

Όταν βαφτιστείτε στον θάνατο της αγάπης σας και ουρλιάξετε όσο μπορείτε και δεν βγαίνει πλέον η φωνή σας έρχεται η σιωπή...

είναι σαν φάντασμα μαύρη και άδικη και κομψή σε αυτό που κάνει...το πρώτο που σου κάνει είναι να παγώσει τα δάκρια και στερεύουν...μετά σου αδειάζει το μυαλό και είναι άδειο όσο ένα βαρέλι...μετά γίνεται το λογικό σου....και κάθεσαικαι κάθεσαι....και κάθεσαι με την νεκρή αγάπη στα χέρια ματωμένα και σε κάνει άγριο η σιωπή και οποιός έλθει να στην πάρει γίνεσαι φονιάς.... μεγάλος φονιάς...πιστεύεις από την τρέλα της σιωπής ότι θα ζωντανέψει και θες να την προστατεύσεις από φίλους και εχθρούς...και γίνεσαι σαν τον διάβολο....και η σιωπή χαίρεται και καίει μαζί σου....

Σε κάνει να νιώσεις την γη της μοναξιάς με ελπίδες...ψεύτικες...και φαίνεσαι προστάτης σε μια νεκρή αγάπη....την σιωπή την κάνεις κορόνα και την δέχεσαι να σε κάνει βασιλιά της σιωπής....

Τώρα εσύ κυβερνάς....εσύ είσαι ο αφέντης στα σύνορα της σιωπής...

και η αγάπη σου χάνεται μέσα σε αυτήν την τρέλα και σηκώνεσαι και περπατάς αφήνοντας την πίσω....

Είναι τόσο ωραία όλα τώρα που έγινες βασιλιάς της σιωπήςμα κάτι σε κάνει να κοιτάξεις πίσω...και βλέπεις ότι την παίρνουν....

και αλλάζεις στον απόλυτο τρόπο που όλοι κάνουν σιωπή να μην τους βρεις....

και κατακρεουργείς και πάλι φίλους και εχθρούς και την ξανά παίρνεις αγκαλιά...πηδάς εδώ εκεί...και πας στην ιερή την λίμνη....η σιωπή σου τρώει τα λογικά σου...δεν μιλάς....δεν κλαις....έχεις μια παράξενη χαρά γεννημένη στην σιωπή....

αποχαυνώνεσαι μέσα σε αυτήν...και μέσα στην σιωπή μου με πλησίασε ο Σπαρκ κλαίγοντας που είχα γίνει βασιλιάς της σιωπής....

κλαίγοντας για αυτό που ζουσα....πάλεψα μαζί του...λυσσαλέα τον κατακρεούργησα πίστεψα ότι πέθανε....αλλά σκληρό καρύδι ο ψυχογιός!!!!

Και τότε την σιωπή θέλησαν οι πενήντα να μου την πάρουνκαι με αυτούς πάλεψα...κατακρεούργησα έβαψα τα χεριά μου με αίμα αθώων....η σιωπή είχε γίνει ανώδυνη ως τυραννία του μυαλού μουκατά έναν περιέργο τρόπο έζησαν και οι πενήντα....λες και η σιωπή μου ήθελε να ζήσουν....

Μετά από μέρες άρχισε η αγάπη μου να μυρίζεισαν ψοφίμι στον αγρό....

και όμως την κρατούσα ακόμα...

Όλοι από πίσω μου σακατεμένοι και μη έκλαιγαν και έλεγαν ότι τα είχα χάσει...μα δεν τους άκουγα...είχα την σιωπή της νεκρής μου αγάπης συντροφιά....

Πόσο τελειά ήταν ακόμα και στην σήψη....εμένα μου μύριζε λουλούδια...

τι να πείτε ...και μου μιλάτε για το αύριο....σε μένα....

και όμως ήλθες ο Αυτιάς πατέρας της να μου κάνει μαγικά σε μένα....

σε μένα!!!!

Να πάρει το παιδί του.....και η σιωπή μου με πρόδωσε....

πήρανε την αγάπη μου και πήγε μαζί της η σιωπή μου.....έκλαψα έκλαψα...μα δάκρυ δεν βγήκε....την πήρανε οι Αυτιάδες για να την κάψουνε στο Ταλχθ Ανριλθρί!!!!

Και εγώ από μακριά έψαχνα την σιωπή μου...μα καιγότανε και αυτή μαζίτι

υπέροχες φλόγες....είχε η σιωπή μου.....τι υπέροχες φλόγες ...

ίσως κάποια άλλη στιγμή συνεχίσω από εδώ που έμεινα....έχει πολύ συνέχεια μέχρι τους Αχρόνιους έτσι και αλλιώς την ξέρετε περιληπτικά την ιστορία.....

κουράστηκα να γραφώ συγχωρείστε με...

δεν πόρρω άλλο να γράφω.....

ΝΤΟΡΣΙΑ

Ήταν ένα πρωινό στην Λυκαωνία της μέσης γης.....ένα πρωινό όπως όλα τα άλλα!!!! μόνο που εκείνο το πρωινό δεν περίμενε κανείς τα γεγονότα που θα ερχόντουσαν!!!! Δεν είχε ξημερώσει καλά καλά και τα φύλλα από τα δένδρα είχαν πέσει όλα με μιας σημάδι ότι έμπαινε το φθινόπωρο και θα άρχιζαν οι ασταμάτητες βροχές!!!! Οι μόνοι που ήταν ξύπνιοι ήταν οι σκοποί της κάθε φυλής άλλα και οι σκοποί των συνόρων της!!!!

Τότε ένα περίεργο βουητό σαν να γινότανε σεισμός άρχισε να δίνει τρόμο και πανικό σε όλη την χώρα!!! Ένα περίεργο βουητό το οποίο όμοιο του δεν είχε ξανά ακουστεί ποτέ!!!!

Όλοι με μιας πεταχτήκανε από τα κρεβάτια τους νέοι γέροι και παιδιά με μιας και βγήκανε πανικόβλητοι έξω πιστεύοντας ότι ήταν σεισμός!!!! Τα ιερά τεράστια βούκινα ηχούσαν λυσσαλέα για πολύ ώρα ίσα ίσα όμως ακουγόντουσαν από το βουητό αυτό!!!!

Στο φρουραρχείο σήμανε συναγερμός και η φρουρά πανικόβλητη με τα ανακούφισης είδανε τον Σαμάνο τους να βγαίνει και αυτός από τα δωμάτια αυτού με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του!!!!

Τον πλησίασε ο Σπαρκ ο υπαρχηγός του και του είπε:

-Ιερέ και Άγιε Σαμάνε μας τι είναι αυτό!;! σεισμός μεγάλος έρχεται!;!

-Όχι!;! αν ήταν σεισμός θα είχε ήδη ξεσπάσει!!!! κάτι άλλο είναι!!!! να ηχήσουν τα βούκινα τα ιερά για πόλεμο!!!! και ας μην έχουμε δει τίποτα ακόμα!!!!

Αμέσως τα ιερά τεράστια και πιάνια σε μέγεθος βούκινα έσκισαν αυτό το παράξενο και τόσο μυστήριο βουητό στην μέση αυτήν την φορά!!!!

Το ένα μετά το άλλο ο κάθε Λυκάων που το φυσούσε είχε αφήσει τα πνευμόνια του σε αυτό και ακουστήκαν ποιο δυνατά από κάθε άλλη φορά!!!!

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ήλθε μια άλλη βουή να επισκιάσει το παράξενο αυτό βουητό!!!! Ήταν οι φωνές των Λυκάωνων που με μιας φωνάζαν!!!!!!

Χρουουουουουουουου Χρααααααααααα!!!!!!

Από όλες τις φυλέςαπό όλα τα φυλάκια της χώρας....

άπαντες είχαν μαζευτεί και ήταν έτοιμοι να κεράσουν τον θάνατο με τις ψυχές των εχθρών τους μα και τις δικές τους!!!!

Τότε το βουητό άρχισε σιγά σιγά να εξασθενεί και όσο παράξενα είχε εμφανισθεί στην χώρα έτσι μετά από λίγο έσβησε και δεν ακουγότανε τίποτα!!!! Τότε ο Σαμάνος είπε:

-Να ηχήσουν τα ιερά βούκινα για τρίμηνο συναγερμό πολέμου μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και άπαντες έτοιμοι για πόλεμο!!!!!!

Τα ιερά βούκινα αρχίσαν να ηχούν και πάλι.....

Ο Κάσταν είπε τότε στον Σπαρκ:

-Κάτι έρχεται από την νότια πλευρά της χώρας....

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του μια τεράστια λάμψη κάλυψε όλη την χώρα από την νότια πλευρά στον ουρανό....

Η λάμψη ήταν τόσο μεγάλη όπου κανείς δεν μπορούσε να αντικρίσει τον ουρανό....αναγκάστηκαν όλοι να βάλουν τα χέρια τους στα ματιά τους διότι πίστεύανε ότι θα τυφλωθούν!!!!

Η λάμψη σταμάτησε να υπάρχει και όταν άνοιξαν όλοι τα μάτια τους αντίκρισαν κάτι το οποίο δεν είχαν ξανά δει ποτέ τους!!!!

Ένα περίεργο αντικείμενο αιωρείτο ακριβώς πάνω από την χώρα τους!!!! Ένα αντικείμενο το οποίο οι διαστάσεις του πρέπει να ήταν περίπου 50 μέτρα μακρύ και άλλα 90 πλάτος!!! Είχε ένα παραλληλόγραμμο σχέδιο και ήταν κατάμαυρο όπως το σκοτάδι του << Ιχρόλ >> στα τοιχώματα του τριγύρω υπήρχαν ιδεογράμματα τα οποία δεν είχαν ξανά δει ποτέ κανείς τους!!!!

Ο πανικός άρχισε να περνάει πλέον καθαρά διαστάσεις απειλής για την ζωή όλων στην χώρα!!!! και αυτό έκανε τους Λυκάωνες να μοιάζουν σαν διάολοι στην όψη!!!! Η κάθε αρχηγός έδωσε τις εντολές τις να μεταβούν όλοι οι κάτοικοι στην ιερή κοιλάδα όπως έκαναν κάθε φορά σε περίπτωση μαζικού κινδύνου!!! Βλέπετε οι Λυκάωνες όταν καταλάβουν ότι έρχεται το τέλος τους μαζεύονται όλοι μαζί για να δώσουν την ύστατη μάχη και να πεθάνουν όλοι μαζί παρέα!!!!

Πραγματικά λοιπόν σε λίγες ώρες είχαν μαζευτεί άπαντες στην κοιλάδα και περίμεναν!!! δεν μιλούσε κανείς!!!! κάποια στιγμή φάνηκε και ο Κάσταν μαζί με την φρουρά του!!! Ανέβηκε στον ιερό βράχο ομιλίας της κοιλάδας!!!! Κοίταξε τον λαό του και είπε με δυνατή φωνή να τον ακούσουν όλοι!!!!

-Αδέλφια μου!!!! Μάνες και γιοί γιαγιάδες παππούδες....!!!!δεν ξέρω με τι έχουμε να κάνουμε!!!! άλλα είμαστε όντα που δεν φοβόμαστε κανέναν!!!! και αν ήλθε η ώρα μας αν δεν δώσουμε μάχη και πεθάνουμε ξαφνικά από αυτό εδώ το πράγμα!!! σας δίνω τον λόγο μου ότι στην επόμενη ζωή θα κάνω τον Μαν Η Του να το καλό σκεφτεί αυτό που μας βρήκε και θα σκύψω να φιλήσω τα πόδια του Χριστού μας!!!!

Για την Μητέρα και τον Πατέρα που μας έφεραν στην ζωή!!!!

Αμέσως έγερσε το κεφάλι του προς τα πίσω και άρχισε να ουρλιάζει όπως ποτέ άλλοτε σαν να ήθελε να εμψυχώσει τον λαό του άλλα και να σπείρει τρόμο σε αυτό το άγνωστο αντικείμενο που αιωρείτο εκεί ακόμα άχαρα!!!! Αμέσως τον ακολούθησαν άπαντες στο να ουρλιάζουν και αυτοί.....!!!! μόλις σταμάτησαν τότε έγινε κάτι!!!!

Μια φωνή ακούστηκε από τον αέρα!!!! η οποία ερχότανε σίγουρα από το αντικείμενο αυτό!!!! Ήταν δυνατή και καθάρια άλλα άφηνε μια χροιά από ηχώ...είπε τα εξής!!!!

-Τρεις άθλιοι και βρομιάρηδες Λυκάωνες!!!! άχρηστα όντα της μέσης γης!!!! προκαλώ αυτόν τον βλάκα τον Σαμάνο που έχετε σε μονομαχία για να δείτε ότι μόνο για να γλύφει τα παπάρια του κάνει και για τίποτα άλλο!!! Είναι τόσο άχρηστος που για να κλάσει κοκκινίζει....η φωνή συνέχιζε να λέει να λέει και τότε ο Κάσταν γύρισε και είπε στον Σπαρκ!!!!

-Η φωνή δεν μοιάζει άλλα μόνο ένας μιλάει και βρίζει έτσι σε όλη την μέση γη!!!! και αυτός πρέπει να είναι αυτό το σιμπούρι με πόδια ο μαλάκας ο Ντόρσια!!!! Αν είναι αυτός θα τον εξαφανίσω από προσώπου γης τον αλήτη που μας δημιούργησε τέτοιο πανικό!!!!

Ο Σπαρκ απάντησε!!!!

-Σαμάνε μου μην τον συγχωρήσεις να τον σκίσεις τον κερατά αν είναι αυτός!!!! άλλα πως είναι και γιατί ήλθε με αυτό το πράγμα σε μας!;

Η φωνή συνέχιζε να λέει....

-Άμα κερδίσω εγώ από την μονομαχία θα γινώ εγώ ο αρχηγός σας και θα κάνετε ότι λέω εγώ!!! Θα μου φέρνεται συνέχεια φαγητά τα καλύτερα και θα με λατρεύεται σαν θεό....

Τότε ο Κάσταν είπε!!!!

-Αυτό το ρημάδι είναι!!!! μόνο αυτός ο κοιλιόδουλος θαμίλαγε για φαγητά!!!! θα τον σκίσω λεμέ μόλις κατεβεί κάτω από αυτό το κολοκύθι!!!!

Η φωνή σταμάτησε και τότε μια φωνή ακούστηκε όχι όμως όπως πριν αλλά ίσα ίσα που έπεφτε από το αντικείμενο προς τα κάτω.... ακουγόταν καθαρά ένα μονότονο
εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε.

Μόλις έπεσε στο έδαφος πετάχτηκε όλο κατάρεις και γέλια στον αέρα με ακροβατικά άλματα ο Ντόρσια λέγοντας!!!!

-Λοιπόν κοπρόσκυλο είσαι έτοιμος να παλέψεις σαν άντρας αυτήν την φορά ή θα κάθεις να με κοιτάς σαν τυφλωμένη αλεπού τις << Λιηρηρθήν>>!;

Όλοι ηρέμησαν με μιας μόλις είδαν τον μικροσκοπικό Ντόρσια αλλά είχαν πολλά νεύρα μαζί του για τον τρόπο που τους είχε προκαλέσει!!!!

Ο Κάσταν πετάχτηκε μπροστά με μιας και είπε!!!!

-Πας καλά ρε παράλυτε των ζουμπάδων!; τι κόλπα είναι αυτά το να τρομοκρατείς έναν λαό!!!! ετοιμάσου να πεθάνεις!!!!

Ο Ντόρσια ξέσπασε σε γέλια και του είπε!!!!

-Για να σε δω λυκάκο πόσα απίδια πιάνει ο σάκος!!!!

Με ένα τεράστιο άλμα ο Κάσταν πετάχτηκε στον αέρα!!! μα προτού φτάσει τον Ντόρσια σκεφτότανε στον αέρα....

Είναι ο καλύτερος μου φίλος δεν γίνεται να τον σκοτώσω!!! είναι ο τελευταίος από το είδος του και πάλι δεν γίνεται να τον σκοτώσω!!! εγώ όμως θέλω να το σκοτώσω τον αλήτη για τον πανικό που μας έφερε.....

Καθώς πλέον είχε πάρει θέση πτώσης και ο Ντόρσια ήταν μόνο λίγα εκατοστά από τα φονικά νυχιά του Κάσταν έκανε αμέσως δυο βήματα δεξιά!!!!

Ο Κάσταν προσγειώθηκε με έναν δυνατό γδούπο στην γη!!!! προσπαθούσε να πιάσει τον μικροσκοπικό Ντόρσια για πολύ ώρα μα ο Ντόρσια ήταν ο μαέστρος των ακροβατικών ο ένας και μοναδικός και οι κινήσεις του σε ταχύτητα το ίδιο με των Λυκάωνων!!!!

Μάταια προσπαθούσε ο Κάσταν ...έτσι φαινότανε στην πραγματικότητα δεν ήθελε να του κάνει κακό ήταν φίλος του!!!! και όχι οποιοσδήποτε ο καλύτερος του φίλος!!!!

Όλοι κοιτούσαν με αγωνία τι θα συμβεί μα μετά από λίγο ο Κάσταν άρχισε να κουράζεται ...τότε ο Ντόρσια που βρισκότανε πάνω σε ένα δένδρο φώναξε δυνατά και μετά έκανε την επίθεση του αυτός!!!!

-Χααααα!!!! άχρηστο τομάρι με μαλλί!!!! ήλθε η ώρα να συναντήσεις τους ενδόξους Σαμάνους σου αλλά και όσους φίλους έχεις χάσει!!!!

Πετάχτηκε στον αέρα με μιας και τα όπλα στα χέρια του στριφογύριζαν σαν έλικες αεροπλάνου κάνοντας ένα θόρυβο όπως οι τεράστιες σφίγγες την ώρα που πετάνε!!!!

Μόλις πήρε ύψος έπεσε με μιας σημαδεύοντας το κούτελο του Κάσταν!!!!

Ο Κάσταν έκλεισε τα μάτια του και περίμενε το μοιραίο!!! πίστευε ότι ο φίλος του είχε τρελαθεί...δεν ήθελε να του κάνει κακό και άφησε τον εαυτό του ελεύθερο στην βούληση του Μαν Η Του και του Ντόρσια το τι θα γίνει!!!!

Μα προτού προλάβει να φτάσει στο μέτωπο του Κάσταν ο Σπαρκ με μια κίνηση τον έπιασε στον αέρα όπως κάποιος πιάνει μια μύγα ζωντανή!!!!

-Χαααααααααααααααααααααααααα φώναξε ο Σπαρκ!!!! τον έπιασα τον κερατά και ένα μεγάλο χαμόγελο δημιουργήθηκε στο πρόσωπο του!!!! μα προτού προλάβει να χαιρεί το πρόσωπο του έδειξε σημάδια πόνου!!!! και όπως κρατούσε το χέρι του ψηλά ο Ντόρσια βγήκε μέσα από την πάνω παλάμη του Σπαρκ!!!!

Του είχε τρυπήσει την παλάμη και είχε βγει μέσα από αυτήν!!!! Ο Σπαρκ ούρλιαξε από τον πόνο!!!! Ο Κάσταν τα έχασε με αυτό και είπε!!!!

-Είναι εχθρός μας πλέον έχει τρελαθεί!!!!

Έδωσε αμέσως διαταγή στην φρουρά του να τον πιάσουν ζωντανό ή νεκρό!!!! Έτσι λοιπόν 50 από τους καλύτερους Λυκάωνες μαζί και ο τραυματισμένος Σπαρκ προσπαθούσαν να τον πιάσουν!!!!

Ένας αλλόκοτος και μη κατανοητός πόλεμος είχε ξεσπάσει στην κοιλάδα της μέσης γης....από τους Λυκάωνες προσπαθώντας να πιάσουν ένα πλάσμα που ήταν το τελευταίο στο είδος του!!!!

Η ώρα περνούσε και οι 50 είχαν γίνει ποιο φονικοί από κάθε άλλη φοράάπλωνε κάποιος τα νύχια τους για να τον σκοτώσει μα ο Ντόρσια επιδέξια περνούσε αναμεσά από τα δάχτυλα του βρίζοντας και καταριώντας θεούς και δαίμονες και κάθε φορά που γινότανε αυτό τους έκοβε απαλά με τις λεπίδες του...θα μπορούσε να τους κόψει δάχτυλα μα δεν το έκανε!!!!

Το είδε αυτό ο Κάσταν κατάλαβε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό!!!!

Τότε έδωσε διαταγή να σταματήσουν όλοι ...άπαντες και πράγματι έτσι έγινε!!! Λαχανιασμένοι οι Λυκάωνες πιάνοντας τα γόνατα τους σκυμμένοι από το λαχάνιασμα και ματωμένοι κοιτούσαν τον Ντόρσια που είχε προσγειωθεί σε ένα βράχο επάνω!!!! είχε βγάλει το μακρύ κυρτό τσιμπούκι του και κάπνιζε φρέσκο χαμομήλι μανιωδώς δημιουργώντας πολύ καπνό!!! Στεκόταν εκεί ατάραχος και λαχανιασμένος και αυτός...τότε ο Κάσταν έκανε ένα βήμα μπροστά!!!! Έφτασε σε ακτίνα των δυο μέτρων και είπε στον Ντόρσια:

-Τι έγινε παλιέ μου φιλέ και είσαι τος εχθρικός μαζί μου και με τους υπολοίπους από ότι βλέπω δεν θες να μας σκοτώσεις αλλά όπως πάει δυστυχώς θα πρέπει κάποια στιγμή να σε σκοτώσουμε!!!!εξήγησε μου τι τρέχει!;!

Τράβηξε την πίπα του απότομα ο Ντόρσια από το στόμα σηκώθηκε όρθιος και του είπε:

-Είμαι μονός μου ρε σκατό λύκε!!!! μονός!!!! δεν έχω κανέναν!!!! μα κανέναν!!! σαν την άδικη κατάρα γυρνώ στην μέση γη!!! τι να το κάνω όμως όταν είμαι μονός μου!!!! και εσύ!!! εσύ!!!!

ο καλύτερος μου φίλος ούτε έψαξες να δεις που είμαι τα τελευταία δυο χρονιά!!! Έτσι κάνουν οι φίλοι!;!

Τότε ο Κάσταν του απάντησε:

-Αδελφέ μου πραγματικά δεν ήξερα που ήσουνα σε έψαχνα ένα χρόνο πίστεψε με!!!! Αλλά άμα θέλεις να κρυφτείς εσύ θα δυσκόλευες μέχρι και τον Μαν Η Του να σε βρει!!!

Για κάμποσα δευτερόλεπτα δεν μιλούσαν κοιτούσαν ο ένας τον άλλον....

Ένα απαλό αεράκι σηκώθηκε και έκανε τις γούνες και τις χαίτες των Λυκάωνων να κουνιούνται ρυθμικάτότε ο Ντόρσια έκανε την επίθεση του ξανά τέντωσε ο Κάσταν τα χέρια του δεξιά αριστερά κάνοντας σινιάλο στην φρουρά και τον Σπαρκ να μην επέμβουν!!!!

Ήταν σίγουρος ότι ο Ντόρσια δεν θα του έκανε κακό!!!

Αντί να πάει στο μέτωπο του έκατσε επάνω στον ώμο του Κάσταν!!!! Τράβηξε την πίπα του από το καβούκι και πάλι ...τράβηξε μια καλή τζούρα και του είπε:

-Θα με συγχωρέσεις ρε κωλόπαιδο!;! ξέρεις ότι σε αγαπώ και είμαστε φίλοι...έφτασα τόσο βαθιά στα κάτω επίπεδα με τους καταραμένους που ένα τσούρμιο από τους θεούς μου ξέρουν πως γλύτωσα!!!!και τους έκλεψα και το ιερό τους όχημα χα!!!!

Ο Κάσταν κλείνοντας τα μάτια ανακουφίστηκε που ο Ντόρσια ήταν πλέον ο ίδιος όπως και πριν όλα αυτά τα χρόνια!!! ήξερε μέσα του από την αρχή ότι αν ήθελε τον είχε σκοτώσει και δεν το ήθελε αυτό με τίποτα!!!!

-Ναι αδελφέ μου γύρισε ο Κάσταν και του είπε!!! μην στεναχωριέσαι!!! μπορεί να έχασες τους δικούς σου όλους!!!μα έχεις βρει καινούρια οικογένεια και φυλή!!!!

Χαμογέλασε όλο ανακούφιση ο Ντόρσια και κάθισε με τον πισινό του στον ώμο του Κάσταν!!! Καθώς γύρισε ο Κάσταν να πάνε στην πόλη αντίκρισε τον Σπαρκ όπου βαστούσε το ματωμένο χέρι του...

Τα μάτια του σπινθηροβόλησαν όχι από πόνο αλλά από τσαντίλα!!!! τότε ο Σπαρκ του είπε!!!!

-Σαμάνε μου ιερέ και Άγιε Πατέρα μας μην μου πεις ότι θα αφήσεις αυτό το καθίκι να ζήσει!;! θέλω να το πατήσω χάμο σαν μερμήγκι!!! να το λιώσω!!!!

Τον κοίταξε ο Κάσταν καλά στα μάτια και του είπε....

-Ψυχό γιε μου!!! κάποιες φορές πρέπει να ματώσουμε για να συγχωρήσουμε!!!! εσύ μπορεί να ματώνεις και να πονάς κανονικά ο Ντόρσια ματώνει ψυχικά και πονάει!!!! πίστεψε με δεν ήθελε να το κάνει αυτό σε σένα!!!

Ο Ντόρσια σηκώθηκε έβγαλε το καβούκι του το άφησε στον ώμο του Κάσταν και με ένα ακροβατικό πήδη βρέθηκε στην άθικτη παλάμη του Σπαρκ!!!!

Ο Σπαρκ τα έχασε το ίδιο και ο Κάσταν!!! τότε ο Ντόρσια του είπε:

Μετά τον βρωμιάρη τον Σαμάνο ότι καλύτερο έχω είσαι εσύ!!!! δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα!!!! θα σε αφήσω να μου πάρεις την ζωή αν θέλεις και να με στείλεις στους δικούς μου μια ώρα αργότερα για το κακό που σου έκανα!!!! Έκλεισε τα μάτια του και κάθισε οκλαδών στην ανοιχτή παλάμη του Σπαρκ!!!!

Ο Σπαρκ κοίταζε μια τον Κάσταν μια τον Ντόρσια!!! αν έκλεινε την χούφτα του θα τον έλιωνε σαν έντομο!!!!

Ο Κάσταν κοιτούσε ανήσυχος!!!!

Τότε μαλάκωσε ο Σπαρκ και του είπε!!!!

-Πονάω ρε βλάκα μου τρύπησες το χέρι!!!!

Αμέσως πετάχτηκε σαν ελατήριο ο Ντόρσια στον ώμο του Κάσταν φόρεσε το καβούκι του και ξανά πήγε στον Σπαρκ!!!! έβγαλε ένα μικρό φλασκί από το καβούκι του μουρμουρίζοντας!!!!

Χαααα!!!! εδώ είσαι είπε: το άνοιξε και έριξε μια σταγόνα στην τρύπα που αιμορραγούσε!!! και πετάχτηκε πάλι πίσω στον ώμο του Κάσταν!!!!

Ο Σπαρκ ούρλιαξε από τον πόνο τώρα πραγματικά ήθελε να το σκοτώσει!!!

Κάνοντας να φτάσει τον Κάσταν σταμάτησε να πονάει!!! κοίταξε το χέρι του και έμεινε έκπληκτος!!!! η τρύπα δεν υπήρχε!!! είχε κλείσει!!!!

Τότε ο Κάσταν είπε!!!

-Ο Ντόρσια είναι από τους γηραιότερους Σαμάνους της μέσης γης!!!! Και εκεί ξεκίνησαν για την πόλη...

Στον δρόμο καθώς πηγαίνανε του είπε ο Κάσταν:

Με αυτό το διάλογο που μου έφερες στην χώρα μου τι θα το κάνω!; δεν το θέλω να είναι εκεί:

-Να το δώσουμε στους νάνους είπε ο Ντόρσια όλο και κάτι θα φτιάξουν στην χώρα....
Είχε ήδη έλθει το απόγευμα όταν φτάσανε στην πόλη..... το τι έγινε με το ιπτάμενο αντικείμενο!! και αν το αναζήτησαν πίσω οι Δρακόντειοι και αν το πήρανε οι νάνοι τελικά....αυτό είναι μια άλλη ιστορία που σας υπόσχομαι να σας πω άλλη φορά.....!!!!
Ευχαριστώ!!!!

Τέλος !!!!

ΒΡΑΑΛΘ

Ο Κάσταν και φρουρά του συνέχισαν να περπατούν για μέρες!!!! Ήταν ακόμα στα εδάφη των ανθρώπων μυρμηγκιών και δεν υπήρχε τίποτα τριγύρω για φαγητό!!!! Η πείνα τους ήταν μεγάλη ειδικά του αχόρταγου Ντόρσια που μονολογούσε για αυτήν την πείνα που ένιωθε!!!!

-Μα τους 323 θεούς μου πεινάω τόσο που θα μπορούσα να σας φάω όλους ρε!!!

Και κοπανιότανε στον ώμο του Κάσταν!!! Ο Κάσταν χαριτολογώντας και σοβαρά μαζί του απάντησε!!!!

-Μα για αυτό φιλέ μου καλέ φταις εσύ και όχι εμείς!!!!

-Ναι ναι να μην έχω δέκα βουνά!!!! ώρες ώρες δεν ξέρω τι παθαίνω ο άχρηστος!!!!

Προχωράγανε σε ένα τοπίο που ποιο πολύ θύμιζε σεληνιακό τοπίο ξεραίλα παντού οι άνθρωποι μυρμηγκία τα είχαν πάρει όλα από εκεί!!!! Στην άκρη όμως του ορίζοντα άρχιζε και πρασίνιζε

-Να να

Φώναξε ο Ντόρσιαμπαινουμε σε συμμαχικά εδάφη επιτέλους.....!!!! Μέχρι το απόγευμα είχαν μπει στα δάση των Βραάθ!!!! Δάση τόσο παρθένα όσο ο Αμαζόνιος αλλά τρεις φορές και ίσως πέντε μεγαλύτερα δένδρα και βλάστηση και άλλο τόσο ποιο πυκνό!!!!

Εκεί ο Κάσταν αναρωτήθηκε....

-Χμμμ!!!! γιατί να μην προχωρήσαν παρακάτω οι άνθρωποι μυρμηγκία!;

-Θα φοβήθηκαν τους Βραάθ είπε ο Ντόρσια!!!

Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν την είσοδο τους στο παρθένο δάσος!!!! μετά δυσκολίας προχωρούσαν με τα πόδια ώσπου ο Κάσταν είπε!!!!

-Από δένδρο σε δένδρο!!!

Ξεχύθηκαν όλοι τους με τα κοφτερά τους νύχια και σκαρφάλωναν στα δέντρα ως αίλουροι!!!! Αμέσως άρχισαν να πηδάνε από δένδρα σε δένδρα ήταν τόσο τεράστια που πραγματικά θα τα ζήλευε και ο καλύτερος σκηνοθέτης!!! Μπροστά ο Κάσταν και από πίσω οι άλλοι!!! Ο Ντόρσια γαντζωμένος από τις τρίχες του Κάσταν στον ώμο του κάθε φορά που κάνανε μεγάλα άλματα ο Κάσταν φώναζε!!!!

-Εοοοοοοοπ την κάσαμετην κάσαμε....την κάσαμετην κάσσαααααααααααμεεεεε!!!! μόλις έφταναν στο επόμενο δένδρο έλεγε αμέσως!!!! ουφ μαλάαααααα μου δεν την κάσαμε!!!!

Ο Κάσταν κάθε φορά χαμογελούσε με τον μικροσκοπικό φίλο του ώσπου στο επόμενο δένδρο ο Κάσταν σταμάτησε απότομα!!!! το ίδιο και οι άλλοι άρχισαν να μυρίζουν σαν τρελοί στον αέρα!!!! Έκανε δυο κινήσεις με τα χέρια του ο Κάσταν και αμέσως η φρουρά του ακροβολίστηκε μπροστά του σε σχήμα ημισέληνου!!!! Ο Ντόρσια ψιθυριστά του έλεγε!!!!

-Ναι ναι ναι ναι ναι φαΐ φαΐ φαΐ φαΐ φαΐ φαΐ πες μου ότι είναι φαΐ φαΐ φαΐ φαΐ φαΐ ...τον διέκοψε απότομα ο Κάσταν

-Σκάσε ρε μαλακισμένο επιτέλους!!!

Ξανά κοίταξε μπροστά του και τότε κάτι το τεράστιο άρχισε να ακούγεται ότι περπατούσε στο δάσος!!!! Πετάχτηκε ο Σπαρκ όρθιος από το κλαρί που ήταν και φώναξε!!!!

-Αρχκροχέρκλ!!!! (τυρρανόσαυρος)

Ποιο κάτω είχε ένα ξέφωτο όπου και φάνηκε αυτό το τρομερό ζώο!!!! τεραστίων διαστάσεων!!!!

Ο Ντόρσια είχε μείνει κάγκελο!!! ρώτησε τον Κάσταν!!!

-Ρε πάτε καλά ρε θα πιάσετε αυτό το βουνό!;! Εμ δεν έπρεπε να σας λένε τρελούς αλλά θεοπάλαβους!!!! είναι νόστιμο!;! είναι ωραίο!;! έχει μαλακό τσι τσι!;!

-Σκάσε επιτέλους και παρακολούθα!!!!

Η φρουρά του το είχε κυκλώσει!!! ο τυρρανόσαυρος του πήρε χαμπάρι και τότε ξεκίνησε ...το ποιο απίστευτο κυνήγι που έχει γίνει ποτέ!!!! Σαν διάβολοι τρελαμένοι πέφτανε επάνω του οι Λυκάωνες και προσπαθούσαν πρώτα να τον τυφλώσουν μα τα νύχια τους !!!! άλλοι προσπαθούσαν να κόψουν τους τένοντες από τα πόδια του ...παντού αίμα!!!! άλλοι στεκότανε μπροστά του κάνοντας του γκριμάτσες σαν δολώματα όπου την τελευταία στιγμή κάνανε στην άκρηΚάποια στιγμή η ζούγκλα αντηχούσε από τα γρυλίσματα των Λυκάωνων και του τυρρανόσαυρου ...ήταν λες και βρισκόντουσαν στην κόλαση!!!! Μόλις καταφέρανε και τυφλώσανε τον τυρρανόσαυρο πηδήξανέ ολοι από πάνω του!!!! Το ζώο πληγωμένο πλέον και τυφλό δεν ήξερε που πήγαινε!!!! Εκεί ο Σπαρκ πετάχτηκε στον αέρα με το σώμα του πίσω όπως ένα τόξο που είναι έτοιμο να ρίξει!!!! Στα δυο του χέρια βαστούσε τον τεράστιο διπέλεκα του των 250 κιλών!!!! Με το που έφτασε σε πεδίο βολής τον εκσφενδόνισε και πέτυχε το δύσμοιρο το ζώο ακριβώς στην μέση του κεφαλιού του!!!! καρφώθηκε με ακρίβεια χωρίζοντας του το μυαλό στα δυο!!!! Αμέσως το ζώο έπεσαι νεκρό δημιουργώντας μια τεράστια λίμνη αίματος!!!!

Αμέσως ξέσπασαν σε ουρλιαχτά χαρά και νίκης ακούστηκαν ποιος ξέρει που!!!! Κατέβηκε και ο Κάσταν ο Σπαρκ είχε ανοίξει ήδη το στερνό του ζώου και είχε βγάλει την καρδιά του και την πρόσφερε στον Κάσταν!!! Αμέσως ο Κάσταν την πήρε!!! όλοι περίμεναν να αρχίσει να τρώει!!!

Αν δεν τρώει ο Σαμάνος δεν τρώει κανείς!!!! έπιασε την καρδιά του ζώου και την έκοψε σε 52 κομμάτια η καρδιά ζύγιζε περίπου στα 49 κιλά ίσα κομμάτια; για τον καθένα!!!

Τότε ο Κάσταν τους είπε!!!!

-Ελάτε να πάρετε όλοι!!!

Αμέσως έτρεξαν όλοι μπροστά του μα ο Σπαρκ του είπε!!!

-Σαμάνε μου το καλύτερο κομμάτι το τρώει ο Σαμάνος!!!

Και ο Κάσταν του είπε!!!!

-Σήμερα θα φάμε όλοι μαζί πρώτοι!!!

Κατέβασαν τα κομμάτια σαν λαίμαργα όρνια και πέσανε με τα μούτρα στο υπόλοιπο ζώο!!!

Κάποια στιγμή ο Ντόρσια δεν είχε ξεκινήσει να τρώει...είπε στο Κάσταν...!!!

-Ρε πολύ είναι να ανάβαμε μια φωτίτσα να ψήναμε κανένα!;!

Ο Κάσταν γύρισε με ένα κομμάτι κρέας στο στόμα του και του είπε!!!!

-Όχι εν ώρα εκστρατείας φωτιά!!!!

Φάε και του έδωσε ένα κομμάτι από το συκώτι του ζώου!!!! Ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από τον Ντόρσια!!!! Στην αρχή ξίνισε αλλά η πείνα ήταν μεγαλύτερη!!!!

δεν πρόλαβε να του το δώσει και το είχε καταβροχθίσει ο Ντόρσια!!!! Έπεσε και αυτός με τα μούτρα και όσο οι Λυκάωνες βλέπανε ότι ήταν καταστροφήτόσο ποιο γρήγορα τρώγανε μα που να τον φτάσουν!!!! Κάποια στιγμή έφτασε κοντά στον Σπαρκ σαν πιράνχας σε γρήγορη κίνηση βλέποντας αυτό ο Σπαρκ του πάτησε μια μπάτσα και πετάχτηκε απέναντι!!!! μα ο Ντόρσια δεν προήθηκε!!!! ξανά σηκώθηκε και με ακροβατικά τον προσπέρασε και συνέχισε!!!! Σε μια ώρα είχαν φάει τόνους κρέας δεν μπορούσαν άλλο!!! όλοι είχαν καθίσει κάτω γιατί είχαν πρηστεί από το φαί!!! Ο μόνος που συνέχιζε ήταν ο Ντόρσια!!!! τότε ο Σπαρκ του είπε του Κάσταν!!!!

-Μα που το βάζει όλο αυτό το κρέας....

χαμογελώντας ο Κάσταν του είπε!!!

-Κοίτα το παντελόني του πίσω!!!

Κοιτώντας ο Σπαρκ το είδε!!!

Πετάχτηκε στον αέρα και είπε!!!!

-Όχι ρε!!! όχι!!!!

Πίσω από το παντελόني του είχε κάνει μια μικρή τρυπά με μπάλωμα και το άνοιξε οπότε το ήθελε ...αυτό το έκανε διότι όσο έτρωγε τόσο αφόδευε συνέχεια!!!

Τότε του είπε ο Κάσταν

-Είναι μονάντεροι...

-Όχι όχι φώναζε ο Σπαρκ!!!!!!

Εφόσον έφαγε και ο Ντόρσια έπεσαν να κοιμηθούνε όλοι εκτός από 4 για να φυλάνε τα νώτα των άλλων!!!! Το πρωί δεν άργησε να έλθει!!! Ξύπνησαν και ξεκίνησαν ξανά!!!! Εκεί στον ώμο του Κάσταν ο Ντόρσια του είπε!!!!!!

-Μήπως έπρεπε να πάρουμε κάνα κοκαλάκι μαζί μας για την λιγούρα!;

Ο Κάσταν έβαλε τα γέλια χωρίς να του απαντήσει μαζί και όλοι οι άλλοι Λυκάωνες!!!!

Ένας Λυκάωνας μπορεί να ακούσει μύγα αν υπάρχει ησυχία να πετάει στα 26 χιλιόμετρα μακριά!!!! περνάγανε την ζούγκλα ασταμάτητα ώσπου κάποια στιγμή βγήκανε από αυτήν!!!! Μπροστά τους υπήρχανε σπαρτά τόσο μεγάλα όσο ένα λεωφορείο στο ύψος!!!! μπήκαμε στην χώρα τους μετά από αυτά είναι η πόλη τους είπε ο Κάσταν!!! Μετά από μια μέρα βγήκανε από τα σπαρτά!!! και αντίκρισαν την πόλη των Βραάθ!!!!

Μια εντυπωσιακή πόλη!!!! όλα τα σπίτια ξύλινα από κορμούς!!!! τόσο όμορφα που τα σαλέ των Άλπεων έμοιαζαν σαν παράγκες μπροστά τους!!!!Φτάνοντας στην πόλη ήταν δυο γίγαντες στις πύλες Βραάθ με το που τους είδαν τους Λυκάωνες σήμαναν συναγερμό!!!!

Ένας σεισμός άρχισε να γίνεται μα δεν ήταν από σεισμό αλλά από τους γίγαντες που μαζευτήκανε όλοι στην πύλη να τους δούνε!!! Μόλις οι Λυκάωνες έφτασαν μπροστά στους γίγαντες ο Κάσταν πήρε το λόγο!!!!

-Οοοοο αγαπητοί Βραάθ σύμμαχοι μας ήλθαμε ειρηνικά και ζητάμε ακρόαση από τον αρχηγό σας Άλκουμ!!!!

Τότε ένας από τους γίγαντες του είπε!!!!

-Καλώς ήλθες λύκε στην γη μας ο Άλκουμ περιμένει να σας δει για να σας πει για ένα κουτί που πετούσε!!!!

-Δικό.....πετάχτηκε ο Ντόρσια να πει μα τον διέκοψε ο Κάσταν αμέσως!!!

Ακολουθήστε μας είπε ο γίγαντας!!!!

Έτσι οι Λυκάωνες μπήκανε στην θαυμάσια πόλη των γιγάντων που όλα ακόμα και τα σιντριβάνια ήταν φτιαγμένα από ξύλα!!!

Φτάνοντας στο σπίτι του αρχηγού άνοιξε η πόρτα και ο Κάσταν μαζί με τον Ντόρσια μπήκανε μέσα!!! ο Σπαρκ έμεινε έξω με την φρουρά του!!!

-Άλκουμ!!!!

-Βρε βρε βρε βρε!!!! καλώς τον φίλο μου τον καλό τον Κάσταν!!!! πως και από τα μέρη μας!!!! τρέχει κάτι!;! οι δρακόντειοι μήπως ξεκίνησαν κάτι και πάλι!;!

Του είπε μια ιστορία ο Κάσταν για να αποφύγει να του πει την αλήθεια!!!! ο Άλκουμ άκουγε όλο με περιέργεια!!! όταν τέλειωσε την στόρια του ο Άλκουμ είπε!!!!

Μπράβο λύκε μου τώρα εμείς θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ταΐσουμεφαιiiiiiiiiiiii πετάχτηκε ο Ντόρσια!!!! ο Άλκουμ είδε την κίνηση μα δεν είδε ότι ήταν ο Ντόρσια και είπε!!!

-Το μόνο που θέλω είναι να τιναχτείς καλά έξω πρώτου μπειτε μέσα διότι βλέπω πως έχεις φύλλους φιλέ μου!!!!!!

Αυτό ήταν!!!! στον Ντόρσια μπήκε ο διάολος μέσα του!!!! πετάχτηκε από τον ώμο του Κάσταν σαν σίφουνας προτού προλάβει ο Κάσταν να τον πιάσει!!!!!! και προσγειώθηκε στην μεγάλη μύτη του Άλκουμ!!!!!! και βρίζοντας σαν λαχαναγορίτης άρχισε να του λέει!!!!

-Το ότι εσύ είσαι μια τεράστια κουράδα με πόδια βρε άχρηστο γουρούνι με πόδια πάει να πει ότι εγώ είμαι φύλλος ρε Ρασούγ (είδος μπουχέσα και πολύ υποτιμητικό)!;! σε ρωτάω βρε φελλέ για βαρέλια μην χέσω δέκα βουνά !!!!! μίλα βρε γεροπαράλυτε!!!!

Ο Κάσταν έκανε σιγά σιγά πίσω να βγει προς τα έξω ...και τότε ο Άλκουμ ξέσπασε!!!

Έπεσε στα γόνατα και άρχισε να κλαίει σαν μωρό παιδί και χτυπούσε τα χέρια του στο πάτωμα και φώναζε με κροκοδείλιστα δάκρυα!!!!

-Θέλω την μαμάαααα μου αυτός με έβρισε αααααααα!!!!!!

Αμέσως οι φωνές του ακούστηκαν και μπήκαν οι φρουροί μέσα αλλά δεν είδαν τον Ντόρσια πάρα μόνο τον Κάσταν και του είπαν!!!!

-Συλλαμβάνεσαι γιατί έκανες τον αρχηγό μας να κλάψει και ξέρεις πολύ καλά ποσό ευαίσθητος είναι!!!

Με το που άκουσαν αυτό οι φρουρά του έγιναν έξαλλοι και ετοιμάστηκαν για μάχη!!!! οι άλλοι γίγαντες πήρανε από τεράστιους κορμούς στα χέρια τους και ήταν έτοιμοι και αυτοί!!!! Βλέποντας το μακελειό που θα γινότανε ο Κάσταν είπε:

-Παραδίδομαι!!!! φρουρά!!!! Σπαρκ!!! δεν πολεμάμε!!!!

Πήγε κάτι να πει ο Σπαρκ και τον διέκοψε και πάλι ...δεν πολεμάμε!!!

Με το που έκανα την κίνηση να τον πιάσουν ακουστήκαν κατάρες και βρισίδι που δεν είχαν ξανά ακούσει οι γίγαντες φύλακες !!! Ήταν ο Ντόρσια που είχε βγάλει τα φονικά του όπλα με τα ξυράφια και τις αλυσίδες και ερχότανε με ακροβατικά κόλπα προς αυτούς!!!!

-Καταραμένα μεγαλοκούραδα οι Λυκάωνες είναι χέστες και σας φοβούνται μα εγώ όχι λεμέδες!!!! Θα σας γεμίσω τρύπες λεμέδες σκατοφάγοι των σκατών σας!!! ρεμπεσκέδες!!! κανάγιες!!!! πορδορούφιδες και σιχαμένες σαπουνοκλανόφουσκες!!!!

Οι φύλακες μην μπορώντας να τον δούνε άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν πανικόβλητοι!!!! Ένας ψύλλος φάντασμααααα ένας ψύλλος φάντασμαααααα!!! χάθηκαν όλοι με μιαςο Ντόρσια είχε μείνει στην εξώπορτα απορημένος!!!! και τους φώναξε!!!! ναι ρε ψύλλος αλλά με κάτι αρχίδια να χέστεεεεεεεεεεε!!!!

Ο Κάσταν είχε γίνει έξαλλος τον βούτηξε από την παλάμη του και του είπε!!!!
-Άκου να σου πω ρε σπόρε!!!! μας έχεις προκαλέσει μεγάλες ζημιές και τα κατάπια όλα!!! αλλά να μας χαλάσεις την συμμαχία με τους Βραάθ δεν το περίμενα!!! δεν μπορείς να το ράψεις λίγο!!!;;;!!!!
Κοιτώντας τον Κάσταν ο Ντόρσια αγριεμένος που ήταν γύρισε τριγύρω και είδε και τους άλλους Λυκάωνες να τον αγριοκοιτούν μόνο ο Σπαρκ του έκανε κίνηση με το δάχτυλο του !!! ένα κωλοδάχτυλο!!!! δεν έδωσε σημασία ο Ντόρσια έκανε μια και μπήκε στο καβούκι του απογοητευμένος!!!!

Τότε ο Κάσταν είπε:

-Αδέρφια μου πρέπει να τηρήσουμε την συμμαχία εμείς γιατί φταίμε που έφερα τον άξεστο ζουμπά μαζί μας εδώ....ακούστηκε μέσα από το καβούκι του

- Κάσταν το άκουσα αυτό ρεμάλι θα βγω.....

Ο Κάσταν του είχε κλείσει την είσοδο με λάσπη και την κρατούσε με το δάχτυλο του μπλοκάροντας την έξοδο του!!!!

Μπήκε μέσα και πήγε στον Άλκουμ και του είπε!!!!

-Ο μεγάλε και τρανέ όλων των αρχηγών!!! που μόνο από το μπόι σου σκιάζεις τους Τάρουμ (έκπτωτοι άγγελοι) εσύ που είσαι φως και ελπίδα της χώρας σου συγχώρεσε τον άθλιο φίλο μου είναι ο Ντόρσια που είχες γνωρίσει στην χώρα των Άκιτωξ (ξωτικών) !!!!!

Αμέσως σηκώθηκε ο Άλκουμ και του είπε:

-Αλήθεια είμαι όλα αυτά ε!;!

-Οοοοο μα ναι τρανέ αρχηγέ όλα αυτά και άλλα τόσα!!!

Πήρε τα πάνω του ο Άλκουμ και του είπε!!!

-Ααα ευχαριστώ φίλε μου!!!! άλλα μην τον ξανά φέρεις αυτήν την τελεία εδώ...

Μέσα από το καβούκι ακούστηκε και πάλι ο Ντόρσια σαν ψίθυρος.....

-Πες σε αυτό το γιγάντιο σακί με σκατά άμα με ξανά πει τελεία θα του πάρει ο διάολος τα αρχίδια και θα τα κάνω αερόστατο να κάνω βόλτες!!!

Βλέποντας ο Κάσταν ότι ο Ντόρσια ήταν έξαλλος είπε στον Άλκουμ!!!!!!

-Θα ήθελα να καθίσω να μας φιλοξενήσετε άλλα είμαστε σε αποστολή!!!!

Πράγματι μετά από λίγο είχαν φύγει από την πόλη των Βραάθ και προσχωρούσαν προς την χώρα των Άκιτωξ!!!! εκεί στα μισά σταματήσανε οι Λυκάωνες σε ένα ξέφωτο εκεί υπήρχε ένας βράχος!!!! ο Κάσταν ακούμπησε το καβούκι πάνω στο βράχο και φώναξε!!!!

Ανέβηκε στον ώμο του Κάσταν και του είπε:

-Αδελφέ μου ήξερα ότι έκανες πλακά!!! ναι!;!

Γύρισε ο Κάσταν και τον κοίταξε λέγοντας του.....ναι γιε μου ναι πλάκα έκανα.....και ξεκίνησαν το δρόμο για την χώρα των Άκιτωξ!!!! ο Ντόρσια όλο χαρά είχε βγάλει την πίπα του και κάπνιζε ώσπου το μάτι του πηρέ τον Σπαρκ που καθώς έτρεχε του έκανε πάλι την ίδια χειρονομία!!! του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι!!! πετάχτηκε όρθιος και είπε στο Κάσταν:

-Δεν πάει άλλο θα το γαμίσω τώρα και θα κλαίει ο μαλάκας και έκανε επίθεση στον Σπαρκ!!!! Ένα ξέφρενο κυνηγητό ξεκίνησε και ο Κάσταν είπε σταθείτε όλοι να δούμε τι θα γίνει.....η χώρα των Άκιτωξ ήταν πλέον μια μέρα μπροστά τους φαινότουσαν τα σπίτια από βαλσάτη και αχάτη που είχαν από μακριά....

Το τι έγινε στην χώρα των Άκιτωξ!;! αυτό είναι μια άλλη ιστορία!!!!
Τέλος!!!!

1987 ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΥΚΑΩΝ

Ήταν το 1987....δεν θα πω ημερομηνία και μήνα αλλά το μόνο που θα πω ήταν ότι είχε χιονίσει σε όλη την Ελλάδα από πάνω ως κάτω και όταν λέω σε όλη...όλη!!!! Ένας από τους ποιους σκληρούς χειμώνες την τελευταία εκατονταετία.....!!!! Εκείνο τον καιρό ο Κάσταν ήταν Ελλάδα και μαζί με τους 50 τρέχανε μέσα στα χιόνια από Καστοριά για Λάρισα μέσα από τα βουνά.... Τρέχανε να προλάβει ένα φίλο του καλό....οπού είχε μαντάτα ότι πέθαινε και ήθελε να του μιλήσει.....!!!! Μα όταν έφτασε είδε από έξω στέφανα και την αυλή γεμάτη..... ένας κόμπος τον έπιασε στο στομάχι προχώρησε αργά και μπήκε στο σπίτι.....!!!! Μόλις τον είδε η γυναίκα του φίλου του έτρεξε τον αγκάλιασε και του είπε..

-Αργησες....αλλά σου άφησε ένα γράμμα, μου είπε να το δώσω μόνο σε εσένα!!!!

Ο Κάσταν το πήρε....ματου έκανε εντύπωση το πως ήταν σφραγισμένο!!!! Γύρω γύρω σελοτέπ αλλά και υφασματοταινία και με κόκκινο μαρκαδόρο έγραφε!!!!

Γερό λύκος

Αυτό ήταν το όνομα που τον φώναζε όταν δεν ήθελε να τον πει Κάσταν και φαινότανε καλά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά για να τον γράψει έτσι...

Η κηδεία έγινε...είχε κόσμο.....μα μετράει ο κόσμος σε κάτι τέτοιο!;

Ποτέ δεν το κατάλαβε αυτό ο Κάσταν....

Τι σημασία έχει αν έχει λίγο ή κοσμοσυρροή μια κηδεία!;

Γύρισε στο σπίτι του φίλου του κερνάγανε κονιάκ....και καφέ με παξιμάδι....

Κάθισε σε μια γωνιάδεν ήξερε κανέναν εκτός από την γυναίκα του....παιδιά δεν είχανε....τα αδέρφια τους και συγγενείς δεν ήξερε κανέναν.....!!!!

Τον κεράσανε κονιάκ....ο Κάσταν μύριζε τον κάθε ένα με τρόπο μην φαινόταν τα ρουθούνια του ότι κάνανε την κίνηση της όσφρησης και ήθελε να τελειώνει για να ανοίξει το γράμμα!!!!

Τον είχε φάει η περιέργεια.....καθώς έπινε το κονιάκ του η διαίσθηση του ενστίκτου βάρεσε κόκκινοκάτι κακό θα εμφανιζότανε 100% εκείνη την ώρα....

Η καρδιά του δούλευε γρηγορά και οι αισθήσεις του ήταν στο ζενίθ κάνοντας τα μάτια του να αλλάξουν σε χρώμα κίτρινο σαν του κόρακα.....άμεσος έβαλε τα γυαλιά ηλίου που είχεχρυσά Ρέημπαν με σκελετό του Καρτιέρ 18 καρατίων οπού του είχαν κάνει δώρο.....και τότε είδε!!!!

Είδε να περνάει από την πόρτα μια πανέμορφη γυναίκα ...σαγηνευτικήμαγνητικής και αλλοπρόσαλλης ομορφιάς.....με ύφος αυστηρό αλλά και ναζιάρικο αλλά και θλιμμένο μαζί το απαιτούσε η περίπτωση βλέπετε....φορούσε ένα μαύρο φουστάνι στενότατο πάνω της από μετάξι και ένα βέλο όπου μετά βίας φαινότανε το πρόσωπο της.....

Χαιρέτησε την χήρα ...και κάθισε ποιο πέρα απέναντι από τον Κάσταν.....!!!!

Ο Κάσταν κατάλαβε με τι είχε να κάνει...σηκώθηκε....χαιρέτησε την χήρα και έφυγε..... βγαίνοντας έξω εκεί στην Λάρισα στο χωριό ήταν χιόνια πολλά και κρύο και είχε πέσει ο ήλιος.....περπάτησε λίγο στο δρόμοκαμιά 200ρια μετρά από το σπίτι του φίλου του.....ώσπου ξαφνικά σταμάτησε.....!!!!

Κοίταξε μπροστά του και με τρόπο σήκωσε την δεξιά του παλάμη όπου έκανε σήμα στους φρουρούς του μην ανακατευτούν.....!!!!

Ο Λόκχραν έκανε μια κίνηση και πετάχτηκε άμεσα για να είναι ποιο κοντά στον Κάσταν αν χρειαστεί κάποια βοήθεια...όλοι οι Λυκάωνες την είχαν μυρίσει.....!!!!

Τότε ο Κάσταν γύρισε ξαφνικά πίσω και είδε την γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα μαύρα...τις είπε!!!!

-Τι θέλεις από μένα κόρη του διαβόλου!;! Μήπως έχεις ευχή θανάτου που θέλεις να πραγματοποιηθεί!;!

Αυτή με νάζι και χαμόγελο του απάντησε!!!!

-Έλα Καστανάκο μου αφού ξέρεις ότι άμα ξεκινήσουμε την μάχη είναι 50% να κερδίσω ξεκάνοντας σας όλους ή 50% να ξεκάνετε εμένα και να μείνει μόνο ένας από εσάς!!!!

Ο Κάσταν έκλεισε τα μάτια του από τσαντίλα και ετοιμάστηκε να αλλάξει μέχρι που η γυναίκα αυτή του ξανά είπε.....

<< Απλώς δεν περίμενα ο Κάσταν ο δίκαιος να έχει φίλους σατανιστές ...χι χι χι ...μου έκανε μεγάλη εντύπωση....!!!! Μήπως είσαι κρυφός και μου το κρύβεις Καστανάκο μου!;! >>.

-Σκάσε καταραμένη σκύλα του διαβόλου!!!! Εγώ είμαι πιστός στον Χριστό λάμια και δεν με αλλάζει κανείς από αυτό.....πες μου τι σκατά θέλεις!!!! ειδάλλως το χιόνι θα ποτιστεί με το σκατό αίμα σου πουτανναριό της κόλασης!!!!

<< Πουτανναριό της κόλασης!;! με ανάβεις Καστανάκο μου δεν μου λένε τέτοια εκεί.....>>.

Σταμάτησε να μιλάει κοίταξε τριγύρω της και είπε αυστηρά στον Κάσταν...

<< Μάζεψε τα κοπρόσκυλα σου λεχρίτη διότι θα στα κάψω ένα ένα... >>

Οι φρουροί είχαν φτάσει μαζί με τον Λόκχραν σε απόσταση αναπνοής ... ο Κάσταν όμως δεν τους σταμάτησε και της είπε:

-Πες μου τι σκατά θέλεις από μένα!;!

<< Να μου δώσεις το γράμμα Κάσταν αυτό θέλω μόνο!!!! >>.

Ο Κάσταν γύρισε και κοίταξε τον Λόκχραν και με ύφος παιδιού που θέλουν να του πάρουνε το γλειφιτζούρι του είπε στον Λόκχραν!!!!

-Αυτή εδώ θέλει να μου πάρει το γράμμα μου τι λέτε να της το δώσω!;!

Ο Λόκχραν είπε!!!!

<< Να της δώσεις τα τρία σου Σαμάνε να κάνει σερφ η καργιόλα με κέρατα εμένα μου κάνει για δρακόντεια είτε χωρίς κέρατα είτε με αυτά >>.

-Λόκχραν μην τους μπερδεύεις είναι δαίμονας!!!!

Όσο έβλεπε αυτή ότι ήταν στα αρχίδια τους και μιλάγανε έτσι για αυτήν φώναξε σαν υστερικά ύαινα!!!!

-Σκάστεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!

Αμέσως σταματήσανε και οι δυο μα ο Κάσταν της είπε:

-Κάτσε βρε Μαριγούλα δεν βλέπεις ότι έχουμε σοβαρή συζήτηση για το τι είσαι;! είναι μπερδεμένος ο φουκαράς ο Λόκχραν νομίζει ότι είσαι ερπετοειδής ενώ είσαι δαίμονας...δεν φτάνει που του λέω τα σωστά μας λες να σκάσουμε κιόλας;! καθόλου σεβασμός!!!!

Αυτό ήταν ...ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σαν έκρηξη και η γυναίκα δαίμονας χάθηκε και στην θέση της έμεινε μια άσχημη μυρουδιά μεθανίου.....!!!!
Ο Κάσταν γύρισε και είπε στο Λόκχραν!!!!

-Είσαι μαλάκας;!!

<< Γιατί Σαμάνε μου >>

-Ήθελε να την πηδήξω ρε μαλάκα και εσύ την τσάντισε και έφυγε!!!!

<< Αλήθεια Σαμάνε μου θα το πηδούσες >>!!!!

-Ως γυναίκα ω ναι αλλά ως δαίμονας δεν ξέρω πως μοιάζει....πάμε!!!!

Ξεκινήσανε να φύγουνε....!!!!μετά από τρεις ώρες ήταν στον νότιο δυτικό Όλυμπο ψηλά!!!!

Οι μάγκες είχαν κυνηγήσει τρία ελάφιαείχαν ψήσει και τρώγανε....!!!!

Ο Κάσταν αποφάσισε να ανοίξει το γράμμα!!!!'Ετσι και έκανε!!!!

Μα μόλις το άνοιξε η έκπληξη του και η απορία του ήταν ακόμα ποιο μεγάλη!!!!

Έγραφε μόνο το εξής!!!!

<< Ο ήχος της ησυχίας >>

Το τσαλάκωσε και το πέταξε στην φωτιά!!!!

Προσπαθούσε να καταλαβει με αυτό που του είχε γράψει ο φίλος του και ήταν σίγουρος ότι δεν ήταν σατανιστής!!!! αλλά τι διάολο ήθελε αυτή δαιμόνισα εκεί και γιατί ήθελε το γράμμα!;!

Καθώς πέφτανε τα κάρβουνα από την φωτιά όλοι τσιτωθήκανε...όλοι!!!!

Περίεργα φώτα στον ουρανό φανήκανε τα οποία είχαν χρώματος μοβ με κόκκινο έντονο....

-Δαίμονεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!φώναξε ο Κάσταν!!!!

Αμέσως κάθε Λυκάνων ήταν σε επιφυλακή και έτοιμος για μάχη!!!!

Από τα φώτα άρχισαν να ξεχύνονται δαιμόνια άλλα μικρά από ύψος 40 πόντων και άλλα μέχρι 3 μέτρα!!!! άλλα με 3 κεφάλια και 6 χέρια και άλλα με φτερά και κοφτερά δόντια!!!!

Μια περίεργη μάχη άνευ προηγουμένου είχε αρχίσει στον νοτιοδυτικό Όλυμπο!!!!

Χέρια και πόδια δαιμόνων βρισκόντουσαν στον αέρα μαζί μετά εντόσθια τους και μπόλικο αίμα βάφοντας τα χιόνια φρικαλέα και άτσαλα σαν έργα μοντέρνας τέχνης!!!!
Μα τα δαιμόνια συνεχίζανε να περνάνε.....δεκάδες και δεκάδες.....!!!!!!

Μα οι Λυκάωνες δεν έλεγαν να το βάλουν κάτω μέχρι που αρχίσανε να κουράζονται.....και οι δαίμονες αρχίσανε να παίρνουν το πάνω χέρι.....
είχαν μείνει 11 ο Κάσταν 9 φρουροί και ο Λόκχαν ωσπου ο Κάσταν φώναξε!!!!!!

-Συγνώμη

Ο ήχος την ησυχίαααααααααααας!!!!!!
Αμέσως όλα τα δαιμόνια σταμάτησαν όποια επίθεση κάνανε και αμέσως μετά φάνηκε στα πόδια του Κάσταν η δαιμόνισα να κλαίει σαν παιδί.....εξεπλάγη!!!!!!

<< Μην το ξανά πεις καταραμένη λύκε μη >>

Ο Κάσταν κατάλαβε και φώναξε δυνατά!!!!!!

<< Ο ήχος της ησυχίαααααααααααας >>!!!!!!

Τότε ένα εκτυφλωτικό φως γεννήθει από το πουθενά σαν έκρηξη χωρίς φωτιά και θόρυβο και μόλις αρχίσανε να βλέπουνε από το εκτυφλωτικό φως ...δεν πιστεύανε τα μάτια τους

Ένας ξανθός άνθρωπος κατέβαινε μόνο με μια χλαμύδα και στο αριστερό του χέρι κρατούσε ένα σπαθί όπου είχε φλόγες και όχι λεπίδα!!!!!! Στον ερχομό του ανδρός αυτού η δαιμόνισα έτρεμε σαν το ψάρι.....καθώς κατέβηκε με μια κίνηση του έκαψε όλα τα δαιμόνια εκτός την δαιμόνισα!!!
Την έπιασε από τα μαλλιά και είπε στους Λυκάωνες!!!!!!

<< Ποιος φώναξε τον ήχος της ησυχίας >>

Ο Κάσταν βγήκε μπροστά και του είπε!!!!

-Εγώ άνθρωπε του ουρανού εγώ!!!!!!

<< Ξέρεις ποιος είναι ο ήχος της ησυχίας Λυκάωνα >>!;!

-Όχι!!!!!!

<< Το βουβό κλάμα της μητέρας του ανθρωποθεού που σταυρώθηκε για τους ανθρώπους. Εσείς την αποκαλείτε Παναγία .Εμείς την αποκαλούμε ο ήχος της ησυχίας >>

Έκανε μια και χάθηκε.....μέσα σε εκτυφλωτικό φως!!!!!!
Μόλις συνήλθε ο Κάσταν ήταν στο σπίτι της χήρας....κατάλαβετο ένστικτο του έπιασε το καλό να έρχεταιήρεμος σηκώθηκε και καθώς περνούσε διπλά από την δαιμόνισα της είπε.....

-Αυτό που ψάχνεις είναι << ο ήχος της ησυχίας >>!!!!!!

Κοκάλωσε.....γύρισε πίσω γρήγορα και έκαμε να φύγει στο κήπο...τραύλιζε και κοίταγε δεξιά αριστερά....και τότε ένα φως σαν αστραπή τύφλωσε τον Κάσταν και όσους ήταν έξω...κλάσμα δευτερολέπτου.....

Μόλις συνήλθαν από το φως η δαιμόνισα δεν ήταν εκεί.....τα χνάρια της στο χιόνι σταματούσανε ξαφνικά.....
Ο Κάσταν χαμογέλασε μπήκε στο σπίτι και είπε στην χήρα!!!!

<< Τώρα είναι όλα εντάξει μην ανησυχείς...ο άντρα σου σε έσωσε... άλλα σταμάτα να κάνεις μαγείες διότι δεν θα σώσει τίποτα από δω και πέρα.....

Κοκάλωσε και ψέλλισε....

-Μα.....

Ο Κάσταν έφυγε...

Στο δρόμο τον ρώτησε ο Λόκχραν ...

-Όλα καλά Σαμάνε μου!;!

-Όλα καλά αδελφέ μου!!!!

-Την καημένη την χήρα ε;!;

-Καημένη!;!

-Ναι Λόκχραν όπως το είπες καημένη....μα για μένα είναι καμένη...θα στα πω στο δρόμο!!!!

Όλοι ήταν εκεί και οι 50 και τρέχανε να γυρίσουνε πίσω στην ασφάλεια της μέσης γης!!!!!!

Τέλος!!!

Ο ΠΑΠΑΣ ΛΥΚΑΩΝ

Σήμερα η ιστορία που θα πω είναι κάπως ιδιαίτερη και παράξενη και έρχεται από την Μυτιλήνη!!!!

Όλη η ιστορία εξελίσσεται σε έναν μοναδικό ναό μοναστήρι παλιά της Μυτιλήνης.....!!!!!!

Ιερός Ναός Παναγίας!!!! της πέτρας πάνω στο βράχο της πέτρας με τα 110 σκαλιά!!!! ευρίσκεται ο Ναός της Παναγίας της γλυκοφιλούσας!!!! εορτάζει τον δεκαπενταύγουστο!!!!



Εκεί πριν τον πόλεμο περίπου το 1930 υπήρχαν δυο μοναχοί!!! ο ένας λεγότανε πάτερ Αντώνιος και ο άλλος Παύλος Ευθυμίου!!!!

Ο Παύλος είχε έλθει από Κομοτηνή και ήταν περίπου 50 χρονών!!! είχε ύψος 1.60 και μακρύ μούσι μέχρι την μέση!!! και λίγο καμπούρης!!!! αλλά ο κόσμος τον αγάπησε με την μια διότι ήταν πολύ κάλος και κοινωνικός με τον κόσμο!!!!

Μια μέρα από ένα χωριό ονόματι και μικρό τότε Αλυφαντά πήγε μια γυναίκα και είπε στους καλόγηρους ότι ένα διαβολικό είχε κάνει την εμφάνιση του στο χωριό!!!! Ήταν κακάσχημο και μοχθηρό και είχε φάει τις δυο κατσίκες τις και όλες τις κότρες!!!!

Ο παλιός καλόγηρος της είπε να προσευχηθεί.....!!!! Ο Παύλος όμως καθώς βγαίνοντας από το μοναστήρι ρώτησε την γυναίκα!!!!

-Πως σας ήλθε να έλθετε εδώ ξέρετε ότι κάποια πράγματα που βλέπουμε νομίζουμε ότι είναι.....!!!!

-Άγιε πατέρα μου πήγα στην εθνοχωροφυλακή και μου είπανε ότι μιας και είναι διαβολικό να πάτε στον παπά εμάς τις μας θέλεις και γελάγανε!!!!

Πήγα στον ηγούμενο στην χώρα μα αυτός μου είπε ότι για να έλθει εκεί το διαβολικό δεν είμαι καλή γυναίκα αλλά ούτε και ούτε καλή οικογένεια....μα δεν έχουμε πειράξει ποτέ κανέναν!!!! Στο ορκίζομαι στο αίμα του Χριστού μας άγιε πατέρα μας!!!!

Ο μοναχός καμπούρης που ήταν γύρισε και την κοίταξε και της είπε....

-Και δω ποιος σου είπε να έλθεις!;!

-Η παναγία στον ύπνο μου!!! να μην προλάβω να γυρίσω στο χωριό!!!!

-Να πας σπίτι σου και αύριο θα έλθω εκεί!!!!

Καθώς η γυναίκα έφευγε την παρατηρούσε προσεχτικά!!! Τότε ο Αντώνιος που έβγαινε έξω του είπε!!!

-Δεν ελπίζω να κολάστηκες αδελφέ μου από την γριά μάγισσα!;!

-Μάγισσα!;!

-Από την στιγμή που βλέπει διαβολικά μάγισσα είναι!;!

-Δηλαδή Αντώνιε δεν υπάρχει περίπτωση να είναι θύμα μαγείας!;!

-Χα χα χα ακόμα και έτσι να είναι αδελφέ μου Παύλο είναι σατανικά!!!!

-Μα δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε!;!

-Αν δεν το εγκρίνει ο ηγούμενος της χώρας όχι!!!!

-Μα ο Χριστός μας.....

-Άστα αυτά Παύλο σε μένα ξέρω πολύ καλά τι είπε ο Χριστός μας μην το πιάνεις στο στόμα σου χωρίς σκοπό είναι βλαστήμια!!!!

Και πήγε μέσα νευριασμένος!!!!

Ο Παύλος δεν πτοήθηκε την επόμενη μέρα έκανε μια και δυο και έφτασε στο χωριό...βρήκε την οικογένεια και τον καλοδεχθήκανε!!!!

Εκεί ήταν όλη οικογένεια τρία αγόρια το ποιο μικρό 19 ο ποιο μεγάλος 30 ο πατέρας και ο πατέρας της!!!!

Πιάσανε την συζήτηση και ο γέρος με το ρακί στο χέρι τον κοίταζε τον καλόγηρο καλά καλά και κάποια στιγμή του είπε!;!

-Δυο τα αρχίδια του παπαά και έξι του διαβόλου καλώς μας ήρθες σκατό παπαά απολειφάδι του διάολου!!!!!! χα χα χα χα χα!!!!!!

Όλοι αμέσως έπεσαν στον γέρο να τον φάνε και να του πάρουν το ρακί μα ο καλόγηρος τους σταμάτησε.....!!!!

-Παρακαλώ παρακαλώ.....!!!!

Σηκώθηκε πήγε στον γέρο και κάθισε μπροστά του τον κοίταξε στα ματιά και του είπε:

-Ο Χριστός όμως Μανόλη σε αγαπάει!!!! και του χάιδεψε το κεφάλι!!!!

Ο γέρος γούρλωσε τα μάτια του και κατουρήθηκε πάνω του...με τρεμάμενη φωνή απάντησε:

-Συγνώμη συγνώμη....!!!!

-Συγχωρεμένος γιε μου!!!!

Μιας και ηρεμήσανε καθίσανε και του είπανε πως έμοιαζε το διαβολικό!!!!

Ο Παύλος τους είπε....

-Έχει ξανά έλθει!;!

-Ναι κάνα δυο φορές και όχι μόνο σε μας...αλλά και σε γείτονες κάθε βραδυ χτυπάει και άλλη οικογένεια.....!!!!

-Ωραία έχετε μέρος να κοιμηθώ εδώ απόψε!;!

-Μόνο τον στάβλο αλλά θα κοιμηθούν τα παιδιά εκεί και σεις εδώ άγιε πατέρα μας!!!!

-Όχι!!!εγώ θα πάω στον στάβλο πρέπει να προσευχηθώ στον Χριστό μας να μου δώσει δύναμη!!!!

Πράγματι τον τήσαν τον πότισαν και κατά τις 9 το βράδυ πήγε στον στάβλο!!!!
Άρχισε να προσεύχεται και κατά τις 12 σταμάτησε.....!!!!

Βγήκε έξω στο χωριό ...Φεβρουάριος μήνας πολύ κρύο μα αυτός ήταν με το ράσο του καμπούρης....φώτα δεν υπήρχαν δεν είχε ρεύμα εκεί και ήταν με λάμπες...ο δρόμος χωματόδρομος...είχε φτάσει στο κέντρο του δρόμου κοντά στην πλατεία δεν υπήρχε ψυχή έξω.....!!!και τότεείδε σκιές να περνάνε γρήγορα και αστραπιαία από τα δεξιά.....!!!!
και μετά από λίγο σταθήκανε στην πλατεία 4 σκιές τεράστιες.....ο καλόγηρος προχώρησε και φτάνοντας κοντά τουςτους είδε!!!!

Πρέπει να ήταν γύρω στα 2.10 ο καθένας τους χωρίς ρούχα με μακριές ουρές.....μακριά νύχια....σε ποδιά και χέρια...και το κεφάλι τους έμοιαζε σαν δεινοσαύρου με οπλισμένα δόντια τεραστίων διαστάσεων!!!! αποκρουστικοί και τρομεροί!!!!

Ο καλόγηρος έφτασε στα δέκα μετρά!!!!σταμάτησε και τους φώναξε!!!!

-Καταραμένα βρωμογούρουνα του Άραλου τολμάτε και βγαίνετε στην επιφάνεια τρεις άθλια υποκείμενα!;

Ένας από αυτούς έκανε μπροστά....μύρισε

-Τι είσαι τραγόπαπα που ξέρεις για εμάς.....και δεν φοβάσαι!;

-Είμαι ο εκδικητής του Χριστού αλήτη!!!! Είμαι ανιχνευτής και μαχητής του!!! Είμαι αυτός που έφτιαξε για να κυνηγώ βρωμογούρουνα σαν και σένα!!!! Είμαι αυτός που φοβάστε ποιο πολύ από όλα!!! Αυτός που φοβίζεται τα παιδιά των αυγών σας!!!! Είμαι ο χειρότερος εφιάλτης όλων σας!!!! Είμαι η κατάρα επώ της γης!!!!

Σταμάτησε να μιλά και έσκυψε ο κεφάλι κάτω!!!!και τότε με χονδρή φωνή που θα σκιζότανε και ο σατανάς του είπε ξανά!!!!!!

-Αλόχρκλ Γιάσθρ Ναουρκάλρ Ντρακχροχρανιάνς!!!!

-Το αποκρουστικό διαβολικό πετάχτηκε πίσω σαν ελατήριο φοβισμένο!!!

Φώναξε στους συντρόφους του!!!!

-Λυσκράνσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσσοσσ!!!!

Ο πατέρας Παύλος άλλαξε σε μια και από ανθρώπινη μορφή έγινε ένας ανθρωπόλυκος ...έναν Λυκάων μαχητής!!!! Ένας πρώην φρουρός του Σαμάνου μια τέλεια δολοφονική μηχανή.....οι μύες του ήταν πρησμένοι όσο δεν έπαιρναν!!! Ένα γεροδεμένο σώμα απίστευτης σμίλευσης ...γεμάτο μούσκουλα!!! Τα μάτια του τα κίτρινα φωσφόριζαν στο απόλυτο σκοτάδι.....ούρλιαξε όσο πιο δυνατά μπορούσε και άρχισε τον ψυχεδελικό χορό των Λυκάωνων.....!!!!!!

Ο πρώτος δρακονιανός τύπου << Αζ >> (αλμπίνος αποτυχημένο είδος) έκανε την επίθεση του την ώρα που χόρευε!!!!

Έπεφτε πάνω του με ταχύτητα αστραπής!!! μα με το αριστερό του χέρι ο Λυκάων τον έπιασε από τον λαιμό του βγήκαν τα μάτια από έξω όπως του βάτραχου!!!! έσφιξε την λαβή του και έμπηξε τα νύχια του τα φονικά στο λαιμό του δρακονιανού όπου του έσπασε τον αυχένα!!!! Ψοφολόγησε επιτόπου!!!! μα τον κρατούσε ακόμα εκεί ψηλά και το αίμα του δρακονιανού είχε μουσκέψει το χέρι του Λυκάωνα!!!!

Ο Λυκάων είχε σταματήσει τον χορό και είχε μείνει σε μια στάση σπασμένη λεκάνης και το κεφάλι κάτω...σήκωσε το κεφάλι του και οι Δρακονιανοί σκιαχτήκανε ποιο πολύ ακόμα!!! είχε αλληθωρίσει τελείως και η γλώσσα του κρεμότανε από έξω σαν σπασμένο εκκρεμές!!!! Πέταξε τον νεκρό μακριά και συνέχισε τον χορό του!!!!

Τότε του επιτέθηκαν όλοι μαζί!!!! Μέσα στον κρύο χειμώνα σε ένα απομονωμένο τότε χωριό της Ελλάδος σε μια άγνωστη πλατεία έγινε ένα σκηνικό σφαγείου που θα αηδίαζε και τον ποιο σταθερό χαρακτήρα!!!! αίμα και σάρκες παντού και ο Λυκάων να χοροπηδάει σαν ακροβάτης και κάθε φορά που κομμάτιαζε έναν έδειχνε να το ευχαριστιέται ταμάλα!!!!

Όλα είχαν τελειώσει περίπου σε ένα λεπτό....ο Λυκάων πήγε από πάνω από τους νεκρούς έπιασε το πέος του και κατούρησε τα κατακρεουργημένα πτώματα τους.....!!!!

Μα μόλις σταμάτησε έπιασε μια άλλη μυρουδιά.....ανθρώπινη!!!!φόβου!!!! Έκανε μια τριπλή τούμπα στον αέρα και προσγειώθηκε μπροστά του!!!! Ήταν ο μεγάλος εγγονός του Μανόλη με μια κοσά (που θερίζουν το στάχυ μικρό όχι το μεγάλο σαν του χάρου)...έτρεμε σαν ψάρι από τον φόβο!!!!

Ο πατέρας Παύλος άλλαξε μπροστά του!!!!και ξανά πηρέ την μορφή ανθρώπου!!!!
-Μανολιό!!!! Μανολιό!!! του φώναξε!!!!
Μα αυτός έτρεμε ακόμα σαν το ψάρι!!!!του πάτησε ένα χαστούκι δυνατό!!!!

-Σύνηλθε!!! βοήθαμε να πάρουμε τα πτώματα να τα θάψουμε!!!!
Τον άκουσε σαν ρομπότ!!!!
Όλο το υπόλοιπο βράδυ σκάβανε πίσω από τον κήπο του σπιτιού του και τους θάψανε εκεί!!!!
Μόλις τελειώσανε είχε αρχίσει να χαράζει...του είπε...

-Πήγαινε στο στάβλο και φέρε μου την τσάντα μου!!!!

Έκανε και την έφερε ο πάτερ Παύλος ήταν ακόμα γυμνός!!!!
Ντύθηκε έβαλε το ράσο και πάλι και μετά πήγανε στο σπίτι.....!!!!

Τους εξήγησε.....!!!!
Ο Χριστός μας έχει περίεργους τρόπους να κυνηγάει το κακό.....αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να σας ξανά πειράξουν οι διαβόλοι.....!!!!
Τον ευχαρίστησαν και έφυγε.....!!!!

Κάθισε στο μοναστήρι 3 μέρες και μετά χάθηκε από το νησί!!!! Πήγε βρήκε τον Κάσταν και του τα είπε:

Ο Κάσταν διέταξε 6 οικογένειες Λυκάωνων να πάνε στο νησί και να εγκατασταθούνε....η πύλη ήταν κοντά στο απολιθωμένο δάσος όπου έβγαιναν ...την κλείσανε τα ξωτικά μα οι οικογένειες είναι ακόμα εκεί.....!!!!

Ένα πρωινό...μετά που ο πατέρας Παύλος είχε φύγει περίπου δέκα μέρες ο παππούς της οικογένειας πιωμένος τους είπε:

-Ρε γαμιόλια σας λέγω αυτός ήταν το διαβόλι και το βάλατε στο σπιτικό μας ρε!!!! Με κοίταξε με αυτά τα μεγάλα κίτρινα μάτια του και σκιάχτηκα ο έρμος!!!!

Ο μεγάλος εγγονός που είχε δει τι είχε συμβεί του είπε:

-Παππού!!!! πιες άλλο ένα και για μένα!!!!

-Αι στο διάβολο ρημάδι και φέρε άλλο ένα ...αλήθεια λέω!!!!

Μετά από κάποια χρονιά που είχε πεθάνει ο παππούς ο μεγάλος γιος τα είπε στην οικογένεια του όλα....μα δεν τον πίστεψε κανείς.....και που να τα έλεγε....να τον πιστέψουνε.....!!!!
Τέλος!!!!

ΑΓΑΛΜΑΤΙΤΕΣ

-Σταματήστε!!! σταματήστεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!! τώρα!!! τώρα λέω!!!!!!
-Θα τα πούμε άλλη φορά!!! Σπαρκ!!!!
-Να είσαι σίγουρος Λόκχραν!!!!
-Να είστε σίγουροι και οι δυο σας ρεμάλια κουνημένα!!!!
-Ντόρσια!!!!
-Μόνο σε μένα φωνάζεις σε αυτά τα δυο ρεμάλια όχι!!!!
(ψιθυριστά επειδή εσύ είσαι καλύτερος τους!!!!)
-Αλήθεια!!!!
-Ναι!!!!
-Χε χε χε έτσι ναι!!!!
-Τι λένε οι δυο τους εκεί ρε Λόκχραν;!
-Σκάσε επιτέλους γιατί θα τις ξανά φας!!!!
-Θα τις ξανά φάω;! γιατί τότε τις έφαγα ρε χέστη;!
-Χέστης;!
-Ναι ρε!!!! χέστης!!!!
-Κοίτα!!! φταίω γω τώρα;! να πάω να τους ρίξω μερικές και γω;! σε παρακαλώ!!!! -
Σε παρακαλώ σε παρακαλώ σε παρακαλώ ...(καθώς τα έλεγε αυτά χοροπηδούσε
σαν ψύλλος πάνω κάτω ο Ντόρσια)!!!!

Ο Κάσταν τα πήρε άσχημα και πήδηξε επάνω τους και τους τσάκωσε από το λαιμό και τους πάτησε χάμο λέγοντας τους!!!!

-Θα σας τσακίσω αλήτες!!!! αν δεν με ξανά ακούσετε θα σας τσακίσω!!!! τέρμα οι μαλακίες!!!!
-Σας έχω και τους 3 κυρίες μου πως είστε ξαπλωμένες.....
-Σκάσε Ντόρσιααααααααααααααααααααααα!!!!

Εφόσον τα πράγματα σοβαρευτήκανε ο Κάσταν τους είπε!!!!

-Ξεκινάμε για την Αρκουθρομχρκλ!!!! πάμε να δούμε έναν παλιό φίλο
στα περίχωρα με τους Αγαλματίτες;!
-Ναι Ντόρσια!!!!
-Δεν φοβάσαι Κάσταν τους Αγαλματίτες;! είναι εκατομμυρίων ετών και κάποιοι ίσως και ημέρων!!!!
-Το μόνο που φοβάμαι Ντόρσια είναι οι μελιτζάνες Ρόχρακλμ - σαν Ιμάμ μπαϊλντι !!!!
-Αοχαοαοχαοαοχαοαοχαοαο να είχα ένα καζάνι τώρα θα σας έδειχνα πως.....

Ο Κάσταν όμως σκεφτότανε ότι θα περνούσανε δύσκολα αλλά έπρεπε να πάει να δει τον φίλο του ...του είχε σώσει την ζωή κάποτε και έμαθε ότι ήταν στα τελευταία του!!!! έπρεπε να πάειαλλά για να φτάσει εκεί η ποιο γρήγορη οδός ήταν να πάει από την κοιλάδα των Αγαλματίτων!!!!

Έτσι η φρουρά του ο Λόκχραν ο Σπαρκ και ο Ντόρσια ξεκίνησαν για εκεί!!!!
Θα μπορούσανε να πάνε από τον σύντομο δρόμο μα θα έπρεπε να περάσουνε από την χώρα των Δρακόντιων!!!!
Μετά από δυο βδομάδες φτάσανε στην κοιλάδα ...όλα πράσινα.....ακόμα και τα ποιο παλαιά αγάλματα ήταν πράσινα λες και είχαν γίνει ένα με το τοπίο!!!!
Αρχίσανε να την διαβαίνουν ο Κάσταν είπτε σε όλους.....!!!!

-Ερκλέρκ σι θρικράλκρ γιας μρενλκρ (Να έχετε τα ματιά σας ανοιχτά !!!!)
Περνάγανε και δεξιά αριστερά τους διάσπαρτα υπήρχανε χιλιάδες Αγαλματίτες!!!!
άλλοι δρακόντειοι άλλοι ξωτικά...από όλες τις φυλές της γης ακόμα και Λυκάωνες.....ως αγάλματα σε στάση πολέμου ή επίθεσης ή διαβάσματος ή φόβου ή χαράς η η ητίποτα δεν ακουγότανε εκεί....λες και ο χάρος είχε

Τρέχανε σαν δαιμονισμένοι με όλη τους την δύναμη πηδώντας και τρέχοντας συνάμα....από πίσω τους αρχίσανε να τρέχουνε και οι Αγαλματίτες.....μα δεν μπορούσανε να τους φτάσουνε και σιγά σιγά εγκατέλειπαν!!!!!!
Ξαφνικά όμως καμία 15ρια από αυτούς τους Αγαλματίτες έτρεχαν όπως οι Λυκάωνες!!!!και αυτό!;!διότι ήταν Αγαλματίτες Λυκάωνες!!!!!!

Ο Κάσταν το είδε μα συνέχισε να τρέχει.....δάκρυσε για αυτούς!!!!
όλοι τρέχανε σαν παλαβοί δεν ήθελε κανείς να τους αντιμετωπίσει!!!!
κανείς!;!όχι!!!!μόνο ένας!!!!ο Λόκχραν σταμάτησε να τρέχει!!!!
το είδε αυτό ο Κάσταν και ο Σπαρκ.....!!!!μα δεν σταματήσανε θα ρισκάρανε τα πάντα και την φρουρά!!!!
Το είδε και ο Ντόρσια και φώναξε στον Κάσταν!!!!

-Άσε με να πάω μαζί του τουλάχιστον θα πεθάνουμε γενναία!!!!

Τον άφησε ο Κάσταν και άρχισε να τρέχει σαν τρελός στον Λόκχραν!!!!
Εξασφάλισε χρόνο για τους άλλους!!!!!!
Ο Ντόρσια έκατσε στο ώμο του Λόκχραν έτοιμος για μάχη!!!! φώναζε και έβριζε τους Αγαλματίτες Λυκάωνες που πλησίαζαν κυκλικά!!!! και τότε είδε στα χαιμάλιά του Λόκχραν ένα ξύλινο σταυρό!!!!!! από καλάμι!!!!!!

-Δεν σε πιστεύω ρε!!! πιστεύεις σε αυτό τον θεό που θέλει ειρήνη!!! ;;!!!! καλός δεν λέω αλλά τώρα που θα πολεμήσουμε για την ζωή μας τι θα του πεις!;! σώσε την ψυχή μου Χριστούλη!;!

-Σκάσε δείγμα από μπιζέλι!;! ναι και κάνω προσευχή να σώσει και σένα!!!!

-Αλήθεια!;! το κάνεις αυτό για μένα!;!

-Ναι!!!!

-Δεν το έχει κάνει κανείς αυτό για μένα!!! σε ευχαριστώ που το κάνεις!!!! ευχαριστώ και τον ειρηνοποιό θεό σου!!! τουλάχιστον αν πεθάνουμε θα πάμε κάπου ωραίαας μας προστατέψει λοιπόν ο Χριστούλης σου και τους δυο!!! και ας ξεκάνουμε αυτά τα ρεμάλια!!!!!!

Αμέσως ο Ντόρσια πήδηξε σαν τρελός με ακροβατικές τούμπες αλλά και ο Λόκχραν....πετσοκόβοντας και θρυμματίζοντας τους Λυκάωνες Αγαλματίτες....κάθε φορά που διαλούσε έναν ο Λόκχραν δάκρυζε!!!!!!Τους ήξερε!!!!!!δεν μπορούσε να κάνει όμως αλλιώς!!!!!!

Μέσα σε λίγα λεπτά τους είχαν κάνει γαρμπίλι 3 Α!!!!

Η μάχη τελείωσε!!!!ο Λόκχραν γονάτισε και έπιασε το σταυρό του τον φίλησε και είπε!!!!

-Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που μας έδωσες την δύναμη να νικήσουμε!!!!

Τον είδε ο Ντόρσια και πήγε στον ώμο του και του είπε!!!

-Να του πεις και από μένα ευχαριστώ που σε ακούει...

-Έχεις τις ευχαριστίες και από τον Ντόρσια τον φίλο μας Χριστέ μας!!!!

Ξεκίνησαν να βρούνε τους άλλους!!!!και ο Ντόρσια του τα ζάλιζε και ο Χριστούλης δεν πολέμησε πότε στην ζωή του!;!

-Όχι!!!!

-Γιατί!!!!;!!!!

-Ήταν ειρημιστής!!!!!!

-Ούτε έβριζε!;!

-Οχι!!!!

-Γιατί;! πως έφτιαχνε το κέφι του!!!!
-Δεν χρειαζότανε ήταν θεός!!!!
-Ααα....

Ξαφνικά ένα περίεργο πράγμα σαν ένα βρεγμένο όρθιο επεξεργασμένο δέρμα βρέθηκε μπροστά τους ...ο Λόκκραν είπε!!!

-Την κάσαμε μαγοπετρίτης!!!!
-Ποιος τολμάει να σακατεύει τα αριστουργήματα μου;!;

Ο Ντόρσια φώναξε!!!

-Ο Ντόρσια ο γενναίος!!! ο Λόκκραν ο πιστός!!! και ο Χριστούλης!!!!!!

Ακούγοντας το όνομα του Χριστού σκέβρωσε ο μαγοπετρίτης και βλέποντας τον καλαμένιο σταυρό στο λαιμό του να κρέμεται αναμεσά στα χαίμαλιά είπε:

-Φύγετε φωτολάτρες δεν έχετε καμία δουλειά εδώ σας συγχωρώ αυτήν την φορά αλλά δεν θα υπάρξει....τότε ο Λόκκραν είπε!!!!
-Θα σε πιστέψουμε μάγε όλοι μαζί να φύγουμε!!!! αν μας επιτεθείς ξανά εσύ ή οι Αγαλματίτες θα αφήσω τον σταυρό αυτόν στο λαιμό ενός αγαλματίτη μήπως και πιστέψετε σε αυτόν!!!!

Ο μάγος κοντοστάθηκε....και μετά από λίγο είπε!!!!
-Είστε ελεύθεροι να περάσετε δεν θα σας πειράξει κανείς...και χάθηκε στον αέρα!!!!
-Φοβερό!!
Πρέπει να μάθω για τον Χριστούλη!!!! πρέπει!!!! κάνουν σαν ζουγάρ (ψάρι σαν σαρδέλα)..... οι τρομεροί μάγοι στο όνομα του!;!
Θέλω θέλω θέλω θέλω θέλω θέλω θέλω....
-Σκάσε!!!!
-Θα μου πεις!;!
-Ε; ε; ε; ε; ε; ε;
-Ναι ...θα σου πω!!!!
-Ναι ναι ναι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Έφθασαν στους άλλουςμετά από λίγο!!!
Εκείνη την ώρα βγήκε ο Κάσταν από το σπίτι του φίλου του!!!! ο χρόνος τον είχε πάρει ίσα ίσα που πρόλαβε να τον χαιρετήσει!!!!
Ο Λόκκραν του είπε τι έγινε....
Ο Κάσταν τον έπιασε από τον λαιμό φιλικά και του είπε:

-Είδες ο Χριστός μας Λόκκραν είδες!!!!;!!! δεν αφήνει κανέναν ...ακόμα και εμάς τους καταραμένους φτάνει να τον πιστεύεις!!!!
-Θέλω να με μάθετε να τον πιστεύω ειδάλλως θα σας γεμίσω τρύπες όλους εδώ πέρα κανάγιες.....!!!!

Ο Κάσταν γέλασε και του είπε!!!
-Θα σου πω τα πάντα για την ζωή του εσύ όμως θα αποφασίσεις αν τον πιστέψεις ή όχι!!!!

Περάσανε την κοιλάδα από τους Αγαλματίτες χωρίς να γίνει το παραμικρό!!!! ο μάγος κράτησε το λόγο τουάλλη φορά!!!!
Ο Ντόρσια καθότανε ήρεμα στον ώμο του Κάσταν κάπνιζε μανιωδώς την πίπα του και άκουγε τα πάντα για το Χριστό.....!!!

Το αν πίστεψε ή όχι!!!;αυτό είναι μια άλλη ιστορία!!!!
Τέλος!



ΑΓΚΟΖΙΦ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝ

Κάποτεκάπου..... πριν κάμποσα χρόνια ζούσε ο Κάσταν στην επιφάνεια για ένα μεγάλο διάστημα.....!!!!

Ζούσε σε μια χώρα που σήμερα ονομάζουν Καζακστάν.....!!!!περίεργη χώρααφιλόξενη αλλά και φιλόξενη ...καλοί άνθρωποιτότε!!!!!!εκεί είχε γνωρίσει κάποιον ονόματι Αγκοζίφ!!!!

Είχανε μια μεγάλη φιλία...χρόνων περίπου 30!!!! Μετά από αυτά τα χρόνια όμως ο Αγκοζίφ έπρεπε να φύγει τον μετέφερε το τότε σιδηρούν καθεστώς σε άλλη πόλη και πολύ μακριά από τον Κάσταν!!!!

Τα χρόνια περνούσαν και μόνο με γράμματα επικοινωνούσαν και τίποτα άλλο!!!!!!
ώσπου ήρθε η στιγμή ο Κάσταν να φύγει να πάει κάτω.....!!!!

Τότε αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα...από την καλύτερη της περιοχής και το έβαλε σε ένα ιδιαίτερο μπουκάλι....ήταν φτιαγμένο από τα ξωτικά....βρήκε ένα μέρος σε ένα βουνό της γειτονικής πόλης και το έθαψε.....μαζί με ένα γράμμα και μια φωτογραφία του Κάσταν....

Ο Κάσταν έφυγε.....τα χρόνια περνούσαν.....κάποια στιγμή ο Αγκοζίφ γύρισε σπίτι του δεν μπορούσε να προσφέρει εργασία πλέον, τώρα θα τον συντηρούσε το σιδηρούν καθεστώς.....!!!!!!ήταν πλέον 70 χρονών!!!!

Κάθισε μια βδομάδα και μετά άρχισε να καθαρίζει το σπίτι του όπου ήταν 20 χρόνια κλειστό.....

Έτσι και έγινε μα καθώς την τελευταία μέρα έκαμε να τραβήξει την κουζίνα είδε κάτι να πέφτειαπό πίσω.....

Φώναξε τα παιδιά του τον Βασίλιεφ και τον Δημητρώφ όπου ήταν εκεί και βοηθούσαν και την τραβήξαν τελειώς!!!!και εκεί είδε ένα φάκελο!!!!

Από έξω έγραφε Κάσταν!!!!με τρεμάμενα χέρια και όλο αγωνία άνοιξε τον φάκελο.....
Ο Κάσταν.....ο άνθρωπος λύκοςένας πραγματικός φίλος που κάνανε πολλά.....του είχε αφήσει το τελευταίο γράμμα προτού χαθεί στην μέση γη.....!!!!
έγραφε!!!!!!

<< Αδελφέ μου.....πραγματικά είσαι ένας από τους ανθρώπους όπου πραγματικά εκτίμησα για την πραγματική φιλία του και την ειλικρίνεια του.....όπως βλέπεις ακόμα ανορθόγραφος είμαι (χαμογέλασε)αν είσαι ακόμα ζωντανός και διαβάσεις το γράμμα μου αυτό τραβά σε αυτό το βουνό στο σημείο και θα βρεις κάτι που έχω θάψει.....είναι δικό σου... διάβασε και πιες το.....!!!! Να είσαι πάντα καλά αδελφέ μου να ξέρεις ότι σε αγάπησα και εκτίμησα πολύ στην ζωή μου !!!!! >>

Ο Αγκοζίφ παράτησε ότι έκανε και παρακάλεσε τα παιδιά του να τον πάνε στο σημείο αυτό.....

Στην αρχή τα παιδιά του φέρνανε αντιρρήσεις.....μα σαν τον είδαν και έκλαιγε σαν παιδί αν και βαρυχειμωνιά αποφασίσανε να τον πάνε.....!!!!

Μπήκανε σε ένα Λάντα Νίβα 4x4!!!! και ξεκίνησαν!!!!Μετά από 6 ώρες πορείας δύσκολης μέσα στα χιόνια τελικά έφτασαν!!!!

Τελικά!!!!σε όλη την διαδρομή τους μιλούσε για τον Κάσταν και το τι ήτανε αυτός ως άνθρωπος λύκος μα τα παιδιά του όπως ήταν λογικό πίστευαν ότι τα είχε χαμένα ο πατέρας τους....

Κατεβήκανε τα δυο αδέρφια από το αυτοκίνητο με αξίνες και φτυαριά και διαβάζοντας προσεχτικά βρήκανε το σημείο!!!! Δεν αφήσανε το γέρο πάτερα τους να κατέβει.....έκανε πολύ κρύο!!!!!!

Μα με το που έπεσε η πρώτη αξινιά ακούσανε.....ουρλιαχτά λύκων!!!! με την μόνη διαφορά ήταν τόσο χονδρά και δυνατά που πραγματικά σκιαχτήκανε!!!! Με την δεύτερη αξινιά δυο Λυκάωνες προσγειώθηκαν δίπλα τους κατατρομάζοντας τους και σταμάτησαν ότι έκαναν!!!!!

Οι Λυκάωνες έδειχναν φοβερά ενοχλημένοι όπου τα δυο αδέρφια ήταν εκεί ο ένας πλησίασε ένα από τα αδέρφια και σήκωσε το χέρι του με σκοπό να τον χτυπήσει....μα....μια φωνή γεροντική ακούστηκε

-Κάσταν!!!!!

Αμέσως οι δυο Λυκάωνες στο άκουσμα του ονόματος σταμάτησαν τα πάντα και με ένα σάλτο βρέθηκαν μπροστά στον γέρο!!!!!

Τον μύριζαν σαν τρελοί μα αυτός ατάραχος χαμογελούσε και τους αποκαλούσε αδέρφια του!!!!

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γονάτισαν και έβαλαν το χέρι στο στήθος ως ένδειξη ευχαρίστησης!!!!

Αμέσως με ένα άλμα χάθηκαν!!!!!

Τα παιδιά του τρέξαν κοντά του κατουρώντας αίμα από το φόβο τους.....και ζητούσαν συγγνώμη από το πατέρα τους που δεν τον πίστεψαν για τους Λυκάωνες και για τον Κάσταν και του ζητούσαν να φύγουνε.

Μα ο Αγκοζίφ τους είπε...

-Αυτοί ήταν οι φρουροί σε αυτό που έβαλε ο Κάσταν για μένα εδώ!!!!!

Τώρα σκάψτε να πάρουμε ότι έχει αφήσει για μένα!!!!!

Αμέσως παιδιά (παιδιά....53 ο ένας 49 ο άλλος) ξεκίνησαν να σκάβουνε....μετά από 40 λεπτά βρήκανε ένα ξύλινο κουτί!!!! τίποτα άλλο το πήρανε και μπήκανε στο αυτοκίνητο όλοι μαζί!!!!

Το δώσανε στον πατέρα τους και περιμένανε με χαρά να το ανοίξει!!!!

Εκείνος όμως το κρατούσε στην αγκαλιά του σαν παιδί και τους είπε!!!

-Ότι δώρο και να είναι από τον Κάσταν δεν θα το ανοίξω μέσα σε ένα αυτοκίνητο πάμε σπίτι....

Έτσι και έγινε...μετά από κάμποσες ώρες βρεθήκανε στο σπίτι του Αγκοζίφ ...εκεί περίμεναν οι γυναίκες των παιδιών αλλά και τα εγγόνια του.....!!!

Ήταν ανήμερα Χριστουγέννων.....ο Αγκοζίφ είπε...

-Ας φάμε ασπάζοντας τον Χριστό επί της γης και μετά ας ανοίξουμε αυτό το κουτί.... έτσι και έγινε.....

Καθαρίσανε το τραπέζι και αφήσανε μόνο το κουτί....

Με έναν μικρό λοστό το έσπασε αν και δεν χρειάστηκε πολύ κόπος είχε μισό σαπίσει....και είδανε το περίτεχνο ολόχρυσο μεταλλικό μπουκάλι των ζωτικών!!!!!

Κάτω από αυτό είχε ένα γράμμα!!!!!"Εγγραφε από έξω!!!!Αγκοζίφ!!!!!

Όσο οι άλλοι επεξεργάζοντουσαν το μπουκάλι ο Αγκοζίφ διάβαζε.....

<< Αδελφέ μου...δεν έχω τι άλλο να σου αφήσω....όλα είναι δανεικά!!! πλούτη σπίτιαόλα!!!! Συγχώραμεθα ήθελα να σε δω ξανά μα είναι δύσκολο θα πρέπει για 40 χρόνια δικά σας να κάτσω κάτω....ελπίζω να καταλάβεις.....αν όμως θες να με δεις πιες από το μπουκάλι!!!! Το μπουκάλι θα μιλήσει....εύχομαι να ζεις κωλόγερεδιότι κωλόγερος θα γυρίσεις πίσωνα είσαι πάντα καλά!!!! >>

Ο Αγκοζίφ δάκρυσε!!!!ζήτησε να του δώσουνε το μπουκάλι!!!!Το πήρε στα χέρια του....ζήτησε να φέρουνε ποτήρια!!!!Έβαλε και ήπιανε όλοι από ένα!!!! Παρόλο ότι ήταν πιότηδες αυτό πλέον τόσα χρόνια είχε γίνει απόσταγμα!!!!τους κοπάνησε όλους στο κρόθι!!!!ο Αγκοζίφ όμως όχι...συνέχισε να πίνει...θέλοντας να δει αυτό που του είπε ο Κάσταν

Το ήπιασε όλο το σκυλί το γέρικο και έγινε κουκουέλα!!!!!!

Εκεί που είχε γίνει τρεις λαλούν και δυο χορεύουνε έπιασε το χρυσό μπουκάλι στα χέρια του!!!!και τότε πάνω στο μεθύσι του είδε τις φιγούρες από το μπουκάλι των ζωτικών να του γνέφουνε και να του μιλάνε....ακουγόντουσαν οι φωνές τους παντού και λέγανε.....

<< Αγκοζίφ...άκουσε μαςτράβα στην πόλη των νεκρών στα Ουράλια είναι εύκολο να την βρεις ...είναι εκεί που οι άνθρωποι βάζουν τους νεκρούς στους σε βάρκες και τους βάζουν σε ιδιότροπα σπίτια!!!! Βρες τον μοναχό που είναι στον πύργο....τον ποιο ψηλό!!! μπες πέρασε την βάρκα με τους δυο νεκρούς και θα δεις στο τοίχο μπροστά σου μια επιγραφή στα Ουραλικά!!!! λέει την εξής φράση << Βλάστερ Μούζγκαφ >> να την πεις τρεις φορές ...θα μυρίσει θειάφι μην τρομάξεις και θα χαθείς ...και ύστερα από λίγο στην μέση γη θα βγεις!!!! >>

Ο Κάσταν!!!! φώναξε!!!!

Παρόλο το μεθύσι του μάζεψε μια βαλίτσα έγραψε ένα γράμμα στα παιδί του που θα πηγμένε και πήγε 5 η ώρα το πρωί στο σταθμό των τρένων!!!!

6 η ώρα ξεκίνησε το τρένο για Μόσκβα!!! ένα ταξίδι 15 ημερών και από εκεί με άλλο να πάει στα Ουράλια.....το έκανε....πήγε στην πόλη των νεκρών.....δεν πατά κανείς εκεί φοβούνται πολλές ιστορίες.....τον άφησαν και έφυγαν.....!!!!

Μια όμορφη μέρα χιονισμένη με ήλιο!!!!

Έκανε ότι άκουσε από τις μορφές στο μπουκάλι!!!!μύρισε θειάφι και έχασε τις αισθήσεις του!!!!ξύπνησε από μια γνώριμη φωνή.....

-Αγκοζίφ!!! Αγκοζίφ!!!!

Ανοίγοντας τα μάτια του είδε τον ψηλότερο άνθρωπο που είχε δει ποτέ.....μα από τις περιγραφές του Κάσταν κατάλαβε ότι ήταν ο Σπαρκ!!! γύρισε ο κεφάλι του δεξιά και είδε τον Κάσταν!!!!Γιετάχτηκε σαν ελατήριο!!!!

Αδελφέ μου!!!!αγκαλιαστήκανε ...δακρύσανε και οι δυο!!!!είπανε είπανε.....

πέρασε μια βδομάδα και ο Κάσταν είπε στον Αγκοζίφ!!!

-Τι θα κάνεις αδελφέ μου θα πας επάνω!;!

-Πόσα χρόνια μου μένουν επάνω Κάσταν!;!

-Μόνο ο θεός ξέρει!!!!!!

-Εδώ κάτω πόσα μου έχουν μείνει Κάσταν!;!

-Αν ο θεός σου έχει γράψει 10 επάνω εδώ θα ζήσεις 70!!!!

-Αν με αλλάξεις!;!

-Θα μετρά 1 χρόνο ζωής ως Λυκάνων!!!!

-Θα με αλλάξεις Κάσταν!;!

-Εσύ θέλεις Αγκοζίφ!;!

-Δεν άλλαξα πριν 30 χρόνια που μου είπες τώρα θα αλλάξω βρε Κάσταν!!!!

-Όχι θα μείνω εδώ με την άδεια σου για όσα μου χρωστάει ο θεός ακόμα!!! εδώ στην ομορφιά του κόσμου και της ηρεμίας!!!!

Πράγματι έτσι και έγινε.....!!!!

Τα παιδιά του τον Αγκοζίφ δεν τον ξανά είδανε μα πουλήσανε το μπουκάλι και πήραν αρκετά λεφτά όπου και φύγανε κρυφά από το σιδηρούν καθεστώς και ζήσανε πολύ καλά στην Ισπανία!!!!

Ο Αγκοζίφ!;! πέθανε ευτυχισμένος μετά από δέκα χρόνια στην μέση γη στην Λυκαωνία!!!!

Αν τυχόν γυρνούσε πίσω θα έβλεπε ότι τα δέκα χρόνια αυτά ήταν άλλα 70 χρόνια για επάνω!!!!

Ο Κάσταν στεναχωρήθηκε για αυτόν τον άνθρωπο πολύ η ταφή ήταν λυτή όπως αρμόζε μα συντροφιά πριν την πυρά του Κάσταν ήταν ανεκτίμητη.....!!!! τα δάκρυα του Κάσταν γιατρικό για κάθε αρρώστια τα μαζεύανε σε μπουκαλάκια.....2 μαζέψανε των 50 μμ.....!!!!

Κοίταξε ο Κάσταν τον ουρανό της μέσης γης εφόσον είχαν μείνει μόνο κάρβουνα και είπε!!!!

<< Ο Εσύ ουρανό υπόγειε και καθαρέ δέξου στην αγκαλιά σου τον φίλο και αδελφό μου >>!!!!

Τέλος!!!

ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ίσως να ήταν 2005.. τότε νομίζω είχε χιονίσει πολύ. Ώρα μετά τις 11 το βράδυ. Διασχίζει το δρόμο αμάξι Κάτω Υδρούσας με κατεύθυνση προς Δροσοπηγή, για να πάει στο ραντάρ στο Βίτσι, να ελέγξει πόσο χιόνι είχε ρίξει εκείνη την βραδιά. Το χιόνι ήταν πάνω από το 1 μέτρο στα πλαϊνά του δρόμου... προς τα πάνω έφτανε και τα 2 μέτρα. Βγαίνοντας από το χωριό Κάτω Υδρούσα υπήρχε ένας χωματόδρομος στην δεξιά πλευρά του δρόμου, καλυμμένο με χιόνι. Το αμάξι Jeep πήγαινε με δευτέρα ταχύτητα αργά. Ο συνοδηγός βλέπει στα 50 μέτρα πιο κάτω, από την δεξιά πλευρά μια μουσούδα.

-Σκυλί λέει στον οδηγό, πρόσεξε.

- Καλά λέει ο οδηγός, δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχει ψυχή? τί σκυλί?

Και εκεί στα 20 μέτρα περίπου, από τον χωμένο μέσα χωματόδρομο με ανάλαφρο σάλτο, έρχεται και προσγειώνεται στην άλλη άκρη του δρόμου, κουλουριασμένο ένα μαύρο ζώο.

- Αρκούδα? λένε..

Όχι... γιατί ως γνήσιοι Φλωρινιώτες είχαν συναντήσει πολλές φορές αρκούδες. Η αρκούδα είναι πιο αμπντάλικη. Αυτό είχε τέτοιο συγκροτημένο μυϊκό τόνο, η κίνηση του ήτανε ανάλαφρη και κοφτή. Έτσι κουλουριασμένο μέχρι να ξανακάνει το δεύτερο σάλτο και να φύγει με δυο δρασκελιές από την αριστερή πλευρά σε έναν ανηφορικό δρόμο, το ζώο αυτό ζύγιζε πάνω από 200 κιλά, ήτανε μεγάλο, έπιανε όλο τον προφυλακτήρα από το Jeep και το πιο βασικό,. ο θώρακας του ήτανε τόσο μυώδες που διαγράφονταν οι μύες πάνω από την μαύρη γούνα που είχε.

- Κοίτα Θώρακα, λέει ο συνοδηγός, σαν από ταύρο.

Δεν γύρισε καν το κεφάλι να κοιτάξει το αμάξι, όπως κάνουν συνήθως τα άγρια ζώα. Με ένα ανάλαφρο σάλτο έφυγε από τον κεντρικό δρόμο στην ανηφόρα αριστερά. Η χαίτη του ήτανε πυκνή, η ουρά δεν φαινόταν, ήταν μαζεμένη.

- Σταμάτα το αμάξι να δούμε τα αποτυπώματα στο χιόνι, λέει ο συνοδηγός. Αυτός ήτανε μεγάλος Λύκος. Με φευγαλέα ματιά, ο συνοδηγός έμεινε όταν είδε στην ανηφόρα, τις δυο δρασκελιές που έκανε ο Λύκος, επειδή εκείνη την νύχτα είχε φεγγάρι και μαζί με το χιόνι ήτανε πιο φωτεινά τα πράγματα γύρω.. έτσι όπως "πετούσε" τα πίσω πόδια, δεν ήτανε απλά πόδια Λύκου, αλλά ανθρώπινο νούμερο παπούτσι 60+ Λυκάωνας, σκέφτηκε... Το αποτύπωμα της πτώσης στο χιόνι, ήτανε μια μεγάλη τρύπα σαν να είχε πέσει μετεωρίτης.

- Μπες γρήγορα μέσα στο αμάξι, του φώναξε ο οδηγός, μην κάθεσαι έξω. Το χιόνι έπεφτε πυκνό, το κρύο ήταν -20 και...

ΤΕΛΟΣ!!!!

ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ Η ΟΧΙ!!!!

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ!!! ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ!!!

ΑΛΜΟΡ

Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Σαμάνο μας πρέπει τώρα. Πως θα το κάνουμε Λόκχραν δεν έχουμε μέσο επικοινωνίας ...πως!;! δεν ξέρω αλλά πρέπει καμιά γραμμή δεν είναι ασφαλές πλέον...αλλά πρέπει να γίνειοι << Άλμορς >> επέστρεψαν!!!! φύγε και πήγαινε να ειδοποιήσεις τον Κάσταν να έλθει εδώ τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα!!!! είναι στην Πελοπόννησο στο γνωστό μέρος!!!!

Μετά από 9 ώρες τρέξιμο ο Ρακρ έφτασε στον Σαμάνο και του είπε!!!!

-Άλμορς Σαμάνε μου!!! Άλμορς πρέπει να πας τώρα στον Λόκχραν!!!!

Ο Κάσταν παράτησε την δουλειά που έκανε ως άνθρωπος και έφυγε αμέσως για Θεσσαλονίκη!!!!

Έφτασε στις δυο τα ξημερώματα εκεί πίσω από την Ροτόντα!!!!

Εκεί ήταν ο Λόκχραν αλλαγμένος!!!! μόλις είδε τον Κάσταν άλλαξε και έδειχνε αλαφιασμένος!!!!

-Ξεκίνησαν.....ξεκίνησαν Σαμάνε μου όπως τότε στο Λίβερπουλ το 1904...και ξεκίνησαν οιγαμημένοι εδώ από την Θεσσαλονίκη....και φαίνονται ποιο επικίνδυνοι από κάθε φορά.....να κοιτά εκεί στην γωνιά είναι ένας!!!!

Έκανε σιγά ο Κάσταν και αθόρυβα και είδε.....ήταν ένας τύπος όχι πάνω από 1.50 με μακριά κάπα δερμάτινη και φαίνεται ότι και τα ρούχα του ήταν δερμάτινα με καπέλο τύπου καουμπόικο και δερμάτινες μπότες δεν φαινότανε το πρόσωπο του μα φαινότουσαν τα μαλλιά του οπου ήταν μακριά και ήταν σαν τα αγκάθια των σκαντζόχοιρων.....!!!!!! 8:03 μ.μ.

Κρατούσε ένα περίεργο ραβδί και φαινότανε το μακρύ και περίτεχνο σπαθί του από την πίσω δεξιά πλευρά του!!!! και εκείνη την ώρα που κοιτούσε ο Κάσταν το έκανε!!!!

Σήκωσε το ραβδί του ξαφνικά που ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο από αυτόν!!!! και πάνω πάνω είχε μια νεκροκεφαλή σκαλισμένη και την κοπάνησε σε ένα καπάκι υπονόμων!!!!

Αμέσως το καπάκι έλαμψε με μιας άλλαξε σχήμα και από στρογγυλό και έγινε τετράγωνο και αμέσως όλες οι λάμπες της ΔΕΗ αλλά και τα φώτα από τα σπίτια γύρω άρχισαν να τρεμοσβήνουν σαν να ήθελε να κάνει διακοπή η ΔΕΗ, ο Άλμορς κοίταξε δεξιά αριστερά και έφυγε!!!!

Ο Κάσταν γύρισε και είπε στον Λόκχραν!!!!

-Αμέσως άπαντες Λυκάωνες της επιφάνειας να ενημερωθούν για την κατάσταση και να ειπωθούν τα εξής:

<<Παιδιά μου!!!! έρχεται ο ερχομός του ANKPIPΧΑΡΚΡΑΛ (αντίχριστου) μέσω των ερπετοειδών μάγων με την βοήθεια των Άλμορς!!!! επιτρέπεται άμεση εμπλοκή με σκοπό την θανάτωση τους όπου και να είστε στην επιφάνεια σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό!!!! αν καταφέρουν και αλλάξουν την δομή των γραμμών Λεί μέσω του Megapolisomancy ο αντίχριστος θα ξεχυθεί ανάμεσα μας με σκοπό την αφύπνιση των εκπέσοντων αγγέλων!!!! βρισκόμαστε σε γενικό και ανοιχτό πλέον πόλεμο με τους Άλμορς!!!!>>.

Το μήνυμα δόθηκε και σε 5 μέρες όλοι οι Λυκάωνες ήταν έτοιμοι και είχαν παρατήσει ότι έκαναν και έψαχναν για τους Άλμορς!!!!

Ο Λόκκραν με τον Κάσταν και τους φρουρούς ακολουθώντας την μυρουδιά έφτασαν στην περιοχή ονόματι και οδό μαύρη πέτρα!!!!

Εκεί είναι το πέρασμα....η πύλη....το άβατο από την αρχαιότητα ως και σήμερα!!!

Η ημερομηνία ήταν 3/8/1990!!!!

Εκεί υπάρχει ένα σπίτι όπου διαμένει μια οικογένεια Λυκάωνων και έτσι είχαν την πύλη στο παράξενο αυτό στενό υπό 24ωρη παρακολούθηση!!!!

Όσπου στις 13/8/ άνοιξε ένα ηγετικό στέλεχος των Άλμορς και πέρασε!!!! τότε ο Λόκκραν έκανε την κίνηση του ήταν 4 το πρωί!!!!

Με ένα σάλτο έπεσε μπροστά του αλλαγμένος και αγριεμένος για τα καλά!!! μα το Άλμορ δεν έδειξε να ταραχθήκε ή να φοβήθηκε!!!!

Του είπε:

-Λυκάωνας !!!! ποσό καιρό έχω να δω Λυκάωνα!!! πράγματι αξιόλογοι μαχητές όπου διοικούνται από έναν μάγο Λυκάωνα που τον θεωρούν Άγιο!!!

-Σκάσε χαμένο!!!! θα πεθάνεις!!!!

-Ξέρεις τι μου αρέσει με εσάς Λυκάωνα!;! ότι μιλάτε πολύ!!!!

Χτύπησε το ραβδί του στο έδαφος δυνατά την ώρα που ο Λόκκραν έκανε την επίθεση του!!!! αμέσως περίεργα φωτεινά καλώδια σαν αστραπές τον τύλιξαν στον αέρα και του έκοψαν την φόρα του πέφτοντας στο έδαφος σαν σακί σφαδάζοντας από πόνο!!!! Αυτά τα περίεργα καλώδια έφυγαν από πάνω του μετά από πέντε λεπτά!!!!

Ο Άλμορ συνέχισε τις πορείας τους μα προτού προλάβει να βγει από το στενό ο Κάσταν εμφανίστηκε μπροστά του!!!!

Ο Άλμορ αναγνώρισε ποιος είναι και κοίταξε πρώτα που να φύγει μα ήδη όλη η περιοχή ...το στενό είχε περικυκλωθεί από Λυκάωνες που ήταν οι ποιο πολλοί στις στέγες των σπιτιών και πάνω σε μαντρότοιχους....!!!!

Σταμάτησε....και κοίταξε στα μάτια τον Κάσταν και του είπε!!!!

-Και να με σκοτώσεις δεν θα καταφέρεις τίποτα λύκε!!!!

-Λύκε!;! θα ήθελες να ήμουν αυτό το όμορφο ζώο αλήτη!!!! αλλά δεν είμαι!!!! είμαι ο χειρότερος σου εφιάλτης!!!! και πες μου τι ετοιμάζετε διότι από εφιάλτης θα γινώ κάτι που πραγματικά δεν θα ήθελες να ζήσεις!!!!

Δεν απάντησε!!!!

Με μια απότομη κίνηση του κεφαλιού του εκσφενδόνισε εκατοντάδες αγκάθια από το κεφάλι του όπου βρήκαν στόχο σε πολλούς Λυκάωνες που ήταν πίσω του δεξιά και αριστερά του!!!!

Έπεσαν με την μια διότι περιέχουν πολύ ισχυρό υπνωτικό!!!! Και έμειναν τρεις και ο Κάσταν!!!!

Ο Άλμορ είπε:

-Νομίζω ότι τώρα εγώ θα γίνω ο εφιάλτης σου σκύλε!!!!

Έκανε να κουνήσει το ραβδί του μα ο Κάσταν πρώτου το σηκώσει του είχε κόψει το χέρι από τον ώμο και του είχε πάρει το ραβδί!!!!

Ο Άλμορ κατάλαβε τι είχε γίνει από τον διαπεραστικό πόνο που ένιωσε από την βίαιη και αιματηρή αποκόλληση του δεξιού του χεριού !!!!

Ούρλιαζε σαν χαμένο τσακάλι από πόνο!!!! δεν πρόλαβε να φωνάξει πολύ όμως ο Λόκχραν που είχε συνέλθει τον είχε πιάσει και του είχε κλείσει το στόμα!!!! το βούτηξε και πήδηξε μακριά ήξερε που να τον πάει...σε ένα μέρος όπου είχε φτιαχτεί ειδικά για αυτούς!!!! και αυτό ήταν η παράξενη εκκλησία στην περιοχή Σκοτεινά στον Όλυμπο!!!!

Ο Κάσταν τον ακολούθησε και όσοι Λυκάωνες είχαν μείνει νηφάλιοι και δεν είχαν τρυπηθεί από τα αγκάθια του!!!!Μετά από τρεις ώρες είχαν φτάσει και αυτό το κέρατο είχε σταματήσει την αιμορραγία από μόνο του κατά κάποιο τρόπο!!!!

Τον έβαλαν στο ιερό και έμοιαζε να είναι σαν χαμένο!!! Μετά από κάποια ώρα ήλθαν και οι υπόλοιποι Λυκάωνες της φρουράς!!! Έπρεπε να προστατευθεί ο χώρος και η εκκλησία πάση θυσία!!!! Ειδοποιήθηκαν και οι Λυκάωνες που ήταν στην Ελλάδα και μέχρι το επόμενο βράδυ 7.000 Λυκάωνες ήταν στην Σκοτεινιά!!!

Με διαταγές του Κάσταν είχαν διασκορπιστεί μέσα στο εγκαταλειμμένο πλένω χωριό και στα γύρω δασώδη μέρη!!!! Εκεί ο Κάσταν ζήτησε από το Άλμορ να του πει το πλήρωμα από το Megarolisomancy!!!! Αυτοί που θα άνοιγαν τις πύλες μέσω των γραμμών Λεί όπου άλλαζαν τα καπάκια των πόλεων!!!!

Μα αυτός δεν έβγαζε μιλιά!!! μόνο χαμογελούσε ειρωνικά!!!!

Όταν όμως αγρίεψε ο Κάσταν για τα καλά άρχισε να του λέει.....πράγματα που τον έκαναν να ανατριχιάσει και φύγει εκτός ελέγχου!!!

-Κάσταν Κάσταν παλιόσκυλο της νύχτας και υπερασπιστή των ανθρώπων!!!κοίτα εκεί που μου πήρες το χέρι αλήτη!!!εκεί ποιο κάτω λίγο κοίτα!!!!

Ο Κάσταν κοίταξε όλο περιέργεια είδε ένα λαμπάκι να αναβοσβήνει μικρό!!!! πομπός με μικρόφωνο και καταγραφέα το που ακριβώς βρισκότανε!!

Ο Κάσταν γύρισε θυμωμένα και τον κοίταξε...και ο Άλμορ συνέχισε!!!

-Εσύ μου πήρες το χέρι μου....εγώ θα σου πάρω ότι αγαπάς ποιο πολύ σε αυτόν το κόσμο!!! αυτήν την καριόλα την Σαχθούρα!!!! κλάψε προκαταβολικά για αυτήν την μετενσαρκωμένη πουτάνα σκύλε!!!!!! ήδη ξέρουν που θα την βρούνε οι δικοί μου...χα χα χαχαχα χαχαχα!!!!!!

Ο Κάσταν θόλωσε!!!! ο Λόκχραν του πήρε το κεφάλι με μιαςτα αίματα υπάρχουν ακόμα στις τοιχογραφίες της εκκλησίαςμέχρι και σήμερα!!!!

Ο Κάσταν άρχισε να τρέχει σαν τρελόςμα ήδη όμως Άλμορς είχαν φτάσει στην περιοχή μαζί και του πλήρωμα του Megarolisomancy!!!!

Μιά μάχη άρχισε στα σκοτεινά....μια μάχη όπου μαχότανε ζωώδεις δύναμη ενάντια σε σημαντικούς μάγους!!!

Μα ο Κάσταν δεν έκατσε να πολεμήσει έτρεχε!!! ο Λόκχραν ηγήθηκε της μάχης αυτής....από τους 50 μόνο οι δέκα τον ακολούθησαν οι άλλοι 30 έμειναν πίσω μαζί με

τους άλλους Λυκάωνες που είχαν έλθει από όλη την Ελλάδα!!!! και έδωσαν μια μάχη άνευ προηγουμένου!!!!

Καθώς έτρεχε ο Κάσταν άκουσε τον Λόκχραν που έλεγε!!!!

-Εδώ!!!! για το Σαμάνο μας να προλάβει να φτάσει στην καλή του!!!! θα δώσουμε και την ζωή μας!!!! Ή θα τους χαλάσουμε ή θα περάσουν!!!!

Ο Κάσταν έτρεχε.....έτρεχε σαν τρελός. Δεν μπορούσε ούτε να δει ούτε να σκεφτεί τίποτα το μόνο η εικόνα ενός Άλμορ που σκότωνε την καλή του και αυτός ήταν μακριά και έτρεχε...έτρεχε...πηδούσε και έτρεχε σαν τρελός σαν παλαβόςκαι έφτασε το πρωί εκεί που ήταν (δεν λέω περιοχή) και έβγαине η καλή του να πάει σχολείο..... κοιτούσε σαν παλαβός τριγύρω και μύριζε το ίδιο και οι δέκα που είχαν πάει μαζί του....

Αυτοί οι δέκα είναι οι καλύτεροι όλων....η ελίτ των Λυκάωνων ,γεννημένοι φονιάδες μέσο πολεμικών τεχνών με πρόσμιξη τεχνικής επίθεσης των Λυκάωνων. Οι καρδιές του Κάσταν χτυπούσαν σαν τρελές.....έβλεπε την μικρή που περπατούσε στο δρόμο να πάει σχολείο....και πηδούσε από στέγη σε στέγη...δεν τον ένοιαζε αν κάποιος τους έβλεπε είχε κλειδώσει στόχο πάνω στην μικρή με μάτια και μυρουδιά!!!

Σε μια γωνία τους είδε....τρεις!! είχαν ύψος πάνω από 1.60 αυτό μπορούσαν να πάρουν ως άνθρωποι και είχαν πάρει την μορφή τεχνικών της ΟΥΛΕΝ (παλαιός οργανισμός ύδρευσης).....είχαν σκοπό να την πάρουν στον υπόνομο και να την σφάζουνε.....!!!

Όλα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να μην δει η μικρή Σαχθούρα ούτε τους Λυκάωνες αλλά ούτε τα καθίκια!!!! αλλά και ο κόσμος δεν έπρεπε να δει τι θα γίνει!!!!

Ο Κάσταν σκεφτότανε ότι δεν είχαν ρούχα....κάτι όμως έπρεπε να γίνει και γρήγορα στα 40 βήματα η μικρή Σαχθούρα θα τους είχε φτάσει.....!!!!

Ενώ ήταν έτοιμος να εμφανιστεί στους ανθρώπους ως είχε έκανε την εμφάνιση του ο Λόκχραν με ρούχα από πίσω τους!!!! ψηλός 1.90 και στιβαρός!!!! είχε ένα βλέμμα που θα ζήλευε ο καλύτερος φονιάς του κόσμου!!!! είχε κλειδώσει στόχο!!!! μα.....!!!! φαινότανε βαριά τραυματισμένος!!!!και όμως ο λύκος ο μαύρος στεκότανε όρθιος!!

Ο Κάσταν τον είδε και οι δέκα από πίσω του!!!αμέσως οι 5 πήγανε από στέγη σε στέγη αν χρειαστεί να του παρέχουν στήριξη, όπως ερχότανε η μικρή είχαν μείνει μόνο δέκα μέτρα απόσταση από τους Άλμορς οπού και είχαν επικεντρωθεί επάνω της να την βουτήξουν!!!!

Ο Λόκχραν έφτασε δίπλα στο βαν της ΟΥΛΕΝ ο ένας ήταν μπροστά και οι άλλοι δυο πίσω ως στήριξη!!! αλλάζοντας μόνο τα χέρια του από τους καρπούς του και κάτω τους έπιασε τα κεφάλια και έμπηξε τα νύχια του στα μυαλά τους αθόρυβα και γρήγορα!!!! ο θάνατος ήταν ακαριαίος μα κάνοντας αυτό τρυπήθηκε από τα αγκάθια τους!!!

Τους έβαλε μέσα στο βαν αθόρυβα!!!! η μικρή Σαχθούρα είχε φτάσει ήδη τον Άλμορ όπου την σταμάτησε γλυκά και όμορφα ρωτώντας την πως την λένε και σε ποιο σχολείο πάει!!!!

Ζαλισμένος ο Λόκχραν τον έπιασε από τον λαιμό σαν φίλος μην τρομάξει την μικρή και του έσπασε τον αυχένα και τον πέταξε στον υπόνομο μέσα!!!!

Η μικρή δεν κατάλαβε τι έγινε και είπε στο Λόκχραν!!!

-Γιατί τον πέταξες μέσα εκεί!!!;;!!!! τι είναι εκεί!;

Ο Λόκχραν χαμογελαστά και ζαλισμένος της είπε!!!!

-Μεγαλειότατη μου πηγαίνετε σχολείο θα αργήσετε!!!

Η μικρή έκανε ένα δυο βήματα σκεπτόμενη, ο Λόκχραν άρχισε να τραυλίζει από τα αγκάθια!!!! η μικρή σταμάτησε και χαμογελαστά του είπε δυνατά!!!!

-Μεγαλειότατη!;! είμαι πριγκίπισσα!;!

-Ναι!!! απάντησε ο Λόκχραν!!!!

Η μικρή έφυγε σαν να παίζει κουτσό και φώναζε θα γίνω πριγκίπισσα!!!!

Ο Λόκχραν σωριάστηκε στο έδαφος!!!! αμέσως ένας από την ομάδα στήριξης έπεσε στον δρόμο και τον πήρε στην στέγη πάνω!!!! Η ώρα ήταν 7:45 το πρωί!!!! αμέσως αρχίσανε να περνάνε και άλλα παιδάκια για το σχολείο...η Σαχθούρα είχε σωθεί.....!!!!

Άφησε αμέσως 5 από τους φρουρούς του να την προσέχουν!!! περίμεναν στις στέγες να βραδιάσει!!!! το βράδυ ήλθαν και πήραν τον Λόκχραν και πήγαν ξανά στα σκοτεινά!!!

Η μάχη ήταν εμφανείς που είχε γίνει!!! 2300 Λυκάωνες νεκροί!!!! μα και όλοι οι Άλμορς!!!!

όλοι ήταν εκεί!!

Ο Λόκχραν συνήλθε μετά από δυο μέρες!!! μάζεψαν τα πάντα!!!! Όταν ο Κάσταν μπήκε να προσευχηθεί είδε ένα πράγμα σαν κασετόφωνο μικρό.....!!!! το περιεργάστηκε και το άνοιξε...μια φωνή ακούστηκε από μέσα και έλεγε!!!

Σαμάνε Λυκάωνανα θυμάσαι απλός καθυστέρησες τον ερχομό μα είναι αναπόφευκτος!!!! διότι είναι γραμμένο να γίνει!!! και τα χρόνια των ανθρώπων για αυτών είναι λεπτά!!!! Το 2020 θα είναι ήδη στεφανωμένος αρχηγός επί τις γης μέσο τις ιεροσύνης και θα είναι ο τελευταίος ιεράρχης του χριστιανισμού και εσείς!;! δεν θα μπορείτε να κάνετε πλέον τίποτα διότι θα επέλθει από τον πλαστό τάφο του απόστολου Πέτρου!!!! και αυτός θα είναι που θα ορίσει το τι θα γίνει και εσείς!;! χα χα χα χα χαχα αχ αχα εσείς!;! θα ήθελα να δω τι θα μπορέσετε να κάνετε τότε!!!!!! χαχαχαχααχαχααχαχααχααχααχααχααχα!!

Ο Κάσταν κοίταξε το κασετόφωνο και είπε!!!!

-Καταραμένα Άλμορς γελάτε!!!!γελάτε όσο μπορείτε!!!! όσο είναι ο χριστός μαζί μας θα δώσουμε και την ψυχή μας για αυτόν αλλά και το αίμα μας!!!!!!

Κοίταξε τον Λόκχραν

Ο Λόκχραν του είπε:

-Είμαι εντάξει Σαμάνε μου!!!!!!

Ο Κάσταν του είπε:

-Ευχαριστώ!!!!.

Ο Λόκχραν απάντησε!!!!

-Πεινάω!!!

-Και εγώ!!!

-Ξέρω στα φωτεινά ποιο κάτω μια καλή ταβέρνα με παιδάκια.....!!!!!!

Ο Κάσταν χαμογέλασε με πείνα..... αλλά η σκέψη του ήταν αλλού.....!!!!!!

Τέλος!!!!

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΓΗ

Οι άνθρωποι είχαν κάποιες φυλές κάτω την μαύρη φυλή την άσπρη την κίτρινη αυτές ήταν οι βασικές και χωριζόντουσαν μετά στις υπόλοιπες όπως μελαμψοί μιγάδες κτλ κτλ!!!! Οι ποιο πολλοί ήταν η λευκή φυλή τότε και οι ποιο λίγοι η μαύρη φυλή!!!! και διέμεναν σε καλή περιοχή οι άνθρωποι αναμεταξύ τους τρωγόντουσαν από δολοπλοκίες και πάθος για κατάκτηση!!! Ζηλοφθονία κακομοιριά και ίντριγκες!!!!

Όταν όμως είδαν ότι κινδύνευαν από τους δρακόντειους έτρεξαν να αναζητήσουν την συμμαχία όλων κάτω!!!!και όλες οι φυλές των ανθρώπων ενώθηκαν και έγιναν μια για καλύτερη άμυνα προς τον φρικαλέο εχθρό!!!!

Οι Λυκάωνες τα είχαν μόνο καλά με την μαύρη φυλή διότι οι άλλες δυο λευκή και κίτρινη τους θεωρούσαν μιάσματα!!!!εκτρώματα της φύσης και όποιος είχε τομάρι από Λυκάωνα στο τζάκι του ή στον τοίχο ήταν ο τέλειος κυνηγός μόνο που δεν είχαν σκοτώσει ποτέ τους Λυκάωνα αλλά τους έγδερναν μετά από πόλεμο με τους δρακόντειους!!!! Ένα άλλο κακό τότε των ανθρώπων να κάνουν φιγούρα για κάτι που ποτέ δεν έκαναν!!!!

Έτσι πριν περίπου 700.000 χρόνια οι δρακόντειοι αποφάσιζαν να πάρουν την γη των ανθρώπων αλλά....και να τους κάνουν μεζέ!!!!

Οι άνθρωποι κάτω αριθμούσαν όλοι μαζί τότε 6 εκατομμύρια!!!! γυναίκες νέοι και παιδιά!!!!

ο στρατός τους δεν ήταν όλοι μαζί πάνω από 500.000!!!!και τα δρακόντεια στρατεύματα ήταν πάνω από 3.000.000!!!!

Ο πόλεμος ξεκίνησε και όλοι οι σύμμαχοι εκτός των Λυκάωνων είχαν μαζευτεί να βοηθήσουν!!!!Όλοι περίμεναν οι Λυκάωνες να πάνε ακόμα και οι άνθρωποι που τους θεωρούσαν μιάσματα και εκτρώματα τις φύσης!!!! μα δεν πήγανε!!!!

Ο Σαμάνος τότε των Λυκάωνων είπε:

<<Να πάνε να γαμηθούνε οι ξεφτίλες μιας και εμείς είμαστε μιάσματα αλλά και εκτρώματα και το μόνο για καλό που κάνουμε είναι να στολίζουνε τα σπίτια τους ε το τομάρι μας αλλά και άλλων ειδών για να δούμε πως θα τα βγάλουμε πέρα χωρίς τους τρελούς!!!!>>

Το μήνυμα έφτασε με αγγελιοφόρο των ξωτικών και με σφραγίδα την παλάμη του Σαμάνου στο χαρτί με μελάνι!!!

Οι άνθρωποι πάγωσαν!!!!

Ο αρχηγός των ξωτικών είπε!!!!

<<Χωρίς τους τρελούς είμαστε χαμένοι όλοι!!! !μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει!!! και θα σε συμβούλευα να πεις στον Άλάχατον τον βασιλιά της μαύρης φυλής που τα έχουν καλά να παρακαλέσει και αν γλυτώσουμε από δω και ακούσω ξανά για μιάσματα ή δω τομάρια από σκοτωμένους Λυκάωνες σε τοίχους σας θα σας διαλύσουμε όλους!!!!

Οι μάχες ξεκίνησαν και ήταν σκληρές!!! φρικαλέες!!! βάνουσες και αποκρουστικές!!!! όπου έμπαιναν οι δρακόντειοι με τους δρακονιανούς παρέα τα ρήμαζαν όλα και άφηναν θάνατο και διαμελισμένα μέλη παντού!!!!

Οι άνθρωποι πολεμούσαν γενναία πρέπει να τους αναγνωριστεί αυτό αλλά τι να το κάνεις όταν είχαν αρχηγούς ανεγκέφαλους πηγαίνανε χαμένοι τσάμπα με το να τους κολακεύουν ότι θα είχαν έναν ένδοξο θάνατο!!!!

Τους είχαν πετσοκόψει και τότε ο Αλάχατον ξεκίνησε να βρει τους Λυκάωνες....τον καλοδέχθηκαν και τον πήγανε μπροστά στον Σαμάνο!!!!

Ο βασιλιάς τον μαύρων πήγε να γονατίσει μα ο Σαμάνος δεν τον άφησε!!!

-Ξέρω τι θέλεις του είπτε!!!

Θα έλθουμε μόνο αν πολεμήσουμε πλάι σας και με κανέναν άλλον άνθρωπο!!!! και αν δούμε κάποιους μετά την μάχη να συλλίξει πτώμα Λυκάων για το τομάρι του θα αφανίσουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους!!!! διότι είμαστε εκτρώματα και μιάσματα!!!!

Ο βασιλιάς δέχθηκε και οι τρελοί βρέθηκαν στην μάχη!!!!

Όταν οι δρακόντειοι άκουσαν τους πολεμικούς χορούς των Λυκάωνων πάγωσαν!!! δεν το περίμεναν!!! η συμμαχία όλη χάρηκε ακόμα και οι άνθρωποι όλοι εκτός των αρχηγών όπου διέταξαν να σκοτώσουν τον μαύρο βασιλιά μετά την μάχη και τον Σαμάνο Λυκάωνα για να μπορούν να δείξουν την πυγμή τους!!!!

Όμως και ο αρχηγός των ξωτικών το έπιασε αυτό αλλά και ο Σαμάνος Λυκάων!!!! και όταν ξεκίνησαν για μάχη οι Λυκάωνες στράφηκαν στην ανθρώπινη φυλή και όχι στους δρακόντειους !!!

Οι δρακόντειοι σταμάτησαν να μάχονται χάζευαν σαν ηλίθιοι το τι γινότανε....η μαύρη φυλή δεν κουιότανε από κει που ήταν ...τα ξωτικά ξεκίνησαν από την αντίθετη πλευρά και έφτασαν τους Λυκάωνεςσταμάτησαν!!!!

Ο αρχηγός των ξωτικών είπτε!!!!

-Τα σέβη μου σεβάσμιε Λυκάωνα!!! πιστεύω αυτό που πας να κάνεις θα έπρεπε να γίνει μετά τον πόλεμο και όχι τώρα!!!!

Ο Σαμάνος τον κοίταξε με βλέμμα που έβγαζε σπίθες και του είπτε!!!!

-Οι άνθρωποι που θα πεθάνουν για υπερασπιστούν τέτοια καθίκια για αρχηγούς θα τους λυπάμαι μια ζωή αυτούς όχι!!!! τώρα!!! ή κάνεις στην άκρη ή πραγματικά δεν θα σου αρέσει να επιτεθούμε και σε σας!!!!!!!!!!!!

Συνέχισαν σαν τρελοί να τρέχουν και μπήκανε στις γραμμές των ανθρώπων!!! Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν να σωθούν κανείς δεν αντιστάθηκε μα και οι Λυκάωνες δεν πείραξαν κανέναν!!!! μόνο στο κεντρικό παλάτι έγινε η σφαγή!!!!

200 στρατιώτες πιστοί στου βασιλείς έπεσαν όχι και τόσο γενναία!!! δυστυχώς!!!! και μετά μπήκανε στην κεντρική αίθουσα!!! ήταν όλοι εκεί με τις οικογένειες τους!!!! Ο Σαμάνος διέταξε να τους γδάρουν όλους ζωντανούς και να τους αφήσουν να πεθάνουν με φριχτούς πόνους αυτούς τα παιδιά τους τα μωρά τους και τις γυναίκες τους όλη την σπορά τους!!!! και έτσι έγινε!!! Φόρεσαν τα δέρματα των ανθρώπων όπως κάνανε αυτοί με τα τομάρια των Λυκάωνων για να δείχνουν άγριοι στις μάχες και ξεχυθήκανε από το παλάτι σαν μερμήγκια.....!!!!

Αποκρουστικό θέαμα για όλους!!!!οι γδαρμένοι φουκαράδες άνθρωποι έκαναν να πεθάνουν μια ώραμια ώρα μαρτυρική και απαίσια!!!!

Πάγωσε όλη η συμμαχία από αυτό που έβλεπε. Ο Σαμάνος είχε βάλει και την ανθρώπινη χρυσή κορόνα στο κεφάλι του επάνω πάνω από το τομάρι του βασιλιά!!!! Οι σύμβουλοι του μαύρου βασιλιά φοβισμένοι πήγανε και του είπαν!!!!

-Κάτι πρέπει να κάνουμε να τους εξοντώσουμε μετά είναι η σειρά μας!!!!

Τους κοίταξε θυμωμένα και διέταξε να τους σφάξουν σαν γουρούνια και έτσι έγινε!!!!

Οι δρακόντειοι βλέποντας τους τρελαμένους Λυκάωνες με τα τομάρια των ανθρώπων να έρχονται κατά πάνω τους σαν φονική μηχανή άρχισαν να υποχωρούν άτακτα!!!! μα οι Λυκάωνες δεν τους λυπηθήκανε!!!!

Από 3.000.000 δρακόντειους μόνο 700.000 σωθήκανε!!!!

Οι γίγαντες Βραάθ χειροκροτούσαν συνέχεια από χαρά όσο οι Λυκάωνες τους ξελάσπωναν όλους!!!!Ο πόλεμος τελείωσε!!!!
Ο Σαμάνος και καμιά 30 Λυκάωνες με τα τομάρια των βασιλικών οικογενειών επάνω τους πήγανε στους αρχηγούς των συμμάχων!!! εκεί ήταν και ο βασιλιάς της μαύρης φυλής!!!!
κανείς δε ζητωκραύγαζε από χαρά!!! είχαν παγώσει όλοι!!!

Από την ωμή βία και φρικαλεότητα του θανάτου που είχαν χαρίσει οι Λυκάωνες σε όλους όσους το άξιζαν!!!!
Εκεί ο αρχηγός των ξωτικών μίλησε πρώτος!!!

-Ο μεγάλε και τρανέ πολεμιστή των Λυκάωνων Σαμάνε!!! σε χαιρετούμε και ευχαριστούμε για την βοήθεια σου!!!

Έσκυψε και γονάτισε μπροστά του και αμέσως όλη η συμμαχία γονάτισε μπροστά του όλοι!!!!!!Ο Σαμάνος τους κοιτούσε όλους!!! ήθελε να τους χυμήξει!!!!να τους τελειώσει όλους!!!
μα τότε συγκρατήθηκε και είπε τα εξής λόγια!!!!

<<Ακούστε με καλά!!!! όλοι και ιδιαίτερα οι άνθρωποι!!!!!!Οποιος ξανά συλήσει Λυκάων πεσμένο σε πεδίο μάχης θα είναι η αρχή όλων των πολέμων!!! θα σας αφανίσουμε και θα περαστεί ως νόμος της χώρας μας αυτός!!!!!!τώρα!!!
Ο βασιλιάς των ανθρώπων θα είναι από την μαύρη φυλή και μόνο!!!! Όταν πεθάνει αυτός τραβήξτε κλήρο ποιος θα είναι!!! Αν τον δολοφονήσετε θα σας αφανίσουμε όλους τους ανθρώπους!!!!και εσείς!!!ξωτικά μάθετε αυτό ηλίθιοι Αυτιάδες!!!!
Αν ξανά σταματήσετε ποτέ ορδή Λυκάωνων που πάνε για μάχη....θα σας αποτελειώσουμε μέχρι έναν!!
Φτύνω του πόθου σας την τύχη άνθρωποι και ελπίζω να σεβαστείτε αυτό που έγινε σήμερα εδώ για το καλό σας!!
Ναι είμαστε κανίβαλοι και μας αρέσει το ανθρώπινο κρέας.....θα σας κατασπαράξουμε όλους αν κάτι δεν κάνετε από αυτό που σας είπαμε!!>>

Αμέσως χωρίς καθυστέρηση έφυγαν οι Λυκάωνες και γύρισαν στην χώρα τους!!Εκεί έγινε συμβούλιο μετά κλήσεως του Σαμάνου και είπε τα εξής!!!

<<Χάσαμε πολλούς νόμους του Πατέρα και της Μητέρας αλλά και των Άγιων Σαμάνων που έχουν περάσει!!!! η ποινή είναι θάνατος για όλους εμάς!!! τους αρχηγούς των φυλών και εμένα μαζί!!! Αυτό για να δείξουμε ότι κρατάμε τους νόμους μας!!!! Αυτό για να δείξουμε ότι έπρεπε να το κάνουμε να βάλουμε οι άνθρωποι μυαλό και να μας σέβονται!!>>

Το επόμενο πρωί ο διάδοχος Σαμάνος είχε γίνει πλέον Σαμάνος!!! Στην κεντρική αλάνα της χώρας εκεί που γίνονται όλες οι γιορτές στεκόντουσαν στα γόνατα οι δώδεκα θρυλικοί αρχηγοί και μπροστά τους ο Σαμάνος!!! Από πίσω τους ένας Λυκάων έτοιμος για την εκτέλεση!!!!
Ο διάδοχος Σαμάνος είπε:

<< Ο ιερέ Σαμάνε μας!!!! ω ιερέ αδελφέ μας!!!! να δώσεις χαιρετισμούς στα αδέρφια μας και να μας προσέχετε από ψηλά!!>>

Έδωσε εντολή και με μιας δεκατρία κεφάλια κύλησαν στο χώμα!!!! Ο νόμος των Λυκάωνων είχε επιβληθεί και στους ιδίους!

Ο νέος Σαμάνος διέταξε να πάρουν τα ανθρώπινα βασιλικά τομάρια και να τα πάνε στον μαύρο βασιλιά για να ενταφιαστούν με τα πτώματα!!!!

Όταν έμαθαν τι είχε γίνει πάγωσε όλη η συμμαχία όλοι οι άνθρωποι!!!!

Τα τομάρια τα πέταξαν στα σκυλιά....ο μαύρος βασιλιάς βγήκε στο παραθύρι του παλατιού του και από κάτω στεκόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι και είπε

<<Μάθατε τι έγινε και τι έκαναν οι Λυκάωνες!!!!ελπίζω να μάθατε κάτι από αυτούς.....αν..... και από ότι βλέπω.....το είδος μας δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να τα κάνει σκατά.....>>

Οι Λυκάωνες θρηνούσαν και πενθούσαν ένα μήνα!!!! Ο νέος Σαμάνος ήταν έτοιμος για τα πάντα!!!! αποδείχθηκε όμως ο ποιος σκληρός όλων που εφαρμόζε κατά γράμμα τον κάθε νόμο!!!! Όσο για τους εχθρούς τους ήταν ο φόβος και ο τρόμος!!!! οι άνθρωποι για 500 χρόνια ήταν μια χαρά....μετά άρχισαν και πάλι τα ίδια!!!!

Τέλος!!!

ΑΝΧΚΧΡΑΛ Ο ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ

Καθότανε σκεφτικός μέσα στο μικροσκοπικό δωμάτιο που είχε νοικιάσει μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων....ένα σκοτεινό δωμάτιο με ένα τραπέζι και ένα ψυγείο που δούλευε αρρυθμιστά κάνοντας ένα σπαστικό θόρυβο και για κουζίνα ένα μάτι από παλιό γκάζι. Καθότανε και βαριά αναστέναζε σκεπτόμενος και προβληματισμένος ,λυπημένος αλλά και αγανακτισμένος.

Οι σκέψεις πηγαίνανε και ερχόντουσαν ολοένα μέσα στο μυαλό του και τα είχε βάλει με τον εαυτό του που εμπιστευότανε τόσο εύκολα τους ανθρώπους καμιά φορά οι σκέψεις γινόντουσαν νεύρα και έσφιγγε την γροθιά του και κοπανούσε με δύναμη το τραπέζι κάνοντας το κάθε φορά να φτάνει σε σημείο να διαλύσει.

Είχε να βγει από το σπίτι μέρες πολλές και είχε να φάει μέρες πολλές ,τα αποσιγάρα είχανε κάνει μικροσκοπικούς λόφους τριγύρω από το τραπέζι και το μόνο που σκεφτότανε σε αυτήν την κατάντια του ήταν το πως να εκδικηθεί.

Το πως να κάνει κακό σε αυτούς που τον πειράζανε ήθελε να τους διαλύσει να τους εξαφανίσει να χαθούνε από προσώπου γης. Δεν ήθελε απλώς να πάθουν κάτι ήθελε να τους ξεσκίσει να τους κάνει κομματάκια και να τα ποδοπατάει.

Μακατά βάθος δεν ήταν έτσι....απλώς τον είχαν πονέσει τόσες φορές που δεν μπορούσε άλλο και μια παράνοια είχε μπει στο μυαλό του....μια παράνοια περιέργη και σατανική το πως να γίνει κακός διότι δεν ήξερε το πως αλλά και να πάρει δύναμη να αντιμετωπίση τον κάθε ρουφιάνο υποκριτή και ψεύτη άνθρωπο που θα αντιμετώπιζε από δω και μπρος εφόσον κανόνιζε αυτούς που τον πειράζανε.

Είχανε περάσει τρεις μήνες και ήταν συνέχεια εκεί στο τραπέζι εκεί κοιμότανε εκεί σκεφτότανε να ενεργηθεί εκτός από ούρα δεν έκανε κάτι άλλο διότι δεν έτρωγε και τα ούρα του τα έκανε εκεί που ήταν καθισμένος δεν ήθελε να σηκωθεί καθόλου από εκεί μην διαταράξει τις σκέψεις του, σκέψεις θυμού και αγανάκτησης για παλαιούς και καινούριους φίλους που είχε κάνει και κατά κάποιον τρόπο τον πληγώνανε πάντα.

Εκεί μέσα στα αποσιγάρα και στην έντονη μυρουδιά των ούρων μέσα σε αυτό το σκοτεινό μικρό δωμάτιο που έμοιαζε πλέον με στύλο από γουρούνια και όχι ανθρώπου οι σκέψεις του είχαν γίνει ένα είδος εφιάλητ.....ώσπου αποκοιμήθηκε για μια ακόμη φορά.

Μα και ο ύπνος του δεν πήγαινε πίσω και αυτός στην χώρα των ονείρων ήταν και αυτός ένας δήμιος βασανιστής με περίεργες σκέψεις που τον βασάνιζαν.....ώσπου έφτασε κάπου και σε μια πόρτα παλιά κάπου στην ομόνοια έγραφε τα εξής:

<< Θέλεις την δύναμη!;! θέλεις να είσαι τόσο δυνατός που να καταστρέφεις τα πάντα!;! θέλεις να καταλαβαίνεις τα πάντα!;! αν θέλεις όλα αυτά δεν έχεις πάρα να διαβάσεις τα παρακάτω λόγια δυνατά. <<{ANEP ANEP ANΟΥΡΕΛ ΑΒΡΑ ΤΟΥΓΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥΓΚ ΑΒΡΑ ΚΕΤΑΜΠΡΑ ΡΙΓΚΑΛ ANEP

} >>.

Κοντοστάθηκε...τα διάβασε χάρηκε απότομα χωρίς καθυστέρηση άρχισε να τα διαβάζει δυνατά και σταθερά τα λόγια.

<< ANEP ANEP ANΟΥΡΕΛ ΑΒΡΑ ΤΟΥΓΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥΓΚ ΑΒΡΑ ΚΕΤΑΜΠΡΑ ΡΙΓΚΑΛ ANEP>>

Περίμενεπερίμενε.....περίμενε... μα δεν γινότανε τίποτα απολύτως. Τα ξανά διάβασε πάλι δυνατά....<< ANEP ANEP ANΟΥΡΕΛ ΑΒΡΑ ΤΟΥΓΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥΓΚ ΑΒΡΑ ΚΕΤΑΜΠΡΑ ΡΙΓΚΑΛ ΑΝΕΡ >>.

Περίμενε και πάλι....περίμενε....περίμενε...μα τίποτα.

Κάθισε ώρα εκεί τα διάβαζε μια σιγά μια δυνατά μια γρήγορα μια αργά μα τίποτα άρχισε να νευριάζει και να αγωνιά.....και εκεί ξύπνησε στο ίδιο δωμάτιο που ήταν από την έντονη μυρουδιά των ούρων του.

Κοίταξε σαν χαμένος τριγύρω διαπιστώνοντας ότι ήταν και πάλι στην πραγματικότητα και απογοητευμένος που δεν είχε την δύναμη όποια και να ήταν αυτή, ήθελε να κάνει κακό και δεν ήξερε το πως ,άνοιξε το τελευταίο πακέτο από τσιγάρα με τρεμάμενα χέρια στεναχώριας οργής και ανάμεικτων περιέργων συναισθημάτων άναψε το τσιγάρο του.....σταμάτησε να σκέφτεται όλα αυτά και άρχισε να συνειδητοποιεί ότι άρχιζε και έμπαινε στον κόσμο της ψυχασθένειας ...της απίστευτης μουρλοσύνης της μακάβριας και τόσο παράξενης τρέλας.....!!!! Γέλασε δυνατά.....πολύ δυνατά και έπιασε το πρόσωπο του τότε κατάλαβε ότι είχε μεγαλώσει το μούσι του.

Το στομάχι του του έδινε σουβλιές απίστευτες λες και τον είχαν χειρουργήσει και δεν τον είχαν ράψει και όλα αυτά γιατί δεν είχε φάει όλο αυτόν το καιρό τίποτα....είχε εξασθενήσει σωματικόςχαμογέλασε αλλά από την άλλη έβαλε τα κλάματα που δεν θα τιμωρούσε αυτούς που τον είχαν πειράξει και έβαλε τα κλάματα.

Έκλαιγεέκλαιγε....ώσπου κατάλαβε ότι δεν ήταν πλέον μόνος στο δωμάτιο, ξαφνιάστηκε.

Γύρισε απότομα σε όλες τις μεριές μα δεν έβλεπε κάτι έπιασε τον εαυτό του ότι πλέον είχε περάσει στις διαστάσεις της σχιζοφρένιας μα προτού προλάβει να καθησυχάσει άκουσε ψιθυριστά στον αέρα τα εξής:

<< ANEP ANEP ANΟΥΡΕΛ ΑΒΡΑ ΤΟΥΓΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥΓΚ ΑΒΡΑ ΚΕΤΑΜΠΡΑ ΡΙΓΚΑΛ ΑΝΕΡ >>

Πετάχτηκε σαν ελατήριο στον αέρα και φώναξε.

-Ποιος είσαι!!!;!!!! εμφανίσου!!!! εμφανίσου να δω ότι δεν είμαι ακόμα στο όνειρο.

Τότε μια σκιά δίπλα από το ψυγείο εμφανίστηκε και γλιστρούσε στον τοίχο.....έκανε το δωμάτιο γύρω γύρω δυο φορές και σταμάτησε απέναντι από αυτόν με το μόνο εμπόδιο το τραπέζι.

Ξεκόλλησε από τον τοίχο τόσο περίτεχνα που θα ζήλευε τις κινήσεις αυτές ακόμα και το Χόλυγουντ σαν εφέ και αμέσως την θέση της σκιάς πήρε ένας όμορφος νέος όχι πάνω από 30 χρονών. Ξανθός με κουστούμι ακριβό και ένα δερμάτινο τσαντάκι όπου αμέσως είπε στον ρακένδυτο οικοδεσπότη.

<< Καλησπέρα σας!!!! συγνώμη που άργησα και δεν ήρθα αμέσως αλλά βλέπετε έχει πέσει πολύ δουλειά τελευταία !!!! πως μπορώ να σας φανώ χρήσιμος;! >>.

Τα έχασε....δεν πίστευε στα μάτια του....είχε τρομάξει μα ο θυμός που είχε χάρηκε ...απάντησε!!!!!!

-Τι είσαι!;!

-Είμαι αυτός που έχει πολλά ονόματα !!!! ο Αρχαεϊήν!!! ο Ορόλ!!!! ο Μαρεθεκάν!!!! ο Νοθμάρ!!!! ο Σατανήλ!!!! ο Εωσφόρος!!!! ο Μπαφομέτ!!!! ο Σατανάς !!!! ο Διάολος!!!! ο Χερμελέχ!!!! ο Ποταπός ο Εκπέσον!!!! κτλ. κτλ. κτλ.!!!! καλό ε;! Μακάρι να ήμουνα μεγάλε όλα αυτά ένας απλός αγγελιοφόρος αυτού είμαι!!! λοιπόν!!! Πες μου τι θέλεις και θα το έχεις με αντάλλαγμα όμως ξέρεις τι έτσι!;! >>

-Την ψυχή μου!;!

Χα!!!! τελικά δεν πήγανε χαμένες όλες αυτές οι ταινίες που φτιάξανε για το αφεντικό!!! Μου αρέσει που είσαι γρήγορος και χωρίς πολλές ερωτήσεις !!!! Ναι αυτό

Άνοιξε το τσαντάκι το δερμάτινο που είχε και από μέσα ακουγόντουσαν φωνές πολλές.....φωνές τρόμου και απελπισίας...φωνές βασανιστηρίων και πόνου ...έβγαλε ένα χρυσό χαρτί όπου ήταν άδειο δεν έγραφε τίποτα πάνω του!!! Το άφησε στο τραπέζι και του είπε:

-Λοιπόν μεγάλε!!!! κόψε όπου θέλεις τον δάχτυλο σου να τρέξει αίμα και ρίξε μια ή όσες σταγόνες θέλεις στο χαρτί πάνω και αυτό θα σου χαρίσει τα πάντα.

Ταράχτηκε.....μασκέφτηκε....

Πήρε το ανοιχτήρι τρύπησε τον αντίχειρα του άσχημα...το αίμα έτρεχε στο πάτωμα....κοιτούσε το χαρτί.....επίμοναίδρωσε.....ήθελε να το βάλει εκεί να πάρει την δύναμη.....ήθελε να το κάνει.....να γίνει δυνατός κακός.....ήθελε να τιμωρήσει τους ανθρώπους που τον πρόδωσαν.....ήθελε.....!!!!!!

Βουρκωμένοςκαι χωρίς άλλες δυνάμεις από την βρώμα και την αστιία ...κοίταξε τον αγγελιοφόρο του ακατανομάστου και του είπε:

Άκου τώρα και εμένα εωσφορικό τρεις άθλιο βρωμογούρουνο και τσιράκι του Άραλου!!!!!! Γράφω στα αρχίδια μου εσένα το αφεντικό σου και τις δυνάμεις σου αλήτη!!!!!! Ναι!!!! Ήθελα να γινώ κακός!!!! Ναι ήθελα να τους γαμίσω αλλά να προδώσω αυτό που αγαπώ και πιστεύω νομίζω μόνο ένας άνθρωπος θα το έκανε και εγώ αρχηαλήτη δεν είμαι άνθρωπος, αλλά όπως λένε οι άνθρωποι είμαι σκύλος του αφεντικού σου.....

- Χα χα χα χα χ χα του Άραλου!;! νομίζεις ότι ανήκουμε στην ερπετική κόλαση κοπρόσκυλο!;! Τώρα θα δεις ότι δεν έχεις να κάνεις με σαύρες!!!!!!

Ο αγγελιοφόρος άλλαξε σε δαίμονα τεράστιο και άγριο.....μα και ο Λυκάωνας άλλαξε και αυτός!!!!!! Μα ήταν και αυτός άσχημος στην όψη λόγω την πείνας και της κατάντιας του!!!! Η αγριάδα του ήταν τεράστια και ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του!!!!!! Ο δαίμονας κοντοστάθηκε για λίγο προτού ξεκινήσει η μάχη και τότε ο Λυκάωνας περήφανα είπε κοιτώντας το ταβάνι:

- Μαν Η Του!!!! Χριστέ μου!!!! συγχώρα με τον αμαρτωλό και δώσε μου την δύναμη να κάνω τον διάβολο να κλάψει και να κάνω περήφانو τον Σαμάνο μου τον Κάσταν τον δίκαιο.

Η μάχη που ακολούθησε μέσα στο μικρό αυτό διαμέρισμα στο κουκάκι ήταν σφοδρή για τουλάχιστον 20 λεπτά!!!!!! Όλη η πολυκατοικία σειότανε συθέμελα κάνοντας τους κατοίκους της να πιστεύουν ότι γινότανε σεισμός και να βγούνε έξω τρέχοντας να σωθούνε και ξαφνικά όπως είχε αρχίσει και ενώ είχανε ειδοποιήσει τις αρχές σταμάτησε.

Μέσα στο μικρό δωμάτιο ο δαίμονας είχε φύγει.....ο Λυκάωνας ήταν ξαπλωμένος χάρη με πολλαπλά τραύματακατάφερε και άλλαξε παρόλο τους πόνους του....με το αίμα από τις πληγές του έγραψε στον τοίχο.

<< Σαμάνε μου.....δεν πρόδωσα.....έκανα τον διάολο να κλάψει....πάω στον Χριστό μας....ελπίζω να με συγχωρέσει που σκέφτηκα έτσι αλλά δεν τον πρόδωσα...ήθελα απλώς να γινώ κακός.....να πεις στον Μαν η Του δυο λόγια για μένα....συγχώραμε Σαμάνε μου...τα έχασα για λίγο.....συγχώραμε αμάρτησα....>>.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του.....ξεψύχησε με χαμόγελο στο στόμα. Οι αρχές όταν το ανακάλυψαν πίστεψαν ότι είχαν να κάνουν με κάποιο είδος σέκτας βλέποντας γραμμένα αυτά στον τοίχο.

Πριν γίνει η ιατροδικαστική εξέταση το σώμα του κλάπηκε από Λυκάωνες κατόπιν με διαταγές του Κάσταν είχε μια τιμητική πυρροκυδεία.

Ήταν ο << ANXKXPAΛ >> που σημαίνει ο λυπημένος.

Τέλος!!!!!!



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΑΜΑΝΟ

- Τι βλέπεις.....
- Νερό Σαμάνε μου βότσαλα.....πετραδάκια....να και ένα μικρό ψάρι.....
- Ξανά κοίτα Κάσταν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!πες μου τι βλέπεις!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Βλέπω άμμο.....βλέπω και μικρο οργανισμούς....διαλυμένα φύλλα.....
- Όχι με τα μάτια Κάσταν όχι με το μυαλό τι βλέπεις στο νερό μέσα!!!!!!

-Βλέπω εσένα και μένα Σαμάνε μου και όλη την υπόλοιπη γη μέσα σε αυτό είναι το αίμα της γης που της δίνει ζωή διότι άμα δεν υπήρχε αυτό δεν θα υπήρχε κανείς μας σήμερα εδώ!!!!!

- Χμμμμμμμμ.....το μενταγιόν μου να το πιάσεις δεν το βλέπεις Κάσταν!;!
- Ε!;!Σαμάνε μου τώρα το έριξες κλέβεις.....
- Χα χα χα θα γίνεις άξιος Σαμάνος.....Κάσταν!!!!!

Από την εκπαίδευση του Κάσταν με τον παλαιό Σαμάνο!!!!!

Τέλος!!!!!

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Κάποτε στην μέση γη λένε τα ζωτικά υπήρξε μια ιστορία με τον αρχάγγελο Γαβριήλ!.....!!!!!!

Αν κάποιος τα βάλει κάτω σε ανθρώπινα χρόνια ίσως ξεπεράσουν τα 700.000 ίσως και παραπάνω αν τα βάλει κάποιος στα χρόνια των ζωτικών!;! Ίσως να είναι πάνω κάτω από 2.000 ως 2.500 χρόνια η ιστορία αυτή!!!!

Κάποτε στην μέση γη είχε πέσει μια αρρώστια όπου την είχαν ονομάσει η αρρώστια του αλατιού!!!! Βρίσκανε συχνά πυκνά από όλα τα όντα να γίνονται στήλες άλατος!!!! Βέβαια όχι αμέσως...αλλά σιγά σιγά ήταν η πανούκλα της μέση γης!!!! Μια απίστευτη αρρώστια όπου είχε φριχτούς πόνους για κάθε δυστυχή πλάσμα!!!! Τα ζωτικά με την σοφία αλλά και την επιστημονική μαγεία που διαθέτουν δεν μπορούσαν να βρουν ένα είδος θεραπείας αλλά άσε αυτό που ήταν σίγουροι ήταν ότι η αρρώστια ήταν φτιαχτεί με μαγεία και κακία!!!! Προσπαθούσαν να βρουν τον ένοχο μα αυτό που βρίσκανε πάντα ήταν μια σκιά ίσως η σκιά του και όσοι την πλησίαζαν πέθαιναν αμέσως χωρίς καμία αφορμή αρρώστιας.....!!!!

Τα όντα της μέσης γης είχανε πανικοβληθεί διότι πλέον είχε ξεφύγει το όλο ζήτημα και είχε γίνει επιδημία η οποία κρατούσε πάνω από 6 χρόνια με εκατομμύρια θανάτους!!!! Τότε ο Ναχθάι στα βουνά της << Ανθρά Να Σχούρθ >> όπου γινότανε η σύσκεψη της ηγεσίας των ζωτικών αποφασίστηκε να ζητήσουνε βοήθεια από τον << κρυσταλλικό φωτεινό θεό >>!!!!

Αυτή η θεότητα είναι η απαρχή όλων των θεοτήτων των ζωτικών!!!!και έτσι έγινε η απόφαση πάρθηκε!!!! Ο Ναχθάι κλείστηκε σε ένα πύργο πολύ ψηλό και άρχισε να διαλογίζεται και να στέλνει τηλενητική σκέψη στο άπειροστο αχανές σύμπαν.....!!!! Η σκέψη του ήταν η εξής.....!!!!

<<< Ανθράνχ Γιασσί Νολθ Ουνχράνθ Ναμρ Ανθράνχ Γιασσί Νολθ Ουνχράνθ Ναμρ Αλχθέν Χανθ Λουλεμάν Χανθί Οθς Λαχμίν Γιαθούρ Σισναχάνα Γιάλμθ Ουτχναλίλ Ασουάθ...Αλελουίν...Αλελουίν Γιάμρθ Ναχθ>>

5 μερόνυχτα έκανε αυτό το πράγμα χωρίς να πιεί νερό ή να φάει κάτι την 6 μέρα αν περνούσε θα ήταν καταδικασμένος να πεθάνει.....μα δεν πέρασε ποτέ η 5 μέρα!!!! Ήταν απόγευμα όταν έγινε!!!!Ένα είδος σεισμού ταρακούνησε την μέση γη βίαια!!!! χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές!!!! Ο ουρανός από μπλε μοβ έγινε κατά λευκός σαν να ανακοίνωνε το πλάσμα που θα δεχότανε η μέση γη!!!! και εκεί μέσα από τον κατά φώτεινο ουρανό μια γαλάζια γραμμή εμφανίστηκε κάθετη όπου έπεσε μπροστά στον πύργο του Ναχθάι!!! Μόλις η γραμμή αυτή ακούμπησε το έδαφος έγινε κάτι σαν έκρηξη μεγάλη χωρίς όμως να επιφέρει καμία καταστροφή τριγύρω της!!!!

Ο Ναχθάι σταμάτησε....κατέβηκε κάτω τρέχοντας και εκεί είδε στην σκόνη που είχε αρχίσει να καταλαγιάζει.....!!!! Είδε κάτι που δεν είχε ξανά δει ποτέ του αλλάείχε ακούσει από τους αρχαίους λόγους της φυλής του...τόσο αρχαίους όσο και η αρχή του σύμπαντος.....!!!! Εκεί μπροστά του καθότανε ένα πλάσμα θεϊκό!!!! έμοιαζε σαν άνθρωπος μα δεν ήταν!!! Φορούσε χρυσή πανοπλία και είχε κατάλευκα φτερά!!!! πρέπει να περνούσε τα 3 μέτρα ύψος!!!! Χρυσάφενια μαλλιά και όμορφο πρόσωπο όπου εξαπόλυε μια περίεργη γαλήνη και αυστηρότητα μαζί!!!! Καταγάλανα μάτια!!!! το σώμα του ήταν σαν να έκανε γυμναστήριο μια ζωή θα το ζήλευε ο καλύτερος μπόντι μπίλντερ!!! Είχε

ένα σπαθί το οποίο ήταν περίτεχνο στην λαβή με απίστευτα σκαλίσματα και ήταν στην θήκη του μέσα μα φαινόταν να είχε πιάσει φωτιά..... ήταν ένα φλεγόμενο σπαθί.....!!!!

Ο Ναχθάι έτρεξε και έπεσε στα γόνατα και άρχισε να τον προσκυνά και να τον καλωσορίζει στην μέση γη.....!!!!
Το θεϊκό αυτό πλάσμα τον άκουγε με προσοχή....όταν ο Ναχθάι τελείωσε τότε το θεϊκό πλάσμα μίλησε!!!!

<< Με έστειλε ο θεός όλων των θεών και όλων των γνωστών και αγνώστων συμπάντων μετά από έκκληση βοήθειας που ζητήσατε από το όνομα του!!!!
Ονομάζομαι Γαιαβριήλ και είμαι το δεξί του χέρι!!!! Να προσκυνάτε από σεβασμό σαν ακούτε ή προφέρετε το όνομα του!!!! Ένας είναι ο αληθινός θεός και αυτός είναι ο θεός του φωτός >>!!!!

Μετά από αυτό δεν κάθισε να πιάσει κουβέντα με ένα πήδο άνοιξε τα τεράστια φτερά του και σαν αστραπή ξεχύθηκε στην κοιλάδα όπου και με κρότο μεγάλο αλλά και τεράστια έκρηξη έσκασε στο χώμα!!!!
Από την πρόσκρουση σείστηκε όλη μέση γη και αμέσως μετά φάνηκε στην κοιλάδα εκεί μπροστά του ήταν ένας άγνωστος σαν να ήταν από το είδος του χωρίς φτερά όμως....και τότε κάθε πλάσμα στην μέση γη άκουγε τον Γαιαβριήλ τι είπε!!!!

<< Καταραμμένε σκοταδοφόρε και προδότη του είδους σου αρχών των μυγών της Βαβαέλ!!!! Σατανιήλ!!!! Γιαχμαθόρ!!!! Μάμωνα!!!! Μαμπαχθεόλ!!!! ήρθα να σταματήσω την πανούκλα της αρεσκείας σου που έφερε στον κόσμο που σε φιλοξενεί ως φυλακισμένο....>>

Μα αυτός γελούσε....γελούσε και ξαφνικά έβγαλε κάτι σαν μαστίγιο και χτύπησε άτσαλα τον Γαιαβριήλ όπου αμέσως φλόγες τον τυλίξανε....μα.....δεν φάνηκε να παθαίνει κάτι.....!!!!

Ο Γαιαβριήλ έβγαλε το φλεγόμενο σπαθί από το θηκάρι του και ο άλλος αμέσως πέταξε το μαστίγιο και έπεσε στα γόνατα και του είπε:

<< Αδελφέ μου μην μου πάρεις και αυτήν την ψυχή δεν θα ξανά κάνω τίποτα...λυπήσουμε σε παρακαλώ.... (μα η σπάθα του Γαιαβριήλ είχε σηκωθεί για το χτύπημα)όλα τα είχανε όπως οι άνθρωποι που έφτιαξεκαι εμάς μας έκανε πέρα και ασχολήθηκε με όλους τους άχρηστους τους πυθικ.....!!!!>>

Το φλεγόμενο σπαθί του Γαιαβριήλ καρφώθηκε στο στήθοςαμέσως αντί να καεί φάνηκε να παγώνει από τις φλόγες και ο Γαιαβριήλ φώναξε!!!!

<< Εσείς!!!! οι ψυχές!!!! βγείτε από το μέσα από τον Μάμωνα είστε ελεύθεροι και αναστήσιμοι με εντολή του αληθινού θεού που έχει το όνομα << Σοθήλα >>!!!!

Αμέσως από το στήθος του Μάμωνα πετάχτηκε καπνός λευκός και όσοι είχαν πεθάνει από την λέπρα άλατος που είχε σπείρει αρχίσανε να ανασταίνονται!!!!
όταν έβγαλε το φλεγόμενο σπαθί από το στήθος είπε!!!!

<< 23 φορές ποιο βαθιά ακόμα να πατέ >>
και αμέσως χάθηκε από τα μάτια όλων και μέχρι σήμερα δεν τον ξανά μάτα είδε κανείς...εκτός από αυτούς που πήγανε στα μέρη του.....!!!!

Ο Γαιαβριήλ μετά από αυτό τυλίχθηκε με τα φτερά του και έγινε μια λευκή λάμψη όπου και ανέβηκε με ταχύτητα τον ουρανό και χάθηκε και δεν τον ξανά είδε κανείς ποτέ και αυτόν από τότε!!!!

Με εντολή του Ναχθάι φτιάχτηκε ένα τεράστιο άγαλμα του Γαιαβριήλ στην πόλη των ξωτικών όπου περνά τα 150 μέτρα ύψος σε πλήρη κλίμακα με την παραμικρή λεπτομέρεια για να θυμίζει σε όλους ότι ο αληθινός φωτεινός θεός υπάρχει και είναι αληθινός!!!!

Από τότε η μέση γη δεν είχε ξανά κάποια μαζική κρούση από τον Μάμωνα ή τον σατανά...εκτός των ανθρώπων.....και αυτό γιατί!;

Διότι ο άνθρωπος ξέχασε ποιος είναι ο δημιουργός του πάρα ότι ο θες έστειλε το γιο του τον μονάκριβο και σταυρώθηκε για αυτούς.....έτσι ο σατανάς είναι βασιλιάς της επιφανείας και ότι κακό υπάρχει από αρρώστιες μέχρι πολέμους και το κάθε ατύχημα θανατηφόρο και μη από αυτόν έρχονται όλα.....!!!!

Ναχθάι Λιχθαηνάχρ!!!!!!!!!!!!!!

Τέλος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΑΤΡΑΝΙΤ 175 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ

Ήταν πριν καμιά 175 χρόνια πίσω στην μέση γη!!!! σε μια περιοχή όπου ονομάζεται Ατρανίτι!!!! Το Ατρανίτι είναι μια περιοχή όπου είναι ένα δάσος το πυκνό που όμοιο του δεν υπάρχει!!!! Με χιλιετής δένδρα εν ζωή και τόσο βλάστηση που δεν βλέπει ούτε πατάει κανείς το χώμα!!!! Στο κέντρο του δάσους αυτού ορθώνονται τεράστια βράχια που η περίμετρος τους είναι περίπου 7 χιλιόμετρα και το ύψος τους ξεπερνά τα 400 μέτρα!!!! Στην μέση αυτών των βράχων υπάρχει κυκλικό κοίλωμα το οποίο φτάνει χαμηλά όσο και το έδαφος του δάσους!!! Το κοίλωμα αυτό έχει κυκλικό πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιόμετρα!!!! φανταστείτε δηλαδή τα βράχια αυτά μοιάζουν σαν έναν τεράστιο λουκουμά με την τρύπα στην μέση για να καταλάβετε πως είναι!!!! Τα τοιχώματα των βράχων αυτών άλλα είναι τραχιά και άγρια και άλλα μυτερά και κοφτερά...πάνω στα βράχια δεν υπάρχει καθόλου βλάστηση!!!! Στο κυκλικό κοίλωμα στον πάτο του υπάρχει μια λίμνη όπου η διάμετρος της δεν ξεπερνά το χιλιόμετρο και το βάθος της τα 40 μέτρα!!!! Έχει κρυστάλλινα πράσινα νερά και ψάρια τα οποία ονομάζονται Ρίτρεκ και μοιάζουν σαν ζαργάνες!!!! Αυτά τα ψάρια μπορεί και να φτάσουν τα 2 μέτρα μήκος!!!! δεν υπάρχει άλλη ζωή στην λίμνη μέσα!!!! εκτός από ένα είδος γαρίδας όπου τρέφονται τα ψάρια αυτά με ένα ιδιαίτερο τρόπο!!!! βγάζοντας τις μακριές τους γλώσσες και βάζοντας τες μέσα στις τρύπες από τις γαρίδες όπου και τις βουτάνε!!!! σαν μυρμηγκοφάγοι φανταστείτε ένα πράγμα!!!! Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μονοπάτι όπου ξεκίνα από την πλευρά του δάσους και μόλις ανέβει κανείς στην κορυφή το μονοπάτι συνεχίζει κατεβαίνοντας κυκλικά στην λίμνη!!!!

Η λίμνη αυτή είναι σαν μια όαση διότι σε μια έκταση όσο είναι η Πελοπόννησος είναι το μοναδικό σημείο μέσα στο δάσος αυτό όπου υπάρχει νερό!!!! έτσι λοιπόν όλες οι φυλές καλές ή κακές θα κάνουν ανακωχή για να πάνε στην λίμνη να πιούνε και να μαζέψουνε νερό!!!!

Όλες!!!!

Αν κάποιος προσπαθήσει να σπάσει αυτήν την άτυπη συμφωνία επεμβαίνουν οι << Ρεγράθαρλ >> μια φυλή ιδιαίτερα ψηλών όντων όπου μοιάζουν με ανθρωποειδές όπου μένουν στα βράχια αυτά ως ασκητές!!!! κανείς δεν ξέρει με τι τρέφονται!!!! είναι περίπου στους χίλιους το ύψος τους είναι περίπου 2 μέτρα με μπλε χρώμα δέρματος και με μεγάλα χέρια και μάτια!!!! μικρό στόμα ίσως πολύ υπερβολικά μικρό και χωρίς μύτη..... τα μόνα όπλα που έχουν είναι τα τεράστια κοχύλια που φυσάνε και παραλύουν κάθε εχθρό που θα τους επιτεθεί!!!!!!

Έτσι λοιπόν εκείνη την χρονιά κάτι περίεργο είχε γίνει στην περιοχή και οι Ρεγράθαρλ δεν ήταν εκεί αλλά όπως φάνηκε αργότερα δολοφονήθηκαν όλοι από τους δρακόντειους με δόλο δίνοντας τους δηλητηριασμένο νερό!!!! και η ιστορία μας αρχίζει κάπως έτσι.....

Ο Κάσταν με τους 50 και τον Σπαρκ είχαν βρεθεί στην περιοχή και ήθελαν να πάνε να πιούνε νερό και να πλυθούνε στην λίμνη!!!! χωρίς να ξέρουν ότι οι Ρεγράθαρλ είχαν όλοι πεθάνει.....!!!! μα εκείνη την ώρα πλησιάζοντας τα βράχια ένας σεισμός έγινε μεγάλος αλλά χωρίς να πέσει ένας βράχος χάμο....ο Κάσταν σταμάτησε αφουγκράστηκε και είπτε:

<< Αυτός ο σεισμός δεν είναι τυχαίος κάτι άλλο είναι!!!!!! μυρίζω θάνατο!! τον μυρίζετε!;! >>

Όλοι κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά!!!! άρχισαν να πηδάνε και να γαντζώνονται από βράχο σε βράχο ώσπου ανακαλύψαν ότι όλοι οι Ρεγράθαρλ είχαν πεθάνει...ο Κάσταν κοίταξε τον Λόκκραν και του είπτε

<< Ετοιμαστείτε για μάχη δεν έχουν πεθάνει πολύ ώρα >>

Όλοι οι Λυκάνες ήταν στην ένταση ανεβαίνοντας τα βράχια και περιμένοντας να γίνει κάποια μάχη αλλά δεν θα γινότανε εκείνη την ώρα....

Ανεβήκανε τα βράχια και κοιτάξανε κάτω στην λίμνη....δεν υπήρχε κανείς μα υπήρχε κάτι που παραξένεψε τον Κάσταν.....ο σεισμός που είχε γίνει είχε αναδυθεί ένα σαν μικρό νησί μες στην λίμνη με την μόνη διαφορά ότι έμοιαζε με το πρόσωπο του Χριστού όλο το νησί που δεν ήταν πάνω από 60 μέτρα διάμετρος!!!! πραγματικά έμοιαζε λοιπόν σαν το πρόσωπο του Χριστού ακόμα και με το ακάνθινο στεφάνι.....!!!!

Ο Κάσταν ανατρίχιασε ...το ίδιο και ο Λόκχραν...λέγοντας στον Σαμάνο του:

<< Μα είναι δυνατόν!;! τι θαύμα είναι αυτό Σαμάνε μου!;! >>

Ο Κάσταν δεν μιλούσεκοίταζε προσεχτικά τριγύρω του και κοίταζε το νησί που έμοιαζε στο Χριστό προσεχτικά μετά από λίγο είπε:

<< Σπαρκ και οι μισοί μαζί μου πάμε κάτω οι πάνω εδώ....και ότι εχθρικό έλθει θανατώστε το >>!!!!

Κατεβήκανε με μιας στην λίμνη μα από κοντά όμως το νησί δεν θύμιζε τίποτα το πρόσωπο του Χριστού ο Κάσταν μπήκε στο νερό και κολυμπήσκει μέχρι εκεί!!! ανέβηκε πάνω και πάλι όμως από κοντά το πρόσωπο του Χριστού δεν φαινότανε!!!!
Ξανά βγήκε έξω και ανεβοκατέβηκε πάνω κάτω καμιά 20ρια φορές!!! μια έβλεπε από πάνω το πρόσωπο του Χριστού μα όταν κατέβαινε κάτω δεν το έβλεπε!!!! κάθε φορά που ανέβαινε πάνω ο Λόκχραν με θαυμασμό έλεγε!!!!
<< Αληθώς ο Κύριος >>

Την τελευταία φορά ο Κάσταν μόλις το είπε ο Λόκχραν ξανά του είπε όλο νεύρα:

<<Μήπως θέλεις να σε στείλω να τον γνωρίσεις από κοντά >>!;!

<< Όχι Σαμάνε μου >>!!!!

<> Ε τότε βούλωσε το!!!! και άσε με να κάνω την δουλειά μου>>!!!!

Ο Κάσταν την τελευταία φορά κάθισε πάνω και προσπαθούσε να καταλαβει αν ήταν ένα θεϊκό σημάδι ή όχι ή ένα απλό σιμιουλάκρουμ αλλά τέτοια ομοιότητα και τόσο τέλεια εικόνα μόνο σιμιουλάκρουμ δεν μπορούσε να είναι!!!!
Ο Κάσταν είπε!!!!

-Είμαστε η μόνη φυλή που πιστεύει στον Χριστό!!!! για αυτό και σας λέγω ότι είναι θεϊκό σημάδι δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμα!!!! και εφόσον είναι θεϊκό σημάδι σε μια θεότητα που μόνο εμείς πιστεύουμε ανακηρύσσω την περιοχή Αγία και μετά αυτού τα βράχια και η λίμνη στην δικαιοδοσία αλλά και έδαφος της Λυκαωνίας και ας είμαστε μακριά από την χώρα μας!!!!
Αμέσως γονάτισαν όλοι και φωνάζανε!!!!

<< Για τον Χριστό μας δίνουμε και την ζωή μας >>!!!!

Ο Κάσταν διέταξε αμέσως να παρθούν θέσεις σκοπιάς και φύλαξης και έστειλε αγγελιοφόρο στον Ναχθάι να του πει τι ακριβώς είχε γίνει και ότι τα βράχια πλέον ήταν έδαφος των Λυκάωνων και ιερό μάλιστα!!!!
Επίσης εστάλη αγγελιοφόρος στην Λυκαωνία να πάνε αμέσως εκεί 500 Λυκάωνες στρατιώτες για ενίσχυση διότι ότι σκότωσε τους Ρεγράθαρ θα προσπαθούσανε να σκοτώσουνε και τους Λυκάωνες!!!!
Το βράδυ δεν άργησε να έρθει και ήταν πλέον όλοι σίγουροι ότι ήταν θεϊκό σημάδι με αυτό που είδανε!!!

Το νησί μέσα στο νησί φωσφόριζε τόσο που έλαμπε όλη περιοχή μέσα στα βράχια και στην ακτή μα καθώς κοιτάξανε πάνω είχε σύννεφα και στα σύννεφα είχε σκιαγραφηστεί το πρόσωπο του Χριστού το οποίο εκτός ότι ήταν τέλειο έμοιαζε να χαμογελά!!!! Μέχρι όμως να έλθουν οι ενισχύσεις και τα ξωτικά τι απόφαση θα παίρνανε οι Δρακονιανοί κάνανε την επίθεση τους!!!!

Από παντού ανέβαιναν Δρακονιανοί πάνω από 40.000 άρχισαν να ανεβαίνουν και οι μισοί ήταν μέσα στο δάσος!!!! Οι Λυκάωνες μαζί με τον Σαμάνο ήταν σίγουρα χαμένοι!!!! Αμέσως σήμανε συναγερμός!!!! από τους Λυκάωνες και οι πρώτες σφαγές δεν άργησαν να έλθουν από αυτούς που ήταν πάνω!!!! Δεκάδες πτώματα δρακονιανών έπεφταν μέσα στο κοίλωμα αλλά μετά από λίγο έπεσαν οι 25 γενναίοι που είχαν μείνει να φυλάνε τις κορφές!!!!

Τότε φανήκανε στα βράχια γύρω γύρω να κατεβαίνουν χιλιάδες Δρακονιανοί απειλητικά προς τον Σαμάνο και τους υπολοίπους Λυκάωνες!!!! αμέσως ο Λόκχραν και ο Σπαρκ και οι άλλοι φρουροί κύκλωσαν τον Κάσταν!!!! ο Λόκχραν είπε στον Κάσταν!!!!

<< Σαμάνε χαίρομαι πολύ >>!!!!

<< Το ξέρω >>

Ο Σπαρκ κοιτούσε περίεργα!!!!ρώτησε!!!!

<< Γιατί χαίρεσαι εσύ!;! που θα πεθάνουμε !;! >>

<< Ναι τεράστια φίλε μου ναι!!!! διότι θα πεθάνουμε για να προστατέψουμε τον Χριστό μας >>!!!!

<< Μα τι λες ρε!;! ένας βράχος είναι που του μοιάζει >>

Δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λόκχραν ο Κάσταν είπε

<< Είτε του μοιάζει είτε είναι εμείς θα πέσουμε για αυτόν!!!! ετοιμαστείτε να τον συναντήσουμε και να μας κρίνει Λυκάωνες >>!!!!

Οι Δρακονιανοί είχαν φτάσει σε θέση επίθεσης και τότε έγινε κάτι που δεν θα το ξεχάσουν ποτέ στην ζωή τους οι Λυκάωνες!!!!

Το νησί εξαρχής έλαμπε σαν τρελό!!!! να βγάζει τόσο φως που πλέον οι Λυκάωνες δεν μπορούσαν να δούνε και κλείσανε τα μάτια τους με τα χέρια τους!!!! το φως ήταν τόσο δυνατό που αν δεν βάζανε τα χέρια τους να τα κλείσουνε πονάγανε!!!!

Άκουγαν τους δρακονιανούς να φωνάζουμε σαν τρελοί.....μέσα στο κοίλωμα αλλά και έξω από αυτό....μετά όμως από 5 λεπτά σταμάτησαν τα πάντα!!!!

Άνοιξαν τα μάτια τους οι Λυκάωνες όλα ήταν όπως πριν...φωσφόριζαν τα πάντα από το νησί του Χριστού!!!!

Μα κοιτώντας καλύτερα ξανά έκαναν κύκλο προσπαθώντας να φυλάξουν τον Κάσταν!!! δεν κουνιόντουσαν..... ο Κάσταν κοίταξε καλύτερα... φώναξε.....!!!!

<< Είναι ακόμα εκεί.....μα είναι νεκροί όλοι >>!!!!

<< Όλοι >> !;!

Είπε ο Σπαρκ!!!

Όλοι !!!!! όλοι!!!! φώναξαν όλοι μαζί!!!!

<< Θαύμα θαύμα >> φώναξε ο Λόκχραν και κοίταξε με απορία τον Κάσταν τι θα έλεγε!!!!

<< Θαύμα >> φώναξε ο Κάσταν!!!!

Έγινε ένας χαμός!!! ο ένας Λυκάωνας φιλούσε τον άλλον και αμέσως κλαίγοντας πήγανε στο νησί και προσεύχονταν για το ότι έγινε!!!!

Το πρωί δεν άργησε να έλθει και είδανε το τι ακριβώς είχε γίνει....

Από την μέσα πλευρά των βράχων καθώς κατέβαιναν οι Δρακονιανοί είχαν μαρμαρώσει με την κάθε λεπτομέρεια τους πάνω στα βράχια!!!! αλλά και από έξω από αυτά και γύρω γύρω στο δάσος!!!!

Οι Λυκάωνες κοιτούσαν με θαυμασμό και δέος και ευχαριστούσαν τον Χριστό που τους έσωσε!!!!

Πάνω στις κραυγές τους όμως μύρισαν.....ήταν οι Ρεγράθαρ!!!!

Ήταν όλοι ζωντανοί!!!!ένας από αυτούς κατέβηκε στους Λυκάωνες και πλησίασε τον Κάσταν!!!!κοντοστάθηκε κοιτώντας τον!!!! Και τότε του είπε:

<< Μου είπε η Άγια μορφή του νησιού της λίμνης ότι μπορείτε να φύγετε από εδώ χωρίς να σας πειράξουμε και μου είπε επίσης ότι υπάρχει μέσα σας και μόνο μέσα σας και δεν θέλει να πιστεύετε σε είδωλα αλλά μόνο σε αυτόν >>.

Ο Κάσταν ακούγοντας αυτά τα λόγια σκέφτηκε τα εξής!!!!

Έγιναν δυο θαύματα όπου δείχνουν τι ήταν ο Χριστός!!!! το πρώτο μαρμάρωσε 40.000 δρακονιανούς το δεύτερο ανάστησε όλους τους Ρεγράθαρ!!!! γονάτισε μπροστά του και του είπε!!!!

<< Ο άγνωστε Ρεγράθαρ θα κάνουμε αυτό που λες!!!! από σήμερα είστε αδέρφια μας διότι είμαι σίγουρος ότι θα πιστέψετε σε αυτήν την μορφή σαν και εμάς!!!! >>

Ο Ρεγράθαρ έσκυψε σαν να κάνει υπόκλιση στα λόγια του και στο κούτελο του επάνω είχε σκιαγραφηστεί ένας σταυρός!!!! Ο Κάσταν δεν μίλησε!!!! χάρηκε!!!! το ίδιο και ο Λόκχραν...φύγανε....αποκήρυξε την περιοχή μη Λυκάων και φύγανε.....!!!! στο δρόμο καθώς πηγαίνανε ο Λόκχραν είπε στο Σπαρκ....

<< Να σε ρωτήσω κάτι ηλίθιε γίγαντα >>!;!

<< Εμένα μιλάς >>!;!

<< Ναι εσένα >>

<< Ναι πες μου >>

<< Δεν μου φάνηκες και τόσο πρόθυμος να πεθάνεις για τον Χριστό μας και αυτό με κάνει να θέλω να σε πλακώσω >>!!!!

<< Μπορείς >>!;!

<< Αν μπορώ λέει >>

<< Τι να μπορείς βρε που άκουγα εχθές το βράδυ τις κλανιές που έριχνες από τον φόβο μην πεθάνεις >>!!!!

<< Ετοιμάσου κανάγια να πεθάνεις.....>>!!!!

Ο Λόκχραν έκανε ένα σάλτο στον Σπαρκ και αμέσως άρχισαν να πέφτουν μάπες!!!! Ο Κάσταν προχωρώντας τους κοίταξε έπιασε το πρόσωπο του και είπε.....!!!!

<< Αν είναι δυνατόν ο Ντόρσια μας έλειπε τώρα για να δέσει το γλυκό καλύτερα...έλεος >>!!!!

Ξερώντας ότι ο Λόκκραν πείραζε τον Σπαρκ συνέχισε το δρόμο της επιστροφής
κουτώντας το κεφάλι του.....!!!!
Τέλος!!!!



ΓΙΟΡΤΗ ΛΥΚΑΩΝΙΑ

Στην Λυκαωνία κάθε χρόνο και μήνα Απρίλη συγκεκριμένα στις 23 του μηνός γίνεται μια από τις μεγαλύτερες γιορτές των Λυκάωνων!!!! είναι η λεγόμενη << Ρόκρερκραλ >> που σημαίνει γέννηση!!!! γιορτάζουνε την γέννηση του είδους των Λυκάωνων την Μητέρα και τον Πατέρα!!!!

Όλοι είναι υποχρεούμενοι να είναι αλλαγμένοι σε Λυκάωνες και κανείς σε άνθρωπο!!!! είναι η μόνη μέρα που όλοι νέοι γέροι παιδιά πρέπει να έχουν την μορφή του Λυκάωνων!!!!

Υπάρχει μια τεράστια αλάνα ειδικά φτιαγμένη για αυτήν την γιορτή όπου είναι δίπλα στο ποτάμι!!!! Γύρω υπάρχουν καθίσματα όπως σε ένα γήπεδο!!!! Εκεί ξεκινάνε οι αρσενικοί Λυκάωνες και χτυπάνε 50 διαφορετικά τύμπανα φτιαγμένα από κορμούς δένδρων!!!!

Τα χτυπάνε ρυθμικά ξεκινώντας ο πρώτος και κάθε δέκα δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο!!!

Μετά μπαίνουν οι θηλυκές Λυκάων όπου βαστάνε λουλούδια και τα στοιβάζουν στο κέντρο της αλάνας!!! μέχρι που περνάνε όλες από όλες τις φυλές!!!! οπότε γίνεται μια τιπάνια μάζα από λουλούδια σε ύψος και μέγεθος!!!! Μόλις αυτά τελειώσουν φέρνουν οι αρσενικοί μεγάλους κορμούς από δένδρα και όπως φτιάχνεται μια σχεδία έτσι τοποθετούν τους κορμούς πάνω στα λουλούδια!!!! Οι τυμπανιστές δεν σταματάνε!!!!

Αυτό με τους κορμούς το κάνουν τρεις φορές!!!! μετά ρίχνουν λάδι και βάζουν φωτιά!!!! οι φλόγες πρέπει να φτάνουν τα 20 μέτρα σε ύψος και αυτό γίνεται μόλις πέσει ο ήλιος!!!!

Οι δώδεκα αρχηγοί των φυλών κάθονται τριγύρω από την φωτιά κοιτάζοντας τον κόσμο και με μια φωνή όλες μαζί εξιστορούν το πως ήλθε ο Πατέρας και η Μητέρα στον κόσμο και στην γη μας!!!!

Υπάρχει η απόλυτη ησυχία όταν απαγγέλουνμόλις σταματήσουν ξανά αρχίζουν τα τύμπανα τον ίδιο σκοπό!!!!

30 Λυκάωνες φέρνουν μια τεράστια σχάρα και την βάζουν πάνω στα κάρβουνα που καίνε σαν τρελά!!!

Μόλις πυρώσει η σχάρα ρίχνουν ένα είδος λεμονιού με κουβάδες για να καθαριστεί η σχάρα τέλεια και να ευλογηθεί τέλεια το φαγητό που θα ψήσουν!!!!

Σε αυτήν την γιορτή ψήνουν μόνο μανιτάρια και τεράστια ψάρια των 20 κιλών και πάνω από τον ποταμό!!!! τίποτα άλλο η κρεατοφαγία απαγορεύεται αυστηρώς εκείνη την μέρα!!!!

Όσοι έχουν αναλάβει να ψήσουν κοιτάνε το φαγητό που θα μοιραστεί στον κόσμο!!!! στην μισή αλάνα αρχίζει ένα παιχνίδι κάπως παράξενο για τους ανθρώπους!!!!

Οι άντρες κάνουν ένα κύκλο τεράστιο και αποτελούνται από 100 αρσενικούς που πρέπει να είναι παντρεμένοι!!!! πιάνονται χεριά με χέρια και τους δένουν τα μάτια με ένα μαύρο μαντίλι!!!! ύστερα σκύβουν όρθιοι με το κεφάλι στο χώμα!!!!

Οι γυναίκες τους μπερδεύονται επίτηδες και η κάθε μια παίρνει την θέση της άλλης και όχι να κάθετε πίσω από τον άντρα της με βίτσα από λαγκάρ στα χέρια!!!!

Το λαγκάρ είναι κάτι σαν αγριελιά με πολλούς ρόζους και βγάζει ένα υγρό που τσούζει λίγο σα τσουκνίδα!!!!

Κάθονται σε απόσταση βολής και μόλις ξεκινήσει η μια αρχίζουν όλες από μια βιτσιά στα οπίσθια του αρσενικού!!! Ο κάθε αρσενικός πρέπει να καταλαβει ποια ήταν ή αν

ήταν η γυναίκα του!!! στο δεύτερο ράπισμα αλλάζουν όλες θέσεις και πάει ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να βρουν τις θηλυκές ποιες είναι!!!!

Αυτό συμβολίζει την Μητέρα και τον Πατέρα στις αρχές που θα αναφερθώ άλλη φορά για αυτό το περιστατικό!!!!

Μετά το παιχνίδι και το φαγοπότι αρχίζει ένας ξέφρενος χορός καπνίζοντας όλοι ένα είδος μελισσόχορτου όπου φέρνει ελαφριές παραισθήσεις!!!!

Αυτό τους κάνει να χορεύουν μέχρι να βγει ο ήλιος!!! Μόλις βγει ο ήλιος πάνε όλοι και κάνουν μπάνιο στο ποτάμι πρώτα σε λάσπη και μετά με καθαρό νερό....έτσι σταματάει και η γιορτή μέχρι να ξανά γίνει του χρόνου!!!!

Τέλος!!!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΥΚΑΩΝΙΑ

Λοιπόν λοιπόν!!!!!!!!!!!!

Την άνοιξη στην μέση γη όπου πέφτει από Ιούνιο και πέρα υπάρχει ο διαγωνισμός κλανιάς και σε άλλη εποχή ο διαγωνισμός του ρεψίματος!!!!

Όπως έχω ξανά πει οι Λυκάωνες έχουν πολύ χιούμορ, τσαντίλα, τόλμη, θάρρος, δύναμη ,αγάπη, καλοσύνη!!!!

Για να μην πλήττουν όμως διοργανώνουν διαγωνισμούς και γιορτές αλλά και παιχνίδια για να τους κρατάνε σε εγρήγορσηέτσι λοιπόν κάθε 15 Ιουνίου διοργανώνουν την γιορτή ονόματι << ΟΜΡΚΡΑΛΦ >> δηλαδή βροντερή κλανιά !!!!

Υποχρεωτικά λαμβάνουν μέρος άνδρες και γυναίκες άνω των 20 ετών και μέχρι όσο πάει!!!!

Ο διαγωνισμός ξεκινάει με ένα μεγάλο φαγοπότι!!!! Το φαί είναι αγριοφάσουλα σε μέγεθος καρυδιού με τσίλι φρέσκα αυγά αλλά και πολλές φράουλες!!!!

Μετά ξεκινάει ο χορός όπου συνοδεύεται από κρουστά όργανα και μικρά κέρατα που τα φυσάνε!!!!

Ο λόγος του χορού είναι από το χοροπήδημα όπου γίνονται τα στομάχια σαν λέβητες!!!!

Μόλις σταματήσει ο χορός όπου σταματά ξαφνικά πρέπει να κλάσουν.....!!!! όποιος ακουστεί περισσότερο γυναίκα ή άνδρας συνεχίζουμε να χορεύουν!!! Αυτοί που δεν ακούγονται βγαίνουν από τον διαγωνισμό!!!!

Υπάρχουν κριτές για να μην υπάρξουν διαφωνίες όπου είναι συχνές και πέφτει το ανάλογο στειλιάρι από όλους τους διαγωνιζόμενους πυκνά συχνά μέχρι να έλθει η φρουρά!!!!

Ο τελευταίος που θα μείνει γυναίκα ή άνδρας θα πρέπει να κλάσει μετά μόνος του και να ακουστεί τουλάχιστον μέχρι τα 70 μέτρα μακριά!!!!

Το έπαθλο είναι ένα καινούριο σπίτι για την οικογένεια του!!!! Έτσι το κίνητρο είναι δυνατό για να μην συμμετάσχουν όλοι!!!!

Τώρα!!!!

Ο διαγωνισμός ρεψίματος γίνεται χειμώνα!!!! Στον βαρύ χειμώνα όπου ξεκινά περίπου τον Φλεβάρη!!!!

Υπάρχει ένα κτίσμα όπου χωράει περίπου 1000 άτομα!!!! Οι καλύτεροι ρεψιμοποιοί από όλες τις φυλές μαζεύονται σε αυτό το κτίσμα και κάθονται σε τραπέζια τα οποία είναι όλα ενωμένα αναμεταξύ τους και δημιουργούν μια τεράστια σπείρα!!!! Υπάρχει στην αρχή φαγοπότι ώστε να αντέξουνε την μπύρα που θα ποιούν μετά!!!! Η μπύρα φτιάχνετε από μια πηγή που το νερό της είναι ανθρακούχο και μεταλλικό σε στοιχεία και γίνεται από άγριο κριθάρι και άγρια βρώμη!!!! Έχει χρώμα μαύρο και είναι λίγο πικρή με αίσθηση γλυκιάς και ξινήs μαζί!!!!

Το καταστατικό του διαγωνισμού λέει ότι όποιος Λυκάωνας γυναίκα ή άνδρας καταφέρει σε μορφή ανθρώπου και με το ρέψιμο του σβήσει τα 5 κεριά του τραπέζιου μπροστά του περνάει στην αμέσως επόμενη φάση!!!!

Γίνεται όμως χωρίς να φυσάει....μόνο από το φυσικό ρέψιμο!!!!

Δυστυχώς και εκεί όμως κάποιες φορές πέφτει στείλιάρι αλύπητο μέχρι να έλθει η φρουρά!!!!!!

Εφόσον μείνει ένας διαγωνιζόμενος γυναίκα ή άνδρας με το ρέψιμο του θα πρέπει να σβήσει ένα μανουάλι κεριά δηλαδή περίπου στα 12 κεριά!!!!!! Αν δεν μπορεί να το καταφέρει έχει το δικαίωμα ένστασης!!!

Στην ένσταση όμως θα πρέπει να πει ρευόμενος ή ρευόμενη τα εξής!!!!!!

<<Θα ήθελα να με αφήσετε να δοκιμάσω να μιλήσω ρεύοντας πρώτου μου αφαιρέσετε το δικαίωμα συμμετοχής μου!!!!!!>> μόνο στην γλώσσα των Λυκάωνων καθαρά και ξάστερα!!!!!!

Το κίνητρο είναι οικόσιτα ζώα τα οποία ονομάζονται ΝΤΡΑΧΡ και είναι ένα είδος σαν βίσωνας!!!! Ο διαγωνιζόμενος κερδίζει 20 από αυτά και εξασφαλίζει το φαγητό της οικογένειας για δέκα χρόνια χωρίς να βγει για κυνήγι!!!!

Στον διαγωνισμό τον δεύτερο ισχύει ξέχασα να πω ότι πάλι από τα 20 και πάνω μπορεί να λάβει κάποιος μέρος και αν θέλει και ο Σαμάνος!!!!

Θα σας πω και ένα παιχνίδι που υπάρχει κάτω που παίζεται συχνά στις οικογένειες.....!!!!!!

ΧΕ ΧΕ ΧΕ!!!!

Ονομάζεται....<< ΙΝΛΚΡΑΡΚΡΑΡΛ >> που σημαίνει χαστουκομαχία!!!!!!

Πως ξεκινάει.....!!!!!!

Ο πατέρας ή η μάνα μόνο μπορούν στην κάθε οικογένεια να το ξεκινήσουν εκτός και αν υπάρχουν παππούς και γιαγιά οι οποίοι αυτοί μόνο το ξεκινούν!!!!

Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ο παππούςενώ η οικογένεια είναι αμέριμη στην δουλειά της ή απολαμβάνει την ηρεμία της ο παππούς διαλέγει ένα άτομο από την οικογένεια στο τελείως ξαφνικά του κοπανάει μια στα μούτρα που βλέπει αστράκια και αμέσως φωνάζει << ΙΝΛΚΡΑΡΚΡΑΡΛ >>!!!!!!

Αυτό ήταν το σύνθημα για να ξεκινήσει.....!!!!!!

Αμέσως αυτός που το βούτηξε το χαστούκι πρέπει να το μεταδώσει στο επόμενο μέλος της οικογένειας....αλλά όμως τα άλλα μέλη το έχουν πάρει χαμπάρι....έτσι αρχίζει ένα ξέφρενο κυνηγητό μέσα στο σπίτι αλλά και έξω από αυτό!!!!!!

Ο τελευταίος που θα μείνει αχαστούκιστος θα κάνει τις δουλειές όλες του σπιτιού για ένα μήνα!!!!!!όμως η κατάσταση αυτή καμιά φορά φεύγει εκτός ελέγχου και πάλι...

Ο λόγος!;!

Αν κυνηγηθούν έξω ο όρος του παιχνιδιού λέει ότι μπορεί να κυνηγηθούν και μέχρι τα σύνορα στα ποιο ψηλά βουνά και μέσα από άλλες φυλές καθώς όμως περνάνε μέσα

ΣΑΜΠΑΛΑ

Εκεί μέσα στην μέση γη στην όμορφη Σαμπάλα όπως λένε οι Θιβητιανοί μόνο όμορφη δεν είναι....είναι η χώρα των δρακόντειων και των απόγονων τους τους δρακονιανούς όμως όσο άξεστοι βάρβαροι και κανίβαλοι που είναι οι Δρακονιανοί υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού όπου δεν τους αρέσει να τρώνε ανθρώπους και ευφυείς οντά πάρα μόνο ζώα.

Έτσι λοιπόν η ιστορία μας σήμερα είναι μια παράξενη ιστορία αγάπης δρακονιανών.

Ο έρωτας τους είχε φουντώσει μόνο που η Σρίρλα άνηκε στο 20% των δρακονιανών που δεν έτρωγαν ευφυείς οντά και από αυτούς που θέλουνε να υπάρχει ειρήνη. Αυτή γνώρισε τον Ασρχ όπου ήταν σπουδαίος μαχητής αλλά και χίλιάρχος στις ορδές των δρακονιανών. Τον έμαθε και αυτόν να μην τρώει ευφυείς οντά είτε ήταν μικρά είτε μεγάλα είτε άνθρωποι είτε ξωτικά.

Όμως αυτό δεν ήταν καθόλου καλό για τον Ασρχ διότι οι ανώτεροι του το μάθανε και τότε άρχισε το ανελέητο κυνήγι τους. Έτσι λοιπόν πηρέ την Σρίρλα και έφυγαν ως κυνηγημένοι από την χώρα τους και θέλησαν τρομάρα τους να βρουν καταφύγιο στην Λυκαωνία. Πιστέψανε ότι θα βρουν απάγκιο και λύπηση από τον Σαμάνο Λυκάωνα Κάσταν.

Έτσι περάσανε κρυφά τα σύνορα και μπήκανε μέσα μα μέσα σε ένα τέταρτο έγιναν αντιληπτοί από τους Λυκάωνες ,το ιερό κέρατο βούιξε σε όλη την Λυκαωνία το βουητό ήταν ότι δεχόντουσαν επίθεση από δρακονιανούς, όλη χώρα σείστηκε από το χροουουουουουουουχραααααααααααααααααααααααααααααααααα και περίπου 480 χιλιάδες Λυκάωνες ξεκίνησαν να τους βρουν.

Μα ήδη είχαν συλληφθεί από περίπολο όπου ήθελαν να τους ξεπαστρέψουνε μα ο Ασρχ αποκαλέστηκε την Σαμάνικη φιλοξενία που έχει δώσει ο Πατέρας και η Μητέρα όλων των Λυκάωνων ακόμα και για τους δρακονιανούς.



Πρώτος έφτασε ο Λόκχραν εκεί όπου πετάχτηκε σαν κομήτης σε ταχύτητα και άλμα θέλοντας να δείξει τι είναι ικανός να κάνει με ανοιχτά τα χέρια προσγειώθηκε

μπροστά τους με μιας και μετά από λίγο εμφανίστηκε σχεδόν όλο το στράτευμα από πίσω και ο Κάσταν να έρχεται και αυτός....ο Λόκχραν είπτε:

<< Τρεις κατάρατο βρωμογούρουνο από τον Άραλου τι στο διάολο θέλεις εδώ με μια θηλυκιά σας!;! δεν δίνουμε καμία φιλοξενία αλήτη>> και σήκωσε το χέρι του έτοιμος να τους πάρει τα κεφάλια.

Μα ήδη ο Κάσταν είχε καταλάβει τι θα γίνει και είχε στείλει τον Σπαρκ και την ώρα που ο χέρι του Λόκχραν κατέβαινε με ορμή με πλήρη πολεμική εξάρτηση πανοπλίας ο Σπαρκ τον χτύπησε και τον πέταξε μέτρα μακριά.



Έκανε να σηκωθεί ο Λόκχραν να αναμετρηθεί με τον Σπαρκ μα είδε τον Κάσταν που του έκανε νόημα με το χέρι όχι...μούλοξε όλο νεύρα ο Λόκχραν τότε ο Σαμάνος είπε στον Ασρχ:

-Τι θέλεις βρωμιάρη στην χώρα μου και επικαλείσαι την ιερή μας φιλοξενία!;

-Να μας σώσεις ο τρισμέγιστε και θαρραλέε Κάσταν να μας σώσεις από το είδος μας ξέρω ότι έχεις πονέσει για την χαμένη σου αγάπη όπου οι δικόι μου τότε αφαίρεσαν

- Νομίζεις ότι θα φοβηθώ τους αρουραίους σας και σένα αλήτη!;! ή θα φοβηθώ ότι και να μου στείλουν τα αφεντικά σου!!!!!!;!!!!!! αίμα είναι αυτό που ζητάτε και θα σας το δώσουμε!!!! όχι γιατί τους αγαπάμε όχι αλλά γιατί μπήκαμε στην χώρα μας χωρίς άδεια και δεύτερον διότι έχετε την εντύπωση ότι θα μας καταφέρετε.

Αμέσως πεταχτήκανε από το δάσος καμιά 800 Ιλμς απίστευτοι σε τεχνική στο ακόντιο και παλεύουν με χέρια πόδια και ουρές αλλά και στόμα. Έκαναν επίθεση η οχλαγωγία της μάχης ακούστηκε....τότε

ο Σπαρκ έσπασε τα δεσμά του και φώναξε!!!!

-Ο Σαμάνος μας κινδυνεύει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χρ ουτς
χραα!!!!!! Ακούστηκε σαν ομοβροντία και όλοι έκαναν πίσω ξανά.

Μα καθώς κατέβαιναν την πλαγιά δεν ήταν μόνο οι Ιλμς που είχαν παραβιάσει την χώρα αλλά και οι δρακόντειοι!!!! 300 χιλιάδες ερχόντουσαν από τα ποιο επίλεκτα στρατεύματα τους οι καταδρομείς τους.

Μια αντάρα ένα κακό.....η Σρίρλα είπε:

-φέραμε τόσους θανάτους αγάπη μου πρέπει να πεθάνουμε να σωθούν οι Ιλμς κερδίζουν έδαφος.....να σωθούν οι Λυκάωνες!!!!!!

Ο Κάσταν το άκουσε παρόλη την μάχη και φώναξε όχι είστε φιλοξενούμενοι μας.

Ένας άγριος πόλεμος ξέσπασε και ο Μαν η Του χαιρότανε την μέρα εκείνοι οι νεκροί ήταν πολλοί.

Οι εραστές Δρακονιανοί πέσανε και αυτοί στην μάχη με τους Λυκάωνες απέναντι στους Ιλμς δύσκολοι αντίπαλοι και γρήγοροι σαν τα Λόρια. Ένας από αυτούς πετάχτηκε σαν βέλος στον αέρα με προτεταμένη την λόγχη του για την καρδιά του Σαμάνου δυο φρουροί του το είδαν μα ο Κάσταν δεν είχε πάρει είδηση τίποτα. Τότε η Σρίρλα πετάχτηκε και αυτή και μπήκε μπροστά στο ακόντιο όπου την διαπέρασε και κάρφωσε και τους δυο Λυκάωνες που είχαν φτάσει έγκαιρα. Ξεψύχησαν και οι τρεις αμέσως ο Ασρχ το είδε τρελάθηκε άρχισε να μάχεται σαν δαίμονας το είδε και ο Κάσταν δεν πίστευε ότι μια δρακονιανή έκανε κάτι τέτοιο.

Έσκυψε....γύρω του κάνανε τοίχο οι Λυκάωνες την ξεκάρφωσε και την πήρε στα χέρια του....δεν την έβλεπε σαν δρακονιανή μα σαν την Σαχθούρα πίσω γινότανε μακελειό τότε σταμάτησε και την άφησε κάτω τεντώθηκε γύρισε και είδε την μάχη που μαινότανε. Πήδηξε μπροστά από όλους προσπάθησε να πιάσει τον Ασρχ...μα δεν πρόλαβε 7 ακόντια δρακοντιών τον κάρφωσαν διαμπερές και έμεινε όρθιος να αιμορραγεί σαν γουρούνι.

Ιλμς και Δρακονιανοί ανασυνταχθήκανε τότε είδανε και που δεν είχαν ξαναδεί.....ούτε οι Δρακονιανοί ούτε οι Ιλμς ούτε και οι Λυκάωνες.

Τα μάτια του Κάσταν άρχιζαν να φεγγοβολούν σαν φακοί αλλά όχι μόνο αυτό σαν να έβγαινε κίτρινος καπνός από τα μάτια του σηκώθηκε έβαλε τα χέρια του στο στήθος τους με την μια παλάμη κάτω και την άλλη πάνω όπως κάνουν οι βουδιστές....και φώναξε!!!!!!

<< ΑΝΤΡΙΚΡΑΛΚΤΡΑΑΑΑΑΑ >>

Τέντωσε τα χέρια του μπροστά και τα δυο αμέσως με ανοιχτές τις παλάμες και από τα πόδια του εκεί που στεκότανε από δεξιά και αριστερά όσο έβλεπε το μάτι κάποιου μια ενέργεια αόρατη σάρωνε τα πάντα στο πέρασμα τηςχτυπώντας τους Ιλμς και τους δρακονιανούς βάνουσα ρίχνοντας τους κάτω βάνουσα σαν να τους χτύπησε τοίχος αέρα μα δεν τους σκότωσε απλώς τους στραπατσάρισε.

-Τώρααααααααααααααααααααααααα!!!!!!!

Φώναξε ο Κάσταν κάνοντας επίθεση αυτός μόνος και ακολούθησαν όλοι οι Λυκάωνες έκπληκτοι.

Δεν έμεινε κανείς τους πετσοκόψανε όλους. Η μάχη είχε τελειώσει και πέρασε και ένα μήνυμα δύναμης του Σαμάνου που έλεγε μην τα βάζετε με μας θα σας γαμήσουμε τα κλείστρα.

Ο Σαμάνος διέταξε τους δυο δρακονιανούς να τους κάνουν πύρινη κηδεία όπως τους Λυκάωνες!!!! κανέναν δεν είπε όχι ούτε η Λου!!! Είχαν δει τι έκανε η Σρίρλα.

Μετά την κηδεία κατσάδιασε τον Λόκχραν και τον Σπαρκ και όταν ηρέμησε ο Σπαρκ τον ρώτησε:

-Άγιε πατέρα μας...γιατί!;!

-Γιατί!;!

-Γιατί!;!

-Γιατιiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;!

- Η αγάπη Σπαρκ είναι σε όλα τα όντα του Μαν η Του είτε είναι καλά είτε κακά και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όταν το βλέπουμε. Τώρα θέλω την Λου χειροπόδαρα δεμένη εδώ .

Αμέσως ο Σπαρκ έφυγε σαν αστραπή μετά από δέκα λεπτά είχε φέρει την Λου χειροπόδαρα δεμένη μπροστά του. Ο Κάσταν της είπε αγριεμένα:

-Μην φοβάσαι θεία δεν ήλθε η ώρα σου αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πραγματικά αγάπησες ποτέ σου ή το έκανες από ανάγκη να διαιωνίσεις την φυλή μας!;!.

Η Λου τον κοίταξε με θυμό και τον έφτυσε.

Ο Κάσταν είπε:

-Σπαρκ πάρε αυτό το ψοφίμι που έχουμε για αρχηγό της φυλής μας και πήγαινε το άθικτο σπίτι του.

Αμέσως το έκανε ,όταν γύρισε ο Σπαρκ είπε:

-Δεν καταλαβαίνω Σαμάνε μας.....

Και ο Κάσταν είπε:

Το να είσαι ηγέτης είναι τόσο δύσκολο μα και τόσο απλό όσο βγαίνει ο ήλιος κάθε μέρα. Το να είσαι αρχηγός είναι τόσο εύκολο όσο το χέσιμο ενός γερού διάλεξε λοιπόν με ποιος θέλεις να είσαι αδελφέ μου μονάκριβε Σπαρκ.

-Με τον ήλιο βέβαια.

Τα γέλια του Κάσταν ακουστήκανε σε όλη την πόλη γελούσε μα μέσα του έκλαιγε.....!!!!

Τέλος!!!!



Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΞΩΤΙΚΟΥ

Κάποτε στην μέση γη πριν 120 χρόνια χάθηκε ένα μικρό ξωτικό!!!!

Η εύρεση του ήταν πολύ δύσκολη και η τηλεπάθεια είχε κοπεί από το παιδί για να μπορούν να το βρουν τα ξωτικά!!!!και που αλλού νομίζετε ότι στραφήκανε!;!

-Στους Λυκάωνες;

-Στους Λυκάωνες για την όσφρηση τους!!!!

Ο Κάσταν αμέσως έδωσε εντολή στον Λαθράκλ όπου είναι ο καλύτερος ιχνηλάτης σε όσφρηση όλων μα προτού ξεκινήσει έτυχε να είναι και ο Ντόρσια εκεί και είπε στο Κάσταν!!!!

-Σήκω πάνω βρε κοπρόσκυλο που όλο τρως και πάμε να σώσουμε αυτήν την μαϊμού με τα μακριά αυτιά!!!

Έτσι ξεκίνησαν οι τρεις τους πήγανε στο σημείο όπου είχε χαθεί το παιδί αμέσως ο Λυκάωνας έπιασε την μυρουδιά του και ξεκίνησαν να την ακολουθούν!!!!

Ο Ντόρσια είπε στα ξωτικά:

-Εσείς οι που φοράτε ρόμπες θα ήταν ντροπή να έλθετε μαζί μας διότι θα μας βγει το όνομα όπως περπατάτε και κουνιέστε ...και αυτή η σκόνη που φεύγει από πάνω σας είναι για να τρίβω τα πόδια να μην βρομάνε!!!

Ο Κάσταν γέλασε δυνατά και ξεκίνησαν!!!

Στα 10 χιλιόμετρα ποιο κάτω μια γνώστη μυρουδιά εντόπισαν!!!

Λόρια!!!!

Το παιδί πρέπει να το είχαν πάρει τα Λόρια για να το μετατρέψουν οι δρακόντειοι σε σκοτεινό ξωτικό!!!

Ο ιχνηλάτης γύρισε και είπε στον Κάσταν

-Σαμάνε μου εσύ αποφασίζεις προχωράμε ή όχι!!!

Δεν πρόλαβε να μιλήσει ο Κάσταν και πετάχτηκε ο Ντόρσια

-Μην μου πείτε λυκόπουλα ότι φοβάστε τα Λόρια!;!

Αμέσως έκανε ακροβατικές τούμπες βρίζοντας και καταριώντας θεούς και δαίμονες!!!!

Σκεπτικός ο Κάσταν είπε μα είμαστε τρεις μόνο...

-Τρεις!;! απάντησε ο Ντόρσια και οι 50 χορεύτριες που σέρνεις μαζί σου τι είναι!;!

Ο Κάσταν τσαντισμένος του γρύλισε και του είπε!!!!

άκου ψίλε με πόδια!!! το παρατραβάς!!!

Αμέσως ο Ντόρσια πήρε θέση μάχης λέγοντας στον Κάσταν!!!

-Έλα βρομόσκυλο να φτιάξω γουνίτσα από το τομάρι σου για τα παπάρια μου κουνενέ της μέσης γης!!! Σήμερα θα κλάψουν οι θεοί σου όταν θα πάρω την ψυχή σου σακάτη των Λύκων!!!!

Αμέσως ο Κάσταν ξέσπασε σε γέλια δυνατά και είπε:

-Σακάτη των Λύκων!;! αχοαχοαχοαχοαχοα

Ο Ντόρσια απάντησε

-Τι ήθελες να σου πω ρε!;!

Έβαλε τα φονικά του όπλα στο καβούκι του και πήδηξε στον ώμο του Κάσταν και του είπε:

-Έλα έλα έλα πάμε πάμε πάμε πάμε!!!! ένα παιδάκι είναι να το σώσουμε!!!

Και ο Κάσταν απάντησε:

-Τώρα έγινε παιδάκι το μαημούδι με τα μυτερά αυτιά!;

Ξεκίνησαν μετά από πολλά χιλιόμετρα έπρεπε να μπούνε στην χώρα των Δρακόντιων και το έκαναν!!!!

Μετά από δυο μέρες είχαν μπει πολύ βαθιά η μυρουδιά του μικρού ήταν πλέον κοντά τους!!!!

Βρισκόντουσαν σε έναν λόφο επάνω και στα 100 μέτρα κάτω ήταν μια ομάδα νομάδων Λόριων και εκεί στην γωνιά αλυσοδεμένο το παιδί!!!!

Τα Λόρια πρέπει να ήταν καμιά δεκαριά!!!!

-Αμα με ξανά διακόψεις εσύ που με διέκοψες σταμάτα τώρα!!!!
μου τα λες μετά!!!

-Τι περιμένεις ρε ψωριάρη είπε ο Ντόρσια!!!!

-Ήσυχά τσιμπούρι παγίδα είναι πρέπει να μας έχουν πάρει γραμμή δεν είναι μόνο αυτοί!!!!

Αυτό ήταν ο Ντόρσια φόρτωσε και πετάγονταν στον αέρα με τα όπλα του προτεταμένα φώναζε!!!!

-Ποιον είπες τσιμπούρι ρε κλανιάρη που βρομάνε τα πόδια σου τσουκνίδα ρε!!!!

Αμέσως έγειρε προς τα πίσω στο γκρεμό βρίζοντας και καταριώντας φάρες των Λόριων!!!!

Το πρώτο Λόριο βρήκε τον θάνατο ακαριαία πέρασε μέσα από το κρανίο του και προτού σωριαστεί στο έδαφος η έκπληξη στα μάτια του είχε ζωγραφιστεί έστω και νεκρός!!!!

Ο Κάσταν δεν έκανε κίνηση και έδωσε εντολή να μην κινηθεί κανείς!!!

Ο Ντόρσια θέριζε κάτω τα Λόρια σαν μηχανή του κιμά μια λίμνη αίματος είχε γίνει σε κάθε πτώμα που έμοιαζε με ελβετικό τυρί από τις τρύπες που τους είχε ανοίξει!!!!

Μετά από λίγο όλα τα Λόρια ήταν νεκρά!!! Λαχανιασμένος και πάνω σε ένα πτώμα ο Ντόρσια όλος καμάρι φώναξε!!!

-Είδες βρε μακρυμάλλικο αλεπούδι με δυο πόδια!; σιγά το δύσκολο!!!! μόνος μου τους κατάφερα!!!! Ελάτε κάτω να λύσουμε τον μικρό να πάμε πίσω να φάμε κοψίδια ζωτικών!!!!

Κανείς από τους Λυκάωνες!!!! δεν κουνήθηκε!!!! πάνω που πήγε να ξανά φωνάξει ο Ντόρσια σταμάτησε και άρχισε να αφουγκράζεται!!!!

Ψιθύρισε...

-Πόσο μου την σπάει όταν έχει δίκιο αυτό το ψοφίμι.....

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του εκατοντάδες μαχαίρια ταξίδευαν φονικά κατά πάνω του σχίζοντας τον αέρα τόσο που δημιουργούσαν ένα ανατριχιαστικό σφύριγμα θανάτου!!!!

Αμέσως άρχισε να κάνει ακροβατικά πατώντας από μαχαίρι σε μαχαίρι που ερχότανε κατά πάνω του.....

Χωρίς να τον ακουμπήσει ή χαράξει ένα μαχαίρι προσγειώθηκε στο χώμα ο Ντόρσια και στάθηκε σε θέση μάχης!!!

Η νύχτα ήταν παγερή...το αεράκι αυτό τρυπούσε κόκαλα...και μαζί με αυτό η κόλαση στο σκοτάδι παραμόνευε να αρπάξει το κάθε τι θα έμπαινε εκεί!!!! Η φωτιά από τα

ξύλα που είχαν ανάψει τα Λόρια τρεμόπαιζε ρυθμικά προσπαθώντας να επιβιώσουν από το κρύο αυτό βράδυ!!!!

Τότε στην τρεμάμενη σκιά από τις φλόγες περίεργα πλάσματα που μοιάζανε με Λόρια κάνανε την εμφάνιση τους!!!

Ήταν ποιο μικρά και ποιο ζαρωμένα ήταν κάτι καινούριο που είχαν φτιάξει οι δρακόντειοι στις μηχανές των αρχέγονων παλαιών θεών!!!!

Ήταν μια κινούμενη φρίκη που μέχρι και οι ατρόμητοι Λυκάωνες πάγωσαν στην όψη τους!!!!

Πρέπει να ήταν πάνω από 600.

-Εδώ θα πεθάνετε όλοι σας για αυτό μην μας κάνετε να κουραστούμε ελάτε εθελοντικά και ο θάνατος σας θα είναι σύντομος!!!!

Μια σκιά τον πλησίαζε από πάνω του με μεγάλη ταχύτητα και προτού προλάβει να σηκώσει το κεφάλι του αυτό έφυγε από την θέση του από τα νύχια του Κάσταν όπου προσγειώθηκε με τεράστιο κρότο στο παγωμένο έδαφος!!!!

Τα πλάσματα αυτά έκαναν δυο βήματα πίσω και ετοιμάστηκαν για επίθεση προτού προλάβει να πει κάτι ο Κάσταν.

Ο Ντόρσια του είπε:

-Μπα είσαι από τους πρώτους που σταμάτησε να γλύφει τα παπάρια του και να μαρκάρει τριγύρω!;! δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε να το κάνουν και όλοι οι άλλοι αυτό!;!

Τότε τα πλάσματα κάνανε την επίθεση τους από όλες τις πλευρές!!!!

Η μάχη ήταν λυσσαλέα αίμα και κεφάλια αλλά και άκρα διασκορπιζόντουσαν στον αέρα με ξέφρενο ρυθμό από τα πλάσματα που τους είχαν επιτεθεί!!!!

Μετά από ένα τέταρτο όλα είχαν τελειώσει...η περιοχή μύριζε αίμα από χιλιόμετρα ...ο Κάσταν είχε λαβωθεί στην γάμπα από δυο βέλη ο πόνος του ήταν καιόμενος αλλά δεν έδειχνε προσοχή σε αυτό....αφουγκραζόταν και μύριζε τον αέρα γεμάτος περιέργεια!!!

Πήγε κάτι να πει ο Ντόρσια και του έκανε νόημα ο Κάσταν να μην μιλήσει !!!!

Ένας μικρός σεισμός άρχισε να γίνεται και εκεί μπροστά στα μάτια τους και ανάμεσα από τα εκατοντάδες πτώματα άρχισαν να ανοίγουν τρύπες στο έδαφος και να βγαίνουν από μέσα Κόρελμαθ!!!!οι χειρότεροι φονιάδες της μέσης γης!!!

Πρέπει να ήταν περίπου δέκα!!!! ο καθένας είχε τρία μέτρα ύψος και είχαν τέσσερα χέρια όπου το καθένα είχε από ένα σπαθί!!!! Το κεφάλι τους δεν είχε πρόσωπο και τα πόδια τους και αυτά ήταν τέσσερα!!!!

Οι ποιο ατρόμητοι πολεμιστές όλων στην μέση γη!!!!

Αμέσως οι φρουρά του Κάσταν έπεσε μπροστά του κάνοντας έναν τοίχο και πίσω από αυτούς ο ιχνηλάτης!!!!

Τα παράξενα αυτά πλάσματα σέκονταν εκεί και δεν έκαναν τίποτα!!!

Πάντα περίμεναν την επίθεση του άλλου!!!!

Ο Κάσταν είπες στον Ντόρσια!!!

-Αν πέσω εδώ σήμερα να πεις στην Σαχθούρα μου όταν ξανά έλθει σε αυτήν την γη ότι είναι η ζωή μου!!!! επιτέλους συναντώ αυτά τα θρυλικά όντα για να δούμε ποιος έχει ποιο γερά κότσια εμείς οι αυτοί!!!!

Ο Ντόρσια απάντησε!!!!

-Να της το πεις μόνος σου ρε ερωτιάρη της κακιάς ώρας!!!! που θες να μου το παίξεις ότι και καλά αγαπάς , δικιά σου γκομενίτσα είναι εσύ να τις τα πεις!!!!
Προτού τελειώσουν την κουβέντα τους 5 από τα πλάσματα τηλεμεταφέρθηκαν τριγύρω τους σε θέση μάχης!!!!
Τα πράγματα άρχισαν και ξέφυγαν πολύ!!!!
Αμέσως ο Κάσταν ήταν ο πρώτος που επιτέθηκε στον πρώτο που κατάλαβε ότι είναι ο αρχηγός τους μα καθώς έπεφτε επάνω τους τα χέρια του πλάσματος έκαναν μια κίνηση και έφτιαξαν κάτι σαν έλικα από τις γρήγορες κινήσεις τους. Ο Κάσταν ήταν καταδικασμένος!!!!
Προτού πέσει επάνω στα σπαθιά ένας από την φρουρά του θυσιάστηκε μπλοκάροντας τις λεπίδες με το σώμα του ώστε ο Κάσταν να βγει σώος από εκεί!!!!
Παντού κρέατα από το διαμελισμένο σώμα του Λυκάων και αίμασκορπίστηκε παντού!!!!

Οι Λυκάωνες πάγωσαν μπροστά σε αυτόν τον καινούριο εχθρό που είχαν ακούσει αλλά ποτέ δεν είχαν πολεμήσει ίσως ήταν η πρώτη φορά που θα τα έβρισκαν σκούρα αυτοί οι τόσο δεινοί πολεμιστές!!!!

Τράβηξαν οι φρουροί τον Κάσταν δίπλα τους και περίμεναν την κίνηση των πλασμάτων ανατριχιασμένοι εκνευρισμένοι ...τα σάλια τους έτρεχαν από νεύρα και πόνο που έχασαν το σύντροφο τους....Ο Ντόρσια έκανε μια κίνηση απότομη και ανέβηκε στον ώμο του Κάσταν!!!! τότε κατέβασε το παντελόνι του και τραβούσε το μικροσκοπικό του γεννητικό όργανο και φώναζε
ΧρουουοτσουουΧρααααααααααα!!!!

Κανείς από τους Λυκάωνες όμως δεν έκανε κάτι!!! τότε όλο τσαντίλα μάζεψε τα παντελόνια του και είπες στον Κάσταν!!!!

-Εντάξει εντάξει εγώ έγινα ο ρεζίλης όχι εσείς ευχαριστώ πολύ!!!!

Έπιασε ξανά τα όπλα του και περίμενε το φινάλε!!!!Για ώρα πολύ κανείς δεν σάλεψε ήταν λες και μετρούσαν ο ένας τον άλλον!!!! ώσπου αμέσως ξαφνικά τα πλάσματα έκαναν ομαδική επίθεση!!!!

Κάνοντας αυτήν την επίθεση τα πλάσματα αυτά ο Κάσταν έσπρωξε όλους πίσω με τα χέρια του δέκα βήματα!!!! δεν ήταν όμως τα χέρια του αλλά η ενέργεια του Σαμάνου που είχε μέσα του!!!! Τότε πήδηξε στον αέρα και έσκασε με κρότο στο παγωμένο έδαφος σε θέση οκλαδών όπως κάνουν τους διαλογισμούς οι γιόγκι!!!!

Αμέσως ξαφνικά και ενώ τον πλησίαζαν τα πλάσματα με δολοφονικές διαθέσεις σηκώθηκε με το ένα πόδι του το πληγωμένο ήταν με το γόνατο στο έδαφος!!!! τότε άρχισε να λείι!!!!

-Ανρθέλρ κριχράλρ βελ γίρκες αοχρόκλ!!!!

Μετάφραση!!!!

Ό θεός που με έφτιαξε τώρα θα τον δείτε!!!!

Έσπρωξε τα χέρια του από το στήθος του απότομα μπροστά και ακτίνες φωτός εμφανίστηκαν από το πουθενά όπου χτύπησαν τα πλάσματα διαμελίζοντας τα!!!! Δεν έμεινε τίποτα από αυτά!!!! Τότε ο Κάσταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος σαν άψυχο κουφάρι.....Του πήρε κάμποση ώρα να συνέλθει και καθώς το έκανε αυτό άκουγε τον Ντόρσια που έλεγε σε αυτούς που τον κουβαλούσαν!!!!

-Και τι δεν έχω κάνει με τον αρχηγό σας άσχημοι αλλά αυτό δεν το ήξερα ότι μπορεί να το κάνει!!!! δεν με φοβίζει ο μπάσταρδος ακόμα τον έχω και ας κάνει κόλπα μάγων...τι δεν με πιστεύετε....ρε σας μιλώ ρε ξανά έχασε τις αισθήσεις του....
Όταν τις βρήκε ήταν πλέον στην χώρα των ξωτικών
εκεί ο Ναχθάι περίμενε υπομονετικά να συνέλθει όταν το έκανε τον ευχαρίστησε θερμά αυτός και η οικογένεια του παιδιού!!! Το παιδί τον αγκάλιασε και του είπε:

Σε ευχαριστώ Σαμάνε των λύκων σου χρωστάω την ζωή μου!!!

Καθίσαν δυο μέρες και ξεκίνησαν για το γυρισμό στην Λυκαωνία!!! στο δρόμο ο Ντόρσια του είπες!!!!

-Δεν μιλάς ρε!;!

Ο Κάσταν είχε σκυμμένο το κεφάλι και δενμίλαγε τότε ο Ντόρσια του ξανά είπες.

-Μίλα!!!!

Ο Κάσταν ψιθύρισε.

-Αν δεν ήταν εκεί τα αδέρφια μου δεν θα έκανα τίποτα θα άφηνα να με σκοτώσουν!!!

Φτάσανε στην χώρα και εκεί ηρέμησαν.....

Αυτά!!!!

Τέλος

ΟΙ ΔΥΟ ΛΥΚΑΩΝΕΣ!!!

Κάποτε ήταν δυο Λυκάωνες ο ένας από την 9 φυλή και ο άλλος από την τρίτη. Υπήρχε ένα μίσος αναμεταξύ τους που δεν το επιδίωκαν αλλά;! δεν το έδειχναν κιόλας λόγο νόμων όμως αυτό το πράγμα σιγόβραζε σαν παλιά αρρώστια καρφωμένη στα σωθικά.

Οι δυο οικογένειες προσπαθούσαν να τους κάνουν να τα βρουνε μα μάταια όμως. Αυτοί αρνητικοί όμως και δεν ακούγανε τίποτα.

Ένα πρωινό ο Κάσταν περνούσε από την ένατη φυλή και αισθάνθηκε το μίσος πάγωσε!!!! Έταν πολύ βαρύ και σκληρό ανατρίχιασε ολόκληρος που υπήρχε κάτι τέτοιο ,έτρεξε στο σπίτι από όπου πήγαζε. Σταμάτησε έξω από το σπίτι.....έκλαψε αλήθεια έκλαψε!!!!

Έπρεπε να πάρει αποφάσεις θανάτου και να δικάσει το μίσος διότι άμα αυτή η αρρώστια ξεφύγει θα γινότανε πανδημία σε όλους τους Λυκάωνες.

Μπήκε μέσα στο σπίτι του βίαια, η οικογένεια έτρωγε και όλοι παγώσανε μόλις είδανε τον Σαμάνο...έπεσαν στα γόνατα.....μεγάλη τιμή τους να μπει στο σπίτι τους ο Σαμάνος έστω και με αυτό τον τρόπο.

Ο Κάσταν μύρισε και είδε τον άνδρα είδε όμως και ένιωσε την προσπάθεια της οικογένειας που ήθελε να ανατρέψει όλο αυτό. Άκουγε από μέσα τους που έλεγαν Συγχωρέσε τον Σαμάνο μας θα γίνει καλά...λες να το μύρισει;!...το κατάλαβε....θα τον πάρει....τελειώσανε όλα;! Η αγωνία τους περνούσε το μίσος.

Ο Κάσταν λύγησε από την αγάπη που του είχανε...και είπτε!!!!

Συγνώμη που μπήκα έτσι στο αρχοντικό σας αλλά διψάω έχετε λίγο νερό να μου προσφέρετε;! Κοιταχτήκανε Όλοι σαν χαζοί και αμέσως η ποιο γηραιά της οικογένειας σηκώθηκε τρέχοντας και του έφερε ένα ποτήρι νερό. Άκουγε μέσα στα μυαλά τους.....να λένε.

Δεν το κατάλαβε...;! και αν;!...ποιος τον σώζει μετά....;! μήπως είναι κόλπο.....;! δεν γίνεται όλα τα βλέπει.

Είπε στον άντρα ότι τον θέλει έξω. Βγήκε και ο Κάσταν ο δίκαιος του είπτε:

-Αύριο σε θέλω στην πόλη!

Έφυγε!!!!

Είδε στο μυαλό του ποιος ήταν ο άλλος έστειλε αγγελιοφόρο και του είπτε τα ίδια.

Ο Κάσταν μπήκε με ύφος περήφανο και τα μάτια του σπινθηρίζανε κάθισε στο θρόνο του και δίπλα του ο Σπαρκ ο τεράστιος. Προσκυνήσανε και μετά έπεσε μια περίεργη ησυχία στην σάλα μέσα για 4 ώρες. Κανείς δεν έλεγε τίποτα κοίταζαν οι δυο άνδρες τον Σαμάνο και τον Σπαρκ μα δεν μπορούσαν να καταλάβουνε τι έκανε ο Σαμάνος. Σκεφτόντουσαν πολλά θα τους σκοτώνει;!θα τους ακρωτηριάζει;! θα τους τύφλωνε;! το θέμα όμως ήταν σε ποιον από τους δύο θα το έκανε πρώτα και όσο καθότανε ο ένας στον άλλον δίπλα το μίσος τους φούντωνε όλο και ποιο πολύ.

Οι οικογένειες τους από έξω φωνάζανε με σπαραγμούς. Ήρθε ο Μαν η Του και ο χριστός μας να δώσουνε άξια κρίση στον Σαμάνο μας να τους λυπηθεί!!!

Ο Κάσταν τους κοίταζε ερευνητικά άκουγε τα πάντα μέσα στο μυαλό τους τα πάντα, ένιωθε πως νιώθανε φόβος δεν υπήρχε ήταν άφοβοι αλλά το μίσος τους έτρωγε τα σωθικά ,άκουγε όμως και τον Σπαρκ τι σκεφτότανε τα εξής:

Όποιος κάνει κατά τον Σαμάνο μου θα πεθάνει....μπα δεν θα κάνουν οι χέστες!!! πεινάω.... μα τι κάνει ο Σαμάνος μου...τους θεραπεύει;! μήπως σκέφτεται την Σαχθούρα του;! γιατί δεν τους μιλάει.....!!!! γιατί κουνήθηκε αυτός έτσι;!!

Ο Κάσταν άκουγε τα πάντα και τους πάντες, μετά τις 4 ώρες σηκώθηκε και είπε:

-Κύριοι!!!! Κάθομαι τόση ώρα εδώ και σας διαβάζω και εσείς το μόνο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας είναι ένα μίσος που δεν κατάλαβα από που έχει δημιουργηθεί. Δεν με νοιάζει κιόλας το γιατί, αυτό που με νοιάζει είναι ότι είστε μια αρρώστια για όλη την φυλή των Λυκάωνων και πρέπει να την θεραπεύσω.

Η απόφαση μου είναι εξής, θα εξοριστείτε για 50 χρόνια στον νότιο πόλο αν φύγετε από εκεί θα πεθάνετε όχι μόνο εσείς αλλά και οι οικογένειες σας το τι θα απογίνετε και το πως θα τραφείτε ή το πως θα προφυλαχτείτε από πείνα και κακουχία είναι δικό σας θέμα. Τον ένα θα τον βγάλει η φρουρά στην νότια πλευρά του πόλου και ο άλλος στην βόρεια. Όταν γυρίσετε και υπάρχει ακόμα το μίσος θα εκτελεστείτε σαν Δρακονιανοί.

Έτσι και έγινε. Τους πήγανε στον νότιο πόλο όπου δεν υπάρχει πιο εχθρικό μέρος στην γη πάνω, δεν υπάρχει τροφή εύκολη εκεί. Τις πρώτες μέρες προσπαθήσανε από μόνοι τους να επιβιώσουνε πράγμα υπερδύσκολο και από πλευρά καταλύματος αλλά και από πλευρά τροφής.

Το μίσος τους άρχισε να παγώνει σιγά σιγά διότι τώρα στο μυαλό τους είχανε την διαβίωση τους.

Είχαν περάσει 15 μέρες και ο υποσιτισμός άρχισε να φαίνεται πάνω τους αν δεν έκαναν κάτι σε δυο μήνες θα ψοφολούσαν από την πείνα και το άγριο κρύο.

Έτσι και οι δυο σκεφτήκανε να χαλάσουνε ενέργεια να βρουν ο ένας τον άλλον και αυτό κάνανε. Βρεθήκανε μετά από 10 μέρες σε ένα βουνό του νοτίου πόλου μέσα σε ένα σπήλαιο κοιταχτήκανε και δεν είπε ο ένας στον άλλον τίποτα το μίσος υπήρχε ακόμα ,μετά από λίγο είπε ο ένας.

-Πρέπει να επιβιώσουμε όσο και να σε μισώ.

-Ναι είπε ο άλλος.

-Αλλά το μίσος μου για σένα δεν φεύγει να το ξέρεις.

-Ούτε και από μένα του είπε ο άλλος άντρας.

Συμφώνησαν να αφήσουνε το μίσος στην άκρη και να ξεκινήσουν να επιβιώνουν. 50 χρόνια ήταν πολλά και αν δεν το έκαναν ήταν σίγουρα η καταδίκη τους.

Πήγανε βόρεια του πόλου που το κρύο ήταν πιο λίγο και έτρωγαν πιγκουίνους και καμιά φώκια μια φορά στο τόσο. Ίσα ίσα που την βγάζανε.

Είχαν φτιάξει και ένα κατάλυμα τύπου ιγκλού και τα κάνανε όλα μαζί.

Μετά από 30 χρόνια το μίσος τους είχε ξεχαστεί προσπαθώντας να επιβιώσουν ώσπου μια μέρα ο ένας μετά από ένα άλμα να πιάσει μια φώκια τραυματίστηκε βαριά και δεν υπήρχε φωτιά να ζεσταθεί, δεν υπήρχαν φάρμακα κάτι ήταν στην μοίρα του πόλου. Ο άλλος σκιάχτηκε τον πήγε στο ιγκλού και τον σκέπασε με δέρματα φώκιας μα μέρα με την μέρα χειροτέρευε ,σπασμένο πόδι με το κόκαλο έξω σε τέτοιες θερμοκρασίες είναι σίγουρος θάνατος. Τότε αποφάσισε και του είπε:

-Σπάω το νόμο αδελφέ μου και την εντολή του Κάσταν του δίκαιου πάω να φέρω βοήθεια.

Ο άλλος του είπε θα πεθάνεις σίγουρα θα σε εκτελέσουν

-Ας γίνει του είπε!!!! τότε θα σε βρω επάνω.

Έκανε και έφυγε...πέρασε την πύλη νότιο δυτικά μα μόλις την πέρασε η φρουρά ήταν εκεί και τον τσακώσανε του έκοψαν τους τένοντες του πίσω ποδιού του και τον κουβάλησαν στην πόλη κατευθείαν στον Κάσταν.

Ο Κάσταν δεν χρειάστηκε να δει πολλά κατάλαβε και αμέσως έβαλε να του φτιάξουν τους τένοντες είδε ότι είχε σκεβρώσει. Του είπε:

-Τι θες εδώ εξορισμένε!; γιατί ανυπάκουες της εντολή μου!!!;!!!

-Μύρισε με Σαμάνε μου δεν έχω μίσος πλέον ούτε ο αδελφός μου που ψυχορραγεί εκεί έξω. Σώσε αυτόν και σκότωσε εμένα.

Αυτό ήθελε να ακούσει ο Κάσταν έδωσε εντολή και πήγανε και τον φέρανε.

Δυστυχώς όμως το πόδι του καταστράφηκε..... χάλασε και χρειάστηκε να του το κόψουνε.

Μετά τους έβαλε μαζί και πάλι σε ένα δωμάτιο είδε κρυφά είδε... οι ποιο μισητοί εχθροί είχαν γίνει αδέρφια.

Αυτός που είχε φύγει για βοήθεια του έλεγε:

Μην σε νοιάζει για το πόδι έχεις τα δικά μου φτάνει που ζούμε και θα δούμε τις οικογένειες μας ξανά και τα παιδιά μας.

Αγκαλιαστήκανε.....υπήρχε πλέον αγάπη.

Ο Κάσταν δάκρυσε τσακίστηκε η καρδιά του.

Την άλλη μέρα τους άφησε να πάνε σπίτια τους και έκανε άρση απόφασης

όλα πλέον ήταν μια χαρά κάθε μέρα ο αρτιμελής ήταν στο σπίτι του

ακρωτηριασμένου!! είχανε γίνει οι καλύτεροι φίλοι.....!!!!

Τέλος!!!!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ

-Ήταν ένα πρωινό ενός ξεχασμένου Απρίλη...μιας ξεχασμένης χρονιάς ...μιας ξεχασμένης μέρας ...δεν θυμάμαι αν ήταν μουντή ή ηλιόλουστη αυτό που θυμάμαι όμως ήταν ότι είχε κρύο....!!!! πολύ κρύο.....!!!! τώρα κάπως μου έρχεται ...ναι είχε ήλιο αλλά ήταν σαν να μην υπήρχε!!!! Βρισκόμασταν σε ένα ξεχασμένο από τον κόσμο δάσοςγεμάτο ξεχασμένα ζώα από τους ανθρώπους και φυτά...τεράστια ξεχασμένα δένδρα σαν και αυτά που γράφουν κάποιοι γραφικοί συγγραφείς με υπερβάλλον ζήλο για να εντυπωσιάσουν τους αναγνώστες τους όσο μπορούνε περισσότερο!!!! θυμάμαι.....!!!! όχι!!! δεν είχε χιόνι...ήταν όλα κατά πράσινα και ήρεμα....βρισκόμασταν σε ένα τοπίο άγνωστο και περίεργο με περίεργα κιτρινοπράσινα σύννεφα...ένα τοπίο ξεχασμένο από το χρόνοένα τοπίο που φαινότανε ότι δεν είχε καμία σχέση με την γη!!!!!!

-Καμία σχέση με την γη;! τι εννοείς λοχαγέ μίλα!!!!!!

-Αυτά που λέω δεν τα ακούς σηνταγματάρχα !;! όπως στα λέω είναι!!!! και αυτά που θα ακούσεις και ποιο κάτω θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό!!!! εσείς μας βάλατε σε αυτό το κύκλο αεροπλάνο.....

-Μίλα λοχαγέ μίλα!!!!!!

-Η πτώση με τα αλεξίπτωτα έγινε κανονικά στην Πάχη στα Μέγαρα με την μόνη διαφορά ότι κατά κάποιο τρόπο είχε ομίχλη!!!!!!

-Ομίχλη!;! δεν είχε τίποτα!!!! σας είδαμε που κάνατε πτώση και πέφτατε ...ώσπου από το πουθενά μια αστραπή μας τύφλωσε και χαθήκατε.....!!!!

-Σου λέω τι είδαμε εμείς...περάσαμε μέσα από την ομίχλη όπου ήταν τόσο πυκνή που δεν βλέπαμε τίποτα απολύτως!!!! όμως η ριμάδα μας έκοψε το αίμα....πέφταμε ...πέφταμε...πέφταμε.... πάνω από μια ώρα!!!! φώναζε ο ένας στον άλλον να δούμε αν είμασταν καλά και αυτό μας παρηγορούσε κατά κάποιο τρόπο και για να μην τρομάξω τα κομάντος τους έλεγα ότι κάποιο ρεύμα αέρος μας είχε παρασύρει και είτε μας έκανε βόλτες γύρω γύρω ή θα μας έφτανε στην Κρήτη!!!! Μετά από μια ώρα βγήκαμε από την ομίχλη!!!! ένα παράξενο ξεχασμένο τοπίο φάνηκε μπροστά μας!!!! καταπράσινο και πυκνό από δάσος ...ένα δάσος παράξενο όχι με έλατα και πεύκα αλλά γεμάτο τεράστιες οξιές και ιτιές ...χιλιάδων χρόνων.....!!!!!!

Πέσαμε πάνω σε αυτά αλλά ήταν εύκολο να κατέβουμε διότι τα κλαδιά τους ήταν σαν διάδρομοι μεγάλοι από την μεγάλη ηλικία που είχανε!!!! Βρεθήκαμε στο χώμα ...μια μυρουδιά του δάσους από βότανα λουλούδια γρασίδι νερό ...μας ήλθε στην μύτη μας!!!! νιώσαμε ωραία για λίγο....μα αμέσως ανασυνταχτήκαμε και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε το που μπορεί να είμαστε!!!!!! βγάλαμε τις πυξίδες να δούμε που θα πάμε μα τζίφος!!!! γυρνάγανε σαν τρελές!!!!!! σαν παλαβές!!!!!! τρομάξαμε!!!! καταλάβαμε ότι όλη περιοχή είχε να κάνει με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο!!!! αμέσως διέταξα και τους 12 κομάντος μου να είναι σε εγρήγορση και να έχουν το νου τους!!!! όλοι οπλίσσαμε τα όπλα μας και αρχίσαμε να πηγαίνουμε από εκεί που έδειχνε ότι υπήρχε ήλιος.....!!!!!!

Πίστευα ότι ίσως είχαμε πέσει στην Τουρκία ή Ιορδανία ή ακόμη πέρασε το μυαλό μου για Αλβανία Βουλγαρία ακόμα και Ιταλία και ήλπιζα να βρίσκαμε πολιτισμό μαμετά από μιας ώρας δρόμο έχασα πλέον πάσα ελπίδα!!!! αυτό έγινε όταν τα είδαμε.....!!!!!!

-Είδατε!;!

-Ναι!!! είδαμε!!!!

-Είχαμε ανέβει ένα λόφο μικρό μα προτού τον ανέβουμε ακούγαμε οχλαγωγία πιστεύαμε ότι βρήκαμε πολιτισμό και τρέξαμε όλο χαρά.....μα σαν ανεβήκαμε λαχανιασμένοι τον λόφο ...φρικάρουμε!!!! τρομάξαμε!!!! δεν πιστεύαμε τα μάτια μας!!!! λέγαμε ότι πρόκειται για όνειρο ή κάποια φάρσα!!!! ίσως κάποιο παραισθησιογόνο φυτό που είχαμε πατήσει κάτι....μα δεν ήταν έτσι!!!! αυτό που βλέπαμε ήταν αλήθεια!!!!

-Μα τι βλέπατε λοχαγέ τι!;!

-Τον χαμό μας!!!! τον χειρότερο εφιάλη που θα μπορούσε να συναντήσει άνθρωπος.....!!!! εκεί μπροστά πέρα από τον λόφο υπήρχε ένα κυκλικό άνοιγμα γύρω στα χίλια μέτρα και εκεί μέσα υπήρχαν κάτι περίεργα πλάσματα!!!! πλάσματα που έμοιαζαν με ανθρώπους αλλά δεν ήταν!!!!

-Τι ήτανε λοχαγέ.....!;!λοχαγέ τι ήταν!;!

-Έμοιαζαν με ανθρώπους όπως σου είπα!!!! είχαν κόκκινο δέρμα και ήταν πάνω δυο μέτρα ύψος!!!! είχαν τεράστια πόδια και κοντό σώμα με μακριά χέρια όπου είχαν τεράστια νύχια!!!! ο λαιμός τους ήταν πολύ μακρής λες και κάποιος τους τον είχε τραβήξει!!!! και το κεφάλι τους.....!!!!

-Τι!;! μίλα!;! λοχαγέ!!!! πως ήταν!;!

-Έμοιαζε με το κεφάλι ενός σφυροκέφαλου καρχαρία!!! με τεράστια μάτια και όλο ζάρες και τεράστιους πάνω κυνόδοντες που έβγαιναν προς τα έξω απειλητικά πάνω από 12 πόντους ο καθένας!!!!

Θα μπορούσε κάποιος να τα πει αμφίβια αλλά δεν ήταν.....!!!

Οι κομάντος μου όπως ήταν λογικό άρχισαν να τρομάζουνε...το κέρατο σου σηνταγματάρχα !!! δεν έπρεπε ποτέ να δεχθούμε να φορέσουμε εκείνα τα ηλεκτρονικά μαραφέτια των Αμερικανών από το Μάουντακ το κατάλαβες ρε!!!! εσείς μας στείλατε εκεί ρε!!!! εσείς ...εσείς...

-Λοχαγέ...λοχαγέ.....!!!!

-Ναι...τι έγινε.....!;!

-Έπρεπε να σε κοιμίσουμε εχθές έπαθες νευρικό κλονισμό...συνεχίζουμε σήμερα!!!!

Ξεκίνα και λέγε είχαμε στα πλάσματα!!!!

-Ναι.....κρατούσανε στα χέρια κάτι πράγματα σαν δόρια και κάποια άλλα σαν μαχαίρια μεγάλα....είχαμε συνέλθει από το σοκ και κοιτάζαμε προσεχτικά το τι κάνανε!!!!

Σαν παλαβά πηγαίνανε δεξιόστροφα και στην μέση πάνω σε έναν περίεργο βωμό μεγάλο υπήρχε ένα τέτοιο πλάσμα με την μόνη διαφορά κοιτώντας με τα κιάλια μας στο κεφάλι του έχει ένα περίεργο σύμπλεγμα κεράτων!!!! που έμοιαζαν να είναι ζωντανά!!!! ή ήταν ο αρχηγός τους ή ήταν κάποιος μάγος τους!!!! Ξαφνικά από το πουθενά φάνηκαν οι Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές να πέφτουν από τον ουρανό και πέφτανε καρφί πάνω στα πλάσματα!!!!

Οι κακομοίρηδες έκαναν ότι μπορούσαν σκότωσαν αρκετούς από αυτούς καθώς κατέβαιναν μα έπεσαν στην κόλαση επάνω!!!! τους πετσόκοψαν τους έκαναν κομμάτια!!!!

Είπα στους δικούς μιλιά άχνα να μην κουνηθεί κανένας!!!!

Παρατηρούσα μετά από αυτό τι θα κάνανε αυτά τα πλάσματα!!!!!! δεν τους φάνηκε περίεργο!!!! καθόλου!!!!

Έδειχναν ότι είχαν ξανά δει ανθρώπους!!!! και μάλιστα όχι μια φορά αλλά παραπάνω!!!!

Αρχίσανε και πάλι να πηγαίνουν δεξιόστροφα γύρω από αυτόν με τα κέρατα.....το κέρατο μου!!!!

-Τι;! τι έγινε λοχαγέ;!

-Ήξερες συνταγματάρχη έτσι δεν είναι;!;

-Τι έγινε λοχαγέ παρακάτω!!!!;;;!!!!

-Θα σου πω.....αλλά φαίνεται ότι όλοι είστε μπλεγμένοι!!!!

-Μετά από 5 λεπτά αυτό με τα κέρατα γύρισε το κεφάλι του προς τα εμάς σήκωσε το χέρι του και έδειξε!!!! η απόσταση ήταν πάνω από 5 χιλιόμετρα πως διάολο μας είδε.....σταμάτησαν να πηγαίνουν δεξιόστροφα όλα τους και άρχισαν να έρχονται στο μέρος μας χιλιάδες από αυτά άλλα τρέχοντας και άλλα πηδώντας σαν παλαβά!!!!!! δεν φωνάζανεαλλά άκουγες τον θόρυβο που κάνανε από το τρέξιμο στα χορτάρια τα κλαδιά το ποδοβολητό.....!!!!

Διέταξα τον Δημήτρη τον σκοπευτή μας να σκοτώσει τον αρχηγό τους!!!! είχε ένα καινούριο 50ρι Μπάρετ όπου βαρούσε στα 3.500 μέτρα!!!! τον είχε άνετα!!!! αμέσως στήθηκε και έβαλε σφαίρες με εμπλουτισμένο ουράνιο!!!! πολύ κακές αυτές οι πουτάνες οι σφαίρες!!!! σημάδεψε και μέσα σε ένα λεπτό από την εντολή μου είχε πατήσει την σκανδάλη!!!!

Το Μπάρετ ξέρασε θάνατο....η σφαίρα με κολασμένη όρεξη έψαχνε να βρει το κεφάλι του κερατά όπου και βρήκε ανατινάζοντας όχι μόνο το κεφάλι τους αλλά ολόκληρο από το εμπλουτισμένο ουράνιο!!!!!! έγινε της πουτάνας σηνταγματάρχη!!!!!! σταμάτησαν όλα να τρέχουν και γύρισαν να δούνε τι είχε πάθει ο κερατάς τους!!!!!! τι να δούνε όμως ο κιμάς που είχε μείνει!!!!;;;!!!! κοίταζαν το ένα το άλλο σαν σαστισμένα!!!! εκεί διέταξα να βγάλουν τους A/T κεραυμούς εκεί που ήταν μαζεμένα!!!! τα έστησαν αμέσως!!! δυο είχαμε!!!! και μόλις ήταν έτοιμα διέταξα πυρ!!!! 4 ρουκέτες αέρος εδάφους έφυγαν και έπληξαν τον στόχο σηνταγματάρχη!!!!!! εκατοντάδες από αυτά γίνανε κομμάτια!!!!!! τα υπόλοιπα χαθήκανε δεν μας κάνανε επίθεση!!!

-Χαθήκανε μέσα στο δάσος!!!!!!

Προτού προλάβω να πω κάτι ο Αλέξης που είχε το M 60 μου είπε:

-Ξέρω από δάση λοχαγέ θα ήταν φρόνιμο να φύγουμε από δω να σβήσουμε τα ίχνη μας και να φτιάξουμε κάπου μια περίμετρο να ξαποστάσουμε και να αναπνύσουμε ιδέες επιστροφής αλλά και διαβίωσης!!! όχι σύγκρουσης λοχαγέ!!!!!!

Τον κοίταξα περίεργα και με τσαντίλα του είπα:

-Έχει ξανά έλθει εδώ Αλέξη!!!!;;!!!!

-Όχι κυρ λοχαγέ!!!!

-Τότε τι στο διάολο δίνεις διαταγές σε μένα ρε!!!!

-Δεν έδωσα καμιά διαταγή την γνώμη μου είπα!!!!

Το κάλο σκέφτηκα και είχε δίκιοέπρεπε να φύγουμε από εκεί!!!! ξεκινήσαμε και μετά από μια μέρας πορεία βρήκαμε κάποια βράχια που είχαν σπηλιές και θα μας καλύπταν!!!! Έτσι ότι ερχότανε από μπροστά η πλάτη θα ήταν καλυμμένη!!!!

Μα τα καταραμένα αυτά πλάσματα μας είχαν πάρει από πίσω και κανείς μας δεν είχε πάρει είδηση εκτός από τον Αλέξη που κοιτούσε συνέχεια πίσω λες και ήξερε ότι μας είχαν ακολουθήσει!!!!

Δεν ανάψαμε φωτιές είχαμε βάλει όλοι τις διόπτρες νυχτερινής όρασης και περιμέναμε χωρίς να ξέρουμε ότι μας είχαν ακολουθήσει μέχρι που ο Αλέξης ακούστηκε και πάλι σπάζοντας την μονότονη ησυχία!!!!

Έρχονται!!!! τους μύρισα!!!!

Περιμέναμε....περιμέναμε να φανούνε μα τίποτα είχε περάσει 10 λεπτά από την ώρα που είπε τους μύρισα!!!!

-Τους μύρισε!;! πως λοχαγέ !;! βρομάγανε τόσο!;!

-Βιάζεσαι σηνταγματάρχα ε!;!θα μάθεις σε λίγο!!!!

Μα προτού προλάβω να του μιλήσω πράγματι φανήκανε!!!! τόσο αθόρυβοι σαν Στελθ!!!

Έδωσα εντολή εμπλοκής!!!!τα όπλα μας άρχισαν να ξερνάνε θάνατο!!!! εκατοντάδες σφαίρες μας σαν μεταμορφωμένοι χάροι κομμάτιαζαν τα σώματα από αυτά τα φριχτά πλάσματα!!!! το τοπίο είχε γίνει τοπίο θανάτου!!!! κάποια από αυτά πάτησαν σε νάρκες Κλέμμουρ και τινάχτηκαν στον αέρα πάνω από 20 από δαύτα!!!!

Μα αυτά συνέχιζαν να έρχονται!!!!....να έρχονται....και να πετάνε ακόντια και μαχαίρια προς τα εμάς!!!!Μείναμε τέσσερεις με πολύ λίγα πυρομαχικά!!!! και αυτά συνέχιζαν ακάθεκτα να έρχονται!!!!

Πίστευα ότι είχαμε τελειώσει...δεν υπήρχε άλλη ζωή....είχαν τελειώσει οι σφαίρες οι χειροβομβίδες και είχαμε μείνει με τα μαχαίρια!!!!

-Και !;! τι έγινε λοχαγέ πως γλυτώσατε πως!;!

-Αυτό σε καίει να μάθεις ε!;! το μυστικό σας όπλο έτσι!;!

-Ποιο!;!

-Το μυστικό σας όπλο που μας έσωσε!!!!

-Τον μεταλλαγμένο!!!!

-Μεταλλαγμένο!;!

-Κάνεις ότι δεν ξέρεις σηνταγματάρχα έτσι!;!

-Πες μου λοχαγέ!!!!

-Χμμμμμμ.....το μυστικό σας όπλο ήταν ο Αλέξης έτσι;! για αυτό μας στείλατε εκεί!;!

-Αλέξης;!!

-Σε διατάζω λοχαγέ να μου πεις τι έγινε!!!! τώρα!!!!

-Ρε αί φτύσε τα αρχίδια σου μαλάκα θα σου πω αλλά σας γράφω στα αρχίδια μου δολοφόνοι!!!!!

Εκεί που είπαμε όλα τελειώσανε έγινε κάτι που κατοικήσαμε αίμα!!! Ο Αλέξης από άνθρωπος έγινε ένα τέρας!!!! Ένα τέρας που μόνο σε ταινίες είχα δει!!! έγινε ένας λευκός λυκάνθρωπος!!!! σαν το χιόνι λευκός πάνω από 2.50 μέτρα ύψος!!!! δεν ήταν τρομαχτικός όμως είχε ήπια φάτσα λες και ήταν ένας όρθιος λύκος με δυο πόδια ανθρώπινα και χέρια!!!! και όλο το κορμί του καλυμμένο με μακριές λευκές τρίχες και γύρω από τον λαιμό του μια χαίτη λευκή σαν του λιονταριού!!!!!! μια που μας κοίταξε και μια που πετάχτηκε σαν τον σίφουνα έξω στα πλάσματα!!!!!

Τι να σου πω.. πήγαινε αυτό το αίμα ποτάμι από τα πλάσματα!!!!!! είχε φτιάξει το προσωπικό του σφαγείο εκεί έξω!!!!!! κάποια στιγμή αυτά άρχισαν να οπισθοχωρούνε και τότε ο Αλέξης όπου είχε γίνει λυκάνθρωπος σήκωσε ψηλά το κεφάλι του και άρχισε να ουρλιάζει ως λύκος!!!!!! τόσο δυνατό ουρλιαχτό που πονέσανε τα αυτιά μας!!!! μετά ξανά άλλαξε και μου φώναξε!!!!

-Αν θέλεις να ζήσεις λοχαγέ εσύ και οι άλλοι ακολουθήστε με!!!!!!

Στην αρχή δεν ήθελα να πάω είχα φρικάρει τελείως μα σαν είδα τους άλλους να βγαίνουν από την σπηλιά βγήκα και γω!!!! Ο Αντώνης τον ρώτησε!!!!

-Είσαι κάποιο είδους όπλο Αλέξη φίλε μου!!!!

-Ναι απάντησε!!!!!! ακολουθήστε με είπε!!!!

Γυμνός χωρίς να φορά διόπτρες νυχτερινής όρασης και με κατά κίτρινα μάτια προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι τόσο άνετα!!!! μας έφτασε σε ένα ξέφωτο και μας είπε!!!!

-Η μυρουδιά από τους προηγούμενους ανθρώπους που ήλθανε εδώ καταλήγει εδώ!!!! κάτι μου λέει ότι από εδώ θα μας τραβήξουνε πίσω.....!!!

-Τραβήξουνε πίσω!;!

-Είμαστε σε άλλη διάσταση λοχαγέ αν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα!!!! κατά κάποιο τρόπο ναι θα μας τραβήξουνε!!!!!

Τότε ξανά τα πλάσματα εμφανίστηκαν από νότια και για μια ακόμα φορά ο Αλέξης άλλαξε και πάλι σε λυκάνθρωπο και όρμησε σε αυτά!!!! μαύρος χαμός!!!! αίμα και πόδια παντού...είχε αρχίσει να ξημερώνει....και όλα αυτά προσπαθούσανε να φτάσουνε εμάς μα ο Αλέξης ο λυκάνθρωπος τα πετσόκοβε σαν βούτυρο!!!! τρομερή ταχύτητα σαν αστραπή πρώτα έβλεπες μια άσπρη γραμμή μετά το αίμα στον αέρα και μετά τα κομμάτια πάλι στον αέρα που έπεφταν άτσαλα στο χώμα!!!!

Κάποια στιγμή κάποια από αυτά διότι ήταν πολλά τον προσπέρασαν και έφτασαν σε μας!!!!!

Δώσαμε μάχη ...με τα μαχαίρια!!!!

Έμεινα μόνος και δυο από αυτά με είχανε βάλει κάτω και είχαν σηκώσει τα χέρια τους ψηλά κρατώντας τα δόρια τους έτοιμα να μου τα μπήξουν!!!! μα ξαφνικά ένοιωσα ένα αέρα είδα μια άσπρη σκιά και αυτά δεν είχαν χέρια από του ώμους!!!! τους τα είχε κόψει το αίμα τους με ράντισε παντού!!!! κόκκινο σαν το δικό μας!!!! αρχίσανε να θολώνουν όλα μπροστά μου...είδα τον Αλέ.. λυκάνθρωπο να τρέχει προς τα δεξιά και όλοι τον ακολουθούσανε θέλανε σώνει και καλά να τον πιάσουν...κατάλαβα τους τραβούσε μακριά μου.....ξάφνου θόλωσαν όλα!!!! νόμιζα ήταν από το αίμα τους πίστεψε ήταν δηλητηριώδες....σκοτεινιάσανε τα πάντα!!!!

Όταν συνήλθα βρέθηκα στην Μυτιλήνη στην περιοχή Μήθυμνα σε κάτι χωράφια κάτω από κάτι ελιές καθώς συνερχόμουν είδα αστυνομία και άνδρες του ΕΚΑΒ να με βάζουν στο φορείο δεν πίστευα στα μάτια μου ότι είχα ξανά έλθει εδώ!!!! δεν πίστευα!!!!

-Εντάξει λοχαγέ καλή δουλειά!!!!

-Ειδοποιήστε τον συνταγματάρχη των Αμερικανών!!!! ένας Λυκάωνας από αυτούς που ψάχνουν ήταν στο στρατό μας αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άλλοι!!!!

-Λυκάωνας!;! λυκάνθρωπος είπα σηνταγματάρχα!!!!

-Δώστε συντεταγμένες ξανά να πάει η ειδική ομάδα αν είναι ζωντανός ακόμα εκεί ποιο ευκολά θα τον πιάσουν εκεί πάρα να βρούνε έναν εδώ!!!!

-Να τον πιάσουν σηνταγματάρχα!;! δεν νομίζω!!!! αν δεν είναι όπλο και είναι πραγματικός!!!! πες τους καλύτερα μην πάνε!!!!

-Πάρτε τον λοχαγό από εδώ αμέσως και ξεκινήστε την διαδικασία για εισχώρηση στην διάσταση με νούμερο 112β με συνεργασία μέσο πεντελικού ραντάρ και ραντάρ από την βάση στο Μάουντακ σε 12 ώρες από τώρα!!!!

-Σηνταγματάρχα....σηνταγματάρχα....!!!!

-Με κρατήσανε 5 χρόνια κλεισμένο στο 401!!!! μετά τον πρώτο χρόνο άρχισα να το παίζω τρελός!!!! έτσι πίστευα θα με αφήνανε μετά από όλα αυτά που είχα δει!!!! περάσανε αλλά 4 χρόνια και με αφήσανε!!!! η αλήθεια είναι δεν ξέρω πλέον αν όλα αυτά που σου είπα είναι αλήθεια αγάπη μου γλυκιά ή ψέματα!!!! ίσως να είναι της φαντασίας μου ή πραγματικά να τρελάθηκα!!!!

-Δεν πειράζει μωρό μου έχουν περάσει είκοσι χρόνια!!!! εγώ πιστεύω ότι πράγματι τα έζησες και αν εσύ δεν το πιστεύεις είναι πραγματικά μια πολύ καλή φανταστική ιστορία που αν την γράψεις ίσως και γίνει σενάριο για μια ταινίατι λες μωρό μου!;!

-Ναι.....ίσως.....!!!!

Τέλος!!!!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΑΩΝΑ!!!

Να τρέξω.....να τρέξω πιο πολύ ακόμα....και άλλο....και άλλο (ακούγονται πυροβολισμοί πολλοί και οι σφαίρες περνάνε ξυστά από δίπλα του)...να τρέξω και άλλο....να πηδήξω.....πολύ πηδήξα....όχι θα έχω άσχημη προσγείωση....αχπάλι καλάνα τρέξω και άλλο ποιο γρήγορα και άλλο....να ξανά πηδήξω πάλι ...(ξανά ακούγονται κάποιοι πυροβολισμοί) αχ....με πέτυχαν στα παΐδια....πονάω....αλλά πρέπει να τρέξω ποιο πολύποιο πολύ....ποιο πολύ...(από μακριά ακούγονται σκυλιά πολλά σκυλιά....) Σεγκούτσι τα αναγνώρισα από τα γλαφουνητά τους ...πρέπει να τα αποφύγω....αλλά αιμοραγώ....αιμοραγώ πολύ....πονάω.....!!!!

Να βρω λειχήνες να βάλω στην τρύπα να σταματήσει το αίμα να βγαίνει....αλλά πρέπει να τρέξω κιόλας πρέπει...τα Σεγκούτσι θα με βρουνε έτσι και αλλιώς ...πρέπει να βρω νερό ή βούρκο....και δεν έχει τίποτα από αυτά εδώ....πρέπει να τρέξω....πολύ.....ποιο πολύ από κάθε φορά.....αλλά χάνω αίμα και κουράζομαι...

Να άλλαζα σε άνθρωπο.....!;! θα με βασανίσουνε να αλλάξω σίγουρα...πρέπει να τρέξω να φτάσω σε γνωστούς να με περιθάλψουν.....!!! δεν μπορώ να πηδήξω πλέον πονάω πολύ πάρα πολύ....δεν πρέπει να σταματήσω να τρέχω
όχι...όχι...θυμάμαι τα λόγια του Σαμάνου μας...
<< για κανένα λόγο δεν πειράζουμε ανθρώπους τους αποφεύγουμε είναι ο νόμος του Πατέρα και της Μητέρας όποιος τον αθετήσει θα υποστεί το θάνατο >>....
Αχ Σαμάνε μου και τώρα τον θάνατο θα υποστώ...γιατί να μην τους κάνω κομμάτια....γιατί....πρέπει να τρέξω και άλλο...τι να κάνω....τι!;!

Ρετσίνι...μυρίζω ρετσίνι...να ανακατέψω με τις λειχήνες να κλείσει καλά η τρύπα....πονάω όμως πονάω πολύ....έχω λαχανιάσει πολύ πάρα πολύ....δεν έχω ξανά λαχανιάσει έτσι στην ζωή μου....μήπως πρέπει να σταματήσω και να τους κομματιάσω όλους μαζί και τα κωλόσκυλα τους!; ...πονάω....δεν θα μπορώ να αλλάξω σε λίγο από τον πόνο αν χάσω και άλλο αίμα κάτι πρέπει να κάνω.....!!!!

Όχι..όχι ...θα παραπατήσω...οχ....(κουτρουβάλες την πλαγιά...) λαχανιάζω περίεργα ή μου φαίνεται.....αυτό ήταν θα αμυνθώ πρώτα θα ξεκάνω τα καταραμένα Σεγκούτσι...όμορφα σκυλιά αλλά αυτά θα πληρώσουνε την νύφη πρώτα...και υστέρα θα ξεκάνω τους ανθρώπους έναν έναν με όση δύναμη μου έχει μείνει....καταραμένη ιερά εξέταση μας έκανες τέρατα στα μάτια του κόσμου....πρέπει να σηκωθώ....έρχονται τα πρώτα Σεγκούτσι.....να τος ο πρώτος....χα! ωραίο χτύπημα του έφυγε το κεφάλι με την μια...πονάω όμωςτο έκοψα στην μέση το δεύτερο ...και το τρίτο δεν είχε ελπίδα καμία ...σκότωσα και τα δέκα ...στεναχωριέμαι και πονάω ...κρίμα ήταν ωραία σκυλιά αλλά πιστά στα αφεντικά τους.....οι άνθρωποι θα λυσσάξουν για εκδίκηση ποιο πολύ τώρα....πρέπει να τρέξω να πάω ποιο κάτω....να στήσω ενέδρα...τώρα είναι τυφλοί χωρίς τα σκυλιά....μα τον Μαν Η Του και το Χριστό που πιστεύω θα τους ξεκάνω γρήγορα....έναν έναν....τι είναι αυτό!;! τοίχος!;! στην μέση του πουθενά....θα σκαρφαλώσω όσο ποιο γρήγορα μπορώ.....!!!!

Βγάξω αίμα από το στόμα....μάλλον δεν θα γλυτώσω δεν θα ξανά δω τα παιδιά μου...θα πεθάνω άδοξα εδώ έξω και θα με κατηγορήσουν οι δικοί μου για προδοτή ότι σκότωσα ανθρώπους....τι θα έκαναν αυτοί...τι!;! πονάω πολύ και σκαρφαλώνω τον τοίχο αυτόένα τοίχο 4 μέτρα δεν μπορώ να τον πηδήξω από πόνο....μάλλον τελειώνω....σβήνω...

Ανέβηκα τελικά ανέβηκα.....το λαχάνιασμα μου το ακούω περίεργο και ξεψυχισμένο.....αν πλησιάσουν οι άνθρωποι θα πεθάνουνε...δεν θα αφήσω κανέναν ζωντανό θα του πάρω μαζί μου όλους....όλους....αν πηδήξω κάτω ίσως πάθω μεγαλύτερη ζημιά....όχι...ξημερώνει....το κέρατο μου ξημερώνει.....

Δεν μπορώ να αλλάξω σε άνθρωπο θα με δούνε όλοι πάω αργά τώρα....πως να τρέχω άραγε...πόσο...σαν σκυλί ή σαν λύκος σε ταχύτητα...μάλλον σαν χελώνα.....ακούω ποτάμι.....να πάω από εκεί να χάσουν τα ίχνη μου...ούτε ξέρω που βρίσκομαι....δεν ξέρω....αρχίζω και ζαλίζομαι.....!!!!

Να το....μεγάλο ποτάμι....πολύ μεγάλο....είναι βαθύ θα με πάρει το ρεύμα και δεν θα μπορώ να κάνω κάτι θα πνίγω....θα πνίγω...θα τρέξω προς τα πάνω μήπως βρω κάνα πέρασμα κάτι...πονάω πολύ....τι θα πούνε τα παιδιά μου όταν μάθουνε ότι ξέκανα ανθρώπους!;! Προδότης ο πατέρας μας.....πρέπει όμως πρέπει διότι θα με σκοτώσουν αυτοί πρώτοι....Σαμάνε μου με ακούς!;! πες μου ότι διαβάζεις την σκέψη μου....πες μου κάτι να σωθώ πες μου.....!!!!

Πιάνω τα δάκρυα μου κυλάνε στο τρίχωμα ...τι θα πει η γυναίκα μου ότι ήμουνα προδότης δολοφόνος!;! θα καταλαβει άραγε ποτέ να εξηγήσει στα παιδιά μας...τι σκατά νόμοι είναι αυτοί....Πατέρααααααααα Μητέραααααααααααααααα με ακούτε πείτε μου τι να κάνω ο ιερός Σαμάνος μας δεν μου απαντά....ίσως να μην μπορεί ίσως να είμαι μακριάέχω χάσει πολύ αίμα ...δεν μπορώ να τρέξω άλλο....να πιώ λίγο νερό μόνο...λίγο.....δροσερό και καθαρό....αλλά πονάω και που καταπίνω...τι μυρουδιά είναι αυτή!;! ανθρώπου θα τον ξεσκίσω το κάθαρμαόπα....πονάω.. γαμώτο μου...παιδί είναι μέσα στα άγρια νερά του ποταμού.....σαν την κόρη μου 7 χρονών...κάτι πρέπει να κάνω....κάτι.....όχι αστή να πνιγεί θα σώσω το τομάρι μου....φεύγω....!!! σταμάτα σταμάτα ...σταμάτα να φωνάζεις σταμάτα...δεν θα σε σώσω δεν μπορώ πονάω...πεθαίνω έτσι και αλλιώς ...φεύγω...ας σε σώσουν οι άνθρωποι που με κυνηγάνε...έτσι και αλλιώς εγώ είμαι το τέρας....ας σώσουνε αυτοί.....αυτοί αυτοί.....!!

Γαμώτο μου ...ακόμα το ακούω το κορίτσι...θα πνιγεί...και τι θα πει η κόρη μου σαν το μάθει!;! γιατί δεν το έσωσα ενώ μπορούσα!;! θα καταλάβει έπρεπε να σωθώ....δεν γινότανε αλλιώς όχι θα καταλαβει....και αν με πει δειλό...ή κακό..!;! όχι δεν είμαι αλλά πρέπει να σωθώ...πρέπει να ξανά δω τα παιδιά μου να τα αγκαλιάσω να τα φυλλίσω κι ας με εκτελέσουν μετά οι δικοί μου ...αυτό θέλω μόνο.....πνίγεται...την ακούω δεν μπορεί άλλο να κάτσει στην επιφάνεια.....να την σώσω πριν είναι αργά...θα με πιάσουν όμωςαστή να πνιγεί άνθρωπος είναι αν μεγάλωνε κι αυτή το ίδιο θα έκανε όπως αυτοί που με κυνηγούνε...δεν μπορώ άλλο πονάω....

Ααααα θα την σώσω δεν μπορώ να την ακούω να πνίγετε.....κρύο το νερό γαμώτο....με βαραίνει το τρίχωμα το κέρατο μου...πρέπει να φτάσω την μικρή πρέπει.....πονάω όμως ποιο πολύ τώραδεν πάω καλά αντί να σωθώ ..τι κάνω...τι.....την έφτασα φωνάζει ποιο πολύφοβάται....κατάλαβε!;! πιάστηκε από το τρίχωμα μου γαμώ την ανθρωπιά σας πονάω.....χάνω και άλλο αίμα έφυγαν οι λειχήνες....τι γίνεται.....!;!

Τα νερά είναι ποιο ορμητικά γαμώτο πρέπει να βγω προς την ακτή μάλλον πάνε σε καταρράκτη ...τι βλάκας τελικά ήμουνα θα σκοτωθούμε και οι δυοίσως έτσι είναι καλύτερα....αλλά αν με βρουνε μαζί της θα πούνε εγώ το έκανα για να την φάω....πόσο ηλίθιοι είναι οι άνθρωποι....φωνάζει μέσα στα αυτί μου η μικρή γιατί κοπέλα μου γιατί....ακούω τον καταρράκτη ..την βοή του ...δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στην ακτή....όχι δεν θα προλάβουμε και από την βοή πρέπει να είναι ψηλός και άγριος....πονάω...μάλλον το έχασα το παιχνίδι....τουλάχιστον θα πεθάνω με παρέα.....μα τι λέω...πρέπει να την σώσω....πρέπει.....!!!!

Να την πιάσω αλλιώς και να την βάλω στο στήθος μου μπροστά... πονάω σε κάθε κίνηση πονάω... μου τρυπάει τα αυτιά η μικρή ...έχω χάσει την αίσθηση της όσφρησης δεν μου μένει πολύ χρόνος θα σώσω αρραγές την μικρή ή όχι.....με αγκάλιασε και έσφιξε τα πόδια της στα παιδιά μου....με τσάκισε....εκεί που είναι η πληγή...θέλω να ουρλιάξω.....θα την τρομάξω όμως....έβαλε το κεφαλάκι της στον ώμο μου και προσπαθεί να το έχει έξω από το νερό....να αναπνεύσει....να το...φτάσαμε στο χείλος.....ο Χριστός να βάλει το χέρι του.....!!!!

Κατάρρα είναι ψηλά....θα κουλουριαστώ με την μικρή.....σκοτάδι.....!!!!

Δεν πονάω πλέον ...τι έγινε δεν πονάω....ακούω κλάματα ...η μικρή.....δεν μπορώ να κουνηθώ γιατί;! γιατί;!....βλέπω τώρα ...η μικρή με χαϊδεύει και κλαίει είμαστε στην όχθη....είναι σώα ...χαίρομαιδεν έχω δύναμη να την ακουμπήσω γαμώτο....δεν έχω...ακούω ανθρώπους να έρχονται ...δεν μυρίζω...άδοξα θα πάω κρίμα...σαν κανάγιας.....τους βλέπω ο ένας πηρέ το παιδί....μάλλον ο πατέρας της μοιάζουν να ...και η μάνα της...οι άλλοι με κοιτάνε περιέργα.....έρχεται ο πατέρας της ...γονατίζει.....θα με σφάξει σαν αρνί μάλλον.....νιώθω τα δάκρυα μου ζεστά στο πρόσωπο μου....όχι από φόβο όχι...που δεν θα ξανά δω τα παιδιά μου...!!!!
Τι έγινε τι κάνει...;! τι κάνει με φυλάει;! θα τρελαθώ...

<< Ότι και να είσαι ευχαριστώ που έσωσες την κόρη μου αν δεν ήσουν εσύ θα είχε πνιγεί σε ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ είδα πως πήδηξες στο νερό και τι έκανες να την σώσεις ο θεός να σε έχει καλά >>

Σηκώθηκε κάνει νεύμα σε άλλους...ο θεός...πλακά μου κάνει...δεν με βοήθησε...καθόλου ...με τραβάνε μέσα στο νερό ...με παίρνει το ρεύμα...νομίζουν ότι είμαι πεθαμένος...βλέπω το κοριτσάκι να με χαιρετάφεύγουν και γω κυλάω στον ήσυχο πλέον ποταμό σαν πτώμα....δεν πονάω πλέον...όχι....αλλά αναρωτιέμαι έτσι ήσυχα να είναι ο θάνατος...εκεί στα θανατερά που θα πάω;! θα βρω ίσως τα χαμένα αδέρφια μας...θεέ μου συγχώραμε αν παραστράτησα...για τα λόγια που είπα εσύ ξέρεις καλύτερα... (Πρικρλ Ωέλ Αρκνκλ -νατος εκεί είναι) ακούω και την μητρική μου γλώσσα μια χαρά.. τα αδέρφια μου με φωνάζουν.....μα τι βλέπω.... ο Κάσταν!!! ο ιερός Σαμάνος μας....με βγάλαμε στην ακτή...ίσως σωθώ ίσως....δεν μπορώ όμως να μιλήσω όχι...ο ιερός Σαμάνος φαίνεται αγχωμένος ...βάζει το χέρι του στο κούτελο μου....(λυτάμαι αγόρι μουτρέξαμε όσο ποιο γρήγορα γινότανε....συγχώραμε δεν προλάβαμε)...μου μιλά στο μυαλό μου...πολύ ωραίο αυτό....του είπα τι πέρασα.....μου απάντησε ότι πλέον είμαι ένας από τους ήρωες της Λυκαωνίας διότι όχι μόνο δεν πείραξα τους ανθρώπους αλλά αντί να σωθώ έσωσα και έναν από αυτούς και ότι τα παιδιά μου θα είναι περήφανα για μένα...μου ευχήθηκε καλή αντάμωση στα χαμένα αδέρφια μας και μου υποσχέθηκε ότι κάθε τόσο θα λείει ως παράδειγμα στην φυλή μας όλη το τι έκανα....νιώθω τόσο όμορφα.....του χαμογελώ νομίζω ότι είδα ένα δάκρυα του να φεύγει.....και από πίσω ένα όμορφο φως να έρχεται.....τόσο όμορφο....πολύ όμορφο.....!!!!!!

Τέλος!!!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΕΡΔΟ

Μαύρο δωμάτιο.....όχιμπλε.....όχι...ασπρίζει;! που είμαι!;!.....

Θυμάμαι έβγαινα από το σπίτι μου και καθώς κατέβαινα τα σκαλιά και πάτησα το γκαζόν άλλαξε όλο το τοπίο ...όλο...και βρέθηκα σε μια παράλια....έκανε κρύο και η θάλασσα ήταν αγριεμένη.....περπάτησα λίγο μα και πάλι άλλαξε το τοπίοκαι θυμάμαι βρέθηκα σε μια πόλη πάνω στα σύννεφα και είχε παράξενους ανθρώπου περίεργους ασχημοόμορφους και με κοιτάζανε με απορία όπως και γω..... έκανα να τους μιλήσω και θυμάμαι πάλι χάθηκα αλλάζοντας τοπίο.... και βρέθηκα κάπου μέσα σε μια τεράστια σπήλιά.....!!!!

Εκεί είδα άγριους ανθρώπους να ζωγραφίζουν με το στόμα φτύνοντας χρώμα....μα μόλις με πήρανε είδηση αρχίσανε να με κυνηγάνε....τρόμαξα ...πετάζανε ένα ακόντιο οπού είχε στόχο το κεφάλι μου και προτού προλάβει να με τρυπήσει αλληθωρίζοντας είδα την μύτη της λόγχης να τρυπάει το δέρμα από το μέτωπο μου μα ...θυμάμαι....άλλαξε και πάλι το τοπίο.....!!!!

Βρέθηκα σε ένα πύργο περίεργο με κόκκινα πατώματα και κίτρινα ταβάνια και εκεί ήταν όλο γυναίκες πανέμορφες ...και τρέχανε κατά πάνω μου να με βιάσουνε είχανε σκοπό ...και γω χαιρόμουνα με τόσες γυναίκεςθυμάμαι...στην αρχή μέχρι τρεις φορές ήταν ωραία και απίστευτα ιδανικά μα μετά κουράστηκα.....και αυτές νεύριασαν πρέπει να ήταν εκατοντάδες....και άλλαξαν μορφή και έγιναν σαυρογυναίκες και αρχίσανε να με δαγκώνουν...μα πρώτου αλλάξω τοπίο και πάλι είδα αυτές που είχα κάνει έρωτα να γεννάνε ...τα παιδιά μου.....και άλλαξε το τοπίο!!!! και βρέθηκα σε ένα αερόστατο ...ένα ζεπελινγκ θυμάμαι ήταν.....αλλά οδηγούσε ανάποδα και μέσα όλοι οι άνθρωποι ήσαν νάνοι με μεγάλα μάτια και μακριά δάχτυλα...με κοιτάζαν σαν χάνοι μα σαν έκανα να τους μιλήσω χάθηκα..... και άλλαξα και πάλι τοπίο.....!!!!

Βρέθηκα σε χώρα καταπράσινη με μεγάλα δένδρα και εκεί είδα ανθρώπους και λυκάνθρωπους μαζί να ζούνε αρμονικά μα σαν με είδανε μυρίζοντας τον αέρα και οι άνθρωποι γίνανε λυκάνθρωποι και με πιάσανε...όχι δεν με δαγκώσανε αλλά με πήγανε στον Κάσταν τον δίκαιο αρχηγό τους και μόλις με είδε άνοιξε τα μάτια του και μου φώναξε προτού αλλάξω τοπίο και πάλι.... (Πέτα το μενταγιόν που φοράααααα αυτό φταίει.....και άλλαξα τοπίο και πάλι!!!!)

Βρέθηκα σε ένα σημείο στην βόρειο Σκοτία σε ένα παράξενο βράχο και εκεί ήταν ένας φωτογράφος με μια πανάκριβη φωτογραφική μηχανή...και με προφορά σκωτσέζικη αγγλική και δεν έβγαζε την μούρη του από την μηχανή και θυμάμαι μου είπε....

<<Μην ακούς τα σκυλιά του διάβολου άστο μενταγιόν εκεί είναι φυλαχτό>>
και γύρισε και με κοίταξε και είχε ένα μάτι σαν του Κύκλωπες και μου είπε
<<Μην με φοβάσαι έκαμα εγχείρηση για να έχω ένα μάτι για την δουλειά μου την φωτογραφία>>....και άλλαξε και πάλι τοπίο.....!!!!

Είχα αρχίσει και κουραζόμουνα και η καρδιά μου δούλευε γρηγορά σαν ταχυκαρδίες και κάθε αλλαγή και τοπίο γινότανε ποιο γρήγορα και ποιο γρήγορα και ποιο γρήγορακαι χανόμουνα σε κυκλωνική σκοτοδίνη!!!!και θυμήθηκα τα λόγια του λυκάνθρωπου αρχηγού.....
(Πέτα το μενταγιόν που φοράαααααα αυτό φταίει..)

Το έπιασα με δυσκολία και το έκοψα με την αλυσίδα και το πέταξακαι ξύπνησα στο δωμάτιο αυτό.....!!!!

Οι γιατροί μου είπαν ότι πέρασα μια σχιζοφρενική ανεπάρκεια εγκεφάλου μα με τα φάρμακα θα γινόμουνα καλά...θυμάμαι...

Φεύγοντας από κει πήγα σπίτι...δεν έχω να με περιμένει κανείς...είμαι πεντάρφανος.....μα εκεί στο τραπέζι ήταν το μενταγιόν μου που είχα κόψει και πετάξει ανέπαφο.....

Θυμάμαι μου το είχε δώσει μια μαύρη γυναίκα με λευκά μάτια και μου είχε πει....

<< Δεν βλέπω ότι βλέπεις μα βλέπω αυτά που άλλοι δεν βλέπουν θα ήθελες και εσύ να τα δεις κάποια στιγμή >>

και απάντησα ναι ο βλάκας.....και μετά από χρόνια άρχισα να τα βλέπω.....και με πέρασανε για τρελό!!!!

Θυμάμαι χτύπησε η πόρτα και ήταν ένας παχουλός κύριος με μουστάκια μεγάλα και μου είπε...

<< Δεν με θυμάσαι Μεγέρδο;! >>

-Όχι απάντησα θα έπρεπε!;

<< Είμαι ο Κάσταν >>

Πάγωσα δεν ήταν σχιζοφρένια ...θυμάμαι να του λέω....

-Τι θέλεις να με φας!;

<< Όχι να βοηθήσω >>

-Πως!;

<< Μου δίνεις αυτό το μενταγιόν και γω σου δίνω αυτό >>

Το κοίταξα...κάτι μου έλεγε να το κάνωέπιασα το μενταγιόν και του το έδωσα...



Το έπιασε στα χέρια του και γρήγορά το έβαλε σε ένα πουγκί δερμάτινο ...καθώς το έβαζε μέσα άκουσα από το πουγκί ουρλιαχτά...ίσως μου φάνηκε δεν είπα τίποτα!!!!
.....θυμάμαι μου είπε.....

<< Πάρε αυτό εδώ....φόρα το....και αν με θέλεις κάτι δεν έχεις πάρα να με σκεφτείς έντονα ...θα κάνω μια μέρα να έρθω να σε βρω... >>!!!!

Άπλωσε το χέρι του και προτού μου το δώσει κιτρίνισαν τα μάτια του και μου είπε και πάλι!!!!

<< Δεν είσαι μονός!!! όποτε θέλεις μπορείς να με φωνάξεις και να έρθεις να μείνεις μαζί μας >> !!!!

Μου έδωσε το μενταγιόν και έφυγε!!!!

Περάσανε περίπου 30 χρόνια και είμαι κοντά στα 68 πλέον...κάθομαι σε ένα βράχο ...έχω βγάλει το φυλαχτό του Κάσταν και το κοιτώ στα χέρια!!!!



Θυμάμαι καθώς το κοιτούσα σκέφτηκα έντονα τον Κάσταν.....και μετά από 16 ώρες φάνηκε σπίτι μου....θυμάμαι του είπα.....

-Ναι θέλω να έρθω ίσως επειδή γέρασα και φοβάμαι μονός.....και μου απάντησε!!!!

<< Ίσα ίσα τώρα τα μυαλά σου έχουν πήξει ...μπορεί να μην είσαι νέος αλλά μπορείς να προσφέρεις με το να λες ιστορίες στα παιδιά και να βοηθάς τις γυναίκεςαν θέλεις φεύγουμε τώρα >>

Θυμάμαι του απάντησα ως εξής.....

-Μπορείς να περιμένεις μια μέρα να τα καταγράψω όλα αυτά κάπου!;!

Με κοίταξε και μου είπε...

<< Γιατί >>!;!;!!

-Για να με περάσουνε σίγουρα για τρελό!!!!

<< Βεβαίως >>!!!!!

Ο Μεγέρδο χάθηκε....ένας από τους πιο καλύτερους ωρολογοποιούς της Ισπανίας
στα 68 χρόνια έγραφαν η ισπανικές εφημερίδες!!! Έπασχε από σχιζοφρένια!!!
Αγνοείτε ο Μεγέρδο!!!! η ημερομηνία έδειχνε:
7/7/1907
Τέλος!!!!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΡΚΟΛΡ

Πρέπει να ήταν περίπου το 1899 με 1990 ζούσε στην επιφάνεια ένας Λυκάων με την οικογένεια του!!!! στην γη του πυρρός...στην Παταγονία!!!! στην χερσόνησο Βάλντες!!!!

Είχε παντρευτεί μια Χιλιανή και είχε κάνει 3 παιδιά!!!!

Τρία αγόρια όχι όμως Λυκάωνες και αυτός ήταν ο καημός του διότι μετά το τρίτο η γυναίκα του δεν μπόρεσε να ξανά κάνει παιδιά!!!!!!!!!!!!

Τα μεγάλωνε με αγάπη και αυστηρότητα στο θέμα του Μαν Η Του και του Χριστού!!! και κάποια στιγμή κάποιοι άλλοι άποικοι αποφάσισαν να φτιάξουνε μια εκκλησιά!!!!

Αυτή η εκκλησία ονομάστηκε μετά από τους Χιλιανούς IGLESIA DE LA MUERTE η εκκλησία του θανάτου!!!!

Αν όλοι οι κάτοικοι μαζί με τις οικογένειες τους τότε σε αυτή την άγονη περιοχή ήταν 1.00 1200 ήταν ζήτημα!!!!

και όλοι ζούσανε από το κυνήγι ειδικά της φώκιας για το δέρμα και από τα λάμα που είχαν ως οικόσιτα!!!!

Από τις φώκιες παίρνανε το λίπος για λάδι όπου και πουλούσανε στην ενδοχώρα και το δέρμα τους!!!!

Ο Τορκόλρ αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει μια εκκλησία να προσκυνάνε τον Χριστό αν και οι Λυκάωνες δεν πιστεύουνε στην εκκλησία διότι ο Χριστός είπε ότι δεν θέλει αλλά εκείνος το έκανε για ένα λόγο!!!! για να διατηρήσει το φόβο του θεού στα παιδιά του!!!!

Ο λόγος η υπερφυσική δύναμη που είχαν ως άνθρωποι και φοβότανε μην μπλέξουν σε καυγάδες και σκοτώσουνε κανέναν!!! Είναι ο φόβος κάθε Λυκάωνα για το παιδί του που είναι άνθρωπος είτε γυναίκα!!!!

Έτσι λοιπόν την έφτιαξε και πηγαίνανε όλοι κάθε Κυριακή εκτός όταν είχε δριμύ ψύχος!!!!

Μιλάγανε για τον Χριστό κάποιοι είχανε και βίβλους άλλοι Αγία Γραφή και την μελετάγανε!!!!

Τα τρία του αγόρια ήταν ο μεγάλος 27 ο μεσαίος 25 και ο μικρός 23 λεβέντες ...νταμάρια!!!! φαινότουσαν ότι ήταν βουνά!!!!

Όλα πηγαίνανε καλά ώσπου μια μέραεμφανίστηκε ένα καράβι από μια θύελλα που έχει ξεβράσει στα βράχιαένα τεράστιο καράβι.....

Ο Τορκόλρ όμως το έμαθε αργά για να σταματήσει κάποιον άποικο να πάει και το έμαθε από τα παιδιά του που ουρλιάζανε σαν τρελά.....καθώς τρέχανε πανικόβλητα στο σπίτι τους να πούνε στο πατέρα τους τι είχε συμβεί....

Οι φωνές τους μέσα στο δριμύ κρύο και τον δαιμονισμένο αγέρα ήταν σαν φαντάσματα που τραγουδούσανε....μα ο πατέρας τους άκουσε!!!!

Ένας Λυκάων χωρίς εμπόδια μπορεί να ακούσει κάτι στα 40 χιλιόμετρα και με εμπόδια στα 15.....!!!!

Πετάχτηκε έξω από το σπίτι και τους είδε που ερχόντουσαν τρέχοντας....

φτάσανε σπίτι λαχανιασμένοι σκυμμένοι προσπαθούσαν να πάρουν ανάσα και ο μεγάλος είπε.....

-Τερα,.....τα.....τέρατ.....τέρατα...τρων...τρώνε.....τις οικογένειες νότια....από το καράβι βγήκανε είναι πολλ....πολλά!!!!

-Τέρατα!;! τι τέρατα συνέλθετε τι είναι αυτά που λέτε;!
-Έχουν κυνόδοντες και κάνουν μεγάλα άλματα και όποιον άνθρωπο βρούνε τους τρώνε ζωντανούς!!!!

Ο Τορκόλρ κατάλαβε!!!! αιματοφάγα βαμπίρ!!! αλλά σε βαπόρι!;! τι θέλανε εκεί μέσα.....φώναξε!!!!

-Παιδιά οπλιστείτε με όπλα και καμάκια!!!! θα ταμπουρωθούμε στην εκκλησία πάρτε παστά μαζί σας και να προλάβουμε να σώσουμε όσους μπορούμε να έρθουνε μαζί μας!!!!

Αμέσως πήρανε την μάνα τους και ότι τους είπε και πήγανε στην εκκλησία ενώ ο Τορκόλρ άλλαξε χωρίς να τον δούνε και με υπερβολική ταχύτητα πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και φώναζε να πάνε γρηγορά στην εκκλησία όλοι οικογενειακός μαύρος λοιμός είχε πέσει στην περιοχή!!!

Αμέσως γύρισε και πήγε στην εκκλησία ...

Μετά από κάμποση ώρα αρχίσανε να μαζεύονται κάμποσες οικογένειες οπλισμένες και με τρόφιμα μα ήταν μόνο 9 κανείς άλλος δεν τον πίστεψε.....!!!!

Εκεί ο Τορκόλρ τους είπε!!!!

<<Ένα πλοίο έχει πέσει στα βράχια και είχε μέσα βουρβούλακες που τρώνε ζωντανούς ανθρώπους!!! Σκοτώνονται αλλά δύσκολα!!! δεν φοβούνται τον θεό ή τον σταυρό ή σκόρδα και παραμύθια τέτοια!!! Δεν ξέρω πόσοι είναι αλλά όσο είμαστε μαζί θα το σκεφτούνε πολύ να επιτεθούν ειδικά άμα αμυνθούμε σαν τρελοί και σκοτώσουμε αρκετούς από αυτούς!!!!>>

Τον κοιτάζανε σαν χαμένοι οι δε γυναίκες και παιδιά βάλανε τα κλάματα ενώ οι άντρες ρωτάγανε τι βλακείες είναι αυτές που έλεγε.....τότε άλλαξε μπροστά σε όλους!!!!

Έγινε ένας κατάλευκος Λυκάων!!!!230 ύψος!!κόψανε λουρί όλοι ακόμα και τα παιδιά του που δεν ήξεραν τι είναι!!!!μα αμέσως ξανά άλλαξε και τους είπε!!!

<<Εγώ είμαι ένας Λυκάων!!! λυκάνθρωπος όπως λέτε εσείς οι άνθρωποι τώρα πειστήκατε ότι υπάρχουν οι βουρβούλακες!;!>>

Είχαν ασπρίσει από τον φόβο...κάποιοι πήγανε να πιάσουνε τα όπλα τους μα τα αφήσανε...

τα παιδιά του μετά το σοκ ρωτήσανε!!!

-Πατέρα είμαστε και εμείς έτσι!;!για αυτό έχουμε τόση δύναμη!;!

-Όχι παιδιά μου δυστυχώς όχι!!!!Θα ήθελα πολύ να ήσαστε να πολεμάγαμε μαζί μα και έτσι όμως είστε το ίδιο επικίνδυνοι όσο δέκα Λυκάωνες μαζί!!!!

Τότε ακούσανε έξω ένα σφύριγμα παράξενο....και μετά μια σκυρτή φωνή να λέει.....

-Μπουρεκάκια βγείτε έξω.....πεινάμε...και θέλουμε να σας φάμε!!!!

Ο Τορκόλρ είπε σε όλους να είναι έτοιμοι και ότι αυτός θα τους αιφνιδίαζε και να πολεμούσαν γυναίκες παιδιά αν θέλανε να σωθούν.....γονάτισε στον σταυρό και είπε...

-Μαν Η Του στείλε μας το γιο σου τον Χριστό να μας προσέχει!!!!

Αμέσως σκέφτηκε έντονα!!!!

<< Άγιε Σαμάνε μας να ξέρεις ότι σε αγαπώ δώσε μου δύναμη να σκοτώσω όσους μπορώ ποιο πολλούς !!! δώσε δύναμη στους γιους μου!!!! δώσε χαιρετισμούς στα αδέρφια και πες τύπους ότι ένας αλλά λύκος >>!!!!!!!

Αμέσως άλλαξε!!! οι πόρτες της εκκλησίας άνοιξαν και ο Τορκόλρ βγήκε στην πόρτα....

το αεράκι είχε κοπάσει ήταν άτονο μα ήταν τόσο ώστε να του κουνάει την χαίτη την άσπρη έντεχνα!!!! Τα μάτια του τα κίτρινα άστραψαν σαν κεραυνοί είχε ανατριχιάσει τελείως και με βραχνή φωνή και παίρνοντας θέση του ψυχεδελικού χορού του πολέμου είπε στα αιματοφάγα βαμπίρ!!!!

<< Καλώς ήλθατε στα μέρη μας αιματορουφήχτρες!!! τι λέτε να αναμετρηθούμε!;;!! όπως βλέπετε δεν είμαστε όλοι άνθρωποι!!!! είμαστε πολλοί μέσα σαν και μένα!!!! ελατέ κουνενέδες του αίματος ελάτε να σας στείλω στην χειρότερη κόλαση που πιστεύετε μα το όνομα του Μαν Η Του >>!!!!

Αμέσως έσπασε το σώμα του στα δεξιά ..το αριστερό του πόδι το έβαλε πίσω και το άλλο σαν σακάτικο δεξιά και σαν μισό σπασμένο!!! Πέταξε την γλώσσα έξω και τα μάτια αλληθώρισαν στο έπακρο !!!! και με τα χέρια το ένα πάνω και το άλλο κάτω να κουνιούνται σαν εκκρεμές το ένα αυτί πάνω και το άλλο κάτω!!!!

Χρουνουουουουουουουτς Χρααααααααααααααααα!!!!!!

Έκανε ένα άλμα και όρμησε στα αιματοφάγα βαμπίρ!!!!!!

Μα τον Μαν Η Του το αίμα ήταν πολύ.....χέρια πόδια κεφάλια έντερα και συκώτια στον αέρα!! Ένας τρελός Λυκάων μόνος απέναντι σε αμέτρητα βαμπίρ!!!!

Το πλήγμα ήταν μεγάλο που δέχθηκαν τα βαμπίρ ξαφνικά και αμέσως μετά τους νεκρούς τους χάθηκαν πιστεύοντας ότι θα βγούνε και οι άλλοι....ο Τορκόλρ στεκότανε εκεί και από λευκή η γούνα του είχε γίνει κατακόκκινη από το βρομερό και τρεις άθλιο αίμα τους!!!!

Αμέσως σήκωσε το κεφάλι του σιγά σιγά και άρχισε να ουρλιάζειακούστηκε χιλιόμετρα μακριά!!!!!!

Μα.....τα βαμπίρ ξανά γύρισαν αμέσως με τον αρχηγό τους ονόματι Τιέγκο!!!!!!

Ο Λυκάων ετοιμάστηκε για μάχη!!!!τα βαμπίρ περικύκλωσαν την εκκλησία πρέπει να ήταν πάνω από 400....ο Τιέγκο βγήκε μπροστά και είπε....

-Καλησπέρα Λυκάων!!!!πολέμησες γενναία στο αναγνωρίζω!!!!και θα πολεμήσεις είμαι σίγουρος αλλά είμαστε πολλοί!!!!

Θα σου προτείνω μιας και οι δυο είμαστε τέρατα για τους ανθρώπους να φύγεις και να αφήσεις τους ανθρώπους σε μας να φάμε!!!! και να πάτε μακριά όσο είναι καιρός!!!!

-Ειδάλλως!;!

-Χα.....θα κάνουμε γλυκάκια για επιδόρπιο

Ένα σαρκαστικό γέλιο ακούστηκε συρτό από το στόμα του.....ο Τορκόλρ είχε θυμό μέσα τουφαινότανε.....του απάντησε!!!!!!

-Μιας και θέλετε να δοκιμάσετε πόσοι είμαστε αιματορουφήχτρα θα σου κάνω την χάρη να σου γαμίσω πρώτον ότι έχεις και δεν έχεις!!!!

Έκανε ένα ρεσάλτο απότομο και με το δεξί του χέρι παρόλο που ο Τιέγκο έκανε να φύγει την ώρα που πηδούσε ο Τορκόλρ δεν πρόλαβε!!!! τα νύχια του Λυκάων αφαίρεσαν σαν νυστέρια το κεφάλι του από τους ώμους του οπού ο Τορκόλρ το έπιασε στον αέρα και το έβαλε κάτω από την μασχάλη του!!!! το σώμα του Τιέγκο για κάποια μέτρα περπάταγε σαν ζόμπι ώσπου έπεσε αιμόφυρτο στο παγωμένο χιόνι!!!!

Μα ο φουκαράς ο Τορκόλρ.....δεν περίμενε ότι τα άλλα βαμπίρ δεν θα κάνανε πίσω....

ήταν μεγάλη η πείνα τους και σε αυτά τα μέρη δεν θα βρίσκανε να φάνε κάτι άλλο!!!!

κάνανε όλα μαζί ντου προς την εκκλησία και στον Τορκόλρ!!!!

Ένας μαύρος χαμός....έγινε!!!!το αίμα παντού!!!!οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία πολέμησαν γενναία!!!!άλλοι με δοκρυάνια άλλοι με μαχαίρια άλλοι με όπλα και καμάκια.....

μα τα βαμπίρ κάθε τόσο παίρνανε και ένα παιδί ή μια γυναίκα..

Η εκκλησία άρχισε να διαλύετε από παντού από πάνω προς τα κάτω

....ξηλώνανε τα ξύλα της εύκολα σαν χαρτί!!!!

Στο τέλος είχαν μείνει μόνο τα παιδιά του Τορκόλρ που είχαν κάνει τοίχος προστασίας για την μάνα τους!!!!γενναία παιδιά....

Πιάνανε τα βαμπίρ με τα χέρια τους και τους σπάγανε τους λαιμούς και σε κάποιους ξεριζώνανε χέρια πόδια...είχανε δαγκωθεί πολλές φορές.....μα συνεχίζανε!!!! αιμόφυρτοι!!!!

Ο Τορκόλρ κάποια στιγμή έπεσε....πάνω από 40 βαμπίρ επάνω του...κοπιούσε με λύπη τον χαμό των παιδιών του....μα ο μεγάλος γιος είδε τι έγινε.....είπε στα αδέρφια του!!!!

<<Είμαστε παιδιά λυκάνθρωπου!!!!έτσι μας έκανε ο θεός!!πάω να σώσω τον πάτερα εσείς άμα πεθάνετε θα σας γαμίσω!! Την μάνα και τα μάτια σας!!!!>>

Έκανε ένα σάλτο ανθρώπινο και άρχισε να τρέχει πάνω στους ώμους των βαμπίρ!!!!

μέχρι που έφτασε στον πεσμένο πατέρα του....!!!!Τσάκισε κόκαλα και ας τον δαγκώνανε ολοένα και ποιο πολλά βαμπίρ!!! όταν κατάφερε να τραβήξει τον πατέρα του ήταν μισοπεθαμένος και αιμόφυρτος παντού....άρχισε να γονατίζει και αυτός ..

τα άλλα αδέρφια έφταναν και σε αυτά το τέλος τους.....αλλά την μητέρα τους δεν την είχαν πειράξει ακόμα τα βαμπίρ.....!!!!

Ο θάνατος.....ήταν κοντά .. και τότε ακούστηκε το ουρλιαχτό του Λόκχραν από μακριάκαι αμέσως άλλων 30 Λυκάωνων.....

Ο Τορκόλρ χαμογέλασε και με όση ψυχή του είχε μείνει είπε στα βαμπίρ που τον ροκανίζανε ζωντανό αυτόν και το γιο του.....!!!!

<<Τώρα την γαμείς....>> χαμογέλασε και ξεψύχησε....το ίδιο και ο μεγάλος γιος του.....!!!!

Σε δευτερόλεπτα οι Λυκάωνες είχαν φτάσει σε βοήθεια τους...η μάχη ήταν τρελή...δεν έμεινε ένα βαμπίρ...ζωντανό.....!!!!

Ο Λόκχραν έτρεξε στον Τορκόλρ μα ήταν ήδη αργά...έσκυψε από πάνω του τον πήρε αγκαλιά και τον φίλησε λέγοντας του!!!!

<<Καλό δρόμο αδελφέ μου ήσουνα άξιος μαχητής μακάρι να γίνουμε όλοι σαν και σένα!!!!>>

Η ΚΟΠΕΛΑ ΛΥΚΑΩΝ!!!

Μια φορά ήταν μια κοπέλα η οποία όμοια της δεν υπήρχε πουθενά στην γη ούτε στην επιφάνεια αλλά ούτε και στην μέση γη. Η καλοσύνη της ήταν τέτοια που ήταν λες και είχε ενσαρκωθεί το άγιο...το ζοφερό...δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν αλλά είχε όμως βρεθεί μετά από χωρισμό και η δήθεν αγάπη της την είχε εγκαταλείψει.... οι άνθρωποι βλέπετε...έχουν την αγάπη σαν τα πουκάμισα και όποτε θέλουν την αλλάζουν...

Η κοπέλα αυτή άνηκε στην 7 φυλή των Λυκάωνων μα δεν γύρισε στην φυλή της απλώς κατέβηκε στην μέση γη και άρχισε να προχωρά και να προχωρά...και να προχωρά.....

Όμορφη σαν τα κρύα τα νερά όλοι θα την ήθελαν δίπλα τους και κάποιιοι θα την είχαν αγαπήσει πραγματικά. Μα κανείς μέχρι τώρα όμως δεν το είχε κάνει όλοι ήθελαν την ομορφιά της και την ομορφιά του σώματος της.

Η κοπέλα προχωρούσε απαρηγόρητη με το κεφάλι σκυμμένο σαν να ήταν ζωντανή νεκρή...δεν άκουγε τίποτα και δεν έβλεπε τίποτα....απλά προχωρούσε και προχωρούσε.....!!!

Είχε περάσει σχεδόν την μέση γη από την μια πλευρά στην άλλη χωρίς και η ίδια να το καταλάβει....και τότε κουράστηκε και κάθισε σε ένα βράχο πάνω και άρχισε να κλαίει ...και να κλαίει ...και να κλαίει... ήταν το κλάμα της τόσο πολύ που τα δάκρυα της ήταν ποτάμια και αυτά έβρεξαν τον βράχο που καθότανε....

Άρχισε η γης να τρέμει και να σείεται ...η κοπελιά πετάχτηκε απότομα προς τα πίσω νομίζοντας ότι ήταν σεισμός μα δεν ήταν εκεί που καθότανε στο βράχο ήταν η προέκταση ενός << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>.

Η κοπελιά δεν είχε ξανά δει από κοντά ένα τέτοιο πλάσμα αλλά είχε ακούσει όμως από ιστορίες ότι υπήρχανε.

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> τι είπε:

-Τι θέλεις εσύ εδώ μια τόσο όμορφη μορφή ζωής και μουσκεύει τον αγκώνα μου!;

Η γυναίκα όχι τρομαγμένη μα έκπληκτη ρώτησε:

-Τι είσαι εσύ!;!

-Τι είμαι εγώ!;! Είμαι ένα << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>!!!!

-Δηλαδή!;!

-Δηλαδή είμαι ένα << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>.

-Το οποίο είναι!;!

-Το οποίο είναι ότι είμαι ένα << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>.

-Βλέπω ότι είσαι ένα << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> αλλά τι ακριβώς είσαι και μην μου πεις σε παρακαλώ και πάλι το τι είσαι αυτό το κατάλαβα είσαι ένα<< ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>.

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> έξυσε το πέτρινο κεφάλι του ...είχε ύψος πάνω από 6 μέτρα και το σώμα του ήταν λες και το είχε σμιλέψει ο καλύτερος καλλιτέχνης. Σκέφτηκε για λίγο και τις είπε:

-Ανήκω στην πρώτη μορφή ζωής της γης και είμαι ένας γρανιτένιος γίγαντας ή ένας πέτρινος γίγαντας και ζούμε σε αυτήν την περιοχή και δεν θέλουμε άλλους να έρχονται εδώ στην περιοχή μας και ειδικά όταν είναι αγενής και με τα υγρά τους μουσκεύουνε τα σώματά μας.

Η κοπελιά χαμογέλασε παρόλη την πίκρα της και του είπε:

-Ο ευγενική γρανιτένιε όμορφε και δυνατέ γίγαντα της μέσης γης θα ήθελες να σου κάνω παρέα!!;! θα σου λέω απλός ιστορίες και εσύ θα τις ακούς απλά!!! έχω ανάγκη τόσο να μιλήσω σε κάποιον.....και μετά θα φύγω .

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> τις απάντησε:

-Αν είναι να φύγεις ναι θα ακούσω ότι έχεις να μου πεις.

Πράγματι η κοπέλα ξεκίνησε με το να του πει ... με λένε Κλεν -χ- Κρα και σημαίνει λαμπερό άστρο είμαι από την φυλή των Λυκάωνων μπορεί να τους έχεις ακουστά και ως τρελούς!!!! και συνέχισε να του λέει και να του λέει και να του λέει.....

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>κάθισε χάμο και ξάπλωσε δίπλα της και της είπε μπορεί να ακουμπήσει την πλάτη της επάνω του.

Η κοπέλα το έκανε και συνέχισε να του λέει και να του λέει και να του λέει...οι ώρες γίνανε μέρες συγκεκριμένα 7 και τότε η κοπέλα πείνασε και του είπε πάω να βρω κάτι να φάω και έρχομαι καλέ μου γίγαντα που με ακούς χωρίς διακοπή και αφοσίωση μεγάλη.

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> συμφώνησε και η κοπέλα έφυγε...πήγε να πιάσει κάτι να φάει ...Πράγματι έπιασε και έφαγε μα στο γυρισμό της έπεσε σε ενέδρα από ΑΡΟΟΟΟΟΥΘΣ (σαυροειδής φυλή) η μάχη ήταν γρήγορη μα ένα βέλος την πήρε ξυστά ...βέλος γεμάτο μαύρο τοξικό δηλητήριο.

Η κοπέλα έφτασε στο << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> και συνέχισε να του λέει και να του λέει και αυτός άκουγε και άκουγε και άκουγε.....μα κάποια στιγμή το δηλητήριο στο αίμα της την έκανε να λυγίσει....έπεσε κάτω και άρχισε να ανασαίνει βαριά.

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> πετάχτηκε όρθιο την έπιασε με το ένα χέρι του όσο απαλά γινότανε και της είπε:

-Τι έχεις όμορφη ύπαρξη!;!

-Πεθαίνω καλό μου << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> πεθαίνω αλλά είμαι ευτυχισμένη διότι κάποιος επιτέλους με άκουσε με αγάπη....χωρίς να με διακόψει...πες μου << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> νοιάζεσαι λίγο για μένα έστω σαν άτομο!;!!

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> της είπε:

-Δεν ξέρω τι εννοείς.

Μα η κοπέλα χειροτέρεψε.....και τα μάτια της έκλεισαν....τότε το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> κοίταξε στα βόρεια και ξεκίνησε τρέχοντας προς τα εκεί μετά από δυο μέρες καθώς προχωρούσε ένα μεγαλύτερο << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> πετάχτηκε μπροστά του τουλάχιστον 26 μέτρα ύψος και του είπε:

-Που πας με μια τρελή στα χέρια σου!;!

-Πρέπει να την πάω στην φυλή της να την σώσουνε!!!!

-Γιατί!;!

-Διότι μου είπε ωραία λόγια.

-Και τα κατάλαβες όλα όσα σου είπε!;!

-Όχι...σχεδόν τίποτα.

-Τότε γιατί θες να την σώσεις!;

-Διότι όπως τα έλεγε με έκανε και έχω ζωή μέσα μου!!!!

-Αν φύγεις από τα μέρη μας κάθε μέρα που θα περνά θα πετρώνεις και ολοένα και δεν θα μπορείς να γυρίσεις πίσω σε εμάς και θα σβήσει κάθε ίχνος ζωής μέσα σου και θα γίνεις ένα << KONTROM >> (βράχος) χωρίς ζωή μέσα του.

-Θα πάω και ας γίνει ότι θέλει αυτή η μορφή ζωής πρέπει να σωθεί.....!!!!

Το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> ξεκίνησε να τρέχει το μόνο που ήξερε είναι ότι έπρεπε να πάει τρέχοντας να προλάβει.....και έτσι έκανε. Μετά από μια βδομάδα όμως άρχισε να νοιώθει την κάθε του κίνηση πιο βαριά μα όσο έβλεπε την γυναίκα που μαύριζε ολοένα και δεν σταμάταγε.....μέχρι που έφτασε στην γη των Λυκάωνων μετά από δεκαπέντε μέρες και ίσα ίσα που περπατούσε.

Εκεί μια περίπολος σήμανε συναγερμό και αμέσως τα ιερά βούκινα ήχησαν σκοπό που έλεγε άγνωστος τεράστιος εχθρός.

Μα το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> δεν σταματούσε....προχώραγε και έφτασε έξω από την πόλη την κεντρική και χιλιάδες Λυκάωνες τον είχανε κυκλώσει έτοιμοι να τον κάνουνε γαρμπίλι 3Α!!!!!!!

Μα σταμάτησε δεν μπορούσε άλλο να περπατήσει και γονάτισε με όση δύναμη του είχε μείνει και άπλωσε το χέρι του με την γυναίκα προς την πλευρά του τότε Σαμάνου και με τα δυσκολίας του είπε και μετά πέτρωσε για πάντα και παραμένει μέχρι και σήμερα η μορφή του εκεί

-Είμαι ένα << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> αυτή η όμορφη μορφή με έκανε να αισθανθώ σαν να είχα άλλη ζωή μέσα μου....δεν ξέρω γιατί....αλλά....φαίνεται να...είναι άρρωστη...σαν...χάλασε...κάντε την καλά.....!!!!

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του απλώνοντας το χέρι του με το σώμα της γυναίκας. Ο Σαμάνος πάγωσε όταν είδε ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή πάνω από 13 μέρες και σε προχωρημένη σήψη. Διέταξε να πάρουν το σώμα της και να το θάψουν στα πόδια του << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> όπου χωρίς να ξέρει ότι ήταν πεθαμένη έδωσε την ζωή του για να σωθεί αυτήέγιναν ειδικές τιμές προς τιμήν του και μέχρι και σήμερα κάθε << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> θεωρείται για τους Λυκάωνες ιερό!!!!

Κατά ένα περίεργο τρόπο κάθε τέλος καλοκαιριού και προτού μπει ο χειμώνας το τελευταίο βραδύ πάνω από το κεφάλι του << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >> φαίνεται μια οπτασία να χορεύει....μια οπτασία θηλυκιά...αν και όλοι το βλέπουνε κανείς δεν μιλάει για αυτό!!!! Ίσως μην το τρομάζουν και φύγει ή ίσως για να μην του αποσπάσουν την προσοχή που χορεύει για το << ΑΝΣΚΟΥΛΚΡΑΡΚΑΡΑΧΡΑΚΑΡΑΚΡΑΛ >>!!!!!!!

Η οπτασία μοιάζει σαν και αυτήν στην φωτογραφία !!!!



Η ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΛΑΜΠΕΙ

-Παππού....παππού!!!! θέλω να μου πεις για την λίμνη που λάμπει και πάλι μου άρεσε η ιστορία της αλλά δεν την κατάλαβα και τόσο καλά...γιατί οι άνθρωποι να έχουν μια λίμνη που να λάμπει και εμείς εδώ κάτω όχι.....

<< Χμμμμμμμμμ δεν κατάλαβες καλέ μου Λόκχραν ε!;! σαν μεγαλώσεις και μπορείς βγεις στην επιφάνεια να πας να την δεις είναι ωραία!!!! αλλά....μέχρι τότε θα σου πω ξαναπώ την ιστορία!!!! >>

<< Πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια σε μια μακρινή ήπειρο της επιφάνειας όπου είναι τεράστια και βρέχεται γύρω γύρω με θαλασσινό νερό υπάρχει μια λίμνη από τις πολλές που έχει όπου είναι ιδιαίτερη λίμνη....κάποιοι πιστεύουν πως είναι ιερή.....δεν είναι όμως έτσι η ιστορία το πως λάμπει ξεκίνησε πριν πολλές χιλιάδες χρόνια όταν ένα περίεργο αστρόπλοιο μπήκε στην ατμόσφαιρα της γης!!!! >>

<< Ίσως για τους ανθρώπους τα αστρόπλοια να φαίνονται παραμύθι ...αλλά που να ξέρανε ότι όσα ευφυή όντα έχει πάνω της έχουν έρθει από άλλους πλανήτες όπως και ο άνθρωπος αλλά όπως και εμείς ο καθένας με τον τρόπο του!!!! >>

<< Το αστρόπλοιο αυτό ερχότανε από ένα γαλαξία ονόματι << Ονεμάχ >> και ταξίδευε για 900.000 χρόνια και κατέληξε εδώ....το αστρόπλοιο ποτέ δεν προσεδαφίστηκε διότι ήταν 7 φορές μεγαλύτερο της γης αλλά έστειλαν τις ουσίες>>>

<< Οι ουσίες ήταν οι υγρές ψυχές από τον γαλαξία που κουβαλούσε το αστρόπλοιο !!! δεν είχαν σώματα αλλά μόνο υγρά!!! αυτό γιατί δεν θα μπορούσε να χωρέσουν σαν σώματα όλα τα ευφυή όντα από εκείνο τον μακρινό γαλαξία!!!! έτσι σκέφτηκαν να υδροποιήσουν τις ψυχές όλων με την τεχνική << Σησαπσαϊδ >>!!!! μια άγνωστη τεχνική για εμάς αλλά ακόμα και για τα ξωτικά!!!! >>

<< Διάλεξαν προσεχτικά όλα τα μέρη του πλανήτη μας και κατέληξαν στην συγκεκριμένη λίμνη όπου είναι πολύ βαθιά μέχρι και σήμερα και κανείς δεν μπορεί να δει το κρύβει ο πάτος της!!!! Έτσι αποίκησαν σε αυτήν την λίμνη όλες οι υγρές ψυχές και γίνανε ένα με την λίμνη >>

<< Αλλά εδώ είναι που δεν κατάλαβες μικρέ μου Λόκχραν ε!;! πως έγιναν ένα>> !;! ναι ναι παππού εδώ....

<< Ωραία άκου... >>

<< Ένα έγιναν με το υγρό στοιχείο η κάθε μια όμως έχει διαφορετικό δρόμο ζωής!!!! δυστυχώς όμως για αυτές δεν μπορούσαν ποτέ να βγούνε από αυτήν την λίμνη και κάποιοι λένε ότι διαβιώνουν σε υδρόβιες πολιτείες που έχουν φτιάξειαλλά κάποιοι καταφέρνανε μέσω των υπογείων μικρό γαλαριών που περνάνε κόκκοι άμμου να κατέληξαν στην θάλασσα!!!! αλλά επειδή όμως ο ήλιος στο ηλιακό μας σύστημα είναι πολύ επιθετικός για αυτούς αποφασίσανε να μείνουνε στην άβυσσο και κάπου κάπου να αναδύονται κατά χιλιάδες βράδυ μόνο και να λαμπυρίζουν πολλές εκατοντάδες τετραγωνικά μίλια της θάλασσας!!!! Αυτοί είναι από μικρό χιλιστά στο μέγεθος μέχρι και εκατοστά >>!!!!

Στην λίμνη λοιπόν μια φορά το χρόνο μαζεύονται όλες αυτές οι ψυχές όπου έχουν γίνει ένα με το νερό της και λαμπυρίζουν στις άκρες των ακτών της αλλά και σε

μερικά σημεία στα βαθιά αναπαριστώντας τον χαμένο γαλαξία τους προς ενθύμηση!!!! >>

<< Κατάλαβες τώρα Λόκχραν ή όχι >>!;!

-Παππού....κάτι λίγο ναι!!!! ίσως όταν μεγαλώσω και γινώ με την βοήθεια του Χριστού μας μεγάλος πολεμιστής και πρώτος φρούραρχος και αρχηγός του Σαμάνου μας να έχω την ευκαιρία να πάω να την δω!!!! Σε ευχαριστώ πολύ ...αλλά θα μου την ξανά πεις κάποια φορά ναι!;!

<< Βρε μπαγασάκο είσαι μόλις 10 και θέλεις να γίνεις και αρχηγός της φρουράς του Σαμάνου μας ε!;! Φέρε μου μια κούπα ρακί από κερασόμυλα και ίσως άμα είσαι καλό παιδί σου ξανά πω την ιστορία πάλι κάποια φορά!!!! >>

Τέλος!!!!!!

Η ΠΑΡΑΦΡΟΝ ΘΥΛΙΚΙΑ ΛΥΚΑΩΝ

Ο ουρανός είχε ένα χρώμα μοβ λιλά και τα σύννεφα έπαιζαν κυνηγητό το ένα με το άλλο και εκεί στις χρείες του ήλιου παίρνανε ένα παράξενο χρώμαο αέρας λυσομανούσε με ευγένεια όμως και έκανε τα νερά της λίμνης νεκρά (απάτη) να δημιουργούν αφρώδη δαιμονισμένα κύματα ξεσπώντας τα στις ακτές της με το να δημιουργούν αφρώδη ανακατωσούρα με άμμο και πέτρες.....!!!!

Η Ούλκχα (άτυχη) καθότανε εκεί σε ένα βράχο και ατένιζε κλαμένη την λίμνη.....!!!!
κάθε της μυς δούλευε σα τρελός όχι από νευρικό κλονισμό αλλά από το κλάμα και για ότι δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα απολύτως.....μα τίποτα!!!!

Θυμάται τα λόγια του Κάσταν του δίκαιου!!!!!!

<< Ούλκχα!!!! αυτό θα είναι το όνομα σου από δω και πέρα και θα κρατήσεις και το ανθρώπινο!!!! όμως μην νομίζεις ότι τα πράγματα θα είναι τόσο ρόδινα για σένα!!! Θα ευτυχήσεις!!!! θα κάνεις μωρά μα ένα θα είναι πολύ άρρωστο και δεν θα μπορεί να γιατρευτεί εκτόςκαι φάει καρδιά Λυκάων!!!! η καρδιά ενός Λυκάων αν φαγωθεί από οποιοδήποτε άρρωστο όπου έχει την ποιο ανίατη ασθένεια θα γίνει καλά αμέσως....και να θυμάσαι!!!! θα γίνει!!!! και εσύ και τα παιδιά σου θα ζήσετε υπό την προστασία της φυλής...>>

Τα θυμάται και χτυπιέται!!!! κοπаниέται στην άμμο και έχει μπερδευτεί μέσα στα κύματα.....της λίμνης και παρακαλεί να την πάρουν μαζί της.....μα δεν την ακούνε.....!!!!

Κλαίει και ωρύεται και βρίζει θεούς και δαίμονες.....!!! μα....και πάλι τίποτα δεν βγαίνει.....!!!!!!

Αρχίζει και ξεμαλλιάζεται...γδέρνει τον εαυτό της με τα νύχια της δαγκώνεται μα και πάλι τίποτα ο πόνος ήταν πολύ βαρύς.....

Και τότε εμφανίστηκαν δυο φρουροί που είχε στείλει ο Σπαρκ να την βρούνε.....!!!! την αντίκρυσαν και ανατρίχιασαν!!! είπανε να κάνουνε να πάνε να την σταματήσουνε μα το καλοσκεφτήκανε και ήξεραν ότι στην παραζάλη του πόνου της ήταν χαμένοι και οι δυο.....!!!! Έτρεξαν και αναφέρανε στον Σπαρκ το τι είχε γίνει!!!!

Ο Κάσταν ο δίκαιος ήταν στην επιφάνεια της γης και τώρα αρχηγός γενικός μετά του συμβουλίου όλο ήταν ο Σπαρκ!!!!

Αμέσως έτρεξε ο Σπαρκ να την βρει ...φτάνοντας ως εκεί σταμάτησε απότομα γύρω στα 10 μέτρα από αυτήν!!!! Ήταν αλλαγμένη σε Λυκάων και παντού είχε πληγές από τα δαγκώματα και τις νυχιές που είχε κάνει στον εαυτό της ...ένα ήταν σίγουρο!!!! Ήθελε να πεθάνει!!!!

Ο Σπαρκ γνωρίζοντας τι είχε συμβεί αναστέναξεκαι με όλη την δύναμη της φωνής του της φώναξε!!!!!!

-Γυναίκα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!γυναίκα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Καθώς χτυπιότανε σταμάτησε και γύρισε σιγά και κοίταξε τον Σπαρκ με ένα ύφος αλλοφροσύνης και τρέλας αλλά και καλλιγράμμου πόνου στο πρόσωπο τηςένα βλέμμα παραφροσύνης ειρωνείας και επιθετικότητας μαζί εμφανίστηκε στο πρόσωπο της ξαφνικά!!!!!!

Άρχισε να τρέχει από την αντίθετη πλευρά στα τέσσερα ξεσηκώνοντας άμμο και πέτρες σε κάθε της δρασκελιά και έφτασε γύρω στα 200 μέτρα μακριά από τον Σπαρκ όπου καθότανε ακίνητος να την παρακολουθεί το τι θα κάνει!!!! Αμέσως

σταμάτησε και γύρισε προς την πλευρά του Σπαρκ!!!! Ο αέρας από την λίμνη λυσομανούσε σαν τρελός επάνω της το τρίχωμα της πετούσε άτσαλα και μαζί με αυτό εκατοντάδες σταγόνες αίματος που έτρεχαν από τις πληγές της.....!!!!!! Τα κιτρινοβόλα μάτια της πετάγανε σπίθες και δάκρυα πόνου μαζί και τότε ξαφνικά ξεκίνησε την λυσσαλέα επίθεση της προς τον Σπαρκ!!!!!! Ο Σπαρκ με το που το είδε αυτό έπιασε το πρόσωπο του και αναφώνηξε !!!όχι ρε πούστη μου τα έχει χάσει!!!!!!

Ακούμπησε τον διπέλεκα χάμο και έπιασε και αυτό στα τέσσερα και την περίμενε!!!!!! λάθος μεγάλο!!!!!! μια θηλυκιά Λυκάων είναι ανώτερη στην μάχη από έναν αρσενικό ειδικά όταν είναι παράφρον!!!!!! Η σύγκρουση ήταν τιπάνια ο Σπαρκ παρόλο ότι τα είχε υπολογίσει όλα χτυπήθηκε λυσσαλέα!!!! Τον δάγκωσε στο δελτοειδείς του ώμου του και έμπηξε τα νύχια της στα παιδιά του και τα νύχια των ποδιών της τα έμπηξε στην λεκάνη του!!!!!! Μια κραυγή πόνου ακούστηκε από τον Σπαρκ τρεμουλιαστή και αυτή διότι προσπαθούσε με βία να ξεσκίσει τον ώμο του με το να τινάζει το κεφάλι της δεξιά αριστερά!!!! Ήταν φανερό ότι έκανε επίθεση αυτοκτονίας.....!!!!!! Ο Σπαρκ με το αριστερό του χέρι την βούτηξε από τον λαιμό και της τον έσφιξε όπως ένας γιγαντώσωμος άντρας σφίγγει τον λαιμό ενός νεογέννητου γατιού!!!!!! Αμέσως έχασε τις αισθήσεις τηςκαι την ξεκαβαλίκεψε από πάνω του!!!!

Η αιμορραγία ήταν καλή τον είχε λαβώσει για τα καλά....!!! Εκεί που ήταν πεσμένη σκέφτηκε να της έπαιρνε το κεφάλι μα δεν το έκανε ήταν μια στιγμή πόνου και θυμού μαζί!!! Την πήρε στα χέρια του και την πήγε στο φρουραρχείο μα εκεί στην είσοδο συνήλθε!!!!!!

Πετάχτηκε από τα χέρια του σαν ελατήριο!!!! προς τα πίσω μπαίνοντας στην αλάνα του φρουραρχείου κάθισε στα γόνατα με το ένα πόδι τεντωμένο πίσω το χέρι το δεξί της να δείχνει τον Σπαρκ και με το κεφάλι κατεβασμένο κάτωη φρουρά του φρουραρχείου αμέσως πήρε θέσης μάχης!!! Ο Σπαρκ δεν τους σταμάτησε!!!! Τότε τους φώναξε.....!!!

<<Καταραμένα κοπρόσκυλα να χέσω τις ιδιότητες του Σαμάνου σας του δίκαιου όπως τον έχετε βαφτίσει!!!!!! φτύνω αυτόν εσάς την φυλή σας και τις ψυχές των προγόνων σας!!!!!!>>

Έκανε ένα βήμα πίσω ζαλισμένη από την πολύ αιμορραγία που είχε!!!! μα στο άκουσμα αυτών των λόγων που ξεστόμισε η φρουρά δεν ήθελε άλλο έκανε επίθεση 30 άτομα όλοι μαζί.....!!!!!!

Ήταν καταδικασμένη σε θάνατο!!!!!! είχε προκαλέσει τον θάνατο της!!!!!! Μα προτού προσγειωθούν επάνω της να την ξεσκίσουνε είχε πηδήξει ο μικροσκοπικός Ντόρσια επάνω της βγάζοντας τα φονικά του όπλα τους φώναξε!!!!!!

<<Ελατέ κανάγιες να σας γδώρω σαν βατράχιαααα!!!!!!>>

Αναγνωρίζοντας ότι είναι ο αδελφικός φίλος του Κάσταν έκαναν στην μπάντα!!!!!! Μα ο Σπαρκ όχι!!!!!! Είχε πετάξει τον διπέλεκα του όχι με στόχο την γυναίκα αλλά τον Ντόρσια!!!! μα καθώς περνούσε σύριζα στο κεφάλι της γυναίκας ο Ντόρσια έκανε πήδους και έκατσε πάνω στον διπέλεκα όπου πήγε και καρφώθηκε σε ένα μεγάλο στύλο!!! Μα μέχρι να φτάσει εκεί ο Ντόρσια φώναζε στον Σπαρκ!!!!

<<Είσαι μπούλης!!!! είσαι μπούλης!!! είσαι μπου.....!!!!!!>>

Μα προτού ξεφύγουν τα πράγματα εμφανίστηκε ο Λόκχραν βάζοντας σε όλους τις φωνές και από πίσω οι 49 φρουροί του Σαμάνου!!!!

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκε και ο Κάσταν!!!!είχε γυρίσει!!!!

βλέποντας τι είχε γίνει πήγε και πήρε την γυναίκα που δεν μπορούσε να σταθεί πλέον αγριοκοίταξε τον Σπαρκ και τον Ντόρσια και πήγε μέσα μα προτού μπει ο Ντόρσια του είπε:

<<Ναι ρε!!! κοίτα με καλά καλά παλαβοί όλοι σας!!! δεν φτάνει που έσωσα την κοπέλα μου επιτέθηκε κιόλας το Οθλμ (είδος μοσχαριού)!!!! Άντε μην χέσω τις τρίχες σας όλες!!!!>>

Τον διέκοψε ο Λόκχραν μα αμέσως αρχίσανε την μάχη αυτοί οι δυο!!!!

Ο Κάσταν μπήκε μέσα έπλυνε τις πληγές της.....μπήκε και ο Σπαρκ και του είπε τι είχε γίνει.....ο Κάσταν του είπε να βγει έξω και να τους πει να σταματήσουν διότι αν έβγαινε έξω θα πεθαίνανε και οι δυο!!!!

Αμέσως το έκανε!!! Μετά από λίγο σηκώθηκε να πιάσει μια αλοιφή και άκουσε τον Ντόρσια να φωνάζει στο παράθυρο !!!!!

<<Βλογιοκομμένε Σαμάνε της δεκάρας!!! βρε μπουνταλά!!!! βρε άχρηστο τομάρι του ορίζοντα!!! με προκαλείς βρε τσαρλατάνε με το να μου λες ότι θα με σκοτώσεις!;! Εμένα βρε σκουπιδοφάγε!;! Έβγα έξω αν είσαι άντρας ακάματη και θα δεις λεχρήτη πόσες τρύπες θα σου κάνω!!!!>>

Ο Κάσταν φώναξε έξαλλος!!!!

<<Μια μυγοσκοτώστρα κάποιος να του το βουλώσει!!!!>>

Ο Λόκχραν τον έπιασε και δεν μπορούσε να ξεφύγει πλέον ο Ντόρσια.....!!!!

Πέρασαν δυο μέρες και η κοπέλα είχε αρχίσει να συνέρχεται ο Κάσταν ήταν πάντα δίπλα της!!!!

-Σαμάνε μου γιατί με άφησες να ζήσω!!!!;;;!!!

-Διότι έχεις παιδιά!!! και αυτός δεν είναι ο τρόπος μας αυτός είναι ο τρόπος των ανθρώπων!!!!

Μα το ήξερες από την αρχή!!!!

-Ναι!!!! Μα.....

-Το ότι ο άντρας σου έβγαλε την καρδιά του με τα χέρια του να την φάει ο άρρωστος γιος του είναι μια πράξη θυσίας τρομερή και απίστευτη για τους Λυκάωνες!!!!

θα πρέπει να τιμήσεις την πράξη του με το να ζήσεις!!!!με το να δώσεις ζωή εσύ στα παιδιά σου!!!!και όλη η φυλή θα είναι δίπλα σου και δεν θα σου λείπει τίποτα εκτός της ερωτικής πλευράς και το στήριγμα ενός άντρα!!!!

Αν ξανά προσβάλλεις την μνήμη του έτσι θα σε εξορίσω χωρίς τα παιδιά σου για πάντα από εδώ και δεν με νοιάζει το τι θα κάνεις!!!!

Θρήνησε τον γυναίκα!!!!

Θρήνησε τον άντρα σου όπως του αρμόζει!!!! ως πολεμιστή και σωτήρα!!!! και κράτα την δύναμη σου σου για τις σαύρες ή για ότι άλλο κακό βρει την χώρα μας στα χρόνια που θα έρθουν!!!! Ξέρω και γω τι είναι να χάνεις κάποιον που αγαπάς και να είσαι σίγουρη ότι στο μέλλον ίσως κάνω και γω αυτήν την κίνηση!!!!

Τον ευχαρίστησε και ήρθανε τα παιδιά της και την πήρανε.....

Μετά ο Κάσταν είπε!!!!

-Φερτέ μου αυτό το έντομο μπροστά μου!!!!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ SAMAN LYCAN!!!

Πριν καμιά λοιπόν δεκαριά χρόνια ο Σάμαν Λάηκαν είχε γνωρίσει μια οικογένεια όπου είχαν γίνει πολύ φίλοι πριν χρόνια πολλά!!!! Από αυτήν την οικογένεια η αδελφή του άνδρα προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει ένα ταίρι!!!! Έτσι μια μέρα που ο Σάμαν είχε πάει εκεί είχε πάρει μαζί του και έναν φίλο όπου και γνωριστήκανε και τα βρήκανε και ταιριάζανε κατά κάποιον τρόπο.....!!!! Σιγά σιγά όμως κάτι άρχισε να βρωμάει.....κάτι το οποίο πραγματικά τον ενόχλησε!!!!

Η κοπελιά αυτή φαίνεται να είχε πολλά ψυχολογικά!!!! και όχι μόνο!!!! και έκανε εικασίες τις οποίες γεννούσε το μυαλό της και κάθε λίγο έπαιρνε τον αδελφό της και του έλεγε που είναι ο Σάμαν να τις πει που είναι ο Τάκης!!!! και γιατί δεν την πήρε 5 τηλέφωνα που έκανε προχθές και την πήρε μόνο ένα τηλέφωνο!!!! η να του πει του Σάμαν να τον πιάσει από το αυτί όπως χαρακτηριστικά έλεγε γιατί δεν πήγε το σαββατοκύριακο να την βγάλει έξω!!!!

Η εξέλιξη των γεγονότων για να μην το πολύ κουράζω!!!! ο Σάμαν Λάηκαν τους έγραψε όλους στα αρχίδια του!!!!

Ναι στις αρχίδες του!!!! την παλαβή αδελφή του φίλου του και την οικογένεια του και τον Τάκη τον φίλο του!!!! Ο λόγος!! του τα είχε κάνει τσουρέκια!!!!

Τέλος πρώτης ιστορίας!!!!

Δεύτερη ιστορία

Πριν κάμποσα χρόνια πάλι ο Σάμαν Λάηκαν βρέθηκε σε μια περιοχή του Βόλου όπου δεν θα αναφέρω ποια!!!!

Εκεί τον είχαν πλησιάσει από την περιοχή 3 αδέρφια όπου έλεγαν ότι ήξεραν ένα μέρος με πολύ θησαυρό αλλά δεν μπορούσαν να τα βρουν διότι ήσαν στοιχειωμένα!!!!

Ο Σάμαν τους ρώτησε προτού ανέβει στον Βόλο και όταν είχαν πάει να τον βρουν τι είδους στοιχείο ήταν και του είπαν ότι δεν τους άφηνε να τα βγάλουνε και σκάβανε εδώ και σκάβανε εκεί ενώ το μηχάνημα τους τα έδειχνε (πολλών χιλιάδων ευρώ μηχάνημα) αλλά τίποτα!!!!

Από τα πολλά λοιπόν βρέθηκε εκεί!!!! αυτοί οι 3 είχαν φέρει μαζί τους και άλλους 2 καθίσανε λοιπόν σε αυτήν την εκκλησία έξω από ένα χωριό του Βόλου κοντά σε μια μικρο χαράδρα 9 ώρες!!!!

Είπανε να του δώσουνε τα μηχανήματα να χτυπήσει το θησαυρό να ξέρει που είναι μα αυτός τους είπε να κάμουν πίσω δεν τα χρειαζότανε και όπου βαρούσε με το πόδι του να βάζανε το μηχάνημα να τους δείχνει αν ήταν ο θησαυρός εκεί!!!!

Το δεχτήκανε.....μετά από 9 ώρες και όλο το βράδυ κάνανε αυτό που τους έλεγε ανά 5 λεπτά και να το χτύπημα με το πόδι εδώ και μετά το μηχάνημα να πιστοποιεί ότι υπάρχει θησαυρός σταμάτησε ξαφνικά και τους είπε!!!!

-Σκάψτε γρήγορα εδώ όλοι!!!!

Πράγματι αρχίσανε και σκάβανε σαν παλαβοί ο καθένας με την σειρά του!!!

Σε βάθος περίπου 70 πόντων φάνηκε κάτι σαν σίδερο όπου ήταν η άκρη από ένα μπαούλο μικρό παλιό Γιαννιώτικο!!!!

το έβγαλαν επάνω το ανοίξανε και τους βγήκανε τα μάτια!!!!

Είχε πάνω από 10.000 τούρκικα πεντόλιρα μιλάμε για πολλά λεφτά!!!!

Τους ανοίξανε τα μάτια σα βορβίλια και έλαμψαν τα πρόσωπα τους μα ένας έκανε το τραγικό λάθος!!!!

Ένα λάθος που άθελα του αλλάξανε όλα!!!! πήρανε τα λεφτά τα βάλανε στο αυτοκίνητο λέγανε στο Σάμαν στο δρόμο ότι είναι θεός και ότι είχαν και άλλες δουλειές και να τα πράγματα και ξέρεις και πω πω!!!!και φτάσανε σπίτι και αρχίσανε και τα κάνανε πυργάκια!!!!

Στο μέτρημα!!!! εφόσον τα μέτρησαν και τα φυλάξανε σε ένα σπίτι από τα 3 αδέρφια ο Σάμαν πήρε ένα άνθρωπο που θα τα αγόραζε όλα!!!!

και για πολύ καλά λεφτά!!!του είπαν ότι θα του δίνανε το ένα τρίτο φτάνει να συνεργαζότανε μαζί τους!!!!

Ο Σάμαν σοβαρά του είπε!!!!

Σε ένα μήνα θα έρθει ο άνθρωπος με τα λεφτά!!! ας έρθει πρώτα και τα λέμε!!!!

Ο κουμπάρος τον ρώτησε γιατί ήταν σκεπτικός όταν φύγανε ενώ έπρεπε να ήταν χαρούμενος!!!!

και του είπε!!!!

-Δεν πρόκειται να πάρουμε φράγκο!!!!

-Γιατί;!

-Διότι όπως είδες ήταν στοιχιομένα!!! παιδευόμυνα όλο το βράδυ και το πρωί τελικά τα βγάλαμε!!!!

Όλοι χαρήκανε και πιστέψανε αυτό που είδανε εκτός από έναν που σκέφτηκε ότι είναι κάλπικα!!!!

δυστυχώς όλα έχουν γίνει κάλπικα τώρα!!!!

-Πλάκα μου κάνεις Σάμαν;!

-Όχι!!!!δε σου κάνω πλάκα!!!!

Πράγματι το ανακαλύψανε μόνοι τους δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν τον άνθρωπο να έρθει με τα λεφτά και βρήκανε άλλον εκεί στο Βόλο πίσω από το μεγάλο ξενοδοχείο στο λιμάνι έναν τοκογλύφο.....

και τους είπε βλέποντας τα ότι όλα είναι χάλκινα και ότι τα είχαν επιχρυσώσει!!! Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν τέλεια αντίγραφα και δεν κατάλαβε γιατί να έμπαινε κάποιος στο κόπο να πλαστογραφήσει τόσα πολλά με τέτοιο τρόπο όπου ήταν χάλια ως πλαστογραφημένα!!!!

Βέβαια τα χάσανε αρχίσανε ο ένας τον άλλον να υποψιάζονται ότι είχαν αλλάξει τα λεφτά ...και τα έφαγε ένα από τα αδέρφια

πήγανε Πελοπόννησο βρήκανε τον Σάμαν και του είπανε γιατί δεν τους το είπτε!!!!

Και τους είπτε!!!!

-Άμα θα σας το έλεγα θα με πιστεύατε;! και άμα θα σας το έλεγα δεν θα τα βγάλαμε ποτέ!!!! ή πιστεύετε εσείς ότι έτσι εύκολα βγαίνει κάτι που είναι στοιχειωμένο και δεν έχει αντίκτυπο σε κάτι!!!! Αλλά εσείς είστε άπληστοι!!!! και όχι μόνο άπληστοι!!!! είστε και άπιστοι σε κάποια πράγματα το πρόβλημα είναι μόνο δικό σας και όχι δικό μου!!!! Απλώς στεναχωριέμαι που χαλάω άλλη μια φιλία!!

-Μα γιατί να την χαλάσεις θα πάμε για άλλα!!!!

-Για αυτόν ακριβώς τον λόγο!!!!

Τέλος δεύτερης ιστορίας!!!!

Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσω την τρίτη ιστορία!!!!

Μάλιστα.....ας πούμε και την τρίτη

Μια φορά και ένα καιρό πριν μερικά χρόνια πίσω ο μαλάκας ο Σάμαν γνώρισε μια οικογένεια στο Μεσολόγγι!!!!

Είχανε κάποια προβλήματα και βοήθησε και γίνανε ως συνήθως φίλοι!!!!
Αυτή η οικογένεια είχε 4 παιδιά μεγάλα 3 αγόρια μια κόρη!!!!ευγενέστατα κτλ κτλ !!!!
Όλα κυλούσανε ωραία και τα παιδιά είχανε όλα σχέσεις μέχρι που ένα μίλησε στον Σάμαν και του είπε!!!

-Σάμαν σε εμπιστεύομαι και θέλω να σου πω η γκόμενα που έχω με ζηλεύει πολύ και μου έχει κατσηκωθεί στο σβέρκο και πω πω και δεν μπορώ!!!!

Ο Σάμαν του είπε τα εξής!!!!
-Μην ακούς κανέναν!!!! μόνο την καρδιά σου!!!!

Μετά από αυτό τον πλησίασε η μάνα με τον άντρα της τον Σάμαν και του είπε!!!!

-Στα είπες;! με το πουτανάκι που έμπλεξε του έχει φάει το αίμα και βάζει τα αδέρφια να σκοτώνονται και και και ...

Ο άντρας της έλεγε εσύ τι ανακατεύεσαι άστο παιδί να κρίνει μονός του μα αυτή τίποτα!!!

Ο Σάμαν τις είπε!!!!

-Αν την αγαπά θα την κρατήσει και με όποια μπλέξει θα τη σκέφτεται αφήστε τους να τα βρουνε ή να το διαλύσουνε μόνοι!!!!
Μα τίποτα!!!!η μμمامμά!!!!!!!!! έχωνε παντού την μύτη της και όλο παράπονα ήταν!!!!ώσπου χωρίσανε!!!!

Ο Σάμαν συμπαθούσε τον μικρό και έτσι αποφάσισε να τον γνωρίσει με μια κοπελιά που είχε πάει για σπουδές ιχθυολογίας εκεί!!!!
Στην αρχή του άρεσε και τούμπανο και πω πω και τι κοπελάρα είναι αυτή και έτσι και αλλιώς!!!!
Μετά από ένα μήνα και εφόσον την γάμησε και και και....άρχισε να λέει στον Σάμαν ότι του έχει ανέβει στο σβέρκο και ξέρεις και να.....

Ο Σάμαν του είπε....

-Κάνε ότι νομίζεις!!!!
Ο πιτσιρίκας του είπε
-Είχες δίκιο σε πολλά αλλά δεν μπορώ άλλο με έχει καβαλήσει !!!!

Εννοούσε ότι τον είχε αγαπήσει και του φαινότανε παράξενο μέχρι που την χώρισε!!!!
Η κοπέλα βέβαια έσκασε και μίλησε με παράπονο στο Σάμαν και του είπε γιατί....ο Σάμαν δεν της μίλησε τις είπε ότι ήταν το τυχερό της με αυστηρό τρόπο!!!!
Μετά από ένα μήνα η μάνα του παιδιού πήρε να δει τι κάνει ο Σάμαν και του είπε!!!
-Χάθηκες ούτε ένα τηλέφωνο κάτι..
Ο Σάμαν την καλημέρισε και άρχισε να της μιλά μέχρι που άκουσε τον πιτσιρικά (28 ετών) να της λέει!!!!
-Του είπες αυτό που θέλω σαν τρελός;! του είπες να μου γνωρίσει μια Λυκάων;! ε;!
Μα προτού προλάβει να απαντήσει η μάνα του ο Σάμαν είπε!!!!

-Δυστυχώς σας την γνώρισα!!! και έκανα τραγικό λάθος που το έκανα αυτό!!! την είχε μέσα στην αγκαλιά του!!!! τώρα και να την αναζητήσει οι διαταγές είναι πολύ απλές!!!! μακριά από αυτόν και την οικογένεια του!!!! Παίξει με τα αισθήματα των άλλων!!!! έτσι

και γω θα μείνω μακριά από εσάς και μην τυχόν με ενοχλήσετε ποτέ για οτιδήποτε θα έχουμε στεναχώριες!!!!

Τους έκλεισε το τηλέφωνο προτού προλάβουνε να πούνε κάτι!!!!

Τέλος και της τρίτης ιστορίας.....!!!!!!

Ο Κάσταν δεν μίλησε.....γονάτισε δίπλα στο παιδάκι.....μια κοπελίτσα 4 χρονών....κοιμότανε.....σήκωσε το χέρι του να ακουμπήσει το στήθος της μα προτού την ακουμπήσει η μικρή Λένα άνοιξε τα ματάκια της καταπράσινα....αλλά κουρασμένα από την παλιό αρρώστια....

-Σε είδα στον ύπνο μου και είχες φτερά.....και έκλαιγεςήρθες να με πάρεις;!
Η μάνα και ο πατέρα μείνανε από το πόσο καλά και καθαρά μιλούσε.....δάκρυσαν....
Ο Κάσταν απάντησε.....

-Ήρθα στον ύπνο σου να δω αν θα με θυμάσαι Λένα μου και από όσο βλέπω ,με θυμάσαι καλή μου!!!!
Είμαι ο Κάσταν!!!!!! και χάρηκα πολύ που σε γνωρίζω!!!!!!

-Και γω.....αλλά γιατί τα ματιά σου είναι κίτρινα!;

-Μου τα έδωσε έτσι ο θεός για να βλέπω καλύτερα το βράδυ καλή μου!!!!

-Θέλω και γω τέτοια ματιά μπορώ να έχω!;

-Πρώτα θα γίνεις καλά και μετά!;! θα σου τα φτιάξω εγώ ο ίδιος κίτρινα τα μάτια.....!!!!
Χαμογέλασε και ξανά κλείσε τα ματάκια της ...την πήρε ο ύπνος....

Ο Κάσταν ακούμπησε το δεξί του χέρι στο στήθος της....γονατισμένος έσκυψε το κεφάλι του και μετά από δυο λεπτά σηκώθηκε....

-Ντορλ...να βρεις τον Λόκχραν και να του πεις να έρθει εδώ....

Αμέσως έφυγε.....ο Κάσταν βγήκε έξω και άρχισε να μιλά με τους γονείςμετά από μισή ώρα ήρθε ο Λόκχραν οι πολλοί συγγενείς είχαν φύγει....καθίσανε να φάνε....δεν κατέβαινε μπουκιά κάτω....ήταν όλοι στο σαλόνι στο μεγάλο τραπέζι....

ο Κάσταν δεν μιλούσε έτρωγε σκεφτικός ...σχετικά κανείς δεν πολύ μιλούσε....
άθελα του άρχισε να τους διαβάζει τις σκέψεις...

Ο Ντορλ σκεφτότανε ότι θα τρελαθεί αν πεθάνει η κόρη του....

η γυναίκα του ότι μακάρι να είναι αλήθεια αυτές οι δυνάμεις του Σαμάνου που λένε να την κάνει καλά.....ο Λόκχραν σκεφτότανε πόσο νόστιμο ήταν το παστίσιο.....

ο πεθερός του Ντορλ ότι ίσως ο Κάσταν ήταν κανένας αγύρτης και έτρωγε λεφτά και ήταν χαμένη υπόθεση.....πήγανε για ύπνο...

Την επόμενη ο Κάσταν μπροστά στο τζάκι είχε ξυπνήσει και μιλούσε με τον Λόκχραν όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν....

-Σαμάνε μου θα το κάνεις καλά το κορίτσι!;

-Δεν ξέρω...

-Αν το κάνεις θα έχεις επιπτώσεις εσύ!;

-Όπως πάντα...

-Μην το κάνεις τότε.....

-Δεν μπορώ να μην το κάνω όμως από την στιγμή που με φωνάζουνε ή αν γνωρίζω κάποιον το ξέρεις χρόνια αυτό τώρα Λόκχραν.....

-Σαμάνε μου!!!!

-Αυτό που σου λέω!!!δεύτερον!!!!είναι παιδί της φυλής μας τι και αν γεννήθηκε ανθρωπάκι!;

Αν δεν μπορούνε να κάνουν κάτι οι άνθρωποι θα κάνουν οι Λυκάωνες!!!!

-Δηλαδή μπορεί να γίνει καλά!;

-Δεν ξέρω....δεν το έχω ξανά δοκιμάσει αυτό....θα προσπαθήσω...

Εκείνη την ώρα ακούστηκε η μητέρα της Λένας..

-Καλημέρα ...καφέ!;

-Ναι έγενεψε με το κεφάλι του ο Κάσταν....ο Λόκχραν είπε...

-Μήπως έχετε κάνα τoστ!;! αν όχι κάνα αβγoυλάκι με μπέικ.....τον αγριοκοίταξε ο Κάσταν....
-Πλάκα κάνω...καφές είναι μια χαρά.....
Σε λίγο φάνηκε και ο Ντορλ....
-Σαμάνε μου καλέ τι κάνουμε!;!
Ο Κάσταν είπε!!!!
-Φύγε πήγαινε στα βασιλικά έχει ένα λόφο που λένε ότι δεν πιάνει χιόνι ποτέ....εν ανάγκη ρώτα που είναι...ψάξε τώρα το χειμώνα βγάζει ένα μοβ λουλούδι που μοιάζει με βατόμουρο...είναι χαμολούλουδο μικρό....δεν έχει πολλά...δυο από αυτά θέλω μόνο θα μου τα φέρεις μετά
Ο Ντορλ έφυγε αμέσως....
Ο Κάσταν έπινε σιγά τον καφέ του μπροστά στο τζάκι....τον πλησίασε η μητέρα.....
-Το έχετε ξανά κάνει!;!
-Όχι....
-Έχετε κάνει άλλους όμως καλά έτσι!;!
-Ναι....αλλά όχι από λευχαιμία...
-Τι πιστεύετε θα την κάνετε καλά...
Ο Κάσταν την κοίταξε στα μάτιαείχε πράσινα μάτια σαν την Λένα.....χάθηκε στα μάτια της σαν να μαγνητίστηκε...του ήρθανε σκέψεις.....αναμνήσεις...η Σαχθούρα του κάθε φορά είχε πράσινα μάτια που ερχότανε σαν ανθρωπος...άλλες φορές έντονα άλλες...όχι.....
θυμήθηκε μια φορά που πέθανε από γερατειά στα χέρια του.....πριν πεθάνει του είχε πει....
<< Μην κλαις άγγελε μου....δικιά μου απόφαση ήταν να μην αλλάξω...βλέπω έκανα λάθος...δεν φταις εσύ που δεν μπορείς να αλλάξεις το γείρος....θέλω όμως να μου υποσχεθείς κάτι.... >>
<< Ότι θέλεις μωρό μου >>
<< Όταν οι άνθρωποι σε χρειάζονται να τρέχεις....να τρέχεις...για αυτό σε έφτιαξε έτσι ο θεός γεμάτο καλοσύνη ...να τρέχεις μωρό μ.... >>
-Σαμάνε!;!
-Ναι
-Χάζεψες για λίγο!!!
-Συγνώμη...λοιπόν....δεν θέλω να λέω ψέματα...θα προσπαθήσω.
Εκείνη την ώρα μπήκε ο Ντορλ....
-Τα βρήκα!!!!
-Ωραία είπε ο Κάσταν!!!!Ξεκινάμε!!!θέλω μια λεκάνη μεγάλη!!!!πετσέτα!!!!ένα μπουκάλι με νερό!!!!καθαρό οινόπνευμα!!!!
Αμέσως τα έφεραν όλα!!!!
Ο Κάσταν πήγε στο δωμάτιο!!!!η Λένα ακόμα κοιμότανε....γονάτισε δίπλα της...την ξύπνησε και τις είπε....
-Λένα με θυμάσαι....!;!
-Ναι; είσαι αυτός που ήρθε στον ύπνο μου...που έχεις τα όμορφα μάτια...
Ο Κάσταν χαμογέλασε....τις είπε....
-Ωραία!!!
-Τώρα θα σου φτιάξω τα μάτια κίτρινα...ίσως πονέσει πολύ λίγο ποιο λίγο και από ένεση!!! τι λες θα με αφήσεις!;!;!;!
-Ναιiiiiiiiiiiiiiiii....(χαμογελώντας φώναξε)!!!!
-Βγάλτε την μπλούζα του παιδιού θέλω το στήθος της γυμνό.....!!!!
Το κάνανε!!!!
-Τώρα θέλω τα λουλούδια!!!!
Τα δώσανε!!!!

Έπιασε με τα δάχτυλα του και τα πολτοποιήσε...τα έκανε μια μάζα....την χώρισε σε δυο....τα κρατούσε στο αριστερό του χέρι. Με το δεξί του άπλωσε το στήθος της μικρής Λένας...

Άρχισε να τις κάνει μαλάξεις ...μετά από λίγο εκεί που ήταν ο αντίχειρας του και ο δείκτης στο δέρμα τις μικρής άνοιξαν δυο οπές λες και τις είχε κόψει με νυστέρι...αίμα δεν έτρεχε!!!!!!

Ο Κάσταν ρώτησε την Λένα..

-Πονάς..!;!

-Όσι..

Ο Κάσταν σκέφτηκε...δεν είπε όχι....αλλά οσι...καλά πάμε....!!!

-Τώρα θα σου κάνω τα ιατρικά μου να σου φτιάξω τα μάτια κίτρινα!!!! σίγουρα τα θέλεις διότι άμα τα φτιάξουμε δεν θα μπορούμε να τα αλλάξουμε μετά.....!!!!

-Ναι ναι είπε η Λένα!!!

Έβαλε στις ανοιχτές οπές όπου δεν αιμορραγούσαν τους πολλούς από τα λουλούδια και μετά έβαλε τον αντίχειρα του και τον δείκτη μέσα σηκώνοντας το δέρμα ...εκεί η μικρή πόνεσε...λίγο

-Όλα καλά!!;!την ρώτησε...

Κούνησε το κεφάλι της σαν να έλεγε ναι....

Μετά από κάποια δευτερόλεπτα έβγαλε τα δάχτυλα του λίγο αίμα έτρεξε έκανε μια κυκλική κίνηση δυο...τρεις και οι οπές κλείσανε.....!!!!

Η μητέρα της μικρής έπαθε πλάκα...άρχισε να κλαίει....

Τώρα ο Κάσταν είχε βάλει και τα δυο της χέρια στο στήθος.....και την πίεζε πολύ προς τα κάτω....η μικρή έχασε τις αισθήσεις της και το στήθος της είχε κάνει πλάτωμα τεράστιο από την πίεση...δεν μιλούσε κανείς από τους γονείς..

τότε ξαφνικά ο Κάσταν την άφησε....και από άσπρη που ήταν η μικρήπήρε ζωηρό χρώμα.....

Την ασπρίλα του θανάτου όμως την πείρε ο Κάσταν....έδειξε την λεκάνη.....

του την έδωσαν αμέσως.....άρχισε να βήχει....και να βήχει.....ένα πηχτό υγρό χρώματος βαρύ μοβ άρχισε να βγαίνει από το στόμα του σαν κρέμα.....

ασταμάτητα.....

Ο Λόκχραν το κρατούσε και ο Κάσταν έβγαζε και έβγαζε και έβγαζε..

περίπου για 10 λεπτά..

Είχε γέμιση την μισή λεκάνη από αυτό το υγρό...του σκουπίσανε το στόμα και ψελλίζοντας είπε...

-Ντορλ.....όλα εντάξει....πάρε το διάολο αυτό και πέτα το στο τζάκι να καεί χωρίς να το ακουμπήσεις το υγρό...έτσι και έγινε.....

Ο Κάσταν έχασε τις αισθήσεις του...κάποια στιγμή συνήλθε ...δίπλα ήταν ο Λόκχραν και ο Ντορλ.....

-Πείνασα....

-Σαμάνε μας!!!!

-Πως είναι η μικρή!!!!

-Θαύμα Σαμάνε μου!!!!

-Την πήγαμε και για εξετάσεις!!!!

-Έχουν πάθει πλάκα όλοι!!!! δεν περιμένανε με τίποτα αυτό!!!!

-Λένε θαύμα!!!!

-Δεν τις βρίσκουν τίποτα!!!!

-Πότε την πήγατε...!;!

-Πριν μια βδομάδα;!

-Πόσο καιρό ήμουν αναίσθητος;!

-12 μέρες Σαμάνε μου ...είπε ο Λόκχραν....

-Για αυτό πείνασα.

Τότε μπήκε η μικρή και του είπε....

-Είσαι ψεύτης...δεν έσαξε εμένα τα μάτα μου κίτινα...
Ο Κάσταν χαμογέλασε και της είπε...
Λένα μου έχεις δίκιο...την ώρα που τα έφτιαχνα κοίταζα τα δικά σου.....και είδα πόσο όμορφα ήταν πόσο ωραία ποιο ωραία από τα δικά μου και ζήλεψα.....και είπα να μην τα φτιάξω ...αλλά να περιμένω να ξυπνήσεις για να μου φτιάξεις εσύ τα δικά μου πράσινα.....
Η μικρή Λένα τον κοίταξε....και μετά από λίγο είπε...
-Ζε σου φτάνω τίποτα....έφυγε...
Ο Κάσταν με τους δυο Λυκάωνες γελάσανε...
Την άλλη μέρα ο Κάσταν έφυγε χαιρέτησε τον Ντορλ...όπου του είπε...
-Σαμάνε μου....
-Κουβέντα!!!!
Η γυναίκα του Ντορλ τον αγκάλιασε και τον φιλούσε σαν τρελή και του είπε!!!!
-Ο θεός να σε έχει καλά Σαμάνε μας να κόβει χρόνια από μένα να τα δίνει σε εσένα!!!
Αν ζητήσεις την ψυχή μου την έχεις ότι θέλεις από μένα το έχεις.....
-Κάποια στιγμή θα έρθω ξανά ...
-Ναι ναι!;!
-Ένα γαλακτομπούρεκο με φρέσκο βούτυρο χωρίς λεμόνι ή πορτοκάλι....
-Αυτό!;!
-Ναι
Ο Κάσταν έφυγε....στον γυρισμό ο Λόκχραν του είπε...
-Είσαι σκεφτικός Σαμάνε μου γιατί.....
Ο Κάσταν τον κοίταξε και είπε...
-Δεν έχω καταλαβει για ποιο λόγο μου έχει δώσει αυτές τις δυνάμεις ο Μαν Η Του ακόμα Λόκχραν....για τους Λυκάωνες και τους ανθρώπους ή για κάποιο άλλο λόγο....!;!
Ο Λόκχραν του είπε!!!
-Για να δείχνει στους πιστούς του ότι υπάρχει μέσο εσένα Άγιε πατέρα μας!!!
-Ρε μαλάκα πόσες φορές σου έχω πει δεν είμαι Άγιος!!!! ε!;!
Ο Λόκχραν γέλασε και είπε...
-Έτσι ανέβα Σαμάνε μουανέβα...χώσε μου και άλλα!!!!

Τέλος!!!

ΟΙ 7 ΤΡΕΛΟΙ ΛΥΚΑΩΝΕΣ

Τα βούκινα κινδύνου των ξωτικών ηχούσανσε όλη την επικράτεια της συμμαχίας της μέσης γης!!!!!! όλες οι φυλές καταλάβανε τι σήμαινε ο ήχος από τα βούκινα!!!

Άνθρωπος στην μέση γη ο οποίος κυνηγιότανε από μη συμμάχους και μάλιστα είχαν καλό λόγο να τον εξοντώσουνε....για αυτούς όλους εκεί ήταν ένας προδότης!!!!

Τα βούκινα τα ξωτικών τα ακούσανε και οι Λυκάωνες μα ο Κάσταν ο δίκαιος ήταν στην επιφάνεια και τις αποφάσεις βοήθειας θα έπρεπε να αναλάβει ο Σπαρκ!!!!!!
Όμως αν έκανε κάτι τέτοιο οι δώδεκα αρχηγοί των φυλών ίσως να τσινούσαν κάπως!!!!

Τα ξωτικά ήταν μακριά και όπως οι άλλοι σύμμαχοι και οι μόνοι που ήταν κοντά ήταν οι Λυκάωνες!!!! εκείνη την περίοδο έτυχε ο Λόκχραν να είναι κάτω έτσι έτρεξε στον Σπαρκ και του είπε!!!!!!

<< Τι περιμένεις ρε!;! δώσε εντολή σε μια ομάδα 100 στρατιωτών να βοηθήσουνε >>

Μα ο Σπαρκ ήταν διστακτικός...δεν μιλούσε σκεφτότανε...

<< Τελείωνε ρε θα τον ξεκάνουνε....>

Μα προτού απαντήσει ο Σπαρκ ένας ιχνηλάτης Λυκάων έκανε την εμφάνιση του λαχανιασμένος.....και είπε λαχανιασμένα,.....!!!!!!

Άνθρω.....άνθρωπος.....ιερέας.....των κυνηγάνε Λέρχιοι των δρακονιανών....δεν...έχει ελπ....ελπίδες!!!!!!

<< Ιερέας >>!;!

Αναφώνηξε ο Λόκχραν!!!!!!

Ναι.....

<< Λέγε Σπαρκ !!!! λέγε!!!! >>

Ο Σπαρκ σηκώθηκε επάνω και είπε!!!!!!

-Θα πάω εγώ εσύ και άλλοι 5!!!!!!

Κάνεις άλλος!!! με ακούς Λόκχραν!;! κανείς άλλος!!! και οι 5 να είναι όσο ποιο πιστοί σου γίνεται αν μας κατηγορήσουνε για ανταρσία οι 12 αρχηγοί να ξέρουν τι να πούνε να μην αμαυρώσουμε το όνομα του πατέρα μας του Κάσταν!!!!!!

<< Λόγο τιμής Σπαρκ!!!! για αυτό σε αγαπώ ρε χαζό!!! έγινε!!!!!! >>

Μετά από λίγο ήταν στο δρόμο και οι 7 για να βρουνε τον άνθρωπο ιερέα.....η ιστορία αυτή έμεινε στην Λυκαωνία << ως οι 7 τρελοί >>!!!!!!

Βγήκανε από την χώρα και άρχισαν μετά από 30 χιλιόμετρα να αφουγκράζονται τα όντα και να μυρίζουνε σαν τρελοί και οι 7 Λυκάωνες!!!!!! ξάφνου ένας από αυτούς φώναξε!!!!!!

-Από τα δυτικά τον έπιασα μυρουδιά είναι λαβωμένος ο άνθρωπος!!!!!!

Αμέσως άρχισαν να τρέχουν σαν την αστραπή με μέτρια ταχύτητα περίπου 280 χιλιόμετρα.....!!!!!! καθώς φτάνανε τον άνθρωπο μπροστά τους ήταν ένας λόφος.....και εκεί τους είδανε...είδανε τους Λέρχιους να έχουν κυκλώσει όλη την περιοχή!!!!!!

Λέρχιο!!!!βιογενητικά τροποποιημένα όντα που μοιάζουν με σαύρες και είδος αйлουροειδές άκρος φονικά και ηλίθια αλλά πολύ καλοί ιχνηλάτες και μόνο στα τέσσερα!!!!

Ένας περίεργος ήχος τους έκανε να σηκώσουν τα κεφάλια τους ψηλά τρομάζοντας τα!!!

Φουπ φουπ φουπ φουπ!!!!\

Ήταν ο τεράστιος διπέλεκας του Σπαρκ όπου τον είχε πετάξει μα καθώς σηκώσανε τα κεφάλια τους τέσσερα από αυτά τα χάσανε άτσαλα γεμίζοντας με το σιχαμερό αίμα τους τα υπόλοιπα.....προτού προλάβουν να αντιδράσουν και προτού τα κομμένα κεφάλια των συντρόφων τους χτυπήσουν με κροτόδει ήχο την γη....οι Λυκάωνες είχαν ορμήσει στους άλλους Λέρχιους που ήταν γύρω στους 50!!!!

Οι άμοιροι οι Λέρχιο.....δεν ήξερε τι τους χτύπησε....πόδια χέρια κεφάλια παιδιά και άντερα στον αέρα κάνοντας την ατμόσφαιρα να είναι φονική και σατράπικη.....!!!!

Τελειώνοντας το φονικό τους έργο άρχισαν να μυρίζουνε σαν τρελοί....και τον βρήκανεείχε χωθεί ανάμεσα σε δυο βράχια μεγάλα όπου δεν μπορούσαν να περάσουν τα καταραμένα ρημάδια από τον Άραλου!!!! Ο Σπαρκ στάθηκε μπροστά στους βράχους αλλάζοντάς σε άνθρωπο και του φώναξε!!!!

-Βγες έξω άνθρωπε τώρα να σε φυγαδεύσουμε!!!!

Τότε στα ιταλικά ακούστηκε να λέει ο άνθρωπος!!!!

<< Ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου και βοηθός μου τέρατα >>

Αλλάξανε όλοι και ο Σπαρκ γύρισε στον Λόκχραν και είπε με παράπνομο

-Ο μαλάκας Ιταλός είναι ...καθολικός θα είναιάστον να ψοφήσει εδώ!!!!

Ο Λόκχραν τσαντισμένος του είπε!!!!

<< Τι λες Σπαρκ!;! πας καλά!;! επειδή στην δίνουν οι Ιταλοί και η γλώσσα τους >>!;!

-Μα θα είναι αυτοί που ξυρίζουν το κεφάλι τους σαν νησάκι και φοράνε κελεμπίες καφέ!!!!

Καθώς μιλάγανε ο ιερέας είχε βγει....κρατώντας τα παιδιά του που αιμορραγούσαν...και είπε...

-Αγιούτο...αγιούτο... (βοήθεια βοήθεια)!!!!

Έτρεξαν και τον έπιασαν!!!!

Ο Σπαρκ είπε σε τρεις!!!!

Βρείτε το δερματόχορτο για το δηλητήριο των Λέρχιων και ένα ουμπαζόχορτο και το λαδόλουδο να τον γλυτώσουμε!!!!

Οι άλλοι έφτιαξαν ένα φορείο και τον έβαλαν πάνω και με γοργό ρυθμό άρχισαν την επιστροφή!!!!

Οι τρεις Λυκάωνες τα βρήκανε γρήγορα και του τα δώσανε του Σπαρκ και έφτιαξε το αντίδοτο και του το δώσανε αλλά είχε πέσει στο μαύρο λήθαργο!!!!

Καθώς γυρνούσανε στα 30 χιλιόμετρα από την Λυκαωνία 50.000 Δρακονιανοί άρτια οπλισμένοι είχαν κλείσει το δρόμο και από πίσω του μυρίζανε και άλλους να ερχόντουσαν για να τους κυκλώσουνε μα ήταν ακόμα μακριά!!!!

Από πλευράς Λυκάωνων οι συνοριοφύλακες είχαν δώσει συναγερμό μα δεν ξέρανε γιατί είχαν μαζευτεί και για να ξεκινούσανε οι ενισχύσεις θα έπρεπε ο Σπαρκ να το κάνει στους αρχηγούς....οπότε οι ενισχύσεις θα ερχόντουσαν πολύ αργά!!!!

Ο Σπαρκ σταμάτησε μπροστά τους κάνα χιλιόμετρο και είπε στο Λόκχραν!!!!

-Ορίστε μαλάκα για τον Σισελιάνο άνθρωπο την πατήσαμε!!!!

<< Μην μου πεις ότι φοβήθηκες μορέ Σπαρκ μια ντουζίνα φοφίμια >>!;!

Ντουζίνα;!;! ντουζίνα λες τόσους χιλιάδες;!;!

<< Άμα πεθάνουμε σκέψου τι θα γίνει!!!! ο πατέρας θα σκυλιάσει που μας φάγανε!!! θα γράψει στις αρχίδες του τα ξωτικά και θα ξεκάνει τους δρακονιανούς όλους ή θα τους ξεκάνουν αυτοί!!!! άμα τυχόν κερδίσουμε που το βλέπω λίγο δύσκολο θα γίνουμε ήρωες!!! ε;!;! ή θέλεις να λένε ο χέστης ο Σπαρκ;!;! >>

-Ποιον είπες χέστη ρε;!;!

-Έτσι σε θέλω!!!!

Ο Λόκχραν πήγε πάνω από τον ιερέα που ήταν σε μαύρο λήθαργο και έψαξε να βρει τον σταυρό που φορούσε!!!! μα καθώς το έκανε αυτό ο ιερέας άνθρωπος ξαφνικά του έπιασε το χέρι και του είπε με βραχνή φωνή!!!!

<< Όταν κατέβει κάτω θα σας γαμήσει....κοιτάχτε να σωθείτε....και να σώσετε τον ιερέα αυτόν ...είναι απόγονος Λυκάωνα....πάρτε τον σταυρό του Λόκχραν και κρεμάστε τον στο στήθος να φαίνεται >>

<< Γιαγιά (πνεύμα) θα γίνει το θέλημα σου >>!!!!

Ο ιερέας ξανά έπεσε κάτω σε μαύρο λήθαργο και ο Λόκχραν άρχισε να ψάχνει και τον βρήκε!!! δεν είχε ξανά δει τέτοιο σταυρό!!! τον έβγαλε από τον ιερέα και τον φόρεσε αυτός!!!!

Έμοιαζε κάπως έτσι!!!



Πήγε μπροστά στο Σπαρκ και του ψιθύρισε!!!!

<< Η γιαγιά του Κάσταν ενσαρκώθηκε τον Ιταλό και μας έταξε ότι θα μας γαμήσει καταλαβαίνεις έτσι!;! το έχουν μάθει οι αρχηγοί και έρχονται μαλάκα >>

-Μαλάκα με έκαψες θα σε γαμίσω εγώ ρε και τι θα πω στο Σαμάνο μας ρε μαλάκα

και τότε οι Δρακονιανοί εξαπόλυσαν την επίθεση τους!!!!
Μαζική!!!!!!με ότι είχαν και δεν είχαν!!!!!

Μόλις έγινε αυτό και οι 7 Λυκάωνες όπου ήταν εκεί τριγύρω άρχισαν τον πολεμικό χορό με το να παίρνουν παράξενες φάτσες και σπαστικές κινήσεις με το να σπάνε την μέση τους και να βγάζουν τις γλώσσες τους έξω....να τραβάνε τα γεννητικά τους όργανα

Χρουνουουουουουουουτς

χρααα!!
!!!!!

Μα ίσα ίσα που ακουστήκανε στην οπλοχουργία που ακουγότανε από τους δρακόντειους!!!!!!

Ένας έμεινε με τον ιερέα!!!! και οι άλλοι 6 δημιούργησαν ένα βέλος με το να παραταχτούν έτσι!!!! συνεχίζοντας τον χορό περπατούσαν σιγά προς τους 50.000!!!!!!

Οι Δρακονιανοί βλέποντας αυτό κάπως κοντοσταθήκανε στις πρώτες γραμμές διότι ήξερε τι τους περίμενε!!!!

Τότε 9.000 βέλη σηκωθήκανε στον αέρα!!! και με ορμή έπεφταν προς τους Λυκάωνες!!!! μα αυτοί το έβλεπαν αυτό και συνεχίζανε να χορεύουνε και να περπατάνε σιγά!!!!!!

Μα τότε έγινε ένα θαύμα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Από το στήθος του Λόκχραν ο σταυρός που φορούσε έλαμψε τόσο που καθώς τα βέλη έπεφταν έγιναν στάχτη όλα!!!!!!

Οι Δρακονιανοί τα χρειαστήκανε το ίδιο και οι Λυκάωνες!!!!

Τότε ο Λόκχραν έκπληκτος φώναξε!!!!!!

<< Ο Χριστός μας είναι ο προστάτης μας και κύριος μας!!! αυτός μας έσωσε αυτός μας οδηγεί >>

Αμέσως άρχισε να τρέχει σαν τρελός.....μόνος του μα αμέσως τον ακολούθησαν και οι άλλοι 5!!!!!!

6 τρελοί....6!!!!

Απέναντι σε 50.000!!!!!!

Οι Δρακονιανοί βλέποντας τι έγινε με τα βέλη τους οι μισοί αρχίσανε να τρέχουνε προς τα πίσω οι άλλοι μισοί τρομοκρατημένοι δεν ήξεραν τι να κάνουνε.....!!!!!!

Ο Λόκχραν ο λυσσαλέος έπεσε στην πρώτη γραμμή και από πίσω ο Σπαρκ με τους άλλους!!!!ο θάνατος εκείνη την μέρα απόχτησε καινούριο όνομα.....και αυτό ήταν παράνοια!!!!!!

Χέρια πόδια έντερα κεφάλια στον αέρα παντού αίμα.....είχαν λυσσιάξει τόσο οι Λυκάωνες που δεν έβλεπαν τίποτα μπροστά τους.....!!!!!!

Μέσα σε ένα τέταρτο είχαν σφαγιάσει περίπου 1800 δρακόντειους και οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν σαν παλαβοί....μαήταν κόλπο...είχαν ανασυνταχτεί πίσω από τον λόφο!!!!!!

Οι Λυκάωνες έτρεχαν να τους ξεπαστρέψουν και τότε ακούστηκε στον αέρα ένα βουητό.....!!!!!! ένα γνωστό βουητό στο πεδίο της μάχης.....ο θάνατος ερχότανε από ψηλά και είχε όνομα!!!!!!

Βέλη!!!!!!πάνω από 20.000 βέλη!!!!!!μα δεν ήταν των Δρακόντιων και ούτε στοχεύανε τους Λυκάωνες!!!!!!ήταν τα βέλη των ξωτικών!!!!!!

Κάθε βέλος βρήκε σάρκα καθώς έπεφταν χιλιάδες οι νεκροί.....!!!!!!

Αμέσως τραπήκανε σε φυγή στην θεά των 200.000 ξωτικών στρατιωτών!!!!!!

Οι Λυκάωνες ματωμένοι από τους δρακόντειους και κάποιοι τραυματισμένοι σταθήκανε να κοιτάζουνε τα ξωτικά και αρχίσανε να γυρνάνε προς τον ιερέα και τον σύντροφο τους μα προτού φτάσουν εκεί τα ξωτικά είχαν φτάσει και ένας βαθμοφόρος είπε στον Λυκάωνα εκεί!!!!!!

-Λυκάων να παραδόσεις τον άνθρωπο σε μας!!! καλά τα πήγατε μέχρι εδώ!!!!!!

Ο Λυκάων τσαντισμένα του είπε!!!!!!

<< Άκου να σου πω αυτιά!!!!!! πρώτα έρχεστε acáλεστοι στην μάχη μας και μας χαλάτε το γλέντι!!! δεύτερον έχετε το θράσος να μας ζητάτε τον άνθρωπο;! ή νομίζεις επειδή είσαστε πάνω από 100.000 θα σας φοβηθώ!!!! >>

Αμέσως έσπασε την μέση του προς τα δεξιά ανοίγοντας τα πόδια του σαν εκκρεμές προς τα αριστερά!!!!!! κρέμασε το ένα χέρι του το δεξί με το να βγάλει τον ώμο του και να το κουνά πέρα δώθε το αριστερό το έριξε πιάνοντας την μέση του!!! αλληθώρισε

σαν χαμένο και πέταξε την γλώσσα του από τα δεξιά δαγκώνοντας την τόσο που μάτωσε!!!!

Χρρουουουουουοτς Χρααααααααααααααααααα!!!!

και άρχισε μόνος το χορό του πολέμου!!!! ο θόρυβος που έκανε το δεξί του χέρι βάζοντας το στην θέση του κατατρόμαξε τα ξωτικά!!!! και συνέχισε να χορεύει!!!!

Ο Λόκχραν είπε:

<< Τι έγινε ρε!;! τρελάθηκε αυτός!;! εκτός και του την είπανε!!!! >>

Ο Λόκχραν έριξε τον τεράστιο διπέλεκα και καρφώθηκε μπροστά στο βαθμοφόρο ξωτικό και στο Λυκάων!!!! Ο Λυκάων σταμάτησε κρατώντας τη μπζολή του και τραβώντας την στο στήθος του πάνω δείχνοντας τα τριχωτά μπαμπάρζια του στους Αυτιάδες!!!!

Φτάνοντας ο Σπαρκ του είπε!;!

<< Ρε Λίρκορλ μόνος σου θα τους ξεπαστρέψεις!;! δεν ντρέπεσαι θα τους ρεζιλέψεις και τι θα λένε ρε!;! ότι ένας Λυκάωνας έστειλε αδιάβαστους 200.000 Αυτιάδες!;! >>

-Ναι!!!! ο μεγάλε Σπαρκ!!!!

<< χοχαοχαοχαοχαο εντάξει αναλαμβάνω εγώ τώρα >>

-Τι θέλεις αυτιά!;!

-Τον άνθρωπο Λυκάωνα!!!!

Γυρνώντας με παράπονο σαν να του έκλεψαν το γλειφιτζούρι είπε στο Λόκχραν!!!!

<< Αυτός εδώ ο Αυτιάς θέλει να του δώσουμε τον άνθρωπο ρε >>

Αμέσως όλοι οι Λυκάωνες αρχίσανε να γελάνε και οι 7 δυνατά!!!!

αλλά τους κόπηκε το γέλιο όταν είδαν το Ναχθάι να ξεπροβάλει!!!!

-Τους είπε!!!!

<< Μάλιστα!!! ο Τζαμ!!! ο Μπουμ!!! και 5 δυστυχισμένοι τρελοί >>

Ο Σπαρκ είπε στον Λόκχραν!!!!

-Εσένα είπε μπουμ!!

<< Όχι εσένα >>!!!!

-Όχι όχι πρέπει να σε έχει ακούσει να κάνεις για αυτό στο είπε Λόκχραν!!!!

<< ε!;! >>>

-Ναι!!!

<< Σπαρκ!! εσένα είπε και κανόνισε να φας φάπες εγώ είμαι ο Τζαμ >>

Αμέσως αρπαχτήκανε μπροστά στον Ναχθάι στις φάπες και τσακωνόντουσαν σαν τα σκυλιά!!!

Ο Ναχθάι έπιασε τα μούτρα του και με ύφος τελείως χαμένο είπε Λυκάωνεςτελείως τρελοί!!!!

Μετά από λίγο ο Ναχθάι φώναξε!!

-Ξεχάστε ότι είπαα!!!!

πρέπει να σώσουμε τον άνθρωπο και εμείς μπορούμε!!!!

Ο Σπαρκ κοίταξε τον Λόκχραν και ο Λόκχραν τον Σπαρκ και με μια φωνή του είπανε!!!!

-Γιατί δεν το έλεγες από την αρχή!!!!

Αμέσως τον αφήσανε και πήγανε τον άνθρωπο και πήγανε μαζί τους στην πόλη των ξωτικών!!!!

Πράγματι τον κάνανε καλά και σε δυο μέρες είχε κατέβει και ο Κάσταν!!!!

του είπανε τι είχε γίνει και μαζί με το Σπαρκ και τον Λόκχραν πήγανε στον ιερέα που ήταν μια χαρά....

Τους είπε ότι σε ένα παλιό σεντούκι της οικογενείας του βρήκε γραπτά και έλεγαν ότι ήταν όλοι απόγονοι Λυκάωνων μόνο που δεν μπορούσαν να αλλάξουν και δεν πίστευε λέξη μέχρι που βρήκε στο Βατικανό κάποια στοιχεία για την μέση γη και για τους Λυκάωνες και πίστεψετο από που μπήκε για την μέση γη (δεν θα σας το πω)!!!!

Ο Κάσταν ευχαρίστησε τον Ναχθά!!!!

Ο Ναχθά έσκυψε στο αυτί και του είπε!!!

<< Θα ήθελα να είχα δυο σαν και αυτούς τους τρελούς που έχεις και σε αγαπάνε σαν τρελοί >>

Ο Κάσταν χαμογέλασε και φύγανε!!!!!!μαζί με τον ιερέα μπροστά μιλάγανε...του είπε ότι ήθελε να κάτσει μόνιμα κάτω μαζί τους....ο Κάσταν του είπε ήταν καλοδεχούμενος!!!! ο Λόκχαν έτρεξε και του έδωσε τον σταυρό και του είπε για το θαύμα του ιερέα!!!!

Ο Κάσταν όμως είπε!!!!

-Ήταν η τηλεπάθεια του Ναχθάί Λόκχαν!!!

<< Όχι ήταν του Χριστού από τον σταυρό βγήκε αυτή η λάμψη και δεν μου το αλλάζει κανείς αυτό >>

Ο Κάσταν δεν μίλησε άλλο μα συνέχισε να περπατά με τον ιερέα!!!!

Ο Λόκχαν κοίταζε τον Σπαρκ και του είπε!!! εσύ είσαι ο Μπουμ τελεία και παύλα!!!!

-Εγώ!;

-Ναι!!!

-Σώπα!!!!

-Ναι!!!!

-Κάτσε καλά θα φας φάπες Λόκχαν!!!!

-Σιγά ρε Μπουμ!!!

Αμέσως αρχίσανε να πλακώνονται και πάλι...ο Κάσταν εξήγησε στον ιερέα ότι έτσι κάνανε μια ζωή από παιδιά και καταλήγανε σε καυγάδες!!!! τον καλωσόρισε στην Λυκαωνία!!!!

Ο ιερέας του απάντησε!!!!

<< Σε ευχαριστώ πολύ νομίζω ότι θα περάσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου με όντα που θα με αγαπάνε εμένα και θα σέβονται το Χριστό μας!!!! >>

Τέλος!!!!

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 7ΧΡΟΝΗΣ ΛΥΚΑΩΝΙΤΣΑΣ

Αστραπόβροντα είχαν καλύψει την μέση γη και η βροχή ήταν τόσο δυνατή που αν κάποιος έβγαινε στο δρόμο της του πονούσε το τομάρι μα συνήθως με τέτοιο καιρό δεν είναι κανείς έξω.....σχεδόν κανείςεκτός από τους τρελούς. Τρέχανετρέχανε σαν θεοπάλαβοι μέσα στην αδυσώπητη και λυσσαλέα νύχταο Κάσταν και οι 50 φρουροί του. Τα νερά ερχόντουσαν από παντού με ταχύτητα ανέμου οι πλημύρες ήταν τεράστιες όπως κάθε φορά που βρέχει και κάτω....πλημύρες όπου κατεβάζουν αγριούς χείμαρρους όπου στο πέρασμα τους κατεβάζουν τεράστιους βράχους σαν σπίτια και μια μανιώδη λάσπη που πνίγει και σκεπάζει τα πάντα στο πέρασμα της.

Οι Λυκάωνες μέσα σε αυτήν την άγρια αντάρα πηδούσαν από βράχο σε βράχο με κίνδυνο της ζωής τους να τους παρασύρουν οι εκατοντάδες χείμαρροι που λυσομανούσαν στην περιοχή εκείνη. Ο Κάσταν φαινότανε προβληματισμένος και σκεπτικός και οι αγέρωχοι φρουροί του τον ακολουθούσαν χωρίς κανένα παράπονο παντού.

Οι Δρακονιανοί είχαν απαγάγει ένα μικρό παιδί από την χώρα τους και τώρα αυτή η θεαλλώδεις καταρακτώδης βροχή είχε εμφανισθεί μπροστά τους λες και ο Μαν Η Του το είχε κάνει επίτηδες. Η οσμή του παιδιού ευτυχώς βοηθούσε παράλο τον χαλασμό κυρίου που γινότανε ,ο φόβος όμως ήταν διπλός μην τυχόν φτάνανε αργά ή οι χείμαρροι παρασέρνανε τους δρακονιανούς με το παιδί και πνιγόντουσαν.

Το νερό είχε κάνει την γούνα τους μούσκεμα με αποτέλεσμα να είναι ποιο προσεχτικοί σε κάθε τους βήμα και άλμα αλλά και κάπως ποιο αργοκίνητοι κάθε τόσο οι αστραπές τους έδειχναν το σακατεμένο τοπίο από τους χείμαρρους μα και τον δρόμο στο που να πάνε....ώσπου φτάσανε στα βουνά του << Άκουλ Νχα >> αυτά είχαν γίνει καταρράκτες και από παντού ξεπηδούσανε τόνοι νερού.

Τα βουνά αυτά ήταν τα ποιο επικίνδυνα σε όλη την μέση γη κατακόρυφα και μυτερά αλλά και πλούσια από βλάστηση και με όντα που κανείς δεν γνώριζε τα οποία!! ήταν σαρκοφάγα και τρελά δίποδα και χωρίς πολύ νοημοσύνη απομονωμένα από τις άλλες περιοχές της μέσης γης αλλά και σύνορα για τα κάτω επίπεδα.

Το κυνήγι ήταν τέτοιο που οι Δρακονιανοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πάνε από αυτά τα βουνά. Οι Λυκάωνες βρήκανε ένα απάγκιο και καθίσανε από κάτω, ο Λόκκραν είπε στον Κάσταν!!!!

<< Σαμάνε μου να σταματήσει η βροχή και να σκαρφαλώσουμε κάθε απόπειρα να το κάνουμε τώρα θα μας κοστίζει ζωές. >>

Ο Κάσταν κούνησε το κεφάλι του σαν να συμφωνούσε χωρίς να μιλήσει...καθίσανε και περιμένανε χωρίς κανείς να μιλάει, η βροχή σιγά σιγά σταμάτησε και άρχισε να ξημερώνει αργά αργά ο Κάσταν είπε:

-Σηκωθείτε ω ρε παλληκάρια συνεχίζουμε....βγήκανε από το απάγκιο που πρόσφερε απλόχερα το βουνό και αντίκρισαν ένα ομιχλώδες τοπίο κοιτώντας τα βουνά που έπρεπε να σκαρφαλώσουνε ,από παντού πλέον έτρεχαν μικροί καταρράκτες, το τοπίο έδειχνε μαγευτικό μα ήταν τόσο επικίνδυνο.

Αμέσως ξεκίνησαν να σκαρφαλώνουν τα βουνά τα οποία ήταν κάθετα επικίνδυνα πολύ λόγο τις ολισθηρότητας μα τα καταφέρανε, μόλις ανεβήκανε επάνω έπιασαν και πάλι την μυρουδιά του μικρού Λυκάων και άρχισαν και πάλι το τρέξιμο χωρίς να

κάνουν άλματα διότι το τοπίο ήταν άγνωστο και περιείχε μικρούς βραχούν σαν νυστέρια όπου θα μπορούσαν να καρφωθούνε πάνω τους.
Η διάβαση του δάσους αυτού είναι σαν άθλος του Ηρακλέους τόσο δύσκολο κάποιος να τον διαβεί ώσπου ακούσανε φωνές απεγνωσμένες περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά τους νοτιοδυτικά. Ήταν φωνές των Δρακόντιων 7 άχρηστα όντα όπου είχαν απαγάγει ένα μικρό θηλυκό Λυκάων περίπου 7 χρονών.

Ο Κάσταν άρχισε τότε να τρέχει ποιο γρήγορα και όλοι σκιάχτηκαν διότι θα άρχιζε τα άλματα και πράγματι το έκανε στο άγνωστο τοπίο μα και οι φρουροί του έκαναν το ίδιο σε λίγα λεπτά είχανε φτάσει στο σημείο όπου είχαν ακουστεί οι κραυγές ήταν ένα στρογγυλό άνοιγμα από την φύση όπου είχε υποστεί δραστηριότητα από κάποια ευφυή όντα στην μέση υπήρχε ένα παλιός και παράξενος ναός ή κάτι σαν και αυτό.



Σταματήσανε απότομα οι Λυκάωνες στην θέα αυτή αλλά ποιο πολύ στην θέα των ξεκοιλιασμένων βάνουσα δρακονιανών και πάνω από αυτούς καθόντουσαν κάποια περίεργα πλάσματα και αλλόκοτα όπου αυτοί ήταν που τους είχανε χαλάσει.
Δείχνανε κάτι μεταξύ σε ανθρώπους και ξωτικά αλλά και σε Ολόθουρς λες και είχαν κάνει μια παράξενη αιμομιξία.

Ο Κάσταν άνοιξε τα χέρια του κάνοντας σήμα να σταματήσουν όλοι που ήταν πίσω του . Αυτά τα πλάσματα κοίταζαν τον μικρό Λυκάωνα σαν κάτι το αξιοπερίεργο σαν κάτι που τους τραβούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό γιατί!;!

Διότι είχε αλλάξει από ανθρώπινη μορφή και είχε πάρει την μορφή Λυκάων και δεν έδειχνε φόβο αλλά τους έδειχνε νύχια και δόντια και κάποιες φορές τους έκανε και επίθεση...μα αυτά τα όντα δεν το πειράζανε αν και θα μπορούσανε απλώς αποφεύγανε τις επιθέσεις τις με δεξιοτεχνία δεν είχανε πάρει είδηση τους Λυκάωνες που στεκόντουσαν 30 μέτρα πιο πέρα από αυτούς.

Τα πλάσματα ανασυνταχθήκανε και δεν έδειχναν καθόλου φιλικές διαθέσεις, τότε ο Κάσταν είπε στον Λόκχραν.

<< Η μικρή είναι υπεύθυνη σου Λόκχραν να την πας πίσω στην χώρα μας πάρε 10 μαχητές μαζί σου για ασφάλεια δεν σταματάς για κανέναν λόγο και για τίποτα προτεραιότητα έχει η μικρή μας >>.

Στον Λόκχραν δεν του άρεσε που θα άφηνε τον Σαμάνο μα ποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση εκείνη την ώρα.

Αμέσως πηρέ την μικρή και δέκα φρουρούς του Σαμάνου και χαθήκανε αυτό όμως δεν άρεσε στα παράξενα αυτά όντα.

Ένα από αυτά βγήκε μπροστά και στάθηκε και κοιτούσε τους Λυκάωνες και ξαφνικά και αστραπιαία έκανε μια κίνηση και τέντωσε το χέρι του μπροστά και από αυτό βγήκανε τεράστιες μπάλες νερού κατά σειρά όπου είχαν πορεία σύγκρουσης τον Κάσταν.



Ο Κάσταν σαν αστραπή πετάχτηκε στον αέρα και απόφυγε την επίθεση το ίδιο και οι άλλοι Λυκάωνες. Αυτές οι μπάλες έπεσαν σε κάποια δένδρα όπου έδειξαν αμέσως ότι γεράσανε και σαπίσανε σε δευτερόλεπτα. Το πλάσμα που έκανε την επίθεση σταμάτησε διότι είδε ότι δεν υπήρξε αντεπίθεση ,βλέποντας αυτό ο Κάσταν σταμάτησε και πάλι τους Λυκάωνες όπου ήταν έτοιμοι για μάχη.

Αυτό το πλάσμα έκανε δυο βήματα μπροστά από τα άλλα 100 που ήταν πίσω του έμοιαζαν όλα θηλυκά τότε μια φωνή ακούστηκε μέσα στα κεφάλια τους.

<< Ποιοι είστε εσείς;! τι θέλετε στα μέρη μας;! και γιατί αυτοί που μοιάζουν με σαύρες είχαν πάρει ένα μικρό σας;! >>.

Ο Κάσταν απάντησε δυνατά.

<< Είμαστε Λυκάωνες!!! μισοί άνθρωποι μισοί λύκοι το παράξενο ον μπορώ να μάθω που έμαθες να μιλάς την γλώσσα των Λυκάωνων χωρίς να γνωρίζεις για εμάς >>!;

<< Την είδα στο μυαλό σας όπως και όλες τις άλλες γλώσσες που μιλάτε (άρχισε να μιλά στην γλώσσα των ξωτικών, των νάνων, των γιγάντων ακόμα και στα ελληνικά και αγγλικά) είδα ότι δεν είστε εχθρικοί και ότι προσπαθούσατε να πάρετε το μικρό σας πίσω....και παρόλο που σας επιτέθηκα δεν ανταποδώσατε στην επίθεση μας. Επίσης βλέπω ότι δεν θα είχαμε καμία ελπίδα μαζί σας διότι θα πέφτατε μέχρι ενός και ιδιαίτερα αυτοί που σε ακολουθούνε έτσι θα χάναμε πολλούς δικούς μας για να σας καταστρέψουμε που παραβιάσατε τα ιερά βουνά μας οπότε δεν θα το κάνουμε, είστε ελεύθεροι να φύγετε άλλα αν ξανά έλθετε εδώ θα σας αφανίσουμε όλους όπως αυτούς που μοιάζουν με σαύρες >>.

Ο Κάσταν είπε:

<< Ποιοι είστε >>!;!

<< Είμαστε οι Αρκαρκαλερενεβελέρεις η ποιο αρχαία φυλή της μέσης γης ίσως μας έχεις ακουστά ως (Διριάλερενς) αρκετά όμως με τα λόγια εγκαταλείψτε τα βουνά μας μέσα σε μια ώρα αν δεν το κάνετε θα καταλήξετε νεκροί όσους δικούς μας και να στοιχήσει >>.

Ο Κάσταν απάντησε:

<< Σας ευχαριστώ και κατανοητό αυτό το οποίο λέτε ο Μαν η Του ο θεός μας να σας δίνει ευημερία και τύχη μοιάζουμε σε πολλά και ως είμαστε διαφορετικοί αποχωρούμε αμέσως >>>.

Οι Λυκάωνες χαθήκανε αμέσως από τα μάτια αυτών των παράξενων πλασμάτων μα μέχρι να βγούνε από τα βουνά τους μυρίζανε παντού ήταν χιλιάδες ίσως και εκατομμύρια από αυτούς δεν μπορούσαμε να τους δούμε μα τους μυρίζανε μόλις κατεβήκανε τα βουνά δεν τους μυρίζανε πλέον σε δυο μέρες είχαν φτάσει στην Λυκαωνία εκεί η οικογένεια της μικρής έφτασε να ευχαριστήσει τον Σαμάνο τους που είχε σώσει την κόρη τους.

Η μικρή με ένα στεφάνι λουλούδια είπε στον Κάσταν:

<< Ιερέ Σαμάνε μας είσαι ο ήρωας μου άσε με να βάλω αυτό το στεφάνι από λουλούδια το κεφάλι σου ο Μαν η Του και ο χριστός μας να σε έχει πάντα καλά και να μας προσέχεις όλους. Με αγαπάς Σαμάνε μου;! >>.

Ο Κάσταν έσκυψε και του πέρασε το στεφάνι από λουλούδια στο κεφάλι του την πήρε αγκαλιά και της είπε:

<< Σε λατρεύω μικρή μου διότι είσαι μια από τις ελπίδες του λαού μας ως μελλοντική μητέρα που θα φέρει πολεμιστές άλλα και ως μικρή και ζόρική κοπελιά που δεν τρόμαξε ούτε από δρακόντειους ούτε από αυτούς που βρήκαμε εκεί πάνω>>.

Η μικρή τον αγκάλιασε με χαρά και είπε:

<< Και τον Λόκχαν αγαπώ αλλά αυτός όταν φτάσαμε εδώ άρχισε να τσακώνετε με τον Σπαρκ ...>>

<< Ξέρω καλή μου ξέρω αυτοί οι δυο έτσι πάντα κάνουνε μην τους φοβάσαι είναι σαν αδέρφια.....>>.

Η οικογένεια έφυγε και η ζωή στην Λυκαωνία ξανά πήρε τους ρυθμούς τις και πάλι.....!!!!

Τέλος!!!!

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

-Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Σαμάνο μας!!!! πρέπει τώρα!!!!

-Πως θα το κάνουμε Λόκχραν δεν έχουμε μέσο επικοινωνίας ...

-Πως!;! δεν ξέρω αλλά πρέπει καμία γραμμή δεν είναι ασφαλές πλέον...αλλά πρέπει να γίνειοι << Άλμορς >> επέστρεψαν!!!! φύγε και πήγαινε να ειδοποιήσεις τον Κάσταν να έλθει εδώ τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα!!!! είναι στην Πελοπόννησο στο γνωστό μέρος!!!!

Μετά από 9 ώρες τρέξιμο ο Ρακρ έφτασε στον Σάμαν και του είπε!!!!

Άλμορς Σαμάνε μου!!! Άλμορς πρέπει να πας τώρα στον Λόκχραν!!!!

Ο Κάσταν παράτησε την δουλειά που έκανε ως άνθρωπος και έφυγε αμέσως για Θεσσαλονίκη!!!!

Έφτασε στις δυο τα ξημερώματα εκεί πίσω από την Ροτόντα!!!! Εκεί ήταν ο Λόκχραν αλλαγμένος!!!! μόλις είδε τον Κάσταν άλλαξε και έδειχνε αλαφιασμένος!!!!

-.....ξεκίνησαν.....ξεκίνησαν Σαμάνε μου όπως τότε στο Λίβερπουλ το 1904...και ξεκίνησαν οιγαμημένοι εδώ από την Θεσσαλονίκη....και φαίνονται ποιο επικίνδυνοι από κάθε φορά.....να κοίτα εκεί στην γωνία είναι ένας!!!!!!

Έκανε σιγά ο Κάσταν και αθόρυβα και είδε....

Ήταν ένας τύπος όχι πάνω από 1.50 μέτρο μακριά κάπα δερμάτινη και φαίνεσαι ότι και τα ρούχα του ήταν δερμάτινα με καπέλο τύπου καουμπόικο και δερμάτινες μπότες δεν φαινότανε το πρόσωπο του μα φαινότουσαν τα μαλλιά του όπου ήταν μακριά και ήταν σαν τα αγκάθια των σκαντζόχοιρων.....!!!!!!

Κρατούσε ένα περίεργο ραβδί και φαινότανε το μακρύ και περίτεχνο σπαθί του από την πίσω δεξιά πλευρά του!!!! και εκείνη την ώρα που κοιτούσε ο Κάσταν το έκανε!!!!

Σήκωσε το ραβδί του ξαφνικά που ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο από αυτόν!!!! και πάνω πάνω είχε μια νεκροκεφαλή σκαλισμένη και την κοπάνησε σε ένα καπάκι υπονόμων!!!! Αμέσως το καπάκι έλαμψε με μιας άλλαξε σχήμα από στρογγυλό και έγινε τετράγωνο και αμέσως όλες οι λάμπες της ΔΕΗ αλλά και τα φώτα από τα σπίτια γύρω αρχίσανε να τρεμοσβήνουν σαν να ήθελε να κάνει διακοπή η ΔΕΗ.Ο Άλμορς κοίταξε δεξιά αριστερά και έφυγε!!!!

Ο Κάσταν έτρεξε εκεί αμέσως και είδε το καπάκι!!!!!!



Γύρισε και είπε στον Λόκχραν!!!!

-Αμέσως άπαντες Λυκάωνες της επιφανείας να ενημερωθούν για την κατάσταση και να ειπωθούν τα εξής:

<<Παιδιά μου!!!! έρχεται ο ερχομός τους Ανκριρχαρκράλ (Αντίχριστου) μέσω των ερπετοειδών μάγων με την βοήθεια των Άλμορς!!!! επιτρέπεται άμεση εμπλοκή με σκοπό την θανάτωση τους όπου και να είστε στην επιφάνεια σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό!!!! Αν καταφέρουν και αλλάξουν την δομή των γραμμών Λεί μέσω του Μεγκαπολισόμανσι ο Αντίχριστος θα ξεχυθεί ανάμεσα μας με σκοπό την αφύπνιση των εκπέσοντων αγγέλων!!!! Βρισκόμαστε σε γενικό και ανοιχτό πλέον πόλεμο με τους Άλμορς!!!!>>

Το μήνυμα δόθηκε και σε 5 μέρες όλοι οι Λυκάωνες ήταν έτοιμοι και είχαν παρατήσει ότι έκαναν και έψαχναν για τους Άλμορς!!!!

Ο Λόκχραν με τον Κάσταν και τους φρουρούς ακολουθώντας την μυρουδιά έφτασαν στην περιοχή ονόματι και οδό μαύρη πέτρα!!!! Εκεί είναι το πέρασμα....η πύλη....το άβατο από την αρχαιότητα ως και σήμερα!!!

Η ημερομηνία ήταν 3/8/1990!!!! Εκεί υπάρχει ένα σπίτι όπου διαμένει μια οικογένεια Λυκάωνων και έτσι είχαν την πύλη στο παράξενο αυτό στενό υπό 24ωρη παρακολούθηση!!!!

Όσπου στις 13/8/ άνοιξε και ένα ηγετικό στέλεχος των Άλμορς πέρασε!!!! τότε ο Λόκχραν έκανε την κίνηση του ήταν 4 το πρωί!!!!

Με ένα σάλτο έπεσε μπροστά του αλλαγμένος και αγριεμένος για τα καλά!!!!

Μα ο Άλμορ δεν έδειξε να ταραχθηκε ή να φοβήθηκε!!!!

του είπε:

-Λυκάων!!!! πόσο καιρό έχω να δω Λυκάων!!! πράγματι αξιόλογοι μαχητές όπου διοικούνται από έναν μάγο Λυκάων που τον θεωρούν Άγιο!!!!

-Σκάσε χαμένο!!!! θα πεθάνεις!!!!

-Ξέρεις τι μου αρέσει με εσάς Λυκάων!;! ότι μιλάτε πολύ!!!!

Χτύπησε το ραβδί του στο έδαφος δυνατά την ώρα που ο Λόκχραν έκανε την επίθεση του!!!! Αμέσως περίεργα φωτεινά καλώδια σαν αστραπές τον τύλιξαν στον

αέρα και του έκοψαν την φορά του πέφτοντας στο έδαφος σαν σακί σφαδάζοντας από πόνο!!!! Αυτά τα περιέργα καλώδια έφυγαν από πάνω του μετά από πέντε λεπτά!!!!

Ο Άλμορ συνέχισε της πορείας τους μα προτού προλάβει να βγει από το στενό ο Κάσταν εμφανίστηκε μπροστά του!!!!

Ο Άλμορ αναγνώρισε ποιος είναι και κοίταξε προς τα που να φύγει μα ήδη όλη η περιοχή ...το στενό είχε περικυκλωθεί από Λυκάωνες που ήταν οι ποιο πολλοι στις στέγες των σπιτιών και πάνω σε μαντρότοιχους.....!!!!!!

Σταμάτησε....και κοίταξε στα ματιά τον Κάσταν και του είπε!!!!

-Και να με σκοτώσεις δεν θα καταφέρεις τίποτα λύκε!!!!
-Λύκε!;! θα ήθελες να μουύν αυτό το όμορφο ζώο αθλητή!!!! αλλά δεν είμαι!!!! Είμαι ο χειρότερος σου εφιάλτης!!!! και πες μου τι ετοιμάζετε διότι από εφιάλτης θα γίνω κάτι που πραγματικά δεν θα ήθελες να ζήσεις!!!!

Δεν απάντησε!!!!

Με μια απότομη κίνηση του κεφαλιού του εκσφενδόνισε εκατοντάδες αγκάθια από το κεφάλι του όπου βρήκαν τον στόχο σε πολλούς Λυκάωνες που ήταν πίσω του δεξιά και αριστερά του!!!!

Έπεσαν με την μια διότι περιέχουν πολύ ισχυρό υπνωτικό!!!!

Έμειναν τρεις και ο Κάσταν!!!!

Ο Άλμορ είπε:

-Νομίζω ότι τώρα εγώ θα γίνω ο εφιάλτης σου σκύλε!!!!

Έκανε να κουνήσει το ραβδί του...μα ο Κάσταν προτού το σηκώσει του είχε κόψει το χέρι από τον ώμο και του είχε πάρει το ραβδί!!!!

Ο Άλμορ κατάλαβε τι είχε γίνει από τον διαπεραστικό πόνο που ένιωσε από την βίαιη και αιματηρή αποκόλληση του δεξιού χεριού του!!!!

Ούρλιαζε σαν χαμένο τσακάλι από πόνο!!!! δεν πρόλαβε να φωνάξει πολύ όμως ο Λόκχραν που είχε συνέλθει τον είχε πιάσει και του είχε κλείσει το στόμα!!!! Τον βούτηξε και πήδηξε μακριά ήξερε που να τον πάει...σε ένα μέρος όπου είχε φτιαχτεί ειδικά για αυτούς!!!!

Και αυτό ήταν η παράξενη εκκλησία στην περιοχή Σκοτεινά στον Όλυμπο!!!!

Ο Κάσταν τον ακολούθησε και όσοι Λυκάωνες είχαν μείνει νηφάλιοι και δεν είχαν τρυπηθεί από τα αγκάθια του!!!!

Μετά από τρεις ώρες είχαν φτάσει και αυτό το κέρατο είχε σταματήσει την αιμορραγία από μόνο του κατά κάποιο τρόπο!!!!

Τον έβαλαν στο ιερό και έμοιαζε να είναι σαν χαμένο!!!!

Μετά από κάποια ώρα ήλθαν και οι υπόλοιποι Λυκάωνες της φρουράς!!!!

Έπρεπε να προστατευθεί ο χώρος και η εκκλησία πάση θυσία!!!! Ειδοποιήθηκαν και οι Λυκάωνες που ήταν στην Ελλάδα και μέχρι το επόμενο βράδυ 7.000 Λυκάωνες ήταν στα Σκοτεινά!!!!

Με διαταγές του Κάσταν είχαν διασκορπιστεί μέσα στο εγκαταλειμμένο πλέον χωριό και στα γύρο δασώδη μέρη!!!!

Εκεί ο Κάσταν ζήτησε από τον Άλμορ να του πει το πλήρωμα από το Μεγκαπολισόμανσι!!!! αυτοί που θα άνοιγαν τις πύλες μέσω των γραμμών Λεί όπου άλλαζαν τα καπάκια των πόλεων!!!!
Μα αυτός δεν έβγαζε μιλία!!! μόνο χαμογελούσε ειρωνικά!!!!

Όταν όμως αγρίεψε ο Κάσταν για τα καλά άρχισε να του λέει.....πράγματα που τον έκαναν να ανατριχιάσει και να φύγει εκτός ελέγχου!!!!

-Κάσταν Κάσταν παλιόσκυλο της νύχτας και υπερασπιστή των ανθρώπων!!!! κοίτα εκεί που μου πήρες το χέρι αθλητή!!!!

Εκεί ποιο κάτω λίγο κοίτα!!!! Ο Κάσταν κοίταξε όλο περιέργεια...είδε ένα λαμπάκι να αναβοσβήνει μικρό!!!! Πομπός με μικρόφωνο και καταγραφέα το που ακριβώς βρισκότανε!!!!

Ο Κάσταν γύρισε θυμωμένα και τον κοίταξε...και ο Άλμορ συνέχισε!!!!

-Εσύ μου πήρες το χέρι μου....εγώ θα σου πάρω ότι αγαπάς ποιο πολύ σε αυτόν το κόσμο!!! Αυτήν την καργιόλα την Σαχθούρα!!!! κλάψε προκαταβολικά για αυτήν την μετενσαρκωμένη πουτάνα σκύλε!!!!!! Ήδη ξέρουν που θα την βρούνε οι δικοί μου...χα χα χααχαχ χααχαχα!!!!!!!

Ο Κάσταν θόλωσε!!!! ο Λόκχραν του πήρε το κεφάλι με μιαςτα αίματα υπάρχουν ακόμα στις τοιχογραφίες της εκκλησίαςμέχρι και σήμερα!!!!
Ο Κάσταν άρχισε να τρέχει σαν τρελόςμα ήδη όμως οι Άλμορς είχαν φτάσει στην περιοχή μαζί και το πλήρωμα του Μεγκαπολισόμανσι!!!!

Μια μάχη άρχισε στα Σκοτεινά....μια μάχη όπου μαχότανε ζωώδεις δύναμη ενάντια σε συμπαντικούς μάγους!!!

Μα ο Κάσταν δεν έκατσε να πολεμήσει έτρεχε!!! ο Λόκχραν ηγήθηκε της μάχης αυτής....από τους 50 μόνο οι δέκα των ακολούθησαν οι άλλοι 30 έμειναν πίσω μαζί με τους άλλους Λυκάωνες που είχαν έλθει από όλη την Ελλάδα!!!! και έδωσαν μια μάχη άνευ προηγουμένου!!!!

Καθώς έτρεχε ο Κάσταν άκουσε τον Λόκχραν που έλεγε!!!!

-Εδώ!!!! για το Σαμάνο μας να προλάβει να φτάσει στην καλή του!!!! θα δώσουμε και την ζωή μας!!!! ή θα τους χαλάσουμε ή θα περάσουν!!!!

Ο Κάσταν έτρεχε.....έτρεχε σαν τρελός.... δεν μπορούσε ούτε να δει ούτε να σκεφτεί τίποτα το μόνο η εικόνα ενός Άλμορ που σκότωνε την καλή του και αυτός ήταν μακριά.... και έτρεχε...έτρεχε...πηδούσε και έτρεχε σαν τρελός σαν παλαβός και έφθασε το πρωί εκεί που ήταν (δεν λέω περιοχή) και ότι έβγαινε η καλή του να πάει σχολείο..... κοιτούσε σαν παλαβός τριγύρω και μύριζε το ίδιο και οι δέκα που είχαν πάει μαζί του....

Αυτοί οι δέκα είναι οι καλύτεροι όλων....η ελίτ των Λυκάωνων...γεννημένοι φονιάδες μέσω πολεμικών τεχνών με πρόσμιξη τεχνικής επίθεσης των Λυκάωνων...
Οι καρδιές του Κάσταν χτυπούσαν σαν τρελές.....έβλεπε την μικρή που περπατούσε στο δρόμο να πάει σχολείο....και πηδούσε από στέγη σε στέγη.....

Δεν τον ένοιαζε αν κάποιος τους έβλεπε είχε κλειδώσει στόχο πάνω στην μικρή με μάτια και μυρουδιά!!!!

Σε μια γωνία τους είδε....τρεις!!!!

Είχαν ύψος πάνω από 1.60 αυτό μπορούσαν να πάρουν ως άνθρωποι και είχαν πάρει την μορφή τεχνικών της ούλεν (παλαιός οργανισμός ύδρευσης).....είχαν σκοπό να την πάρουν στον υπόνομο και να την σφάξουνε....!!!!

Όλα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να μην δει η μικρή Σαχθούρα ούτε τους Λυκάωνες αλλά ούτε τα καθίκια!!!! αλλά και ο κόσμος δεν έπρεπε να δει τι θα γίνει!!!!!

Ο Κάσταν σκεφτότανε ότι δεν είχαν ρούχα....κάτι όμως έπρεπε να γίνει και γρηγορά στα 40 βήματα η μικρή Σαχθούρα θα τους είχε φτάσει.....!!!!

Ενώ ήταν έτοιμος να εμφανιστεί στους ανθρώπους ως είχε έκανε την εμφάνιση του ο Λόκχραν με ρούχα από πίσω τους!!!! ψηλός 1.90 και στιβαρός!!!! είχε ένα βλέμμα που θα ζήλευε ο καλύτερος φονιάς του κόσμου!!!! είχε κλειδώσει στόχο!!!! μα.....!!!! φαινότανε βαριά τραυματισμένος!!!!και όμως ο λύκος ο μαύρος στεκότανε όρθιος!!!!

Ο Κάσταν τον είδε και οι δέκα από πίσω του!!! αμέσως οι 5 πήγαν από στέγη σε στέγη αν χρειαστεί να του παρέχουν στήριξη...

Όπως ερχότανε η μικρή είχαν μείνει μόνο δέκα μέτρα απόσταση από τους Άλμορς όπου και είχαν επικεντρωθεί επάνω της να την βουτήξουν!!!!

Ο Λόκχραν έφτασε δίπλα στο βαν της ούλεν ο ένας ήταν μπροστά και οι άλλοι δυο πίσω ως στήριξη!!! Αλλάζοντας μόνο τα χεριά του από τους καρπούς του και κάτω τους έπιασε τα κεφάλια και έμπηξε τα νύχια του στα μυαλά τους αθόρυβα και γρήγορα!!!! Ο θάνατος ήταν ακαριαίος μα κάνοντας αυτό τρυπήθηκε από τα αγκάθια τους!!! τους έβαλε μέσα στο βαν αθόρυβα!!!! Η μικρή Σαχθούρα είχε φτάσει ήδη τον Άλμορ όπου την σταμάτησε γλυκά και όμορφα ρωτώντας την που πώς την λένε και σε ποιο σχολείο πάει!!!!

Ζαλισμένος ο Λόκχραν τον έπιασε από το λαιμό σαν φίλος μην τρομάξει την μικρή και του έσπασε τον αυχένα και τον πέταξε στον υπόνομο μέσα!!!! Η μικρή δεν κατάλαβε τι έγινε και είπε στο Λόκχραν!!!!

-Γιατί τον πέταξες μέσα εκεί!!!;;!!!! τι είναι εκεί!;

Ο Λόκχραν χαμογελαστά και ζαλισμένος της είπε!!!!

-Μεγαλειότατη μου πηγαίνετε στο σχολείο θα αργήσετε!!!!

Η μικρή έκανε ένα δυο βήματα σκεπτόμενη, ο Λόκχραν άρχισε να τραυλίζει από τα αγκάθια!!!! Η μικρή σταμάτησε και χαμογελαστά του είπε δυνατά!!!!

-Μεγαλειότατη!;! είμαι πριγκίπισσα!;!

-Ναι!!! απάντησε ο Λόκχραν!!!!

Η μικρή έφυγε σαν να παίζει κουτσό και φώναζε θα γίνω πριγκίπισσα!!!!

Ο Λόκχραν σωριάστηκε στο έδαφος!!!! Αμέσως ένας από την ομάδα στήριξης έπεσε στον δρόμο και τον πήρε στην στέγη πάνω!!!! Η ώρα ήταν 7:45 το πρωί!!!! αμέσως αρχίσανε περνάνε και άλλα παιδάκια για το σχολείο...η Σαχθούρα είχε σωθεί.....!!!! Άφησε αμέσως 5 από τους φρουρούς του να την προσέχουν!!! περίμεναν στις στέγες να βραδιάσει!!!! Το βράδυ ήλθε πήραν το Λόκχραν και πήγαν ξανά στα Σκοτεινά!!!!

Η μάχη ήταν εμφανείς που είχε γίνει!!!! 2300 Λυκάωνες νεκροί!!!! μα και όλοι οι Άλμορς!!!!
όλοι ήταν εκεί!!!
Ο Λόκχραν συνήλθε μετά από δυο μέρες!!! μάζεψαν τα πάντα!!!!!! Όταν ο Κάσταν μπήκε να προσευχηθεί είδε ένα πράγμα σαν κασετόφωνο μικρό...!!!!

Το περιεργάστηκε και το άνοιξε...μια φωνή ακούστηκε από μέσα και έλεγε!!!!

<< Σαμάνε Λυκάωνανα θυμάσαι απλώς καθυστέρησες τον ερχομό μα είναι αναπόφευκτος!!!! διότι είναι γραμμένο να γίνει!!! και τα χρόνια των ανθρώπων για αυτών είναι λεπτά!!!! Το 2020 θα είναι ήδη στεφανωμένος αρχηγός επιώ τις γης μέσο της ιεροσύνης και θα είναι ο τελευταίος ιεράρχης του χριστιανισμού και εσείς!;! δεν θα μπορείτε να κάνετε πλέον τίποτα διότι θα επέλθει από τον πλαστό τάφο του απόστολου Πέτρου!!!! και αυτός θα είναι που θα ορίσει το τι θα γίνει και εσείς!;! χα χα χα χα χαχ αχ αχα εσείς!;! θα ήθελα να δω τι θα μπορέσετε να κάνετε τότε!!!!!!
χαχαχαχαοαχοχαοαχχαοαχοαχοαχο!!!!!!

Ο Κάσταν κοίταξε το κασετόφωνο και είπε!!!!

-Καταραμένα Άλμορς γελάτε!!!!γελάτε όσο μπορείτε!!!!!!
Όσο είναι ο Χριστός μαζί μας θα δώσουμε και την ψυχή μας για αυτόν άλλα και το αίμα μας!!!!!!

Κοίταξε τον Λόκχραν ...ο Λόκχραν του είπε:

-Είμαι εντάξει Σαμάνε μου!!!!!!

Ο Κάσταν του είπε.

-Ευχαριστώ!!!!

Ο Λόκχραν απάντησε!!!!

-Πεινάω!!!

-Και γω!!!!

Ξέρω στα φωτεινά πιο κάτω μια καλή ταβέρνα με παιδάκια.....!!!!!!

Ο Κάσταν χαμογέλασε με πείνα..... άλλα η σκέψη του ήταν αλλού.....!!!!!!

Τέλος!!!!

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝ

Έβρεχεέβρεχε τόσο πολύ μα τόσο πολύ που παρόλο το μαύρο σκοτάδι στο μισό μέρος βλέπαμε τις στάλες που ήταν μεγάλες σαν βελανίδια και όταν έκαιγε ουρανός φώτιζαν τα πάντα στο πέρασμα του!!!! Είμασταν βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο η γούνα είχε γίνει βαριά πολύ βαριά και κάθε στάλα που έπεφτε πάνω μας με ορμή την καθάριζε από την βρόμα και το αίμα.....!!!! Στεκόμασταν σαν δολιεμένοι δαίμονες.... ο καθένας στο πόστο του.....περιμέναμε τον Κάσταν να κάνει την κίνηση του ένα νεύμα.

Μα αυτός καθότανε εκεί στα τέσσερα πάνω στο βράχο αγέρωχος σαν αητός.....δεν κουιότανε καθόλου και παρόλο την ενέδρα που είχαμε πέσειπαρόλο που χάσαμε 15 δικούς μου και παρόλο που του είχαν ανοίξει τρεις τεράστιες πληγές στα δεξιά των παιδιών του και το αίμα έρεε ήταν σαν να μην τον ενοχλούσε τίποτα απολύτως.....όμως.

Δεν ήταν αγριεμένος....δεν ήταν φοβισμένοςείχε τα αυτιά πίσω και κοίταζε δεξιά και αριστεράήταν πονεμένος στην ψυχή και φαινότανε στα μάτια του....κάθε φορά που καιγότανε ο ουρανός αυτός έτσι άσπρος που ήταν θύμιζε σαν φάντασμα....σαν ένα παράξενο και κακόβουλο φάντασμα.

Δεν έδειχνε να πονά παρόλο τις μεγάλες του πληγές τον κοιτούσαμε όλοι με αγωνία είχε χάσει πολύ αίμα φοβόμασταν είμασταν περικυκλωμένοι πάνω σε μια χαράδρα στον Όλυμπο....η αρπαγή του αγοριού του το 1993 ήταν μια παγίδα από τους δρακονιανούς να τον εκτελέσουν και να φέρουν ταραχή στην Λυκαωνία.

Κάποια στιγμή γύρισε το κεφάλι του σε μένα και είπε:

<< Λόκχραν!!!! αν πεθάνω γυρίστε τον μικρό στην μάνα μου....αν υπάρξει έστω και ένας ζωντανός από εμάς εδώ να μάθουν όλοι τι έγινε....και πόσο γενναία έπεσα. Κατάρρα στην ψυχή των ανάνδρων που πήρανε τον γιο μου >>.

Κατάρρα!!!! κατάρρα!!!! φωνάξαμε όλοι μαζί!!!!

Ο Κάσταν ξανά γύρισε μπροστά αμίλητος να τον ανεμοδέρνει λυσσαλέα η βροχή και ο αέρας.....ένας θυμός ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του ...τινάχτηκε με χάρη να φύγει το πολύ νερό από την λευκό αιματοβαμμένη γούνα του και την ώρα που ξανά καιγότανε ο ουρανός μέσα σε κιλά νερού και εκατομμύρια στάλες που έφευγαν από πάνω του και αίμα φάνηκε σαν ήταν ο διάλογος ο ίδιος εν ζωή.

Παρόλη την βροχή που μυρίζαμε....ερχόντουσαν όλο και ποιο κοντά μας.

Τους ακούγαμε παρόλα τα μπουμπουνητά γινότανε χαλασμός κυρίου. Κάθε 30 δευτερόλεπτά καιγότανε ο ουρανός κάνοντας την νύχτα αυτή με την φωτεινότητα των κεραυνών τελείως αποκρουστική.

Πέσανε σαν δαιμονισμένα και αυτά πάνω στις σαύρες.....ο Κάσταν έφτασε στον αρχηγό αλλά είχε αρχίσει να ζαλίζεσαι και να χάνει δυνάμεις.

Ο καταραμένος είχε ένα σπαθί τεράστιο με τρεις λάμα και μια μπάλα με τεράστια καρφιά και θώρακα από καθαρό τιτάνιο. Μύρισε το γιο του τον άνθρωπο και εμείς όλοι ήταν σώος!!!!

Ο αρχηγός των καταραμένων είπε:

<< Επιτέλους κοπρίτη θα γευτώ την σάρκα σου και το αίμα σου και θα φάω τον μπάσταρδο ανθρωπόλοκο που έχει για γιο χασοχασο!!!! >>.

Ο Κάσταν όρμησε.....η μάχη ήταν σκληρή.....μα ο Κάσταν.....αδύναμος.... με ένα χτύπημα πετάχτηκε πίσω 5 μέτρα και έπεσε με την πλάτη μέσα στα λασπόνερα που πετάχτηκαν όπως ένας κομήτης που πέφτει στην θάλασσα.

Τότε ο δρακονιανός αρχηγός σήκωσε το τεράστιο σπαθί του να τον αποτελειώσει.....δεν προλαβαίναμε παρόλο που πηδήξαμε δέκα να προλάβουμε....μα προτού τον χαλάσει ένα από τα δυο Σάσκουατς έπεσαν πάνω με φόρα....τον έριξαν κάτω....είχε αρπάξει το κεφάλι του και με τα δυο πόδια του έσπρωχνε τους ώμους του δρακονιανού.

Ένα ανατριχιαστικό κρααααααααααα ακούστηκε και του ξερίζωσε το κεφάλι.....έμεινε στον τόπο...στο άκουσμα του θανάτου του αρχηγού τους οι Δρακονιανοί χαθήκανε φύγανε.

Πιάσαμε τον Κάσταν τον πήγαμε στην σπηλιά που ήταν ο γιος του....τριών χρονών ξανθούλης....όχι φοβισμένος...κρατούσε ένα ξύλο....δεν είχε ξανά δει Λυκάωνες... φώναξε...

<< Ελάτε ζε φοβάμαι >>

Γελάσαμε όλοι και ο Κάσταν μα λιποθύμησε....ευχαριστήσαμε θερμά τα Σάσκουατς.. τα τελευταία του Ολύμπου και ίσως της Ελλάδος και ήλθαμε εδώεδώ σε σένα Μιχάλη...να δώσεις θαλπωρή στον Σαμάνο μας!!!! να γίνει καλά!!!!

-Ναι Λόκκραν θα φωνάξω τον ιατρό τον Βιτανίδη.

-Ο ρέζους αρνητικό να πεις.....

Μετά από δέκα μέρες....

-Ο γιος μου!;!

-Μια χαρά Σαμάνε μας θηρίο σαν και σένα και ας είναι άνθρωπος....λίγο έλειψε Σαμάνε μας.....!!!!

-Μιχάλη.....σε ευχαριστούμε για όλα!!!!

-Σαμάνε μας!!!! αν και είμαι από πατέρα Λυκάων και μητέρα άνθρωπο Λυκάων αν και άνθρωπος όμως το σπίτι μου είναι ανοιχτό όποτε το θέλεις και για όσο το θέλεις..... Τέλος

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΑΩΝ

Κάποτε πριν περίπου πάνω κάτω καμιά 30 χρόνια υπήρξε μια ιστορία μιας γυναίκας ενός παιδιού και ενός Λυκάωνα!!!!

Ο Λυκάων είχε βρει και ερωτευτεί την γυναίκα αυτή όπου μετά από περίπου 5 χρόνια την εμπιστεύτηκε και της έδειξε τι ακριβώς είναι!!!!!!

Στην αρχή η γυναίκα τρόμαξε μα σιγά σιγά όχι μόνο τον αγάπησε και για την δεύτερη φύση του αλλά δεν ξεκολλούσε από πάνω του.....όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια.....

Το παιδί της γυναίκας ήταν μια κοπελιά περίπου 12 χρόνων και σιγά σιγά και αυτή άρχισε να αποδέχεται τον Λυκάωνα ως άντρα της μάνας της άλλα....κάποια στιγμή η μάνα της άρχισε να τις μιλά για τους Λυκάωνες και η μικρή είχε σχηματίσει μια απίστευτη εικόνα αγάπης για αυτούς!!!!

Συνέχεια ρωτούσε τον Λυκάωνα για το ένα και για το άλλο με απίστευτη και αστείρευτη αγωνία για ότι είχε να κάνει με τους Λυκάωνες....

Ο Λυκάων στην αρχή απαντούσε θέλοντας να της δείξει ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα στο να της λέει άλλα όταν κατάλαβε ότι είχε αρχίσει και της γινότανε ψύχωση σταμάτησε να της απαντά όποτε ήθελε αυτή άλλα όποτε νόμιζε αυτός ότι έπρεπε!!!!

Μίλησε με την γυναίκα και της είπε ότι το κορίτσι έχει παθιαστεί με τους Λυκάωνες και ότι αυτό δεν ήταν σωστό και θα έπρεπε να σταματήσουν να μιλάνε μέσα στο σπίτι για αυτό το πράγμα...η γυναίκα βέβαια στην αρχή κάπως απόρησε άλλα ύστερα κατάλαβε!!!!

Το κορίτσι όμως δεν κατάλαβε....υστερα από κάποιες μέρες και ενώ ο Λυκάων δεν απαντούσε σε αυτά που τον ρώταγε θύμωσε μαζί του πολύ!!!!

Πήγε στην μητέρα της και την ρώτησε γιατί πλέον δεν της απαντούσε ο Λυκάων και αυτή της απάντησε ότι ήδη της είχε απαντήσει σε πάρα πολλά και ότι κάθε μέρα ρωτούσε και ρωτούσε οπότε είναι κουραστικό και όταν θα μεγάλωνε θα της εξηγούσανε!!!!!!

Τότε αυτή απάντησε ως

-Αμα δεν τον δω να αλλάζει μπροστά μου να τα μαζέψει και να σηκωθεί να φύγει ο ψεύτης από δω μέσα!!!!!!

Ο Λυκάων παρόλο ότι ήταν στον κήπο και έκοβε το γρασίδι άκουσε την μικρή το τι είπε...σταμάτησε ότι έκανε και σκέφτηκε ότι πλέον είχε να κάνει με την απόφαση που πάντα φοβότανε.....ή θα έπρεπε όλα να είναι καλά και ρόδινα ή θα έπρεπε να φύγει όσο και να αγαπούσε την γυναίκα!!!! δεν θα τον ένοιαζε αν τον έλεγαν ψεύτη ή όχι η γυναίκα ήξερε τι ήταν.....

Η μητέρα νευριασμένη και ξέροντας ότι ο Λυκάων μπορούσε να ακούσει από μεγάλη απόσταση είπε στην μικρή!!!!

-Αγάπη μου γλυκιά αυτά τα όντα δεν δείχνουν έτσι ευκολά ποιοι είναι!!! Επίσης ξέρεις τους νομούς τους δεν το κάνουν από φιγούρα και απαγορεύεται να αλλάζουν στην επιφάνεια της γης εκτός μεγάλης ανάγκης!!!!!!

Η μικρή όμως είχε θυμώσει πολύ και της είπε!!!

-Έχεις έναν μεγάλο ψεύτη διπλά σου που λέει ότι είναι ανθρωπόλυκος..!!!!

-Λυκάων αγάπη μου ξέρεις ότι δεν τους αρέσει αυτό το όνομα!!!!

-Ναι ε;! ανθρωπόλυκος λοιπόν όπου τα βγάζει από την φαντασία του!!! αν θέλει να μου δείξει ότι λέω αλήθεια να μου δείξει πως είναι!!!!

Άρχισε να ουρλιάζει και να χτυπιέται για πάνω από 15 λεπτά!!!!

Ο Λυκάων στον κήπο όσο άκουγε αυτά τόσο έσφιγγε τα δόντια του και τα χέρια του και σκεφτότανε να αλλάξει γνώμη η μικρή....!!!!

Μα οι αψιμαχίες με την μητέρα της ήταν στο ζενίθ και ακουγόντουσαν σε όλη την περιοχή....τότε η μικρή είπε στην μάνα της!!!!

-Ωραία λοιπόν μαμά!!!! μια και δεν θα του πεις εσύ να αλλάξει θα το κάνω εγώ και άμα δεν το κάνει θα τον αναγκάσω!!!!!!

Ο Λυκάων ακούγοντας την λέξη αναγκάσω ...αναστέναξε βαριάάκουγε τα βήματα της μικρής που ερχότανε σε αυτόν σταμάτησε μπροστά του και με τα χέρια στην μέση του είπε με αυθάδη τρόπο και προσβλητικό!!!!

-Ε ψιτ ανθρωπόλυκε;! για άλλαξε να σε δω τώρα πως είναι και αν δεν αλλάξεις θα είσαι ένας μεγάλος ψεύταρος για μένα και θα κάνω τα πάντα να περάσεις άσχημα με την μαμά μου!!!!

Ο Λυκάων γύρισε και της είπε με μεγάλη στεναχώρια στα μάτια....!!!!

-Δεν θα το κάνω κοπέλα μου συγχώραμε!!!!

Η μικρή θόλωσε τελείωςκαι του απάντησε με αυθάδεια μεγάλη!!!!

-Άντε χάσου ψευταρά κοπρόσκυλο!!!

Άρχισε να τρέχει προς το σπίτι ...η μητέρα της στάθηκε μπροστά της μπλοκάροντας τον δρόμο της θυμωμένη και αυτή και της ζήτησε να ζητήσει συγγνώμη από τον Λυκάων για τα λόγια που ξεστόμισε.....

Η μικρή όμως αρνιότανε και ο Λυκάων επενέβη και ζήτησε από την γυναίκα να αφήσει την μικρή να πάει στο δωμάτιο της και ότι δεν είχε πειραχτεί από τα λόγια της!!!!

Η μικρή όμως αντί να πάει στο δωμάτιο της ανέβηκε στην σοφίτα -δωματιάκι και από εκεί βγήκε στα κεραμίδιαφώναξε τότε δυνατά.....

-Ψεύτη ψεύτη ανθρωπόλυκε ψεύτη...είσαι ψεύτης ψεύτης ψεύτης ψεύτης ψεύτης!!!!

Ο Λυκάων κατάλαβε τι πήγε να κάνει ...η μάνα της πανικόβλητη την παρακαλούσε να κατεβεί από εκεί μα δεν άκουγε τίποτα!!!! Ο Λυκάων υπολόγισε τα κιλά της μικρής και το ύψος που θα έπεφτε και κατάλαβε ότι θα ήταν ακαριαίος ο θάνατος τηςάρχισε να παλεύει μέσα του με το τι θα έπρεπε να κάνει.....θα μπορούσε τρέχοντας και αλλάζοντας να ανέβει στα κεραμίδια μα ήδη όμως από τις φωνές τους είχε μαζευτεί κόσμος από έξω.....

μα μέχρι να τα σκεφτεί όλα αυτά η μικρή έκανε το άλμα.....

Μυρίζοντας την αδρεναλίνη φόβου και θυμού μαζί χωρίς δεύτερη κουβέντα και ξέροντας τι έκανε άλλαξε αμέσως κάνοντας άλμα προς το μέρος της μικρής.....ο ήχος από τα ρούχα του που σκιστήκανε επάνω του ήταν ανατριχιαστικός και εκεί μπροστά στα μάτια όλων έπιασε την μικρή στον αέρα....προσγειωθήκανε σώοι και οι δυοη γυναίκα που είχε σχέση είχε επέλθει σε κατάσταση σοκ βλέποντας την κόρη της να πηδάει μα ανακουφίστηκε βλέποντας το ταίρι της να την πιάνει!!!!

Ο Λυκάων την άφησε χάμο απαλά....η μικρή τον κοιτούσε με δέος και φόβο ...η γυναίκα δεν πρόλαβε να μιλήσει και αυτός χάθηκε τόσο γρήγορα όσο η αστραπή!!!!

Όσοι είδαν τι έγινε πιστέψανε ότι ήταν κάποιο μεγάλο λυκόσκυλο και κάποιοι είπαν ίσως χιμπατζής διότι ήταν τόσο αστραπιαία η όλη φάση που ίσα ίσα είδαν τι έγινε!!!!

Ο Λυκάων όμως δεν ξανά γύρισε πίσω όσο και να αγαπούσε την γυναίκα αυτή.....!!!!

δεν άντεχε να γυρίσει πίσω...όλα είχαν τελειώσει για αυτόν.....κάποια βράδια στεκότανε έξω από το σπίτι της για κάνα δυο χρόνια.....ώσπου εγκατέλειψε τελειωτικά.....!!!!

Η δε μάνα στην αρχή για κάνα τρίμηνο ήταν πολύ επιθετική στην κόρη της όπου είχε μετανιώσει τελείως για ότι έκανε.....μα ήταν ήδη αργά.....!!!!

Τα χρόνια περάσανε και πριν ένα χρόνο περίπου ο Λυκάων με την μορφή όπως είχε τότε χωρίς να έχει γεράσει κάπως βρέθηκε σε μια συγκέντρωση για τους λύκους της Ροδόπης...αμέσως του ήλθε η μυρουδιά της μικρής κοπελιάς και έκανε να φύγει μα ήταν αργά...τον πρόλαβε διότι τον είχε δει...!!!!

Τον ακούμπησε στον ώμο με το χέρι της και του είπε....σταματώντας τον!!!!

-Θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη συγνώμη!!!!!

Ο Λυκάων σταμάτησε απότομα και χωρίς να γυρίσει το κεφάλι του της είπε!!!!

-Μην ζητάς συγνώμη ήσουν κοριτσάκι τότε στην εφηβεία....η μητέρα σου τι κάνει!;

-Πέθανε πριν ένα χρόνο από καρκίνο.....

Ο Λυκάων πάγωσε...

-Έχεις και εσύ στο δεξί σου μαστό...αν το κοιτάξεις θα το προλάβεις.....καλή σου τύχη...

-Θέλω να μιλήσουμε σε παρακαλώ....μην μου κρατάς κακία!!!!

Ο Λυκάων κοντοστάθηκε και της είπε...

-Σου είπα τι να κάνεις μην το περνάς έτσι το προλαβαίνεις.....όσο για να πούμε κάτι οι δυο μας αυτό έγινε πριν κάποια χρόνια και δεν βγήκε πουθενά.....!!!!

Τότε εμφανίστηκε ένας παχουλός κύριος ολίγον караφλός με μεγάλα μουστάκια περίπου 50 χρονών....και είπε...διακόπτοντας την συζήτηση!!!!!

-Λόκχραν!!!! είναι ώρα να φεύγουμε!!!! κυρία μου συγνώμη.....αλλά καλό θα ήταν να κάνετε αυτό που σας λέει ο Λόκχραν.....!!!!

-Σε θυμάμαι και σένα...απάντησε η γυναίκα...ήσουν ξάδελφος του ..κάτι.....!!!!

Τότε ο κύριος αυτός την πλησίασε αλλάζοντας τα μάτια του και κάνοντας τα κίτρινα σαν του κόρακα και τις είπε χαμογελώντας όλο ευγένεια....

-Άκου μικρή μου πρέπει να φύγουμε κοιτά να κάνεις εξετάσεις διότι από όσο μυρίζω πρέπει να έχεις ένα χρόνο ζωής ...το προλαβαίνεις.....όσο για εμάς...είμαστε φαντάσματα του παρελθόντος που δεν θέλεις να ζωντανέψεις για έναν λόγο!!!! διότι στις ήδη στεναχώριες που είχες από τότε θα φορτώσεις και άλλες....καλό σου βράδυ!!!!!

Αμέσως και οι δυο μαζί με βήμα ταχύ βγήκανε από τον κήπο του μαγαζιού και σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν χαθεί...η κοπελιά έτρεξε ξοπίσω τους και το μόνο που βρήκε ήταν τα ρούχα τους....όχι σκισμένα όπως τότε αλλά πεταμένα.....!!!!!

Πράγματι πήγε και έκανε εξετάσεις....και το γλύτωσε και το στήθος της και την ζωή της.... Εκεί κοντά στην καλαμαριά που έζησε έγραψε σε ένα τοίχο η ίδια με μαύρο σπρέι.... Μην αμφιβάλετε για τίποτα....και προσπαθήστε να μην θυμώνετε....θα χάσετε!!!!!

Τέλος!!!

ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΖΙΡΙΚ

Ήταν μια κρύα μέρα του χειμώνα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο...ο Κάσταν είχε βγει από την έρημο Γκόμπι και διείσδυσε στην Σοβιετική Ένωση ήταν ένα ασφαλές μέρος χωρίς πόλεμο και χωρίς πολλούς ελέγχους!!!! Είχαν μπει στην σιβηρική Τούνδρα αλλαγμένοι μέρα και οργώνανε τα χιονιά τα οποία είχαν πέσει εκείνη την χρονιά σε μεγάλο βαθμό και πυκνότητα!!!! Το κρύο ήταν τόσο δυνατό που είχε φτάσει τους μείον 64 βαθμούς κελσίου έτσι είχαν όλη την ευκαιρία να γυρνούσαν με την μορφή του Λυκάων χωρίς να τους δει κάποιος!!!! Τρεφόντουσαν με καριμπού τα οποία στην περιοχή είναι άφθονα!!!! μέχρι που μπήκανε στην περιοχή Αλτάι όπου περιέχει ψηλά βουνά και θυμίζει κάπως από το ορεινό στην χώρα των Λυκάων !!!! Εκεί πήγανε στην φυλή των Παζιρίκ!!!! Πήγανε εκεί με ένα σκοπό!!!! να μάθουν πως πέθανε ο γιος του αρχηγού της φυλής στο πόλεμο!!!! Αν είχε πεθάνει από κάποια μάχη ή σφαίρα δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα!!!! Όμως βρέθηκε γδαρμένος και κρεμασμένος χωρίς την σπονδυλική του στήλη σε ένα βράχο που μόνο ορειβάτες θα μπορούσαν να τον είχαν πάει εκεί!!!! Ένας από την φυλή των Παζιρίκ ήταν ήδη μέλος των Λυκάων και οι Παζιρίκ έτρεφαν ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Λυκάωνες από την αρχαιότητα!!!! Έτσι λοιπόν όταν ζητήθηκε βοήθεια από τους Λυκάωνες ο Κάσταν αποφάσισε να την δώσει!!!

Ο Κάσταν και αρχηγός μιλάγανε για ώρες ώσπου στο τέλος της συζήτησης ο αρχηγός είπε στον Κάσταν!!!!

-Δεν σε φώναξα μόνο για να σου πω αυτά!!! Όταν έφεραν το σώμα του γιου μου ο στρατός μετά από δυο μέρες κλάπηκε....ακολουθήσαμε τα ίχνη μέσα στα χιόνια από αυτό που το κουβαλούσε.....

Ρώτησε ο Κάσταν....κάτι!;!

-Ναι κάτι και δεν είναι ερπετό είναι κάτι άλλο κάτι πολύ παράξενο.....τόσο που πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με φάντασμα!!! Αυτό το κάτι πήρε το σώμα του γιου μουαλλά και όποιον βλέπει και οπλοφορεί κάνει το ίδιο και εξαφανίζεται έχουμε χάσει 4 μέχρι στιγμής και πολλοί πιστεύουν ότι είναι το φάντασμα του γιου μου!!!! Σε παρακαλώ Σαμάνε μου βοήθαμε!!!!

Ο Κάσταν παραξενεύτηκε!!!! βγήκε έξω και έδωσε εντολές στους 25 από τους 50 της φρουράς του να κάνουν έναν έλεγχο σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων και να αναφέρουν αμέσως.

Οι 25 Λυκάωνες διασκορπίστηκαν ο καθένας σε διαφορετική διεύθυνση!!! Μετά από τρεις ώρες γυρίσαν όλοι εκτός ενός!!!! Ο Κάσταν παραξενεύτηκε πολύ και αμέσως έφυγε με όλους της φρουράς του για το σημείο που είχε πάει ο χαμένος Λυκάων!!!! Το κρύο ακόμα και για τους Λυκάωνες ήταν τσουχτερό αλλά το καλό ήταν ότι είχε σταματήσει το χιόνι να πέφτει από το βράδυ έτσι μυρίζοντας και βλέποντας τα χνάρια έφτασαν στο σημείο όπου τα χνάρια είχαν σταματήσει!!!! Μια μεγάλη κηλίδα αίματος ήταν στο χιόνι κάτω.....από τα χνάρια του Λυκάων που είχε χαθεί έδειχναν ότι ήταν ανάστατος και είχε κατευθυνθεί σε πολλές πλευρές σαν να έψαχνε κάτι.... μα στο σημείο που ήταν η κηλίδα αίματος υπήρχαν και άλλα χνάρια τεράστια.....!!! Τρία όλα και όλα λες και είχε έρθει πετώντας ότι και να ήταν αυτό!!!!

-Ακρεχλκ!!!! είπε ο Κάσταν!!!! ψάξτε!!! δηλαδή!!!! σαν κυνηγόσκυλα όλοι μαζί είχαν βάλει τις μουσούδες κάτω και έψαχναν σαν τρελοί μαζί και ο Κάσταν μα δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα απολύτως!!!!

Ο Κάσταν είχε απογοητευτεί κάτι τον πήρε και σίγουρα ήταν ζωντανό!!!! τότε θυμήθηκε τα λόγια του αρχηγού της φυλής...παίρνουν όσους έχουν όπλα.... !!!!

-Σταματήστε φώναξε δυνατά!!!! Βέρχρανγκ!!!! με αυτό έχουμε να κάνουμε!!!! δεν υπάρχει άλλη εξήγηση ξανά φώναξε!!!

Βέρχρανγκ σημαίνει << θηρευτές >> στην γλώσσα των Λυκάων!!!! όλοι μαζί αγρίεψαν όσοι χίλιοι διαβόλοιήταν κάτι που δεν είχαν κυνηγήσει ούτε αντιμετώπισει ποτέ τουςείχαν ακούσει όμως από τους Άκιτωξ το πόσο μοχθηροί και κακοί ήταν και ότι τους έλεγαν τα ξωτικά και << Γιορνμάρθλ Λιάλ Σθριλ >> που σημαίνει τα φαντάσματα που καθρεφτίζουν!!!!

Αμέσως θυμήθηκε τα λόγια του Ναχθάι αν ποτέ συναντήσετε κάποιον από αυτά μην βαστάτε όπλα στα χέρια σας δεν θα σας πειράξουν ούτ'αυτά τα δόντια σας θα δείξετε τίποτα απολύτως!!!! θα σας αφήσουν ήσυχους!!!!

Αμέσως ο Κάσταν διέταξε να κόψουν μικρά δένδρúλλια και με τα δόντια τους να τα κάνουν αιχμηρά ακόντια!!! και κάποιον έφτιαξαν από πέτρες τσεκούρια!!!! Τους είπε να είναι όλοι αγριεμένοι τόσο που να φαίνονται συνέχεια οι τεράστιοι κυνόδοντες!!!! και πράγματι εκεί στα βαθιά της Αλτάι κάτι φονικό κυκλοφορούσεένα τσούρμιο τρελών Λυκάωνων που θα φόβιζε ακόμα και διαβόλους!!!!

Προχωράγανε για δυο μέρες παρατεταγμένοι σε σχήμα βέλους όλοι μαζί μια μάζαώσπου καθώς περπατάγανε ακούστηκε η φωνή ενός από τους φρουρούς τους τελευταίους δεξιά!!!!

Όλοι έκαναν να δουν τι γίνεται και είδαν τον Λυκάων φρουρό ανάποδα κρεμασμένο στον αέρα από ένα φάντασμα που έμοιαζε σαν σκιά νερού που κουνιόταν!!!! δεν μπορούσε όμως να τον πάρει μαζί του διότι οι Λυκάωνες είχαν δεθεί από τα πόδια όλοι για τέτοια περίπτωση!!!! Προτού προλάβουν να κάνουν κάτι οι άλλοι αυτός που είχε πιαστεί από το πλάσμα αυτό έκανε την επίθεσή του!!!!

Παράτησε το ακόντιο και έσπασε το σώμα του προς τα μέσα και με τα φονικά νύχια του χτύπησε την περιοχή κοντά στο λαιμό του πλάσματος!!!! Πράσινο αίμα πετάχτηκε παντού και από εκεί που ήταν σαν σκιά νερού φάνηκε τι πραγματικά ήταν!!!!

Πιάνοντας τον λαιμό του το πλάσμα έκανε πίσω παραπατώντας προσπαθούσε να ουρλιάξει μα δεν μπορούσε ο Λυκάων τον είχε πιάσει στον ύπνο και του είχε σχίσει για τα καλά το λαρύγγι....έκανε να πάει να φύγει τραυματισμένος μα ο Κάσταν πετάχτηκε στον αέρα και με ένα ακροβατικό πήδη έσκασε πίσω του ξαπλώνοντας με την μια κάτω αμέσως μα κάνοντας αυτό με το ένα χέρι του έκοψε τους τένοντες των ποδιών του πλάσματος όπου έπεσε αιμόφυρτο στο παγωμένο χιόνι με το πρόσωπο του κρατώντας ακόμα τον λαιμό του!!!! Ο γδούπος ήταν άσφαλός και θορυβώδης.....!!!!!!

Έκαναν και γύρισαν το σώμα του που έδειχνε πλέον να υποφέρει η αιμορραγία ήταν μεγάλη!!!! Το πλάσμα γυρνώντας το έκανε να πιάσει το αριστερό του χέρι μα δεν πρόλαβε ένας από τους φρουρούς το δάγκωσε τόσο δυνατά που του το έκοψε πέρα για πέρα!!! Ο καρπός του πλάσματος πετάχτηκε στον αέρα και το πράσινο αίμα του έλουσε τον Σαμάνο!!!! Κοίταξε τον φρουρό του με ύφος σαν του έλεγε πρόσεχε βρε μαλάκα!!!! Ο φρουρός χαμογέλασε και έκανε πίσω!!!! Ο Κάσταν πάτησε στο στέρνο του πλάσματος και του είπε:

-Μίλα καταραμένο γουρούνι από τον Άραλου μιλά!!!! τι έκανες το σύντροφο μας!;

Με το δεξί χέρι του το πλάσμα έκανε μια αργή κίνηση και άνοιξε το κρανίο του που μέχρι τότε οι Λυκάωνες πίστευαν ότι αυτό ήταν το πρόσωπο του!!!! Καπνοί από δεξιά και αριστερά μαζί με ατμούς βγήκανε από το κράνος με ένα συρτό θόρυβο!!!! Αν και ο Κάσταν κάπως ταραχτήκε μην ξέροντας τι θα φανεί του πάτησε το στέρνο

ποιο πολύ βάζοντας τα νύχια του ποδιού του μέσα στο κρέας του!!!! κάνοντας την κίνηση αυτή το πλάσμα ούρλιαξε από τον πόνο και το κράνος του πετάχτηκε βίαια πίσω!!!! Τότε φάνηκε το πρόσωπο του το πόσο άσχημο και τρομερό ήταν που έμοιαζε το στόμα τους σαν του κάβουρα με καλαμαριού μαζί!!!!

Όλοι έκαναν ένα βήμα ποιο κοντά για να δούνε καλύτερα την ασχήμια του!!!! Το πλάσμα μισοπεθαμένο τα είχε χάσει αναρωτιόταν σίγουρα ότι δεν είχαν τρομάξει και αυτό φάνηκε από το τι έγινε μετά!!! Όλοι άρχισαν να λένε!!!!

-Καταραμένο δεν τον λες...καλά πως τρώει με αυτό το στόμα....πω πω κοίτα χάλια μούρη...αυτό το μαλλί πως το φτιάχνει...από την μέση γη δεν είναι εμείς εκεί είμαστε όλοι όμορφοι εκτός των Δρακόντιων!!!! τότε ο Κάσταν τους είπε!!!!

-Σκάστε!!!! πες μου πλάσμα αν με καταλαβαίνεις από που είσαι...δείξε μου....

Το πλάσμα όλο αγωνία από την απάθεια των Λυκάωνων σήκωσε σιγά σιγά σιγά το χέρι του και έδειξε 40 μοίρες δεξιά του ηλίου!!! και αμέσως το άφησε να πέσει

-Ξέρω...είχε ξεψυχήσει από την αιμορραγία!!!! Ο Κάσταν έξαλλος μετά από αυτό είπε .

-Που είσαι ρε ε;! που είσαι;!;

Εμφανίστηκε ο Λυκάων που είχε πιάσει το πλάσμα και το είχε τραυματίσει θανάσιμα!!!

-Εδώ Σαμάνε μου!!!!

-Καλά βρε μαλάκα δεν σας είπα απαλά τον ξέκανες τον ασχημομούρη και άντε τώρα να μάθουμε από που είχαν έλθει και τι ήθελαν!!! Μια δουλειά σε έβαλα να κάνεις και εσύ τα έκανες σκατά....λέγοντας του αυτά τα λόγια τα αυτιά όλων άκουσαν κάτι το μεταλλικό από τα πεύκα σε ύψος περίπου 22 μέτρων...Μια κουκίδα κόκκινη εμφανίστηκε τότε ο Κάσταν και οι άλλοι πήδηξαν στον αέρα αμέσως και μια ακτίνα κίτρινη εμφανίστηκε από το πεύκο και χτύπησε εκεί που ήταν ο Κάσταν!!!! Μια μικρή έκρηξη προκάλεσε στο έδαφος!!!! Αμέσως μια σκιά σαν νερό πετάχτηκε από εκεί και πήγε σε ένα διπλανό δένδρο!!!! Τότε ένας από τους φρουρούς σηκώθηκε άνετος και είπε το βρήκα ρε σεις είναι μάγος από κάπου εκεί δίπλα στον ήλιο!!!!

Φύγε του φώναξε ο Κάσταν και αμέσως άλλη μια ακτίνα ξανά φάνηκε και παραλίγο να σκοτώσει τον φρουρό που είχε αποκαλέσει το πλάσμα μάγο!!!! Αμέσως όλοι οι φρουροί τσαντισμένοι έκαναν επίθεση πηδώντας από δένδρο σε δένδρο με ακροβατικά έστρωσαν στο κυνήγι το πλάσμα!!! Μέσα σε λίγα λεπτά το είχαν βουτήξει στις δαγκωνιές και ήταν ελαφριές διότι τους είχε πει ο Κάσταν θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε άμα τον σκότωναν και αυτόν τον ήθελε ζωντανό!!!!

Μετά από λίγο τον φέρανε μπροστά του αιμόφυρτο παντού αλλά μικρές πληγές!!!

-Κάναμε το καλύτερο Σαμάνε μου!!!

Τον κοίταξε ο Κάσταν και του είπε με νόημα βγάλε μάγε το κράνος σου!!!!

Αυτός ο Λυκάων που τον είχε αποκαλέσει μάγο είπε!!!!

-Χαααα μαλάκες κέρδισα το στοίχημα εγώ βρήκα ότι είναι μάγος το πιστοποίησε και Σαμάνος μας!!!!

Γύρισε ο Κάσταν και τον άγριο κοίταξε!!! Σταμάτησε με την μια!!! Μέχρι να γυρίσει στην άλλη να δει το πλάσμα αυτό είχε βγάλει το κράνος του και με βαριά συρτή βραχνή φωνή του είπε!!!!

-Λοιπόν λύκε φοβάσαι να μονομαχήσεις μαζί μου και έστειλες όλους τους λύκους να με πιάσουν ε!!!! Σε καταφέρνω και έτσι όπως είμαι πληγωμένος!!!!

Ο Κάσταν έξυσε το κεφάλι του και είπε!!!!

-Τελικά μάγος είναι πως μιλάει την γλώσσα μας το καθίκι!;

-Ναι ρε σε έχω του είπε ο Κάσταν!!! Αφήστε τον!!!!

Μόλις τον άφησαν τέντωσε το πλάσμα τα χεριά του και από τα δύο χέρια βγήκανε φονικές λεπίδες των 70 πόντων!!!! Πετάχτηκε ένας άλλος φρουρός και είπε:

-Πρέπει να είναι κάλος μάγος από που στον κόρακα τα έβγαλε αυτά!!!!

Προτού ξεκινήσει η μάχη του είπε του Κάσταν το πλάσμα!!!!

-Αν κερδίσω θα με αφήσεις να φύγω αν όχι θα σου δώσουν το φρουρό σου πίσω οι δικοί μου!!!!

Ο Κάσταν του είπε!!!!

-Αν με καταφέρεις οι δικοί μου θα σου πάρουν τα αρχίδια εσένα και των υπολοίπων μάγων και να τους πω να μην το κάνουν δυστυχώς θα με γράψουν θα θελήσουν εκδίκηση!!! Μιας όμως και είσαι μάγος μήπως μπορείς να φέρεις πίσω την Σαχθούρα μου!!!!

-Δεν είμαι μάγος απάντησε το πλάσμα!!!!

-Το είχα καταλαβει απάντησε ο Κάσταν αλλά είπα μήπως και είχε δίκιο ο φρουρός μου...ωραία; Λοιπόν μήπως μπορείς να με στείλεις σε αυτήν παρακαλώ και είμαι τυχερός!;

-Που είναι αυτή του απάντησε το πλάσμα!!!!

-Στον άλλον κόσμο του είπε ο Κάσταν γελώντας!!!!

-Με κοροϊδεύεις λύκε και για αυτό θα πεθάνεις αργά!!!

-Αμήν φώναξε ο Κάσταν και η μάχη ξεκίνησε!!!!

Το πλάσμα αυτό ήταν αργό όμως και ο Κάσταν έπαιζε μαζί του για αρκετή ώρα με πήδους δαγκωνιές ώσπου κάπου δεν πρόσεξε και οι λεπίδες του πλάσματος πέρασαν ξυστά από το στήθος του ξυρίζοντας του το στήθος όλο!!!! Ο Κάσταν έγινε έξαλλος!!!! έκανε ένα πήδο και πάτησε στους ώμους του πλάσματος!!! Αμέσως έπεσε άτσαλα με την μια πίσω και βρέθηκε με την πλάτη στο παγωμένο έδαφος!!! Ο γδούπος ήταν τεράστιος σαν ομίχλη σηκώθηκε από παντού!!!! Μέχρι να καταλαγιάσει εμφανίστηκε ο Κάσταν στο στέρνο του και με τα νύχια του είχε τρυπήσει τις κλειδώσεις των χεριών του όπου είχαν καρφωθεί στο χώμα και έτσι το πλάσμα δεν μπορούσε να πάει πουθενά!!!! Σφάδαζε σαν το γουρούνι από τον πόνο!!! και τότε έγινε κάτι πολύ περίεργο!!!!

Από όλες τις πλευρές του δάσους σε κυκλικό κόμβο άρχισαν να εμφανίζονται και άλλα τέτοια πλάσματα από σκιές του νερού παίρνανε μορφή κανονική!!! Οι Λυκάωνες ήταν έτοιμοι όλοι για μάχη μα αυτοί πρέπει να ήταν πάνω από διακόσιοι!!!! Ο Κάσταν είπε να κάτσουν φρόνημα!!!! Τότε ένας πανύψηλος από αυτούς έφτασε μπροστά στον Κάσταν του έκανε υπόκλιση έβγαλε το κράνος του και του είπε!!!!

-Ο γενναίε λύκε κέρδισες!!!!

Δuo πίσω από αυτόν έφεραν το νεκρό σώμα του φρουρού του και το ακούμπησαν κάτω!!!

-Ίσως κάποια άλλη φορά κάπου εδώ σε αυτόν τον πλανήτη να συνεχίσουμε αυτό που θα αφήσουμε εδώ στην μέση τι λες!;

Πετάχτηκε στον αέρα ο Κάσταν και του είπε:

-Γιατί ρε μάγε για να λέτε ότι σας φοβηθήκαμε!;

-Όχι όχι!!!! για αυτόν τον λόγο για να μάθουμε γιατί δεν φοβάστε και να βρούμε το αδύνατο σημείο σας για κανένα άλλο λόγο!!!! Τόσοι πλανήτες μαζί και ο δικός σας σαν και εσάς δεν έχουμε ξανά συναντήσει!!!!.

Ξύνοντας τα μουστάκια του ο Κάσταν και με υφάκι νικητή του είπε!!!!

-Εντάξει μάγε πάρε τους δικού σου εμείς νικήσαμε εδώ σήμερα να το θυμάσαι!!!!

Πράγματι πήραν το νεκρό πλάσμα και τον τραυματισμένο και έφυγαν όπως είχαν έλθει.

Οι Λυκάωνες τους πήρανε στο κατόπι και έφτασαν σε μια πεδιάδα και έμπαιναν μέσα στο χιόνι!!!! Τότε ο Κάσταν είπε:

-Ρε σεις αυτοί είναι από κάτω τελικά!!!!

Μα σε λίγες στιγμές τα χιόνια εκεί ακριβώς πετάχτηκαν στον αέρα και ένα διαστημόπλοιο έφυγε με μιάς!!!! Τότε ο Κάσταν είπε:

-Χμμμ αυτοί έχουν πλοία σαν και αυτό που μας είχε φέρει ο Ντόρσια αλλά μόνο που δεν είναι κύβος αυτά έχουν ωραίο χρώμα ασημί και πολλά φωτάκια!!!!

Γύρισαν στον αρχηγό της φυλής των ανθρώπων τους εξήγησαν το τι είχε γίνει του είπε τι ακριβώς να κάνουν και ξεκίνησαν για την μέση γη...εκεί κάπου σε μια στιγμής ξεκούρασης ο Κάσταν είπε:

-Αλήθεια τώρα λεβέντες μου φοβηθήκατε αυτούς!!!

-Όχι με μια φωνή απάντησαν!!! και ξανά είπε:

-Τελικά δεν κατάλαβα τι στο διάολο ήταν μάγοι ή εξωγήνοι!;

Μέσα σε γέλια και κουβέντες συνέχισαν το ταξίδι της επιστροφής στην μέση γη....τον χαμένο σύντροφο τους τον έφαγαν διότι δεν μπορούσαν να τον πάρουν μαζί τους όμως τώρα θα είναι για πάντα μαζί τους στον καθένα μέσα!!!!

Τέλος!!!

ΙΑΠΩΝΙΑ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΙ

Πάνε περίπου 550 χρόνια και ίσως 600 στην μακρινή Ιαπωνία όπου εκείνο τον καιρό ήταν η εποχή των Σαμουράι που άλλους ευλογούσαν και άλλους τους εκτελούσανσε ένα κόσμο με ένα βασιλιά και εκατοντάδες φεουδάρχες και ο κοσμάκης στην μέση!!!!!! Εκεί κοντά τότε στο σημερινό Κιότο υπήρξαν τουλάχιστον πάνω από 22 οικογένειες Λυκάωνων όπου διαμένανε μαζί και κοντά για να μπορούνε να υποστηρίξουνε η μια οικογένεια την άλλη!!!!!!

Τομεάρχης της περιοχής ήταν ο Ναγκασίρο Νουκαράσι ο οποίος είχε στην δούλεψη του πάνω από 25 ικανούς σαμουράι!!!!

Αυτό το ρημάδι όμως εκτός τους φόρους του βασιλιά και του φεουδάρχη της περιοχής είχε βάλει και τους δικούς του φόρους και η κατάσταση ήταν τελείως απελπιστική!!!! Όποιος δεν πλήρωνε η θανατωνότανε ή τυφλωνότανε για παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους!!!!

Μια μέρα λοιπόν στην περιοχή αυτή βρέθηκε ο ποιο περίφημος σαμουράι όλων των εποχών της Ιαπωνίας ο Μιγιαμότο Μουσάσι ο οποίος είχε σκοτώσει πάνω από 75 ανθρώπους ρεκόρ της εποχής εκείνης!!!!!!

Τον είχε στείλει ο βασιλιάς να δει για ποιο λόγο υπήρχανε τόσα παράπονα από τους αποίκους εκείνης της περιοχής!!!! έτσι το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε από μια από τις οικογένειες των Λυκάωνων..... όπου και ο ίδιος ζήτησε να φιλοξενηθεί για να μάθει από τους ποιο φτωχούς από πρώτο χέρι τι γινότανε εκεί!!!!!!

Το βράδυ λοιπόν και την ώρα του φαγητού ο Μιγιαμότο Μουσάσι ρώτησε τι τρέχει στην περιοχή!!!!!!

Ο άντρας του σπιτιού ονόματι Σαμανούσκε Σινάτο του είπε:

-Ο άξιε πολεμιστή ρωτάς εμάς να σου πούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του βασιλείου του αφέντη που πιστεύουμε και που υπηρετείς!;

-Ναι αυτό περιμένω!!!!!!

-Τότε άκου αυτήν την μουσική διότι από εμάς λόγια δεν θα πάρεις!!! αν ξέρεις θα καταλάβεις αν όχι ίσως να μας αποκεφαλίσεις και αν είσαι αγνός τότε θα πεις την αλήθεια στον βασιλιά!!!!!!

Αμέσως πήρε το μουσικό του όργανο η γυναίκα του τρομαγμένη και ξεκίνησαν να παίζουν.....

βέβαια ήξεραν την φήμη του Μιγιαμότο Μουσάσι αλλά αυτός δεν ήξερε για αυτούς

Μια μουσική που αργότερα καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Μιγιαμότο Μουσάσι.....!!!!

Ο Μιγιαμότο πίνοντας το τσάι του άρχισε να ακούει το τραγούδι και την μουσική με μεγάλη παρατηρητικότητα αλλά και προσοχή!!!!!!

Στον ήχο του φλάουτου μετά από 5 λεπτά πετάχτηκε στον αέρα βγάζοντας το σπαθί από την θήκη του.....και έπεσε σαν αστραπή πάνω στον Σαμανούσκε η κάμα από το κατάνα σταμάτησε χιλιοστά πριν το κεφάλι του.....!!!!!!

Ο Μιγιαμότο είπε....τρεμάμενος.

-Είσαι.....είστε.....είστε.....είστε.....δαίμονες λύκοι.....δαίμονες λύκοι είστε.....γιατί δεν άλλαξες δαίμονα λύκε!;

ο Σαμανούσκε είπε:

-Μιας και ξέρεις τι είμαστε θα κατάλαβες ότι μύρισα το τι ήθελες να κάνεις Μιγιαμότο και ήξερα ότι δεν θα με χτυπούσες αν το εννοούσες τώρα δεν θα ζούσες!!!!

Ο Μιγιαμότο τραβήχτηκε πίσω...έβαλε το σπαθί του στην θήκη κάθισε κάτω ζητώντας συγνώμη για την αγένεια που έδειξε!!!!

Ο Σαμανούσκε την δέχθηκε και τον ξανά καλωσόρισε και του είπε:

-Μιγιαμότο καλώς ήλθες στο σπίτι μας το μυστικό σου είναι καλά κρυμμένο με μας διότι μπορούμε και μυρίζουμε και ξέρουμε ότι είσαι ένας Καμπούκι!!!!

Ο Μιγιαμότο πετάχτηκε όρθιος και άλλαξε το πρόσωπο του...σε δαιμονικής αρκούδας....το ίδιο και ο Σαμανούσκε με την γυναίκα του άλλαξαν σε Λυκάωνες.....!!!!!!

Ο Μιγιαμότο ως αρκουδαάνθρωπος γέλασε δυνατά και ξανά άλλαξε σε άνθρωπο!!!! λέγοντας στους Λυκάωνες!!!!

-Είσαστε πολλοί εδώ για να κρύβεστε δαίμονες λύκοι.....!!!!

Ο Σαμανούσκε είπε:

-Δεν έχουμε την τύχη να είμαστε λίγοι όπως εσείς

Ο Μιγιαμότο σκεπτικός είπε....

-Ναι έμεινα εγώ στην χώρα και η γυναίκα μου.....μας κυνήγησαν μέχρι τέλους
Θέλω να μου κάνεις μια χάρη δαίμονα λύκε και αν μου την κάνεις θα σου χρωστώ μεγάλη χάρη.....

Ακούω απάντησε ο Σαμανούσκε!!!!

-Θέλω να γράψεις ένα τραγούδι για τους Καμπούκι!!!! αλλά να το γράψεις έτσι που να πιστεύει ο κόσμος ότι θα μιλά για δαίμονα και όχι για τους αρκουδαάνθρωπους!!!!

Ο Σαμανούσκε είπε:

Είμαι ένας από αυτούς που περπάτησε στις κόλασης τα χείλη και είμαι ένας από αυτούς που πολέμησε τους δαίμονες τους σκότους και έφτασε μέχρι το παλάτι του Ναστακαράνι για τους ανθρώπους!!!!

-Ορκίζομαι ότι θα το κάνω!!!!

Το πρωί χαιρετηθήκανε και ο Μιγιαμότο έκανε την περιοδεία του στην επαρχία καταγράφοντας ότι άκουσε από τους φτωχούς....μα τα είπε στο βασιλιά ο οποίος δεν έκαμε τίποτα!!!!

Έτσι μετά από ένα χρόνο οι σαμουράι βρεθήκανε στο σπίτι και την περιοχή του Σαμανούσκε!!!! απαιτούσαν να τους δώσει τους φόρους μα ο Σαμανούσκε δεν είχε μια!!!!!!

απειλήσαν ότι θα σκοτώνανε την γυναίκα του αν δεν τους έδινε τους φόρους και ήταν σίγουροι ότι έχει χρήματα να δώσει έστω και λίγα!!!!

Ο Σαμανούσκε ήταν έτοιμος να αλλάξει.....μα τότε έγινε κάτι που δεν το περίμενε!!!!!! μια φωνή γνωστή μέσα από το δάσος ακούστηκε να τον ρωτάει!!!

-Σαμανούσκε!!!! έγραψες το τραγούδι που σου παράγγειλα!;

Ήταν ο Μιγιαμότο.....οι σαμουράι κάπως παγώσανε.....μα δεν το έβαλαν κάτω!!!!
είπανε στο Σαμανούσκε!!!!

-Αν δεν μας πληρώσεις θα πεθάνεις εσύ και η γυναίκα σου αδιαφορώντας για την παρουσία του Μιγιαμότο!!!!

Τότε ακούστηκε το κατόνα του Μιγιαμότο να βγαίνει από το θηκάρι του.....και ήδη τρία κεφάλια ήταν στον αέρα αιμόφυρτα και ραντίζοντας με αίμα τους άλλους που ήταν διπλά τους!!!!

Οι σαμουράι κατούρησαν αίμα από το φόβο και έκπληξη δεν περιμένανε τέτοια αντίδραση μα γυρνώντας να επιτεθούνε στον Μιγιαμότο ο Λυκάων είχε αλλάξει και ουρλιάζοντας τους έκοψε το αίμα από το φόβο!!!! Μα από το ουρλιαχτό ήρθαν και άλλοι Λυκάωνες.....οι σαμουράι τρέμανε σαν ψάρια και ζητούσανε ταπεινά συγγνώμη μα ήταν ήδη αργά.....κανείς Λυκάων δεν σκότωσε κανέναν!!! μόνο ο Μιγιαμότο που τους πετσόκοψε σαν κότες σε σφαγή!!!!

Όταν ήρθε η νεκρική σιγή του θανάτου το μόνο που ακουγότανε ήταν ο κρύος απογευματινός αέρας που σφύριζε αργά και σταθερά μέσα από το δάσος με τα μπαμπού όπου βγήκε ο Μιγιαμότο!!!!

Οι Λυκάωνες στέκονταν ακίνητοι μπροστά στον Μιγιαμότο και με μια κίνηση αργή του υποκλιθήκανε για να του δείξουνε σεβασμό για αυτό που έκανε.....

Ο Σαμανούσκε άλλαξε και του είπε.....!!!!

-Το τραγούδι είναι έτοιμο και το έκανα έτσι να είναι σαν θεατρικό έργο θα ήθελες να το δεις;!

Ο Μιγιαμότο άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και είπε!!!

-Ναι ναι!!!!

Αμέσως μέσα σε λίγη ώρα είχαν φτιάξει μια πρόχειρη θεατρική σκηνή ο Μιγιαμότο κάθισε.....και η μουσική ξεκίνησε.....

Μετά από 4 λεπτά και κάτι παιξίματος βλέποντας τον ηθοποιό ως Καμπούκι δάκρυσε..... περίπου στα 10 λεπτά και κάτι που Ξαφνικά οι στρατιώτες έκλαψε... όταν τελείωσε το θεατρικό τραγούδι ο Μιγιαμότο είπε στον Σαμανούσκε!!!!

-Ελπίζω λύκε δαίμονα να μην έχετε την ίδια τύχη με εμάς!!!! ελπίζω ο Βούδας να σας δίνει πάντα ευημερία και καλοτυχία!!!! Εύχομαι να συναντηθούμε κάποια άλλη στιγμή κάτω από άλλες συνθήκες!!!!

Ο Μιγιαμότο δεν ξανά βρέθηκε ποτέ με Λυκάωνες!!! Ο Σαμανούσκε έφυγε από εκείνη την περιοχή μαζί με όλες τις οικογένειες των Λυκάωνων και μετακομίσανε στην σημερινή Οσάκα!!!! το Καμπούκι είναι το ποιο γνωστό θεατρικό έργο σήμερα για τους Γιαπωνέζους!!!!

Τέλος!!!

Εκεί μέσα στην μέση γη στην όμορφη Σαμπάλα όπως λένε οι θιβητιανή μόνο όμορφη δεν είναι....είναι η χωρά των Δρακόντιων και των απογόνων τους τους δρακονιανούς!!!! Όμως όσο άξεστοι βάρβαροι και κανίβαλοι που είναι οι Δρακονιανοί υπάρχει και ένα 20% του πληθυσμού όπου δεν τους αρέσει να τρώνε ανθρώπους και ευφυείς οντά πάρα μόνο ζώα!!!!

Έτσι λοιπόν η ιστορία μας σήμερα είναι μια παράξενη ιστορία αγάπης δρακονιανών.....

Ο έρωτας τους είχε φουντώσει μόνο που η Σρίρλα άνηκε στο 20% των δρακονιανών που δεν έτρωγαν ευφυείς οντά και από αυτούς που θέλουνε να υπάρχει ειρήνη!!!! Αυτή γνώρισε τον Ασρχ!!! όπου ήταν σπουδαίος μαχητής αλλά και χίλιάρχος στις ορδές των δρακονιανών!!!! τον έμαθε και αυτόν να μην τρώει ευφυείς οντα είτε ήταν μικρά είτε μεγάλα είτε άνθρωποι είτε ζωτικά!!!!!!

Όμως αυτό δεν ήταν καθόλου καλό για τον Ασρχ διότι οι ανώτεροι του το μάθανε και τότε άρχισε το ανελέητο κυνήγι τους.....!!!!

Έτσι λοιπόν πηρέ την Σρίρλα και έφυγαν ως κυνηγημένοι από την χώρα τους και θέλησαν τρομάρα τους να βρούνε καταφύγιο στην Λυκαωνία!!!! πιστέψανε ότι θα βρούνε απάγκιο και λύτωση από τον Σαμάνο Λυκάωνα Κάσταν!!!!

Έτσι περάσανε κρυφά τα σύνορα και μπήκανε μέσα ...μα μέσα σε ένα τέταρτο έγιναν αντιληπτοί από τους Λυκάωνες.....

Το ιερό κέρατο βούιξε σε όλη την Λυκαωνία!!!! Το βουητό ήταν ότι δεχόντουσαν επίθεση από δρακονιανούς!!!! Όλη χώρα σείσθηκε από το Χρουuuuuuuuuuuuuυς Χρασαα!!!! και περίπου 480 χιλιάδες Λυκάωνες ξεκίνησαν να τους βρούνε!!!!!!

Μα ήδη είχαν συλληφθεί από την περίπολο όπου ήθελαν να τους ξεπαστρέψουνε μα ο Ασρχ αποκαλέστηκε την Σαμάνικη φιλοξενία που έχει δώσει ο Πατέρας και η Μητέρα όλων των Λυκάωνων ακόμα και για τους δρακονιανούς!!!!!!

Πρώτος έφτασε ο Λόκχραν εκεί όπου πετάχτηκε σαν κομήτης σε ταχύτητα και άλμα θέλοντας να δείξει τι είναι ικανός να κάνει!!!! με ανοιχτά τα χέρια προσγειώθηκε μπροστά τους με μιας!!!!

και μετά από λίγο εμφανίστηκε σχεδόν όλο το στράτευμα από πίσω και ο Κάσταν να έρχεται και αυτός....ο Λόκχραν είπε:

<< Τρεις κατάρατο βρωμογούρουνο από τον Άραλου τι στο διάολο θέλεις εδώ με μια θηλυκιά σας!;! δεν δίνουμε καμία φιλοξενία αθλητή!!!! >>

Σήκωσε το χέρι του έτοιμος να τους πάρει τα κεφάλια!!!!!!μα ήδη ο Κάσταν είχε καταλάβει τι θα γίνει και είχε στείλει τον Σπαρκ και την ώρα που το χέρι του Λόκχραν κατέβαινε με ορμή με πλήρη πολεμική εξάρτηση πανοπλίας ο Σπαρκ τον χτύπησε και τον πέταξε μέτρα μακριά.....!!!!!!

Έκανε να σηκωθεί ο Λόκχραν να αναμετρηθεί με τον Σπαρκ μα είδε τον Κάσταν που του έκανε νόημα με το χέρι όχι...μούλοξε όλο νευρά ο Λόκχραν τότε ο Σαμάνος είπε στον Ασρχ!!!!!!

-Τι θέλεις βρομιάρη στην χώρα μου και επικαλείσαι την ιερή μας φιλοξενία!;!>

<< Να μας σώσεις ο τρισμέγιστε και θαρραλέε Κάσταν!!! να μας σώσεις από το είδος μας!!!! ξέρω ότι έχεις πονέσει για την χαμένη σου αγάπη όπου οι δικοί μου τότε αφαίρεσαν την ζωή της και την χαλάσανε.....θέλω τουλάχιστον να προστατεύσεις την δικιά μου αγάπη και μένα χάλασε με!!!! >>

Ανοίξανε διάπλατα τα μάτια του Σπαρκ και φώναξε!!!!

-Ιεροσουλία!!!!!! ιεροσουλία!!!! έπιασε την Σαχθούρα στο στόμα του!!! θα σου πάρω το κεφάλι αλήτη!!!!

Σήκωσε τον τεράστιο διπέλεκα και προτού προλάβει η κάμα να ακουμπήσει το λαιμό του δρακονιανού την σταμάτησε ο Κάσταν πιάνοντας το τσεκούρι....!!!!

Ο Κάσταν έβραζε αλλά έπρεπε να τηρηθούν οι νόμοι!!! Έτσι μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων είπε:

<< Καλώς ήλθατε στην Άγία χώρα μας!!!! μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε!!!! δεν θα σας πειράξει ή βρίσει κανείς μας!!!! όποιος το κάνει η ποινή είναι ακαριαίος θάνατος!!! θα σας δοθεί στέγη και φαγητό καθημερινώς!!!! λόγο όμως επειδή είστε δρακόντειοι απαγορεύετε να βγείτε από την πόλη!!!! καλώς ήλθατε!!!! >>!!!!

Όλοι οι Λυκάωνες δεν πίστευαν στα αυτιά τους τι είχαν ακούσει ο Σπαρκ και ο Λόκχραν έτρεξαν δίπλα του και του είπαν αν στέκει καλά αν ήταν εντάξειο Κάσταν τους αγριοκοίταξε όλους και το βούλωσαν με μιας!!!! μα.....μόνο η Λου τόλμησε να μιλήσει απαξιωτικά.....!!!!

<< Ο μεγάλε και τρανέ Σαμάνε μας θα αφήσεις τους δολοφόνους της αγάπης σου να περάσουν την χώρα μας και θα τους φιλοξενήσουμε κιόλας;! πόσο χαμηλά έχεις πέσει πλέον από έρωτες και αγάπες;! Αν δεν ήσουνα Σαμάνος θα σου είχα πάρει το κεφάλι αμέσως!!!!!! >>

Ο Σπαρκ σαν ελατήριο προσγειώθηκε μπροστά της και της είπε πριν προλάβει ο Κάσταν να απαντήσει....την βούτηξε από τον σβέρκο και την γονάτισε σαν σκυλί πατώντας την πλάτη της σήκωσε τον διπέλεκα και κοίταξε τον Κάσταν αγριεμένα και είπε!!!!

-Άγιε πατέρα πες μου να της πάρω το κεφάλι και να το κάνω ποτήρι να πίνω την μπίρα μου και θα το κάνω!!!! η απειλή της δεν μου άρεσε και όλοι εδώ θα καταλάβουνε.....!!!!

-Σκάσε!!!! Άστην να φύγει!!!!

-Μα....

-Σκάσε!!!! τώρα!!!!

Ο Λόκχραν πήγε δίπλα στον Σαμάνο και είπε....

-Να το κάνω γω Σαμάνε μου και πάρε μου την ζωή ...να ησυχάσεις από την πόρνη!!!!

-Σκάστεee!!!!!!!!!!!! Na φύγει το στράτευμα ο Σπαρκ να συλληφθεί και να με περιμένει να γυρίσω το ίδιο και ο Λόκχραν!!!!

Η Λου σηκώθηκε και είπε:

-Έκανες και κάτι σωστό....

Τότε ο Κάσταν πετάχτηκε μπροστά της και της είπε:

<< Άκου πόρνη και αρχηγέ της φυλής μου!!!! τους είπα να σταματήσουν για ένα λόγο μόνο!!!! αυτή η ευχαρίστηση θα είναι δικιά μου!!! γυρίστε πίσω όλοι τώρα!!!! >>

Όλοι φύγανε και έμεινε ο Κάσταν με τους 50 και την περίπολο και τους δρακονιανούς!!!! Είπε!!!!

-Πάμε σιγά σιγά για την πόλη.....!!!!

Ξεψύχησαν και οι τρεις αμέσως....!!!! ο Ασρχ το είδε!!! τρελάθηκε άρχισε να μάχεται σαν δαίμονας!!! τον είδε και ο Κάσταν!!!! δεν πίστευε ότι μια δρακονιανή έκανε κάτι τέτοιο!!!!!!!

Έσκυψε....γύρω του κάνανε τοίχο οι Λυκάωνες.....!!!!την ξεκάρφωσε και την πήρε στα χέρια του....δεν τήν έβλεπε σαν δρακονιανή μα σαν την Σαχθούρα!!!! πίσω γινότανε μακελειό!!!!!!!

τότε σταμάτησε και την άφησε κάτω.....!!!!!!τεντώθηκε.....!!!!γύρισε και είδε την μάχη που μαινότανε!!!!

Πήδηξε μπροστά από όλους!!! προσπάθησε να πιάσει τον Ασρχ... μα δεν πρόλαβε 7 ακόντια Δρακόντιων τον κάρφωσαν διαμπερές και έμεινε όρθιος να αιμορραγεί σαν γουρούνι.....!!!!

Ιλμς και Δρακονιανοί ανασυνταχθήκανε!!!!!! τότε είδανε κάτι που δεν είχαν ξαναδεί.....ούτε οι δρακόντειοι ούτε οι Ιλμς ούτε και οι Λυκάωνες!!!!!!!

Τα μάτια του Κάσταν άρχιζαν να φεγγοβολούν σαν φακοί αλλά όχι μόνο αυτό σαν να έβγαινε κίτρινος καπνός από τα μάτια του....σηκώθηκε!!!!!!!!!!!! έβαλε τα χέρια του το στήθος του με την μια παλάμη κάτω και την άλλη πάνω όπως κάνουν οι βουδιστές....και φώναξε!!!!!!!

<< Αντρικραλκτράαααααα >>

Τέντωσε τα χέρια του μπροστά και τα δυο αμέσως με ανοιχτές τις παλάμες και από τα πόδια του εκεί που στεκότανε από δεξιά και αριστερά όσο βλέπε το μάτι κάποιου μια ενέργεια αόρατη σάρωνε τα πάντα στο πέρασμα τηςχτυτώντας Ιλμς και δρακονιανούς βάναυσα ρίχνοντας τους κάτω βάναυσα σαν να τους χτύπησε τοίχος αέρα!!!!!! μα δεν τους σκότωσε απλώς τους στραπατσάρισε.....!!!!!!

-Τωράααααααααααααααααααααααααα!!!!!!!

Φώναξε ο Κάσταν κάνοντας επίθεση αυτός μόνος!!!!και ακολούθησαν όλοι οι Λυκάωνες έκπληκτοι!!!!!! δεν έμεινε κανείς.....τους πετσοκόψανε όλους.

Η μάχη είχε τελειώσει και πέρασε και ένα μήνυμα δύναμης του Σαμάνου που έλεγε μην τα βάζετε με μας θα σας γαμήσουμε τα κλείστρα!!!!!!!

Ο Σαμάνος διέταξε τους δυο δρακονιανούς να τους κάνουν πύρινη κηδεία όπως τους Λυκάωνες!!!! κανένας δεν είπε όχι ούτε η Λου!!! είχαν δει τι έκανε η Σρίρλα!!!!

Μετά την κηδεία κατσάδιασε Λόκχραν και Σπαρκ.....και όταν ηρέμησε ο Σπαρκ τον ρώτησε...

-Άγιε πατέρα μας...γιατί!;!

-Γιατί!;!

-Γιατί!;!

-Γιατί!!;! η αγάπη Σπαρκ είναι σε όλα τα όντα του Μαν Η Του είτε είναι καλά είτε κακά και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όταν το βλέπουμε!!!!!!!

Τώρα!!!! θέλω την Λου χειροπόδαρα δεμένη εδώ!!!! εχθές!!!!!!

Αμέσως ο Σπαρκ έφυγε σαν αστραπή!!!!Μετά από δέκα λεπτά είχε φέρει την Λου χειροπόδαρα δεμένη μπροστά του!!!!

Ο Κάσταν της είπε αγριεμένα!!!!

<< Μην φοβάσαι θεία!!!! δεν ήλθε η ώρα τους αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.....!!!! Πραγματικά αγάπησες ποτέ σου ή το έκανες από ανάγκη να δαιωνίσεις την φυλή μας;! >>

Η Λου τον κοίταξε με θυμό και τον έφτυσε!!!!!!

Ο Κάσταν είπε

<< Σπαρκ!!!! πάρε αυτό το ψοφίμι που έχουμε για αρχηγό της φυλής μας και πήγαινε το άθικτο σπίτι του ..>>

Αμέσως το έκανε....όταν γύρισε ο Σπαρκ είπε ...δεν καταλαβαίνω Σαμάνε μας..... και ο Κάσταν είπε:

<< Το να είσαι ηγέτης είναι τόσο δύσκολο μα και τόσο απλό όσο βγαίνει ο ήλιος κάθε μέρα.....!!!! Το να είσαι αρχηγός είναι τόσο εύκολο όσο το χέσιμο ενός γερού!!!! διάλεξε λοιπόν με ποιος θέλεις να είσαι αδελφέ μου μονάκριβε Σπαρκ!!!! >>

-Με τον ήλιο βέβαια!!!!

Τα γέλια του Κάσταν ακουστήκανε σε όλη την πόλη.....γελούσε...μα μέσα του έκλαιγε.....!!!!

Τέλος!!!!



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝ

Θα ήθελα να είμαι ένας απλός τσοπανάκος.....να έχω ένα μυαλό που να σκέφτεται μόνο την βοσκή και τα πράγματα του!!!!να μην σκέφτομαι τι λένε οι άλλοι.....ακόμα και στην Αμερική....

ή στην Κίνα.....ή στην Αυστραλία!!!!

Τώρα που είπα Αυστραλία.....θυμάμαι είχα μια γκόμενα εκεί στην Μελβούρνη..... την Τζαν.....καλή της ώρα διότι ζει ακόμα.....

Θυμάμαι.....με είχε βρει μισοπεθαμένο έξω από το Στανγκ.....ζέστη πολύ εκείνη την εποχή.....κόντεψα να τα τινάξω....αλλά βλέπεις ο Μαν Η Του δεν ήθελε..... ήθελε να με παιδέψει ακόμα.....

Είχε πρόβατα η Τζαν.....άσχημη.....!!!!σκιάχτηκα όταν την είδα!!!!αλλά.....είχε μια καρδιά.....με μάζεψε.....με πήγε στην φάρμα της.....ορφανή.....από τα 17 της και ανέλαβε την επιχείρηση μόνη της.....όταν συνήλθα μου είπε με βλάχικη εγγλέζικη προφορά....

-Το σκύλο σου δεν τον βρήκα πρέπει να έχει πεθάνει χιλιόμετρα πίσω....

Αναρωτήθηκα...μα δεν έχω σκύλο της είπα....

-Ο Μάη Γκοντ είπε....εσύ βρομάς σαν σκυλί;!!

Μυρίστηκα ο μαύρος ...είχε δίκιο.....με περιθάλψε.....καλή ψυχή.....μετά από μια βδομάδα ήμουν έτοιμος...στα πόδια μου και πάλι....με ρωτούσε πολλά....της είπα λίγα.....πολύ λίγα.....
αποφάσισα να ανταποδώσω.....

Της είπα...θα καθόμουν να την βοηθήσω με τα πρόβατα.....

Μου είπε....όποτε τα πλησιάζεις σε φοβούνται δεν ξέρω γιατί πρώτη φορά φοβούνται άνθρωπο έτσι πρέπει να είσαι κακός πούστης.....

-Ναι της είπα.....

-Είμαι.....

-Είσαι φονιάς!;!κλέφτης!;!οπιομανής...!;!

-Όχι όχι....

-Τι είσαι...!;!

-Είμαι.....προβατοφάγος Τζαν!!!!

Με κοίταξε με την περίεργη ασχήμια της και άρχισε σε λίγο να γελά δυνατά.....σκιάχτηκα!!!!

Μου θύμισε τον κουασιμόδο αν και αυτή ήταν όλο και όλη 50 κιλά και 1,70 ύψος.....

-Εντάξει.....να με βοηθήσεις πραγματικά το χρειάζομαι και χρειάζομαι και έναν λευκό εδώ μέσα σε τόσους Αβορίγινες εργάτες.....

Πέρασε ο καιρός.....πέρασε ο γαμημένος γρήγορα.....

Ένα χρόνο κάθισα εκεί...ώσπου η βιολογική μου ανάγκη να τσουτσουνίσω είχε βαρέσει κόκκινα.....9 χρόνια χωρίς κοκό.....άρχισα να την βλέπω σαν την Μπριτζί Μπαρτον.....

έδεσε το γλυκό....η άμοιρη.....χαιρότανε σαν γύφτικο σκεπάρνι....ήμουν παίδαρος τότε ...(άμα δεν παινέψω το σπίτι μου ...ε!;!)

Πέρασε ένας άλλος χρόνος.....καλό πέρναγα δεν λέω.....μέχρι που έμεινε έγκυος
.....

-Όχι Σάμαν Λάηκαν έμαθα.....
-Έμαθα και βέβαια έμαθα.....
-Ξανά πήγες Αυστραλία!!
-Όχι.....μετά από δέκα χρόνια μου ήρθε ένα γράμμα.....
της είχα δώσει την διεύθυνση μου.....έμενα στην ακρόπολη από κάτω τότε.....!!!!
-Και!!
-Και!!είχε μέσα μια φωτογραφία και έγραφε από πίσω.....
Κάσταν ακόμα είμαι ευτυχισμένη δυο φορές ευχαριστώ που ήρθες στην ζωή μου....αυτά τα λυκάκια είναι παιδιά σου!!!!



-Πήγες ξανά πίσω Κάσταν!!
-Ναιμα χρόνια πολλά μου είχε κάτσει τα λυκάκια...νόμιζα ότι ήταν Λυκάωνες....
με γνώρισε αμέσως λέγοντας μου....
-Δεν έχεις αλλάξει καθόλου....και μυρίζεις σαν σκυλί ακόμα....και ξέσπασε στα γέλια.....!!!!

Τα αγόρια μου ήταν το καθένα 36 χρονών παντρεμένα και τσομπάνηδες....
είχαν επεκτείνει την φάρμα.....με καλωσόρισαν.....

Δεν σου λέω τα άλλα συγκινούμαι.....ποτέ δεν έμαθαν τι είμαι δεν τους είπε ποτέ η μητέρα τους.....!!!!

Η Τζαν σήμερα Σάμαν είναι 99 χρονών και έχουμε 1989.....καλή ψυχή!!!!

-Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για μια από τις ιστορίες σου Κάσταν αν και δεν θα τις πιστέψει κανείς!!!!!!

-Δεν με νοιάζει αν πιστέψουν τις ιστορίες μα το πόσο κίνδυνο διατρέχουν από τους Σαυρήτες Σάμαν...ίσως κάποια μέρα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.....ίσως.....!!!!

-Ναι Κάσταν θα το κάνουμε κάποια στιγμή όταν εσύ μου πεις!!!!

Τέλος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΚΧΡΑΝ

Ήταν ένα πρωί το 1990 στην Ρουάντα και ο εμφύλιος είχε ξεσπάσει για τα καλά. Εκεί έμεναν 3 οικογένειες Λυκάωνων στην πρωτεύουσα όταν πήρα μήνυμα από τον Σαμάνο μας να ετοιμαστούμε να πάμε να τις φυγαδεύσουμε. Οι Τούτσοι σκοτώνανε όποιον λευκό έβλεπαν και όποιον μαύρο επίσης ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποστολές όπου ήρθε και ο Σαμάνος μας μαζί

Κάναμε ακριβώς ένα μήνα να τις πάρουμε από κει. Λένε εμάς τέρατα και σκυλιά του διαβόλου αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι σημείο έφτασαν εκεί οι άνθρωποι με το να σκοτώνουνε ανθρώπους. Τους έκαιγαν ομαδικά ζωντανούςέσφαζαν τις εγγείους γυναίκες και έτρωγαν τα μωρά τους σε αυτοσχέδιες ψησταριές....έκοβαν πόδια από τα γόνατα και τους έβαζαν να περπατήσουν έτσι και πολλά άλλα τραγικά...

Ο Χριστός μας για κάποιο λόγο είχε ξεχάσει αυτήν την χώρα και ο διάβολος την είχε πραγματικά καταβάλει. Διαβάστε έστω και λίγο περί Ρουάντας και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Μια βδομάδα προτού βγάλουμε τις οικογένειες έξω από την χώρα έτυχε να είμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που εξόργισε τον Σαμάνο μας αλλά και μας.....

είχανε μαζέψει οι Τούτσοι 2 δημοτικά σχολεία και ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν πάνω από 220 παιδιά.....πρέπει να ήταν 50 άτομα βαριά οπλισμένα.

Θυμάμαι σαν τώρα το Σαμάνο μου να μας λέει....

<< Δεν ξέρω για εσάς αλλά πονάει η ψυχή μου αν δεν κάνω κάτι πρέπει να ανακατευτούμε όπως και να έχει. Ποιος είναι μαζί μου !;! >>

Φυσικά όλοι είμασταν μαζί τουαλλά ήταν κάτι που του κόστισε πολύ του Κάσταν.....

Μετά από αυτό κάτι σώπασε μέσα του....

Σαν λυσσαλέοι διάβολοι πεταχτήκαμε μπροστά τους και σε δευτερόλεπτα τους είχαμε ξεκάνει όλους 50 αυτοί 50 εμείς.....

Μα ο Κάσταν ξέχασε να αλλάξει σε άνθρωπο...η λευκή γούνα του ήταν πλύμα στο αίμα.....έτρεξε προς τα παιδιά....μα αυτά όπως ήταν φυσικό τρομοκρατήθηκαν ταμάλα....

Μπροστά από αυτά καθώς ο Κάσταν πήγαινε βγήκε μια δασκάλα ονόματι Λανάντα...σήκωσε το χέρι της σαν να μούτζωνε και φώναξε στην γλώσσα της...

<<Στάματα δαίμονα!!!!!!!!!!>>

Ο Κάσταν κοκάλωσε.....η δασκάλα είχε το κεφάλι προς τα κάτω.....τα παιδιά από πίσω της τρέχανε και κάποια είχαν γαντζωθεί πάνω της....

Ο Κάσταν σταμάτησε.....λαχανιασμένος κοιτούσε τριγύρω σαν χαμένος τα παιδάκια που έτρεχαν....κατάλαβε ότι είχε την μορφή του Λυκάων ακόμα....κοίταξε τα χέρια του.....μέσα στο αίμα.. την γούνα του μέσα στο αίμα.....κοίταξε τα παιδιά.....

Θεέ μου πως αγαπάει τα παιδιά....ήταν βαρύ για αυτόν....

Μίλησε:

<<Δασκάλα τα παιδιά είναι ασφαλές τώρα! Φυγαδέυστε τα στα 20 χιλιόμετρα είναι στρατιώτες του ΟΗΕ πάρε τον δυτικό δρόμο

Η φωνή του ήταν χονδρή και κάπως γρυλιστική όπως είναι των Λυκάωνων και μιλούσε αργά και σταθερά....Η δασκάλα σήκωσε το κεφάλι και τότε μας είδε όλους πίσω από τον Κάσταν....πάγωσε....ξεροκατάπιε και φώναξε...

<<Ευχαριστώ δαίμονες του δάσους ευχαριστώ!>>

Ο Κάσταν διέταξε 10 φρουρούς να αλλάξουν και να τους συνοδεύσουν και εμείς συνεχίσαμε την δικιά μας αποστολή.

Εκεί....περπατούσε σκυθρωπός ο χοντρούλης μου Σαμάνος με την μορφή ανθρώπουδεν μιλούσε πάρα δάκρυζε συνέχεια.....η αδρεναλίνη του μύριζε πόνο και δυστυχία κακομοιριά και θλίψη.....

Δεν άντεξα....τον ρώτησα.

-Άγιε Σαμάνε μας γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος;

Σταμάτησε....γύρισε με κοίταξε και μου είπε:

-Πως θα ξεπλύνουμε τόσο αίμα από τα χέρια μας Λόκχραν;

Για αυτό μας έπλασε ο θεός; Κάνουμε το καλό ή το κακό εκεί πίσω;

-Μα το καλό βέβαια Άγιε Σαμάνε μας!

-Το καλό; ΤΟ ΚΑΛΟ!!!

Ρώτα τα παιδάκια αυτά Λόκχραν! Θα προτιμούσαν να είχαν πεθάνει πάρα την τρομάρα που πήρανε από εμάς. Από την μορφή μας.

-Σαμάνε μου τα σώσαμε!

-Τι;

-Τα σώσαμε!

-Εμάς άραγε Λόκχραν ποιος θα μας σώσει. Μια ζωή μου λες να βρεις μια γυναίκα να κάνεις οικογένεια , πραγματικά θα της πεις πόσους φόνους έχουμε κάνει;

-Μα δεν σκοτώσαμε κάποιον άδικα Σαμάνε μου.

-Έτσι λες; Το παίζεις και θρήσκος....

-Μα είναι καταραμένοι..

-Ναι ε;

-Όντα του θεού είναι όλοι Δρακονιανοί και κακοί άνθρωποι και τα όντα που φτιάχνουν....τα πάντα εν σοφία εποίησε θυμάσαι;

Ου φονεύσεις. θυμάσαι;

-Ναι Σαμάνε μου έχεις δίκιο λοιπόν.

-Είμαστε καταραμένοι ένα τσούρμιο καταραμένων.

Σηκώθηκε σταντισμένα άλλαξε και πήδηξε μακριά.....

Από εκείνη την μέρα ο Κάσταν άλλαξε πολύ μέσα του....έγινε πολύ ποιο ευαίσθητοςήταν στιβαρός και σοβαρός μα άρχισε να έχει χιούμορ.....είχε άλλαξε τελείως κάτι που μας άρεσε κατά βάθοςμα του έμεινε κάτι μόνιμο.....

Αν κάποιος τον γνωρίσει ως άνθρωπο τώρα όσο και να γελάει όσο και να δείχνει χαρούμενος τα μάτια του έχουν μια μόνιμη θλίψη....

Φτάσαμε στα σύνορα και βγάλαμε τις οικογένειες μας από αυτήν την τότε καταραμένη χώρα που ο διάβολος αποφάσισε να γεννήσει τα παιδιά του εκεί και τότε ο Άγιος Σαμάνος μας μας είπε με ύφος τρελού.

-Πόσα παιδιά σώσαμε;

-Καμιά διακοσαριά Σαμάνε μας!

-Πόσα θα σκοτώσουν οι τρελοί ακόμα;

-Ίσως χιλιάδες Σαμάνε μας.

-Και εμείς τι κάνουμε ω ρε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ότι πεις εσύ Σαμάνε μας!

-Σκυλιά του διαβόλου δεν μας λένε!;!

-Τότε είμαστε στην χώρα μας!

-Γυρνάμε να σώσουμε όσα μπορούμε!!!!

Και έτσι έγινε....

Μέχρι και το 1994 είμασταν εκεί σώσαμε πολλά παιδιά...

Το 1998 ο ΟΗΕ έκανε μια ανακοίνωση για την Ρουάντα μέσο εκπρόσωπο της χώρας για τα θύματα και από τις δυο πλευρές αλλά και για όσους βοήθησαν.....

Έκανε ώμος επίσης αναφορά για τους; ZANANA ΜΑΚΕΕΜΠΕ (ΛΥΚΟ ΠΟΔΑΡΟΥΣ) ότι έσωσαν πολλά παιδιά από πολλά χωριά από εκτελέσεις αλλά και από το να τα κάνουν στρατιώτες οι αντάρτες..... Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι ήταν κάποια ομάδα ανθρώπων με τομάρια λύκων

Το είπα στο Σαμάνο να το δει στην τηλεόραση ήταν πάνω τότε και στην Αυστραλία και θυμάμαι στο τηλέφωνο να μου λέει.....

-Να δω; Χαίρεσαι; Θυμάσαι τα ματάκια των παιδιών πως μας κοιτούσαν;

Χέστους είναι τρελοί οι άνθρωποι...μόνο Χριστός μας ξέρει...Αύριο πάμε κάτω θα τα πούμε στο κώλωμα.

Όσοι τον έχετε γνωρίσει θα καταλαβαίνετε για τι σας μιλώ.....μακάρι να έχετε όλοι την φίλια του....εγώ δίνω και την ζωή μου για αυτήν την ψυχή που είναι παγιδευμένη σε σώμα Λυκάωνθα έπρεπε να ήταν κύκνος.....

Τέλος



ΚΑΣΤΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑ.....

-Γιε μου.....

-Γιαγιά....

-Μαθέ να διαβάζεις την φύση.....

-Να διαβάζω!;!

-Αν θες να γίνεις σωστός Σαμάνος κάτι που δεν σου έμαθε ο Σαμάνος πριν από εσένα είναι να διαβάζεις την φύση.....

-Πως διαβάζεται η φύση γιαγιά!;!

-Οοοοοοοοοο.....είναι τόσο εύκολο μα και τόσο δύσκολο συνάμα!!! Εσύ τι θα ήθελες να είναι!;!

-Το εύκολο.....

-Άραγε διάπλαξες το δύσκολο!!!!!!Ίσως πρέπει να το ξεχάσεις!!!!

-Γιατί γιαγιά πες μου....δείξε μου!!!!!

-Το κάθε ον έχει δικό του δρόμο...εσύ έχεις δύσκολο.....κοίτα τον ήλιο το πρωί που βγαίνει και πες μου...

-Μα.....

-Κοίτα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Τον είδα γιαγιά...

-Και !;!

-Τυφλώθηκα!!!!

-Άραγε το πρώτο μάθημα η φύση στο έδωσε!!! δεν κοιτάς ποτέ τον ζωοδότη στα μάτια!!!!

-Ε!;!

-Τώρα όταν βγει το φεγγάρι κοίτα και αυτό και πες μου.....

-Γιαγιά το είδα!!!!

-Και!;!

-Μπόρεσα να το κοιτάξω μια χαρά αυτό!!!!!

-Άραγε ότι ζει στο σκοτάδι είναι πλανευτικό και πονηρό και όχι καθάριο όπως ο ζωοδότης ήλιος!!!!

-Μα.....

-Μα!;!

-Ναι...δεν καταλαβαίνω.....

-Διάβασε τα λοιπόν καλά να μάθεις.....

(Μετά από 20 χρόνια)

-Γιε μου.....

-Γιαγιά

-Έμαθες

-Πιστεύω.....

-Τι είπε ο χιονιάς που πέρασε!;!

-Ότι θα ξανάρθει ποιο τιμωρός κάποια στιγμή πίσω απειλεί απλώς τώρα.....

-Γιε μου...

-Γιαγιά.....

-Γιατί οι χήνες κράζανε προχθές που πετούσανε το βράδυ....!;!

-Γιατί ο πλανήτης καταστρέφεται και κλαίνε τους χαμένους αδελφούς και αδελφέ τους που σκοτωθήκαν για την αιματώδη ικανοποίηση και όχι προς βρώσιν.....

-Γιε μου.....
-Γιαγιά.....
-Θέλεις ακόμα διάβασμα.....

(Μετά από άλλα 20 χρόνια)

-Γιε μου.....
-Γιαγιά.....
-Διάβασες τους ανθρώπους.....
-Τους ανθρώπους!;!
-Ναι;!
-Μα
-Μα;!
-Είναι καταστροφικοί!!!!
-Γιε μου!!!!
-Γιαγιά.....

-Το μεγαλύτερο σχολείο είναι ο άνθρωπος αν μάθεις να τον διαβάζεις θα μάθεις και όλα τα άλλα....αλλά.....!!!!

-Αλλά;!
-Πρόσεξε τρία μαθήματα που θα πάρεις από αυτούς!!!!την πονηράδα.....την ζήλεια.....
και την μοχθηρία.....!!!!
Αυτά δεν υπάρχουν στην φύση είναι εφεύρεση του ανθρώπου!!!!!!

Κάσταν ο δίκαιος συζήτηση με την γιαγιά του περί φύσης διάβασμα.....!!!!
1% από αυτά που είπανε....

ΚΑΣΤΑΝ ΣΠΑΡΚ ΛΟΚΧΡΑΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

-Σαμάνε μας...
-Ναι!!!!
-Γιατί οι άνθρωποι ζωγραφίζουν τον Χριστό;!
-Διότι έχουν την ανάγκη να τον βλέπουν!!!!
-Μα είπε Σαμάνε μου ότι δεν θέλει είδωλακαι οι άνθρωποι το κάνουνεμήπως τον χλευάζουνε;!
-Εσύ Σπαρκ τον χλευάζεις;!
-Όχι Σαμάνε μου;! προς θεού γιατί;!
-Γιατί φοράς σταυρό από καλάμι;!
-Να με προσέχει!!!!
-Πιστεύεις το σταυρό από το καλάμι ή την συμβολική του πράξη;!
-Ε;!;
-Έξης!!!!
-Την συμβολική του πράξη!!!!
-Άραγε πιστεύεις ένα φονικό όργανο!!!!
-Ε;!;
-Ο σταυρός ήταν δολοφονικό όργανο!!!!το ξέρω Σαμάνε μου!!!!
-Τότε;!
-Μα αγίασε όταν μάτωσε ο Χριστός μας εκεί πάνω καθώς πέθανε!!!!
-Αγίασε;!
-Αν έρθει ο χριστός στην γη και του μιλήσεις για ρώτα τον θα του αρέσει που οι άνθρωποι κάνουν τον σταυρό τους δηλώνοντας το μαρτυρικό όπλο που τον σκότωσε ότι το λατρεύουν!!!!
-Ε;!;
-Με μπέρδεψες Σαμάνε μου τι πρέπει να κάνω;!
-Αν πραγματικά πίστευες σε αυτό δεν θα είχες αμφιβολίες πίστης!!!!
-Μπερδεύτηκα Σαμάνε μου τι πρέπει να κάνω!!!!;;;!!!
-Να βάλεις ένα πέταλο από Κρόμκλ ρε βλάκα!!!!
-Λόκχραν θα σε αρχίσω!!!
-Τι να αρχίσεις ρε άπιστε!!!!
-Άπιστος;!
-Ναι ρε!!!!
-Σκάστε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!σκάστε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Σπαρκ!!!!
-Ναι Σαμάνε μου!!!!
-Κάνεις το σταυρό σου;!
-Ναι Σαμάνε μου!!!!
-Κάνε μου τώρα μπροστά μου δυνατά να σε ακούω τι λες!!!
-Ε;!;
-Τώρα!!!!!!!!!!!!!!!
-Άγιος ο θεός.....
-Στοπ!!!!
Ξεκινάς από το κεφάλι δηλαδή την κεφαλή του σταυρού....και λες Άγιος ο θεός!!!
αυτός που είναι στην κορυφή.....
-Μετά;!
-Άγιος ισχυρός.....
-Στοπ!!!!
-Κατεβαίνεις χαμηλά στα κατώτερα σημεία και λέει Άγιος ισχυρός...σε όλα και τα κατώτερα δηλαδή οντά....

Έπειτα ξανά στάθηκε εκεί μπροστά στον σταυρό από χιλιάδες σώματα Λυκάωνων!!!!
Έβλεπε.....έβλεπε.....έβλεπε.....!!!! Πως οι Κάρνακες σε λίγα λεπτά θα έσπαγαν την
άμυνα των ξωτικών!!!! Έπρεπε κάτι να κάνει και το έκανε!!!!!!!

Έσπασε το κορμί του στην μέση με το ένα χέρι κάτω και το άλλο σαν σπασμένο να
κρέμεται!!!! γύρισε το κεφάλι προς το νέφος με αλληθωρισμένα τα μάτια του και την
γλώσσα να κρέμεται όσο μπορούσε έξω δαγκώνοντας την μέχρι που μάτωσε
σοβαρά!!!!!!! Το αριστερό πόδι σαν παράλυτο το έβαλε στα δεξιάαμέσως
άπαντες Λυκάωνες έκαναν το ίδιο ο κάθε ένας με διαφορετική μορφή ψυχεδέλειας
στα πρόσωπα τους!!!! Όλοι!!!! Άνδρες γυναίκες παιδιά γέροι νέοι άρρωστοι τυφλοί
ανάπηροι ...όλοι!!!!!!!

Κοιτούσε έτσι κάνα δεκάλεπτο τους Κάρνακες ...και καθώς κοιτούσε
θυμήθηκε.....!!!!

<< Πατέρα Μητέρα σε ότι οφείλω την πρόσκληση να έλθω σε σας;! Να ξέρεις κάτι
Σαμάνε ίσως στην ηγεσία σου δεχθείτε επίθεση από Κάρνακες!!!! Στην μέση γη
φαίνονται σαν μαύρα σεντόνια μέσα σε ένα σύννεφο!!!! Όταν θα γίνει αυτό δεν έχει
να φοβηθείς τίποτα διότι έχεις δυνάμεις να τους διώξεις αυτό το ξέρεις εσύ γιε μου όχι
όμως όπως εμείς !!!!.....όχι εμείςόχι εμείςόχι εμείς.....!!!! >>!!!!

Συνήλθε από την σκέψη και φώναξε

-Χροooooooooooooooooουτς Χραα!!!!!!

Αμέσως όλοι οι Λυκάωνες έπραξαν το ίδιο!!!!!!!

Η κοιλάδα σειστήκε από τις φωνές τους και όπως ήταν φυσικό οι Κάρνακες τους
είδαν!!! Άφησαν αμέσως τα ξωτικά και έτρεξαν εκεί!!!! Όσο το σύννεφο πήγαινε οι
Λυκάωνες χορεύανε τον χορό του πολέμου!!!!!!!
Ο Ναχθάί βλέποντας τι είχε γίνει φώναξε!!!!

<< Είναι τρελοί τρελοί!!!! γυρίστε τους καθρέπτες προς το σύννεφο να τους
παρέχουμε κάποια κάλυψη!!!! Είναι τελείως τρελοί μα μας έσωσαν.....έσωσαν
πολλούς από εμάς.....ποιος θα σώσει όμως αυτούς σε ανοιχτό πεδίο είναι τελείως
τρέλα αυτό που έκανε ο Κάσταν...θα χαθούνε όλοι....γρήγοραααααααααααα!!!!!!
>>

Ο χορός τελείωσε και την ώρα που τελείωσε ο Κάσταν φώναξε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Δεν θα κουνηθεί κανείς και δεν θα περάσει κανείς την γραμμή που έφτιαξα με το
υγρό!!!!!!! ότι και να δείτε να πάθω δεν θα σπάσετε την γραμμή!!!!!!! ειδάλλως θα
χαθούμε όλοι!!!!!!!

Έβγαλε ένα μικρό φλασκι γυάλινο που είχε ένα κόκκινο υγρό μέσα.....
Προτού το πιει θυμήθηκε τα λόγια του προηγούμενου Σαμάνου.....

<< Αυτό είναι το αίμα του αρχάγγελου Μιχαήλ που έπεσε στην εκδίωξη των Εκπέσον
από τον παράδεισο και τον έσυραν μέχρι εδώ...μου το έδωσαν οι Νάρκας (χαμένοι
από καιρό) αυτοί το πίστευαν και γω το ίδιο!!!!!!Να το προσέχεις σαν τα μάτια σου
είναι για τους εκπέσοντες αν επιτεθούν ποτέ!!!! Αν ναι πιες το!!!! πιές το πιές
το.....!!!!!! >

Ο Κάσταν έβγαλε το πώμα και το ήπια οι Κάρνακες ήδη έκαναν επιθέσεις μα δεν
μπορούσαν να περάσουν σαν κάτι μαγικό αόρατο δεν τους άφηνε να περάσουν και
επικεντρώθηκαν στον Κάσταν...μα προτού προλάβουν να φτάσουν τα μάτια του
Κάσταν από κίτρινα είχαν γίνει κόκκινα και το σώμα του όλο έχει φλόγες!!!!!!

Οι Λυκάωνες τρομοκρατήθηκαν!!!!!! Η μάχη ήταν σώμα με σώμα με τον Κάσταν κάθε Κάρνακας που του έπεφτε πάνω του ο Κάσταν τον απορροφούσε αμέσως... και αυτό άρχισε να γίνεται πιο γρήγορα σαν ηλεκτρική σκούπα... ήδη είχε ρουφήξει το ένα τέταρτο αυτών.....!!!!!!

Οι Κάρνακες τρομάξαν!;! ποιος ξέρει και το σύννεφο χάθηκε....μα ο Κάσταν ακόμα ήταν φλεγόμενος όλοςώσπου ακούστηκε ένα τεράστιο μπαμ και έσβησε μόνο που έπεσε νεκρός!!!!!!

Οι Λυκάωνες σαλτάρισαν και άρχισαν τα μαλλιοτραβήγματα και τα μοιρολόγια!!!!!! Ο Ναχθάι έτρεχε σαν τρελός να προλάβει να δει.....μα άκουγε και πάγωσε!!!!!!

Ο Κάσταν ο δίκαιος έσωσε την χώρα και τα ξωτικά και πέθανε!!!!!! Έφτασε στο χάος ο Σπαρκ τον είχε στα χέρια αγκαλιά άψυχο και από πίσω θρήνος ένας λαός!!!!

Ο Ναχθάι έφτασε κοίταξε και είπε βάλε τον κάτω Σπαρκ είναι ζωντανός!!!!!!

Ο Σπαρκ φρικάρισε από χαρά αμέσως τον ακούμπησε κάτω.....φώναξε να σκάσουν όλοι.....

Ο Ναχθάι είπε

-Τι ήπια;!!

Και Σπαρκ του έδωσε το φιαλίδιο!!!!

Ο Ναχθάι το μύρισε και πετάχτηκε πίσω φωνάζοντας!!!!!!

-Αυτό είναι αίμα δράκου των Αλγοράχων που το βρήκε έχει εκλείψει εδώ και 80.000 χρόνια!!!!!! Απίστευτο!!!!!! Απίστευτο!!!!!! Είναι τρελός τρελόooooooooος!!!!

Άρχισε να χοροπηδάει από χαρά αγκαλιάζοντας τον Σπαρκ με τα χέρια και χοροπηδάγανε σαν τρελοί και οι δυο!!!!!!

Μετά από λίγο σταμάτησαν και είπε!!!!

-Φέρτε χυμό από μούρα αυτό θα τον ζυπνήσει!!!!

Αμέσως τον πήγαν στο σπίτι και όλος ο λαός περίμενε να δει τι θα γίνει....!!! Ο Ναχθάι του έδωσε το χυμό από μούρα και μετά από δέκα λεπτά ο Κάσταν πετάχτηκε σαν ελατήριο στον αέρα και είπε:

-Τα καταφέραμε!!!;!!!

-Ναι ναι φώναξε ο Ναχθάι και ο Σπαρκ!!!!!!

Ο Ναχθάι τον κοίταξε πονηρά και του είπε....

-Είσαι ένας πολύ πονηρός λύκος...χε χε χε!!!!

-Γιατί;! που είχα το αίμα του αρχάγγελου;!!

-Ποιο;! αοχαχοχαοχαοχαοχαο!!!!

-Έτσι σου είπανε!!!!

-Μα ναι ο πρώην Σαμάνος!!!!

-Χαοχαοχαοχαο

-Στο είπα γιατί ήταν αίμα δράκου και ήξερε ότι δεν θα το έπινες!!!! Αοχαοχαοχαοχο στην έφερε αλλά και δούλεψε μια χαρά!!!!

Ο Κάσταν κάθισε σε μια καρέκλα σαν χαμένος!!!!

Άρχισε να ξερνάει ...σταματά δεν θα το μάθει κανείς του είπε ο Σπαρκ!!!!

-Αεί γαμήσου ρε μαλακισμένο ήπια αίμα μιας μεγάλης σαύρας!!!!!!!!!!!!

Ο Σπαρκ είπε έχω πει χειρότερα!!!!

-Συγγνώμη που σας χαλάω τι ήπιατε ο καθένας αλλά βγες να σε δούνε οι δικοί σου!!!!!! Βγήκε και έγινε ο χαμός!!!!φώναξαν!!!!!!

<<Κάσταν ο Άγιος!!! ο Άγιος!!!! ο Άγιος!!!!!!

Όλα μετά σώπασαν και πάλι.....ο Ναχθάι του είπε ότι είναι τελείως τρελός και τον ευχαρίστησε για την βοήθεια!!!!

Έμεινε με τον Σπαρκ!!!!

-Τι γεύση είχε Σαμάνε μου!;!

-Σκατά!!!!!!

-Αλήθεια!!!!!!;!!!!

-Αεί γαμήσου κωλόπαιδο με δουλεύεις ε!;!

-Όχι όχι....μα ένα γέλιο του έφυγε κρυφά ...ο Κάσταν το είδε δεν μίλησε.....το βραδύ ήταν παγερό πολύκαθίσανε κοντά στο τζάκι.....!!!!

Τέλος!!!!!!

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ!!!

Ήταν περίπου το 1799 Ιούλιος μήνας και ο Κάσταν μαζί με το ασκέρι του αλλά και τον Σπαρκ κατέβαιναν από Δανία!!!! ο καιρός ήταν κάλος και τρέχανε στα απέραντα λιβάδια της Γερμανίας σαν τρελοί !!!! Όπως πάντα κυνηγούσαν τον Σαμάνο και καλά δεν τον έπιαναν!!!! ώσπου μετά από τα λιβάδια και τις κοιλάδες!!!! έπιαναν τα βουνά!!!

Όλα ήταν μια χαρά μέχρι που φτάσανε σε ένα χωριό ονόματι Ραμσάου στις Βαβαρικές Άλπεις!!!! εκεί βρήκανε οικόσιτα βοοειδή και βούτηξαν να σταματήσουν την πείνα τους!!

Ο Κάσταν όμως πεινούσε και άλλο έτσι διέταξε να φέρουν κάνα κασικάκι που του αρέσουν ταμάλα!!!! όταν όμως τρία παλληκάρια του έφτασαν κοντά στο μαντρί μύρισαν κάτι πολύ ενοχλητικό!!! έτσι γύρισαν πίσω τρέχοντας στον Κάσταν να του πούνε ότι στο χωριό υπήρχανε βαμπίρ αιματοφάγα!!!!

Ο Κάσταν τους είπε!!!!

<<Ωραία δεν χρειάζετε να εμπλακούμε με τις αιματορουφήχτρες αν και όποτε μας βλέπουν κατουράνε αίμα από τον φόβο αλλά αν είναι όλο το χωριό έτσι καλύτερα θα ήταν να το αποφύγουμε πάρα να το αφανίσουμε!!! τώρα κατάλαβα γιατί τόσα ζώα εδώ!!!>>

Έκαναν να φύγουμε μα νότια του χωριού που περνάγανε γύρω στα διακόσια βαμπίρ τους είχαν κλείσει το δρόμο!!!! Αρχηγός της φωλιάς αυτής ήταν μια γυναικά ονόματι Γκούντριχ Άησχελχ!!!! ένα νέο σχετικά βαμπίρ περίπου στα 29 χρόνια όμορφη και σαγηνευτικά ντυμένη με γκόθικ ενδύματα!!!

Ο Κάσταν και οι Λυκάωνες φρενάρισαν απότομα στην θεά αυτή και τα βαμπίρ με το που τους είδαν διασκορπίστηκαν και πήρανε θέσης μάχης!!!!

Ο Κάσταν πετάχτηκε μπροστά και είπε!!!

<<Γκούντριχ εσύ θύλακε αρχηγέ της φωλιάς άκουσε με!!!! δεν θέλουμε το κακό σας έτσι και αλλιώς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απλώς θέλουμε να περάσουμε από δω να πάμε για Ελλάδα!!!! Άμα ξέραμε ότι ζείτε εδώ ή δεν θα περνάγαμε ή θα ζητούσαμε την άδεια σας αν δεν είχαμε από που αλλού να πάμε!!>>

Δίπλα από τον Σπαρκ πήδηξε ένα βαμπίρ να αλλάξει θέση διότι τους είχε πλησιάσει πολύ μα ο Σπαρκ τον βούτηξε από τον λαιμό!! δεν τον σκότωσε μα τον κρατούσε

σφιχτά στο χέρι του!!!! Αυτό κοπανιότανε σαν δαιμονισμένο να ξεφύγει!!!! μα δεν μπορούσε οπότε άρχισε να του δείχνει τα δόντια του και να του κάνει ΧΧΧΧΧΧΧΧ!!!! ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ!!!!

Ο Κάσταν του είπε:

-Αστον κάτω τώρα!!!

Ο Σπαρκ του απάντησε με ύφος Μωρού παραπονιάρικου:

-Αυτό μου κάνει χχχχχ!!! χχχχχχ!!! και θέλει να με δαγκώσει Σαμάνε μου!!!!

-Αστο κάτω ρε μαλάκα!!!

Μα προτού το αφήσει κάτω ο Σπαρκ του έριξε τρεις καλές γροθιές στο κεφάλι!!! μα το βαμπίρ νεύριασε ποιο πολύ!!!! και συνέχισε να του κάνει ΧΧΧΧΧΧ!!!! ΧΧΧΧΧ!!!!

Ο Κάσταν έπιασε το πρόσωπο του με το χέρι του και ψέλλισε!!!

-Με τι μαλάκα έχω να κάνω θεέ μου!! Αστον κάτω ρε μαλάκα χωρίς να τον ξανά βαρέσεις δεν θα σε δαγκώσει να φύγει θέλει!!!

Μα ο Σπαρκ φοβότανε μην τον δαγκώσει και δεν τον άφηνε με τίποτα που και που όσο μιλούσε ο Κάσταν του έχωνε και κάνα γροθήδι!!!

Τότε ο Λόκχραν πήγε διπλά του!!!

-Αστο κάτω ρε μαλάκα θα τον κάνεις έξαλλο!!!!

-Πάρε το εσύ τότε!!!!

-Όχι ρε δαγκώνει!!!

-Α ναασααί εγώ είμαι λοιπόν ο μαλάκας ε!;!

-Αστο κάτω ρε!!!!

-Όχι!!!

-Σταμάτα να τον βαράς ρε δεν ακούς που τον έχεις κάνει έξαλλο!;!

-Όχι!!!!.

Ο Κάσταν συνέχισε να μιλά πιστεύοντας ότι ο Λόκχραν θα τον λογίκευε!!!

-Να περάσουμε θέλουμε λοιπόν χωρίς προβλήματα!!!!

Η Γκούντριχ με μιας βρέθηκε δίπλα του και του είπε:

-Είσαι γοητευτικός Λυκάωνα αλλά όχι τόσο καλός με την αλήθεια!!!!.

-Γιατί το λες αυτό!;!

-Διότι μόλις ο τεράστιος που έχεις αποκεφάλισε τον δικό μου με το χέρι του.

-Ρε μαλάκα τι έκανες θα μας γαμήσει ο Κάσταν ...ετοιμάσου για μάχη!!

-Εγώ!!!;!!!! ναι να δω να τον κρατούσες εσύ το ρημάδι και να φοβόσουν!!! δεν κατάλαβε τίποτα με τις μπουνιές μου και είπα να τον σφίξω να πάθει ασφυξία και να λιποθυμήσει!!!\

Μου έκανε χxxxxx!!!! χxxxxx!!!! και ήθελε να με δαγκανιάσει τι να έκανα!;!

Ο Κάσταν το είδε και είπε:

-Έχεις δίκιο Γκούντριχ απλά ο τεράστιος είναι λίγο καθυστερημένος και φοβάται τα βαμπίρ μην το δαγκώσουν και αλλάξει από Λυκάων σε βαμπίρ!!!!

Μπορείς να το δεις έτσι ή μπορείς να το δεις ως και σαν αρχή μάχης εσύ διαλέγεις!!!!

-Είσατε τόσο σίγουροι ότι θα μας νικήσετε Λυκάωνα αριθμούμε γύρω στα 300 άτομα εδώ!!!!

-Έχουμε πολεμήσει και με ποιο μεγάλα νούμερα από αυτό και πίστεψε με εσείς μπροστά σε αυτούς είστε του νηπιαγωγείου και νικήσαμε!!!!

Η Γκούντριχ του είπε

-Άμα κάνεις έρωτα μαζί μου ο γαλανομάτης τότε θα φύγετε αναίμακτοι αν όχι έναν δυο θα τους καταφέρουμε πίστεψε με!!!! λοιπόν!;!

Ο Κάσταν απάντησε:

-Σε ένα λεπτό θα σου απαντήσω!!

Ο Κάσταν πήγε δίπλα στο Λόκχαν και του είπε:

-Πήγαινε ρίξε ένα πούτσο στο βαμπίρ να αποφύγουμε την μάχη γουστάρει τα μάτια σου!!!!

-Σαμάνε μου δεν πάω φοβάμαι μην με δαγκώσει άσε που κάνουν χxxxxx!!! χxxxxxxxx!!!

-Α τώρα φοβάσαι εσύ ε!;! το χxxxxx!!!! χxxxxx!!!! και λέγατε για μένα!!!

-Εγώ όμως δεν έβγαλα κανενός το κεφάλι βλάκα!!!!

Ο Κάσταν πάλι έπιασε το πρόσωπο του απελπισμένος!!!!

-Σκάστε σκάστε σκάστε γίδια άχρηστοι σκάστε!!!τώρα πήγαινε να το γαμήσεις!

-Σαμάνε μου άμα γαμάς βαμπίρ λένε είναι καλύτερα να γαμήσεις μια λυσσιασμένη γάτα πάρα αυτά φοβάμαι!!!!

Ο Κάσταν δεν άντεξε και του είπε!!!

-Τώρα ρε μαλάκα είναι διαταγή!!! ή γουστάρετε να παλέψουμε με αυτές τις λυσσιασμένες γάτες!!!!

Ο Σπαρκ δισταχτικά είπε:

-Σαμάνε μου....εγώ....προτιμώ να πολεμήσω!!!!

-Σκάσε μαλάκα!!!

-Και γω!!!!

-Εσύ πήγαινε να γαμήσεις στο γατί!!!! τώρα!!!!

Τι να κάνει ο Λόκχραν ο φουκαράς η διαταγή ήταν διαταγή έπρεπε να το κάνει!!!! φτάνοντας στην Γκούντριχ κοντά αυτή έπεσε στο γρασίδι τράβηξε τα φουστάνια της και του είπε:

-Να αλλάξεις σε Λυκάνων γαλανομάτη καβλιάρη να το ευχαριστηθώ!!!

Βλέποντας ο Λόκχραν πόσο όμορφη ήταν της είπε:

-Ότι θεςαλλά να με φωνάζεις Λοκ ο ανακατωσούρας!!!!

-Γιατί!;

-Διότι μόλις στο βάλω θα στα ανακατέψω όλα εκεί μέσα!!!

-Αχ ναι μίλα μου βρώμικα και σκίσε με!!!!

Αμέσως αρχίσανε ένα ξέφρενο έρωτα!!!!και ο Λόκχραν έδειχνε να το απολαμβάνει μέχρι που έγεινε το λάθος!!!!.

Η Γκούντριχ πάνω στην ηδονή της του έβαλε τα νύχια της στην πλάτη του και τον έσκισε για τα καλά!!!! Ο Λόκχραν ούρλιαξε από τον πόνο και έκανε να φύγει από τη λαβή των ποδιών της που του είχε σφίξει την πλάτη.....!!!!

Ο Κάσταν είπε ετοιμαστείτε!!!!

Κάνοντας να την αποφύγει η Γκούντριχ είχε ανοίξει διάπλατα το στόμα της με σκοπό να δαγκώσει τον Λόκχραν!!!!μα η άμοιρη ήθελε να τον δαγκώσει ερωτικά!!!! αλλά ο Λόκχραν το πήρε ως απειλή!!!!

Την δάγκωσε βάναυσα στον λαιμό μέχρι που της απέσπασε το κεφάλι της από το σώμα της!!! πετάχτηκε στον αέρα όρθιος και τινάζοντας την γούνα και το πράμα του φώναζε!!!

-Αρρώστιααααα αρρώστιααααααα!!!

Τότε όλα τα βαμπίρ ξεκίνησαν γενικευμένη επίθεση και αλλά 1οο ερχόντουσαν για τους Λυκάωνες μέσα από το χωριό!!!!

Μα προτού ξεσπάσει η μάχη μια ποιο όμορφη κοπελιά με πολύ όμορφα χαρακτηριστικά!!!! σταμάτησε τα βαμπίρ όλα!!! ήταν η μάγισσα τους.....!!!!

Ψηλή με μαύρα μακριά μαλλιά που περνούσαν τα οπίσθια της !!! λυγερή και κουνιστή με ένα αραχνούφαντο δαντελωτό μακρύ φουστάνι τα οποίο δεν κάλυπτε και πολλάπράσινα μάτια όπως του σμαραγδιού και ένα πολύ πολύ όμορφο χαμόγελο που σκλάβωνε βασιλιάδες!!!!

Πήρε το κεφάλι της Γκούντριχ και το έβαλε στην θέση του!!! έκοψε μια φλέβα της και το αίμα που έπεσε στο κομμένο χώρισμα το ένωσε και πάλι χωρίς πληγή!!! η Γκούντριχ σηκώθηκε και πάλι και ήταν έτοιμη για μάχη!!!! μα η μάγισσα την κοίταξε αγρία και χάθηκαν όλοι εκτός αυτής!!!!

Η μάγισσα πήγε μπροστά από τον Κάσταν και του είπε

-Επιτέλους γνωρίζω τον Κάσταν τον Σαμάνο των Λυκάωνων!!!! άμα θες να σκοτώσεις ένα βαμπίρ πρέπει να πεις στους δικούς σου πως μπορεί πάντα να είναι μια μάγισσα κοντά τους!!! δεν νομίζεις!;

-Τα σέβη μου << Οριάνθα >> την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί θυμάμαι ότι με ευχαρίστησε που σε είχα σώσει από εκείνο το τσούρμο που ήταν έτοιμοι να σε κάψουν!!!

-Δεν μπορώ να το ξεχάσω άτιμε άνδρα!!! με έχεις κάνει σκλάβο σου αλλά εσύ θέλεις να κυνηγάς ένα φάντασμα!!! να αγαπάς ένα φάντασμα ή κάνω λάθος!;

-Όχι καθόλου!!!

-Μιας και είσαι νεκρόφιλος γιατί δεν με θέλεις τσαχπίνικο λυκάκι!;

Ο Σπαρκ έσκυψε στον Λόκχραν και του είπε:

-Σκάσε μαλάκα!!!!

-Πάλι εγώ φταίω!;!;

-Σκάσε μαλάκα!!!

-Ποιον είπες μαλάκα ρε!!!

-Εσένα!!!!

-Εμένα!!!!.

Πιαστήκανε στα χέρια!!!.Ο Κάσταν τους κοίταξε πήγε να πει κάτι μα η μάγισσα του είπε:

-Μην με αποφεύγεις άντρα μου άστα τα παιδιά να παίξουνε...

Ο Κάσταν θυμωμένος της απάντησε:

-Άκουσε με πόρνη του σατανά!!!! άνδρας μόνο μιας είμαι είτε είναι φάντασμα ή νεκρή ή πεθαμένη αν ξανά πιάσεις στο στόμα σου θα σε τελειώσω!!!!

-Σαχθούραααααααααααααααααα!!!!

Ο Κάσταν θόλωσε!!!!ο θάνατος της μάγισσας ήταν βίαιος και βάνουσος την έκανε κομμάτια!!!

Αμέσως είπε!!!!.

-Όλους!!!!

Αμέσως οι Λυκάωνες ξεχύθηκαν στο χωριό!!!!μα προτού προλάβουν πάγωσαν στον αέρα!!!!

Όλοι εκτός του Κάσταν!!! Η μάγισσα είχε ξανά συγκολληθεί από μόνη της!!!!

Του είπε

-Αφού ξέρεις γιατί μου το κάνεις αυτό;!.

Ο Κάσταν είπε:

-Με πονάει!!!!!!όταν μιλάνε για αυτήν!!!

Η μάγισσα του είπε:

-Ξέρεις τι είναι αυτό πάνω σου που με τρελαίνει;! διότι σαν άντρας δεν είσαι όμορφος πολύαλλά είναι η πίστη σου προς αυτήν την γυναίκα!!!! με τρελαίνει!!!!

Τότε ο Κάσταν της είπε:

-Νύμφη του Πανός!!!!

-Μη!!!!μην με αποκαλείς έτσι!!!πάνε πολλά χρόνια που ήμουν νύμφη τώρα είμαι αυτό!!!!

-Νύμφη του Πανός έλα κοντά μου!!!!

Η μάγισσα πήγε...ο Κάσταν άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του!!! και της είπε ψιθυριστά:

-Θες να ξανά γίνεις νύμφη ή θες να μείνεις όπως είσαι.

-Όπως είμαι..... θα μου κάνεις μια χάρη!;

-Ότι θέλεις!!!!

Να σε δαγκώσω να γευτώ το αίμα σου θέλω θα μου επιτρέψεις!;

Ο Κάσταν με το νύχι του τρύπησε την παλάμη του και της έριξε τρεις τέσσερις σταγόνες μέσα!!

Εκείνη έπεσε χάμο με δάκρυα στα μάτια!!!

-Είναι αλήθεια τελικά.....αλήθεια!!!! τόσο πόνος!!! μα τόσο πόνος!!!! πως αντέχεις!!! πως!!!! πες μου σε παρακαλώ πως!!!!

-Παίρνω δύναμη από εκείνη που είναι μακριά μου μάγισσα!!!

Με μια κίνηση της ξεπάγωσε τους Λυκάωνες και σταμάτησε και την μάχη συνάμα!!!!

Κλαμένη του είπε.....

-Ο Σαμάνε πονεμένη των Λυκάωνων με την γλυκιά και καλοσυνάτη καρδιά!!!! σε ευχαριστώ που με έσωσες τότε και πάλι....η αλήθεια είναι ότι εκείνη πρέπει να ξέρει τι είχε μακάρι να ήμουν εγώ στην θέση της!!!!

Ο Κάσταν της είπε:

-Να περάσουμε τώρα αναίμακτα ή θα το κάνουμε κάθε φορά αυτό!!!!!!!;!!!

-Όχι να περάσετε αγαπημένε μου Κάσταν....ίσως ξανά βρεθούμε κάποια στιγμή οι δυο μας.....ο Αραούλχ (θεότητα βαμπίρ) να σε έχει καλά πάντα και να σου δείχνει το δρόμο..

Οι Λυκάωνες πέρασαν!!!! Στον δρόμο ο Σπαρκ και ο Λόκχραν δεν μιλιόντουσαν ήταν τσακωμένοι άσχημα μα δεν μιλούσε κανείς ο Κάσταν ήταν ακόμα μια φορά πληγωμένος η μάγισσα τον έβλεπε ως όραμα και αναστενάζοντας είπε.

-Ποσό τυχερή πρέπει να είναι αυτή η γυναίκα....πήγε στην κόλαση και ήλθε μόνο και μόνο για να την βλέπει ξανά κάθε φορά που θα έρχεται γνωρίζοντας ότι μπορεί και να μην τον αγαπήσει ποτέ ξανά.....!!!!

Τέλος!!!!

ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πάνε καμιά δεκαριά χρόνια ίσως και δώδεκα στην περιοχή της Κύμης!!! Ήταν χειμώνας και το περιπολικό 276 είχε σταματήσει το νυχτερινό μπλόκο που είχε κάνει και γύρναγε στο τμήμα !!!! Η μέρα ήταν Σάββατο και ώρα 5:00 το πρωί!!!! καθώς πηγαίναν στο δρόμο μπροστά τους άρχισαν να πετάγονται από την μια πλευρά του δρόμου στην άλλη και προς το δάσος Λυκάωνες!!! πέρναγαν όμως τόσο γρήγορα που δεν προλάβαιναν να δούνε τι ακριβώς είναι!!! άλλοι περνούσαν τρέχοντας και άλλοι περνούσαν πηδώντας!!!! Φοβούμενος ο οδηγός του περιπολικού να μην συγκρουστεί με ένα από αυτά τα πλάσματα τράβηξε απότομα το χειρόφρενο του περιπολικού και αυτό έκανε τρεις κύκλους στο δρόμο και σταμάτησε με τα φώτα προς το βουνό!!!!

Οι Λυκάωνες ακόμα περνούσαν και ο τελευταίος από το άλμα που είχε κάνει προσγειώθηκε μπροστά τους!!!! γύρισε τους κοίταξε και αμέσως ξανά πήδηξε και χάθηκε στο δάσος!!!!

Οι αστυνομικοί κοίταξαν ο ένας τον άλλον και ο Γιάννης (___) είπε στον Τάκη) ___) :

-Ρε μαλάκα τι ήταν αυτό!;!

Ο Γιάννης δεν απάντησε κρατούσε το τιμόνι και κοίταζε το δάσος!;!

-Ρε μαλάκα σου μιλάω τι ήταν αυτά!;!

Ο Γιάννης γύρισε και είπε στον Τάκη:

-Γιγάντιοι λύκοι ρε!!! αυτό ήταν!!!!

-Μα καλά υπάρχουν λύκοι στην Ευ.....

Τρία παράξενα φώτα το ένα μετά το άλλο πέρασαν βολίδα προς την πορεία όπου είχαν οι Λυκάωνες!!!! χωρίς κανέναν θόρυβο!!!! ήταν μεγάλα όσο το περιπολικό κυβοειδές και περιστρέφονταν αργά!!!! το ένα το τελευταίο σταμάτησε για λίγο πριν μπει στο δάσος για μερικά δευτερόλεπτα και οι αστυνομικοί το είδαν για τα καλά!!!

-Μαλάαααααααα μου τι είναι αυτά!;!

-Ούφα!!!!

Απάντησε ο Τάκης!!!!

Ο Γιάννης ήξερε ένα χωματόδρομο εκεί κοντά και ξεκίνησε καταδίωξη αν και ο Τάκης δεν ήταν σύμφωνος!!!καθώς μπήκε στον χωματόδρομο πήρε το μικρόφωνο από το νηf και είπε στο τμήμα!!!!

<<Εδώ περιπολικό 276 κυνηγάμε στην περιοχή (----) δασώδη περιοχή καμιά 60 γιγάντιους λύκους όπου ο καθένας πρέπει να είναι πάνω από 3 μέτρα και επίσης κυνηγάμε τρία ούφα κυβοειδές!!!! ειδοποιήστε στρατό καταδρομείς ναυτικό και αεροπορία πρέπει να γίνεται εισβολή από εξωγήινους!>>

Ο Τάκης του είπε:

-Πας καλά ρε μαλάκα θα μας περάσουν για τρελούς!!!!

Από το vhf ακούστηκε!!!!

<<Προς 276!!! προς 276!!!! σας στέλνουμε δυνάμεις της διαγαλαξιακής αυτοκρατορίας αλλά επειδή το Εντερπράζ θα αργήσει να έλθει σε σας ειδοποιήσαμε τον Χάρι Πότερ και τον Μπακ Ρότζερς και κατευθύνονται σε εσάς!!!! Άντε μαλάκες βραδιάτικα!!! και μην ξεχάσετε το σάντουιτς με μουστάρδα και σάλτσα τρέντη!!!!>>

-Το είδες ρε μαλάκα Γιάννη νομίζουν ότι τους δουλεύουμε!!!

Ο Γιάννης όμως ήταν επικεντρωμένος στα τρία αυτά ούφο και προσπαθούσε να μην χάσει την οπτική επαφή !!! το περιπολικό πετούσε στον αέρα μέσα στον άγριο χωματόδρομο κάνοντας τον Τάκη να βάλει την ζώνη ασφάλειας και είπε στον Γιάννη!!!!

-Άντε και σου λέω προσγειώθηκαν να μαζέψουν τους λύκους τι θα κάνουμε εμείς με τα νεροπίστολα που έχουμε ρε!;! αυτοί θα έχουν ακτινοβόλα όπλα δεν γυρνάμε πίσω!;!

Ξαφνικά τα φώτα προσγειώθηκαν δεν ήταν μακριά από το περιπολικό όπου με τους φάρους ανοιχτούς και τις σειρήνες πήγαινε τάγμα θανάτου στον καρόδρομο!!!!

Ο Γιάννης πετάχτηκε από το περιπολικό και πήρε από το πορτ μπαγκάζ το mk15 αυτόματο και δυο γεμιστήρες το ίδιο έκανε και ο Τάκης!!! προχωρούσαν προς το μέρος όπου τα δισκοειδές αντικείμενα είχαν προσγειωθεί!!! τώρα δεν είχαν κίτρινο φως αλλά φαινότανε σαν φως ηλεκτρισμού που παλλότανε σαν να ήθελε ένα τεράστιο πηνίο της ΔΕΗ να εκραγεί αλλά δεν το έκανε!!!!

Προχωράγανε προχωράγανε σιγά μέσα στην δασώδη περιοχή ώσπου τους άρπαξαν κάτι χωρίς να προλάβουν να κάνουν καμία κίνηση τους έπιασαν από την μέση και με το άλλο χέρι το στόμα τους να μην φωνάζουν!!!!

Τους τράβηξαν σιγά σιγά πίσω στο πυκνό και άκουσαν μια φωνή να τους λέει:.

-Αστυνομικοί θα σας αφήσουμε ήσυχα!!!! αν ρίξετε θα σας ακούσουν οι Δρακονιανοί και θα επιτεθούν με ότι έχουν!!!! είμαστε φίλοι προς τον άνθρωπο!!!! γυρίστε σιγά σιγά και ότι δείτε μην τρομάξετε!!!!

Πράγματι ο Γιάννης και ο Τάκης φοβισμένοι μέχρι θανάτου τρέμοντας γύρισαν σιγά και με αυτό που είδαν έμειναν άναυδοι!!!! εκεί μπροστά τους ήταν ένας άνδρας γύρω στα 45 χονδρός και γυμνός!!! δίπλα τους στεκότανε ένας μυώδεις άνδρας γύρω στα 37 με 40 με μπλε μάτια!!!! και γύρω από αυτούς τεράστιοι λύκοι γύρω στα 2.50 μέτρα ύψος με ανθρώπινα χαρακτηριστικά!!!! ήταν αυτά που είδαν να περνάνε τον δρόμο!!!!

Ο χονδρός άνδρας τους είπε

-Με ονομάζουν Κάσταν εσείς μπορείτε να με λέτε Κώστα για ποιο εύκολα αυτός δίπλα μου είναι ο Λόκχραν αλλά μπορείτε να τον φωνάζετε Μάριο!!!! είμαστε Λυκάωνες!!!.

Ο Γιάννης με τρεμάμενη φωνή και ψιθυριστά του είπε:

-Τιτιτι ..είστε

-Είμαστε λυκάνθρωποι αλλά όχι όπως τους έχετε μάθει από ταινίες και βιβλία!!!

Κακός μας ακολουθήσατε τώρα η προτεραιότητα μας είναι να σώσουμε εσάς!!!

Αν θέλετε να ζήσετε και όχι από εμάς μην κάνετε τίποτα έχουμε να κάνουμε με ένα είδος τελείως πονηρό πανέξυπνο και γρήγορο!!!! θα καθίσετε εδώ με τον Μάριο ήσυχα και με τον Σπαρκ!!!!

Ο Τάκης είπε:

-Ποιος είναι ο Σ...!!!!

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρόταση του ο Σπαρκ σε μορφή Λυκάων με τον διπέλεκα έκανε και φάνηκε από τα δεξιά τους 3.50 ύψος!!! μόνο που είδαν το βουνό αυτό ξεροκατάπιανε και οι δυο!!!! αμέσως ο Σπαρκ άλλαξε και πήρε ανθρώπινη μορφή με ύψος 2.50 και ένα βουνό από μυσ!!

Δεν μίλησαν οι αστυνομικοί κάθισαν ήσυχα με τον Σπαρκ και τον Μάριο παρόλο ότι είχαν κατουρίσει αίμα και είχαν χέσει ένα καρότσι φουσκί!!!

Ο Κάσταν με τους άλλους ακροβολίστηκαν παντού και περίμεναν!!!! μετά από λίγη ώρα ένα από τα ούφο σηκώθηκε στον αέρα και με μια γαλάζια ακτίνα άρχισαν να σαρώνουν κυκλικά το δάσος!!!!

Ο Κάσταν φώναξε!!!!!!

-Ανιχνευτής θερμότητας!!!!

Η ακτίνα επικεντρώθηκε από εκεί που φώναξε ο Κάσταν!!!! αμέσως από τα δυο που ήταν προσγειωμένα βγήκανε << Άρλαγκονς >> είδος βιογενητικά τροποποιημένο δρακονιανού το χειρότερο στο είδος τους!!!!

Από τα δυο βγήκανε 8 και άρχισαν να τρέχουν με λύσσα προς το μέρος των Λυκάων!!!! αυτό που ήταν στον αέρα άρχισε να ρίχνει φονικές ακτίνες σαν λείζερ!!!!

Προτού όμως βρουνε το στόχο τους οι Λυκάωνες πήδαγαν σαν τρελοί !!!! κάθε δένδρο που χτυπούσε η ακτίνα το δένδρο άσπριζε γινότανε στάχτη και έπεφτε στην γη!!!! Οι Άρλαγκονς ήδη είχαν φτάσει την περιοχή κάθε ένας από αυτούς ήταν ισάξιος πολεμιστής με τους Λυκάωνες!!!! σταμάτησαν ξαφνικά τα πάντα και ένας από τους Άρλαγκονς φώναξε:

-Σαμάνε Λυκάωνα θα χάσεις πολλούς!!!! το θέλεις αυτό!;! σήμερα απλώς θα σε πάρουμε μαζί μας ζωντανό ή θα πεθάνεις!!!! διάλεξε!!!!

Έκανε το κεφάλι του δεξιά να ακούσει και τότε καμιά δεκαριά Λυκάωνες από το πουθενά προσγειώθηκαν επάνω του κάνοντας τον κομμάτια!!!! αμέσως όμως οι άλλοι Άρλαγκονς τους πετσόκοψαν με την μια!!!!

Μόλις έσφαξαν τους Λυκάωνες με ταχύτητα αστραπής άρχισαν να τρέχουν μέσα στο δάσος να βρουνε τους υπόλοιπους!!

Το δάσος είχε γίνει κόλαση κραυγές πόνου και ξεσκίσματα σάρκας ακουγότουσαν από παντού!!!! ο Σπαρκ είπε στο Λόκχραν μείνε με αυτούς πάω στο Σαμάνο μας!!!

Με το που έφυγε ο Σπαρκ δυο Άρλαγκονς εμφανίστηκαν μπροστά στους αστυνομικούς και στον Λόκχραν!!!! και έκαναν επίθεση αμέσως!!! ο Λόκχραν σε δευτερόλεπτα άλλαξε και επιτέθηκε στον πρώτο!!!!

Ο Γιάννης σήκωσε το αυτόματο και άρχισε να ρίχνει στον άλλο Άρλαγκον!!! αμέσως και ο Τάκης!!! μα αυτός στεκότανε όρθιος και έδειχνε ενώ οι σφαίρες να τον διαπερνούσαν να μην πληγώνετε!!!! αμέσως έβγαλαν τα γκλοκ πιστόλια τους και άρχισαν και οι δυο να του ρίχνουν στο κεφάλι μα οι σφαίρες εξοστρακίζονταν από τις σκληρές τεράστιες φολίδες που είχε στο πρόσωπο του!!!!

Γέλασε δυνατά και έκανε ένα άλμα να τους ξεσκίσει !!!! τους είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά όλα!!! έβλεπαν το λυσσαλέο και φρικαλέο θάνατο να έρχεται κατά πάνω τους!!! έβαλαν και οι δυο τα χέρια τους στο πρόσωπο...ο Γιάννης είδε ότι άρχιζε να ξημερώνει!!! στα λίγα δεύτερα που του είχαν μείνει ζωής σκέφτηκε ότι δεν θα ξανά δει τον ήλιο ποτέ ...!!!!

Μα προτού τους φτάσει μπροστά τους προσγειώθηκε ο Σπαρκ πιάνοντας τον καταραμένο από τον Άραλου από τον λαιμό και ανοίγοντας τα τεράστια σαγόνια του θρυμμάτισε το κεφάλι του σαν πατατάκι που τρώνε τα παιδιά!!!

Είδε τον Λόκχραν δυσκολευότανε με τον άλλον Άρλαγκον μα δεν έκανε τίποτα κάθισε δίπλα στους αστυνομικούς και τους είπε με χοντρή φωνή σαν του διαβόλου:

-Κάλος είναι αλλά είναι λίγο μπούλης!!!!

Γέλασε δυνατά χα χα χα!!!! οι αστυνομικοί τι να πούνε τον κοιτούσανε και δεν λέγανε λέξη από τον τρόπο που είχαν ζήσει!!! κάποια στιγμή ο Λόκχραν καταφέρνει να μπήξει τα νύχια τους στο στήθος του και να το ανοίξει σαν μαρούλι!!!! τελειώνοντας πήγε στον Σπαρκ αλλαγμένος σαν άνθρωπος και του είπε

-Είσαι πολύ μαλάκας αγόρι μου!!!!

Ο Σπαρκ άλλαξε και αυτός και είπε πάλι στους αστυνομικούς:

-Άμα τον βοηθούσα τον παπάρα θα έλεγε ότι ήθελα να του πάρω την δόξα καταλάβατε

-Να μου πάρεις εμένα την δόξα!;! πφφφφ κοίτα μούτρα που θέλουν και δόξα!!! χα χα χα

Ο Σπαρκ σηκώθηκε τσαντισμένος και κόλλησε το στήθος του στο Λόκχραν επάνω και κοιτώντας τον από ψηλά του είπε:

-Θέλεις να πεις κάτι ρε βλογιοκομμένο!;!.

-Ναι ρε θέλω!!!!

-Για πες

-Όχι πες εσύ!!!!

-Όχι όχι εσύ το ξεκίνησες!!!

-Εεεεγώ!!!!

-Ναι ρε εσύ που είπες ότι θέλω δόξες εγώ είμαι μόνος μου δόξα!!!

-Σιγά ρε τα αυγά ύψος και μυαλό Φακράρκλ (είδος γαλοπούλας της μέσης γης) είσαι ρε!!!

-Ναι !;!

-Ναι !!!!

-Ναι !;!

-Ναι!!

Ο Σπαρκ σήκωσε το κουπί που είχε για χέρι και του άστραψε μια και έπεσε πίσω 3 μέτρα ο Λόκχραν!!!! αμέσως σηκώθηκε και του είπε

-Θα σε τουλουμιάσω στο ξύλο ρε!!!

Τρέχοντας άλλαξε και άλλαξε και ο Σπαρκ!! και πιαστήκανε στα χέρια!!! οι αστυνομικοί τα είχαν δει όλα!!! ώσπου άρχισαν δίπλα τους να πέφτουν Λυκάωνες!!! ο Κάσταν φώναξε αγριεμένος!!!

-Εντάξει μαλάκες κάνατε τους ανθρώπους να χεστούν επάνω τους!!!!;;;!!!

Μα δεν σταματούσαν τότε πήρε μια πέτρα ο Κάσταν μεγάλη και την πέταξε και βρήκε στόχο την μουσούδα του Σπαρκ!!!! μόλις τον είδαν σταμάτησαν!!! κλαρίνο!!!!

-Πάτε καλά ρε! εδώ λέμε αν ζήσουμε ή πεθάνουμε έχουμε νεκρούς και εσείς το χαβά σας!;!

Δεν μίλαγαν! ξαφνικά από πάνω πέρασαν τα κυβοειδές ούφο και χάθηκαν με ταχύτητα!!!!

Ο Κάσταν κάθισε τρεις ώρες εκεί και εξηγούσε στον Γιάννη και στον Τάκη τα πάντα για την μέση γη τις φυλές κτλ !!!! τους είπε αν ήταν δυνατόν να μην αναφερθούν σε αυτήν την ιστορία πουθενά!!! Οι αστυνομικοί έγνεψαν ναι!!!! οι Λυκάωνες έφυγαν με μιας!!!!

Οι δυο αστυνομικοί είχαν καθίσει εκεί που τους είχαν αφήσει!!! για καμιά ώρα χωρίς να μιλάει ο ένας στον άλλον!!! κάποια στιγμή ο Γιάννης σηκώθηκε και είπε!!

-Θα μας πιστέψουν!!! να μαζέψουμε τα πτώματα τους και των διο διαφορετικών πλασμάτων και θα μας πιστέψουν!!!!

Έτρεξε από εδώ έτρεξε από εκεί μα δεν βρήκε τίποτα απολύτως!!! οι Λυκάωνες είχαν φροντίσει φεύγοντας να τα μαζέψουν!!!!

Μπήκανε στο περιπολικό και πήγανε στο τμήμα ήταν 8:30 το πρωί!!! ευτυχώς ο διοικητής δεν είχε πάει αλλά οι δυο αστυνομικοί που είχαν περιπολία από τις έξι τους είπαν:

-Ρε μαλάκες άμα θέλετε να κάνετε υπερωρίες ανοίχτε το νηf και πείτε να ερχόμασταν τώρα!!

Ο Γιάννης είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη στα ΟΠΚΕ (ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλημάτων) ο Τάκης είναι στην Πάτρα!!! κράτησαν στενές φιλίες μετά από αυτό!!! κανείς τους δεν είπε απολύτως τίποτα!!!!

Τέλος!

Ο ΔΑΜΑΣΤΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ

Κοιτούσε μετέωρα και σαν χαμένος αλλά προχωρούσε...χωρίς να συνειδητοποιεί το που.....σαν να ήταν ζωντανός νεκρόςείχε ένα λυγμό στο στήθος τουένα πόνο μια αίσθηση παράξενη αλλά και απελπιστική συνάμα...και όμως προχωρούσεκαι το μυαλό του βρισκότανε παντού και πουθενάκαι όμως προχωρούσε ...μήτε ο αγέρας αλλά και μήτε οι άνθρωποι γύρω του του έκαναν κάποια αίσθηση....μήτε τα σπίτια οι δρόμοι...τα πτηνά και τα αδέσποτα....εκεί ...στον δρόμο καμία φορά τον σκουντούσαν άγνωστοι στον όχλο μέσα μα και πάλι ήταν σαν χαμένος.....!!!

Και προχωρούσεπροχωρούσε.....!!!!προχωρούσε....και προχωρούσε.....και προχωρούσε ώσπου κάποια στιγμή έλιωσαν τα παπούτσια τουμα δεν σταμάτησε να προχωρά....μα μήτε σταμάτησε να σκέφτεται..

Έτρωγε μηχανικά....έπινε μηχανικά ...έχοντας αυτό στο στήθος τον πνιγμό...αυτήν την απελπισία αυτής της αίσθησης...ακόμα και στον ύπνο του τα όνειρα του ήταν στοιχειωμένα από αυτό.....έβλεπε ότι προχωρούσε και προχωρούσε και σκεφτότανετα εξής!!!!

Ποιος που τι;! γιατί;! και όμως εγώ εδώ;! γιατί τόσο δύναμη και όμως να πονώ;! γιατί είμαι μόνος ανάμεσα σε τόσους πολλούς;! τι όφελος έχει η δύναμη μου όταν είναι άχρηστη και ανώφελη στην ύπαρξη μου και είναι καλό μόνο στους άλλους;! γιατί πρέπει να πονώ και να είμαι μόνος;! ποιος ο λόγος;! και γιατί εγώ το βλέπω σαν κατάρα και οι άνθρωποι ενθουσιάζονται!;!γιατί δεν με αφήνει να ξεφύγω από αυτό;! και όταν δεν το κάνω η φύση;! ο θεός;! ο διάολος;! τι;! μου τους στέλνει στο δρόμο μου;! και βλέπω τις αλήθειες και τα ψέματα τους τις υποκρισίες και τις αλήθειες τουςγιατί;! γιατί ενώ είμαι τόσο άγριος και δυνατός όταν το θελήσω μπορεί να τα βάλω με το διάολο είμαι τόσο αδύναμος με τους ανθρώπους;!τι φταίει;! φταίω;! η κατάρα;! θέλημα;! και γω;! γιατί να μην μπορώ να χαρώ αυτό που θέλω;! δεν ζήτησα παλάτια....λεφτά.....καλά....δόξακαλοπέραση....ούτε καν το ζήτησα αυτό που ήλθε...ήλθε από μόνο του!!!! και μια έρχεται και μια φεύγει...το μόνο που ζήτησα.....!!!! με αποφεύγει για αυτό που είμαι;! το εξελίσσει ο θεός για να με αντέξει;! θα αντέξω όμως εγώ....και ο κόσμος να χαίρεται που με γνωρίζει και γω να δείχνω κρυφή χαρά!!!! και να με περιτριγυρίζουνε όχι για αυτό που είμαι αλλά για αυτό που είμαι!!!! λες;! γιατί δεν μπορώ να πω όχι;! γιατί δεν μπορώ να τους εξαπατήσω και να τους κλέψω ότι έχουν και δεν έχουν;! να γινώ κακός και άπληστος....ένας απλός απατεώνας.....;! θα ήταν καλύτερα ίσως έτσι για μένα;! μήπως;! ή ίσως;! και αν;! εγώ όμως ξέρω τι θέλω και ας ουρλιάζω τις νύχτες και ο καημός του ουρλιαχτού μου ακούγεται τα βράδια στην ερημιά σαν απόηχος αγανακτισμένου θυμού χωρίς αντίκρισμα στον εαυτό του!!! και μετά γιατί βγαίνει η λύπη και ο πόνος σε κάθε ουρλιαχτό μου;! γιατί καίγονται τα σώθηκα μου;! γιατί χαίρομαι όταν κάνω κάποιον άνθρωπο καλά και ας μην παίρνω μια δραχμή.....ίσως λίγο κρέας...ίσως...;! θέλω αυτό που έχω χάσει....γιατί δεν μου το δίνει!!!! με έκανε ιππότη του....για ποιο λόγο για να σκορπίζω τον θάνατο όταν είναι αναγκαίο κακό...και ποια η πληρωμή για αυτό;! το ευχαριστώ!!! μήπως δεν υπάρχει τελικά;! μήπως αυτό που μου δίνει και παίρνει όποτε αυτός θέλει το κάνει επίτηδες έτσι;! φτύνω του άστρου του την κόγχη αν είναι έτσι.....!!!!

Και προχωρούσε....προχωρούσε....μέχρι που τα ρούχα του είχαν αρχίσει να λιώνουνε πάνω του

προχωρούσε για πάνω από δέκα χρόνια και μαζί με αυτόν!;! τι έφταιγαν να ρίξουνε τόσο ποδαρόδρομο....μα οι τύψεις!;! ο θυμός!;! οι σκέψεις!;! η κατάρρα!;! ποιο!;! το ψέμα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

η υποκρισία!!!!!!!!!!!! το θέατρο!!!! το ψέμα!!!!!!!!!!!! αλλά.....αυτά ανήκουνε στους ανθρώπους...

και!;

Δεν είναι ότι τον αγγίζανε όχι....απλώς αυτά εισέπραξεκαι τα λόγιατα λόγια.....!!!!!!!!!!!!

οι άνθρωποι μιλάνε αναμεταξύ τους και λένελένε....λένε.....λένε....λένε....αλλά!!!!!!!!!!!!

και θέλουνε!!!!όλο θέλουνε!!!!θέλουνε συνεχώς!!!!τα πάντα και τίποτα διότι πραγματικά δεν ξέρουν τι θέλουνε!!!!και όμως.....αυτός προχωρούσε....προχωρούσε.....!!!ώσπου μια μέρα συνάντησε στον δρόμο του ένα κορίτσι γύρω στα 18 όμορφο..... καλοστημένο από τον Μαν Η Του!!

και είχε περάσει ένα σχοινί από ο λαιμό του και είχε ανέβει σε ένα κλαδί μιας τεράστιας βελανιδιάς και ήταν έτοιμη να πηδήξει...την είδε.. σταμάτησε το προχώρημα του και τις σκέψεις που έσερνε και ήταν σαν να έσερνε βαγόνια....είχε να μιλήσει δέκα χρόνια!!!! μόνο σκεπτότανε...

κοίταξε το κορίτσι και το κορίτσι κοίταξε αυτόν....κοιταχτήκανε στα μάτια....είχαν κάτι κοινό

μα....ο δαμαστοπερπατητής σταμάτησε να την κοιτάξανά ξεκίνησε σαν να μην συνέβαινε τίποτα.....σαν....είπε κάνε ότι νομίζεις εσύ είσαι τυχερή θα σε αφήσουν να το κάνεις....!!!!!!

καθώς περνούσε από κάτω από το κλαδί το κορίτσι τον κοιτούσε.....τον παρατηρούσε....τον διάβαζε με τα μάτια της.....προσπαθούσε να καταλάβει...γιατί ήταν τόσο ρακένδυτος με τόσο μεγάλα μουστάκια και μούσια....γιατί έμοιαζε σαν σοφός και πολεμιστής μα και σαν δάσκαλος αλλά και θεατρίνος.....

ο δαμαστοπερπατητής πέρασε το κλαδί και τότε.....άκουσε πέρα από τις σκέψεις του για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια.....

-Ε...στάσου....

-Δεν θα με σταματήσεις!;!να μην κρεμαστώ....

Εκείνος σταμάτησε.....γύρισε το κεφάλι του προς αυτήν και της είπε.....

-Ρώτα το σχοινί που έχεις στον λαιμό σου το τι πρέπει να κάνεις....εγώ είμαι περαστικός από εδώ...εσύ έχεις τουλάχιστον την επιλογή αυτή και μπορείς να το κάνεις για τους δικούς σου λόγους.....εγώ!;! έχω σκεφτοποιηθεί

Έκανε να προχωρήσει γεμάτος από τις σκέψεις του....μα την ξανά άκουσε και ήταν όλος έκπληξη...ήθελε να είναι με τις σκέψεις του μόνο...στον κόσμο των σκέψεων του.....μα μετά από δέκα χρόνια ξανά άκουγε..

-Τι είσαι!;

Γύρισε...την ξανακοίταξε...της είπες!;

-Λυκάων!!!

-Είναι καλό αυτό!;

-Δεν ξέρω!!!

-Είναι αίρεση!;

-Όχι!!!!

-Τι είναι!;!

-Πρέπει να φύγω....έχω σκέψεις να κάνω....

Άρχισε να προχωρεί.....και να προχωρεί....και να προχωρεί....μα κάθε σκέψη που έκανε ερχότανε η σκέψη του κοριτσιού ξανά στο νου....σταμάτησε...έκανε να γυρίσει και είδε ότι ήταν ακόμα εκεί στο δένδρο και το κορίτσι ακόμα εκεί...κατάλαβε ότι είχε αρχίσει να τα χάνει.... το κορίτσι του είπες!!!

-Δεν ξέρω τι είναι ο Λυκάων.....!!!!

Την κοίταξε απότομα στα μάτια....οι σκέψεις τις όλες μεταφέρθηκαν στον δικό του νου.....είδε τα πάντα μα δεν ήξερε το κορίτσι τι ήταν ο Λυκάων.....!!!! τρόμαξε....το έκανε αυθόρμητα να δει τον εχθρό του...ήταν έτοιμος για μάχη και πάλι και αυτό τον πόνεσε....μα είχε δει το κορίτσι γιατί ήθελε να πεθάνει..... του διέκοψε τις σκέψεις του....

-Ξέρεις ότι έχεις ωραία μάτια και μεγάλα Λυκάων!; και ας έχεις αυτά τα μούσια και τα μουστάκια....παραπονεμένα σπυνηροβόλα και χαρούμενα μαζί με ένα τόνο πόνου αλλά νοσταλγίας από κάτι παλαιό.....!!!!

Έκανε και έβγαλε το σχοινί και κατέβηκε γρήγορα κάτω...πήγε και στάθηκε μπροστά του και του είπες

-Εγώ!; ε!!!! πως μες βλέπεις!;

-Ως σκέψη!!!!

-Ως σκέψη!;!
-Ναι!!!!
-Δηλαδή δεν είμαι ωραία!;! δεν έχω ωραία μάτια!;!
-Είσαι!!!!
-Σκέτο!;!
-Είσαι μια ωραία σκέψη!!!!
-Αυτό μόνο!;!
-Ναι!!!!
-Γιατί!;!
-Πρέπει να φύγω.....!!!!
-Ένα λεπτό!!!!
-Τι θέλεις!;!
-Τώρα κατάλαβα τι είναι ο Λυκάων!!!!
-Τι!;!
-Ένα καλό πνεύμα του δάσους με παραπονεμένα μεγάλα όμορφα μάτια!!!
ξέρεις την ιστορία με την κοκκινোসκουφίτσα!;!
-Ναι ναι!!!
-Δεν πήρες κανένα δίδαγμα από αυτήν!;!Λυκάων.....λύκος...είσαι λύκος!!!!
-Ναι...κατά κάποιο τρόπο!!!!
-Πάρε με μαζί σου!!!!
-Όχι!!!!
-Πάρε με σε παρακαλώ!!!!
-Όχι!!!!
-Σε παρακαλώ!!!

Ο δαμαστοπερπατητής ξεκίνησε να περπατά χωρίς να της δώσει άλλο σημασία.

Είχε περπατήσει καμιά κατοσταριά μέρα και είχε απορροφήσει μέσα στις σκέψεις του
....ο κορίτσι φώναξε!!!!

-Αν εσύ είσαι ο λύκος....εγώ είμαι η κοκκινোসκουφίτσα ο κυνηγός και γιαγιά ποιοι
είναι!

Ο δαμαστοπερπατητής σταμάτησε χωρίς να γυρίσει να την κοιτάξει της είπε.....!!!!

-Ο κυνηγός είναι ο χρόνος και η γριά!;! η ζωή!!!! διάλεξε ποια από τα δυο θέλεις και κάνε τα.....!!!!

Τότε....ο δαμαστοπερπατητής κατάλαβε ότι έγινεν και δαμαστοσκευοποιητής.....ταράχτηκε....έφυγε μακριά.....γρήγορα....καθώς προχωρούσε άκουσε το κορίτσι αμυδρά!!!!

<<Ευχαριστώ.....σοφέ κακέ λύκε....ίσως ξανά συναντηθούμε.....>>

Αυτό συνέχισε να περπατά....ώσπου κάπου ξεσκάλωσε....του έφυγαν οι σκέψεις.....

τα χρόνια περάσανε...και περάσανε...και ένα απόγευμα είχε πάει σε μια γιορτή φίλων.....κάθισε και γλεντούσε....εκεί ο φίλος του που είχε κάνει είπε

-Να φέρω την γριά μητέρα μουήλθε από το Ιράκ σήμερα.....!!!!

Όλοι το δεχθήκανε και πράγματι την έφερε.....μια γριά 90 χρονών....ζαρωμένη και σωματοπονεμένη από τα χρόνια της ζωής....ο δαμαστοπερπατητής.....κοίταξε την γριά.....η μυρουδιά γνωστή.....!!!!

Η γριά μίλησε σε όλους και όταν τον είδε μίλησε στην γλώσσα της....

-Εσύ!;!

-Ναι!!!!

-Πως!;!

-Λυκάων!!!!

-Αθάνατος!;!

-Καταραμένος!!!!

-Και όμως μπορεί να είσαι καθαρός χωρίς μούσια με μουστάκια μα τα μάτια σου θα τα ξεχώριζα ανάμεσα από χιλιάδες.....ακόμα πονάς...το βλέπω!!!!

-Ναι!!!!

-Έκανα αυτό που είπες!!!!

-Ποιο!!!!

-Όταν έφυγες σκέφτηκα.... και είπα θέλω και τον κυνηγό και την γριάμα αναζητούσα πάντα τον λύκο μέχρι που κατάλαβα ότι ήταν αερικό.....!!!!

-Κατάλαβες λοιπόν

-Ω ναι πολύ καλά.....ο κακός ο λύκος είναι οι παράξενες σκέψεις μας και αυτά που θέλουμε που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε!!!!

- Μπορείς να το πεις και έτσι!!!!
- Εσύ ποτέ θα βρεις τον κακό λύκο!;
- Δεν τον φάχνω Αϊσέ είμαι ο κακός λύκος!!!!
- Αϊσέ!;! πως ξέρεις το δεύτερο όνομα μου.....!!!;!!!

Ο δαμαστοπερπατητής σηκώθηκε στάθηκε δίπλα της και της είπε σχεδόν γονατιστός!!!!

- Αλάχ ου Ακμπάρ!!!!
- Ναι είναι!!!!
- Και όμως Αϊσέ δεν έφτιαξε μόνο τους ανθρώπους....!!!!
- Ναι ναι ξέρω...
- Έφτιαξε και τους Λυκάωνες!!!!!!
- Τιμή μου!!!!
- Και μένα δικιά μου αδελφή μου!!!!!!

Την φίλησε και έφυγε.....την επόμενη μέρα τον πήρε ο φίλος του και του είπε η μητέρα του πέθανε ήσυχα στον ύπνο της και ότι του είχε αφήσει ένα γράμμα για αυτόν!!!!!!

Πήγε στην κηδειά της και άρχισε να γεμίζει πάλι σκέψεις....μα είχε το γράμμα τηςέφυγε χωρίς να ξανά δει ποτέ ο γιο της.....έκανε ποιο κει και άνοιξε το γράμμα.... έγραφε....

<< Ξέρω τι είναι ο Λυκάων....άγγελος του Αλάχ και σε έστειλε με παράξενο τρόπο εκείνη την μέρα για να ζήσω...έζησα καλά και έκανα 7 παιδιά και 14 εγγόνια!!!! σε ευχαριστώ!!!! έμαθα τι είναι ο Λυκάων από την ελληνική αρχαία ιστορία!!!! είσαι άνθρωπος λύκος της αρχαίας φατριάς!!!! ώρα που θα συναντήσω τον Αλάχ θα του πω να σου πάρει τις σκέψεις σου αυτές που δεν μπορείς να διώξεις.....!!!! σε ευχαριστώ για την ζωή που μου χάρισες και τα καλά που είδα!!!

Αϊσέ!!!!!!>>

Ο δαμαστοπερπατητής.....σταμάτησε να περπατά..... κοίταξε ψηλά και είπε:

-Δεν θέλω τίποτα να του πεις...τίποταααααααααααααααα!!!! ψάξε βρες την Σαχθούρα μου και πες της ότι την αγαπώ!!!! ότι ακόμα αντέχωωωωωωωωωω!!!! και θα την περιμένω για πάντααααααααααα!!!! και να πεθάνω και δεν την βρω στην άλλη ζωή θα διαλαλώ την αγάπη μας σε όλο το συμπάν και θα γίνω φάντασμα των σκέψεων μου....καλό δρόμο μικρή μου φίλη!!!!!!

Ο δαμαστοπερπατητής.....έφυγε.....και το βλέμμα από τα μάτια του είχε αλλάξει
καπνόςαν και ήταν το ίδιο είχε κιτρινίσει κατά πολύ!!!!

Τέλος!!!!

ΛΥΚΑΩΝΕΣ ΤΟ 1900 ΒΟΡΕΙΑ ΣΙΒΗΡΙΑ

Ήταν το 1900 Σιβηρία βόρεια.....πολύ βόρεια..... ο Κάσταν ο δίκαιος μαζί με τους 50 έτρεχαν στις παγωμένες στέπες σαν τρελοί...σαν να ήθελαν κάτι να προλάβουνε.....σαν να τους κυνηγούσε κάτι..... !!!!! Καθώς έτρεχαν φάνηκε το χωριό στον ορίζοντα << Ουμιάκον - Ογγιάκον >>.....ένα ξεχασμένο χωριό στου διάολου την μάνα!!!

Ήταν η περίοδος των μεγάλων νυκτών και οι θερμοκρασίες παίζανε από 60 μέχρι και 70 μείον.

Προτού φτάσουν στο χωριό ο Κάσταν σταμάτησε απότομα το ίδιο και οι 50 πίσω του....ο Λόκχραν ο αρχηγός των φρουρών τον πλησίασε σιγά σιγά και του είπε ψιθυριστά!!!!

<< Τι βλέπεις με το μυαλό σου άγιε Σαμάνε μας >>!;

Ο Κάσταν δεν απάντησε..... ο Λόκχραν σώπασε....

Όλα ήταν παγερά 51 Λυκάωνες στεκόντουσαν στην μέση του πουθενά στην Σιβηρία και το μόνο που κουνιότανε ήταν ένα απαλό αεράκιτο μόνο που φαινότανε ήταν η άχνα από τα ρουθούνια τους που έβγαине ζεστή στον κρύο αέρα δημιουργώντας κρυστάλλους στα μουστάκια τους και το τρίχωμα του προσώπου τους.

Μετά από λίγο ο Κάσταν είπε στο Λόκχραν:

<< Είχε δίκιο ο Τρακρ το χωριό έχει γεμίσει με << Ριτράκνς >> θα πρέπει να δώσουμε μάχη να το καθαρίσουμε και από όσο βλέπω ήδη έχουν αρχίσει την μάσα οι καταραμένοι >>.

Ριτράκνς << μεταλλαγμένα αιματοφάγα βαμπίρ που δεν δαγκώνουν μόνο αλλά τρώνε φρέσκια σάρκα. Μοιάζουν με ανθρώπους αλλά δεν έχουν μόνο δυο κυνόδοντες είναι όλο το στόμα τους γεμάτο κυνόδοντες από εμπρός μέχρι πίσω και τα μάτια τους είναι κατάμαυρα σαν το σκοτάδι. Κάποιοι άνθρωποι ειδικά οι Βίκινγκς τους ονομάζανε δαίμονες δεν ήταν όμως οι καταραμένοι!!!! >>.

Τι κάνουμε άγιε Σαμάνε μου!;! ρώτησε ο Λόκχραν.

<< Πρέπει να είναι πάνω από 90 από δαύτους, οι ακόλουθοι είναι εύκολοι σχετικά αν και τα άλματα τους είναι επικίνδυνα έχετε όλοι το νου σας μα το ποιο δύσκολο θα

Η μάχη δεν κράτησε πολύ...τους ξέκαναν όλους χωρίς κανέναν Λυκάωνας να πάθει κάτι και συνέχισαν την πορεία στο χωριό. Μόνο τώρα που οι Λυκάωνες θύμιζαν σαν διαβολόσκυλα του σατανά οι γούνες τους ήταν μέσα στο αίμα από αυτά τα καταραμένα πλάσματα και το ύφος που είχαν θα έκαναν τον διάβολο να κατουρήσει αίμα από τον φόβο του σαν τους αντίκρυζε.

Φτάσανε μερικά μέτρα από το χωριό τα πρώτα σπίτια φανήκανε. Ήταν παγωμένα κρύσταλλοι παντού και το μόνο που έδειχνε ότι ζούσανε άνθρωποι εκεί ήταν τα φουγάρα από τις σόμπες που δουλεύανε ασταμάτητα για να ζεσταθούνε.

Όλοι οι Λυκάωνες ακροβολιστήκανε για να βρουνε τους καταραμένους. Όπου έβρισκαν και κάποιον τον πετσόκοβαν μα κάποια στιγμή ο Λόκχραν είδε κάτι άφησε τον ιερό Σαμάνο του να προχωρήσει μαζί με τρεις φρουρούς και γύρισε προς τα πίσω είδε...

Τέσσερα πέντε από αυτά τα καταραμένα πλάσματα να είχαν βουτήξει παιδάκια ηλικίας 2 έως και 7 χρόνων και να τρέχουν με αυτά ζωντανά στην εκκλησία του χωριού.

Τους ακολούθησε σιγά και αθόρυβα. Μέσα τρεμοπαίζανε τα φώτα από τα κεριά ,μύρισε.... 13 παιδιά συνολικά όλα ζωντανά....ξανά μύρισε.... 10 καταραμένοι και μια μυρουδιά παράξενη και άσχημη πρέπει να ήταν ο αρχηγός τους.

Δεν δίστασε...πάτησε μια κλωτσιά στην πόρτα και άνοιξε διάπλατα μπήκε μέσα και είδε τα παιδιά να τα έχουν δέσει ανάποδα και να τα έχουν κρεμάσει από το ταβάνι σαν νυχτερίδες που κοιμόντουσαν. Τα είχαν αφήσει να τα φάνε ποιο μετά .

Εκεί κοντά στο ιερό είχαν μαζευτεί οι καταραμένοι και μιλάγανε στο αφεντικό τους του λέγανε για του Λυκάωνες.....σάσπισαν μόλις τον είδανε.....σαν γάτες που δείχνουν ότι θα επιτεθούν και βγάζοντας διάφορους ήχους ακροβολιστήκανε αστραπιαία και ήταν έτοιμοι να κάνουν επίθεση στον Λόκχραν, μα προτού προλάβουνε ο αρχηγός τους ένας ψηλός άνδρας γύρω στα δυο μέτρα ξανθός με μακριά μαλλιά του είπε:

-Δεν έχω φάει από το είδος σου και σε πληροφορώ ότι είμαι όλος αγωνία τι γεύση θα έχεις.

Ο Λόκχραν γονάτισε με το ένα πόδι κοίταξε τον εσταυρωμένο στο ιερό και είπε δυνατά:

<< Χριστέ μου δώσε μου την δύναμη να σώσω τα παιδιά και να ξεβεβηλώσω τον οίκο που σε περιβάλλει από αυτά τα καθάρματα >>!!!!

Ο αρχηγός των πλάσμάτων γέλασε δυνατά και είπε και αυτός με την σειρά του:

<< Χαχαχαχαχααχααχα Χριστό!;! Χριστό!;! πιστεύεις σε αυτόν τον άχρηστο!;! για να δούμε αν σε σώσει >>!!!!!!

Ο Λόκχραν προτού κάνει το άλμα για να στερήσει τις ζωές των καταραμένων φώναξε κοιτώντας παντού τριγύρω και μυρίζοντας σαν τρελός.

<< Μαν Η Του ελπίζω να με ακούς και εσύ και να με βοηθήσεις αλλά αν δεν το κάνεις να πας να γαμηθείς όταν έλθω κοντά σου θα σε προκαλέσω κανάγια >>.

Σαν ελατήριο πετάχτηκε από εκεί που ήταν με σαλεμένο το πρόσωπο του από την αγριάδα αμέσως και οι δέκα καταραμένοι εκτός του αρχηγού τους πήδηξαν από όλες τις πλευρές προς τον Λόκχραν η σύγκρουση στον αέρα ήταν σφοδρή και οι δέκα τον έκλεισαν και έπεσαν με δύναμη στο ξύλινο πάτωμα θρυμματίζοντας το και κάνοντας το χιλιάδες σκλήθρες και κομμάτια ξύλου να εκσφενδονιστούν παντού προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ήδη όμως ο Λόκχραν είχε σκοτώσει δυο από αυτούς στον αέρα με τα χέρια του αποκεφαλίζοντας τους και έναν καθώς ακούμπησαν το πάτωμα της εκκλησίας με τα δυνατά και δολοφονικά σαγόνια του.

Τα καταραμένα όμως ρημάδια της κόλασης άρχισαν να τον δαγκώνουν παντού με λύσσα κακιά ο πόνος ήταν καυτός κάθε φορά που τα δόντια τους και τα νύχια τους χωνόντουσαν στην σάρκα του!!!! Ούρλιαξε από πόνο πίστεψε ότι είχε έλθει το τέλος του.

Το ουρλιαχτό του ακούστηκε σε όλο το χωριό ο Κάσταν ο δίκαιος τινάχτηκε στον αέρα μαζί με τους υπόλοιπους φρουρούς και τρέξανε προς την εκκλησία. Μα σαν από θαύμα!;! ή από τον πόνο που του προκαλούσαν ο Λόκχραν τα πετσόκοψε ένα ένα αστραπιαία και σηκώθηκε από την γούβα που είχε γίνει στο ξύλινο πάτωμα με το να κείονται όλα νεκρά τα καταραμένα πλάσματα τριγύρω του χωρίς κεφάλια. Δαγκωμένος παντού στο σώμα του αλλά και νυχιασμένος οι πληγές του αιμορραγούσαν έντεχνα και το αίμα του είχε ποτίσει την γούνα του. Η όψη του θύμιζε τρελή και άγρια σαν κάτι να βγήκε από τα ποιο τρελά όνειρα ενός δαίμονα που κοιμότανε.

Τότε ο αρχηγός των καταραμένων πλασμάτων είπε:

<< Εδώ μυρίζω το φόβο σου εδώ μυρίζω το γλυκό σου αίμα και την σκισμένη σάρκα σου... >>.

Πετάχτηκε στον αέρα σαν βεγγαλικό απότομα και με τα χέρια του προτεταμένα και τα πόδια του μαζεμένα στο στήθος πήγαινε κατευθείαν στον Λόκχραν επάνω σαν κεραυνός που ψάχνει να βρει την γη το που θα πέσει.

Τα χέρια του χτύπησαν τους τεράστιους ώμους του Λόκχραν βυθίζοντας τα νύχια του στους τραπεζοειδείς του μα προτού προλάβει να κάνει κάτι ο Λόκχραν είχε περάσει

το χέρι του ήδη μέσα από τα δικά του πιάνοντας του τον λαιμό απότομα. Η έκπληξη τρομάρας και φόβου του αρχηγού των καταραμένων πλασμάτων ήταν τεράστια άνοιξαν διάπλατα τα τεράστια κατάμαυρα και απαίσια μάτια του σαν κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει.

Ο Λόκχραν του είπε:

<< Για να δω εγώ τώρα τι γεύση έχεις εσύ καταραμένο απολειφάδι της κολάσεως >>.

Άνοιξε διάπλατα το τεράστιο σαγόني του και έκλεισε απότομα στο κεφάλι του επάνω συνθλίβοντας το σε χιλιάδες κομματάκια. Παντού μυαλά και αίμα πετάχτηκαν σαν καρπούζι που το πυροβολεί κάποιος με καραμπίνα.

Εκείνη την ώρα ότι είχαν φτάσει ο Κάσταν με τους φρουρούς και είδαν την τελευταία αιματηρή σκηνή.

Ο αρχηγός τον καταραμένων πλέον ήταν νεκρός και είχε πέσει στα πόδια του Λόκχραν ασάλευτος χωρίς κεφάλι. Ο Λόκχραν όλο τσαντίλα κλώτσαγε το πτώμα να δει αν είναι ακόμα ζωντανός σαν να περίμενε να βγάλει κεφάλι και πάλι και του έλεγε βρίζοντας.

<< Μόνο αυτό μπορούσες να κάνεις καταραμένη ξανθιά αδελφή!;! σαν αλεπού δαγκώνεις και γρατζουνάς ρε σήκω και πάλεψε σαν αυτό που πρέπει ρε!!!! όχι τόσο εύκολα γαμήδι της κολάσεως!!!! >>

Ο Κάσταν του φώναξε μα αυτός εκεί να λέει, κάποιος από τους φρουρούς τον ακούμπησε στην πλάτη και γύρισε με μιας να τον σκοτώσει είχε θολώσει από τον πόνο και τα νεύρα μα όταν είδε τους αδελφούς του γονάτισε από εξάντλησηείχε χάσει πολύ αίμα....τον μάζεψαν και ξεκρέμασαν και τα παιδιά που ήταν πραγματικά τρομοκρατημένα μετά από όλο αυτό!!!!

Βρέθηκαν σε ένα σπίτι από μια οικογένεια Λυκάωνων αυτή όπου και είχε ειδοποιήσει τι είχε συμβεί.

Χρειάστηκαν τρεις μήνες να αναρρώσει πλήρως και η άνοιξη είχε μπει στο χωριό ήταν ώρα να φύγουνεο Λόκχραν είπε στον Κάσταν:

-Άφησε με άγιο Σαμάνε μου να βοηθήσω στην επισκευή της εκκλησίας σε παρακαλώ.

Ο Κάσταν του είπε:

<< Δεν πιστεύουμε σε οίκους του θεού Λόκχραν θυμάσαι τι λέει η γραφή!;! >>.

ΛΥΚΑΩΝΕΣ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ

Ουρλιαχτά λύκων ακουστήκανε μέσα στον λυσσαλέο χειμώνα....μέσα σε ένα χειμώνα που μαινότανε μια χιονοθύελλα....μια χιονοθύελλα που όμοια της η Ελλάδα δεν είχε ξανά νιώσει. Ήταν χειμώνας Φεβρουάριος του 1987 στην βόρεια Πίνδο.

Τα ουρλιαχτά των λύκων μέσα στην χιονοθύελλα ακουγόντουσαν σαν φαντάσματα τα οποία προσπαθούσαν να ψιθυρίσουνε και η χρεία τους!;! ήταν τόσο ανατριχιαστική που έκανε την χιονοθύελλα αυτή να ακούγετε για σαν είχε βγει από ταινία τρόμου.

Ο Λόκχαν ξύπνησε τον Κάσταν και του είπε:

-Σαμάνε μου οι λύκοι ουρλιάζουν με αυτόν τον παλιόκαιρο κάτι συμβαίνει αλλά λόγο του καιρού δεν μπορούμε να μωρίσουμε .

Ο Κάσταν σηκώθηκεκοίταξε τριγύρω και είπε:

-Το χιόνι έχει φτάσει δυο μέτρα και σε ύψος ακόμα και για εμάς είναι δύσβατο να περπατήσουμε θα μείνουμε εδώ μέχρι να δούμε τι θα γίνει από τον καιρό. Όσο για τα ξαδέλφια μας τους λύκους σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος αν συνεχιστεί διαβάστε τα ουρλιαχτά τους και αν έχουν ανάγκη βοήθειας θα πάμε.

Ο αέρας όμως λυσομανούσε και κάθε νιφάδα χιονιού είχε γίνει θανατηφόρα με την ταχύτητα που ανεμοδερνότανε τριγύρω.....οι λύκοι για λίγο είχαν σωπάσει και το μόνο που ακουγότανε ήταν μόνο ο αγέρας .

Μα δεν περάσανε 10 λεπτά και όλοι οι λύκοι της περιοχής αρχίσανε να ουρλιάζουνε σαν παλαβοί άλλοι με πτόνο και παράπτονο και άλλοι με τόνο βοήθειας.

Ο Κάσταν δεν κοιμότανε και τα άκουσε....πετάχτηκε στον αέρα και είπε:

-Πάμε!!!

Αμέσως από την βαθιά σπήλιά ξεχυθήκανε οι Λυκάωνες ...ο Κάσταν ο δίκαιος και οι φρουρά του . Κάθε τους βήμα ήταν δύσκολο όχι από το κρύο το κρύο ήταν καλό για αυτούς αλλά επειδή το χιόνι ήταν πολύ.

Μετά από τρεις ώρες πορείας που θα έπρεπε να την είχαν κάνει σε τουλάχιστον ένα τέταρτο έφτασαν στους λύκους μα προτού φτάσουνε ο Κάσταν ούρλιαξε προς απάντησή τους.

Σταματήσανε όλοι οι λύκοι...τότε έκανε στην πρώτη και μεγαλύτερη αγέλη της Πίνδου ο Κάσταν ο δίκαιος.

Η αγέλη των λύκων αριθμούσε πάνω από 25 άτομα...όλα υγιείς και αρτιμελείς. Η θηλυκιά Άλφα έκανε ένα βήμα μπροστά και σήκωσε το κεφάλι της μέσα στην νύχτα αρχίζοντας να μυρίζει τον Κάσταν!!!!

Το δάσος εκεί ήταν πυκνό πολύ και από το χιόνι δεν μπορούσε να περάσει ώστε να φτάσει τα δυο μέτρα αλλά ήδη ήταν αρκετό.

Τότε η θηλυκιά άρχισε να τρέχει προς τα δεξιά και αμέσως όλη αγέλη την ακολουθίσε...αμέσως και ο Κάσταν με την φρουρά του αρχίσανε να την ακολουθούνε .

Η αγέλη των λύκων μπήκε σε μια μεγάλη τρυπά που είχε η γη και αμέσως σκοτεινίασε αλλά δεν είχαν πρόβλημα οι Λυκάωνες έτσι και αλλιώς βλέπουνε στο σκοτάδια σαν αίλουροι. Ο Κάσταν βλέποντας το υπόγειο τοπίο αμέσως κατάλαβε τι πρόκειται για περιοχή των καλικαντζάρων.

Έπρεπε να είχαν κατέβει περίπου γύρω στα 40 μέτρα βάθος όπου ξαφνικά σταμάτησε η αγέλη των λύκων μπροστά σε μια μεγάλη σάλα, εκεί μπροστά στην σάλα και προς τον τοίχο υπήρχαν 10 κουτάβια. Τα έκανε η θηλυκιά Α μαζί με άλλες δυο θηλυκές μα δεν μπορούσαν να προχωρήσουνε σαν μια αόρατη ακτίνα να τους χτύπησε και κάναμε πίσω.

Ο Κάσταν κατάλαβε ότι υπήρχε ένα αόρατο πεδίο εκεί και κάτι τέτοιο μόνο ένας γνήσιος μάγος μπορούσε να φτιάξει ή ένας αρχηγός καλικαντζάρων. Κοίταξε τους λύκους και αυτοί κάνανε πίσω από τους Λυκάωνες ...ο Κάσταν προχώρησε στο πεδίο κοντά και φώναξε:

-ΑΜΑΡΙ ΝΑΜΑΡΙ ΝΑΜΟΥΡΑ!!!! ΚΑΤΑΛΑ ΝΑΚΑΤΑ ΑΝΗΜΑ ΚΑ!!!!

ΑΜΑΡΙ ΝΑΜΑΡΙ ΝΑΜΟΥΡΑ!!!! ΚΑΤΑΛΑ ΝΑΚΑΤΑ ΑΝΗΜΑ ΚΑ!!!!

ΑΜΑΡΙ ΝΑΜΑΡΙ ΝΑΜΟΥΡΑ!!!! ΚΑΤΑΛΑ ΝΑΚΑΤΑ ΑΝΗΜΑ ΚΑ!!!!

Το είπε τρεις φορές δυνατά. Αμέσως πίσω από το πεδίο φάνηκαν τα καλικαντζάρια και στην μέση ένας άσχημος και ποιο γεροδεμένος από τους άλλους.

Το πεδίο έφυγε και έκανε μπροστά ο αρχηγός τους προς τον Κάσταν.

Οι φρουρά ετοιμάστηκε και οι λύκοι πίσω από αυτούς ανατριχιασμένοι γρούλιζαν απειλητικά.

Ο Κάσταν σήκωσε το χέρι του και όλοι ησύχασαν τότε ο αρχηγός των καλικαντζάρων του είπε:

-ΘΑΡΑΚΑΝΕΙ ΝΑΜΑ ΟΥΡΕ ΛΕ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ!!!! (καλώς τον μεγάλο λύκο με τα αδέρφια του)!!!!

-ΣΕΚΑΝΑ ΛΕ ΝΟΜΟΛΟ !!!!! ΡΙΚΙΘΟΜΟ ΣΕΚΑΤΑΡΑΝΟΥ ΜΙΓΑΛΑ ΝΙΟΚΙ!;! (καλώς σας βρήκα!!! για ποιο λόγο όλα αυτά)!;!

-ΘΛΕΚΑΣΙ ΒΛΟΥΜΕΡΕ ΤΟΝΙΠΑ ΣΑΤΟΝΕ ΚΑΤΖΟ ΣΙΡΑΜΕ ΒΟΛΙΝΟ ΚΟΠΕ
ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ (έπρεπε να το κάνω αυτό για να μπορέσω να σε φέρω εδώ μεγάλε λύκε)!!!!

-ΝΑΣΡΟΥΚΑΛΑ ΤΣΑΡΙΔΙ ΚΟΣΟ!;! (και ποιος είναι ο λόγος)!;!

-ΜΟΜΟΡΙ ΦΙΡΑΛΑ ΤΟΥΣΕΡΑ ΚΑΝΑΤΡΟΔ ΧΕΡΕΚΕΛΕ ΜΟΜΟΥΣΙ ΝΑΜΑ
...ΑΣΑΡΑΝΑ ΓΙΑΜΑΛΑ ΝΟΚΟ ΣΟΥΤΡΑΔΕ ΛΟΧΙΝΙ!!!! (τα ερπετά πήρανε το γιο μου και θέλω να με βοηθήσεις να τον πάρω πίσω)!!!!

-ΓΙΑΤΡΑ ΚΑΚΑΡΟΥ ΜΑΧΑΛΕΝ ΒΛΕΘΑ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΙΚΑ!;! (και αυτός ήταν ο λόγος να απαγάγεις τα κουτάβια)!;!

-ΣΟΡΑΤΡΙ ΜΕΧΑΛ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ!;! (θα ερχόσουν αλλιώς μεγάλε λύκε)!;!

-ΝΟΡΚΟ (όχι)!!!!

-ΜΙΣΡΑ!;! ΑΣΜΟΥΝ ΝΑΡ!!! (είδες!;! για αυτό το έκανα)!!!!

Ο Κάσταν σκέφτηκε ότι ίσως ήταν παγίδα.....ο Λόκχραν τον πλησίασε και του είπε:

-Πιστεύεις τους κλέφτες αυτούς!;! κάτι μας ετοιμάζουν.

Ο Κάσταν είπε:

-θα δείξει ετοιμαστείτε.

-ΓΙΟΡΑΛΑ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΙΚΑ ΣΕΡΙ ΣΕΡΙ ΚΟΡΑΛΑ ΝΟΥΜΙΚΑΛΑ ΣΟΝΟ ΤΕ ΠΕΛΕ!!!! (δώσε τα κουτάβια πίσω και εμείς θα σε βοηθήσουμε να πάρεις το παιδί σου πίσω αλλά θα χρωστάς)!!!!

-ΝΑΜΙΚΟΛΟ ΠΕΛΕ ΝΑΜΙΚΟΛΟ ΠΕΛΕ!!!! ΑΡΟΥΤΡΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΙΚΑ!!!! (να χρωστάω να χρωστάω !!!! πάρτε τα κουτάβια σας)!!!!

Αμέσως οι λύκοι πήγανε και πήρανε τα κουτάβια με μεγάλη επιφύλαξη και γρυλίζοντας στους καλικάντζαρους, τα πήρανε και φύγανε αμέσως και ο αρχηγός των καλικαντζάρων είπε:

-ΜΑΣΤΡΕΚΑ << ΜΟΜΟΚ >> ΛΟΥΡΕ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ ΣΕΔΕΡΕ ΚΑΝΑΣΤΡΑΧΟΥΜ!!!! (με λένε Μόμοκ ακολούθησε με μεγάλε λύκε να σου δείξω που είναι)!!!!

Αντί όμως να πάνε προς τα μέσα στην γη τα καλικαντζάρια έκαναν προς τα έξω. Οι Λυκάωνες τσιπωθήκανε και ο Κάσταν προτού βγούμε έξω έτρεξε και τον σταμάτησε και του είπε:

-ΛΙΓΑΡΑ ΘΩΡΕ ΝΑΧΙΡΙ ΤΟΥΣΕ!;! (στην επιφάνεια έχουν παγιδεύσει το τέκνο σου)!;!

-ΣΤΡΑΚΟΛΟ ΓΥΡΑΛΑ ΧΑΝΕ ΦΟΥΛΕ ΝΑΠΑΡΑΚΑΒΕ ΓΙΟΛΙΡΙ ΤΟΥΧΟΥΛΑ ΣΑΛΜΕ!!!! (τον έπιασαν στην μεγάλη πόλη με την λίμνη αυτοί που είναι στρατιώτες!!!!).

Ο Κάσταν κοκάλωσε έπρεπε να τα βάλει με τον στρατό με ειδικό τμήμα που μαζεύουν αποδείξεις άλλων νοήμων όντων σκέφτηκε μήπως είναι παγίδα αλλά είχε δώσει τον λόγο του και είπε:

ΓΙΑΧΤΡΕΜ ΒΟΥΛΚΑΡΑ ΣΤΡΟΘ!!!! (προχώρα να μου δείξεις).

Περίπου 16 ώρες πορεία μέσα στην χιονοθύελλα και έφτασαν κοντά στην Φλώρινα και του έδειξε το στρατόπεδο. Οι καλικάντζαροι ήταν πάνω από 100 στο σύνολο αλλά για τους Λυκάωνες δεν ήταν πρόβλημα στο να τους τσακίσουνε.

-ΑΦΕΧΡΕ ΚΑΤΙΑΝΑ ΣΑΛΟΥΜΕ ΡΙΤΟ !!!! (θα περιμένετε εδώ και αν κουνηθείτε έστω και ένα πόντο θα εκτελεστείτε).

-ΑΜΙΛΑΧ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ!!!! (μάλιστα μεγάλε λύκε).

Ο Κάσταν είπε στον Λόκχραν:

Πάρε τους δυο ταχύτερους μας και βρείτε το παιδί του αν χρειαστεί σκοτώστε φτάνει να γυρίσει πίσω, αν κουνηθούν αυτοί εδώ είναι τελειωμένοι.

Ο Λόκχραν έφυγε και πήγε στο στρατόπεδο, δεν υπήρχαν φρουροί το κρύο ήταν πολύ δυνατό για τους ανθρώπους. Πηδύσανε τους φράκτες και άρχισαν να μυρίζουν σαν τρελοί.

Τον έπιασαν μυρουδιά ...ήταν σε ένα σημείο μιας αποθήκης έκαναν διάρρηξη και εκεί μέσα ήταν τέσσερεις φαντάροι άνθρωποι, μόλις είδαν τους Λυκάωνες τα χρειαστήκανε και δοκιμάσανε να τους ρίξουνε δεν κατάλαβαν όμως τι τους χτύπησε. Δεν τους σκοτώσανε απλώς τους ακινητοποίησαν και τους ξαπλώσανε από το χτύπημα στο κεφάλι.

Πήγανε στο καλικαντζάριο όπου ήταν σαν ετοιμοθάνατο.

Ο Λόκχραν του είπε:

-ΜΟΚΑΡΙ ΜΟΥΡΕ ΦΙΛΑΝ ΣΑΖΑΧΟΛΟ!;! (μπορείς να περπατήσεις μικρέ)!;!

-ΓΙΩΡΟ ΓΙΩΡΟ ΝΑΚΟΥΝ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ!!! (μπορώ μπορώ μεγάλε λύκε).

Μα έκανε να σηκωθεί και σωριάστηκε. Ο Λόκχραν τον πήρε αγκαλιά και έφυγαν.

Φτάσανε στους άλλους έδωσε στον καλικάντζαρο αρχηγό τον γιο του.

Αμέσως χαθήκανε όλοι εκτός του αρχηγού.

-ΜΑΡΑΚΡΑΝΑ ΚΑΤΙΝΑΧΟΛΟ ΓΟΥΡΜΕ!!!! ΣΑΤΡΙΚΑΝΘΑΡΑ ΜΟΥΜΕ ΝΕ ΛΙΝΑΡΟΛΟ ΓΙΟΧΕ ΦΙΛΑΤΑ ΣΑΝΟΥΜ!!!! (ευχαριστώ πολύ μεγάλε λύκε Σαμάνε!!!! αν και εχθροί με βοήθησες πάρε αυτό και όποτε θέλεις με φωνάζεις θα έρθω).



ΓΙΟΥΧΙΜΙ ΝΕΣΚΛΕ ΤΟΥΜΙ ΝΟΠΟ ΣΤΑΜΑΚΑΝΟΛ ΛΟΗΓΕ ΧΑΛΑ!!!! (θα το θυμάμαι αυτό πολύ καλά).

Αμέσως χάθηκε από εκεί και ο μέγας καλικάντζαρος όλοι στραφήκανε στον Λόκχραν και πρώτος και καλύτερος ο Κάσταν.

-Τι στο διάαααααλο βρε μαλάκα τον πήρες αγκαλιά!;! βρομάς σαν ψοφίμι!;!

-Μα δεν μπορούσε να περπατήσει Σαμάνε μου.

-Ναι ε!;!

-Σε δούλεψε για να τον κάνεις βόλτα σήμερα θα κοιμηθείς έξω μπίχλι!!!!

-Μα Σαμάνε μου.....!;!

Τέλος!

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΥΚΑΩΝ

Δεν πάνε κάποιοι μήνες ίσως και χρόνο!;! δεν θυμάμαι καλά να σας πω μα αυτά που θα σας πω είναι αλήθεια ίσως όμως και φαντασία...ίσως και λίγο μύθος!;! εγώ όμως πιστεύω ότι είναι αλήθεια ο καθένας θα το πάρει όπως θέλει.....!!!!

Κάποια στιγμή στην Καλαμάτα εκείνο το διάστημα έμενε ένας καθηγητής αγγλικών περίπου στα 62 χρόνια!!!! καραφλός χονδρούλης περίπου στο 1.60 ύψος!!!! ντυνότανε κλασικά με σακάκι και τα σχετικά!!!!

Ανύπαντρο και ήταν σπίτι δουλειά δουλειά σπίτι!!!!

Η ιστορία έρχεται από την ίδια την κοπέλα όπου ονομάζεται Τασία Βλάχου!!!!!!

βέβαια κανείς δεν την πίστεψε και λέγανε ότι ήταν μάλλον υπό την επήρεια ναρκωτικών!!!!

Η ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με τον καθηγητή και την κοπέλα που δεν ήταν πάνω από 19 χρονών!!!!

Ξανθά καρέ μαλλιά με πράσινα μάτια ύψος 1,70 με καλλίγραμμο σώμα και απίστευτα οπίσθια και στήθη (βυζιά ή μπουράσκες)!!!!!!

Αυτή έμενε στο απέναντι σπίτι και της άρεσε όταν ο καθηγητής καθότανε στο μπαλκόνι μαζί με τις φίλες της να κάνουν γυμναστική με μαγιό για να βλέπουν τις αντιδράσεις του και να γελάνε!!!!

Ένα βράδυ όμως στην Καλαμάτα είχε άγρια καταιγίδα!!!! λυσομανούσε άσχημα ο καιρός και βροχόδερνε την γη αλύπητα με το νερό που έριχνε.....!!!!!!

Ο καθηγητής είχε φτιάξει μια ντοματόσουπα και έτρωγε και κάθισε στο τραπέζι με το να βλέπει στο μπαλκόνι τις αστραπές που του άρεσε πολύ.....!!!!!!

Τότε καθώς έτρωγε όλη η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα!!! και μόνο οι αστραπές έδειχναν τι γινότανε έξω.....!!!!!!και τότε τους είδε!!!!!!4 -5 άτομα νεαρής ηλικίας σκαρφαλώνανε τους τοίχους της απέναντι πολυκατοικίας λες και ήταν ο κάθε ένας άνθρωπος αράχνη!!!! και φτάνοντας στον πέμπτο όροφο πηδήξανε στο μπαλκόνι της κοπελιάς που της αρεσκόταν να τον πειράζει με τα κόλπα της γυμναστικής!!!!

Ο καθηγητής σταμάτησε να τρώει...δεν ταραχτήκε...και τότε κατάλαβε τι ήταν όταν ο ένας γύρισε απότομα και κοίταξε προς το σπίτι του καθηγητή και τα μάτια του!;! ήταν κόκκινα σαν λάβα!!!!!!

Ο καθηγητής σηκώθηκε ήρεμος τελείως και έβγαλε όλα του τα ρούχα σιγά σιγά και με απλές κινήσεις...κοιτώντας συνέχεια το μπαλκόνι της κοπελιάς!!!! Αυτός που τον κοιτούσε είχε μπει και αυτός μέσα!!!! έτι ο καθηγητής έκανε και βγήκε στο μπαλκόνι τελείως γυμνός ...ξεβράκωτος!!!! του κρεμότανε σαν άντερο!!!! σκέφτηκε αν τον έβλεπε κάποιος θα ντρεπότανε για το σώμα που είχε!!!! κοιτάχτηκε ήρεμα και μια αστραπή φώτισε το σώμα του!!! κοίταξε τα μπούτια του που είχαν σαν μεγάλη κυτταρίδα και λίπος αλλά είχε λόγο που τα είχε....αυτάόλοι τα έχουν.....όλοι!!!!!!

Τότε τους είδε πάλι που βγαίνανε από την μπαλκονόπορτα και ο ένας είχε αγκαλιά την κοπελιά και την τοποθέτησε στην πλάτη του!! έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις της.....!!!!!!

Τότε κοίταξε προς τα πάνω και σφίγγοντας τα χέρια του ο καθηγητής άλλαξε σε δεύτερο του δευτερολέπτου σε έναν Λυκάων ύψους 2.30 και χρώματος ξανθό με καφέ μελί.....!!!!!!

Τα βαμπίρ τον πήρανε μυρουδιά αμέσως και σκιαχτήκανε και πηδήξανε αντί να κατέβουν σκαρφαλώνοντας μα ο καθηγητής ως Λυκάων είχε ήδη φτάσει κοντά τους και καθώς έπεφταν τους έκοβε τα κεφάλια με τα τεράστια φονικά νύχια του!!!!!! Οι κινήσεις του ήταν ήρεμες όπως ήταν και σαν άνθρωπος μετρημένες και γρήγορες όμως!!!! μα αυτός που είχε την κοπελιά στην πλάτη άρχισε να τρέχει σαν παλαβός!!!!!!

Η κοπελιά είχε και πάλι τις αισθήσεις της και το κουρνιαχτό πήγαινε σύννεφο από τις τσιρίδες της!!!! ειδικά όταν είδε τον Λυκάων να τους κυνηγά πίστεψε ότι αυτός που την έχει απαγάγει το έκανε για να την γλυτώσει από αυτόν και άρχισε να του φωνάζει!!!!

-Ποιο γρήγορα έρχεται ποιο γρήγορα!!!!

Τότε το βαμπίρ μετά από σχεδόν 2 χιλιόμετρα τρέξιμο μπήκε σε μια πολυκατοικία παρατημένη από τον σεισμό που δεν είχαν γκρεμίσει και που ήταν φωλιά για πάνω από 80 βαμπίρ με έναν Ρόνο (αρχηγό) τους εκεί μέσα!!!!

Ο Λυκάων ξέροντας τώρα που είναι σταμάτησε από έξω και μπήκε γεμάτος πεποίθηση μέσα!!!! μα τα βαμπίρ!;! τον είχαν πάρει είδηση όλα!!!! και είχαν πάρει θέση μάχης!!!!

Μπαίνοντας μέσα άρχισε το μακελειό!!!! τους ξέκανε έναν έναν με τέχνη και τρόπο και μια παράξενη ηρεμία στις κινήσεις του αλλά και στο βλέμμα του...χωρίς βρισιές φωνές ή γρυλίσματα όπως κάνουν ο Σπαρκ και Λόκχραν ή όπως οι ποιο πολλοί Λυκάωνες!!!! Η κωλαντιρδέλα πήγαινε γόνα και τα ακρωτηριασμένα μέλη τους πετάγανε από το μακελειό στο σκοτάδι της σακατεμένης πολυκατοικίας βάφοντας με το μαύρο αίμα τους τους παραμελημένους από τα χρόνια τοίχους!!!!

Αίμα παντού και θάνατος στους ήδη νεκρούς.....αλλά αυτήν την φορά για τα καλά!!! και καθώς ανέβαινε στον τέταρτο όροφο είδε τον Ρόνο που είχε γονατίσει την κοπελιά και ήταν έντιμος να την δαγκώσει!!!! Με απίστευτη ταχύτητα την έφτασε ο Λυκάων και έκανε την κοπέλα στην άκρη που τσίριζε σαν σφυρίχτρα τρένου και από τον φόβο της είχε κατουρίσει αίμα 3 φορές και θα έκανε να της έρθει περίοδος από τον φόβο από αυτά που έβλεπε και ζούσε 3 χρόνια!!!!

Ο Ρούνος όμως πρόλαβε και δάγκωσε τον Λυκάων στην μέση και 5 με 6 άλλα βαμπίρ πέσανε επάνω του σαν τσιμπούρια!!!! Ο βρυχηθμός του ήταν βαρύς και δυνατός δηλώνοντας τον πόνο του!!!! Άρχισε να βουτάει έναν έναν και να τους ξεκολλά από πάνω τουκείνη την ώρα όμως από ένα παράθυρο μπήκανε δύο τρεις ακόμα Λυκάωνες τους είχε ειδοποιήσει ο Κάσταν ο δίκαιος τηλεπαθητικά και μένανε εκεί κοντά και στραφήκανε προς βοήθεια!!!!

Η σφαγή ήταν ανελέητη!!!!

Όταν τελείωσαν όλοι μαζί πήρανε και την κοπέλα και πήγανε στο σπίτι του Κάσταν του δίκαιου.....ο Κάσταν χαιρέτησε τους δικούς του και αγκαλιάστηκε με το καθηγητή όπου και έδωσε ρούχα να ντυθεί όπως και στους άλλους!!!!

Η κοπέλα είχε κλάση μαρέγγες με όλα αυτά που έβλεπε και ρώτησε τον Κάσταν!!!!

-Είσαι και εσύ ένας από αυτούς!;

-Ναι

-Θα με φάτε!;

-Όχι!!!!

-Τι θα μου κάνετε!;

-Καλά!!! θα σε κάνουμε καλά!!!!

-Από τι!;

-Από την δαγκωματιά!!!! δεν θα αλλάξεις σε βαμπίρ αλλά έχουν έναν ιό μέσα τους που θα πάθεις γάγγραινα και θα πεθάνεις σαν το σκυλί στα αμπέλι!!!!

-Μα δεν με δάγκωσε!!!

-Νομίζεις!!!!

-Που!;! δεν πονώ!!!!

-Πιάσε τον αυχένα σου πίσω...

.....

Ο Κάσταν έφτιαξε ένα υγρό και έδωσε στην κοπέλα και ήπια και στον καθηγητή έδωσε κάτι βότανα να φάει!!!!

Οι άλλοι Λυκάωνες φύγανε και έμεινε μόνο ο καθηγητής με την κοπελιά στον Κάσταν τον δίκαιο!!!!

Όλο το βράδυ η κοπελιά έκανε πυρετό και τελικά καθίσανε 3 μέρες και 3 νύχτες στο σπίτι του Κάσταν!!!! Όλο αυτό το διάστημα οι δικοί της είχαν αρχίσει να την ψάχνουνε με την αστυνομία και τα ΜΜΕ!!!!

Εφόσον γίνανε καλά και ο Κάσταν όλες αυτές τις μέρες εξήγησε για τους Λυκάωνες και όχι μόνο η κοπελιά ήταν μια χαρά να φύγει!!!! Είπε στον Κάσταν να την αλλάξει διότι ήταν πολύ κουλ όλο αυτό και θα ήταν πρώτη μούρη ως γκόμενα αν την άλλαζε!!!

Ο Κάσταν γέλασε δυνατά και της είπε ότι θα το σκεφτεί και κάποια στιγμή θα την έβρισκε και θα το έκανε!!!! Με τον καθηγητή είπανε κάποια πράγματα και τους έδωσε να πιούνε κάτι άλλο!!! Η κοπελιά κοιμήθηκε αμέσως ο καθηγητής την πήρε αγκαλιά και είπε στον Κάσταν!!!!

-Σαμάνε μου είναι εντάξει!;! δεν ξέρει που μένεις!;!

-Όχι!!!!

-Ωραία!!! και αν αρχίζει να μιλάει για εμάς...

-Είναι γνωστή για τα ναρκωτικά που παίρνει κανείς δεν θα την πιστέψει!!!!

Χαιρετηθήκανε και ο καθηγητής αλλάζοντας και πάλι βράδυ έφυγε και πήγε Καλαμάτα με την κοπελιά στην πλάτη!!! Την άφησε στο σπίτι της και αυτός άλλαξε πόλη επιτόπου!!!!

Όταν πήγε μόνη της στην μάνα της έγινε ο χαμός και η αστυνομία ήθελε εξηγήσεις!!!!

Αυτή η φουκαριάρα τους είπε την αλήθεια όλη!!! Ίσως για πρώτη φορά στην ζωή της!!!!

Στην ανάκριση χαζέψανε και είπανε ότι ήταν τότε υπό την επήρεια ναρκωτικών και είχε παραισθήσεις!!!!

Η κοπελιά έψαξε να βρει τον καθηγητή αγγλικών μα δεν τον βρήκε!!!!

Αν πάει κάποιος στην Καλαμάτα προς την πλευρά του στρατοπέδου θα δει μηνύματα προς τους Λυκάωνες από την κοπελιά....!!! θα σας πω δυο από αυτά!!!!

<< Λυκάνθρωποι σας αγαπώ και ευχαριστώ >>!!!!

<< Λυκάνθρωποι έκοψα τα ναρκωτικά πείτε του Κάσταν να μα αλλάξει θα περιμένω >>!!!!

Τέλος!!!

Ο ΚΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΕΣ

Τα τελευταία 70 χρόνια ο Κάσταν έχει κάνει κάποιες παρέες και φίλους και από αυτές έχουν βγει θετικά πράγματα για την φυλή όμως μια δυο παρέες όχι ...θα σας πω για μια από αυτήν το τι έγινε και ποιος ήταν ο λόγος!!!!

Τότε ο Κάσταν είχε γνωρίσει μια οικογένεια όπου ο άντρας δεν υπήρχε είχε σκοτωθεί στον πόλεμο!!!! Αυτή είχε 6 παιδιά και ήταν μια καλή κυρία καθώς πρέπει!!!! σιγά σιγά και μετά από 6 χρόνια φιλίας ο Κάσταν της είπε τι ήταν και άρχισε να της εξηγεί τα πάντα για την φυλή των Λυκάωνων!!!!

Την λέγανε Βιβή και είχε και μια αδελφή που την έλεγαν Δώρα και ήταν ανύπαντρη όπου και αυτή έμαθε για τους Λυκάωνες!!!!

Η Βιβή λοιπόν κάποια στιγμή εκδηλώθηκε κάπως περίεργα στον Κάσταν μα ο Κάσταν αρνήθηκε και της είπε την ιστορία αγάπης που ζούσε!!!! αυτή έπαθε ποιο πολύ πλάκα και ο Κάσταν της είπε αν θέλει να της γνωρίσει ένα Λυκάων καλό παιδί!!!

Δέχθηκε με προθυμία αυτή....από εκεί αρχίσανε όλα.....ο Κάσταν ήταν πρόθυμος να της γνωρίσει τον Κχρισρίκ!!!! έναν Λυκάων που είχε την ιδιότητα του αρχιτέκτονα κάτω στην Λυκαωνία!!!!

Για να μην τα πολυλογώ!!!περάσανε τρία χρόνια και δεν τον είχε γνωρίσει αλλά από αυτά που της είχε πει ο Κάσταν είχε ερωτευτεί τον Λυκάων και έκανε όνειρα!!!! όπως βέβαια και θα έκανε και κάθε γυναικά στην θέση της.....ρωτούσε συχνά τον Κάσταν πότε θα τον γνώριζε μα ο Κάσταν της έλεγε όταν τελειώσουν οι δουλείες που είχε.....ώσπου μια μέρα δεν άντεξε άλλο και άρχισε να κατηγορεί τον Κάσταν!!! και να του λέει!!!

<<Περιμένω τόσα χρόνια και όλο δικαιολογίες και λόγια είσαι!!! νομίζω ότι με κοροϊδεύεις ταμάλα!!! θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό είσαι και Σαμάνος καημένε!!!!>>

Ο Κάσταν άδικα προσπαθούσε να την λογικέψει με τίποτα δεν έβαζε μυαλό και συνέχιζε να βρίζει και να ειρωνεύεται!!!!!!

Ο Κάσταν στεναχωρήθηκε πολύ και έφυγε από το σπίτι της!!!! καθώς προχωρούσε για το σπίτι του σκεφτότανε ότι είχε ένα δίκιο μα προτού προλάβει να μπει μέσα όταν έφτασε η αδελφή της Βιβής τον σταμάτησε λέγοντας του!!!!

<<Θέλω να σε ευχαριστήσω για ότι έχεις κάνει για εμάς αλλά όταν μια γυναίκα πληγώνετε λυσάει...>>

Ο Κάσταν την κοίταξε και χαμογελώντας της είπε...

<<Θέλεις μια σοκολάτα ζεστή!;! ξέρω να την φτιάχνω καλά και με τέτοιο κρύο είναι θεσπέσια!!! τι λες!;!>>

Η Δώρα δέχθηκε και πήγανε μέσα στο σπίτι του Κάσταν!!!! μα προτού κλίσει η πόρτα καλά καλά φάνηκε ο Λυκάων που περίμενε ο Βιβή αυτά τα χρόνια!!!

Ο Κάσταν τον χαιρέτησε και τον υποδέχθηκε δεν είπε στην Δώρα ποιος είναι απλώς τους γνώρισε!!!!

Όταν η Δώρα έφυγε ο Λυκάων ρώτησε για την Δώρα...ο Κάσταν είπε ότι ήταν η αδελφή αυτής που του είχε πει αλλά...του εξήγησε τι έγινε και ο Λυκάων θύμωσε πολύ και είπε στον Κάσταν!!!!

<<Αμφισβητεί εσένα Σαμάνε μου που κοιτάς να της φτιάξεις την ζωή!;! δεν νομίζω να μου ταιριάζει μια τέτοια γυναίκα!!! δεν με νοιάζει αν έκανε να περιμένει και δέκα χρόνια!!!! μια γυναίκα όταν θέλει κάνει τα πάντα!!!!>>

Ο Κάσταν συμφώνησε μαζί του και μετά από λίγο έφυγε!!!! εξήγησε στον Κάσταν ότι θα έμενε δυο μήνες στην επιφάνεια...μέσα όμως σε μια βδομάδα έγινε κάτι που ούτε ο Κάσταν το περίμενε!!!

Ο Λυκάων που είχε ανεβεί τα βρήκε με την Δώρα...χωρίς να της πει ότι είναι Λυκάων!!!!

Άρχισε ένα περίεργο ειδύλλιο.....!!!!περάσανε 7 χρόνια ως δεσμός και της είχε εξηγήσει τι ήταν πλέον!!!! και κάποια στιγμή θελήσανε να παντρευτούνε και η Δώρα εξήγησε στην Βιβή ποιος ήταν ο Λυκάων.....!!!!

Περιττό να σας πω τι έγινε ...πήγε βρήκε τον Κάσταν που είχε να τον δει 7 χρόνια και τον ξεβόφησε!!! Ο Κάσταν σηκώθηκε όρθιος την έπιασε από τα μπράτσα και την πέταξε έξω από το σπίτι του!!! και αυτή έβαλε φωτιά να τον κάψει!!!!

Ο γάμος όμως έγινε ότι και να έκανε αυτή....και τα παιδιά σήμερα ζούνε ευτυχισμένα κάτω με 14 παιδιά 13 ανθρωπάκια και ένας θηλυκός Λυκάων!!!!

Πριν κάποια χρόνια έμαθε ο Κάσταν ότι η Βιβή ήταν στα τελευταία της και πήγε να την δει του το είπε ο γιος της ο μικρόςμα και ακόμα στην κατάσταση που ήταν τον έφτυνε και ο Κάσταν την ρώτησε!!!!

-Γιατί όλη αυτή η κακία Βιβή!;!

-Δεν ξέρεις ξερόλα Κάσταν!;!

-Ξέρω αλλά θέλω να τα ακούσω από σένα ειδικά τώρα που φεύγεις!!!!

-Να φας σκατά αλήτη!!!! μιας και ξέρεις πτες μου!!!!

-Διότι ζηλεύεις την αδελφή σου αφάνταστα και έχεις κακία μέσα σου όσο δεν παίρνει άλλη!!!!

-Σωστά!!! τελικά είχες δίκιο σε κάτι...διαβάζεις τα μυαλά των ανθρώπων ...τώρα σάλτα γαμήσου να φοφήσω ήσυχη.....

Ο Κάσταν έφυγε χωρίς να πει κάτι...μετά από δυο μέρες πέθανε και πήγε στην κηδεία της.....

ο γιο της του έδωσε ένα γράμμα και του είπε.

Το είχε γράψει χρόνια και όλο έλεγε άμα πεθάνει να στο δώσω!!!!

Ο Κάσταν το άνοιξε και έγραφε μέσα τα εξής...

<<Κοπρόσκυλο δειλό!!! νομίζεις ότι όλοι έχουμε την χάρη σαν και σένα να ζεις πολλά χρόνια αλήτη!;! όχι!!!! εύχομαι κακό ψόφο μετά από αυτό που μου έκανες!!!! θα μπορούσα να ήμουνα εγώ στην θέση της πουτάνας της αδελφής μου αλλά το έκανες επίτηδες και το είχες κανονίσει έτσι!!! Να σαπίσετε στην κόλαση ψοφίμια και όταν έρθω θα σας περιμένω εκεί να σας καλωσορίσω η ίδια!!!! Σκατά στα μάτια σας και στην ψυχή σας!!!!!!>>

Ο Κάσταν τσαλάκωσε το χαρτί...δεν είχε ξανά γνωρίσει τέτοιο άνθρωπο στην ζωή του και πίστευε ότι δεν θα ξανά γνώριζε με τόσο κακία και ζήλια.....αλλά δυστυχώς γνώρισε!!!!

Τέλος!!!!

Ο ΚΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

-Δεν είναι δυνατόν όχι δεν είναι δυνατόν!!!! δεν μπορείπάρε το ακτινολογικό τώρα να έρθει με το φορητό στα χειρουργεία.....!!!!

-Τι συμβαίνει γιατρέ!;!

-Φαίνεται να έχει δυο καρδιές!!!!

-Ε!;!

-Και δεν είναι μόνο αυτό τα μάτια του είναι κίτρινα...τελείως κίτρινα λες και δεν είναι άνθρωπος!!!!!!

Αμέσως από το ακτινολογικό ήρθε ιατρός ακτινολόγος με τεχνολόγο χειριστή και μπήκανε στο χειρουργείο....ξεκίνησαν να σκανάρουν.....όλοι έμειναν έκπληκτοι!!!! Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άνθρωπος...ήταν κάτι άλλο είχε μείνει άναυδο!!! Είχε δυο καρδιές μεγαλύτερο στομάχι μεγαλύτερα πνευμόνια όλα ήταν τελείως διαφορετικά.....!!!!

-Τι είναι αυτός εξωγήινος!;!

-Γεννητική ανωμαλία με δυο καρδιές και να δουλεύουν και οι δυο ως μια!;!

-Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο τέτοιο περιστατικό....πως εισηχθη στο νοσοκομείο μας!;!

-Από ατύχημα τον χυπησε αμάξι και τον έφεραν γυμνό.

-Οι εξετάσεις αίματος!;!

-Σαν μικρού παιδιού ούτε ζάχαρο ούτε τριγλυκερίδια κτλ. κτλ. τίποτα απολύτως και ας είναι 150 κιλά άνδρας.

-Τι κάνουμε τώρα!;!

-Κάναμε τα πάντα ειχε μια εσωτερική αιμορραγία από τρία παιδιά σπασμένα στον πνεύμονα αλλά φαίνεται να γιατρεύεται μόνος του. Σταμάτησε να αιμοραγει!!!!

-Ε!;!

-Ναι...τρελό έτσι!;!

-Τι κάνουμε!;!

-Εμείς τίποτα.....αυτός κάνει για τον εαυτό του!!!!

-Γιατρέ!!!!

-Ναι!!!

-Κάποιοι έξω λένε ότι είναι συγγενείς του.

-Μάλιστα έρχομαι.....

-Είναι 50 άτομα περίπου και υπάρχει ένας που είναι πάνω από 2.50 μέτρα ύψος.

-Ε!;!

-Τσιγγάνοι!;!

-Όχι!!!!

-Αλλά έχουν ένα ύφος τρελό και μυρίζουν όλοι σαν βρεγμένα σκυλιά.

-Καλώς αδελφή ...ευχαριστώ...

-Για σας ονομάζομαι Ιωάννης Μάγδης και είμαι χειρουργός.

-Πως είναι ο άνθρωπος μας γιατρέ;!

-Φαίνεται ότι είναι καλά κύριοι.

-Γιατί μυρίζεις φόβο γιατρέ;!

-Παρακαλώ;!

-Σπαρκ πιαστον!!!!

Αμέσως ο Σπαρκ τον έπιασε από τον σβέρκο και τον στρίμωξαν στην γωνία!!!! Ο Λόκχραν είπε στο γιατρό!!!

-Είδες ότι δεν είναι άνθρωπος έτσι;!

-Ναι ναι.....!!!!

-Πως είναι;!

-Γίνεται μόνος του καλά!!!!

-Μάλιστα!!!!

-Πόσοι γνωρίζουν ότι δεν είναι άνθρωπος;!

-12....

-Μάλιστα!!!!

-Τι είστε.....!!!!

-Σπαρκ πάρε τον στο υπόγειο και δείξε του.

(Μετά από λίγο μια κραυγή από το υπόγειο ακούστηκε τρόμου ήταν ο γιατρός)

ανέβηκε με τον Σπαρκ σαν τα καλύτερα φιλαράκια.....έτρεμε όμως!!!!

-Κατάλαβες τι είμαστε τώρα;!

-Ναιναι.....

-Ωραία!!!!

-Άκουσε με καλά. Αν πάθει κάτι ο Σαμάνος μας ή πεθάνει ξαφνικά ή ή ή ή μεταφερθεί αλλού....θα έρθω να βρω την οικογένεια σου.....

-Όχι ...όχι....

-Βάλε τον ασθενή σε καραντίνα....

Βγήκε έξω ο γιατρός και ήταν μόνο ο Λόκχραν και ο Σπαρκ οι άλλοι είχαν φύγει.....

-Τον βάλαμε στο δωμάτιο αυτό ελάτε...

Τους το έδειξε.....τον ευχαριστήσανε και έφυγε.

Με το που έφυγε ο Λόκχραν κοίταξε τον Σπαρκ!!! Ο Σπαρκ με την μια άλλαξε !!!! ο Λόκχραν έβαλε τον Σαμάνο πάνω στην πλάτη του Σπαρκ γαντζώθηκε και αυτός από πάνω του έτσι ώστε να μην πέσει ο Σαμάνος...βγήκανε από το παράθυρο και ανεβήκανε στην ταράτσα και από εκεί φύγανε από ταράτσα σε ταράτσα....και φτάσανε Υμητό!!!! ξημέρωνε....

Ο Σαμάνος συνήλθε.

-Τι έγινε.

-Σε χτύπησε μια νταλικά Σαμάνε μου έκανες λάθος υπολογισμό στο άλμα και αυτός σε έφερε στα μισά και ειδοποίησε ασθενοφόρο και αστυνομία.....

-Είναι η δεύτερη φορά Σαμάνε μου....

-Τι έγινε στο νοσοκομείο!;!

-Έπρεπε να επέμβουμε και δείξαμε στο ιατρό μόνο τι είμαστε... μετά σε πήραμε...

-Χμμμμμμ!!!! μάλιστα!!!!

-Σπαρκ γιατί γελάς!;!

-Προτού αλλάξω Σαμάνε μου με ρώτησε από ποιον πλανήτη έχουμε έρθει αλλά όταν άλλαξα έχασε την γη κάτω από τα πόδια του.

-Σαμάνε τι θα κάνουμε 12 άτομα γνωρίζουμε για σένα!!!! να τους τελειώσουμε!;!

-Όχι!!!!

-Θα τους περάσουν για τρελούς.....

Ποτέ δεν ακούστηκε τίποτα.....ο ιατρός αυτός πριν 5 χρόνια βγήκε στην σύνταξη κάποιοι από το προσωπικό είναι ακόμα εκεί μα δεν μιλήσανε ξανά για αυτό ποιος ξέρει.....!!!!

Μα και θα υπάρχει εκεί μέχρι να πέσει το κτήριο.....οι νυχιές τους Σπαρκ που ανέβηκε στον τοίχο...αν περάσετε ποτέ από εκεί παρατηρήστε καλά..... ίσως και να τις δείτε.....!!!!

Τέλος

Ο ΚΑΣΤΑΝ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ

Πάνε μερικά χρόνια πίσω....ο Κάσταν ο δίκαιος είχε κάνει κάποιους φίλους στην επιφάνεια και ήταν στο σπίτι του καλοκαίρι.....μήνα Αύγουστο!!!!!!

Μια από τις φίλες που είχε ήρθε και του είπε για την μητέρα της όπου είχε χρόνια ψυχοπάθεια και ότι την είχανε πάει και γω δεν ξέρω που αλλά τώρα το κακό είχε πάρα γίνει με το να ξεβρακωθεί και να πάει σε ομιλία του δήμαρχου στο Λυγουριό Αργολίδας!!!! ρεζίλι γίνανε.....!!!!!!

Παρακάλεσε τον Κάσταν αν μπορούσε να κάνει κάτι.....ο Κάσταν δεν αρνήθηκε....

αν και πλέον θα πρέπει να το κάνει!!!!τέλος πάντων....

Έφτασε στο σπίτι της φίλης του και γνώρισε την μητέρα της!!!! μια μπανταβοκοτσονάτη 57αρα!!!! η οποία ήταν τρία μήλα μια οκά!!!!

Τους είπε ότι έπασχε από μαγεία για αυτό και τα φρενοκομεία δεν της έκαναν τίποτα και ότι αν ήθελαν μπορούσε να τα λύσει.....!!!!και η μητέρα τους θα ήταν απολύτως καλά μετά από το λύσιμο!!!!!!

Και τα τρία αδέρφια το δεχθήκανε με χαρά και κάνανε τις ετοιμασίες και μετά από ένα μήνα ο Κάσταν πήγε στο σπίτι τους ξανά για να βγάλει τα μαντζούνια τα οποία ήταν μέσα σε κολώνα του σπιτιού βαλμένα από τότε που χτίζανε το σπίτι!!!!

Εκεί έγινε ο χαμόςευτυχώς ελαφριά (δεν θα μπω σε διαδικασία να σας πω πως τα βγάλανε και τα λύσανε) και από εκείνη την ώρα και μετά η μητέρα τους έγινε απολύτως καλά!!!!!!σαν θαύμα!!!!

Πάθανε πλακά όλη η οικογένεια!!!! η μάνα τους βρήκε τα λογικά της!!!

Ο Κάσταν τους εξήγησε ότι ίσως στην πορεία της έχει μείνει κάτι απαλό λόγο ότι η μαγεία ήταν χρόνια επάνω της και παθολογικά ίσως την είχε πιάσει κάτι.....!!!!

Το χωριό είχε να μιλάει για αυτό το συμβάν και ο Κάσταν παρακάλεσε να μην πουν ποιος του βοήθησε αλλά να πούνε ψέματα ότι έγινε ξαφνικά καλά μετά από μια βόλτα σε όποια εκκλησία θέλανε αυτοί να αναφέρουνε!!!!και έτσι έγινε!!!!

Από τότε όλη η οικογένεια τον Κάσταν τον ανεβάζανε θεό!!! Άγιο!!!! θεραπευτή!!!! Πατέρα!!!! αδελφό!!! και ότι άλλο κοριστικοπούστικο θα μπορούσανε να ξεστομίσουνε!!!!!!

Ο γιος της οικογένειας ένα πρωί τον πλησίασε τον Κάσταν και του είπε!!!!!!

<< Πατέρα!!! έχω ακούσει κάπου ότι έχει χρυσά θα μπορούσες να μας πεις αν πράγματι είναι και που μήπως σωθούμε!;! >>

Ο Κάσταν απάντησε:

<< Θα σου δείξω ...ναι!!!! αλλά άκου πως θα γίνουνε τα πράγματα στους επόμενους 6 μήνες >>!!!!

-Ναι ακούω πατέρα!!!!

<< Θα σας δείξω που είναι τα χρυσά εσένα και του κολλητού σου του Ανδρέα >>

-Α ρε πατέρα όλα τα βλέπεις!!!!

<< Εγώ από αυτά δεν θέλω μια!!!! δεν είμαι του χρήματος!!!! μόλις τα βγάλετε δεν θα είμαι μαζί σας!!!! θα τσακωθείτε στην μοιρασιά και θα κρατήσει ο καθένας τα δικά του και δεν θα ξανά μιλήσετε ποτέ ο ένας στον άλλον ως φίλοι!!!! θα ρίξετε σε μένα το φταίξιμο ότι σας το είπα και ότι δεν σας έδειξα το σωστό σημείο που ήταν τα πολλά για να τα πάρω εγώ!!!! Θα χωρίσεις μετά από αυτό με την Τασία και θα βρεις μια Αλβανή και θα παντρευτείς!!!! θα εκμεταλλευτείς τα λεφτά και θα φτιάξεις πολλά!!! Οι αδελφές σου θα σταματήσουν να μου μιλάνε διότι η μια θα παντρευτεί και θα φύγει αλλά όποτε θυμάται θα με παίρνει για να ρωτά αν την κερατώνει ο καπετάνιος που έχει πάρει ενώ η άλλη θα μου ρίξει κατηγορώ διότι σε δυο μέρες θα με ρωτήσει για την σχέση της και θα της πω ότι είναι μέγας προικοθήρας και δεν θα μου ξανά μιλήσει !!! Θα παντρευτεί και θα χωρίσει το 2019 όταν θα την έχει ξεπουπουλιάσει οικονομικά ο μάγκας!!!! Η μάνα σου βλέποντας όλα αυτά θα φρικάρει και η παθολογική ζημιά θα μεγαλώσει ως σχιζοφρένια....αλλά όχι όπως στην αρχή και θα λέτε δεν έκανα καλά την δουλειά μου διότι μετά από όλα αυτά που σου λέω τώρα και επειδή θα ξέρετε ότι έχω δίκιο δεν θα έχετε τα μούτρα να έρθετε και να με βρείτε!!!! >>

-Δηλαδή άμα δεν πάμε για τα χρυσά μπορεί και να μην γίνουνε όλα αυτά!;

<< Η κάθε πράξη αλλάζει το μέλλον και το μέλλον δεν γράφεται δημιουργείται μόνο το πετρωμένο είναι γραμμένο για όλους μας!!! >>

-Ωραία λοιπόν να πάμε!!!!

Έτσι κι έγινε...δεν είπε όχι ο Κάσταν!!!! Πήγε στο σημείο και εκεί μπροστά στα μάτια τους έσκαψε λίγο με τα χέρια του και έβγαλε ένα σμαράγδι μεγάλο σαν καρύδι σε χρυσή καρφίτσα ...τούρκικα λάφουρα!!!!τους είπε!!

-Είδατε που έσκαψα!!!! εκεί θα συνεχίσετε!!! τους έδωσε το σμαράγδι και τους είπε!!!!

Αρχίσανε να σκάβουνε και τα βρήκανε. Πατέρα να πάρεις και εσύ και αδελφέ μου και του κώλου τα εννιάμερα μα ο Κάσταν έφυγε!!!!

Όταν τα πράγματα έφτασαν μέχρι τα μισά μετά από κάνα δυο χρόνια όπως τα είχε πει ο Κάσταν ο γιος της οικογένειας πήγε και τον βρήκε και έκλαιγε σαν μικρό παιδί και έλεγε ότι τον θάμπωσε ο χρυσός και ότι έχει λεφτά αλλά είναι δυστυχισμένος!!!!

Ο Κάσταν είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πλέον!!!!

Ο γιος είπε ότι τους καταράστηκε τσαντισμένος και φεύγοντας του είπε ότι δεν θα μείνει έτσι αυτό...

Ο Κάσταν τον σταμάτησε και τον έπιασε από το κεφάλι σταματώντας τον!!!!

<< Άκου να δειςεάν με ξανά απειλήσεις εμένα δεν θα ήθελες να δεις τι σε περιμένει πίστεψε με!!! Όταν με απειλούν νιώθω πολύ αγριεμένος και θέλω να προστατευτώ >>!!!!

Μα ο γιος της οικογένειας είπε....

-Όπως το είπα θα σε φτιάξω εγώ.....!!!!

Τότε ο Κάσταν άλλαξε μπροστά του σε Λυκάων τον βούτηξε με το αριστερό του χέρι και τον έβαλε κάτω από την μασχάλη του και άρχισε να πηδά σαν τρελός στα γειτονικά χωράφια αδιαφορώντας ότι ήταν μέρα μεσημέρι!!!! Ο γιος έσκουζε σαν κοριτσόπουλο από τον φόβο!!!! Μετά από κάμποσα λεπτά και έκρηξη αδρεναλίνης ξανά γύρισε στο κήπο του άλλαξε και εκεί μπροστά στον γιο της οικογένειας ξεβράκωτος ο Κάσταν τον ρώτησε ήρεμα!!!!

-Τι είπες ότι θα μου έκανες!;!

Ο γιος της οικογένειας έπεσε στα γόνατα και στα προσκυνήματα και έκλαιγε από φόβο και δέος για τον Κάσταν και ζητούσε συγχώρεση!!! Ο Κάσταν τον έβαλε στο αυτοκίνητο του και χάθηκε από την ζωή του.....!!!!!! και η φίλια του πατερούληαδελφούλη...και όπως αλλιώς τον αποκαλούσανε τέλειωσε εκεί μια και καλή!!!!

Τέλος!!!

Ο ΛΟΚΧΡΑΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΥΚΓΑΡ

Έτρεχε μέσα στο δάσος του Ανουγκάρ σαν τρελός.....τα δένδρα και τα φυτά δίπλα του περνάγανε σαν σαΐτες από την ταχύτητα.....πίσω του ερχόντουσαν δέκα ΑΝΡΚΡΙΛΡΚ (μικρό είδος δεινοσαύρου) με άγριες ορέξεις και πολύ επικίνδυνα ακόμα και για τους Λυκάωνες ειδικά όταν είναι μόνοι τους!!!! ο Λόκχραν ήταν βαριά άρρωστος.....αλλά έτρεχε σαν αστραπή.

Το δάσος σκληρό και πυκνό κάνοντας την γρήγορη διάβαση του Λόκχραν ποιο δύσκολη.....τα ζώα και όντα του δάσους τρομοκρατημένα έκαναν δεξιά αριστερά μα τα ΑΝΡΚΡΙΛΡΚ είχανε κλειδώσει τον στόχο τους και δεν κάνανε βήμα δεξιά ή αριστερά.

Όσπου ο Λόκχραν έφτασε σε ένα σημείο όπου υπήρχε ένα μεγάλο φαράγγι από την πάνω πλευρά ,ήξερε ότι δεν μπορούσε να πηδήξει απέναντι λόγω του πυρετού που τον θέριζε.

Γύρισε απότομα και ζαλισμένος και με θολούρα στα μάτια αντίκρουσε τους κυνηγούς του που πλησιάζανε ολοένα φονικά προς αυτόν.

Έσκυψε και με όση δύναμη του είχε μείνει και πνίγοντας το λαχάνιασμα του άρχισε να ουρλιάζει σηκώνοντας το κεφάλι του προς τα πάνω, όλο το δάσος σειστήκε από το ουρλιαχτό του!!!!!!!

Τα ρημάδια σταμάτησαν στα 30 μέτρα μπροστά του και στήσανε τρίγωνο θανάτου το πως θα τον κομματιάσουν!!!!!!!

Όλα είχαν σταματήσει για το Λόκχραν....όλα ήταν σαν βουβός κινηματογράφος.....όλα τα ένωθε σαν αργή κίνηση. Υπολόγισε τα 4 πρώτα θα τα κατάφερνε αλλά άμα κάνανε ομαδοποιημένη επίθεση ήταν χαμένος.

Ο πυρετός τον έκανε να χάνει την ψυχραιμία του γονάτισε με το ένα πόδι κάτω στο έδαφος και έκανε προσευχή στον Χριστό....είπε:

<<Άρχοντα του φωτός και θεέ της καλοσύνης!!!! Σε ευχαριστώ μέχρι εδώ που με πρόσεχες!!! Ξέρω ότι έχεις και άλλους να προσέξεις εκτός από εμένα!!!! Δώσε μου όμως δύναμη αν με ακούσεις να ξεκάνω τα μισά από αυτά τα καταραμένα όντακαι εγώ θα σου δώσω μια παράσταση αντάξια του ονόματος μου!!! Σε ευχαριστώ που με κράτησες μέχρι εδώ >>!!!!!!!

Έκανε να σηκωθεί να σταθεί στα πόδια του και άκουσε.....!!!!!!!

-Χααααααααααααααααααααααααα!!!!!!!

Όρθια και βρομερά άτριχα πτηνά του κερατά!!!! θα σας γεμίσω τρύπες βρομερά και άθλια υποκείμενα!!!! θα σας ξεκάνω και θα σας φάω όλα με σάλτσα από χούρ (γλυκόξινη).

Πάνω στην θολούρα του νόμιζε ότι άκουσε τον Ντόρσια.....ο άμοιρος!!!!

Μα ο Ντόρσια δεν ήταν πουθενά!!!!

Τότε ένα από τα ρημάδια έκανε την πρώτη επίθεση!!! Άρπαξε τον Λόκχραν από τον ώμο το δάγκωμα ήταν βαρύ και άγριο μα ο Λόκχραν με το δεξί του χέρι έκοψε το κεφάλι του ζώου βάνουσα. Έμεινε χωρίς κεφάλι και παραπατούσε περίεργα. Το κεφάλι του έχει μείνει γαντζωμένο στον ώμο του Λόκχραν .Δεν το έβγαζε διότι θα είχε ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο πόνος όμως τον έκανε να ξυπνήσει από τον λήθαργο του πυρετούτώρα η μούρλα μπήκε στο μυαλό του μέσα.....αγρίεψε για τα καλά και δεν περίμενε να του ξανά επιτεθούνε αλλά επιτέθηκε αυτός κάτι που τα ρημάδια δεν περιμένανε να γίνει.

Πετάχτηκε στον αέρα με τα χέρια του ανοιχτά και τα πόδια του πίσω μαζεμένα στην πλάτη του!!!! Σηκώθηκε τουλάχιστον 15 μέτρα ύψος και έπεσε σαν βαρίδια πάνω σε δυο από τα πλάσματα κατακρεουργίζοντας τα και αφήνοντας τα αιμόφυρτα να σπαρταράνε στο χώμα!!!!

Αμέσως τρία κάνανε επίθεση μα αυτός ξανά πετάχτηκε στον αέρα να τα αποφύγει και καθώς το έκανε αυτό με το δεξί του χέρι έκοψε τις καρωτίδες τους.

Σαν να τα είχε βαρέσει ηλεκτροπληξία σπαρταρούσανε τα ρημάδια. Προσγειώθηκε κάπως άτσαλα.....είχε αρχίσει να παραδίδει πνεύμα από την κούραση αλλά και το σφηνωμένο κεφάλι από το ρημάδι στον αριστερό του ώμο.

Τα άλλα 5 ήταν έτοιμα να τον ξεσκίσουν, καθότανε στα γόνατα με τον κώλο του πάνω τους.....κοίταξε τριγύρω τουπόσο όμορφα ήταν όλα.....τα ρημάδια τον πλησίαζαν σιγά ξερνώντας ότι είχαν να κάνουν με κάτι πολύ φονικό...τα έβλεπε...χαμογέλασε.....!!!!

Μα τελείως ξαφνικά ακούστηκε στον αέρα ένας περίεργος ήχος.....!!!!

Φουουπ Φουπ Φουουπ Φουπ.....ένας τεράστιος διπέλεκας εμφανίστηκε από τον πουθενά να φέρνει σβούρες στον αέρα παίρνοντας τα κεφάλια των δυο ρημαδιών και πίσω από τον διπέλεκας εμφανίστηκε ο Σπαρκ και αυτός στον αέρα μανιασμένος και με την αγωνία στο πρόσωπο του να προλάβει να σώσει τον Λόκχραν.

Έπεσε αποκεφαλίζοντας τα άλλα δυο ακαριαία και πιάνοντας το τρίτο από την γνάθο όπου την τράβηξε προς τα κάτω ξεριζώνοντας την έπειτα το πέταξε κάτω από το φαράγγι.

Ο Λόκχραν όμως δεν κατάλαβε ποιος τον έσωσε.

Ο Σπαρκ του είπε:

-Θα έπρεπε να ντρέπεται να φοράς επωμίδα σαύρας διότι και αυτά σαύρες είναι με δυο πόδια.

Ο Λόκχραν απάντησε τραυλίζοντας.

-Ποιος ...ευλογημένος (άγιος) είσαι;! με άκουσε ο Χριστέ μας!;

-Ο Σπαρκ είπε:

Είμαι ο ευλογημένος Σπαρκ ο τρισμέγιστος ο παμφάγος και ευτυχώς που έχω καλά αυτιά και άκουσα που έκλαιγες σαν γυναικούλα ρε.

Ο Λόκχραν κατάλαβε ότι ήταν ο Σπαρκ σηκώθηκε και παραπατώντας πήρε θέση μάχης να επιτεθεί στον Σπαρκ λέγοντας του:

-Εμένα ειρωνεύεσαι κανάγια!!!;!!

Μα δεν πρόλαβε να κάνει κάτι ο Σπαρκ του έριξε μια μπουνιά στο κεφάλι και έχασε το φως του λιποθυμώντας!! Τον φόρτωσε στην πλάτη και γυρίσανε πίσω στην Λυκαωνία....Ο Κάσταν ήταν στην επιφάνεια.....!!!!

Όταν συνήλθε μετά από μερικές μέρες περίπου 10 ευχαρίστησε τον Σπαρκ και του είπε τι είχε γίνει γιατί δεν θυμότανε!!!!

Ο Σπαρκ του είπε:

-Τα είχες ξεκάνει όλα ρε!!!! παρόλο τον πυρετό σου!!!! εγώ σε βρήκα σε μια λίμνη αίματος από αυτά κάνανε λάθος που τα βάλανε μαζί σου τα χάλασες όλα!!!!

Ο Λόκχραν απάντησε:

-Θα ορκιζόμουν ότι είδα τον διπέλεκα σου.....!!!!

-Ποιον;!;

-Όχι όχι!!!! εγώ ήρθα μετά τα είχες ξεκάνει όλα.

Ο Λόκχραν στάθηκε για λίγο προσπαθώντας να θυμηθεί και απάντησε.

-Ο Χριστός μας με άκουσε και με γλύτωσε είτε τα χάλασα μόνος μου είτε με το να στείλει εσένα!!!! τον ευχαριστώ πολύ!!!!!!

-Ναι ε!;!

-Ναι!!!!

-Αν δεν ήμουν εγώ θα σε κλαίγαμε τώρα.

-Αλήθεια ε!;!

-Ναι!!!!

-Μάλλον θέλεις να πάρεις την δόξα μου πάνω σου!!!! Ο Χριστός είπα τα έκανε όλα.

-Αν συνεχίσεις έτσι θα σε ρημάξω στο ξύλο.

-Μπορείς!;!

-Χα!!!! πως σου φαίνεται!;!

Είστε και οι δυο δυο βουνά από κοπριές σας έχω για πλάκα ηλίθιοι για να μάθατε και πως παλεύουν!!!!!!

Ο Λόκχραν και ο Σπαρκ είπανε μαζίσκάσε ρε ψίλε με πόδια ανθρώπου!!!!!!

Ο Ντόρσια έκανε επίθεση

Όλα ξανά γύρισαν στα μέρη των τρελών όπως ήταν.....!!!!!!

Τέλος!!!!!!

Ο ΛΥΚΑΩΝ Ο ΝΟΡΚΡΟΛ

Περπατώντας συνεχώς είχε την θλίψη μέσα του...αφουγκραζότανε και μύριζε συνεχώς!!!
Η επιφάνεια ειδικά στις πόλεις είναι δύσκολη η ζωή για έναν Λυκάων...οι ήχοι...οι
μυρουδιές ...ο συνεχές θόρυβος.....η αχαριστία των ανθρώπων όμως είναι η πιο σκύλα
από όλους!!!!

Ο Νορκρόλ ήταν πολύ καιρό επάνω στην επιφάνεια....νέος
...όμορφος.....ελκυστικός....μα άτυχος στις παρέες των ανθρώπων....και πάντα
πληγωνότανε.....πάντα.....

Έτσι συνεχώς περπατούσε και περπατούσε....δεν είχε μέσον ούτε ποδήλατο άλλαζε
πόλεις και χώρες μόνο με το περπάτημα...και όταν περπατούσε σκεφτότανε
συνεχώς....συνεχώς...συνεχώς...

Σκεφτότανε αυτά που έλεγε ο Κάσταν ο δίκαιος όταν ήταν μικρός και τον άκουγε σε
κάποιες συγκεντρώσεις που έκανε και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ιερός για τους
Λυκάωνες αλλά όσο ιερός είναι τόσο κακός και εριστικός μπορεί να γίνει!!!!

Τότε του φαινότανε περίεργα όλα αυτά αλλά όμως τώρα τα ζούσε!!!! Τον κοροϊδέψαν
στην δουλειά...τον κοροϊδέψαν ερωτικά.....σκεπτότανε ότι από τότε που είχε ανέβει στην
επιφάνεια αντί να βρει την ευτυχία μαζί με τους ανθρώπους είχε βρει την δυστυχία... τα
πάντα όλα ήταν μια κοροϊδία...όλα!!!! Έβλεπε τους ανθρώπους ότι επιβίωναν ο ένας με
τον άλλον με το να λένε ψέματα ο ένας στον άλλον και να πιστεύουνε ο ένας τον
άλλο!!!!!!!

Σκεπτότανε ότι το ψέμα ξεκινούσε από την πολιτική και μαζικά μετά στα δικαστήρια και
τους δικηγόρους μετά στους γιατρούς ύστερα στους ιερείς και κατά συρροή
ακολουθούσαν όλοι οι άνθρωποι όποια δουλειά και να κάνανε....όποια εθνικότητα και να
ήταν και αυτό συνέχιζε από μάνα σε παιδί και παιδί σε πατέρα αλλά και σε σχέσεις
γάμου αλλά και σχέσεις μικρού μήκους!!!!

Ζούσε μέσα στην ψευτιά γενικώς που είχαν καλλιεργήσει οι άνθρωποι αιώνες
τώρα....ίσως χιλιετηρίδες από τότε που είχαν ανέβει στην επιφάνεια....και είχαν
προδώσει όλους τους άλλους κάτω!!!!

Γιατί όμως να τους έχουμε τόσο ανάγκη...θα έπρεπε να τους είχαμε αφανίσει όλους και
να είχαμε ησυχάσει..... περπατώντας θυμήθηκε.....την απάντηση του Κάσταν του
δίκαιου όταν τον είχε ρωτήσει κάτω!!!

<< Οι άνθρωποι είναι κατευθυνόμενοι όλοι!! εσύ ..εγώ όλοι μας εδώ θα πρέπει να
βλέπουμε τους ανθρώπους ως ιερούς!!! θα μου πεις ακόμα και για τον πιο κακό
άνθρωπο!;! ναι!!! διότι τον έφτιαξε ο θεός και έχει στο ένα καλό μέσα του και από την
στιγμή που έχει αυτό το καλό μέσα του θα πρέπει να συγχωρείται >>

Δεν καταλαβαίνω ακόμα τα λόγια του.. ποτέ δεν τα καταλάβαινα μιλούσε παράξενα...αν δεν το έκανε...τι Σαμάνος θα ήτανε....αλλά είναι δύσκολο γαμώτο!!! να είμαι εγώ ειλικρινείς και οι άλλοι όχι!!!

Γιατί!;! γιατί να μην υπάρχει ένας....ένας!!!! που να αξίζει την φιλία και την πραγματική αγάπη!;! θα βρω άραγε ποτές

Συνέχισε να περπατάει και να περπατάειώσπου είχε φτάσει στα πρώτα χωριά των Καυκάσιων βουνών.... εκεί βρήκα δουλειά σε έναν αγελαδοβοσκό όπου τον προσέλαβε σαν βοσκό....!!!!!!

Ο άνθρωπος αυτός ήταν πάνω από 70 μαζί με την γυναίκα του και από την πρώτη στιγμή του έδειξαν οικία συμπεριφορά και με τον καιρό αγάπη σαν να ήταν δικό τους παιδί μα και ο ίδιος δεν σταματούσε τις δουλειές ενώ τον είχαν για βοσκό έκανε και άλλες δουλειές χωρίς να του το πούνε όπως να φτιάξει την σκεπή τα παράθυρα να βάψει...και και και!!!!!!

Μετά από ένα χρόνο όλο το χωριό μιλούσε για αυτόν σαν να ήταν κάτι που δεν είχαν ξανά δει και έτσι ήταν διότι σπάνια να βρεθεί κάτι τέτοιο σε ένα άνθρωπο!!!! έτσι μια μέρα τον ρώτησε το αφεντικό του!!!!

-Αναρωτιόμαστε τόσο καιρό ένας όμορφος άνδρας αλλά και καλοχτισμένος σαν σώμα πως να μην έχει ένα ταίρι....όλο το χωριό αναρωτιέται και η αλήθεια είναι ότι σκεφτήκαμε ότι μήπως είσαι από αυτούς που πάνε με άνδρες!!!!!!

Ο Λυκάων σταμάτησε άνηκα το φτυάρισμα της φρέσκιας κοπριάς και τον κοίταξε με απορία χωρίς θυμό και του είπε:

-Σου μοιάζω για τέτοιος!;!

-Όχι όχιαλλά ξέρεις χωριό είμαστε όλο και κάτι θα βρούμε να πούμε!!!!

-Α!!!!

-Αλλά αλήθεια γιατί δεν έχεις ταίρι!;!

-Δεν έχω γιατί δεν έχω βρει κάποια που να λέει αλήθεια όσες γνώρισα μου έκρυβαν τα πάντα!!!!!!

-Αλήθεια!;!

-Ναι!!!!

-Καλώς θα τα πούμε κάποια στιγμή άλλη...

Ήρθε ο δεύτερος χειμώνας και το χιόνι ήταν τουλάχιστον 2 μέτρα έξω και είχε βραδιάσει.. έφτιαχνε τα ζωντανά όπου άκουσε ουρλιαχτά Λυκάων.....οι δικοί του περνάγανε από αυτά τα μέρη!!! Χάρηκε γδύθηκε άλλαξε και αμέσως βγήκε στον χιονιά και ούρλιαξε και αυτός!!!! σε λίγο ανταμώσανε!!!! ήταν ο Κάσταν ο δίκαιος με την φρουρά του!!!! πήγανε στον στάβλο οι δυο τους αλλάξαν και αρχίσανε να μιλάνε και να λένε πολλά το πως έφτασε μέχρι εκεί το που είχε πάει....ποιους είχε γνωρίσει.. τι δουλείες έκανε κτλ κτλ....

Είπε στον Κάσταν ότι ήταν σκασμένος που δεν μπορούσε να βρει ένα ταίρι άνθρωπο να λείι την αλήθεια.....ο Κάσταν έξυσε λίγο την φαλάκρα του και του είπε:

-Εσύ δεν του κρύβεις τίποτα όταν κάνεις μια σχέση;!

-Όχι!!!!

-Είσαι σίγουρος;!

-Ναι!!!!

-Είσαι πολύ σίγουρος;!

-Πάρα πολύ!!!!

-Πόσο σίγουρος δηλαδή είσαι;!

-Όσο η ψυχή μου!!!!

-Και όμως!!!!τους κρύβεις κάτι!!!!όλοι οι Λυκάωνες τους κρύβουμε!!!!.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Δηλαδή.....!!!!;;;;;;!!!!!!

-Δεν τους λέμε ποιοι είμαστε...δεν τους λέμε ότι μπορούμε μέσο της όσφρησης μας να ξέρουμε αν λένε ψέματα ή όχι!!!!

Δεν τους λέμε ότι ξέρουμε πότε χαίρονται πότε λυττούνται και πολλές φορές παίζουμε θέατρο ...ε;!;

.....

-Γιατί δεν μιλάς;!

-Διότι έτσι είμαι και γω ψεύτης!!!!

-Βέβαια!!!! ποιος είπε το αντίθετο!!!

-Μα τότε είμαι ίδιος με τους ανθρώπους!!!!

-Όχι!!!!

-Μα πως όχι αφού λέμε και μεις ψέματα!!!!

-Βεβαίως!!!!

-Σαμάνε μου με μπερδεύεις...!!!!

-Εμείς τα ψέματα που λέμε στους ανθρώπους είναι περί το τι είμαστε ,μέχρι να δούμε αν αξίζουν εμπιστοσύνης για να τους δείξουμε ποιοι είμαστε!!! ειδικά σε φάση αγάπης και κάποιιοι από αυτούς αλλάζουν και γίνονται Λυκάωνες!!!! οι άνθρωποι για ποιο λόγο λένε ψέματα;! έχουν να κρύψουνε κάτι σοβαρό όπως εμείς;! όχι!!!! λένε ο ένας στον άλλον

συνεχώς ψέματα συνέχεια συνέχεια διότι έμαθαν με αυτό να ζούνε και να κάνουνε όλες τις δουλειές τους!!!! όλες!!! μέσο του ψέματος!!!!!!

-Χμμμμμμμμ!!!!

-Λοιπόν σου έφυγε η απορία!!!!

-Εσύ που βλέπεις μακριά και ο νους σου συλλογιέται στα άστρα με τους παλαιούς Σαμάνου μας τι βλέπεις θα βρω ταίρι!!!!!!

-Θα βρεις...!!!!

-Πότε!;!

-Θα βρεις!!!

-Πότε!;!

Ο Κάσταν έφυγε και έμεινε με την απορία!!!!

Συνέχισε τις δουλειές του και ο καιρός περνούσε μέχρι που μια μέρα τα γελάδια φανήκανε να είναι άρρωστα και φωνάξαν τον κτηνίατρο ...ήρθε και μαζί είχε βοηθό την Μαρουσκανιά!!!! Μια ξανθομαλλούσα γυναίκα μπιμπελο 35 χρονών!!!!

Φτιάξαν τα ζωντανά μα ο Λυκάων είχε πάθει κάτι μαζί της αλλά και αυτή όμως έδειχνε να τον γουστάρει πολύ..... για δυο βδομάδες κάθε τρεις μέρες ανέβαινε από την πόλη να δει τα γελάδια και έτσι αναπτύχθηκε ένα ειδύλλιο.....!!!!!!

Τα φτιάξαν.....μετά από 6 μήνες παντρεύτηκε και η Μαρουσκανιά μετακόμισε και άνοιξε κτηνιατρείο βοηθού εκεί όπου ήταν και σωτήριο για την περιοχή!!!!

Έκαναν 9 παιδιά όλα ανθρωπάκια..... και μετά από 10 χρόνια ο Κάσταν ξανά πέρασε από εκεί!!!!

συναντηθήκανε.....

Ο Κάσταν του είπε:

-Αυτήν την φορά σε βλέπω χαρούμενο είναι επειδή σταμάτησες να περπατάς!;! να σκέφτεσαι ή επειδή βρήκες ταίρι!;!

-Πάντα με μπερδεύεις έτσι όπως μιλάς Σαμάνε μου!!!!

-Σου λέει ψέματα

-Όχι!!!!

-Όχι!;!

-Όχι!!!!

-Είσαι σίγουρος!;!

-Ναι βέβαια!!!!

-Εσύ!;!

-Εγώ δεν της έχω πει τίποτα ακόμα!!!!

-Οπότε εσύ είσαι αυτός που δεν λες την αλήθεια τώρα έτσι!;

-Πάλι με μπερδεύεις Σαμάνε μου!!! αφού δεν πρέπει!!!!

-Δεν!!!;!!!!

-Μα.....!!!!!!

-Άκου γιε μου.....!!!! αν και έχεις κάνει μόνο ανθρωπάκια από όσο μύρισα είσαι ευτυχημένος και είναι!!!! δεν σου λείπει ψέματα και δεν την νοιάζει ότι είσαι βοσκός και ζείτε ευτυχισμένα!!!! τι άλλο θέλεις να της πεις ότι είσαι Λυκάων;! είναι γυναίκα εμπιστοσύνης και με τιμά!!!!

-Να το κάνω Σαμάνε μου!;

-Ότι πει η καρδιά σου.....!!!!

Ο Σαμάνος έφυγε.....μετά από ένα μηνά το πηρέ απόφαση...έκανε κρύο και όλα τα παιδιά κοιμόντουσαν!!! της είπε!!!!

-Μωρό μου θέλω κάτι να σου πω!!!!

-Τι είναι!!!

-Είναι κάπως δύσκολο και ίσως με περάσεις για τρελό!!!!

-Τι είναι μωρό μου με τρομάζεις έχεις κάτι!;

-Όχι

-Τότε!;

-Είμαι Λυκάων!!!!

-Τι είσαι!;

-Λυκάων!!!!

-Τι είναι αυτό!;

-Λυκάνθρωπος ανθρωπόλυκος!!!!

-Έλα βρε μωρό μου είπα και γω!!!! το ξέρω από τον τρίτο χρόνο που έφευγες κρυφά και άλλαζες έξω από τον κήπο!!! Στην αρχή χέστηκα αλλά είχα κάνει δυο παιδιά μαζί σου!!!! μετά σιγά σιγά συνήθισα διότι έλεγα αν ήθελε το κακό μου θα το είχε κάνει!!!! Ύστερα δεν άκουσα κάποιιο άνθρωπο να έχουν σφαγιαστεί από λύκους έτσι υπέθεσα ότι κάποια στιγμή θα μου το έλεγες όπως τώρα αλλά σου πηρέ καιρό μωρό μου!!!!

-.....ε.....!!!!

-Έλα ξεκόλλα σε αγαπάω ότι και αν είσαι!!!!

-.....ναι.....τόσα χρόνια το ήξερες.....!;

-Ναι!!!!

-Και έμεινες!;

-Ναι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Δεν με φοβάσαι!;!

-Όχι!!!!

-Απλά θέλω να αλλάξεις μπροστά μου!!!! μπορείς!!!!

-Όχι!!!! θα φοβηθείς!!!!

-Καλά αγάπη μου όταν είσαι έτοιμος!!! τώρα λέω να κάνουμε έρωτα και αύριο που είναι Κυριακή σιγά σιγά να μου τα πεις όλα ποιος σε δάγκωσε που και πότε έγινεςΛυκάων!!!!

-Ναι Λυκάων.

-Δεν με δαγκώσανε έτσι γεννήθηκα....

-Καλά καλά πάμε στο κρεβάτι μας και μου τα λες αύριο ...είσαι ο άντρας μου και σε λατρεύω....να το θυμάσαι αυτό.....

Της εξήγησε τα πάντα.....πέρασαν άλλα 5 χρόνια και ο Κάσταν ξανά πέρασε από κει.... συναντήθηκαν σε βλέπω τελείως άλλον χαρακτήρα!!!

-Ναι Σαμάνε μου ναι!!!!

-Άραγε βρήκες ταίρι σωστό!!!!

-Το ποιο τέλειο!!!!

-Άραγε άξιζε το περπάτημα από όσο φαίνεται ε!;!

-Ναι ναι!!!

-Να θυμάσαι γιε μου!!!! πάντα οι άνθρωποι κουβαλάνε το κακό και το καλό μέσα τους!!!! άλλα είναι ανάλογα πως μεγαλώσανε και με ποιες αρχές γαλουχήθηκαν....μην το ξεχνάς αυτό!!!! και ο ποιος κακός άνθρωπος έχει μέσα του καλοσύνη που θα μπορούσανε οι άνθρωποι να την βγάλουνε στην επιφάνεια και να έχει μόνο καλοσύνη!!!!

Το επόμενο παιδί θα είναι Λυκάων θηλυκός στο λέω από τώρα!!!!

Δεν πρόλαβε να πει κάτι στον Κάσταν έφυγε....

Έμεινε εκεί να σκέφτεται αυτά που είχε περάσει και που είχε φτάσει....αλλά και την χαρά που πήρε που του είπε ότι το επόμενο θα είναι Λυκάων θηλυκός.....έτρεξε αμέσως στην Μαρουσκανιά και της είπε....

-Πάμε για τον Λυκάων

9 ώρες και βάλε ασταμάτητα είσαι!;!

Η Μαρούσκα κατέβασε την κατσαρόλα από την φωτιά και είπε....

-Πάμε πάμε πάμε.....

Τέλος!!!!

Ο ΜΑΝΤΗΣ

-Πρέπει να πάω πρέπει.

Άνοιξα την πόρτα όλα παράξενα φαινότουσαν στα μάτια μου...κουκουβάγιες κοράκια και περίεργα μικρά βαλσαμωμένα ζώα στους τοίχους...διπλώματα αστρολογίας και μέντιουμ εξυμνούσαν το τι ήταν αυτός που πήγα να δω....

Κάθισα σε μια καρέκλα και περίμενα...περίμενα και σκεφτόμουν ότι ίσως έπρεπε να φύγω...να φύγω...φοβόμουν μην είναι τσαρλατάνος...

Καθόντουσαν καμιά δεκαριά άλλοι εκεί και περίμεναν την σειρά τουςκάποιοι λέγανε ότι ήταν καλός και τους είχε βοηθήσει ...άκουγα....μα κάτι μου έλεγε να φύγω μέσα....μου!!!!

Μετά από λίγο το έκανα....σηκώθηκα και πήγα να φύγω μα προτού φύγω άκουσα μια φωνή να μου λέει.....

-Ένα λεπτό κύριε Σάκη!!!! ακόμα δεν ήλθατε θα φύγετε!;

Σταμάτησα και τον είδα!!!

Φορούσε άσπρα ρούχα και είχε ένα πολύ γαλήνιο πρόσωπο!!!!

Απάντησα....ε...

-Ελάτε ελάτε από εδώ!!!

Είδα τους άλλους που περίμεναν να δυσανασχετούν λίγο που τους έπαιρνα την σειρά αλλά συνήλθαν γρήγορα!!!!

-Που ήξερε το όνομα μου!;

Πρέπει να ήταν κάλος σκέφτηκα κανείς δεν τον είχε συστήσει από μόνος μου τον βρήκα!!!!

Με έβαλε και κάθισα μπροστά από το γραφείο του! εκεί πάνω είχε μια κρυστάλλινη μπάλα!!!! είχε ένα μαύρο βελούδινο πανί επάνω της!!!

Σταύρωσε τα χέρια του και μου είπε

-Κύριε Σάκη μην φοβάστε και μην μου πείτε τίποτα θα σας τα πω όλα εγώ για ποιο λόγο είστε εδώ.

Ήλθατε εδώ λοιπόν γιατί έχετε ένα πρόβλημα με μια νεαρά γυναίκα που την ονομάζουν Έφη!!!! και επειδή διαπληκτιστήκατε άσχημα φοβάστε μην σας αφήσει!;

Σωστά!;

Τα βρήκε!!! σκέφτηκα!!! μα όχι όλα!!! μα και αυτά που βρήκε είναι απίστευτος!!!!

-Ναι έτσι είναι!!!!

-Να συνεχίσω!;

-Ναι ναι!!!

-Θα σας κοστίσει 300 ευρώ!!και όποια δυσκολία προκύψει όπως η επαναφορά της θα κοστίσει 5.000 ευρώ!!!

Κανένα πρόβλημα σκέφτηκα!!! φτάνει να το κάνει!!και έδειχνε ότι μπορούσε!!!

Ωραία λοιπόν!!!

Έκανε και ξεσκέπασε την κρυστάλλινη μπάλα του!!! ήταν περίπου λίγο ποιο μικρή από μια μπάλα ποδοσφαίρου!!!! δεν ήταν σαν και αυτές που είχα δει σε ταινίες αλλά ήταν λευκή και μέσα είχε σχέδια όπως ένας βόλος μα όχι σε χρώματα αλλά σε κρυστάλλους!!!!

Άρχισε σαν να την χαϊδεύει μα δεν την ακουμπούσε...

Άρχισε να μου λέει το ακριβώς έχει συμβεί.....άρχισα να ανησυχώ πολύ....θα το έβλεπε!;!

Έλεγε έλεγε έλεγε....κάποια στιγμή σταμάτησε....ξανά κοίταξε καλύτερα!!!! ιδρωσε πολύ...ξεροκατάπιε και ψευδοχαμογέλασε και ξανά άρχισε να κοιτάει με ποιο προσοχή!!!!

-Θα το βρήκε άραγε!;! και πως θα αντιδρούσε!;!

Κάποια στιγμή σταμάτησε και σκέπασε την μπάλα με το μαύρο βελούδινο πανί!!! έτρεμε ...μου είπε.

-Δεν μπορώ να δω άλλο με συγχωρείται πρέπει να φύγετε!!!

Ήμουν σίγουρος ότι είχε δει!!!! ήξερε πλέον!!!!

Νεύριασα!!!!.του είπα!!!!

-Πες μου τι είδες μάντη!!!!

-Σας παρακαλώ να φύγετε τώρα!!!

Σηκώθηκα και πήγα στην πόρτα!!!! είπα να πιάσω το χερούλι να ανοίξω και να φύγω!!! μα δεν το έκανα!! κλείδωσα τρεις φορές την πόρτα!!!!

Ήξερε!!!!μόλις είδε ότι κλείδωσα την πόρτα και πήγα κοντά του αγριεμένος σηκώθηκε επάνω τρέμοντας και μου είπε:

-Σας παρακαλώ μην με φάτε....μην με φάτε

Ήξερε ο αλήτης!!!! κάτι έπρεπε να κάνω!!!! τι!;! να τον έκανα κομμάτια!;! θα με ακούγανε από έξω!!!! να τον κατασπάραζα!;! πάλι θα με ακούγανε!!! κάτι έπρεπε να κάνω.....

Κάθισα στην καρεκλά και πάλι και του είπα!!!!

-Άραγε μάντη ξέρεις τι είμαι!!!!

-Ναιαπάντησε τρομαγμένος πολύ!!!!

-Και τι θα κάνεις τώρα μάντη!;!

-Τίποτα απολύτως στο ορκίζομαι!!

-Εσείς οι άνθρωποι ορκίζεστε και τους πατάτε τους όρκους σας!!!!

-Όχι όχι εγώ!!!!

-Χμμμμμμ!!!! πρέπει να σκεφτώ μάντη!!!!

- Ναι ναι με την ησυχία σου ...
- Μπορώ να βγω λίγο....
- Όχι μάντη εδώ θα κάτσεις μαζί μου μέχρι να σκεφτώ τι θα κάνω!!!!

Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουνά!!! να τον διαμέλιζα!;! να αργούσα τις σκέψεις μου και να έφευγε ο κόσμος και να τον έτρωγα όλο μην έβρισκαν τίποτα!;! όλο στο κακό η σκέψη μου!!! ήξερε η σουπιτιά τι ήμουνά!!!!

Του είπα:

- Μπορείς να την φέρεις πίσω και να της αλλάξεις τα μυαλά!;!
- Ναι....μου απάντησε τρεμάμενα !!!!
- Να το κάνεις!!!!
- Έβγαλα δέκα χιλιάδες ευρώ που είχα και τα ακούμπησα στο γραφείο!!!
- Πότε ξεκινάς μάντη!;!
- Σε μια ώρα αλλά πρέπει να είμαι μονός μου....
- Χμμμμμμ!!!! για να μπορέσεις να την κοπανήσεις και να με κάνεις βούκινο σε όλους τι είμαι ε!;!
- Και ποιος θα με πιστέψει!;!
- Το σινάφι σου!!!
- Κανείς δεν θα με πιστέψει!!!! Ο πρώτος είμαι που συναντώ άλλο ον εκτός ανθρώπων!!!
- Ναι ε!;!
- Ναι αλήθεια το λέω!!!!
- Δεν πάω πουθενά μάντη και αρχίζεις και με νευριάζεις!!!!Ξεκίνα την επαναφορά της Έφης νου ναι ή όχι!;
- Μα δεν έχει φύγει ακόμα Σάκη!!!!!!
- Και!;
- Ασφάλισε το!!!! Κάνε το να μην γίνει!
- Κάθισε κάτω δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς!!! έβγαλε κάτι παλιά βιβλία χειροποίητα και άρχισε να λέει κάτι παλαβά...μετά από λίγο μου ζήτησε φωτογραφία της Έφης μου!!!!την έδωσα!!!
- Άρχισε να την σκαλίζει με ένα μικροσκοπικό κόκαλο!!και έλεγε παράλογα λόγια και άγνωστα από το χειρόγραφο βιβλίο του!!!!Μετά από δυο ώρες σταμάτησε και μου είπε.
- Όλα εντάξει!!!!
- Μα μύριζε φέμα!!!!τίποτα δεν ήταν εντάξει!!!!

Στα δεξιά μου αισθάνθηκα μια παρουσία σκιερή και άλλη μια από πίσω μου να με πλησιάζουν!!

Άλλαξα σε Λυκάων και με ένα σάλτο τον βούτηξα και του έβαλα τα νύχια μου στο λαιμό του και του είπα!

Μάζεψε τα μάγε ειδώλλως θα πεθάνουμε παρέα!!!!

Τρομαγμένος είπε

-Ασνοράν Ασνοράν!!!

και χάθηκαν με την μια!!!!τον πέταξα βίαια στον τοίχο....κόντευε να διαλύσει!!!
άλλαξα...και του είπα!!!!

-Άκου μάντη!!αν ήθελα να σε φάω θα το είχα κάνει!!! ξέρεις όμως πολύ καλά ότι δεν το κάνουμε!!! τι φοβάσαι από εμένα και μυρίζεις όλος τόσο φόβο!;

-Είστε σκυλιά του σατανά ποιος σε στείλε σε μένα!;! ποιος μάγος!;!

-Μάγος!;! γέλασα δυνατά χαο οχα οχα οχα!!!!

-Πας καλά!;!κανείς δεν με έστειλε ήλθα από μόνος μου!!! και τώρα που ξέρεις τι είμαι ακριβός θα με βοηθήσεις να μείνει μαζί μου η Έφη!;! ή θα με αναγκάσεις να φερθώ όπως δεν πρέπει!;!

Έτρεμε σαν το ψάρι!!!δεν θα το έκανε με τίποτα!!!!είχε χεστή πάνω του το καθίκι ο μάγος!!!!

Μου είπε:

-Αν φύγεις θα το κάνω!!!!

-Μα πως να φύγω!!!

θαμίλαγε ήμουν σίγουρος ότι θαμίλαγε!!!

Όχι του είπα εδώ θα κάτσω και θα περιμένω να με πάρει τηλέφωνο!!!! και εσύ!;! θα το κανείς!!! διότι αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις απόψε εδώ που είσαι!!!!

Ήξερα ότι έσπαγα όλους τους νόμους το ήξερα!!!!αλλά την αγαπώ!!!!την αγαπώ τόσο που θα έκανα τα πάντα!!!!

(και τι έγινε μετά)

Είχε πάει 3 το βράδυ όταν με πήρε η Έφη!!! πέταξα από την χαρά μου μου ζητούσε να πάω πίσω και ότι με αγαπούσε!!!!

Του άφησα τα λεφτά και έφυγα!!! το ορκίζομαι!!!

Δεν με ένοιαζε τι θα έλεγε είχε δίκιο ποιος θα τον πίστευε!;!

Όταν πήγα βρήκα το κοριτσάκι μου ευδιάθετο και μέσα στις γλύκες!!!! κάναμε έρωτα μια χαρά όλα μα κατά τις 9 το πρωί ένιωσα κάτι αλλόκοτο στο δωμάτιο!!! γύρισα και είδα δίπλα της μια σκοτεινή παρουσία με κοίταξε στα μάτια με μάτια κόκκινα και μου είπε

-Νόμιζες σκύλε ότι μετά από όλα αυτά θα την γλύτωνες.....!;!

Κοίταξα την Έφη!!! είχε ζαρώσει ...είχε γίνει λες και ήταν 200 χρονών μούμια....με κοιτούσε με τα ματάκια της και προτού προλάβω να κάνω τίποτα ξεψύχησε στα χέρια μου!!!

Ένας θυμός βγήκε από μέσα μου με μίσος και πόνο!!!! ένα αλλόκοτο αίσθημα!!!! ένα αίσθημα το οποίο εύχομαι να μην το νιώσει κανείς!!!! μια θολούρα με έπιασε και μια απελπισία!!!! ένας κόμπος στο στομάχι μου και ένα λίγωμα στην καρδιά μου!!!! πετάχτηκα σαν δαιμονισμένος διάολος στον αέρα!!! μα ήταν μέρα!!!! Μέρα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα θα με έβλεπαν όλοι!!!! έφαγα την Έφη να την έχω μέσα μου!!!! κάθε μπουκιά και δηλητήριο!!!! δεν άφησα ίχνη τίποτα!!!! και περίμενα μέσα στην στεναχώρια μου!!!! περίμενα!!!!

Βράδιασε!!!!αλλαγμένος βγήκα και έτρεξα στον μάντη!!!!μα είχε φύγει!!

Ο ηλίθιος νόμιζε ότι θα την γλύτωνε έτσι!!! δεν ήξερε το πως μπορούμε και οσφριζόμαστε.....!!!!

ακολούθησα τα λάστιχα του αυτοκίνητου του!!!! ο ηλίθιος αντί να μείνει σε κατοικημένη περιοχή πήγε στην επαρχία σε ένα σπίτι μόνο του σε μια παραλία κοντά!!

Έφτασα.....η καρδιά μου χτυπούσε γρήγορα!!! ζητούσε εκδίκηση!!!!πήρα φόρα και μπήκα από την πόρτα!!! την ξήλωσα όλη!!!!

Ήταν εκεί τρομαγμένος με την γυναίκα του και τα δυο του παιδιά!!!!είπα να κάνω πίσω!!!!

Τον ρώτησα!!!

-Γιατί το έκανες αυτό αλήτη!;! γιατί!;! γιατί μου πήρες αυτό που αγαπούσα ποιο πολύ!

Όλοι είχαν αγκαλιαστεί!!!! έτρεμαν και έκλαιγαν σαν το ψάρι!!!! με παρακαλούσαν και με ικέτευαν να μην τους κάνω κακό!!!!

Μαπονούσα....ήθελα να τον διαμελίσω.... κάθισα αλλαγμένος μπροστά στο τζάκι τους και τους είπα να φύγουν.

Δεν ήμουν δολοφόνος!!!!έφυγαν!!!!μα μετά από δυο ώρες ο μάντης γύρισε...

Βαστούσε ένα βιβλίο στα χέρια του και μιλούσε ακαταλαβίστικα...ένας αέρας πετάχτηκε από το τζάκι μέσα στο σπίτι...δεν σκέφτηκα!!!!Ενέργησα!!!!

Πήγα προς τα πίσω και του δάγκωσα το κρανίο!!!! το έσπασα όπως ένα αυγό που το σπάμε στα χέρια μας!!!! το ευχαριστήθηκα τον αλήτη!!!! τον έφαγα όλον!!!!

Τα πάντα σταμάτησαν!!!!μα δεν σταμάτησα εκεί....βρήκα την οικογένεια του.....!!!!

Σκέφτηκα!!!!να τους σκοτώσω!;! θα ζητούσαν εκδίκηση οι μικροί μάντεις και εξάλλου με είχαν δει....!!

Μπήκα μέσα εκεί που τους είχε πάει σε μια παράγκα!!! πόσο ηλίθιος θεέ μου!!!!τους έφαγα όλους!!!!

Σκέφτηκα!!!!τώρα τελείωσαν όλα!!!!μα ακόμα πονούσα!!!!

Έτσι ήλθα και παραδόθηκα σε σένα ο Κάσταν δίκαιε για να με δικάσεις όπως αρμόζει!!!

-Μάλιστα !!!!!Η δίκη θα γίνει αύριο!!

Τα γράφω όλα σε ένα χαρτί πως έγιναν να τα διαβάσουν όλοι μην κάνουν τα ίδια όπως εγώ!!!!

Το πρωί δεν άργησε να έλθει!!

Έγινε συμβούλιο!!!! οι 12 θηλυκοί αρχηγοί είπαν εις θάνατον!!! μετά ήλθε η ώρα του Κάσταν του δίκαιου!!!

-Καταπάτησες πολλούς νόμους μας!!!! δεν υπάρχει συγχώρεση σε αυτό που έκανες!!!! και γω αγάπησα και μου το πήρανε αλλά δεν έκανα κακό σε κανέναν αν και θα τους άξιζε!!!! εσύ όμως παρέκκλινες πολύ από αυτό και σκότωσες μια οικογένεια!!!! ανθρώπους!!!! ανθρώπους!!!! αυτοί που μας δίνουν ζωή και πρέπει να προστατεύουμε!!! εσύ τους σκότωσες!!!! η ποινή είναι θάνατος!!!

-Έχεις να πεις κάτι τελευταίο;!;προχώρα λοιπόν!

-Θα το ξανά έκανα για την χαμένη μου αγάπη!!!! χέστηκα!!!! αν με σκοτώσετε θα με στείλετε δίπλα της μια ώρα αρχύτερα!!

-Νομίζεις αξιοθρήνητε και κατά καημένη τρελέ φίλε μου!!!! νομίζεις!!!! αν νομίζεις ότι θα πεθάνεις γρήγορα κάνεις λάθος!!!! ο θάνατος θα είναι αργός και μαρτυρικός αλλά και παραδειγματικός!!!!Η ποινή θα είναι η εξής!!

Να τον πάτε στην έρημο Ανκούν!!εκεί!!! θα τον βάλετε ανάσκελα μπρούμητα και θα βάλετε 4 πασσάλους μεγάλους όπου θα δεθούν τα χέρια και τα πόδια του ανοιχτά!!!! μετά θα βάλετε ένα λουρί στο λαιμό του βρεγμένο σφιχτά και θα τον αφήσετε εκεί να φοβήσει!!! όλα τα άλλα θα τα κάνει το λουρί μόνο του!!! το σώμα του δεν θα ενταφιαστεί όπως αρμόζει αλλά θα μείνει εκεί ώστε να έχει την ψυχή του μέσα και να περιπλανιέται στην έρημο στους αιώνες!!!! τέτοιους δολοφόνους δεν τους θέλουμε ανάμεσα μας!!!

Έτσι και έγινε.

Ο Κάσταν ο δίκαιος κάθισε για μια ακόμα φορά στο θρόνο του....σκέφτηκε ότι είχε γίνει....πόνεσε για αυτόν πολύ...είχε ένα δίκιο....το έχασε όμως με τις πράξεις του και ο νόμος έπρεπε να εφαρμοστεί...γύρισε το κεφάλι προς τα πάνω και σκέφτηκε...

Μήπως έπρεπε να κάνω και γω τα ίδια καλή μου!;! μήπως έπρεπε να τους είχα πετσοκόψει όλους!;! μήπως ήταν καλύτερα έτσι!;! μα ακούς.....!;! μα ακούς μοναξιά μου όμορφη !;! έσκυψε το κεφάλι αργά ...δάκρυα φύγανε από τα μάτια του...τα είδε ο Σπαρκ και είπε:

-Σαμάνε μου πονάς!;!

Ο Κάσταν είπε:

-Όχι για μένα....για αυτόν που σκοτώσαμε σήμερα....πρέπει να κλάψω εγώ για αυτόν.....πρέπει!!!!

Τέλος!!!!

ΝΤΟΡΣΙΑ

-Χααααα!!!! καταραμένα βρωμουγούρουνα από τον Άραλου θα σας σας ξεκάνω μα τα γένια της φυλής μου.

-Μα Ντόρσια μας τα έχεις ξαναπεί αυτά πες μας κάτι καινούριο ...ναι ναι καινούριο!!!!!!

-Να πάτε να πνιγείτε βρομόπαιδα εγώ φταίω που κάθομαι και σας λέω γενναίες ιστορίες!!!! Να πάτε να πνιγείτε!!!!!! κωλόπαιδα λυκομούριδες!!!!!!

-Ντόρσια σε παρακαλώ μίλα μας για τον Χριστό τον θεό μας τι ξέρεις!!!!;;;!!!!

-Ποιος το είπε!;! ποιος το είπε αυτό!;!

-Εγώ ο Ριμλ!!!!!!

-Μπα δεν στα μάθανε οι λυκομούριδες γονείς σου!;!

-Ναι μου έχουν πει αλλά θέλω να μάθω την γνώμη σου για αυτόν!!!!!!

-Δεν τον πιστεύω ήταν ένα είδος επαναστάτη της αγάπης!!!!

-Της αγάπης!;!

-Ναι!!!!

-Δηλαδή!!!

-Άκου σαφρακιασμένο βρομόπαιδο είπα δεν ξέρω!!!!!!

-Μα ο θεός Λόκχραν που είναι καλός σου φίλος μου είπε να ρωτήσω εσένα!!!!!!

-Έτσι είπε αυτό το κέρατο!;! ότι είναι φίλος μου!;!

-Ναι ναι!!!

-Ε τότε θα σας πω για τον Χριστό όχι όπως σας τα μάθανε αλλά όπως έγιναν!!!!!!

-Λοιπόν βρομόπαιδα!!!! τα βασικά τα ξέρετε τι έκανε που γεννήθηκε και πως τον σκότωσαν οι άχρηστοι άνθρωποι και πως μετά αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουραμούς!!!!!!

-Ναι ναι θείε Ντόρσια!!!

-Θεριά στα πλευρά σου βρομόπαιδο!!!! συνεχίζω!!!!

-Λοιπόν εγώ θα σας μιλήσω όταν ο Χριστός κατέβηκε εδώ κάτω και οι άνθρωποι οι άχρηστοι λένε ότι κατέβηκε στον κάτω κόσμο με το να εννοούν την κόλαση!!!!!!

Όταν κατέβηκε ο Χριστός στην μέση γη ήταν χειμώνας και αμέσως έγινε άνοιξη!!!! Καταπληκτικός μάγος!!!! Στους πρώτους που πήγε ήταν στα ζωτικά όπου τον

υποδέχθηκαν με τιμές θεού!!! αλλά αυτός ήταν άφραγκος με μια χλαμύδα και πολύ ήρεμος!!!!!!

Τα ξωτικά ξετρελαθήκανε μαζί του!!!! Μετέπειτα πήγε στους γίγαντες και στους νάνους!!!! εκεί οι γίγαντες τον υποδεχθήκανε με τιμές αρχηγού και κάθε φορά που τους μιλούσε έκλαιγαν!!!!!!

Μετά στους νάνους τους βρήκε αφιλόξενους και βρομερούς αν και πολλοί ήθελαν να ακούσουνε τι θα έλεγε!!!!!!

Γύρισε όλες τις φυλές ακόμα και των Δρακόντιων όπου εκεί!;! έγινε ο χαμός!!!

-Δηλαδή θείε Ντόρσια!;

-Θεριά ρε κωλόπαιδο !!!!

-Όταν ο Χριστός πήγε στους δρακόντειους του πετάγανε τα ακόντια και τα βέλη τους μα δεν τον πετύχαινε κανένα!!!! και έφτασε μέχρι την πρωτεύουσα τους ο θεόμουρλος!!!!!! Και ζήτησε να αναμετρηθεί με τον Σράσρας τον τότε βασιλιά των ερπετών!!!!!!

Αυτός βγήκε από το παλάτι και προσπαθούσε να τον σκοτώσει μα δεν μπορούσε με τίποτα δεν τον άφηνε η μαγεία του Χριστού!!!!!! και όταν ξεθεώθηκε προσπαθώντας ο Χριστός του είπε:

<< Ο καλεσμέne δαίμονα της κρυφής γης το όνομα μου είναι Εμμανουήλ!!!! να το θυμάσαι αυτό!!!!!! >>

Αμέσως ο βασιλιάς έπεσε νεκρός και σείστηκε όλη η Δρακονία!!!!!! Ορδές από παντού έπεφταν επάνω του μέχρι που τα νέα έφτασαν στους τρελούς προγόνους σας όχι ότι δεν είναι και σήμερα οι απόγονοι τους!!!!!!

Ότι ένας άνθρωπος τα είχε βάλει με όλη την Δρακονία και έχρηζε βοήθειας!!!!!! και οι τρελοί μπήκανε όλοι μέσα στην χώρα τους και έγινε η μάχη των μαχών να σώσουνε τον Χριστό Εμμανουήλ!!!!!! μα αυτός όταν έφτασαν εκεί τους είπε θυμούμενος στο Σαμάνο τους!!!!!!

<< Ποιο είστε εσείς που σκορπάτε τον θάνατο για μένα!;! Είμαι ο γιος του θεού με τα 777 τρεις εκατομμύρια ονόματα στο συμπάν των συμπάντων λέτε αν ήθελα βοήθεια δεν θα έστελνε ορδές αγγέλων ο πατέρας μου!;! Να φύγετε από δω και να περιμένετε την σειρά σας >>!!!!!!

Οι Λυκάωνες λυπημένοι έπραξαν ότι τους είπε με διαταγές του Σαμάνου τους!!!!!! και γυρίσανε πίσω!!!!!!

Προτού όμως φτάσει στην χώρα σας συνάντησε εμένα!!!!!! και μου είπε:

< Ο δε μικρόκοσμος επλάθει από τα λογικά του πατέρα μου μικρέ μου φίλε για να βοηθήσει τον μεσαίο κόσμο αλλά και τον μεγάλο >>!!!!!!

-Και εσύ τι του είπες θείε Ντόρσια!!!;!!!

Τι του είπα!;!

-Ποιον είπες μικρό ρε;! ετοιμάσου να πεθάνεις!!!!!!

-Και τι έκανε ο Χριστός;!;

-Γονάτισε και μου είπε:

<< Ο μικρέ και γενναίε ανθρωπάκο όσο μπόι σου λείπει τόσο θάρρος έχεις!!!!!! >>

Με έβαλε στη χούφτα του και κάτι με διαπέρασε μέσα μου αισθήματα ωραία!!!! ήθελα να τον βρίσω μα δεν μπορούσα δεν μου έβγαινε βρισιά!!! και τότε μου είπε:

<< Μην κλαις την φυλή σου που χάθηκε αν πιστέψεις σε μένα θα αναστηθούνε και θα τους ξανά βρεις και θα τους δεις όλους όπως ήταν >>!!!!!!

-Και εσύ τι είπες;!;

Πετάχτηκα από τα χέρια του και του είπα!!!!

-Άκου θεέ των ανθρώπων!!!!!! θα περιμένω όσο χρειαστεί αλλά άμα δεν γίνει θα έλθω να σε βρω κανάγια και θα τα πούμε ένα χεράκι!!!!!!

-Και τι είπε ο Χριστός;!;

-Τίποτα με νευρίασε ποιο πολύ γιατί χαμογέλασε και με χάρησε και γω δεν μπορούσα να τον βρίσω και ούτε να κάνω κάτι άλλο! και μετά ήλθε σε σας!!!!!! και μιλούσε με τον Σαμάνο ώρες με ώρες και ώρες και όλοι περιμένανε από έξω από του Σαμάνου να δούνε τι θα γίνει!!!!!! και μετά βγήκε ο Χριστός και χαμογέλασε σε όλους!!!!!! και τότε εμφανίσθει ο Πατέρας και η Μητέρα από το πουθενά και γονάτισανε μπροστά του και αυτός τους ακούμπησε τα χέρια στα κεφάλια τους...κοίταξε τον Σαμάνο τον τότε και χάθηκε σαν σκιά σαν φάντασμα ...για αυτό σας λέω είναι μάγος!!!!!!

-Και μετά τι έγινε;!;

-Α ναι!!! Ο Πατέρας και η Μητέρα είπανε στον Σαμάνο να τον ακολουθήσει έξω από την μέση γη και να δει πως θα θανατωθεί και το έκανε!!!!!! και μετά γύρισε και είπε σε όλους τους δικούς του τα πάντα και από τότε τον πιστεύετε τον μάγο για θεό!!!!!!

-Δεν είναι μάγος είναι θεός!!!!

-Είναι μάγος!!!!

-Γιατί;!;

-Διότι αν ήταν θεός θα είχε αναστήσει την φυλή μου!!!!!!

-Μα τότε θα ήταν μάγος!!

-Ε;! άκου βρομόπαιδο μην πας να μπερδέψεις εμένα.....θα σας αλλάξω τα φώτα σκυλομούρηδες!!!!!!

Έκανε και έφυγε ο Ντόρσια και πήγε κάτω από έναν πλάτανο.....έβγαλε το καβούκι του και μέσα από αυτό έβγαλε μια καστανόξανθη τρίχα μακριά όπου την είχε κάνει στριφτή σαν κοτσίδα.....!!!!

Την χάραινε και την μύριζε!!!!

Έτυχε να περάσει ο Κάσταν από κει και του είπε

-Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι τον πιστεύεις βρε!!!

-Ε!;!

-Δεν πιστεύω μάγους!!!

-Γιατί θέλεις να δείχνεις ότι είσαι κακός ενώ δεν είσαι!!!!

-Είμαι!!!

-Ωραία!!!! μιας και είσαι γιατί έχεις κρατήσει την τρίχα του Χριστού που έπεσε όταν έφευγε από εσένα από τα μαλλιά του!!!!;;;!!!!

-Από γούρι!!!! οι τρίχες μάγων μου φέρνουν γούρι!!!!

-Ντόρσια!!!! μαζί μιλάμε!!!!

-Γιατί δεν μου ανασταίνει την φυλή μου τώρα είμαι τόσο μόνος!!!! γιατί;!

-Θα γίνει και αυτό αδελφέ μου απλός μας δοκιμάζει;!

-Τις μαλακίες που λένε οι άνθρωποι μου λες τώρα Κάσταν;!

-Όχι όχι ο Χριστός μας δεν δοκιμάζει δεν είναι ούτε μαζοχιστής ούτε τιμωρός!!!! περιμένει να γεμίσουμε με αγάπη και όταν το κάνουμε να δώσουμε όσο μπορούμε από αυτήν....τότε θα μας δεχθεί ως έχουμε και θα μας κάνει τα χατίρια αδελφέ μου!!!!

Ο Ντόρσια πετάχτηκε σε ένα βράχο πάνω έβαλε την τρίχα μέσα στο καβούκι του και απάντησε αυστηρά στον Κάσταν!!!!

-Άκουσε με λεχριτόμορφε κύνα της μέσης γης!!!! άσε το κήρυγμα σε μένα γιατί θα σε ξεκάνω αθλητή!!!! είπα!!! είναι μάγος!!!! τέλος!!!!

-Εντάξει Ντόρσια αλλά πάντα απορούσα γιατί έκοψες ένα κομμάτι από την τρίχα του Χριστού και την έχεις κάνει βραχιόλι.....!!!!

-Δεν τον πιστεύω ρεεεεεεεεεεεε

και έφυγε βρίζοντας και καταριώντας θεούς και δαίμονες.... ο Σπαρκ που ήταν ποιο δίπλα ρώτησε.

-Τελικά Σαμάνε μου πιστεύει στον Χριστό μας ή όχι.....!!!!

Ο Κάσταν γύρισε να φύγειακούμπησε τον μυώδη ώμο του Σπαρκ και του είπε.....:

-Οοοοο ναι!!!! ποιο πολύ από όλους μας πιστεύει ο μικροσκοπικός φίλος μας!!!! αλλά η περηφάνια του ως μαχητής δεν τον αφήνει να εκδηλωθεί διότι πρέπει να έχει το όνομα του κακού φονιά!!!!!! Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός και ήλθε ο Σαμάνος ο τότε και το είπε ο Ντόρσια έκλαιγε ένα μήνα ασταμάτητα και φώναζε συγγνώμη στον αέρα!!!!!! αλλά μην του το πεις ποτέ αυτό.....!!!!

-Ναι Σαμάνε μου!!!!!

-Πεινάω πάμε να φάμε...!;!

-Ναι ναι!!!!!!

Τέλος!!!!!

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΡ

-Λοιπόν μαλακισμένα!!!! κανονίστε να με κάνετε ξεφτίλα θα σας πηδήξω όρθια οριζόντια και σε λακούβες μέσα να νιώσετε το ζόρι!!!! το καταλάβατε ρε!!!!

-Σε σένα το λέει!!!!

-Σε μένα!;!;!;

-Ναι!!!!

-Γιατί σε μένα!!!!;!!!

-Διότι είναι γνωστό ότι οι ψηλοί είναι τελείως πρόκες στα μυαλά!!!!

-Σε έχει κοπανήσει ψηλ.....

-Σκάστεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!! ρε!!!!καταλάβατε τι σας λέω!;!

-Μάλιστα Άγιε Σαρμάνε μας (και οι δυο μαζί)!!!!

-Λόκχραν και Σπαρκ!!!!

-Μάλιστα!!!!

-Δυο διαφορετικά μονάρχιδα τα οποία βρομάνε ποδαρίλα και κρέμονται σαν ώριμα σύκα να πέσουν θέλουν να σαμππουκαλεύονται κιόλας!!!!

Ξέρετε ότι είστε σαν πουστέρλια μεγάλα και οι δυο ειδικά η ψηλή είναι και άχαρη....!!!

Το παίρνετε ρε και οι δυο γαμιόλ....

-Ντόρσιααααααααααααααααααααααααααααα

Σκάσεε!!!!!!

Θα μείνεις εδώ και δεν θα γευτείς τις λιχουδιές των Αμπρ!!!!

-Αμπρ;!;

-Ο μα αυτοί οι δυο είναι οι καλύτεροι μου φίλοι!!! αδέρφια μου!!! ...ψιθυριστά (είστε μεγάλα αρχίδια και οι δυο)!!!!

Λόκχραν και Σπαρκψιθυριστά!!!! (έχεις ύψος όσο μια κουράδα μύγας μαλακισμένο)!!!!

-Σκάστε ρε σκάστε!!!! νομίζετε δεν σας ακούω ρε!!! σκάστε ρε μαλάκες βαρέθηκα

τους τσακωμούς σας ρε!!!!πρέπει να είμαστε σοβαροί εκεί που θα πάμε!!!!

Μου υπόσχαστε ότι θα είστε σοβαροί!;! διότι άμα δεν το κάνετε θα σας τελειώσω με τα ίδια μου τα χέρια!!!!

-Για σένα το λέει Σπαρκ!!!

-Για μένα!;!;

-Για τον Ντόρσια!!!!

-Σιγά μην το λέει για μένα ρε μαλάκες !!! για εσάς τους δυο το λέει!!!!

Ο Κάσταν έπιασε τα μούτρα του και άρχισε να προχώρα....αμέσως ξεκίνησαν όλοι μαζί και η φρουρά!!!!

Αμπρ!!!!πολεμικός λαός και περήφανος!!!!μοιάζουνε πολύ στους ανθρώπους!!!

είναι ένας σχετικά καινούριος λαός για όλη την γη μέσα και έξω!!!!

Κάποιοι άνθρωποι συνευρέθησαν με τους Αμπροχάν τότε ανθρωποειδές και τα παιδιά αυτών έφτιαξαν τον λαό των Αμπρ!!!!



Περίπου έτσι μοιάζουνε!!!!είναι περήφανοι άριστοι πολεμιστές!!!! καθαροί στην ψυχή!!!! και είναι απίστευτοι ψαράδες και αγροκτηνοτρόφοι!!!!
Έχουν ύψος περίπου 2.20 οι γυναίκες και οι άνδρες 2.50!!!!κάπως γιγάντιοι αν μπορεί κανείς να τους πει!!!!
Οι Λυκάωνες συναναστρέφονται μαζί τους για τα αγροτικά προϊόντα τους !!!!!

Η ανταλλαγή γίνεται ως εξής!!!!

Οι Λυκάωνες τους παίρνουνε Ρορμίρ (σαν πρόβατα) και (ζραζρέσρ σαν γαλοπούλες) κατά εκατοντάδες και αυτοί τους δίνουνε φρούτα και λαχανικά που δεν έχουν οι Λυκάωνες!!!!

Μια και δυο φτάσανε στην χώρα των Αμπρ!!!

Είχανε μια γιορτή και οι Λυκάωνες αποθεώθηκαν μόλις τους αντίκρισαν οι Αμπρ!!!! βλέπετε τους έχουν ανάγκη για να πιάνουν τα ζωντανά αυτά!!!!

Καθίσανε στο τραπέζι της γιορτής και είχε όλα τα καλά του θεού!!!!

Πέσανε όλοι με τα μούτρα!!!!όλοι!!!!

Μα ο Σπαρκ.....δεν έτρωγε πάρα κοιτούσε μια κοπελιά!!!

Την Μόρλα!!!!!!τον χτύπησε στο κεφάλι ο έρωτας!!!!αλλά υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο!!!

ξεκίνησε το κυνήγι όπου θα κρατούσε ένα μήνα!!!!

Κάθε βραδύ οι Λυκάωνες μαζεύανε τα ζώα και τα πηγαίνανε στα μαντρί του κράτους!!! μετά φαΐ και χορό!!!!

Ο Σπαρκ με την Μόρλα κάθε βράδυ παρέα!!!! ο Λόκχραν και ο Ντόρσια τον σιγοντάρανε μα ο Σαμάνος ήταν σκεπτικός!!!!

Κόντευε να τελειώσει ο καιρός του μαζέματος των ζωντανών και ο Σπαρκ ήταν ανήσυχος!!!!

Δυο μέρες η Μόρλα δεν είχε φανεί!!!!περάσανε 4 το ίδιο!!!περάσανε 7 και είπε στον Σαμάνο!!!!

-Πρέπει να μάθω τι έγινε αν είναι καλά!!!

Ο Σαμάνος του είπε!!!!

-Θα ήταν φρονιμότερο να μην μάθεις το έχει γίνει Σπαρκ!!!! διότι θα στεναχωρηθείς!!!!

-Την πείραξε κανείς;!

-Όχι!!!!

-Είναι καλά στην υγεία της;!

-Ναι!!!!

-Τότε;!

Κάνε αυτό που σου λέω!!!!μα βέβαια δεν το έκανε!!! μέσα στον πληθυσμό των 600.000 χιλιάδων Αμπρ άρχισε να μυρίζει σαν τρελός και να ψάχνει!!!

Στο κατώφλι του τον είχε πάρει ο Λόκχραν και ο Ντόρσια!!!!

Μύριζε μύριζε μύριζε.....ώσπου την βρήκε!!!!έκανε μπήκε μέσα εκεί που ήταν το σπίτι και ήταν τρεις άνδρες!!!!

Μα ο ένας μύριζε έντονα σαν την Μόρλα!!!!!!

Τρελάθηκε ο Σπαρκ πιστεύοντας ότι ή είχε δεσμό μαζί της ή κάτι κακό της είχε κάνει!!!

Τον βούτηξε από τον λαιμό και άρχισε να φωνάζει που είναι η Μόρλα!!!!

οι άλλοι δυο ήταν έτοιμοι να του επιτεθούνε μα ο άντρας αυτός τους έκανε σινιάλο μην τον πειράζουνε!!!!

Τον άφησε κάτω και του είπε!!!

-Λοιπόν;!

-Εγώ είμαι η Μόρλα μα τώρα λέγομαι Μορλ!!!!

-Ε;! με δουλεύεις ρε!!!!!!;!!!!!!

-Όχι!!!!!!αλήθεια σου λέω!!!!

Σήκωσε τον διπέλεκα να τον τελειώσει μα ο Λόκχραν τον τελείωσε και του είπε!!!!

-Οι Αμπρ είναι ερμαφρόδιτοι Σπαρκ!!!

-Τι είναι αυτό;!

-Έχουν διπλά γενετικά όργανα γυναικεία και ανδρικά!!!! και στα 25 τους η φύση τους μεταλλάσσει σε άνδρες ή γυναίκες και έχουν μόνο αυτά τα γεννητικά όργανα!!!!

έτσι και με την Μόρλα δυστυχώς για σένα!!! η φύση επέλεξε να γίνει γυναίκα!!!!!!

Ο Σπαρκ έφυγε χωρίς να μιλήσει σε κανέναν σέρνοντας τον διπέλεκα στο έδαφος με πλήρη απογοήτευση!!!!

Είχε πάθει την πλάκα του!!!!!!

Τις επόμενες μέρες κυνηγούσαν να μαντρώσουνε τα ζώα!!!!τελειώσανε και φύγανε!!!!

Ο Σπαρκ δεν μιλιότανε!!!!!!ο Σαμάνος τον κοίταζε συνέχεια!!!!!!ανησυχούσε!!!!

του είπε τότε ο Ντόρσια!!!!

-Μην σκας θα τον κάνω εγώ καλά!!!!

-Άσε τις μαλακίες Ντόρσια είναι στεναχωρημένος!!!!

Ο Ντόρσια πετάχτηκε σαν ελατήριο!!!! πάνω σε ένα δένδρο και ξεκίνησε!!!!

-Βρε βρε βρε βρε τι έχουμε εδώ!!!!!!;!!!!!!

Τον Λόκχραν τον αρχηκυφήνα και ένα βουνό παράλυτο που περπατά!!!!

Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝ

Έτος 1829.....ο Κάσταν βάδιζε σαν νεκροζώντανος στην επιφάνεια της γης.....όλα γύρω του ήταν μαύρα.....

Ήταν τόσο μαύρα και το φως του ήλιου έλαμπε.....περπατούσε μαραζωμένος ...αβοήθητος από τον ίδιο τον καημό του.....από τον πόνο του....οι φρουρά του από απόσταση αμίλητοι όλοι και προβληματισμένοι....μα εκείνος συνέχιζε...να περπατά και να περπατά λες και μόνο για αυτό υπήρχε.....!!!!

Μόνο για να περπατά....είχε διανύσει μια απόσταση από Τριπολιτσά μέχρι Πράγα με τα πόδια ασταμάτητα 9 μέρες και 9 νύχτεςτα πόδια του είχαν ματώσει μα εκείνος συνέχιζε....

συνέχιζε να περπατά και να περπατά....

Ο Σαμάνος Λυκάωνων είχε μεγάλο καημό....και κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα....

ώσπου.....άρχισε να βρέχει δυνατά!!!πολύ δυνατά και ξαφνικά....

ήταν βράδυ....η ώρα 3 τα ξημερώματα λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πράγα....

Η βροχή ήταν πυκνή και βαριά.....ο Κάσταν έπεσε στα γόνατα σηκώνοντας τα χεριά του ψηλά.....όλοι κάνανε το ίδιο από την φρουρά του εκτός του Λόκχραν που έστεκε ασάλευτος κοιτάζοντας τον Κάσταν να υποφέρει...ήξερε....αν πήγαινε κοντά του θα τον κομμάτιαζε ο Κάσταν.....

Ο Κάσταν εκτός τα χέρια είχε σηκώσει και το κεφάλι και οι στάλες της βροχής λυσομανούσανε πάνω του σε σημείο να τον κάνουν να νιώθει τσούξιμο... μα αυτός ήταν εκεί ασάλευτος....τα δάκρυα του μπερδεύτηκαν με τις στάλες της βροχής...και η ανάσα από το στόμα του κυλούσε σαν φάντασμα αναμεσα από σκιές....μα ήταν εκεί ασάλευτος....ήθελε να ξεπλύνει τις αμαρτίες του με τα δάκρυα του Μαν Η Του και αυτήν την δόση ήταν πολλά και δυναμώνανε ώρα με την ώρα.... Ο μονότονος θόρυβος της δυνατής βροχής ξαφνικά έσπασε και έγινε βοή θανάτου και καταστροφής.....

Ο Λόκχραν πετάχτηκε στον αέρα σαν σίφουνας φωνάζοντας στην φρουρά.....

<< Αλούκτρ Τρεκρ >> (χείμαρρος)!!!!!!

Ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να τρέχουν και να πηδάνε προς τον Κάσταν.....μα...ήταν ήδη πολύ αργά.....ένας τεράστιος χείμαρρος καθώς στεκότανε στα 4 τον χτύπησε κατάστηθα από το πουθενά και ο Κάσταν ο δίκαιος χάθηκε στα βραχολασπόνερα του μέσα σε ξύλα και σκουπίδια του αγρού.....!!!!!!

Ο Λόκχραν κόντεψε να πάθει συγκοπή στην θεά αυτή και προσπαθούσε μέσο της μυρουδιάς να δει προς τα που έκανε....φώναξε....φώναξε....

<< Ρικρανετράκρλ >> (μυρίστε!!!!!!)

Αυτό έκαναν όλοι πηδώντας και τρέχοντας στα πρωτόνερα του χειμάρρου μα ο Κάσταν άφαντος ως μυρουδιά μα και στην κοινή θεά.... Μετά από δυο ώρες τρεξίματος οι Λυκάωνες κουραστήκανε...δεν αντέχανε άλλο... ένας ένας αρχίσανε να παραδίδουνε πνεύμα από την κούραση.....

Οϊμέ....ο Κάσταν ο δίκαιος χάθηκε τόσο άδικα και άδοξα....είπε ένας Λυκάων!!!

Ο Λόκχραν πάρα την κούραση του έτρεξε και του είπε αγριεμένα...!!!!

-Αδοξα!!!;!!!!άδοξα!!!;!!! ακόμα και με το χείμαρρο πάλεψε και εσύ λες άδοξα.....

Γύρισε όμως και έκανε ξανά για τον χείμαρρο.....ψάχνανε από δω και από κει σε κάθε όχθη που είχε περάσει ο χείμαρρος....μα τίποτα.....την πέμπτη μέρα πεινασμένοι και εξαντλημένοι ψάχνοντας το πτώμα του Κάσταν μια φωνή κουρασμένη φώναξε.....

- Ανρόκρ Χράκρλρ >>!!!! (από δω)!!!!

-Μερένκρ ρέλ!!! (τον βρήκα)!!!!

Μια περίεργη δύναμη φαίνεται να απόχτησαν όλοι...και άρχισαν να τρέχουν προς τα εκεί...

έφτασαν εκεί που ήταν ένας από την φρουρά και κάτω από πέτρες ξύλα κορμούς και λάσπες ίσα ίσα φαινότανε το πρόσωπο του Κάσταν.....

Άσπρο...όπως οι νεκροί...γεμάτο λάσπες.....ο Λόκχραν έπεσα στα γόνατα δίπλα του.....λιγώθηκε η καρδιά τουμα μέσα στο πόνο και τα δάκρυα του αλλά και στο λασπωμένο πρόσωπο του Κάσταν διέκρινε κάτι που είχε το πρόσωπο του....κάτι που δεν έχουν οι νεκροί...!!!!

Μελαγχολία και λύπη....ασάλευτη μεν αλλά ήταν εκεί...έδωσε διαταγή άμεσος να μαζέψουν από πάνω τα μπάζα του χειμάρρου ..

Όλοι ακούγανε την καρδιά του που χτυπούσε αργά....αργά...λες και ήταν έτοιμος να πεθάνει....λύσσιαξαν!!!!

Τον ξεσκέπασαν σε χρόνο ρεκόρ παρόλη την κούραση τους.....

τον πήρανε και πήγανε σε ένα γειτονικό λόφο...είχαν ξανά περάσει από κει.....

Ξέρανε!!!!4 πήγαν για τροφή ...ο Σαμάνος τους έπρεπε να φάει!!!να γίνει δυνατός και πάλι...

ο Λόκχραν του έπλυνε το πρόσωπο και του μιλούσε....του έλεγε λογία να γελάσει ...να ξυπνήσει από την μελαγχολία...

(Να μερικά)....

<<Ελα Σαμάνε μου....έλα πατέρα μα ξεπλύθηκαν για πάντα οι ανύπαρκτες αμαρτίες σου.....πολέμησες τον << Αλούκτρ >> (χείμαρρο) και τον στέρεψες...>>

Μα τα μάτια του Κάσταν ήταν ακίνητακαι βουρκωμένα.....έψησαν.....αυτά που φέρανε

μα τίποτα.....τον έπλυναν όλον και τον στέγνωσαν.....κοιμήθηκαν με δόσεις.....

το επόμενο πρωί ο Λόκχραν ξύπνησε και πετάχτηκε σαν ελατήριο....

ο Κάσταν έλειπε...έκανε έξω ρωτώντας τους φρουρούς....του έδειξαν...του είπαν.

Μίλησε.....ο Λόκχραν πήγε κοντά του....

-Σαμάνε μουείσαι καλά τώρα Σαμάνε μου!;!

-Δεν θα γίνω ποτέ καλά Λόκχραν...

-Γιατί Σαμάνε μου καλέ γιατί....!;!

-Διότι έτσι πρέπει να γίνει....

-Μα πως!;!

-Ακόμα και ο χείμαρρος που άκουγα ότι ερχότανε αρνήθηκε να μου δώσει τον θάνατο παρότι τον αγκάλιασα και του παραπονέθηκα.....με έφτυσε και με άφησε ζωντανό σαν μια ανάμνηση φευγαλέα....

-Γιατί Σαμάνε μου θες να πεθάνεις δεν μας αγαπάς!;!

-Ο πόνος είναι αβάσταχτος Λόκχραν....δεν θα την έχω ποτέ μου....να την χορτάσω ...θα έρχεται και θα φεύγει όπως έγινε και πάλι....

-Σαμάνε μου μπορείς να τα αλλάξεις όλα ξέρω ..τα άκουσα...
-Ναι
-Γιατί δεν το κανείς;!
-Δόθηκαν υποσχέσεις Λόκχαν πήγα στην κόλαση και γύρισα...
-Ξέρω ότι μπορείς Σαμάνε μου....
-Θα γίνει μόνο όταν την αρνηθώ.....και θα έρθει από μόνη της να με βρει...θα την οδηγήσει ο καημός μου...και όταν γίνει αυτό θα είναι το τέλος....μα θα βασανιστούμε και γω και αυτή....ώσπου να πάμε να ζήσουμε μαζί.....και αυτήν την φορά θα βρει εμένα ο θάνατος και όχι αυτήν!!!!
-Εσένα!!!;!!!
-Εμένα...ναι διότι έτσι είναι γραμμένο και προπεμενοποιημένο....και θα υπάρχουν πολλοί τότε δίπλα μου και καλά....και άλλοι θα λένε το κοντό τους και άλλοι το μακρύ τουςμα θα τις έχω δώσει κάτι που τόσο θα θέλει.....η καρδιά της.....και γω ...θα ανθρωπίζω σιγά σιγά διότι έτσι πρέπει να γίνει έτσι ήταν η συμφωνία με τους Αχρόνιους.....φτάνει όμως το εξής Λόκχαν αδελφέ μου.....!!!!
-Τι Σαμάνε μου πες μου τι;!
-Να με έχει αγαπήσει και αυτή....ειδάλλως δεν θα γίνει τίποτα και θα συνεχίσω να τραβιέμαι και πάλι....
-Μα δεν σε αγαπά Σαμάνε μου...
-Το να αγαπάς Λόκχαν κάτι δεν είναι καθημερινότητα....είναι αναπνοήείναι κάτι το μαγικό....το απέραντο....εύχομαι να αγαπήσεις και εσύ έτσι κάποτε.....
-Μα μπορείς να το αλλάξεις είδα τι είχες δώσει στους Αχρόνιους τότε και τι σου έδωσαν...γιατί δεν το αλλάξεις....!;!γιατι;!;!
-Να μάθεις όταν κάνεις συμφωνίες να τις τηρείς ειδικά όταν πρόκειται για κάτι που αγαπάς πολύ....
-Σαμάνε μου...
-Ασε με τώρα
-Μα....
-Τώρα!!!!

Ο Κάσταν άρχισε να προχωρά και πάλι....αυτήν την φορά το πρόσωπο του ήταν αγέρωχο και ο τρόπος που περπατούσε...όμως.....ένα σκιαγράφημα μελαγχολίας είχε χαρακτή στο πρόσωπο του....
Τέλος

-Με συγχω...ρειτε.....

-Να σε συγχωρέσω!;!

-Θα υποστείς τις ποινές των Λυκάωνων.

-Πάρτε την.

Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν πάρει το παιδί τον γιατρό και την γυναίκα και είχαν πάει βόρεια.

Περάσανε την πύλη και πήγανε κάτω το παιδί το πήγανε στα ξωτικά όπου και το κάνανε αμέσως καλά. Την άλλη μέρα φέρανε τους ανθρώπους μπροστά στο συμβούλιο και στον Σαμάνο.

Έδειχναν αρκετά φοβισμένοι και δεν πιστεύανε τα μάτια τους τι είχαν δει μέχρι εκείνη την ώρα.

Η δίκη άρχισε.

-Λοιπόν!!!!

Είπε ο Κάσταν.

-Αγαπητό συμβούλιο ορίστε που δεν υπάρχουν άνθρωποι είναι ζωντανοί μπροστά σας.

Oooooooooo κάνανε όλοι οι αρχηγοί!!!!

-Τώρα λέω να τους πάμε στην αγορά του Άκροσχυ να τους πουλήσουμε τι λέτε!;!

-Ναι ναι ναι!!!!

-Έτσι εμείς οι Λυκάωνες θα είμαστε οι πρώτοι που βρήκαμε ανθρώπους στην μέση γη και θα γεμίσουμε χρυσάφι και δόξα.

-Ναι ναι ναι!!!!

Ξανά φωνάξαν!!!!

Ο γιατρός τραυλίζοντας είπε:

-Τι θα μας κάνουν!;!

Ο Κάσταν απάντησε:

-Η με τύπου κρεμμυδάκια ή με ξινή κρέμα.

Ο γιατρός ξεροκατάπιε δεν είπε τίποτα.

-Να τους πάτε στην αγορά και να μου φέρετε τα χρυσάφια μου τώρα.

Αμέσως δυο Λυκάωνες τους πήρανε και φύγανε. Στο δρόμο εκλιπαρούσανε και οι δυο να τους αφήσουν να φύγουνε, κάποια στιγμή πριν την πύλη σταματήσανε αλλάξανε και τους είπανε .

-Εντάξει δεν θα σας πάμε στην αγορά εκεί ευθεία είναι η πύλη περάστε και θα φτάσετε κοντά στην Ξάνθη φύγετε.

Έκαναν να φύγουνε χεσμένοι από φόβο και τότε μπροστά τους προσγειώθηκε ο Σπαρκ 3.50 ύψος χεστήκανε.

-Εγώ είμαι ο πατέρας του παιδιού αλήτη εσένα θα σε φάω και σένα πόρνη θα σε βιάσω και θα σε βιάσω και θα σε βιάσω...(πόσες φορές είπε να το πω μονολογούσε ψιθυριστά) τέλος πάντων θα σε βιάζω όσο θέλω για πολλά χρόνια και μόλις σε βαρεθώ θα σε φάω και σένα.

Και οι δυο έβαλαν τα κλάματα.

Έκανε ο Σπαρκ ότι πήγε να τους πιάσει και έκανε ότι γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι!!!! κάνανε και περάσανε την πύλη!!!!

Βρεθήκανε σε βουνό.....κατεβαίνανε γεμάτοι τρομάρα!!!

Ξαφνικά ένας Λυκάωνας τους πετάχτηκε μπροστά τους!!!με την φωνή του Λυκάωνα τους είπε:

<< Είμαι ο πατέρας του παιδιού!!! σε ευχαριστώ που το κράτησες στην ζωή και σε μισώ για αυτό που πήγες να κάνεις εσένα και την τσουλά σου!!!! αν μιλήσετε για την πύλη στο βουνό θα πεθάνετε αμέσως >>.

Έκανε και έφυγε!!!!

Κάνανε και φτάσανε σε πολιτισμό ...τελικά φτάσανε στην Καστοριά!!!!

Η γυναικά παραιτήθηκε ο γιατρός έφυγε και πήγε Γερμανία δεν ξανά γύρισε ποτέ Ελλάδα!!! δεν ξανά χειρούργησε ποτέ!!!! έγινε επίκουρος καθηγητής και έκανε μαθήματα σε πανεπιστήμιο!!! και όταν καμιά φορά η συζήτηση έφερνε κουβέντα για παράξενα όντα έλεγε!!!!

<< Υπάρχουνε μην υποτιμάτε τίποτα!!!! ποτέ δεν ξέρετε τι θα συναντήσετε στην ζωή σας μα όταν το κάνετε αυτό κοιτάχτε να το διαφυλάξετε με την ζωή σας και να το κάνετε καλά αν έχει την ανάγκη σας και αφήστε το να φύγει >>.

Πέθανε το 2011 στις 3 Μαρτίου στο Μπόχομ!!!!

Τέλος!!!!!!

Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Κάποτε υπήρξε ένας θεραπευτής!!!! θεράπευε σχεδόν τα πάντα εκτός τον θάνατο!!!! αν το έκανε και αυτό θα λεγότανε θεός και όχι θεραπευτής!!!! είχε πολύ ηλεκτρομαγνητισμό μέσα του και με αυτήν την ιδιότητα τραβούσε μέσα του κάθε αρρώστια που έβρισκε από τον κάθε φουκαρά όπου ήταν άρρωστος!!!!

Τι καρκινοπαθείς ...τι με σύφιλη ...τι τι τι και τι δεν μπορείτε να φανταστείτε.....!!!!

Ακούμπαγε τους αρρώστους και τους διοχέτευε τον ηλεκτρομαγνητισμό που είχε σε όλο τους το σώμα!!!!

Οι ασθενείς δεν καταλάβαιναν τίποτα εκτός ίσως κάποιοι από μικρή φαγούρα ή μετέπειτα την επόμενη ή την μεθεπόμενη εκεί που τους είχε ακουμπήσει ένα μικρό πόνο!!!!

Ο ηλεκτρομαγνητισμός γέμιζε το σώμα τους και κατά ένα περίεργο τρόπο γρήγορα και ταχύτατα η κάθε αρρώστια περνούσε στο δικό του σώμα!!!!

Ο θεραπευτής την πρώτη μέρα έδειχνε εντάξει αν και λίγο ζαλισμένος.....από την τρίτη όμως και μετά περνούσε τα πάνδεινα μέχρι να βγάλει αυτός την αρρώστια από μέσα του!!!!

Αν και την έβγαζε εκείνη την ώρα...όπως με έναν εμετό από πηχτό υγρό σαν λάσπη ή σαν σύννεφο μαύρο να βγαίνει από το στόμα του!!!!

Όμως πάντα εμμέναν κατάλοιπα μέσα του είτε λίγα είτε πολλά!!!!και αυτά από την τρίτη μέρα και μετά πολεμούσε να βγάλει.....!!!!ή με συνεχόμενες διάρροιες ή με συνεχόμενους εμέτους ή με συνεχόμενους πυρετούς ή με συνεχόμενους πονοκεφάλους ανάλογα την αρρώστια που γιάτρευε!!!!

Τέτοιοι θεραπευτές σήμερα σπανίζουν μπορεί να είναι 3 οι δυο σε όλο τον κόσμο και δεν αμείβονται!!!!

Αν δεχθούνε χρήματα τότε το πάνε σε φτωχές οικογένειες.....!!!!

Έτσι λοιπόν μια τέτοια περίπτωση θεραπευτή θα σας πω πριν χρόνια που είχε κάνει κάποιον καλά το τι έγινε!!!!

Τον φωνάξαν να δει μια κοπέλα...λέγανε ότι είχε την παλιό αρρώστια στο κεφάλι!!!!

ο θεραπευτής μπήκε στο σπίτι και είδε την κοπέλα!!! δεν μιλούσε απλά κοιτούσε σαν χαμένη!!! Ζήτησε να του φέρουνε ένα λεμόνι ένα κάρβουνο και ένα σύρμα χαλκού!!!!

Πράγματι τα φέρανε!!!! έφτυσε το κάρβουνο για τα καλά και το έτριψε στο πιάτο όπου σάλιο και κάρβουνο έγινε μια γλίτσα!!! την πήρε με το δάχτυλο του και πασάλειψε τον δεξί κρόταφο της κοπέλας μετά πήρε το σύρμα χαλκού και το κάρφωσε στο λεμόνι βαθιά και περίμενε για ένα λεπτό!!!! ύστερα γύρισε το λεμόνι προς το στόμα του με το σύρμα να ακουμπάει την γλώσσα του!!!!

Άρχισε να το ζουλάει και ο χυμός του λεμονιού μέσο του χάλκινου σύρματος έπεφτε στην γλώσσα του!!!!

Εφόσον το ξεζούμισε όλο έπιασε το κεφάλι της κοπέλας και με την γλώσσα του ακούμπησε τον σαλιωμένο από κάρβουνο κρόταφο της!!!!

Μετά από ένα λεπτό μια κίτρινη βλέννα άρχισε να τρέχει από την γλώσσα του και τον κρόταφο της κοπελιάς!!!!

Στην αρχή οι δικόι τις δεν ήξεραν τι να πιστέψουνε....και με το δίκιο τουςμα ξαφνικά σταμάτησε ...πετάχτηκε πίσω σαν ελατήριο ο θεραπευτής με σπασμούς έμεινε στα γόνατα να κοιτά το ταβάνι με ανοιχτό το στόμα.....!!!!

Ένας γκρι πυκνός καπνός άρχισε να βγαίνει από το στόμα τουαμέσως ανοίξανε το παράθυρο και ο καπνός λες και ήταν ζωντανός έβγαине προς τα έξω...για 5 ολόκληρα λεπτά γινότανε αυτό....κάποιος είπε μετά ότι έμοιαζε ο καπνός να είναι ζωντανός.....!!!!

Όταν τελείωσε ο καπνός ο θεραπευτής σηκώθηκε κοίταξε την κοπέλα και τις είπε:

-Κούκλα μου είσαι καλά τώρα!!!! αλλά πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό!!!!

Έφυγε....του δώσανε λεφτά!!!! στην αρχή τους έλεγε όχι όχι μα αυτοί επέμεναν....τα πήρε....τα πήγε σε δυο οικογένειες που δεν είχανε να φανέ....ίσως και για αυτό το λόγο να έτυχε να θεραπεύσει την συγκεκριμένη στιγμή ίσως και όχι.....!!!!

Έφτασε σπίτι του.....άνοιξε το ψυγείο του...δεν είχε τίποτα.....έψαξε τα ντουλάπια ...τίποτα....έκανε εδώ έκανε εκεί βρήκε ένα ξεροκόμματο και άρχισε να το δαγκώνει με μανία και μεγάλη βουλιμία.....!!!!

Είχε να φάει δυο μέρες και η ενέργεια που κατανάλωσε του προκαλούσε μεγάλη πείνα.....

Στάθηκε κουρασμένος και εξαντλημένος στο παράθυρο από το μοναχικό του διαμέρισμα....ψιλόβρεχε.....έκανε κρύο.....και τότε το είδε.....!!!!

Η λάμπα της ΔΕΗ τρεμπόπαιζε περίεργα και αφύσικα χωρίς κάποιο σκοπό ή να επαναλαμβάνει το ίδιο αναβόσβησμα!!!!

Ήταν σαν η κολόνα της ΔΕΗ να του έστελνε κάποιο κώδικα μορς.....!!!!

κοίταξε με τα κουρασμένα μάτια του και μονολόγησε.....!!!!

<< Μόλις γίνω καλά...θα πάω >>

Αμέσως κολικοί του στομαχιού τον πιάσανεκαι ξεκίνησε το μαρτύριο των δεκαπέντε ημέρων από διάρροια και όχι μόνο!!!!

Σαν περάσανε οι δεκαπέντε μέρες διάρροιας αλλά και πείνας στάθηκε στο παράθυρο και πάλι να δει την κολόνα με την λάμπα.....!!!!

Η ώρα στο ρολόι έδειχνε 3 το βράδυ!!!!η κολόνα έδειχνε να λειτουργεί κανονικά ο φωτισμός τηςμόλις είπε ο θεραπευτής πες μου....η κολόνα άρχισε το αναβόσβησμα και πάλι με το να αναβοσβήνει σε κώδικα μορς.....!!!!μόλις τελείωσε ο θεραπευτής είπε:

<< Ελπίζω να είναι το τελευταίο...πεινάω και κουράστηκα πλέον >>

Ο θεραπευτής έφυγε....και με τα πόδια ταξίδεψε 5 μέρες από το σπίτι του φτάνοντας σε ένα μικρό χωριό.....!!!! εκεί πήγε στο σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου είχε την

γυναίκα του του θανατά...είχαν περάσει γιατροί και επιστήμονες και λέγανε ότι μέχρι αύριο θα έκλεινε τα μάτια της!!!!

Χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα!!!! ο άντρας της γυναίκας και οι δυο κόρες της με τους άντρες της απορήσανε ποιος ήταν!!!ο θεραπευτής τους είπε απλός να την κοιτούσε....ο άντρας δέχθηκε έτσι και αλλιώς δεν είχε άλλη επιλογή.....!!!!

Στάθηκε πάνω από την γυναίκα και της έπιασε το χέρι σαν να της κοιτούσε το σφυγμό!!!!

Η οικογένεια μόλις είδε την κίνηση αυτή δεν έδωσε περεταίρω σημασία όλοι όσοι περάσανε το ίδιο κάνανε!!!!

Ο θεραπευτής μετά από λίγο ψιθύρισε στην γυναίκα που ήταν ετοιμοθάνατη.....!!!!

<< Δεν θέλω χρήματα καλή μου ...λίγο ψωμί θέλω πεινάω >>

Η γυναίκα σηκώθηκε και άρχισε να τον αγκαλιάζει και να τον φυλάει και να φωνάζει θα σου μαγειρέψω ότι θέλεις σωτήρα μου....

Οι δικόι της τα χάσανε ...κλάματα αγκαλιές φιλιά....μα ο θεραπευτής είχε φύγει και πάλι.....μετά από λίγη ώρα πήρανε είδηση ότι είχε φύγει η γυναίκα σαν υστερική φώναζε όχι!!!! όχι!!!! αθέτησα το λόγο μου δεν του έδωσα λίγο ψωμί τίποτα...να τον βρούμε.....!!!!

Όλοι άρχισαν με τα αυτοκίνητα τους να τον ψάχνουν!!!! ο άντρας της γυναίκας πήρε δυο Αμερικαν Χάουντ ιχνηλάτες που είχε και τους έδωσε την μυρωδιά του θεραπευτή και αρχίσανε το περπάτημα και την αναζήτηση.....!!!!

Μετά από 3 χιλιόμετρα τα σκυλιά κοκαλώσανε και δεν προχωράγανε άλλο!!! μα ο άντρας έκαμε ποιο πέρα με τα πόδια μονός του και τότε το είδε.....ίσως είναι ο μοναδικός που το έχει δει μέχρι σήμερα.....!!!!

Ο θεραπευτής ήταν ξαπλωμένος κάτω από μια τεράστια καρυδιά!!!! δυο φωτεινές μπάλες ήταν πάνω από το σώμα του στο σημείο του κεφαλιού και του έπαιρναν την ψυχή όπως είπε...του τραβήξαν από το σώμα την ψυχής και με δυο δρασκειές όχι σαν να πετάνε μα σαν να πηδούσανε μπήκανε στην λάμπα από την κολόνα της ΔΕΗ που ήταν εκεί!!!!!!

Ο άντρας έτρεξε στο νεκρό σώμα του θεραπευτή...γονάτισε....δάκρυα κυλήσανε από το πρόσωπο του κοιτώντας το νεκρό θεραπευτή που είχε μείνει με την μπουκιά από το ψωμί στο στόμα....και με μαύρο πηχτό υγρό να τρέχει συνάμα από το στόμα του!!!!!!

κανείς δεν τον ήξερε τον φουκαρά...έτσι την κηδεία την έκαναν με έξοδα της οικογένειας που έσωσε την γυναίκα.....!!!!!!

Την ιστορία αυτή την έχει πει ο Κλαρκ Μάθιου στο Κεντάκι των ΗΠΑ το ποιο αξιοπερίεργο από όλα είναι από το 1947 μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη κολόνα στον επαρχιακό δρόμο παρόλο ότι έχουν αλλάξει την λάμπα εκατοντάδες φορές τρεμοπαίζει τα βράδια σαν να στέλνει σε κάποιον σήματα μορς!!!!!!

Τέλος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΟΙ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΕΣ

Πάνε περίπου 179 χρόνια και η μέση γη είχε περάσει έναν καλό πόλεμο με τους δρακονιανούς!!! Από όλες τις πλευρές τις συμμαχίας χάθηκαν πολλοί ακόμα και από τους Λυκάωνες. Ο πόλεμος όμως μπορεί να φέρνει νίκες αλλά φέρνει και δυστυχίες.....!!!!!!

Έτσι λοιπόν στην Λυκαωνία πολλοί είχαν χάσει πολλούς δικούς τους....αδέλφια, πατέρες, συζύγους.....

Εδώ είμαστε!!!!!!

Η Νάρκα έχασε τον σύζυγο της και δεν μπορούσε πλέον να μείνει μόνη με τα δυο παιδιά της ,τα πάντα μέσα στο σπίτι της θυμίζανε τον άντρα της έτσι του έβαλε φωτιά και έμεινε απόκληρη.

Αμέσως η αδελφή της η Ιρκ έτρεξε και της είπε να πάει σπίτι της ήταν και αυτή μόνη!!! Είχε χάσει και αυτή τον άνδρα της σε πιο παλιά μάχη.

Καταραμένη ώρα όμως..... οι δυο αδελφές δεν τα πηγαίνανε και τόσο καλά διότι από μικρές είχαν προβλήματα ζήλιας και κακομοιριάς ανθρώπινης αδυναμίας, δεν την έδειχναν όμως διότι υπάρχει ο νόμος που δηλώνει θανάτωση.

Έτσι λοιπόν μπήκανε στην ίδια στέγη. Στην αρχή πηγαίνανε όλα καλά μα στην πορεία τα πράγματα αλλάξαν και αρχίσανε σιγά σιγά να υπάρχουν βίαιοι αντίλογοι με ειρωνεία αλλά και ιδιαίτερο πάθος θυμού.

Ξεσίπωτες και καθυστερημένες σαν άνθρωποι που βρίσκονται σε κόντρες για το τίποτα και όλα αυτά μπροστά στα παιδιά. Μέχρι που ένα πρωί έγινε το κακό και αλλάξαν και οι δυο και πιαστήκανε στα χέρια στις δαγκωνιές και στις νυχιές.....

Η μάχη αναμεταξύ τους ήταν μεγάλη και αιματηρή και όταν δυο θηλυκοί Λυκάωνες σκοτώνονται είναι κάπως φύση αδύνατον κάποιος να τους χωρίσει.

Έφτασε η αρχηγός της φυλής προσπάθησε να τους χωρίσει μα δεν κατάφερε τίποτα, η μάχη μαινότανε μια στις σκεπές μια στο δρόμο μια στο πάρκο

Τα νέα έφτασαν στο φρουραρχείο όπου είπανε ότι κάτι πρωτόγνωρο γίνεται στην όγδοη φυλή.

Ο Σπαρκ πήρε δέκα μάχιμους και πήγε στην όγδοη φυλή να δει τι γινόταν και αυτό που είδε τον σόκαρε!!!!!!

Οι δυο αδελφές είχαν γίνει κομμάτια και έβριζε η μια την άλλη μετά χειρότερα λόγια. Ο πατέρας τους ο άμοιρος προσπαθούσε και η μάνα τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τις χωρίσουν. Ούτε ακόμα στην εμφάνιση της φρουράς δεν πτοήθηκαν.

Ο Σπαρκ φώναξε και τους είπε να σταματήσουν μα αυτές τον έγραψαν κανονικά. Εφόσον δεν σταμάταγαν ο Σπαρκ έδωσε εντολή να τις συλλάβουν και αν αντισταθούν να πεθάνουν!!!!!!

Αν και σταμάτησαν να σφάζονται δεν σταμάτησαν με το στόμα όμως....και λέγανε λέγανε λέγανε...

Φυλακιστήκανε και έλεγαν και οι δυο ότι όταν βγούνε θα σφάξει η μια την άλλη.

Ήταν στην φυλακή 5 μήνες και κάθε μέρα έλεγαν το ίδιο πράγμα ώσπου κατέβηκε ο Κάσταν ο δίκαιος ο Σαμάνος τους από την επιφάνεια τις γης.

Ενημερώθηκε για όλες τις δίκες που είχε να κάνει και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η ιστορία και διέταξε αμέσως να παρουσιαστούν ενώπιο όλων των αρχηγών των φυλών των Λυκάωνων αλλά και ενοποιόν του να δώσει μια λύση αλλά και ποινές.

Σαν λυσοιασμένες ύαινες κάνανε όταν τις πήγανε στην αίθουσα. Ήθελε η μια να βγάλει τα μάτια της άλλης μα μόλις τους φώναξε ο Κάσταν να βγάλουν τον σκιασμό αγριεμένα το έραψαν με μιας.

Ο Κάσταν τους είπε:

-Θα σας ακούσουμε και θα σας ακούσω και τις δυο με προσοχή μεγάλη αλλά αν ξανά αρπαχτείτε θα εκτελεστείτε αμέσως. Αν διακόψει η μια την άλλη θα εκτελεστείτε αμέσως. Αν ειρωνευτεί η μια την άλλη θα εκτελεστείτε αμέσως. Αν κουνήσετε έστω και το δαχτυλάκι σας αν δεν σας δοθεί ο λόγος θα εκτελεστείτε αμέσως.

Όπως ήταν λογικό κατούρησαν αίμα και το έραψαν.

Ο Σπαρκ πλησίασε τον Κάσταν και του είπε ψιθυριστά

<< Πατέρα να τις ξεκάνουμε να τελειώνουμε δεν τις βλέπεις είναι δαιμονισμένες μην κολλήσουν και τους άλλους >>.

Ο Κάσταν χαμογέλασε και του είπε:

-Κάτσε να δεις πως βγαίνουν τα δαιμόνια παλληκάρι μου σε εμάς εδώ κάτω.

Αμέσως ξεκίνησε η δίκη και ρώτησαν πρώτα την μεγάλη αδελφή τι είχε γίνει και φτάσανε εκεί που φτάσανε!!!!

Αυτή είπε:

<< Έχασα τον άντρα μου στην μάχη και έμεινα ορφανή από άντρα και ορφανά τα παιδιά μου από πατέρα όλα μου τον θυμίζανε και έκαψα το σπίτι μου, η αδελφή μου με μάζεψε και την ευχαριστώ για αυτό αλλά είχαμε προηγούμενα από μικρές και έτσι μετά από λίγο καιρό αναζωπυρώθηκε το όλο σκηνικό και δεν πήγαινε άλλο και αρπαχτήκαμε στα χέρια.>>

Αμέσως μετά πήρε τον λόγο και η άλλη

<< Ναι δεν σας είπε όμως ότι η ειρωνεία της και η αλαζονεία της είναι ποιο μεγάλη και από τη γλώσσα της. Εγώ ανοίξα το σπίτι μου και την έβαλα μέσα και εγώ έχασα άντρα και παιδί στην μάχη και δεν έκανα έτσι αλλά στην συνέχεια με ειρωνευότανε και δεν έκανε τίποτα στο σπίτι μέσα παρά πήγαινε σε φίλες τις που δεν ήταν δικές μου και λέγαν και λέγαν και όταν της τα είπα αυτά αρπαχτήκαμε >>!!!!

Το συμβούλιο διέκρινε ένα είδος ζήλιας σε πολύ ανεπτυγμένο χρόνο και αποφάσισε την θανάτωση και των δυο. Στο άκουσμα της θανάτωσης τους άρχισαν οι αδελφές να κατηγορεί και πάλι η μια την άλλη!!!!

Τώρα τον λόγο τον είχε ο Κάσταν ο δίκαιος!!!!

-Σκάστε ύαινες σκάστε!!!!

Σταμάτησαν οι πάντες να μιλάνε στην επιβλητική αίθουσα των Λυκάωνων!!!! \

Ο Κάσταν συνέχισε!!!!

-Υπάρχουν νόμοι σκληροί στις φυλές αλλά ούτε και οι νόμοι δεν σας φόβισαν κάργιες. Δεν σεβαστήκατε ξετσιπίωτες ούτε τα παιδιά σας ούτε τα ανίψια σας αλλά ούτε τους γέροντες γονείς σας. Δεν με νοιάζει εμένα τι έχετε αναμεταξύ σας αλλά τα αποτελέσματα των πράξεων σας και τώρα το μόνο που κάνατε είναι να επιβληθεί ο ποιο σκληρός νόμος επάνω σας.

Να πεθάνετε!!!!

Νομίζετε ότι αυτό εμένα με χαροποιεί;! Νομίζετε ότι θέλω να σας δω νεκρές;! Ίσως να μπορώ να αλλάξω τον νόμο ίσως αλλά το σκέφτομαι ότι ίσως σας αξίζει να σας πάρουν τα κεφάλια και τα ανίψια σου εσένα και σένα τα παιδιά σου να μεγαλώσουν σε σωστές οικογένειες που θα τα αγαπούνε και θα τα σέβονται και δεν θα κοιτάνε την πάρτη τους και την ζωή τους.

Τις κοιπούσε με τέτοιο τρόπο που νόμος αυτός θα ήταν ο δήμιος τους. Τότε ο Κάσταν σταμάτησε και είπε:

Φέρε τον πατέρα και την μητέρα τους εδώ τώρα.

Πράγματι τους έφεραν και τους έβαλε δικάσιμους και αυτούς δίπλα τους.

-Εσύ πατέρα τι έκανες όταν ήταν μικρές;! και εσύ μάνα;! Κοιτάζατε την ζωή σας και εσείς;!

οπότε αυτές εδώ γιατί τις κάνατε;! Για να προκαλέσουν πρόβλημα στην φυλή όλη των Λυκάωνων;!

και σας ρωτώ ω ρε!!!!

-Η καταδίκη από το συμβούλιο είναι θάνατος!!!! για αυτό τις μεγαλώσατε;! για να τις θανατώσουμε εμείς;!

Ο πατέρας των κοριτσιών είχε σκύψει το κεφάλι και δεν μιλάγε ούτε και η μάνα!!!! Ο Κάσταν συνέχισε!!!!

-Νομίζετε ότι μου αρέσει να σας λέω αυτά τα λόγια σε εσάς τους γονείς;! όχι!!!!

Τώρα όμως σκέφτομαι τι να κάνω. Να τις θανατώσω ή να τις γλυτώσω και να τους δώσω μια δεύτερη ευκαιρία;! Μα αν το κάνω αυτό θα είναι ποιο σκληρό από την θανάτωση. Σε ακούω πατέρα των κοριτσιών πες μου!!!!

Ο πατέρας ο δύσμοιρος σήκωσε το κεφάλι με δάκρυα στα μάτια!!!! ο Κάσταν λύγησε.....είπε:

-Ο Κάσταν άγιο και δίκαιο Σαμάνε μας!!!! ο εκδηλωτής της αγάπης και του χριστού αλλά και των νόμων του πατέρα μας και της μητέρας μας αλλά και μάτια του Μαν η του!!!! Να θανατωθούνε!!!!!!!!!!!!

Εσύ μητέρα των κοριτσιών τι λες αναφώνησε ο Κάσταν!!!!

-Σε παρακαλώ Σαμάνε μου άγιο πάρε εμένα και άσε τα κορίτσια μου να ζήσουνε...σε παρακαλώ.....!!!!!!

Ο Κάσταν απάντησε!!!!

-Να γινότανε από δυο φίλες είναι ακουστώ...να γινότανε από δυο εχθρούς είναι ακουστώ....να γινότανε από διαφορετικές φυλές είναι ακουστώ μα να γίνει από αδελφές!;! είναι ανήκουστο σε μας καθαρά ανθρωπισμός αυτό είναι ανθρωπισμός για αυτό τους έχει πάρει και τους έχει σηκώσει εκεί πάνω όλους!!!!

Απόφαση λοιπόν.

-Λέω να σας δώσω μια ευκαιρία μόνο μια επειδή πιστεύω ότι φταίει η γλώσσα σας και των δυο θα αποκοπεί από το στόμα σας επίσης θα αφαιρεθούν οι πάνω και κάτω κυνόδοντες σας αλλά και τα νύχια σας δια της βίας και αν συνεχιστεί ξανά!;! η θανατική ποινή θα είναι τόσο αργή τόσο επώδυνη και βάρβαρη που θα παρακαλάγατε να είχα αφήσει να γίνει από την πρώτη απόφαση θανάτωσης!!!!

Συμβούλιο!!!! υπάρχει αντίρρησης στην απόφαση μου;

Απάντησαν με μιας όχι!!!!

Τότε αμέσως να γίνει η εκτέλεση απόφασης που είπα εδώ και τώρα.

Αμέσως τις έκοψαν τις γλώσσες έβγαλαν τους κυνόδοντες και τα νύχια τους.

Καθώς έφεγγαν πληγωμένες βαριά ο Κάσταν τους σταμάτησε αγριεμένος.

-Μήπως θα έπρεπε να κάνω το ίδιο και στους γονείς σας ή καλύτερα στα παιδιά σου και τα ανίψια σου εσένα!;

Κούνησαν το κεφάλι τρομαγμένες λέγοντας όχι όχι.

-Τότε αί στα τσακίδια από δω μέσα.....και κανονίστε!!!!

Ο πατέρας των κοριτσιών έμεινε πίσω.....

-Αγιε δάσκαλε!!!!

Ο Κάσταν γύρισε τον κοίταξε και πήγε και του έπιασε τα χεριά λέγοντας του!!!!

-Άγιος είναι μόνο ο θεός αδελφέ μου.

-Όχι!!!!είσαι...θέλω να σε ευχαριστήσω που δεν άφησες να θανατωθούμε....!

-Είσαι άξιος πατέρας ω ρε αλλά ας ελπίσουμε να μείνουνε ήσυχες πλέον.....

-Αγιε δάσκαλε....σε ευχαριστώ και πάλι.

Ο πατέρας έφυγε η αίθουσα έκλεισε και Κάσταν ήταν εκεί καθότανε και σκεφτότανε πως έγινε αυτό με τα κορίτσια....ο Σπαρκ έφτασε κοντά του και του είπε!;!

-Σαμάνε μου πιστεύω ότι έπρεπε να πεθάνουνε θα κολλήσουν και τους άλλους με αυτήν την νοοτροπία και τώρα που τις άφησες να ζήσουν έστω και έτσι δείχνεις αδυναμία.

-Με κρίνεις εσύ ω ρε Σπαρκ!; Τι είμαι εγώ να αφαιρέσω ζωές!;! θεός!;!

-Όσο για αυτές τις δυο μπορεί...μπορεί και να στρώσουνε αν όχι!;! θα γίνει αυτό που είπα όσο για την αδυναμία που είπες ω ρε Σπαρκ ναι είμαι αδύναμος όταν βλέπω κάποιους από εμάς να ανθρωπίζουμε...για φαντάσου να μην υπήρχανε και αυτοί οι νόμοι ε!;! δεν θα είχε μείνει κανένας μας αλλά όλοι αξίζουν μια ευκαιρία δεν σκοτώσανε και κανέναν!!!!

-Ναι Σαμάνε μου!!!! Μια ερώτηση!!!!

-Πες μου!!!!

-Αν λείπεις επάνω και ξανά αρχίσουνε κάποια στιγμή τι κάνω!;!

-Θα φτιάξεις δυο βαρέλια που θα χωράνε μέσα!!!! θα τα γεμίσεις τρύπες!!!! θα τις βάλεις μέσα μαζί με χιλιάδες σπασμένα γυαλιά μέχρι την μέση και μετά θα τις πετάξεις στο ποτάμι!!!! οι τρύπες θα είναι τόσο μικρές όσο μια βελόνα και θα κάνεις στο κάθε βαρέλι τόσες τρύπες όσα χρονιά είναι η κάθε μια!!!! θα τα σφραγίσεις με σίδερα πάνω κάτω και άσε να αποφασίσει ο Μαν η του ποια από τις δυο θα ζήσει ή ποια δεν θα ζήσει καθόλου!!!!!!

-Μα υπάρχει περίπτωση να ζήσουνε!;!

-Όχι!!!!

-Δεν καταλαβαίνω...

-Ούτε και γωαλλά πιστεύω μην φτάσουμε μέχρι εκεί....

Ο Σπαρκ έφυγε και ο Κάσταν έμεινε στην σάλα μονός του κοίταξε τον γυάλινο θόλοήταν βράδυ ...είπε;

-Νομίζεις καλή μου Σαχθούρα ότι δεν είμαι δίκαιος!;! δεν είμαι!!!! συγχωράμε που είμαι τόσο κακός....ίσως αν ήσουν εδώ δίπλα μου να με συμβούλευες τι να έκανα.....!!!!!!

Τέλος

Τους είχε πει:

<< Σήμερα θα πεθάνω και εσείς θα πεθάνετε για μένα όποιος δεν θέλει μπορεί να πάει σπίτι του >>.

Κανείς όμως δεν έφυγε τον ακολούθησαν όλοι τον δύσμοιρο σαλταρισμένο Κάσταν από την νόσο της μαύρης σκέψης.

Ο Κάσταν σταμάτησε να τραβάει τα γεννητικά του όργανα και είχε μείνει με ένα βλέμμα μετέωρο να κοιτάει στην σκοτεινιά μέσα σαν χάρος που ήθελε ψυχές να γεμίσει το ασκί του.

Είχαν περάσει 5 χρόνια από τον θάνατο της καλής του και το ξέσπασμα ψυχής ήταν πολύ δυνατό δεν άντεξε ήθελε να γεμίσει τα χέρια του και την γνάθο του με αίμα ήθελε να πάει κοντά της.

Εκεί μέσα από το σκωτεινοαστραποβαφτησμένο σκοτάδι ξεπρόβαλε μια φιγούρα όπου ήταν καβάλα σε ένα τύπου αλόγου και πήγαινε καρφί για τον Κάσταν κανείς όμως δεν κουνήθηκε ήξεραν είχαν μυρίσει προτού φτάσει κοντά στον Κάσταν έκανε δυο τούμπες και ξεπέζεψε από το άλογο της και έπεσε μπροστά του με τον να τον προσκυνήσει με κατεβασμένο το κεφάλι. Ήταν η Λιχθ Λάϊ η αδελφή της αδικοχαμένης Σαχθούρας του είπε:

<< Ο μεγάλε και δίκαιε Σαμάνε των Λυκάωνων σε παρακαλώ σταμάτα αυτό που πας να κάνεις ήδη έχεις σφάζει πάνω από 400.000 δρακονιανούς και επειδή ο πατέρας ο Ναχθάι είπε ότι δεν πρέπει να τους ξεκάνουμε όλους τα έβαλες μαζί μας!;! είμαστε σύμμαχοι το ξέχασες αυτό Σαμάνε ιερέ και δίκαιε!;! σε εκλιπαρώ στο όνομα της αδελφής της Σαχθούρας ...μη >>.

Ο Κάσταν μόλις άκουσε το όνομα Σαχθούρα θόλωσε και γεμάτος ειρωνεία και με ψυχωτικό ήχο στην φωνή του λεπταίνοντας της της είπε:

<<Στο όνομα της!;! θα σας ξεκοιλιάσω περίτεχνα και θα είναι η πρώτη φορά που θα γευτώ Αυτιάδες. χι χι χι χι χι ...τώρα φύγε....φύγε γυναίκα που τόλμησες να έρθεις μπροστά σε μένα να κλαφτείς για την ζωή σου και για την ζωή των Αυτιάδων.....βρομάς και κλαις σαν νυφίτσα>>.

Τελειώνοντας τα λόγια του η Λιχθ Λάϊ έκανε επίθεση με δυο μαχαίρια που έβγαλε από κάτω από τις μασχάλες της και με αστραπιαία ταχύτητα πήγαινε για τον λαιμό του Κάσταν, ο Κάσταν με τις άκρες των ματιών του είδε την κίνηση στο φως της αστραπής και της βροχής μα κάθισε να δεχθεί τον θάνατο του μα ο Σπαρκ είχε άλλη γνώμη

πρόλαβε και την κοπάνησε στην μούρη με τον διπέλεκα που είχε όχι με τις κόψεις αλλά με το πλατύ και η Λιχθ Λάι έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο λασπωμένο έδαφος,

ο Σπαρκ την έφτυσε και είπε σηκώνοντας τον διπέλεκα να την ξεκάνει.

-Κοντοπίθαρη και κοκαλιάρια μούμια είθε να συναντήσεις τους προγόνους σου και άμα σε ρωτήσουν ποιος σε έστειλε κοντά τους να τους πεις ο Σπαρκ ο ψυχογιός του Κάσταν.

Μα ο Λόκχραν τον σταμάτησε και του είπε :

-Όχι Σπαρκ μην παραλογίζεσαι και εσύ πρέπει να σώσουμε την κατάσταση βάλε την πέρα να την κρατήσουμε όμηρο ο Κάσταν δεν είναι καλά και οι Αυτιάδες είναι πάνω 900.000 μπροστά μας.

Ο Σπαρκ του είπε;

-Φοβάσαι 900.000 Αυτιάδες!;! μέχρι να μας ξεκάνουνε θα τους έχουμε πάρει τους 800.000 χιλιάδες χασοχασοαχοαχοαχοαχοαχοαχοα.

Ο Κάσταν κάθισε οκλαδών και άρχισε να φτιάχνει πυργάκια με λάσπη και πέτρες σαν παιδί οι Λυκάωνες όλοι τον κοιτούσαν με δέος και στεναχώρια χωρίς να λένε τίποτα.....!!!

Ο Λόκχραν τον πλησίασε και του είπε:

-Σαμάνε μου δεν αφήνει η βροχή στην λάσπη να κολλήσει στην πέτρα.

Και ο Κάσταν απάντησε:

-Έτσι ακριβώς γιε μου έτσι ακριβώς δεν δέχεται η ψυχή μου τον χάμο της καλής μου Σαχθούρας.

Τότε κάτω από τον λόφο στις αστραπογραφίες μέσα φάνηκαν οι 900.000 χιλιάδες Αυτιάδες.... όπου σταματήσανε και παρατάχτηκαν έτοιμοι για μάχη.

Ο Κάσταν πετάχτηκε όρθιος και με πήδους και χειροκροτήματα φώναζε σαν μπανταβό.

Ωραία ωραία θα παίξουμε επιτέλους...ναι ναι ναι ναι!!!! θα παίξουμε γιουχουουουου ναι ναι ναι....σταμάτησε να φωνάζει και άρχισε να ουρλιάζει .Μαζί με τον Κάσταν άρχισαν όλοι να ουρλιάζουν εκτός από τον Σπαρκ και τον Λόκχραν όπου άρχισαν να τρέχουν προς τους Αυτιάδες ο ένας δεξιά όσο μπορούσε και ο άλλος αριστερά.

Ο Κάσταν μόλις σταμάτησε να ουρλιάζει πήδηξε προς τα ξωτικά με μεγάλη λύσσα. Ο Κάσταν πλέον βρισκότανε στον αέρα σχίζοντας την βροχή σαν ρουκέτα και στις

αστραπές φαινότανε το ψυχωτικό ύφος που είχε ως ένας αλλόκοτος γελωτοποιός που προσπαθεί να κάνει ένα βασίλειο να γελάσει και από πίσω του δυο χιλιάδες Λυκάωνες έτοιμοι να πεθάνουν για αυτόν και για την λογική που είχε είτε ήταν λάθος είτε όχι.

Έπεσε πάνω στους Αυτιάδες με λύσσα και άρχισε να πετσοκόβει δεξιά αριστερά ένας μαύρος χαμός ο Λόκχραν και ο Σπαρκ είχαν ήδη φτάσει ποιο μπροστά από αυτόν και είχαν δει.. καθώς έπεσαν και οι άλλοι Λυκάωνες μετά τον Σαμάνο σταματήσανε απότομα και βλέπανε τον Σαμάνο να πετσοκόβει και να δαγκώνει και να ωρύεται. Ήταν ανδρείκελα των ξωτικών με πανοπλίες μα ο Κάσταν δεν το είχε καταλάβει αυτό με τίποτα και συνέχιζε πιστεύοντας ότι ξέσκιζε σάρκες.

Ο Λόκχραν ανησύχησε όχι για τον Κάσταν μα για την τεχνική των Αυτιάδων και φώναζε με μιας κάτι που πρώτη φορά γινότανε στα χρονικά των Λυκάωνων.

<<ΜΡΑΧΡΑΚΡΑΑΑΑΑΑΑΑΝΡ ΒΕΛ ΚΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΥΡ!!!!!!!

ΣΩΣΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΤΟΝ
ΑΓΙΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!!!!!!>>.

Αμέσως όλοι οι Λυκάωνες έπεσαν πάνω στον Σαμάνο τον πήρανε και κάνανε πίσω παρόλες τις αντιδράσεις του....μα καθώς προχωρούσανε σε άτακτη φυγή για να τον σώσουν ο Κάσταν χρησιμοποίησε τις ψυχικές δυνάμεις του και απώθησε όλους τους Λυκάωνες βίαια από δίπλα του και ανοίχτηκε ένα κύκλος γύρω του τουλάχιστον 50 μέτρα.

Τους είπε πάλι με ψυχωτικό υφάκι και ήχο στην φωνή:

-Καταραμένα κοπρόσκυλα ορκιστήκατε και με παίρνετε από την μάχη!;! θα σας ξεκοιλιάσω μέχρι ενός.

Την ώρα που έκανε το άλμα να πέσει στους πρώτους Λυκάωνες επάνω δυο φιγούρες εμφανίστηκαν από το πουθενά και η μια τον έπιασε στον αέρα σταματώντας την επίθεση του την φονική καθώς έπεσαν στο έδαφος τον πάτησε στο στήθος και ο Κάσταν γρύλιζε και φώναζε σαν γατί που ήταν εγκλωβισμένο μα δεν μπορούσε να κουνηθεί με τίποτα και να ξεφύγει από αυτήν την πατούσα. Ήταν η πατούσα του Πατέρα δίπλα τους ακριβώς έπεσε και η Μητέρα.

Αμέσως όλοι οι Λυκάωνες έπεσαν στα γόνατα.

Ο Πατέρας είπε στην Μητέρα:

-Μου αρέσει αυτός εδώ ο μικρός είναι τελείως παλαβός και θέλει να ξεκάνει τους Αυτιάδες γιατί να μην τον αφήσουμε!;!

Η Μητέρα είπε:

-Μου αρέσει που αγαπάνε τον Σαμάνο τους μέχρι και τέλος αυτό σημαίνει ότι είναι ο ποιο τέλειος Σαμάνος που έχει περάσει από την φυλή μας αγάπη μου έχει μάλλον τα δικά σου κύτταρα για αυτό.

-Λες!;!

-Ναι μωρό μου.

Αμέσως ο Πατέρας και η Μητέρα χαθήκανε. Οι Λυκάωνες μείνανε εκεί να βλέπουνε τον Σαμάνο τους να έχει χάσει της αισθήσεις τους τότε εμφανίστηκε ο Ναχθάι όλα όμως ήταν ήρεμα ο Λόκκραν μίλησε μαζί του κάμποσες ώρες τα ζωτικά έφυγαν και δώσανε οι Λυκάωνες την Λιχθ Λάι άθικτη πίσω.

Μεταφέρανε τον Κάσταν και τον Σπαρκ στην Λυκαωνία όταν συνήλθε ο Κάσταν ο Λόκκραν του είπε τι είχε γίνει δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε πάθει αλλά ούτε και θυμότανε απολύτως τίποτα.

Πήγε πάνω από τον Σπαρκ όπου ο λαιμός του ήταν μελιτζανί σε χρώμα και κακοποιημένος και του είπε:

-Είσαι τρελός!;! επιτέθηκες στον Πατέρα και την Μητέρα!;! είσαι τυχερός που ζεις και δεν σε σκοτώσανε τρελέ!!!! ο Σπαρκ δεν μπορούσε να μιλήσει πονούσε μα σκέφτηκε και ο Κάσταν το έπιασε.

Είπε:

-Για σένα πατέρα μου δίνω την ζωή μου όχι μια φορά αλλά δέκα και όσες χρειαστεί.

Ο Κάσταν κάθισε να σκεφτεί τι είχε γίνει μα δεν μπορούσε φοβήθηκε πολύ όχι για αυτόν μα για τόσες ψυχές δικές του που θα χανόντουσαν.

Ζήτησε δημόσια συγνώμη την επόμενη μέρα μετά από δυο βδομάδες από το συμβάν μα κανείς δεν την δέχθηκε του φωνάξανε όλοι μαζί.

Σαμάνε μας Άγιε μαζί σου και στον θάνατο. Ένα δάκρυ κύλισε από το μάτι του Κάσταν.

Τέλος!!!

Ο ΚΑΣΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΑΓΕΙΑ

Πάνε τώρα δέκα χρόνια και μια οικογένεια που είχε γνωρίσει ο Κάσταν είχε σοβαρά προβλήματα !!!! υγείας και και καιτου ζητήσανε να βοηθήσει αν μπορούσε.....!!!!

Ο Κάσταν το σκεφτότανε αλλά αργούσε να απαντήσει τότε όλα άρχισαν να του πηγαίνουν στραβά και αυτού ..η κατάρρα βλέπετε!!!! όταν κάποιος ζητήσει βοήθεια και δεν πάει λες και κάτι αόρατο ξεσπά επάνω του!!!!

Τέλος πάντων!!!!πήγε και τους είπε ναι!!!!

Χαρήκανε!!!! η οικογένεια είχε μια μάνα η οποία ήταν δεν ήταν 60 κάτι χρόνων και κοιτούσε τον παράλυτο πεθερό της που ήταν δέκα χρόνια έτσι!!!!

Ο πεθερός της όμως ήταν πολύ σκατόψυχος και τι δεν της έλεγε κάθε φορά που τον ξεσκάτιζε.....!!!!

Τι πουτάνα τι καργιόλα τι ξεκολιάρη!!! βρώμα ο άντρα σου σε κερατώνει!!! που να μην σώσεις λάτρα και γούρνα της ψωλής και τα σχετικά!!!! μα και ο άνδρας της δεν πήγαινε πίσω και αυτός σύμβαλε με τον πατέρα του κάποιες φορές πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η κακιά!!!!

Είχε και δυο παιδιά!!! ένα αγόρι και ένα κορίτσι!!!

Το κορίτσι σπούδαζε δικηγόρος!!!ενώ το αγόρι περίπου 37 χρόνων ήταν ένας κλασικός τεμπελχανάς και βούταγε λεφτά από τον κόσμο με το να το παίζει μέντιουμ και μάγος!!!!

μα σαν γνώρισε τον Κάσταν παρακαλούσε να του μάθει τα αμάθητα!!!!

Ο Κάσταν πρώτα έφτιαξε το θέμα μαγείας που είχανε και ενημέρωσε τον άντρα της γυναίκας για το ότι δεν φταίει η φουκαριάρα αλλά ο σκατόψυχος πατέρας του!!!! έτσι ο άντρας της αν και αγρότης πηρέ την απόφαση και τον έκλεισε σε ένα γηροκομείο.....!!!!

Η γυναίκα πλησίασε τον Κάσταν και του είπε:

-Ευχαριστώ πολύ ξέρω ότι δεν τον έπεισες αλλά τον διάβασες να το κάνει αυτό!!! ευχαριστώ!!!!

Ο Κάσταν έμεινε μαλάκας!!!! με την λέξη διαβάσει!!!!αυτό σήμαινε ότι ασχολούτανε και αυτή με μαγγανείες και βασκανίες όπως πολλοί σε αυτό το χωριό!!!

Δεν μίλησε συνέχισε γίνανε κάπως φίλοι και πήγαινε συχνά εκεί και τρώγανε και πίνανε!!!!

Ο γιος όμως ήθελε να γίνει μάγος!!!!τον έτρωγε ο κώλος του!!!!και μια μέρα ο Κάσταν αποφάσισε!!!!

-Ωραία!!! θα σε μάθω να γίνεις μάγος!!! αλλά αν κάνεις μαγεία σε παιδιά θα σε ξεκάνω γω του είπε!!!!

Πόσο αφελής ήταν ο μαύρος ο γιος αλλά!;! και ποσό κοπριταριό!!!!

Του είπε τι να φτιάξει και τι να πάρει!!!!

Αυτά τα έκανε!!!

Του είπε ημερομηνίες και να πιάσει κουνάβια και κάτι άλλα!!! Και αυτά τα έκανε!!!!

Άρχισε να του μαθαίνει λευκή μαγεία..... και έδειχνε να τα παίρνει!!!!

Μα ήταν τόσο κοπρίτης που όταν ο Κάσταν έφευγε δεν έκανε τίποτα!!!

Μια μέρα του είπε!!!!

-Δεν μπορείς να ανοίξεις το κεφάλι μου να τα χώσεις μέσα όλα!;!

Ο Κάσταν του είπε δεν είναι έτσι τα πράγματα!!!

Από τότε ο γιος αμφέβαλε για πολλά και νόμιζε ότι τον κορόιδευε ο Κάσταν!!!! και τους ζήτησε να του μάθει αρχέγονη παλαιά μαγεία!!!

Ο Κάσταν του είπε ποιος ο λόγος που θέλεις να μάθεις μια τόσο δυνατή και επικίνδυνη μαγεία και είπε!!!!

-Να ξεκάνω κάνα δυο γείτονες που με έχουνε πειράξει εδώ τριγύρω!!!! Αλλά και να κάνω λεφτά με αυτή!!!!

Ο Κάσταν έφρυξε και δεν μπορούσε να το καταλάβει διότι ποτέ δεν ήταν εκδηλωτικός άλλα και καλός θεατρίνος!!!!

Συμφώνησε ναι άλλα δεν όμως!!!!

Ο γιος χαιρότανε άλλα και τον κατηγορούσε στην οικογένεια τον Κάσταν αλλά και μόνος του που ήταν του φώναζε όπως!!!!

<<Ρε μαλάκα χονδρέ με ακούς!!! γαμιέσαι κτλ. κτλ. Κτλ>>

Όσο όμως ο Κάσταν δεν του μίλαγε πίστευε ότι δεν τον είχε ακούσει αλλά και ότι δεν είχε δυνάμεις και ότι τον δούλευε!!!!

Από τα πολλά να μην τα πολυλογώ ένα ωραίο καλοκαίρι πριν κάποια χρόνια και ενώ συνεχίζανε να κάνουν παρέα ως οικογένεια ο γιος προσπάθησε να κάνει μαγεία στον Κάσταν!!!!

Την τύφλα του δεν ήξερε ο μαλάκας αλλά ήθελε!!!!Αυτό ήταν το λάθος του το τελευταίο.....!!!!

Ο Κάσταν έστειλε 4 φρουρούς στο σπίτι του γιου του βράδυ την ώρα που το έκανε και έσπασαν την παράθυρα και μπουκάρανε μέσα!!!!κατούρησε αίμα από το φόβο του!!!!

Οι Λυκάωνες με μια φωνή του είπανε!!!!

-Είμαστε οι δαίμονες φρουροί του Κάσταν αν δεν του πεις τι έκανες αύριο το πρωί θα πεθάνεις με τον σε φάνε ζωντανό εκατομμύρια μύγες αργά και σταθερά!!!!

Και φύγανε!!!Εκλαβε μια μάντρα αρχίδια από το φόβο μαζί και το μαντρόσκυλο!!!! και έτρεξε την άλλη μέρα στον Κάσταν και του είπε τι είχε κάνει!!!! Ο Κάσταν γέλαγε και του έλεγε.

-Έλα ρε που υπάρχουν αυτά!!! κάτι λάθος έκανες και κουρασμένος είδες αυτά που είδες!!!!

Μα αυτός έτρεμε.....Τότε ο Κάσταν του είπε!!!!

-Δεν υπάρχει καλή και κακή μαγεία!!! Η μαγεία είναι μια!!!! υπάρχουν αυτοί που την κάνουν για κακό και αυτοί που την κάνουν για να λύνουν το κακό!!! Εσύ δεν κάνεις για καμία!!!!

Ο γιος έφυγε απογοητευμένος!!!! και μετά από 4 μήνες κρεμάστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του από την απογοήτευση διότι ο Κάσταν δεν ξανά πάτησε εκεί στο σπίτι του!!! αλλά ούτε ήθελε να τον ξανά δει.....!!!!

Η οικογένεια του σήμερα ζει μια χαρά!!!! ο πεθερός τα τίναξε και η κόρη έγινε δικηγόρος!!!!

Τέλος!!!!

ΟΡΕΙΝΗ ΔΡΑΜΑ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, ΚΑΡΑ ΝΤΕΡΕ, ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ!!!!



Εκεί εξελίχτηκε η ιστορία που θα σας πω και η φωτογραφία ποιο πάνω είναι από εκεί!!!!

Στο δάσος της Ελάτειας και κυρίως στο παρθένο δάσος , συναντάμε κωνοφόρα μοναδικά στο είδος τους, ύψους έως και 60 μέτρων ηλικίας 300 ετών καθώς και ποικιλία πανίδας από λαγούς μέχρι και καφέ αρκούδα αλλά και λύκους!!!! Το 1980 κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο και θεωρείται ευρωπαϊκός δρυμός!!!! Μέχρι το 1923 στην οροσειρά της Ροδόπης ζούσαν Σαρακατσάνοι ενώ υπήρχαν και οικισμοί με μουσουλμανικό πληθυσμό!!!! Με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, έγινε ανταλλαγή μουσουλμανικού πληθυσμού με Έλληνες του πόντου!!!! Οι Σαρακατσάνοι δημιουργούν στην περιοχή "Τσελιγκάτα" και ζουν εκεί έως και την εποχή του μεσοπολέμου!!!! Οι δε Έλληνες του πόντου , που εγκαταστάθηκαν νοτιότερα των Σαρακατσάνων , ζουν ακόμη και σήμερα εκεί...!!!! Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο πολλά χωριά Θησαυρός, Πετρότοπος, Πλακόστρατο, Βουνοχώρι, Κλειστά, ερήμωσαν γιατί ήταν άγονα και δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, σχολεία, γιατρος!!!!

Η ιστορία μας έγινε στα σημερινά έρημα Κλειστά!!!!!!

Προπολεμικά στα Κλειστά υπήρχε η εκκλησιά του Αγίου Δημητρίου η οποία όμως κάηκε μαζί με όλο το χωριό, από τους Βούλγαρους το 1944!!!!!! Λίγο μετά το 1950 δυο βοσκοί, θείος και ανιψιός, πηγαίνανε τρόφιμα στο κοπάδι τους μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι!!!! Κάποια στιγμή ο ανιψιός λέει στον θείο του,

<< ...Περίμενε εδώ στην άκρη για να περάσει το άλογο με τον αναβατή του >>!!!!

Ο θείος του, τον ρωτά

<< Ποιο άλογο !! δε βλέπω κανένα άλογο>>!;

-Να αυτό του λέει ο ανιψιός του με τον Αγ. Δημήτριο!!!!

<< Μα δεν βλέπω κάτι ρε χαμημένο >>!!!!

Ο ανιψιός του σταμάτησε να του δίνει σημασία και τότε ο Άγιος του είπε:

<< Μην προχωρήσετε ποιο πάνω το μέρος έχει γεμίσει διαβόλους με λέπια!!!! αλλά να το κάνετε αυτό που θα σας σώσει θα είναι θεϊκό >>!!!!

Ο Άγιος εξαφανίστηκε και ο ανιψιός το είπε στο θείο του!!!!Ο θείος του τον κοιτούσε καλά καλά και του απάντησε!!!!

<< Διαβόλους με λέπια!;! τι είναι ρε αυτό >>!;!

<< Δεν ξέρω αλλά πρέπει να προσέχουμε τι λες ρε μπάρμπα>>!;!

Έκαναν και μπήκανε στο βουνό για τα καλά και το βράδυ δεν άργησε να έλθει!!!! εκεί που τα είχαν μαντρωμένα σε ένα πρόχειρο μαντρί << ξελόντζα >> και οι δυο τους είχαν φάει και οι φλόγες τρεμοπαίζανε της φωτιάς ακούσανε ουρλιαχτά λύκου!!!!

Μόνο που ήταν τόσο δυνατά που σκιαχτήκανε και μετά ακολούθησαν πολλά!!!!

Ο ανιψιός είπε στο θείο του:

<< Λύκοι!!!! υπάρχουνε λύκοι εδώ θείε >>!;!

<< Από το 1920 δεν υπάρχουν λύκοι στην Ελλάδα!!!! αλλά αν είναι λύκοι αυτοί ίσως ήλθανε από Βουλγαρία >>!!!!

<<Μήπως είναι τσακάλια μπάρμπα>>!;!

<< Αι ρε χαημένο το τσακάλι κάνει σαν ρημαδιακό και έχει ποιο ψιλή φωνή ρε μα ντιπ ντιπ είσαι >>!;!

Αν και τρομοκρατημένοι με τα σκυλιά να είναι νευρικά τους πηρέ τάχαμ ο ύπνος!!!! Εκεί κατά τις 3 τα ξημερώματα τα σκλιέτσικα που είχανε ελληνικούς ποιμενικούς κάτι μαντρόσκυλα να άρχισαν να γλαφουνίζουε (κλάμα ιδιαίτερο σκύλου) και όχι να ουρλιάζουν.....και μετά από αυτό να γρυλίζουν απειλητικά προς την πλευρά του θείου και του ανιψιού!!!!

Ο ανιψιός και θείος ξύπνησαν σκιαγμένοι με την συμπεριφορά των σκύλων !!! 6 τεράστιοι ελληνικοί ποιμενικοί τους κοιτάζανε και γρυλίζανε πολύ έντονααλλά μόνο γρυλίζανε δεν γαβγίζανε.....!!!!

Κάνανε να σηκωθούμε μα και πάλι τα σκυλιά κάνανε ένα βήμα μπροστά με γρυλίσματα!!!!

Τότε μέσα στην ξελόντζα να γίνει πανικός κυρίου και τα πρόβατα να αποδεκατίζονται το ένα μετά το άλλο αλλά τα σκυλιά εκεί στα αφεντικά τους να γρυλίζουν και να μην δίνουν σημασία στα πρόβατα!!!!

Ο μπάρμπας έκανε να πιάσει το δίκαννο που είχε ένα πάιπερ βέλγικο με κοκόρια και την ώρα που έκαμε να σημαδέψει το πρώτο που είχε έλθει κοντά τους και έμοιαζε σαν λυσοισασμένο κάτι πήδηξε από πάνω τους!!!!

Κάτι το διαβολικό και το απόκοσμο κάτι που δεν ανήκε στην τάξη και την φυλή των ανθρώπων αλλά στην τάξη και την φυλή της ποιο άγριας κόλασης!!!!

Ένα ον και μετά ένα άλλο και μετά και άλλο και άλλα γύρο στα πέντε που έμοιαζαν με ανθρώπους τυρρανόσαυρους!!!!

Αν και δυνατά τα σκυλιά τα ξεκάνανε αμέσως!!!!

Τότε ο μπάρμπας τσακμάκωσε (πυροβόλησε) έναν από αυτόν σε απόσταση δέκα μέτρων!!!! μα ούτε καν τον λάβωσε!!!! γύρισε αγριεμένος όχι μόνο αυτός αλλά και όλοι οι άλλοι αμέσως προς το μέρος των ανθρώπων!!!!

Θεός και ανιψιός και λογικό ήταν είχαν κατουρίσει αίμα από το φόβο και ειδικά όταν είδαν ότι οι σφαίρες δεν τους κάνανε τίποτα!!!! τότε ο ανιψιός φώναξε!!!!

<< Άγιε Δημήτρη μου σώσε μας >>!!!!

Με το που τελείωσε την φράση του οι Δρακονιανοί κάνανε την επίθεση τους να τους ξεσκίσουν τρεις από αυτούς ενώ οι άλλοι καταβρόχθιζαν τα σκυλιά που είχαν κατακρεουργήσει!!!!

Μα προτού κάνουν χα να τους πετσοκόψουν ακουστήκανε ουρλιαχτά σαν τα προηγούμενα!!!! μα τώρα ήταν λες και ήταν δίπλα τους!!!! ήταν τόσο έντονα τόσο δυνατά που οι άνθρωποι πιάσανε τα αυτιά τους!!!

Οι Δρακονιανοί σταμάτησαν την επίθεση του και κοιταζόντουσαν αναμεταξύ τους και κοίταζαν στον ουρανό ψηλά σαν να περιμένανε κάτι από αυτόν!!! το ίδιο και αυτοί που τρώγανε τα σκυλιά!!!! αλλά και από την ξελόντζα που γινότανε σφαγή πεταχτήκανε καμιά 20ρια Δρακονιανοί έξω και κοιτάζανε και αυτοί τον ουρανό πανικόβλητοι!!!!

Ο ανιψιός είπε στον θείο!!!

<< Είδες που είχα δίκιο με τον Άγιο >>!;

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του.....από τον ουρανό άρχισε να βρέχει αλλόκοτα όντα!!!! τα οποία ήταν άνθρωποι λύκοι!!!! ήτανε Λυκάωνες!!!! κάθε ένας που έπεφτε έπεφτε πάνω σε έναν δρακονιανό και άρχισε μια σφοδρή και λυσσαλέα αλλά και κραυγαλέα μάχη κάνοντας το δάσος και το μέρος να θυμίζει μάχη κολάσεως!!!!

Μέσα σε λίγα λεπτά τελειώσανε όλα!!!! δεν είχε μείνει κανένας ζωντανός από αυτούς τους διαβόλους με τα λέπια!!!! ένας Λυκάων νεκρός!!!! ο θεός και ο ανιψιός είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτώ...δεν μιλούσανε..... τότε ένας από τους τεράστιους αυτούς ανθρωπόλυκος που ήταν σχεδόν 3 μέτρα έφτασε κοντά τους!!!! ξανά κατοίκησαν αίμα από το φόβο οι χριστιανοί!!!!

Αγκαλιαστήκανε και κλείσανε τα μάτια τους!!!!τότε ο τεράστιος Λυκάων γύρισε στην γλώσσα τους και είπε:

είπε κοιτάζοντας προς έναν Λυκάων που ξεχώριζε γιατί ήταν λευκός!!!!

<< Αλχούρκ Νρακλ Ασεβρέκλρ Γιάσθ Λικρίχμ >>!!!!!!

(Τους σώσαμε και μας φοβούνται δεν είναι δίκαιο)!!!!!!

Ο λευκός λύκος τότε άλλαξε και έγινε ένας άνθρωπος περίπου στα 35 με 40 χρονών χονδρός αλλά με σοβαρό ύφος και μουστάκια!!!! είπε με επιτακτικό ύφος στον τεράστιο Λυκάωνα σε καθαρά ελληνικά!!!!

<< Κάνε πέρα Σπαρκ οι άνθρωποι φοβούνται >>!!!!!!

Μόλις ακούσανε φωνή ανθρώπου έκαναν να σηκωθούνε ακόμα τρομαγμένοι και τρεμάμενοιο ανιψιός είπε:

<< Τι είστε....!;! όργανα του θεού...!;! τι !;! >>

Ο άνδρας αυτός γυμνός στεκότανε μπροστά τους και από πίσω καμιά 50 και Λυκάωνες μη αλλαγμένοι σε ανθρώπους και τους απάντησε:

<< Με λένε Κάσταν ω ρε πατριώτες και είμαστε Λυκάωνες άνθρωποι λύκοι!!! ναι ω ρε είμαστε του θεού αλλά είμαστε οι κυνηγοί του επί τις γης για αυτά τα άθλια καταραμένα όντα.....!!!! Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα πλέον μπορείτε να γυρίσετε με ασφάλεια σπίτι σας με όσα ζωντανά σας μείνανε.....!!!! η περιοχή καθάρισε από δω από τους καταραμένους >>!!!!

Τότε ο γυμνός άνδρας αντιλήφθηκε μια περίεργη κίνηση!!!!
Ήταν ο τεράστιος Λυκάωνας όπου μουλωχτά είχε βουτήξει ένα από τα νεκρά αρνιά και πήγε να το χώσει όλο στο στόμα του!!!! του είπε αγριεμένα!!!!

<< Τραλκχάρ Ρούνθκλ Αλεθρεκέρνχ Γιάσθ Μιρχάκλ Ώσκλρ Ινκράκκλ Αλχέρθκλ Χιλοράτκλ >>!!!!
(Μαλάκα!!!! αναισθητε!!!! αστό κάτω τώρα τρομάζεις τους ανθρώπους)!!!!

Ο τεράστιος Λυκάων απάντησε σαν παιδάκι που το μαλώνουν!!!!
<< Ουνχράκλ >>!!!!
(ένα μόνο !;!)

Οι άλλοι Λυκάωνες αρχίσανε να χασκογελάνε μα τους κόπηκε το γέλιο από την φωνή του γυμνού άνδρα!!!!

<< Λοσρό!!!! Αχνέθλ Λιρς!!!! >>

(άστο!!!! σκάστε όλοι!!!!)

Αμέσως όλοι σοβαρευτήκανε και ο τεράστιος Λυκάων άφησε κάτω το αρνί με παραπάνω στα μούτρα του!!!!
Ο γυμνός άνδρας είπε στον θείο και ανιψιό!!!

<<Μαζέψτε τώρα όσα ζώα σας μείνανε ζωντανά!!! φύγετε!!! μπορείτε να ξανά έλθετε σε αυτά τα μέρη είναι καθαρά όπως σας είπα >>!!!!

Άλλαξε αμέσως σε Λυκάων και με ένα άλμα χάθηκε από τα μάτια τους ο κάθε Λυκάων με την σειρά του έφευγε ένας ένας και τελευταίος είχε μείνει ο τεράστιος να τους κοιτάζει.....!!!! τότε ο θείος αν και τρομαγμένος και χωρίς να καταλαβαίνει και πολλά έκανε με τα δυο του χέρια νόημα με χαμόγελο στο πρόσωπο να πάρει το αρνί που είχε αφήσει....ο Λυκάων τον κοίταξε και έβαλε το χέρι του στο στήθος με το να κάνει υποκλίσεις μπροστά τους!!!!

Έκανε να το μαζέψει και την ώρα που έκανε να κάνει το άλμα ξανά εμφανίστηκε ο λευκός Λυκάων από τον ουρανό και του τράβηξε μια δυνατή μπάτσα στο σβέρκο!!! ο τεράστιος Λυκάων είπε:

<< ν αφίρκλ αλθούρκλ >>

(μ μου το χαρίσανε!;!)

Ο λευκός Λυκάων φώναξε δυνατά!!!!

<< Κρλισνρλ >>
(φύγε)!!!!

Αμέσως έκαναν και οι δυο μαζί ένα άλμα και χαθήκανε με μιας!!!!

Ο θεός και ο ανιψιός δεν τους μάτα ξανά μάτα είδανε ποτέ ξανά στην ζωή τους!!!!
έκαναν δωρεά στον Άγιο Δημήτριο που τους είχε πει τι θα γινότανε και πιστέψανε
μετά από τον ιερέα ότι ίσως ήταν ο Άγιος Χριστόφορος ο κυνοκέφαλος με μορφή
λύκου και με αγγέλους που είχαν πάρει την μορφή λύκου οι πολεμιστές του!!!! μόνο
όμως ο παπάς τους πίστεψε!!!!

Η ιστορία στην περιοχή έχει μείνει γνωστή ως η προειδοποίηση του Άγιου Δημητρίου
και ότι σωθήκανε από τους λύκους με το να σκοτωθούνε τα σκυλιά τους!!!! κουβέντα
πουθενά για τους δρακονιανούς!!!! θεός και ανιψιός δεν ξανά είπανε κουβέντα για
αυτό διότι τους γιουχάρανε ότι από το φόβο τους είπανε αυτήν την ιστορία έτσι!!!!

Τέλος!!!!

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΝΤΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η ιστορία που θα σας πω σήμερα έχει γίνει σε μια γειτονική μας χώρα το 1906!!!!

Η χώρα αυτή είναι η Αλβανία στην περιοχή Σκόντρα κοντά σε ένα άγνωστο τότε μέρος ακόμα και για τους Αλβανούς σχεδόν ,το ορεινό ονόματι κυρε - Κούπτε!!!!!! Την ιστορία αυτήν την διηγήθηκε ένας Αλβανός (Αεριτζή) Γύφτος δηλαδή ονόματι Σπύρος Νάτσης!!!!!! από τα Τίρανα.....!!!!!!

Ας ξεκινήσω!!!!

Θυμάμαι τότε μέναμε όλοι κοντά στα Σκόντρα!!!! εκεί στην περιοχή Κούπτε!!!! μια ορεινή περιοχή και τότε ήταν λίγο δύσβατη!!! μέναμε σε караβάνια....γανώναμε χάλκινα δοχεία ο παππούς μου και ο πατέρας μου και που και που φτιάχναμε καμιά καρέκλα!!!!!!

Η οικογένεια μου ήταν 16 μέλη!!!!!!και σχεδόν κάθε γύφτικη οικογένεια τόσο αριθμούσε πάνω κάτω!!!!!!

Εκείνη την εποχή από όσο θυμάμαι είχε πέσει το χειμώνα πολύ χιόνι και έκανε απίστευτο κρύο!!!!!!

Ήταν 4 η ώρα το βράδυ όταν ακούσαμε γρυλίσματα από μεγάλα ζώα!!!!!! δεν ήταν αρκούδες ή λύκοι!!!! ήταν κάτι άλλο!!!! κάτι κακό και δολοφονικό!!!! τα σκυλιά μας δεν βγάλανε άχνα σαν να ξέρανε ότι αν γαβγίζανε θα ήτανε και τα τελευταία τους!!!!!! Κάποιοι από εμάς τολμήσανε να βγούνε έξω ...ρίξαν ξύλα στην φωτιά στο κέντρο του κύκλου των караβανιών και για να βλέπουνε αλλά και να κάνουν ότι ήταν αυτά να φύγουνε μακριά!!!!!!

Μα....δεν τα τρόμαξε ώσπου από το πουθενά έπεσαν στο κέντρο του κύκλου!!!! ήταν τεράστια ...με την πρώτη όψη τα έκανε κάποιος για τεράστιες αδύνατες και μυώδες αρκούδες μα με την δεύτερη ματιά καταλάβαινες αμέσως ότι ήταν άνθρωπο λύκο!!!!

Με χέρια πόδια ανθρώπινα οπλισμένα με κοφτερά τεράστια νύχια καί τρίχα παντού και κεφάλι τους ακριβώς σαν του λύκου.....!!!!!!

Φαινότουσαν πολύ αγριεμένοι και παλεύανε με κάτι το οποίο δεν μπορούσανε καλά να ξεχωρίσουνε μέχρι που το είδανε.....ήταν 4 ανθρωπόλυκοι και 5 έως 6 από αυτά τα πλάσματα!!!!!! ήταν σαν να ήταν βάτραχοι με βράγχια αλλά ήταν σαν να ήταν ανθρωποβάτραχοι....

Τεράστιο στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια!!! και κάνανε άλματα εξίσου μεγάλα σαν των ανθρωπόλυκων!!!!

Ξέρω ότι δεν θα με πιστέψετε αλλά αυτά τα πλάσματα ήταν οπλισμένα με τεράστια μαχαίρια σαν σπαθιά και σφύρες προσπαθώντας να σκοτώσουν πετσοκόβοντας τους ανθρωπόλυκους!!!!!!

Ούτε οι μεν ούτε οι δεν έδωσαν σημασία σε εμάς ήταν σαν να μην υπήρχαμε... τρέξαμε όλοι προς τα караβάνια να χωθούμε μέσα και βλέπαμε από τα παράθυρα και τις πόρτες το τι γινότανε λες και θα σωνόμασαν θέλανε τα διαλύσανε για πλάκα!!!!

Ένας από τους βατραχάνθρωπος κρατούσε μια κοπελιά....κοπελιά αλλά τι κοπελιά όχι άνθρωπο ήταν κάτι σαν νεράιδα ή ξωτικό... χρώματος δέρμα ανοιχτό μοβ με απαλό ροζ μακριό πρόσωπο με μυτερά αυτιά με στήθη...τεράστια μεγάλα μάτια.... αλλά ήταν λες και ήταν νεκρή ή λιπόθυμη και αυτό που είδαμε ήταν ότι οι ανθρωπόλυκοι θέλανε να καταφέρουνε να την πάρουνε.... μα έφυγε μακριά ο βατραχάνθρωπος που την βαστούσε και οι άλλοι έμειναν να παλέψουν.....

Οι ανθρωπόλυκοι όμως έγιναν ποιο πολύ ξαφνικά καμιά 50ρια και τους μουνούχισαν.....
μετά στρώθηκαν στο κυνήγι κατά κει που έφυγε ο βατραχάνθρωπος μαζί με την παράξενη αυτή κοπελιά!!!!
Αν μας ρωτούσε μέχρι τότε δεν ξέραμε τίποτα από αυτά ούτε είχαμε ακούσει!!!
κάποιοι παλαιοί από μας μας είχανε μιλήσει για τους ανθρωπόλυκους αλλά πιστεύαμε ότι ήταν μύθος μέχρι που τα είδαμε!!!!
Είναι από αυτά που μπορείς να ζεις δέκα ζωές και να μην δεις ποτέ τίποτα και να ζεις μια και να δεις τα πάντα!!!!
Έτσι και με εμάς!!!!
Όταν έπεσε ησυχία κανείς δεν μιλούσε μα και κανείς δεν κοιμήθηκε!!!
Το πρωί βγήκαμε έξω και από τα πτώματα είχε μείνει ένα το τοπίο φαινότανε κάτι ή κάποιος να το τραβούσε!!!!
Κάναμε κατά κει με μαχαίρια δυο όπλα μουσκέτα και κάτι κοσές να δούμε τι ήταν!!!!

Μείναμε άναυδοι!!!! ήταν ένας άνδρα ο οποίος είχε ύψος 2,50 ίσως και 2,70 μυδδες υπερβολικά караφλός με ένα σαν σκελαία στα γεννητικά του όργανα και τραβούσε αυτό το πλάσμα!!!!
Καθώς το τραβούσε σταμάτησε απότομα και κοίταξε προς τα πάνω και έκανε λες και μύριζε...λες και μας είχε μυρίσει.....σταμάτησε και με την χονδρή φωνή του είπε

<< Εντάξει άνθρωποι βγείτε να σας δω προτού νευριάσω και δε το θέλετε αυτό >>!!!

Ένας από εμάς έκανε και σήκωσε το μουσκέτο και τον πυροβόλησε.....μα προτού προλάβει να τελειώσει το Μπαμ αυτός ο τεράστιος είχε κάνει ένα άλμα του είχε πάρει το μουσκέτο και το έσπασε στα δυο σαν ξυλάκι!!!!
Του είπε σε άπταιστα αλβανικά!!!!

<<Α τσόρι μούτιτ...>>που σημαίνει είσαι τυφλό σκατό ιδιωματοσιμός αλβανικός που χρησιμοποιείται ως και σήμερα!!!!
Τα χάσαμε...τότε ο αρχηγός μας μας εμφανίστηκε και του είπε...

<<Εσύ άνθρωπε των λύκων θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη αλλά καταλαβαίνεις και μας τον τρόπο μας δεν θα σε ενοχλήσουμε άλλο!!!!>>

Αμέσως γύρισαν στα караβάνια τους και αποφάσισαν να φύγουνε από την περιοχή.....

το απόγευμα τα είχαν μαζέψει όλα...και ξεκίνησαν σιγά σιγά για τα Σκόντρα...
χωματόδρομο μέσα από βουνά.....μπροστά ήταν το караβάνι του αρχηγού!!!
και πίσω όλα τα άλλα!!!!

Μα σε μια στροφή όπου υπάρχει ένας μικρός καταρράκτης είδανε την κοπέλα την χθεσινή να κείται εκεί στα νεράέκανε να φύγει ο αρχηγός μα δεν του έκανε η καρδιά του να φύγει και σταμάτησε..

Κατεβήκανε όλοι οι Γύφτοι από τα караβάνια και χαζεύανε τη κοπελιά αυτή.....μα κανείς δεν πλησίαζε φοβόντουσαν κοιτάζανε δεξιά αριστερά σαν χαμένοι μήπως πεταχτούνε κάποιοι ανθρωπόλυκοι ή αυτά οι βατραχάνθρωποι....μα τελικά ο πατέρας μου έκανε και πήγε κοντά της ...φώναξε

-Είναι ζωντανή να την ζεστάνουμε ..

Την βάλανε σε ένα караβάνι και την στεγνώσανε και την βάλανε στα ζεστά και το караβάνι όλο ξεκίνησε και πάλιμετά από λίγο η κοπέλα συνήλθε...άνοιξε τα πελώρια μάτια της και είχε ένα απίστευτο χρώμα ματιών!!!!

Οι κόρες της ήταν τεράστιες και είχαν ένα ροδακινί χρώμα!!!!
μόλις με είδε άλλαξε σχήμα και πηρέ μορφή ανθρώπου σαν και μας ...σαν
γύφτησα!!!!
κατάλαβε ότι τρομάξαμε και μας είπε ...

<<Μην με φοβάστε....με λένε << Ανχάρθα >> είμαι κόρη των νοτιών ξωτικών της
μέσης γης βρέθηκα εδώ πάνω μετά από κυνήγι αυτών των << Ρούνιχρονς >> όπου
είναι ερπετοειδείς από τον πλανήτη Αφροδίτη και ήρθαν με σκοπό να σκοτώσουνε το
πατέρα μου και μένα ώστε να φέρουν αναβρασμό στο λαό των ξωτικών ώστε τα
ξαδέλφια του οι Δρακονιανοί να μας νικήσουνε καλύτερα και ποιο ευκολά όταν δεν θα
έχουμε αρχηγό!!!!!!

μα οι Λυκάωνες (ανθρωπόλυκοι) βοήθησαν και τους κυνήγησαν μέχρι την επιφάνεια
σκότωσαν ντουζίνες από αυτούς κάτω και μετά τους στρώσανε στο κυνήγι αυτούς
τους λίγους που είδατε....όπου και τους σκοτώσανε όλους!!!!!!

Εμένα με πηρέ ένας ανθρωπόλυκος και μου είπε να κάτσω στις όχθες του μικρού
καταρράκτη και ότι θα περνούσατε και θα με μαζεύατε.....μου είπανε μην φοβηθώ
είστε καλοί άνθρωποι....και ότι αυτοί θα είναι τριγύρω σας μέχρι να φάω μελί και να
πάρω τις δυνάμεις μου πάλι πίσω!!!!!!>>

Αμέσως δώσανε στην κοπέλα μελί φρέσκο που είχανε τρυγήσει προχθές από ένα
άγριο μελίσι!!!!!!

Εκεί μπροστά μας μόλις το έφαγε άρχισε να λάμπει λες και είχε καταπιεί μια λάμπα
το ίδιο και τα μάτια της.....!!!!

Σταμάτησε το караβάνι να περπατά είχε σχεδόν βραδιάσει από το φεγγοβόλημα που
είχε το караβάνι τέταρτη στην σειρά από τα 15 του πατέρα μου!!!!

Φοβηθήκανε οι άλλοι...μα σαν είδαν τι είχε γίνει θαυμάζανε.....η κοπελιά αυτή είχε βγει
πλέον έξω και φεγγοβολούσε ο τόπος όλος..... κάποια στιγμή εμφανίστηκαν τρεις
άνδρες!!!

Ο ένας ήταν κάπως χονδρός με μεγάλα μουστάκια ο караφλός γίγαντας και ένας
γεροδεμένος ξανθός!!!!

Η κοπέλα έπεσε στα γόνατα και έπιασε τα χέρια του χονδρού και του είπε....περίεργα
λόγια ακαταλαβίστικα για εμάς!!!!μετά σηκώθηκε...ο άνδρας αυτός μας είπε με ήρεμη
φωνή...

<<Σας ευχαριστώ όλους που φροντίσατε την κοπέλα αυτήν αν και παράξενη στα
μάτια σας!!!! πραγματικά δεν έχω λόγια!!!! αν ποτέ βρεθείτε στο Ελ Μπασάν βρείτε
τον Μίρσκα και αν με χρειαστείτε θα έρθω να σας βρω μέσα σε τρεις μέρες!!!!!!>>

Χαιρετηθήκαμε και φύγανε!!!!αυτό όμως που σας είπε δεν είναι το ποιο περίεργο!!!!
το ποιο περίεργο έγινε μετά.....οι γέροι δεν γερνάγανε άλλο ούτε τα παιδιά ούτε γω
ούτε οι γυναίκες....γερνάγαμε αργά πολύ αργά.....εγώ σήμερα είμαι 136 χρόνων και
μοιάζω για 70ρης.....

<< Έχετε αποδείξεις για αυτά που μου λέτε >>!;!

-Αποδείξεις;!;! μην πιστεύεις τι λέω έτσι και αλλιώς ένας Γύφτος είμαι και τίποτα
άλλο....πριν μας ρωτήσεις για την ζωή μας θυμάσαι τι είπες...;!;!

-Οχι;!;!

<< Αν και λέτε πολλά ψέματα εσείς οι Γύφτοι είπα να κάνω μια συνέντευξη για την φυλή σας και τους Ρομά της Αλβανίαςέτσι λοιπόν μην πιστέψεις τίποτα από αυτά που σου είπα..... >>

Αλβανός δημοσιογράφος Τίσι Μόγια 1999 από το άρθρο του οι Ρομά της Αλβανίας!!!!!!
Τέλος!!!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΣΑΜΑΝΟΥ ΛΥΚΑΩΝ

Όταν δεις την χώρα των ανθρώπων όπου γεννήθηκε ο ιωνικός πολιτισμός να χολώνει Κάσταν να θυμάσαι τα εξής:

Θα έχει έλθει η ώρα όπου οι δρακόντειοι θα έχουν φέρει εις πέρας την εντολή συγκομιδής μέσω την μείωση πληθυσμού όπου ήδη θα την γνωρίζει πολύς κόσμος!!! μα να θυμάσαι όλα αυτά θα γίνουν όταν εσύ θα είσαι ο Σαμάνος και οι άνθρωποι δεν θα σέβονται πλέον τίποτα ούτε οικογένεια θρησκεία και θεσμούς!!! θα βγούνε νομοί που θα επιτρέπουν την κτηνοβασία και θα λένε εμάς τέρατα και κτηνοβάτες!!! θα βγούνε νομοί όπου τα ίδια φύλλα θα παντρεύονται με παπά και με κουμπάρο και η παράφυση θα μπει στις βουλές των κρατών.....!!!!

Όταν η χώρα των ιερών Ινδιάνων φτάσει στο σημείο να την κυβέρνηση ένας Αγκόλ (μαύρος) και πάρει τα ηνία μετά από αυτόν ο λευκός ξανθός τότε οι ινδιάνοι θα κλαίνε στο βράχο που στέκετε και οι λευκοί θα πιστεύουν ότι θα είναι για το μαύρο υγρό αλλά αυτοί θα κλαίνε για αυτά που έρχονται...συνεχίζω!!!!

Ο καθιστός ταύρος θα προσεύχεται από την φυλή των Πόου και τον Τσερόκε και θα δούνε μαζί τον θάνατο σε όραμα που θα απλωθεί....και πρώτα στην χώρα των Ιονών εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και οι απόγονοι των Ρας που πίστευα σε Όντιν και Σρίντακρ θα είναι έτοιμοι όπως πάντα να βοηθήσουν όπως οι νάνοι κατά το δοκούν!!!! και αλλοίμονο σε αυτούς που θα πιστέψουν ότι οι απόγονοι των δρακονιανών (κινέζοι) θα μείνουν αμέτοχοι.....η κίτρινη φυλή θα επικρατήσει ως πλανητάρχης και μόλις γίνει το κακό η καινούρια παγκόσμια πρωτεύουσα που θα έχει το όνομα του σατανά θα γιορτάσει τα εγκαίνια της συγκομιδής!!!.....συνεχίζω!!!!

Και τότε από το νησί των ιπποτών αλλά και το νησί που γεννήθηκε ο Απόλλων θα ξεπροβάλουν οι Τουρανομογκόλοι με ότι έχουν και δεν έχουν και οι Πελασγοί απόγονοι των Ιωνών και Δορειών....θα πολεμήσουν γενναία μα θα προδοθούν από τους δικούς τους ανθρώπους και χαθούν για 20 μέρες και οι Τουρανομογκόλοι θα χαίρονται για την νίκη τους!!! Μα τότε ένας θα είναι ο λαός που θα τους σταθεί και θα φέρει την ελπίδα....μα πριν γίνει αυτή πολλοί θα χαθούν και τα νησιά θα φλέγονται!!! δεν θα είναι όμως η ώρα όποιον ακούσετε να αναζητά τις συμμαχίες αυτοί θα είναι τα προεόρτια μόνο....μόνο!!! και εσύ!!! φυγάδευσε όσους μπορείς εδώ κάτω....και να προσέξεις το τέκνο των Ελλήνων από την χώρα των ινδιάνων και εν ανάγκη να στείλεις τον μοναχογιό σου αν χρειαστεί να πέσει για αυτόν με την ζωή του....διότι αυτός είναι που θα φέρει τα πάνω κάτω και θα δώσει το έναυσμα της συμμαχίας....και εσύ!;! το χρέος σου θα το έχεις κάνει...μα πρόσεχε οι Κάρνακες είναι παντού και αυτό που αγαπάς ίσως σε προδώσει.....!!!! τότε θα νιώσεις τόσο μόνος που θα λυσσάξεις.....κράτα το κουράγιο σου για τις μάχες που έρχονται...αν θέλει θα έλθει μαζί σου ειδάλλως θα μείνει πίσω στην χώρα όπου η μισή θα έχει γίνει Ελλάς ή τέφρα!!!!

<< Εν ανάγκη άλλαξε τον και θα γίνει ο ένας ο τρανός ο άπιαστος όσο κατηφής και να δείχνει τώρα.....θα πρέπει όμως να θυμάσαι τα σημάδια.... και αυτά είναι....πρώτα θα δεις τα λευκά φίδια στον ουρανό να πληθαίνουν δεύτερον καινούριες αρρώστιες όπου θα ρημάζουν τους ανθρώπους και κάποιες δεν θα μπορείς να της θεραπεύσεις.....και μετά από αυτό....τότε θα επέλθει η πέλεκεις του πολέμου....Κάσταν σε αφήνω σε δύσκολο έργο να προβείς >>>!!!!

<< Και ο Πελάσιος θα σφάζει τον Πελάσιο διότι όλοι θα μυρίζουν προδότες Κάσταν!!! και εσύ ακόμα ο ίδιος θα μυρίζεις και στο χώμα προδοσία και αυτοί θα σφάζονται για ένα κομμάτι ψωμί και ο κόσμος όλος δεν θα ξέρει τον λόγο που θα σφάζονται οι Πελασγοί....Πελασγοί....μάλλον τα ευτελησμένα φύλλα αυτών...μα το κακό θα έχει γίνει και ο Κηφισός το ποτάμι της τρίτης πύλης προς εμάς θα γεμίσει τόσο αίμα που θάλασσα θα κοκκινήσει και θα το βλέπει ο κόσμο όλος από το μηχανικό μάτι στον ουρανό....>>

Και ένα σημάδι είναι πραγματικά ή θα επέλθει το σκοτάδι του Ανχθραόμ από την σελήνη για να μπορέσει το σκότος να κρύψει αυτά που θα γίνουν στις δώδεκα ή δεκατέσσερις μέρες σκότους στην χώρα των Ινδιάνων αλλά και στην χώρα των Ρας!!!! και εκεί είναι τότε που μέσα μεσσίας των μουσουλμάνων θα επέλθει!!!!

Και θα δεις πολλούς σεισμούς....αλλά και δυο ηφαιστεια μαζί να σκάνε

και τότε ο ξανθός βασιλιάς ίσως να πεθάνει και αν πεθάνει οι Ινδιάνοι θα κλαίνε ποιο πολύ και τα κοράκια θα μεταναστεύσουν από βορά προς ανατολάςκαι τότε θα βρουνε τον τρόπο να τα φορτώσουν για να ξεκινήσει η πρώτη συγκομιδή.....!!!!

και θα δείτε τα πουλιά να κλαίνε αίμα και τα ψάρια να τρώνε τα συκωτάκια τους και μια ορδή τυφλών βοοειδών θα μπει σε μια πόλη...και οι τυφλοί θα χαίρονται που δεν θα τα βλέπουν διότι ο άνθρωπος θα σαπίζει και δεν θα ξέρει το γιατί.....!!!!

Από την τρίτη προφητεία ένα απόσπασμα!!!!

ΠΤΡΕΚΡΟΝΛ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΥΚΑΩΝ

Η ιστορία αυτή που θα σας πω χρονολογείτε πριν τουλάχιστον 850 χρόνια!!!!

Λέω λοιπόν να σας πω μια παράξενη ιστορία....όχι μόνο για σας αλλά και για τους Λυκάωνες!!!!

Ήταν ένα πρωί στην Λυκαωνία όπου ο ήλιος αντί να βγει κανονικά είχε χρώμα μωβ!!!! όλοι είχαν πανικοβληθεί διότι αυτό γινότανε πρώτη φορά!!!! δεν το είχε ξανά δει κανένας μα και ο προ τελευταίος Σαμάνος δεν είχε ξανά ακούσει ή δει κάτι τέτοιο και δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί!!!! όμως δεν ήταν για καλό.....

Εκείνη την εποχή ζούσε ένα παλληκάρι περίπου στα 28 χρόνια ονόματι << Πτρεκρόνλ >> που σημαίνει Πτρε = χαμόγελο - κρονλ = όμορφο εξηγείται ως (ο όμορφος με το χαμόγελο ή αυτός που έχει όμορφο χαμόγελο)!!!!

Ήταν ατίθασος και σκληρός μα τους νόμους τους τηρούσε όλους απλώς που του άρεσε να πειράζει τους άλλους.....ευγενικά όμως!!!!

Εκείνο το πρωί λοιπόν ο Πτρεκρόνλ είχε αποφασίσει προτού βγει ο ήλιος να πάει να κυνηγήσει....χωρίς να το καταλάβει όμως είχε μπει στο πεδίο των Αχρόνιων!!!!

Μια κάστα Λυκάωνων όπου ασκούνε Λυκαωνική μαγεία τους δημιούργησαν η Μητέρα και ο Πατέρας με λόγο που ξέρουν μόνο αυτοί!!!! Είναι μακριά από τις φυλές των Λυκάωνων και όλοι οι Λυκάωνες τους αποφεύγουν εκτός των Σαμάνων όπου σέβονται και φοβούνται!!!!

Ο Πτρεκρόνλ βρέθηκε εκεί καταλάθος και προτού ξεμυθήσει ο ήλιος οι Αχρόνιοι είχαν πιάσει μια θηλυκιά Λυκάων ονόματι << Τρακλ >> που σημαίνει χλομή και ήταν έτοιμοι να την θυσιάσουν σε άγνωστους θεούς και δαίμονες.....!!!!

Ο αρχιερέας είχε σηκώσει ένα κρυστάλλινο μαχαίρι και ήταν έτοιμος να το μπήξει στο στήθος της κοπέλας!!! Σε ρυθμό μουρμουρίσματος με ακαταλαβίστικα λόγια γύρω από έναν περίεργο βωμό ήταν περίπου 40 Αχρόνιοι που κουνούσαν τα κεφάλια τους δεξιά αριστερά ρυθμικά!!!!

Η κοπέλα αν και αλλαγμένη θα μπορούσε να ξεφύγει γρηγορά.....μα ήταν επί την επήρεια μαγείας και ήταν σαν κοτόπουλο ζαλισμένηδεν καταλάβαινε τίποτα!!!!

Μα προτού η κρυστάλλινη κάμα κόψει το νήμα της ζωής της κατακρεουργίζοντας το στήθος της ο Πτρεκρόνλ πετάχτηκε φωνάζοντας κατατρομάζοντας όλους τους Αχρόνιους!!!!

-Πάτε καλά μουρόγεροι!!!! Μα τον Μαν Η Του και τον Χριστό μας θα σας στείλω στην κόλαση του Άραλου ξεφτίλες παρανοϊκοί να κάνετε πειράματα σε κολασμένες σαύρες!!!!

Άλλαξε με μιας και ένας κατάξανθος στιβαρός Λυκάων πηρέ την θέση του και άρχισε να πηδάει σαν παλαβόςμε πέντε σάλτα έπιασε την κοπελιά και την πήρε μέσα από τα χέρια τους...δεν πρόλαβαν να κάνουν τίποτα και τον είδαν που χανότανε στα χωράφια πίσω προς την φυλή του φωνάζοντας τους....

-Άχρηστα καθίκια δεν είστε και τόσο φοβεροί όσο λένε οι φήμες...χα χα χα κοιτάχτε τις αρχίδες μου πως κουνιούνταιiiiiiiiiiiiiiiii.....

Μέχρι που χάθηκε από τα μάτια τους...

Ο αρχιερέας των Αχρόνιων είπε στους άλλους...!!!!

-Η θυσία θα γίνει ο κόσμος να έρθει τούμπα και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση επιστροφής της σε 1....2.....

Ο ήλιος πέταξε τις πρώτες ακτίνες τουμόνο που αντί για το σύνηθες χρώμα είχε χρώμα μωβ!!!!

Ο Πτρεκρόνλ έτρεχε χαρούμενος με την κοπελιά στον ώμο δεμένη σαν κοκορέτσι με τα ρούχα της θυσίας.....!!!!

Έφτασε στην φυλή και πήγε στην αρχηγό του και της είπε όλο χαρά πως έσωσε την άγνωστη κοπέλα που άνηκε στην τρίτη φυλή!!!!

Η αρχηγός στο άκουσμα ότι ενεπλάκη με τους Αχρόνιους πάγωσε!!!! τους παράτησε εκεί και άρχισε να τρέχει προς την πόλη να βρει τον Σαμάνο μα συνάμα ο ήλιος είχε γίνει ήδη μωβ!!!!

Έφτασε στον Σαμάνο και ζήτησε άμεση ακρόαση!!! Ο Σαμάνος την άκουγε όλο έκπληξη για όσα είχαν συνέβη άρχισαν να τρέχουν μαζί προς την φυλή της να προλάβουν.....!!!! Όταν έφτασαν είδαν τον Πτρεκρόνλ να έχει λύσει τα δεσμά της κοπέλας και να της χαδεύει στα μαλλιά της και να της μιλά έχοντας την αγκαλιά....

<< Έλα μου όμορφη ξύπνα να μου πεις πως σε λένε να με δεις και να πάθεις....σε έσωσα από τα καθάρματα αυτάθα ξυπνήσεις επιτέλους ή μου το παίζεις κοιμισμένη !;! >>

Ο Σαμάνος μόλις είδε την κοπέλα άρχισε να αφουγκράζεται τριγύρω και να προσπαθεί να μυρίσει την κοπελιά μα μυρουδιά δεν έπαιρνε...την καρδιά της όμως την άκουγε αργά βαρούσε και αριθμητα.... φώναξε γεμάτος αγωνία!!!!

<<< Άσε κάτω αυτήν την κοπέλα τώρα και φύγε μακριά της γρήγορα >>>

<< Ηλίθιεεεεεεεε >>!!!!

Ο Πτρεκρόνλ άφησε την κοπέλα κάτω σιγά κοντοστάθηκε δίπλα της και φώναξε στον Σαμάνο...

<< Σαμάνε μου Άγιε σε αγαπάω και σε σέβομαι μα δεν πρέπει να την προστατέψουμε από αυτά τα τρελά καθίκια;!;! κοίτα την πόσο γαλήνια είναι >>

Γύρισε να την κοιτάξει και ξαφνικά πάγωσε και τρόμαξε συνάμα....με ένα τεράστιο άλμα προς τα πίσω ο Πτρεκρόνλ σταμάτησε σαστισμένος!!!!

Η κοπελιά είχε ανοίξει τα μάτια της και αντί για κόρες είχε μόνο μωβ βολβούς και μια γλώσσα σαν του φιδιού μεγάλη.....μα καθώς ο Πτρεκρόνλ έκαμε το άλμα είχε κάνει και αυτή μαζί του και με το που πάτησε το έδαφος τον δάγκωσε στον αστράγαλο.....

Η κοπέλα έφυγε τρέχοντας προς τους Αχρόνιους και στριγκλίζοντας σαν δαιμονισμένο κουνάβι.....

Ο Πτρεκρόνλ κοντοστάθηκε.....άρχισε να ζαλίζετε και παραπάτησε νιώθοντας το ισχυρό δηλητήριο στο αίμα του από το στόμα του κοριτσιού.....

Ο Σαμάνος μαζί με την αρχηγό του έτρεξαν δίπλα του και τον βάστηξαν ...ο Σαμάνος είπε!!!!

-Πρέπει να πάμε στους Αχρόνιους!!!!

Πράγματι μαζί με την φρουρά του την αρχηγό και τον ήδη βαριά τραυματισμένο νεαρό πήγανε...

Ο αρχιερέας των Αχρόνιων βγήκε και μόλις είδε τον Σαμάνο Λυκάωνα έπεσε στα γόνατα και στα προσκυνήματα και έλεγε!!!!

<<Χίλια χρόνια ζωής Σαμάνε μας να έχεις ο Μαν Η Του να σου δίνει ζωή και χαρά στην ζωή σου!!! πως να σε εξυπηρετήσω ω τρανέ άρχοντα όλων των Λυκάωνων >>

Ο Σαμάνος μίλησε!!!

<<< Να κάνεις καλά αυτό το παιδί τώρα αν θες το κεφάλι σου στην θέση του άχριο πλάσμα >>

<< Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Σαμάνε μου αλλά αυτό μόνο ο ίδιος μπορεί να το κάνει πλέον ακόμα και αν με σκοτώσεις) >>

<< πως!;!;!>>

<<Με το να σκοτώσει ο ίδιος την κοπέλα Σαμάνε μας καλέ) >>

<<< Η κοπέλα δεν είναι Λυκάων είναι δημιούργημα της κόλασης που πιστεύετε κανάγιες >>>

<<Ναι Σαμάνε μου έχεις δίκιο είναι αντίγραφο της κανονικής κοπέλας αλλά λόγος που το φτιάξαμε αφορά μόνο την Μητέρα και τον Πατέρα και όχι εσένα ή όλους τους άλλους και ο Πτρεκρόνλ δυστυχώς προτού προλάβουμε να του εξηγήσουμε την βούτηξε και ιδού τα αποτελέσματα >>

Ο Σαμάνος έτρεξε και είπε στον νεαρό..

<< Βλέπεις γύρισε μόνη της την έχουν εκεί!!! πρέπει να την σκοτώσεις για να γίνεις καλά!!! να την δαγκώσεις να πιείς το αίμα της σαν αντίδοτο ...διάβασε το μυαλό από το κάθαρμα αυτό ... >>

<<Ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια ο τρανέ Σαμάνε μας >>

<< Σκάσε καθίκι διότι θα σου πάρω το κεφάλι μα το Χριστό μας >>

Ο Πτρεκρόνλ κοίταξε ζαλισμένα τον Σαμάνο και του είπε.....

<< Σαμάνε μου....ακόμα και έτσιείναιπανέμορφη....δεν μπορώ να δαγκώσω και να σκοτώσω έστω και τον κακό σωσία της.....δενγκουχ
....γκουχ...κουχ.....μπορώ...>>

Ο Σαμάνος άδικα του φώναζεάδικα τον ταρακουνούσε...είχε αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις του...ο Σαμάνος άλλαξε τον βούτηξε και μαζί με την φρουρά του τρέξαν στον λόφο << δακρύων του Χριστού >>!!!!

Εκεί σε αυτόν τον λόφο υπάρχει ένας βράχος από λευκό γρανίτη με μια γούβα στην μέση όπου έχει κάτι σαν νερό μέσα όπου λέει η ιστορία ότι ήταν τα δάκρυα του Χριστού που έχυσε όταν κατέβηκε στην μέση γη και είδε την κακία πόσο μεγάλη ήταν...και έκλαψε για τους εκπέσοντες και τα δάκρυα του έπεσαν στο βράχο αυτόν και έφτιαξαν την γούβα χωρίς ποτέ να στεγνώσουν!!!!

Ο Σαμάνος έκατσε δίπλα στο βράχο κρατώντας τον νεαρό στα χέρια του καθώς ξεψυχούσε,.....κοίταξε τον ιερό βράχο και είπε.....!!!!

-Χριστέ μου μην τον αφήσεις να χαθεί είναι νέος και ξεροκέφαλος δώσε του ζωή ξανά ακόμα και σε άλλη μορφή όποια νομίζεις εσύ!!!!

Θα μπορούσε να τον βρέξει με τα << δάκρυα >> μα θα ήταν ιεροσυλία να τα ακουμπήσει...

Ο νεαρός στα χέρια του ξεψύχησε...ο Σαμάνος δάκρυσε και του έκλεισε τα μάτιαμόλις σηκώθηκε όμως κάτι αναπάντεχο έγινε.....

Όλο το μωβ χρώμα του ουρανού χάθηκε και με μιας πήγε στο σώμα του νεαρού Πτρεκρόνλ έγινε αγνώριστο και σιγά σιγά το σώμα του έβγαζε ρίζες που ακουμπούσαν το έδαφος.....!!!!

Μέσα σε λίγα λεπτά στα έκπληκτα μάτια του Σαμάνου της φρουράς και της αρχηγού της φυλής του Πτρεκρόνλ το σώμα του είχε γίνει ένα τεράστιο αιωνόβιο δένδρο όπου ήταν ανάμικτο αμυγδαλιά ανθισμένη με δρυς μαζί τα κλαδιά του έκαναν μια φυσική ομπρέλα προστασίας πάνω από τα δάκρυα του Χριστού

Ο Σαμάνος γονάτισε...όλοι γονάτισανε.

Ο Σαμάνος ψέλλισε...

<<< Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου Χριστέ μου δεν θα υπάρξει αντάξιος φρουρός για τα δάκρυα σου που δεν πήγανε χαμένα >>!!!!

Φύγανε...στον δρόμο η αρχηγός του είπε...

-Δεν πρέπει να τιμωρηθούν οι Αχρόνιοι Σαμάνε μου!;!

Ο Σαμάνος απάντησε.....

<<< Θα έρθει η ώρα τους όπως λένε οι προφητείες από έναν Σαμάνο που θα ονομαστεί από τον λαό δίκαιος...θα ακούνε το όνομα του και θα τρέχουν να ανοίξουν τρύπες να κρυφτούνε!!! μέχρι τότε πρέπει να σεβαστούμε την θέληση του Πατέρα και της Μητέρας... >>

ο ήλιος είχε ξανά έρθει στα κανονικά του χρώματα και πάλι στην Λυκαωνία!!!!
Τέλος!!!!

ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σε ένα μικρό χωριό της Δράμας (στην επαρχία του Νευροκοπίου), πριν αρκετά χρόνια πέθανε ένας ηλικιωμένος άνδρας ονόματι Αθανάσιος Δεμερτζής!!!! Ο μεγαλύτερος γιος του ήταν μετανάστης στην Γερμανία!!!! τον ειδοποίησαν τα αδέρφια του για το συμβάν και τους είπε ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να έρθει στην κηδεία και να τον περιμένουν!!!!

Την επόμενη μέρα που θα γινόταν η κηδεία, οι συγγενείς του τον περίμεναν όντως μέχρι αργά το απόγευμα, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να έρθει εγκαίρως, όταν όμως άρχισε να βασιλεύει ο ήλιος, αποφάσισαν ότι δεν ήταν δυνατό να περιμένουν άλλο, αφού ως γνωστόν σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας μας οι ταφές των νέκρων πρέπει να γίνονται πριν την δύση του ηλίου κι έτσι λοιπόν ξεκίνησαν για το νεκροταφείο!!!!

Την άλλη μέρα, όταν ο γιος ανακάλυψε την απώλεια, άρχισε να ψάχνει παντού, χωρίς φυσικά αποτέλεσμα!!!! στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα, αφενός μεν γιατί είχε αρκετά χρήματα μέσα στο πορτοφόλι του, αφετέρου δε γιατί εκεί μέσα είχε τοποθετήσει και το διαβατήριό του και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Γερμανία μέχρι να εκδοθεί καινούργιο!!!! ξεκίνησε λοιπόν την διαδικασία για την έκδοση νέου διαβατηρίου και μέχρι να συμβεί αυτό, θα παρέμενε αναγκαστικά στο χωριό του!!!!

Το επόμενο βράδυ όμως, είδε στο όνειρο του τον πατέρα του ο οποίος τον ενημέρωσε για το τι είχε συμβεί και τον συμβούλεψε να προβεί στην εκταφή του προκειμένου να παραλάβει το πορτοφόλι του, τον προειδοποίησε όμως να μην σηκώσει το μαντίλι που σκέπαζε το πρόσωπο του!!!! Ο γιος αρχικά δεν έδωσε σημασία σε αυτό το όνειρο και το απέδωσε στην συγκινησιακή φόρτιση της προηγούμενης μέρας, επειδή όμως το συγκεκριμένο όνειρο επαναλήφθηκε και τις επόμενες 4-5 ημέρες, αποφάσισε τελικά να προβεί στην εκταφή του νεκρού!!!!

Πράγματι, την επόμενη ημέρα έγινε η εκταφή και ο γιος βρήκε το χαμένο πορτοφόλι του!!!! πριν όμως επανατοποθετήσουν το φέρετρο στο χώμα, θυμήθηκε την προειδοποίηση του πατέρα του και του δημιουργήθηκε μια ακατανίκητη νοσηρή ίσως περιέργεια να σηκώσει το μαντίλι για να δει μια τελευταία φορά το πρόσωπο του πατέρα του!!!

Όταν σήκωσε το μαντίλι είδε έντρομος ότι από το στόμα του νεκρού προεξείχε η ουρά ενός φιδιού το οποίο είχε ήδη εισχωρήσει μέσα στον νεκρό και κατέτρωγε τα εντόσθια του!!!! Η έκπληξη του γιου ήταν μεγάλη αλλά και σοκαριστική έπιασε το φίδι από την ουρά και άρχισε να το τραβά με μανία να το βγάλει έξω από το στόμα του νεκρού πατέρα του ...αμέσως έπεσε και ένας από τα αδέρφια του να βοηθήσει ...μετά δυσκολίας το τραβάγανε και όσο έβγαινε τόσο χόνδρινε....ένα παράξενο φίδι....!!!!

Κάποια στιγμή έπεσαν προς τα πίσω και το φίδι πετάχτηκε έξω ...ένα κακάσχημο κιτρινωπό με μοβ πίκες και είχε δυο ποδάρια μπροστά το κεφάλι του θύμιζε δράκο γεμάτο κέρατα και γεμάτο κοφτερά δόντια....τότε ο αδελφός που πήδηξε μέσα στον τάφο δεύτερος το βούτηξε από τον λαιμό και με μια δρασκελιά πετάχτηκε από έξω, μα κάνοντας αυτό άλλαξε σε Λυκάων!!!! Ένας εκκωφαντικός ήχος από ρούχα που σχιζόντουσαν ακούστηκε απότομα και προσγειώθηκε δίπλα στον τάφο του πατέρα του αφήνοντας τα άτομα που ήταν εκεί άναυδα!!!! Ο Λυκάων με ανθρώπινη βραχνή φωνή φώναξε!!!!

<< Φανερώσου αλήτη σε μυρίζω...φανερώσου διότι θα το πνίξω...>>

Ακριβώς από πίσω του μια σιλουέτα εμφανίστηκε από το πουθενά και αν ο Λυκάων έμοιαζε για δαίμονας η σιλουέτα αυτή ήταν ο ίδιος ο δαίμονας...ένας δρακονιανός μέρα μεσημέρι εμφανίσθει και άρχισε μια επική μάχη σώμα με σώμα μες στο νεκροταφείο!!!!

Όλοι λακίσανε κατουρώντας αίμα από το φόβο και μην πιστεύοντας στα μάτια τους το τι βλέπανε!!! Μόνο ο αδελφός που του είχε πέσει το πορτοφόλι μέσα ήταν ήρεμος σκέπασε ξανά τον πατέρα του με ηρεμία έκλεισε το φέρετρο και πήδηξε έξω κοιτώντας να δει που είχαν φτάσειμόλις είδε βούτηξε ένα φτυάρι και άρχισε να τρέχει προς αυτούς!!!! Φτάνοντας κοντά κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι του δρακόντειου από πίσω μα δεν του έκανε τίποτα ίσα ίσα συνέχισαν να πλακώνονται...προσπαθούσε ξανά και ξανά να τους πλησιάσειμέχρι.....!!!! που ο αδελφός του ως Λυκάων κατάφερε να τον αποκεφαλίσει δαγκώνοντας τον!!!!

Ο αδελφός από την Γερμανία είχε μείνει παγωτό με ότι είχε δει και ο αδελφός του ο Λυκάων έφτασε κοντά του...άλλαξε και γυμνός μπροστά του του είπε:

-Γιατί είσαι έκπληκτος αδελφέ μου!;! δεν είχες καταλάβει και εσύ ότι είσαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους!;! επειδή ο πατέρας δεν σου είχε πει τίποτα!;! δεν το ξέρεις!;!

-Ότι είμαι και γω όπως εσύ!;!

-Όχι

-Τότε τι είμαι!;!

-Είσαι άνθρωπος με dna Λυκάωνα και για αυτό έχεις αυτές τις υπεράνθρωπες δυνάμεις δυστυχώς δεν γεννήθηκες Λυκάων αλλά Κρισβρκλ!!!!

-Κρισβρκλ !;!

-Κρισβρκλ!!!!

-Τι είναι αυτό!;!

-Μισός άνθρωπος μισός λύκος χωρίς να μπορείς να αλλάξεις αυτό αλλά πρέπει να φύγουμε τώρα ...

-Και αυτόν!;!

-Ας τον δούνε οι άνθρωποι να δούνε τι υπάρχει εκεί έξω!!!!

Φύγανε.....χαθήκανε όλοι από το χωριό σε μια νυχτιά!!!! όσο για τον δρακονιανό είχε εξαφανιστεί το πτώμα του!!!! Ο παπάς ο νεκροθάφτης και κάποιοι άλλοι που κατούρησαν αίμα το έκαναν βούκινο κάποιοι τους πίστεψαν μα οι πολλοί όχι!!!!

Ο αδελφός από την Γερμανία έγραψε ένα βιβλίο για αυτό..... που έγινε κυκλοφορήσανε περίπου 1.500 αντίτυπα στην Γερμανία και μετά ξαφνικά χάθηκε αυτός αλλά και τα βιβλία παρόλη την απήχηση στον κόσμο δεν συνεχιστήκανε ως επανέκδοση!!!!

Κάποιοι πιστεύουν ότι τον φάγανε λάχανο...μα η αλήθεια είναι ότι πηρέ την καλή του και τα δυο μωρά τους και με την βοήθεια του αδελφού του κατεβήκανε κάτω όπου και διαμένει μόνιμα!!!!

Στην αρχή της ιστορίας έδωσα ένα όνομα....ίσως.....ίσως.....αν κάνετε μια έρευνα θα βρείτε πολλά....και αν κάποιος πάει από κει και αναφέρει το περιστατικό!;! (1952) θα δείτε πράγματι αντιδράσεις καταπληκτικές...κατά τα άλλα είναι που δεν υπάρχουνε!!!!

Τέλος!!!!!!!!!!

ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΡΚΟΥΛΚΡ ΣΕΤΡΑΚΡΛ

Πάνε κάμποσα χρόνια πίσω.....εκεί στην πεδιάδα του Αρκούλκρ Σετράκρλ.....η μάχη μαινότανε ώρες Δρακονιανοί ενάντια ξωτικών και νάνων....η σφαγή ήταν μεγάλη και οι Δρακονιανοί πλησιάζανε τα 3 εκατομμύρια....στους 700.000 χιλιάδες ήταν τα ξωτικά και η νότια φυλή των νάνων καμιά 15.000 χιλιάδες.....!!!!!!

Τα βέλη σφύριζαν δαιμονισμένα και έσκιζαν τον αγέρα με τόλμη και χάρη θανάτου ψάχνοντας στην πτώση τους να βουτήξουν λυσσαλέα σε σάρκα θρυμματίζοντας κόκαλα και μυς προσφέροντας σίγουρο θάνατο!!!!!!

Βέλη δρακονιανών και βέλη ξωτικών....και συνάμα άγριες και φρικαλέες σφαγές από σπάθες και ακόντια αλλά και από τα τσεκούρια των νάνων που παρόλο το ύψος τους τα δουλεύανε τόσο τελειά που θα τα ζήλευε ο καθένας....

Η καταπράσινη πεδιάδα είχε αιματοκυλιστεί και τα ξωτικά και οι νάνοι είχαν αρχίσει να χάνουνε αλλά δεν μπορούσαν να υποχωρήσουνε διότι είχαν περικυκλωθεί.....!!!

Το χειρότερο από όλα ήταν όσοι ήταν ζωντανοί έβλεπαν τους νεκρούς τους συντρόφους τους να κατασπαράζονται από τους δρακόντειους ακόμα και τραυματίες και ζωντανοί....

Η απόλυτη φρίκη στο μεγαλείο της κάτι που τους έσπαγε το ηθικό....δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενάθα πεθαίνανε γενναία και ξωτικά και νάνοι ορκίστηκαν να πεθαίνουνε γενναία και να πάρουνε όσους ποιο πολλούς μπορούσανε μαζί τους

Ο θάνατος είχε απλωθεί στην πεδιάδα τα πέπλα του αγκαλιάζοντας τους πάντεςμα ξαφνικά κάτι τρόμαξε και τον ίδιο τον θάνατο.....ήταν μια φωνή.....και μετά εκατοντάδες χιλιάδες φωνές!!!!!!

Χρουουουουουουουουουουουουτς

Χραα!!!!!!

Εκεί στην δυτική πλευρά από που ήταν τα βουνά πάνω στο λόφο στέκονταν εκατοντάδες χιλιάδες Λυκάωνες.....!!!!!!

Ο Κάσταν άρχισε να φωνάζει όσο ποιο δυνατά μπορούσεγια να ακουστεί και μετά μόλις τέλειωνε όλοι οι Λυκάωνες έλεγαν τα ίδια λόγια με βροντερή φωνή κάνοντας την πεδιάδα όλη να σείεται.....!!!!!!

<< Ονρκάλ Βελ Ερακράκλ Υιας Σνερκλλλλλλ >>

Ξαφνικά έσπασε την μέση του στα αριστερά και πέταξε την γλώσσα του όσο ποιο πολύ μπορούσε στα δεξιά με το κεφάλι του να γέρνει λίγο προς τα πίσω και δεξιά με το να αλληθωρίζει τελείως....το δεξί του χέρι κρεμότανε νεκρό προς τα πίσω και το αριστερό όρθιο με σπασμένο το καρπό του!!!! Αμέσως ακολούθησαν αντίστοιχες και ψυχοπαθητικές κινήσεις από όλους τους Λυκάωνες με μιας!!!!!!

Ένα τσούρμο από εκατοντάδες χιλιάδες τρελούς.....

Ήταν έτοιμοι να σπείρουνε τον θάνατο με τέχνη μόνο όπως αυτοί γνωρίζουνε καλύτερα από όλους.....

Άρχισε ο ξέφρενος και σαλταρισμένος πολεμικός χορός τους

Και μόλις τελειώσανε άλλοι γρυλίζοντας και άλλοι φωνάζοντας έμεναν σε όποια στάση βρισκανε και τραβάνανε τα γεννητικά τους όργανα επιδεικνύοντας τα στον εχθρό.....

Ο εχθρός είχε παγώσει.....η μάχη είχε σταματήσει και ξωτικά και νάνοι έκπληκτοι κοιτάζανε τους τρελούς.....τότε ο Κάσταν φώναξε με όλη του την δύναμη.....

<< Αρντροκένλχ Νερίκρρρρρ >>

Αμέσως οι Λυκάωνες αρχίσανε να πηδάνε κατά κύματα.....σαν βέλη που σκίζανε τον αέρα...με την μόνη διαφορά ότι αυτοί ήταν ζωντανοί.....ο ήλιος άρχισε και κρυβότανε από τα κορμιά τους....εκεί στην προσγείωση του πρώτου οι Δρακονιανοί αντίκρισαν τον πρώτο Λυκάωνα από όλους.....ήταν ο Κάσταν με ένα σατανικό χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του όπου είχε μια έκφραση θυμού και ψυχασθένειας.....

είχανε μείνει 2.500 000 εκατομμύρια περίπου Δρακονιανοί και αρχίσανε να υποχωρούνε άτακτα...120.000 Λυκάωνες τους είχανε πάρει στο κατόπι.....χέρια πόδια έντερα σπλήνες κεφάλια και αίμα πολύ αίμα πεταγόντουσαν στον αέρα....μια κοιλάδα σφαγείο.....

Ο θάνατος χαμογελούσε ικανοποιητικάεπιτέλους μια μάχη που άξιζε τον κόπο να δει.....

Ο Κάσταν είχε φύγει πολύ μπροστά και οι φρουροί του δεν τον προλάβαιναν ώσπου....

7 Δρακονιανοί του επιτέθηκαν...κατάφερε τους 4 μα ήταν ήδη πολύ αργά. Ένας δρακονιανός τον δάγκωσε άσχημα στον δεξί ώμο.....

Ο Κάσταν ούρλιαξε από πόνο.....παρόλο τον χαμό της μάχης όλοι οι Λυκάωνες άκουσαν τον πόνο του Κάσταν.....μύρισαν το αίμα του.....οι φρουροί έτρεχαν σαν τρελοί για να προλάβουν δακρυσμένοιο Σαμάνος έπεφτε.....

Τότε ακούστηκε ένας γνωστός ήχος στα αυτιά του Κάσταν όπου είχε πιάσει με τα δυο του χέρια το κεφάλι του δρακονιανού που πολεμούσε να το ξεκολλήσει από πάνω του.....Φου Φουπ Φουπ ήταν ο διπέλεκας τους Σπαρκ όπου αποκεφάλισε τον δρακονιανό με μιας και έτρεχε σαν παλαβός να προφτάσει τους άλλους.....

Μα προτού προλάβει ο Κάσταν να πετάξει το κεφάλι του δρακονιανού ένας από πίσω του τον κομμάτιασε με τα νύχια του.....και ένας ήδη είχε πεταχτεί στον αέρα με ένα τσεκούρι να τον αποτελειώσει.....μαπροτού προλάβει να φτάσει τον Σαμάνο εκατοντάδες βέλη του έκοψαν την φόρα....ήταν των ξωτικών.....έπεσε νεκρό το γουρούνι από τον Άραλου....

Οι φρουροί του είχαν φτάσει δίπλα και ξεκοιλιάζανε ότι έβρισκαν μα και ο στρατός συνάμα.....ο Σπαρκ δεν πρόλαβε να σκίσει τον τελευταίο δρακονιανό όπου με μια σφύρα χτύπησε το κεφάλι του Κάσταν.....

Ο Σαμάνος έπεσε σαν άψυχο κουφάρι στην ματωμένη γη.....οι Λυκάωνες αφήνιασαν.....η σφαγή ήταν απερίγραπτη.....ήταν πρωτοφανείς.....ήταν βίαια και συνάμα φρικιαστική.....έκλαιγαν για τον Σαμάνο τους και ούρλιαζαν συνάμα.....ο Λόκχραν έφτασε στον Σαμάνο γλιστρώντας δίπλα του.....άρχισε να τον μυρίζει....ίσα ίσα που ανάπνεε.....

ούρλιαξε....ο Σπαρκ τον άκουσε.....ήρθε αμέσως έκατσε στα τέσσερα.....ο Λόκχραν έβαλε τον μισό πεθαμένο Σαμάνο τους στην πλάτη του Σπαρκ και από πάνω έπεσε ο Λόκχραν.....είπε στο Σπαρκ....

-Συγνώμη....

Αμέσως έχωσε τα νύχια του στα πλευρά του Σπαρκ και τα νύχια των ποδιών του κοντά στην μέση του Σπαρκ....

Ένα άρωμα απλώθηκε στην ατμόσφαιρα....ένα γνωστό άρωμα στους Λυκάωνες.....μια γυναικεία φωνή ακούστηκε που απευθυνότανε στον Ναχθάι!!!!

-Αλήθεια λες ο βασιλιά των Άκιτωξ....ο μεγάλε Ναχθάι αλλά ας να δοκιμάσω και γω....

Ήταν η Μητέρα όλων των Λυκάων....πανέμορφη.....μέσα σε ένα κόκκινο φόρεμα ντυμένη που θα ζήλευε ο καλύτερος σχεδιαστής μόδας....τα μαλλιά της τα έπαιρνε ο αέρας....και από πίσω της ήταν ο Πατέρας δεν μιλούσε κοιτούσε μονάχα ατάραχα..

Ο Ναχθάι την χαιρέτησε και της είπε....

-Ο (.....) των Λυκάων παρακαλώ θα ήταν τιμή μου.....

Όλοι οι Λυκάωνες είχαν γονατίσει κοιτάζοντας την γη και προσεύχονταν η Μητέρα να τον κάνει καλά....ο Ναχθάι με την Μητέρα μπήκανε στο δωμάτιο όπου ήταν το άψυχο κορμί του Κάσταν....

-Πως θα τον κάνεις καλά;!

Η Μητέρα του απάντησε..

-Κοίτα άκου και μάθε Άκιτωξ..

Πήγε πάνω από τον Σαμάνο όπου είχε αλλάξει σε άνθρωπο και είχε ασπρίσει....τον κοίταξε ακούμπησε το χέρι της στο στήθος του το γυμνό πήρε βαθιά ανάσα...τα μάτια της κιτρίνισαν και φώναξε δυνατά.....

<< Καστράχγκρλ Αγιάζ Ρικρλ Βελ Σαχθούραααααααααααααααααααααα >>>

Σαν από θαύμα με το που τράβηξε το χέρι της ο Σαμάνος άρχισε να αναπνέει..... η Μητέρα έκανε να φύγει και του είπε....

-Συνέχισε εσύ τώρα Ναχθάι....

Ο Ναχθάι είχε μείνει άναυδος και της είπε....

-Μα πως.....!;!

Και η Μητέρα σταμάτησε και κοιτάζοντας τον στα μάτια του είπε.....

-Αγαπάει τόσο την κόρη σου που μόλις του είπα που την αφήνεις γύρισε από την χώρα των νεκρών δυστυχώς εσείς του φτιάξατε την μοίρα αυτήν.....

Ο Πατέρας και η Μητέρα φύγανε....την άλλη μέρα ο Σαμάνος είχε συνέλθει με μεγάλο πονοκέφαλο....αλλά ήταν καλά...τις πληγές του τις είχε κλίσει τέλεια χωρίς να αφήσει σημάδι και στον Σπαρκ.....όλοι οι Λυκάωνες είχαν ανακουφιστεί και γυρίσει στην χώρα τους.....

Όταν ο Κάσταν συνήλθε για τα καλά ευχαρίστησε και έφυγε μαζί με τον Λόκχραν και την φρουρά.....στον δρόμο ο Κάσταν τους ρώτησε....

-Τι είχα πάθει.....!;!

Του είπανε.....βάλανε τα κλάματα λέγοντας δεν ήταν ικανοί να τον προστατεύσουν.....

Ο Κάσταν τους απάντησε...

-Μην λυπάστε.....πραγματικά το ήθελα να πάω στην καλή μου.....και εκεί που την έψαχνα στα σκοτάδια άκουσα την φωνή της να μου λέει που με αφήνεις γύρνα πίσω έρχομαι.....
έτσι ξύπνησα....

Πηγαίνανε στην χώρα τους λέγοντας τις λεπτομέρειες!!!!!!φτάνοντας στην κάμαρα του...ο Λόκχραν του είπε...

-Σαμάνε πονάς;!

-Πολύ!!!!

-Να φτιάξουμε φάρμακο να μην πονάς....

-Εκεί που πόνο δεν γιατρεύεται...

-Που Σαμάνε μου που...!;!

-Στην ψυχή μου Λόκχραν αδελφέ μου.....μου λείπει η Σαχθούρα μου....

Κάθισε στον ξύλινο θρόνο του και του είπε να τον αφήσει....

Ο Λόκχραν έφυγε...ο Κάσταν έμεινε να παραμιλά μόνος του.....

-Σαχθούρα μου δεν τα καταφέρανε οι άχρηστοι Δρακονιανοί να με φέρουν κοντά σου.....συγχώραμε καλή μου....την επόμενη φορά θα τους ξεφύγω πάλι....συγχώραμε.....!!!!!!
Τέλος!

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΑΩΝ ΘΥΧΚΘΡΑΡΚΛ

Ήταν στο δάσος των Λυκάωνων στον δυτικό τομέα ονόματι << ΘΥΧΚΘΡΑΡΚΛ >> (ιερότατο). Ένα πραγματικό πανάρχαιο δάσος που λένε τα ξωτικά ότι ήταν από τα πρώτα της μέσης γης. Πυκνό και όμορφο και έγινε ακόμα πιο όμορφο όταν οι Λυκάωνες εκκαθάρισαν την χώρα τους από τα σαρκοφάγα ζώα. Δεν έχει τροπικά δέντρα μα βελανιδιές, οξιές τόσο παλαιές που τις βλέπεις και καταλαβαίνεις από τον τεράστιο όγκο τους (ως ένα σπίτι η ποιο μικρή) ότι είναι εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Το ύψος τους ξεπερνά τα 90 μέτρα και το πλάτος των κλαδιών τα 120 τα οποία μπερδεύονται με έναν περίεργο σύμπλεγμα με όλα τα αλλά πλατάνια, οξιές και δρυς κάνοντας φυσικά εναέρια περάσματα στα ειρηνικά όντα με λίγη νοημοσύνη που άφησαν οι Λυκάωνες να μένουν εκεί ονόματι << ΘΡΑΛΕΡΚ >> (αναβάτες) όπου είναι σαν ένα είδος μαϊμούς αν μπορούσε κάποιος να το πει έτσι. Ζουν σε μικρές κοινωνίες των 30 ατόμων είναι φασαριόζικα από κραυγές αλλά και αρθρώσεις λέξεων. Οι Λυκάωνες δεν τα πείραξαν διότι είναι άκακα αλλά και βοηθούν στην εκκαθάριση του δάσους διότι τρώνε κάθε τι σάπιο από βλάστηση και δέντρα και διατηρούν το δάσος πάντα ζωντανό.

Τα δέντρα στους κορμούς επάνω έχουνε αναρριχητικά φυτά τα οποία βγάζουνε ένα λουλούδι (όπου έχω τάξει σε κάποια ψυχή να φέρω όταν μου φέρουν οι << φίλοι μου >>) το οποίο έχει απίστευτη ευωδιά κάτι μεταξύ γιασεμιού σάπιου ξύλου και γαρδένιας αλλά και μήλου. Ένας απίστευτος συνδυασμός αρωμάτων που πιστεύω ότι αν το φτιάχνανε σε άρωμα οι άνθρωποι θα ήταν πολύ ελκυστικό. Η βλάστηση σε θάμνους και μεγάλα μανιτάρια των 4 ως και 7 μέτρων ύψος είναι απίστευτη και είναι έτσι τοποθετημένα λες και το δάσος τα έφτιαξε με αρμονία αρχιτεκτονικής. Διαθέτει όμορφα πλακόστρωτα μονοπάτια τα οποία έχουν φτιάξει οι Λυκάωνες τέσσερα ήρεμα ποτάμια πλάτους 7 και δέκα μέτρων και βάθους μέχρι και τρία μέτρα στα ποιο βαθιά σημεία τους. Τα ποτάμια αυτά έχουν καταπράσινα κρυστάλλινα νερά και διαθέτει ποταμοκάβουρες μεγάλων διαστάσεων έως και 90 πόντους πολύ νόστιμοι και ποταμοκαραβίδες αλλά και δυο είδη ψαριών που μοιάζουν σαν πέστροφες αλλά δεν είναι. Υπάρχει και μια από τις ιερές λίμνες των Λυκάωνων εκεί όπου απαγορεύεται κάποιος να τις πλησιάσει.

Εκεί λοιπόν στο δάσος αυτό δυο κορίτσια από τα ξωτικά περάσανε και χαθήκανε μέσα στο τεράστιο δάσος που έχει σχεδόν το μέγεθος της αττικής. Τα κορίτσια αυτά δεν ήταν πάνω από 12 και 11 χρονών. Το όνομα από το δωδεκάχρονο ήταν ΑΛΣΙΑΝΘ και το εντεκάχρονο ΑΝΖΙΑΝΧΑΛ. Ξέφυγαν παίζοντας από την προσοχή των ξωτικών και επειδή τα σύνορα των Λυκάωνων και ξωτικών είναι δίπλα δίπλα παίζοντας δεν κατάλαβαν ότι πέρασαν στην γη των Λυκάωνων και μπήκανε χωρίς άδεια στο ιερό τους δάσος. Εκεί τα κορίτσια εντυπωσιαστήκανε από την ομορφιά του δάσους αλλά και είδανε για πρώτη φορά τα ΘΡΑΡΛΕΚ με την τηλεπάθεια οπού διακατέχουν τα ξωτικά μπορέσανε και μιλούσανε στο μυαλό των ΘΡΑΡΛΕΚ και έτσι ξεκίνησαν μαζί τους να εξερευνούν κάθε σπιθαμή του δάσους.

Μέχρι εδώ καλά όλα αλλά σε αυτό το δάσος έχουν ένα ιερό οι Αχρόνιοι οι μάγοι των Λυκάωνων όπου δεν έχουν καμιά δουλειά με τους απλούς Λυκάωνες, όπου και οι Λυκάωνες όμως φοβούνται αυτούς διότι διακατέχουν την αρχέγονη συμπαντική Λυκαωνική μαγεία. Μόνο ένας δε τους φοβάται αυτούς και αυτός είναι ο κάθε Σαμάνος των Λυκάωνων και ειδικά αυτός που εμπλέκεται στην ιστορία αυτή έχει προηγούμενα μαζί τους και τον τρέμουν. Οι Αχρόνιοι τοποθετήθηκαν στην Λυκαωνία και κανείς δεν ξέρει για ποιο λόγο εκτός των Σαμάνων από την Μητέρα και τον Πατέρα όλων των Λυκάωνων. Είναι φιλάργυροι και οχροί και μοιάζουν σαν πεθαμένοι ζωντανοί.

Μέσα στην περιπλάνηση των κοριτσιών με τα ΘΡΑΡΛΕΚ έφτασαν στο ιερό αυτό όπου και ήταν 10 Αχρόνιοι με αρχηγό και μάγιστρο τον << ΣΡΟΜΚΛ >> (άχαρος)

μόλις οι Αχρόνιοι πήρανε είδηση ότι τα δυο κορίτσια αυτά ήταν χαμένα τα βουτήξαν και τα βάλανε στο ιερό τους μέσα.

Μετά από μια μέρα αποστολή των ξωτικών έφτασε στην Λυκαωνία λέγοντας για την εξαφάνιση των κοριτσιών και ότι δεν είχαν πλέον τηλεπαθητική επικοινωνία και ανησυχούσαν πολύ διότι τελευταία φορά τα αισθανθήκανε στο ιερό δάσος των Λυκάωνων.

Ο Κάσταν ο δίκαιος ο Σαμάνος των Λυκάωνων έδωσε εντολή στον Σπαρκ και Λόκχραν να οργώσουν όλο το ιερό δάσος και να βρουν τα κορίτσια θα έπαιρναν μέρος και ο Κάσταν ο ίδιος με την φρουρά του.

Έτσι ξεκίνησε μια εξερεύνηση έρευνας στο ιερό δάσος άνευ προηγουμένου. Είχαν περάσει τρεις μέρες από την εξαφάνιση τους και δυο από τις έρευνες που κάνανε οι Λυκάωνες. Τα ξωτικά ήθελαν να έλθουν και αυτά αλλά ο Κάσταν αρνήθηκε μα δεν έβρισκαν τίποτα απολύτως και το κυριότερο δεν υπήρχε μυρουδιά και ο λόγος ήταν ότι τα ΘΡΑΡΚΕΛ την είχαν καλύψει. Κάποια στιγμή ο Σπαρκ με τον Λόκχραν και δέκα της φρουράς βρεθήκανε στην μεριά του ιερού των Αχρονίων χωρίς να τους πλησιάσουν σε απόσταση 200 μέτρων μα αυτοί τους πήρανε είδηση και βγήκανε απειλητικά μπροστά τους. Ο ΣΡΟΜΚΛ τους είπε ειρωνικά:

-Βρε βρε καλώς τα παιδιά!!!! Τι θέλει ο χαζός υπαρχηγός της Λυκαωνίας με τον υποτακτικό του Σαμάνου μας εδώ!;

Ο Σπαρκ απάντησε:

Άκου μάγε!!!! δώσε σεβασμό στα όργανα του Σαμάνου μας του άγιου του Κάσταν του δίκαιου διότι δεν το έχω σε τίποτα να σε ξαποστείλω από εκεί που ήλθες.

Ο Λόκχραν τον διέκοψε πιάνοντας τον από τον ώμο και του είπε ψιθυριστά...!!!!

-Ήρεμα Σπαρκ μας έχουν ξεκάνει μέχρι να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας για πλακά ήρεμα άσε να τους μιλήσω εγώ.

Ο Σπαρκ έκανε πίσω... και ο Λόκχραν μίλησε.

Ο σεβαστοί Αχρόνιοι δεν θέλουμε να σας πειράξουμε μα ψάχνουμε δυο ξωτικά κορίτσια που χαθήκανε στο ιερό δάσος μήπως τα αντιληφθήκατε ή μήπως μπορείτε να δείτε που είναι με τις δυνάμεις που διακατέχετε από τον Πατέρα και την μητέρα!!!!;;!!!!

-Έτσι υποτακτικέ έτσι!!!! όπως το είπες!!!!Από τον Πατέρα και την Μητέρα!!!! Όχι!!!! δεν τα αντιληφθήκαμε αλλά και ούτε θα κοιτάξουμε!!! Τώρα τσακιστείτε και φύγετε από δω προτού σας ξεκάνουμε αλήτες!!!!

Ο Σπαρκ πετάχτηκε μπροστά απειλητικά μα τον σταμάτησε ο Λόκχραν βίαια με τον να τον ρίξει κάτω.

Ο ΣΡΟΜΚΛ είπε:

-Μάζεψε τον χαζοχαρούμενο υπαρχηγό σας διότι νιώθω να με απειλεί και θα σας ξεκάνω και τους δυο.

Μα προτού προλάβουν να κάνουν κάτι Σπαρκ και Λόκχραν κανείς δεν είχε πάρει είδηση ότι ο Κάσταν ο δίκαιος είχε φτάσει εκεί με την φρουρά του. Η φωνή του ακούστηκε βροντερή και αυστηρή.

-Ποιον είπες χαζοχαρούμενο αλήτη της μαγείας!; τον ψυχογιό μου!!!! και ποιον λες υποτακτικό καταραμένε μάγε τον Λόκχραν που έχω σαν αδελφό μου!!!! ;;; ;!!!! Να πέσεις στα γόνατα κανάγια και να ζητήσεις συγγνώμη διότι θα σε χαλάσω στην στιγμή!!!!

Αχρόνιοι και Λυκάωνες πάγωσαν όλοι από τα λόγια του Κάσταν του δίκαιου!!!! Οι Αχρόνιοι ταραχήκανε αλλά και η φρουρά αλλά Σπαρκ και Λόκχραν ήταν έτοιμοι για όλα. Ο ΣΡΟΜΚΛ είπε αναϊδέστατα:

Ο Κάσταν ο δίκαιος ε!;! αυτός που αγάπησε ένα ζωτικό και ήλθε και μας έδωσε για ανταλ.....!!!!

Ο Κάσταν ήταν τόσο γρήγορος που δεν κατάλαβε κανείς την κίνηση του που προσπέρασε τον ΣΡΟΜΚΛ σαν αστραπή μια έκπληξη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του ΣΡΟΜΚΛ καθώς αποκολλήθηκε το κεφάλι του από την θέση του και έκανε απανωτές τούμπες στον αέρα προτού πέσει στο έδαφος. Το σώμα του έμεινε για λίγο όρθιο σπαρταρώντας από νεκρικές συσπάσεις και έπεσε και αυτό αιμόφυρτο στο έδαφος. Ο Κάσταν προτού προλάβουν οι Αχρόνιοι να πούνε κάτι είπε αγριεμένος σαν διάλογος.....:

-Καταραμένα τομάρια νομίζετε ρε ότι θα φοβηθώ κάτι άχρηστους σαν και σας!;! Δώστε μου τα ζωτικά ειδάλλως θα σας χαλάσω όλους.....!!!!

Μα οι Αχρόνιοι βλέποντας τον αρχηγό τους να πέφτει στο έδαφος άσκησαν αμέσως μαγεία και δαίμονες του Άραλου εμφανίστηκαν από το πουθενά με σκοπό να λιντσάρουν τους Λυκάωνες. Ο Κάσταν φώναξε!!!!

-Ντόρσια τωραααααααααααααααααααααα!!!!

Μια θύελλα από κατάρες ακούστηκαν στην περιοχή.....!!!!

-Καταραμένα τσακαλοκοπρύσκυλα!!!! θα σας γεμίσω τρύπες. Φιλοδαιμονολάτρες θα ξεριζώσω τα λαρύγγια των δαιμόνων σας να τα κάνω σωλήνες αποχέτευσης κανάγιες.

Έφυγε από τον ώμο του Κάσταν με ακροβατικά άλματα και καθώς πέρασε τον πρώτο δαίμονα τον έφτυσε στο αφτί κάνοντας τον να σταματήσει για δευτερόλεπτα την επίθεση του προς τον Κάσταν. Ο Κάσταν βλέποντας αυτό όρμησε στον δαίμονα αποκολλώντας το κεφάλι του βίαια από την θέση του. Ο Σπαρκ ήδη είχε πετάξει τον διπέλεκα καρφώνοντας το στο κρανίο ενός μεγάλου δαίμονα όπου έπεσε και αυτός νεκρός, ο Λόκχραν δίνοντας διαταγή στην φρουρά επιτεθήκανε στους δαίμονες ...ήταν πάνω από εκατό. Ο Ντόρσια βρήκε στο κρανίο τον πρώτο Αχρόνιο με τα παράξενα όπλα του από μπάλες με ξυράφια και αλυσίδες που είχε στα χέρια του και τα γύρναγε σαν προπέλες αεροπλάνων. Μπήκε από το κούτελο του βγήκε από το αφτί του ξανά μπήκε από τον λαιμό του και βγήκε κάθετα από την μέση του κρανίου του λουσμένος στο αίμα και στα μυαλά του Αχρόνιου. Αμέσως έπεσε στον διπλανό μπαίνοντας από την πλάτη του όπου σε δευτερόλεπτα μπαινοβγήκε από μπρος πίσω πλάτη στήθος και βγήκε τελικά από το στόμα του Αχρόνιου ξεσκίζοντας τα σωθικά του με κατάρες και απειλές στο στόμα του.

Ο Κάσταν πλησίασε σαν αστραπή τους κάνα δυο αποκεφαλίζοντας τους μια παράλογη μάχη με δαίμονες και μάγους άνευ προηγουμένου. Ο Λόκχραν βλέποντας έναν δαίμονα να πλησιάζει πηδώντας τον Κάσταν πήδηξε και αυτός αλλά και 7 φρουροί συνάμα και τον πετσόκοψαν στον αέρα, μέσα σε λίγα λεπτά δεν είχε μείνει ούτε δαίμονας ούτε Αχρόνιος ήταν όλοι νεκροί. Κανείς δεν μιλούσε αλλά αυτή την θανατερή ησυχία έσπαγε ο Ντόρσια λέγοντας και φωνάζοντας σαν σφήγκα πηδώντας από πτώμα σε πτώμα.

-Σηκωθείτε ρε!!!! ξεβράκωτοι λεμέδες (τους έφτυνε) σηκωθείτε να παλέψετε ρε!!!!
ζουμπίδια του κερατά!!!! να στείλετε χαιρετίσματα στα αφεντικά σας ηλίθια
τσακάλια!!!!

Μα ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκαν πάνω από 60 Αχρόνιοι και ο αρχηγός
όλων ονόματι << ΣΤΟΥΡΚΛ >> (σκοτεινός) είπε:

-Ξεπέρασες κάθε όριο Σαμάνε με το να σκοτώσεις Αχρόνιους κανείς Σαμάνος δεν το
έχει κάνει μέχρι τώρα. Άντε να σας δω πως θα ξεφύγετε από εμάς.

Ξεκίνησαν να κάνουν μαγεία ...ξεκίνησαν και οι Λυκάωνες να επιτεθούνε μα προτού
προλάβει να γίνει το κακό ο Ντόρσια βρίζοντας και καταριώντας είχε φτάσει στον
πρώτο Αχρόνιο τον αρχηγό μα τότε τον έπιασε η Μητέρα στον αέρα όπου ήλθε και
αυτή από το πουθενά και ο Πατέρας δίπλα της ακούμπησαν το έδαφος!!!!

Όλοι σταματήσανε αμέσως Αχρόνιοι και Λυκάωνες αλλά και ο Κάσταν γονάτισαν!!!

Ο Πατέρας είπε:

-Ο Κάσταν να σηκωθεί μόνο.

Ο Κάσταν σηκώθηκε.

Ο Πατέρας είπε:

Η πράξη του Κάσταν του δίκαιου ήταν σωστή και σοφή από δω και πέρα δίνω το
δικαίωμα να σας ξεκάνει όλους τους Αχρόνιους αν ξανά φερθείτε έτσι. Σας έφτιαξα
για τον σκοπό που ξέρετε και όχι για να πειραματίζεστε.

-Χαθείτε αμέσως όλοι οι Αχρόνιοι.

Χωρίς λέξη χαθήκανε.

Ο Πατέρας είπε:

-Πάρε τα κορίτσια Κάσταν κάνεις καλά την δουλειά σου.

Χάθηκε αμέσως.

Η Μητέρα κοίταζε τον Ντόρσια και του είπε:

-Αν και μικρός είσαι πολύ γενναίος παλιέ μου φίλε και από όσο βλέπω έχεις
ομορφύνει και άλλο. Πάντα πιστός στους Λυκάωνες.

Και ο Ντόρσια είπε:

-Μητέρα των Λυκάωνων πως να μην είμαι πιστός με αυτά που έχεις δημιουργήσει
και ομορφαίνεις την μέση γη.

-Πάντα κόλακας Ντόρσια πάντα.....

Τον ακούμπησε κάτω και χάθηκε και είπε στον Κάσταν:

-Καλά έπραξες.

Και αμέσως χάθηκε. Βρήκανε τα κορίτσια και τα πήγανε πίσω ...ήταν ευτυχώς σώα
και αβλαβή. Στο γυρισμό όλοι ήταν αμίλητοι και ο Ντόρσια ήταν στην πλάτη του
Κάσταν και κάπνιζε την μακριά κυρτή πίπα του ώσπου έπεσαν τα ματιά του στον
Σπαρκ που κοιτούσε παράξενα και είπε δυνατά.

-Ρε χαμένοι!!!! είδατε ποιον είπε όμορφο η Μητέρα σας;! ε;! και εσύ ρε Σπαρκ ένα βουνό ζωó είσαι ούτε καν σε κοίταξε από την ασχήμια ρε.

Ο Κάσταν αναστέναξε πιάνοντας το πρόσωπο του και είπε:

-Όχι σε παρακαλώ Ντόρσια όχι τώρα.

Μα ο Σπαρκ είχε ήδη απαντήσει.

-Τι είπες ρε σκατό μύγας;! σε μένα τα λες αυτά!;

Μα πριν προλάβει ο Ντόρσια να απαντήσει ο Λόκχραν είχε σκάσει στα γέλια και δείχνοντας τον Ντόρσια είπε:

-Σκατό μύουουουουυγας!!!! χαοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχο κατάλαβες ρε!!! ότι και καλά τους ύψος που έχεις είναι ως ένα σκατό μύγας!!!!!! Χαοαχοαοαχοαχο.

Ο Ντόρσια σηκώθηκε όρθιος έβγαζε τα όπλα του και με ένα ψυχεδελικό χαμόγελο τους είπε:

-Πάτε γυρεύοντας κανάγιες ηλίθια κατασκευάσματα και κωλοπιλιλιασμένοι , πήδηξε στον αέρα για τον Σπαρκ.

Ο Κάσταν έφυγε μπροστά να μην τους βλέπει είχαν ξανά αρχίσει τα ίδια όπως κάθε φορά και μέχρι την πόλη θα γινότανε ο χαμός.

Εκεί μπροστά άκουγε το Ντόρσια να καταριέται τον Λόκχραν και τον Σπαρκ και μια αντάρα να γίνεται πίσω.....εκεί σκέφτηκε τι είχε γίνει σήμερα.....σκέφτηκε την Μητέρα και τον Πατέρα ενώ περίμενε την τιμωρία τον αθώωσαν.

Χαμογέλασε κάπως κοίταξε τον ουρανό σταμάτησε και είπε:

-Να ξέρεις καλή μου να ξέρεις μέχρι να ζω θα σε αγαπώ σαν τρελόςμα και να πεθάνω;! πάλι θα σε αγαπώ σαν φάντασμα μέχρι να σβήσουν τα σύμπαντα όλα θα γυρνώ και θα μιλώ για σένα.

Κατέβασε το κεφάλι και ούρλιαξε δυνατά. Συναγερμός το ουρλιαχτό!!!! Τρέξανε όλοι κοντά του Σπαρκ Λόκχραν Ντόρσια και φρουροί. Τι έγινε είπανε.

-Τίποτα σας την έσπασα.

Ο Ντόρσια είπε:

Δεν είναι δίκαιο τους είχα στο χέρι και τους δυο.

Ο Σπαρκ είπε:

-Χα ούτε καν μας πλησίασες.

Ο Λόκχραν είπε:

-Καλά σου λέει βρε μπιζέλι.

-Μπιζέλι;! μπιζέεεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!! ετοιμαστείτε κανάγιες να σας ξεκάνω ξεβράκωτα καθάρματα.

Ο Κάσταν έφυγε πάλιδεν βάζουν μυαλό αυτοί είπε.

Τέλος!!

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΓΑΙΑΣ

Ήταν ένα περίεργο πρωινό όπου ο ουρανός είχε ένα παράξενο χρώμα ένα χρώμα ροζ.... ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστηο Ντόρσια με τον Λόκχραν βρήκανε μια λίμνη στο διάβα τους και είπαν να κάνουν ένα μπάνιο!!!! αν και σπάνια βρίσκονται μόνοι τους αυτοί οι δυο αυτήν την φορά είχανε μια κοινή αποστολήνα βρουνε τα δάκρυα της παν-γαίας ή αλλιώς παναγίας !!!!!

Αν και ήταν καθαρή η αποστολή του Λόκχραν ο Ντόρσια όπου είχε βρεθεί στην Λυκαωνία ήθελε να πάει μαζί του!!!! τα δάκρυα της παν - γαίας είναι ένα νέκταρ που βγάζει ένας παράξενος μενεξεδή χρώματος κρίνος και είναι θεραπευτικό για την τύφλωση ...μειοποία....πρεσβυωπία ...ασιγματοισμό και ότι έχει σχέση με ασθένεια κατά των ματιών ...επίσης είναι και διορθωτική δέρματος σε πολύ άσχημα καμένα δέρματα από ανθρώπους και ζώα!!!!

Βέβαια ο Λόκχραν στην αρχή δεν ήθελε να πάρει μαζί τον μικροσκοπικό φίλο και αχώριστο φίλο του Κάσταν για ένα λόγο!!!!!! διότι ο Ντόρσια είναι φοβερά βρομόστομος!!!!

Έτσι λοιπόν είχαν ξεκινήσει να βρουνε αυτό το θείο νέκταρ ...αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να βγει οπουδήποτε για μια μόνο φορά την σεζόν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ποτέ στο ίδιο!!! πρόκειται για μια ντουζίνα από 800 ως 900 κρίνα και μόνο αυτά!!!! έχουν ύψος περίπου 1,20 και περίπου το κάθε χωνί περιέχει γύρω στα 50 γραμμάρια από το φαρμακευτικό του νέκταρ!!! στην όψη περίπου μοιάζει όπως αυτό το κρίνο!!!!



Έτσι λοιπόν την ημέρα αυτή και μετά από 38 μέρες πορείας είχαν ζουρλαθεί από την ζέστη και σταθήκανε δίπλα στην λίμνη να ξεδιψάσουνε και να κάνουν και κάνα μπάνιο!!!!

Ο Ντόρσια πετάχτηκε από τον ώμο του Λόκχραν και με περίτεχνες τούμπες ανέβηκε σε ένα βράχο καπνός ψηλό και άρχισε να λέει στο Λόκχραν!!!!

-Παπάρα μουδεν μπορείς να περπατάς λίγο ποιο όμορφα με έχει ξεκάνει ο ώμος με τόσο ταρακούνημα βρε μαλάκα!!!! άντε μη σου χεστροβολήσω τίποτα μέρα μεσημέριτι με κοιτάς ρε!;! είσαι και κακάσχημος πανάθεμα αυτά που πιστεύεις κερατά!!!!

Ο Λόκχαν ξέροντας ποσό υστερικός μπορεί να γίνει ο Ντόρσια έδωσε τόπο στην οργή !!!! όχι επειδή φοβότανε αλλά είχε μια αποστολή να τελειώσει!!!!

-Δεν μιλάς μορή σουλίτσα!;! που να μιλήσεις ξέρεις ότι ο Ντόρσια θα σε κάνει σουρωτήρι ρε!!!! Έλα τώρα μην μου πεις ότι δεν έχεις τσαντιστεί έστω λίγο!;!δεν βράζει το αίμα σου ρε λύκε!;!

Ο Λόκχαν του είπε...!!!!

-Αλή φορά προκλ με πόδια (κουράδι από λαγό) έχουμε μια δουλειά να κάνουμε!!!! Στο άκουσμα της λέξης προκλ ο Ντόρσια αφήνιασε!!!! έβγαλε τα παράξενα και δολοφονικά του όπλα και άρχισε να ωρύεται!!!!

-Ποιος είναι προκλ ρε βλαμμένο των Λυκάων!;! ε!;! έλα άμα σου βαστάει βρε κατουρημένο σκορδόχορτο που νομίζεις ότι με έχεις!!! έλα μορή πορδή του Αρχ!!!! έλα άμα σου βαστά κανάγια!!!!γελάς!;! γελάς!;! θα σε γεμίσω τρύπες ρε άχρηστε!!!!

Την ένταση όμως ήρθε να διακόψει ένας περίεργος θόρυβος από την λίμνη!!!! αμέσως και οι δυο κοιτάζανε με την μια στο κέντρο της λίμνης όπου και ακούστηκε αυτός ο παράξενος θόρυβος!! ήταν κάτι σαν να έβγαινε από κει μέσα!!!!

Ο Λόκχαν με μια αστραπιαία κίνηση βούτηξε τον Ντόρσια στα χέρια και άρχισε να τρέχει σαν τρελός ...πηδούσε δεξιά αριστερά και όσο ποιο μακριά γινότανε από την λίμνη!!!!

Ο Ντόρσια έξαλλος φώναζε σαν παλαβός να τον αφήσει και να αντιμετωπίσουν ότι και να ήταν μα ο Λόκχαν έτρεχε ...έτρεχε σαν τρελός!!!!και τότε βγήκε από το νερό.....δημιουργώντας πάνω από 60 μέτρα πίδακα στον αέρα και αφρούς παντού!!!! μόλις καταλάγιασε φάνηκε τι ήταν αυτό που το δημιούργησε!!!!

ένα τεράστιο Αλουρκάρκ!!!! ένα είδος βουβαλοκαλαμαριού που αντί για βεντούζες είχε πλοκάμια τα οποία όμως μπροστά τους είχανε τρύπες και ρουφούσε αέρα σαν ηλεκτρική σκούπα!!!! πρέπει να ζύγιζε πάνω από 30 τόνους και να είχε ύψος πάνω από 10 μέτρα και μήκος 12!!!! άρχισε να τρέχει σαν τρελό προς το μέρος του Λόκχαν και να ρουφάει ότι έβρισκε στο διάβα του.....!!!!

Ξερίζωνε δέντρα πέτρες χώματα θάμνους μα καθώς πηγαίνανε στα πλοκάμια του τα άφηνε δεν τα ήθελε είχε βάλει στο μάτι τον Λόκχαν!!!!

Άρχισε να βγαίνει από το νερό και ο Λόκχαν με τα δυσκολίας να μπορεί να τρέξει πλέονώσπου τον πήρε η αναρρόφηση!!! δεν πρόλαβε καν γύρισε και κόλλησε στο τεράστιο πλοκάμι του!!!!

Μα προτού φτάσει εκεί άνοιξε την χούφτα του και άφησε τον Ντόρσια όπου εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα που είχε πάρει από το ρούφηγμα και με την κατάρα στο στόμα έβαλε σημάδι το κούτελο του παράξενου αυτού ζώου

-Καταραμένο νεροβουβαλοκαλάμαρο!!!! θα σε κάνω με τρίγας και ζουνς στο τηγάνι ...!!!!

Χώθηκε με μιας στο κούτελο του και αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να μπαينوβγήκε πάνω από 150 φορές από το κρανίο του την μύτη το στόμα τα αυτιά τα μάτια του!!!!!!

Αμέσως το παράξενο πλάσμα έπεσε νεκρό!!!! και στην μύτη του επάνω καθότανε βουτηγμένος στο αίμα ο Ντόρσια!!!! μόλις ο Λόκχραν σηκώθηκε ο Ντόρσια του είπε!!!!

-Ε!;! είδες μπούλη!!!;;!!! του γάμισα τα πρέκια το ξέκανα σε λιγότερο από 5 δεύτερα έτσι!;! και εσύ!;! προσπαθούσες να σωθείς χε χε χε κακόμοιρε προσκύνα τον μέγα Ντόρσια!!!!

Ο Λόκχραν τον προσκύνησε και του έκλεισε το μάτι χαμογελώντας!!!! και άρχισε να προχωρά!!!!

Ο Ντόρσια είπε!!!!

-Έτσι μπράβο κουτάβι θα προσκυνάς τον Ντόρσια!!!! άντε γίναμε όλοι ίδιοι και όμοιοι!!!!

Πήγε και πλύθηκε από το αίμα στην λίμνη και με πέντε δέκα ακροβατικές τούμπες βρέθηκε ξανά στον ώμο του Λόκχραν!!!!

Καθώς όμως περπατούσαν και κάπνιζε την παράξενη του πίπα ο Ντόρσια σταμάτησε να καπνίζει....

Του ανοίξανε τα μάτια διάπλτα!!!! σηκώθηκε όρθιος και φώναξε!!!!

-Ένα λεπτό κανάγιαααααααααααααααα!!!!Μου την έφερες έτσι!;!έτσι δεν είναι !;! Επίτηδες το έκανες για να το ξεκάνω εγώ!;! με κοροΐδεψες!!! δεν ανήκει όλη η νίκη σε μένα!!! πρέπει να την μοιραστείς και εσύ!!!!

Ο Λόκχραν δεν απάντησε χασκογέλασε και προχώρησε

-Σου μιλάω ταπεινωτικό σκουλήκι ...βρομερό κουνάβι!!!! κοπρόσκυλο του κερατά!!!!

Οι δυο τους προχωρούσανε και μετά από δυο μέρες βρεθήκανε σε ένα περίεργο κάμπο!!!! ο Λόκχραν είπε στο Ντόρσια!!!!

-Έχεις έρθει από εδώ παππού (χι χι χι) !!!!!;!!!!

-Παππού!;! ποιος είπες παππού ρε κουνηδιόκωλε θα σε σκίσω.....

Αμέσως σηκώθηκε ένα αεράκι απαλό και μικροί ήχοι σαν από γυάλινα καμπανάκια ακουστήκανε!!!! αμέσως και οι δυο φωνάξανε!!!! οι κρίνοι!!!!

Μα προτού προλάβει να ξεκινήσει ο Λόκχραν του είπε ο Ντόρσια σοβαρά!!!!

-Μου είπες αν έχω περάσει από δω!!! ναι!!!! και είναι επικίνδυνα!!! ανήκει σε μια φυλή παράξενων όντων που μοιάζουν σαν ιπτάμενες νυχτερίδες με ανθρώπους διασταυρωμένα θα πρέπει να περάσουμε ήσυχα να τα μαζέψουμε!!!!

Έκανα και πήγανε κοντά ο Λόκχραν άνοιξε το ασκί του και άρχισε να το γεμίζει με το φαρμακευτικό νέκταρ!!!!

Ο Ντόρσια ήταν σε αναμμένα κάρβουνα κοιτούσε συνεχεία τον ουρανό....τελικά το μαζέψανε και δεν έγινε τίποτα!!!! όλο ευχαρίστηση και οι δυο πήρανε τον δρόμο της επιστροφής!!!!

Μα προτού προλάβουν να βγάλουν το πόδι τους από κείνο το λιβάδι!!!! μαύρισε ο ουρανός από αυτά τα πλάσματα!!!! ο Ντόρσια φώναξε!!!!

-Να τααααααααα οι Σράξερς!!!! έρχονται φυλάξου από το κεντρί της ουράς τους!!!!

Σαν στούκας έπεφταν οι Σράξερς απάνω τους ο ένας μετά τον άλλον!!!! πρέπει να ήταν πάνω από 200οι!!!!

Ο Ντόρσια εκσφενδονίστηκε προς τα πάνω βρίσκοντας τον πρώτο στο κεφάλι και διαπερνώντας τον βρήκε και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο όπου έπεφταν σαν σακιά με κοπριά από γκρεμό αιμόφυρτα και νεκρά!!!!

Πρέπει να σκότωσε πάνω από καμιά 25ρια έτσι και άρχισε τον κατήφορο....!!!! ο Λόκχραν έκανε και αυτός το άλμα του προς τα επάνω και άρχισε να πετσοκόβει και αυτός με ευκολία μέχρι που δυο τρεις ουρές από τους Σράξερς τον κάρφωσαν στο στήθος!!!!

Έπεσε κάτω αλλά ήταν μια χαρά!!!!συνέχισε την σφαγή μαζί με τον Ντόρσια!!!! ώσπου δεν έμεινε κανένα!!!!

Ο Ντόρσια με τρεμάμενη φωνή είπε στο Λόκχραν!!!

-Φίλε μου είσαι καλά!;!;!!

-Μια χαρά είμαι!!!!

-Ναι αργεί το δηλητήριο τους πολύ να δράσει...δεν υπάρχει αντίδοτο δυστυχώς!!!!

Ο Λόκχραν σηκώθηκε από χάνο και του είπε!!!!

-Τότε πρέπει να φτάσουμε γρήγορα πίσω να βγάλω εις πέρας την αποστολή και ας ψοφήσω!!!!

Πράγματι έτρεχαν τρεις μέρες και μισή και ακόμα δεν είχε νιώσει τίποτα!!!! ώσπου άρχισε να βγάζει ροζ τρίχες!!!! παραξενεύτηκε ο Λόκχραν!!! ο Ντόρσια άρχισε!!!!

-Οοοοοοοοοο ξεκίνησε δυστυχώς σε δυο μέρες το πολύ θα είσαι νεκρός!!!!

Σε δυο μέρες όμως που περάσανε είχε γίνει τελείως ροζ ο Λόκχραν!!!! από πάνω μέχρι κάτω!!!!

Ο Ντόρσια με τα δυσκολίας κρατιόταν να μην γελάσει!!!! φτάσανε στην Λυκαωνία και όλοι όσοι τον είδανε είχαν σκάσει στα γέλια!!!!

Μόλις τον είδε ο Σπαρκ του είπε!!!!

-Τι είναι αυτά ρε ρεζίλι!!!! γιατί βάφτηκες σαν πεταλούδα του Ρόχραν!!!!;!!!!

Ο Λόκχραν προχώρησε και πήγε στον Κάσταν!!!! ο Κάσταν μόλις τον είδε του είπε!!!!

-Καλώς τον!!!! τι έπαθες!!!!

Ο Λόκχραν του εξήγησε!!!

Ο Κάσταν θυμωμένος γύρισε και είπε στον Ντόρσια!!!!

-Γιατί του λες ψέματα!!! οι Σράξερς δεν έχουν δηλητήριο που να μας σκοτώνει αλήτη!!!! αλλά αλλάζει το χρώμα του τριχώματος μας!!!!

Ο Ντόρσια έπεσε κάτω τελείως και είχε ξελιγωθεί από τα γέλια!!! ο Λόκχραν είπε:

-Δεν θα πεθάνω!;!

-Όχι αγόρι μου όχι απλώς θα έχεις αυτό το χρώμα για 6 μήνες μέχρι να φύγει το δηλητήριο τελείως!!!

-6 μήνες!;! να πεθάνω θέλω τώρα!!!!

-Χχχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα κλαίω ρεεεεεεε!!!! Φώναζε ο Ντόρσια!!!!

Αμέσως ο Λόκκραν άρχισε να τον κυνηγά σαν τρελός...ο Σπαρκ έβλεπε και γελούσε και αυτός ο Ντόρσια πέρασε ξυστά από αυτόν και του έκοψε λίγο από το αυτί του Σπαρκ και φώναξε.....!!!!

-Τον γουστάρεις έτσι με το ροζουλί ή δεν έχεις πρόβλημα Σπαρκούλα!;!

Έγινε ο χαμός!!!!

Ο Κάσταν ο δίκαιος κρατώντας το πολύτιμο ασκί με τα δάκρυα της παν -γαίας κοιτούσε τους τρεις παλαβούς τι γινότανε...με το αριστερό του χέρι έπιασε το πρόσωπο του και είπε μουρμουριστά κάνοντας να πάει μέσα!!!!

-Όχι πάλι γαμώτο μου....όχι πάλι...σκότωμα θέλουνε και οι τρεις!!!!

Τέλος!!!!

δότη του!!!! Αγκαλιάζω το σώμα μου κλείνω τα μάτια και αφήνομαι στην αίσθηση ότι με κρατάς μέσα στα χέρια σου!!!!μόνο τότε ησυχάζω!!!!

Χθες για να γιορτάσω την επέτειο μας ,πέρασα από το στέκι μας!!!! θυμάσαι!;

εκείνη την μικρή καφετέρια που πρωτογνωριστήκαμε, με τους μαλακούς καναπέδες και τα αφράτα μαξιλάρια που τόσο σου άρεσε να βουλιάζεις!!!! παρήγγειλα την αγαπημένη σου σοκολάτα και άναψα ένα τσιγάρο από την καπνοσακούλα σου, αυτή που είχες πάντα πάνω σου που σου είχα φτιάξει με το δέρμα από Αλχ που μου είχε δώσει , για έκτακτη ανάγκη όπως έλεγες!!!!..πέρασαν πέντε λεπτά μέχρι να καταλάβω ότι ο κύριος Κώστας, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας , μου μιλούσε!!!!

Χαθήκαμε είπε...ρώτησε και για εσένα...!!! και εγώ δεν μιλούσα!!!;!!!τι να του πω!!!;!! οτι είσαι Λυκάων!!!;

Χαθήκαμε...χάθηκες...!!!!

Πέταξα μερικά χαρτονομίσματα στο τραπέζι και έφυγα κλαίγοντας!!!!ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα μπροστά σου!!!!

Κοίταξα το βάζο με τα μαραμένα τριαντάφυλλα στο λευκό μάρμαρο και έπειτα τα χέρια μου!!!! άδεια!!!!

Τίποτε δεν σου έφερα αυτή τη φορά , συγχώρα με!!!!

Ξάπλωσα πάνω σου , το κρύο διαπέρασε το δέρμα μου!!!!

έκλεισα τα μάτια για να σε φέρω στο μυαλό μου ... το άρωμα της κολόνιας σου τρύπωσε στα ρουθούνια μου!!!!

«Να μην ξεχάσεις να ονειρεύεσαι μα πάνω από όλα να μην ξεχάσεις να ζεις!!!! αυτό θέλω!!!! ορκίσου το!!!!!!», ψιθύριζε με τη φωνή σου, ο άνεμος!!!!

«Στο ορκίζομαι... ζ' αγαπώ», σου ψιθύρισα και εγώ!!!

Δεν μπορώ να καταραστώ τον Κάσταν για αυτό ήσουν μαχητής και το ήξερα.....!!!! έμαθα πολλά μαζί σου και είδα άλλα που δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν!!!! μα γιατί γιατί να είσαι Λυκάων γιατί!!!;!! στην αρχή χαιρόμουν και μούν περήφανη.....και μετά με άλλαξες....γιατί!!!;!! για να μείνουμε αιώνες μαζί.....και τώρα!!!;!! θα πρέπει να ζω με τις αναμνήσεις σου.....δεν θέλω να είμαι!!!! μα....είμαι από την Μάνη!!!!

Τα μανιάτικα μοιρολόγια θεωρούνται ότι αρμόζουν στον τύπο και το χαρακτήρα των γυναικών, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι άνδρες έχουν συνθέσει μοιρολόγια αγάπης μου!!!!

Εκφράζουν την ψυχοσύνθεση του λαού, που τα δημιούργησε και απεικονίζουν τον κόσμο των αξιών, που καλλιέργησαν οι άνθρωποι της!!!! πρόκειται για λαϊκά δημιουργήματα που είναι εμπνευσμένα από περιπέτειες προσώπων και οικογενειών και προέρχονται από στιγμές πόνου κατά τις οποίες δεν χωράει προσποίηση!!!!

Αποτελεί τη ρεαλιστική απεικόνιση τρομερών γεγονότων και πράξεων καθώς και παραγγελίες στο νεκρό να μεταφέρει μηνύματα στους προ απελθόντες νεκρούς, που θα συναντήσει στον Άδη τα ξέρει ο Κάσταν πολύ καλά!!!!

Οι μοιρολογίστρες είναι πάντα συγγενείς του νεκρού, ποτέ επαγγελματίες!!!!

θεωρείται βαριά προσβολή και ιεροσυλία να πληρώσουν μια μοιρολογίστρα ή να ζητήσει εκείνη χρήματα!!!! Την γυναίκα που λέει “καλά μοιρολόγια” όλοι τη θαυμάζουν και την τιμούν!!!! ίσως όμως εγώ να μην είμαι να με συγχωρέσεις!!!!

Αντίθετα, όταν μια γυναίκα δεν ξέρει να λέει καλά μοιρολόγια, θεωρείται πνευματικά κατώτερη ή ακοινώνητη!!!! ίσως είμαι μια από αυτές!!!!

Το μοιρολόγημα σου θα συνεχίζεται μέχρι τη δύση του ηλίου!!!!

όταν νυχτώσει, τα μοιρολόγια σταματούν, γιατί θεωρείται κακή τύχη (γρουσουζιά) αν συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας!!!!

Είναι έμμετρα στιχουργήματα με θλιβερή υπόθεση!!!! τραγούδια θρηνητικά, που τα απαγγέλλουν οι άνθρωποι κατά το θάνατο αγαπημένων τους προσώπων!!!!

Τα μοιρολόγια και γενικά τα τραγούδια του χάρου έχουν παλιά παράδοση και διασώζουν ομηρικά έθιμα γύρω από το συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου καρδιά μου!!!!

Ο θάνατος για τους αρχαίους Έλληνες, όσο και αν η διδασκαλία τους δέχεται την αθανασία της ψυχής και το χωρισμό της από το σώμα, δεν έπαυε να είναι γεγονός που έφερνε θλίψη και πόνο στους ανθρώπους!!!!

Τα μανιάντικα μοιρολόγια μωρό μου είναι μεγάλοι επικήδειοι έμμετροι ύμνοι όπως μεγάλος και τρανός ήσουν εσύ!!!! Αυτό είναι για σένα....!!!! και γω ίσως μην κρατήσω την υπόσχεση μου!!!!

<< Ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκες λύκος όρθιος και στιβαρός όμορφος και άνθρωπος!!!! ανάθεμα την ώρα που σε γνώρισα όχι γιατί δεν σε αγάπησα αλλά ίσως γιατί να ήσουν ζωντανός!!!! και γω...και γω...και γω... ήμουν μια άπιστη χωρίς να καταλαβαίνω και το αν σε γνώρισα μωρό μου έμεινα με την ιδέα!!!! Αχ !!!! ααααααχ που μου έφυγες και δεν θέλω ποια να ζήσω δεν ξέρω αν πεθάνω και έλθω και σε βρω μην σε δυστυχήσω!!!! Μα όμως εγώ αγάπη μου θέλω να το κάνω να έλθω να βρω τον χάροντα και να τον ξεκάνω!!!! θέλω να είμαστε μαζί εκεί ψηλά που είσαι και ας με μαλώνειςκαι ας με μαλώνειςκαι ας με μαλώνεις....!!!! γέλα καρδιά μου όμορφηγέλα διότι σύντομα θα είμαι κοντά σου δεν θα με βρει η μέρα!!!! >>

Θα κλείσω με αυτά τα λόγια μωρό μου μην νομίζουν οι άλλοι Λυκάωνες ότι δεν σε αγαπούσα!!!!

<<Τι περίεργη που είναι η ζωή καμιά φορά...παιχνιδιάρικα ,γελαστή ,δολοπλόκα ,δε σε αφήνει σε χλωρό κλαρί!!!! άλλοτε σε διαλύει κομματιάζοντας την καρδιά σου και πετώντας σε στο βαθύτερο γκρεμό και άλλοτε σου φέρνει μια ηλιαχτίδα να σου χαϊδεύει το πρόσωπο δίνοντας σου τρυφερά φιλιά στα χείλη!!!! ή σου βάζει ένα

τεράστιο φωτεινό ήλιο στο γαλάζιο του ουρανού και σου μπήγει με το ζόρι τη χαρά στο στήθος!!!!

Ώρες ώρες νιώθω σαν ανόητη μαριονέτα που μου κινεί τα σκοινιά!!! είχε δίκιο ο Κάσταν!!!!

πως αλλιώς να εξηγήσω τη δύναμη που με έκανε να σε πλησιάσω!;;!!!

Τι πανούργα που είναι αυτή η ζωή!!!! χωρίς να το περιμένεις σου ετοιμάζει εκπλήξεις και εσύ νιώθεις αδύναμος σαν φύλλο στο βοριά!!!!

Αρκεί μια τυχαία κουβέντα, ένα μήνυμα για να ανοίξει και πάλι η πληγή.....!!!!

Γιατί δεν ησυχάζω, γιατί δεν ξεχνάω!;;;!!!! μια θάλασσα ανταριασμένη είμαι συνέχεια και αυτές οι θύμισες δεν λένε να σταματήσουν να ξεπετάγονται...άνοιξε πλέον ο ασκός του Αιόλου και δεν μπορώ να τον κλείσω!!!!

Στοιχειώσεις μέσα μου...λύκε μου!!!! πέρασε τόσος καιρός και ακόμα νιώθω ότι μυρίζω το άρωμα σου, ακόμα έχω τη γεύση των φιλιών σου στα χείλη μου...!!!!

Πολλές φορές αναρωτιέμαι σε ποιες αποχρώσεις θα είχε βαφτεί η ύπαρξη μας αν την είχαμε μοιραστεί!!!! πολύχρωμη, όπως ξεκίνησε η ασπρόμαυρη ,όπως κατάντησε, σαν κάτι να ρούφηξε άπληστα τη ζωή και τα χρώματα από μέσα της!;;;!!!!

Λένε ότι στα όνειρα όλα επιτρέπονται!!!! άσε με να ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά ένα φωτεινό ,γεμάτο χρώματα σμίξιμο της θανάερης στιγμής που θα φέρω!!!!

Αλήθεια το θυμάσαι το σμίξιμο μας!;;;!!!! τόσο απόλυτο ,τόσο αρμονικό γιατί εκτός από τα κορμιά ενώθηκαν και οι ψυχές μας!!!! ίσως για αυτό μας ζήτησε η μοίρα...τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τον Κάσταν!!!! τον ιερό Σαμάνο μας!!!!

Όχι, δεν σε κατηγορήσα ποτέ!!!! το φταίξιμο είναι όλο δικό μου!!!! εμένα κατηγορώ ,μόνο εμένα...το ήξερα ότι το τέλος πλησίαζε πριν καν αρχίσουμε και όμως άφησα την καρδιά να σε ακολουθήσει...!!!!

Προχώρησα!!!! έτσι ήθελαν όλοι ,έτσι μου είπες, έτσι έπρεπε...προχώρησες και εσύ...!!!!

και όμως συνέχεια γυρίζω πίσω!!!! .βάζω το μαχαίρι κάθε φορά όλο και πιο βαθιά σε κάθε ανάμνηση, με μια διεστραμμένη επιθυμία να με πονέσω!!! αλήθεια ,προχώρησα!;;;!!!!

πονάω, μ' ακούς!;;;!!!! πόσο θα 'Θέλα να στο φωνάξω...και να με ακούσεις εκεί πάνω!!!!

αλλά όχι ποτέ δεν θα το μάθεις ,ποτέ!!!! θα με δεις μπροστά σου αγάπη μου γιατί να στο φωνάξω!!!!!!;!!!!

Θα συνεχίσεις να με βλέπεις μ' ένα χαμόγελο στα χείλη και ας γίνομαι χίλιες φορές κομμάτια στο άκουσμα της φωνής σου ,στη θέα του προσώπου σου.....όσο ζω και με αυτό δεν μπορώ να ζήσω!!!!

Θα συνεχίσεις να με ακούς και να με βλέπεις ευτυχισμένη...!;! εδώ χωρίς εσένα είμαι καταραμένη!!!!

Ανόητες σκέψεις ...τι σκαλίζεις τις στάχτες θα μου έλεγες ,αφού δεν πρόκειται να γίνουν φωτιά!!!!το ξέρω...συγχωρά με δεν αντέχω άλλο!!!! πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου ,άσε με να βγάλω το δηλητήριο που κυλάει στις φλέβες μου πριν μου

σκοτώσει και το ελάχιστο ίχνος ζωής που μου έχει απομένει.....έρχομαι κοντά σου
μωρό μου περίμενε με!!!!

Όχι αγάπη μου, μην λες τίποτα.....!!!!εξάλλου προχωρήσαμε...!!!!προχώρησες...
>>!!!!

Από τα κατά κίτρινα μάτια του Κάσταν κύλισαν δάκρυα!!!! σκέφτηκε...(πόσο δύναμη
και πόσο αγάπη είχε μέσα της αυτή η γυναίκα) τσαλάκωσε το χαρτί στο χέρι του
σιγά.....!!!!!!

Ένας πονεμένος θυμός τον έπιασε στα σώθηκα του!!!! ούρλιαξε όσο μπορούσε
δυνατά!!!!

και φώναζε ως αλάφρων!!!

-Καταραμένε πόλεμε!!!! καταραμένε Μαν Η Του!!!! φτύνω του άστρου σας την
κόγχη!!!! κατάρα στους πολέμους!!!!

Ο Σπαρκ μπήκε μέσα!!!!

-Σαμάνε μου είσαι καλά;!

-Όχι!!!! δεν είμαι!!!! Μια γυναίκα με ξεφτίλισε Σπαρκ!!!! έκανε ότι δεν έκανα εγώ ο
άχρηστος και η Σαχθούρα μου είναι μόνη της εκεί πάνω.....!!!!

Ετοιμάστε την καθαρίστε την να έχει μια πυρροκυδεία τιμής να πάει κοντά του.....!!!!

-Εσύ Σαμάνε μου;!

-Εγώ;! εγώ θα κοιτάξω τον θόλο ψηλά το γυάλινο ακόμα μια φορά Σπαρκ...φύγε!!!!

Μια ακόμη φορά ο Κάσταν κάθισε στο θρόνο του....κρατώντας το γράμμα της
κοπελιάς.....δεν ξέχασε λέξη από αυτά που έγραψε.....!!!!

Κοίταξε τον γυάλινο θόλο της οροφής και καθώς σκεφτότανε να κάνει και αυτός το
ίδιο είδε όραμα την Σαχθούρα του να του χαμογελά.....!!!

Ταράχτηκε.....!!!! σηκώθηκε όρθιος!!!! της έκανε υπόκλιση....και της είπε!!!!

-Εντάξει καλή μου....θα περιμένω.....μπορεί να είναι ποιο επώδυνο.....από τον
θάνατο....θα σε περιμένω μέχρι η καρδιά μου να σταματήσει για πάντα μικρή
μου.....!!!!

Τέλος

ΤΟ ΛΥΚΟΚΟΡΙΤΣΟ

Αυτή η ιστορία λοιπόν έφτασε στα όνειρα μου από κόσμους μακρινούς, κρυφούς και διαφορετικούς .Μιλούσε για μια κοπέλα που ζούσε στην μυστική χώρα των Λύκων. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που πάτησε την γη τους και έγινε αποδεκτός ως μέλος της φυλής τους .Το παρελθόν της όσο και το όνομα της ήταν άγνωστο. Την βρήκαν κοντά στα σύνορα της χώρας τους, όταν ακόμη ήταν μικρό παιδάκι, να κλαίει μόνη της. Από εκεί την πήραν μαζί τους, υπό την προστασία τους. Την ανάθρεψαν με τις αξίες τους, την σοφία τους, την υπερηφάνεια τους και την μαγεία τους. Σαν το μικρό παιδί τους που ήθελε την προστασία τους. Με τον καιρό, το Λυκοκόριτσο μεγάλωσε. Έγινε νέα και όμορφη. Μαζί με εκείνη, όμως, μεγάλωσαν και οι επιθυμίες της. Ένωθε ένα περίεργο κάλεσμα που δεν κατάφερνε να αναγνωρίσει. Έτσι... ήρθε η νύχτα που οι Λύκοι δεν θέλουν να θυμούνται...Το Λυκοκόριτσο δεν άντεξε... και κανείς δεν κατάλαβε την απόδραση της...Το Λυκοκόριτσο συνέχισε την πορεία του και συχνά σταματούσε να γνωρίσει από κοντά τα νέα πλάσματα της φύσης που δεν γνώριζε .Κάπου εκεί ξεκινάει το δράμα της ιστορίας μας. Ένας νεαρός κυνηγός την είδε από μακριά και την πλησίασε. Την πλησίασε με λόγια όμορφα, ανθρώπινα και καλόβουλα και εκείνη ανταποκρίθηκε σε αυτά. Καθισμένος στο πλάι της ,της μίλησε για την ιστορία του τόπου του, για την καθημερινότητα του χωριού του και τα έλεγε τόσο όμορφα. Καθώς βάδιζαν στους δρόμους του χωριού ο νέος προσπάθησε να την πείσει να του πει από που είναι... από ποιόν τόπο ξεκίνησε για να φτάσει εδώ. Ο νέος ήταν άνθρωπος που κέρδιζε την εμπιστοσύνη. Έτσι.. το Λυκοκόριτσο του εξήγησε ότι ανήκει στην χώρα των Λύκων και από εκεί προέρχεται. Του είπε όλα όσα γνώριζε για την ζωή της πριν και όλα όσα έζησε και έμαθε μετά. Η φλόγα της επιθυμίας του αγνώστου δεν χρειάστηκε αρκετή ώρα... παρά μόνο μια στιγμή για να τυφλώσει τον νέο.....και να τον οδηγήσει σε σκέψεις. Ο νέος, λοιπόν, έβαλε στόχο του... πιο κύριο και από την αγάπη του για την κοπέλα, να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο των Λύκων!.....

Ο νέος έπεισε την κοπέλα να ξαπλώσει για λίγο και να ξεκουραστεί είχε σκοπό να την ακολουθήσει αλλά κοιτάζοντας την στον ύπνο της... συνήλθε για λίγο και πάλεψε με την επιθυμία του και αρνήθηκε τις σκέψεις του. Την άφησε στο κρεβάτι του να ξεκουραστεί κι εκείνος βγήκε στο χωριό.(τράβηξε για το ίντερνετ καφέ).Μπροστά του είδε τον γέροντα μάγο του χωριού... και ψάχνοντας τρόπους να νιώσει καλύτερα, του αποκάλυψε όλη την ιστορία...Ο μάγος όμως είχε σκοτεινό μυαλό και σκοτεινές αναζητήσεις...Ο Μάγος με τρόπους δικούς του... γέμισε και πάλι τις σκέψεις του νέου με Σκιές... και πήγε στο κορίτσι που ξεκουραζόταν και την "σκέπασε" με ξόρκια σκοτεινά. Το Λυκοκόριτσο ξύπνησε... και μαζί της ξύπνησε και η επιθυμία να οδηγήσει τον νέο στην χώρα των Λύκων. Ο Μάγος με περίτεχνους τρόπους κάλεσε τους απογόνους του για να αφανίσουν τους Λύκους .Στην άλλη πλευρά... στην χώρα των Λύκων επικρατούσε πανικός .Έτσι ξεκίνησε μια ομάδα εθελοντών Λύκων για να βρεθεί το κορίτσι. Μετά από έρευνες εντόπισαν τα ίχνη της και την πλησίασαν. Την έλευση τους την ένιωσε έντονα μέσα της το Λυκοκόριτσο. Τόσο έντονα που ξύπνησε από τα μαγεία! Γύρισε στον νέο και οργισμένη τον κράτησε μακριά της. Εκείνος, αγνοώντας αυτά που είχε κάνει ο μάγος, δεν μπορούσε να καταλάβει τι της είχε συμβεί .Προσπάθησε να την ηρεμήσει αλλά δεν πρόλαβε...Οι Μάγοι που ακολουθούσαν κρυμμένοι αποφάσισαν να εμφανιστούν και να χρησιμοποιήσουν την μαγεία τους με βίαιο τρόπο. Βλέποντας τους ο νέος... κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα του μάγου και ο θυμός του ξεπέρασε κάθε όριο...Η καρδιά του πήρε φωτιά .Το Λυκοκόριτσο κοιτώντας τον να τρέχει καταπάνω τους κι εκείνους να ετοιμάζονται να του κάνουν κακό από απόσταση έστειλε όλους τους Λύκους να πέσουν μπροστά στον νέο σαν τοίχος προστασίας. Οι μάγοι πάλευαν να το διαπεράσουν αλλά δεν

μπορούσαν. Οι ώρες περνούσαν όμως και το Λυκοκόριτσο εξασθενούσε. Οι Μάγοι είχαν όπλο την υπομονή και τον μεγάλο τους αριθμό. Τότε το Λυκοκόριτσο έκανε το μόνο που της είχε απομείνει...έταξε την ψυχή της στην Γη. Και την έταξε με τον πιο ισχυρό τρόπο! Η Γη... δεν ήταν δυνατόν να αρνηθεί.. Έτσι... εκείνη έχασε τις αισθήσεις της... και απλά στο πρώτο φως της ημέρας η ψυχή της θα έφευγε για τα έγκατα της γης. Οι Λύκοι επιτέθηκαν με μανία μεγάλου σκοτεινού κύματος και με λύσσα που διέθεταν τα πιο άγρια πλάσματα των βουνών. Δεν έμεινε ούτε ένας μάγος ζωντανός...Ο νέος κλαίγοντας και καταράσσοντας την μοίρα του για το κακό που προκάλεσε, έπεσε στην πιο σκοτεινή χαράδρα και εκεί μέσα χάθηκε χωρίς φωνή. Οι Λύκοι έτρεξαν όσο δεν έτρεξαν ποτέ άλλοτε στην ζωή τους, βρήκαν το Λυκοκόριτσο να κοιμάται σε ύπνο βαθύ. Τόσο βαθύ που δεν θα μπορούσε ποτέ να ξυπνήσει, περιμένοντας απλά την επόμενη μέρα που η Γη θα αναγκαζόταν να πάρει την ψυχή της. Οι Λύκοι την μετέφεραν στην χώρα τους και την άφησαν απαλά πάνω σε έναν καταπράσινο και ανθισμένο λοφίσκο που έγινε γνωστός ως ο Τύμβος της Λύκαινας. Η νύχτα είχε πέσει και τώρα όλοι περίμεναν το πρώτο φως γεμάτοι μελαγχολία και θλίψη...Οι Λύκοι έκρυψαν το φως και συγχρόνως απαγόρευαν στην Γη να πάρει την ψυχή της Κόρης τους. Οι Λύκοι έψαχναν να βρουν το μυστικό που θα έδινε λύση σε αυτή την συμφωνία της Γης με το Λυκοκόριτσο ώστε να ξυπνήσει και να τρέξει ξανά ανάμεσα τους. Όμως μέχρι να βρεθεί η λύση, και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί... οι Λύκοι θα κρύβουν την μέρα και το φως από την χώρα τους και τις νύχτες θα γίνονται κυνηγοί των πιο μεγάλων μυστικών. Μέχρι να βρεθεί εκείνο το μυστικό...εμείς θα λέμε άλλες ιστορίες.....

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ

Πριν περίπου 700 με 750 χρόνια πίσω στα Ουράλια όροι υπήρξε ένα κορίτσι το οποίο μέχρι και σήμερα δεν θέλουν να μιλάνε για αυτό!!!!!!

Αν όμως καταφέρετε κάποιον να σα πει κάτι το μόνο που θα σας πει είναι για το ...<< κορίτσι των λύκων>> !!!!!

Ας ξεκινήσω.....

Η ιστορία είναι γνωστή στα Ουράλια όροι από όλη την περιοχή από την μια πλευρά ως και την άλλη σε όλους τους ορίζοντες των Ουράλιων όρων!!!!

Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα μοναστήρι όπου ήταν πολύ αυταρχικό πουριτανικό αυστηρό και μεσαιωνικό όσο δεν έπαιρνε!!!!

Περνάνε μόνο άντρες ως μοναχούς αλλά θέλανε να είχανε και κάποιες γυναίκες όπου θα τους έπλεναν και μαγείρευαν όπου και ζούσανε έξω από το μοναστήρι!!!!

Τις κοπέλες τις παίρνανε από οικογένειες που ήταν πάμπτωχες και τις αφιερώνανε στο μοναστήρι!!!!

Στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη των Ουραλίων!!!!έτσι λοιπόν μια οικογένεια έδωσε και την μικρή του κόρη λόγο ότι ήταν πολλοί πιστεύοντάς ότι η κοπέλα θα τρώει και θα περνάει καλύτερα από αυτούς!!!!3 χρονών την έδωσαν!!!!

Αμέσως οι ιερείς σε κάθε κορίτσι νέο κάνανε κλειτοριδοκτομή πιστεύοντας ότι έτσι δεν θα έχουν ορμές!!!!

Το ίδιο λοιπόν υπέστη και η μικρή Όλγα!!!!

Τα χρόνια πέρασαν 5 στην σειρά και η μικρή Όλγα δεν είχε πέσει ακόμα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης....όμως η μέρα αυτή δεν άργησε να έρθει!!!!

Ο ηγούμενος την βίασε επανειλημμένος 4 φορές σε ένα απόγευμα στην ηλικία των 8 και αμέσως και κάποιοι άλλοι μοναχοί έκαναν το ίδιο πράγμα με τις ευλογίες του ηγουμένου

πολυβιασμός!!!!!!

Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις τις και έπεσε σε νεκροφάνεια!!!!!!πιστέψανε ότι πέθανε εδώθει εντολή και ένας καλόγηρος την πήγε σε ένα μέρος όπου ζούσανε λύκοι!!!!

Άφησε το κορίτσι πιστεύοντας ότι είναι νεκρό για να το φανέ οι λύκοι πιστεύοντας ότι είναι σαν τα τσακάλια όπου τρώγανε ψοφίμια!!!!

Ο καιρός ήταν άνοιξη ευτυχώς αλλά και ακόμα έκανε κάμποσο κρύο...έτσι το κρύο αεράκι την συνέφερεη μικρή Όλγα ξανά ζούσε αλλά ήταν βαριά τραυματισμένη στα γεννητικά της όργανα αλλά και στην ψυχή της...αιμορραγούσε από κάτω..... η μυρουδιά του αίματος αμέσως έγινε γνωστή σε μια αγέλη λύκων που ήταν περίπου στα 6 χιλιόμετρα πιο κει και έτρεξαν να δούνε το θήραμα που αιμορραγούσε...

Η μικρή Όλγα σερνότανε στο έδαφος δεν είχε δυνάμεις να περπατήσει....

οι λύκοι φτάσανε και με απορία κοιτάγανε τον μικρό άνθρωπο που αιμορραγούσε..... ξάφνου ένα ιπτάμενο φως σε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου έκανε την εμφάνιση του μαγεύοντας τους λύκους αντί να τους πανικοβάλει....

Άρχισε να τους μιλά στο μυαλό τους.....

<< Σώστε τον μικρό άνθρωπο και αυτός θα σας ανταμείψει έτσι θέλει ο δημιουργός να γίνει και έτσι πρέπει να γίνει >>

Αμέσως η ηγέτης της αγέλης μαζί με το αρσενικό ταίρι της έτρεξαν στο κορίτσι οι υπόλοιποι αγέλη στήθηκε έτοιμη για μάχη και εμπλοκή με ανθρώπους!!!!
Η μικρή τους είδε δεν φοβήθηκε δεν είχε την πολυτέλεια να φοβηθεί.....πονούσε και αιμορραγούσε....η λύκαινα κοίταξε το σύντροφο της και του είπε...

-Δεν μας φοβάται δεν μυρίζω φόβο.....

Η μικρή τότε είπε...

-Σας καταλαβαίνω το τι λέτεεσείς καταλαβαίνετε εμένα!;!

Οι λύκοι έμειναν έκπληκτοι και της είπανε ναι ναι...

Έπιασαν την κουβέντα και μετά από λίγο την μετέφερα σαν κουτάβι σε μια καλύβα ανθρώπου που ήταν εκεί ποιο κάτω γύρω στα 22 χιλιόμετρα βαθιά μέσα στο βουνό.....
την αφήσαν εκεί και την βρήκε ο άνθρωπος όπου το όνομα του δεν είναι γνωστό διότι λένε ότι ήταν ανθρωπόλυκος.... μόλις είδε το παιδί έξω από την πόρτα του σάστισε την πείρε και την έβαλε μέσα να την ζεστάνει και να την περιθάψει...βγήκε έξω και μιλούσε στους λύκους....

Έμαθε τι είχε γίνει...τους τα είχε πει η μικρή και αυτοί με την σειρά τους στον άνθρωπο λύκο!!!!
Ο άνθρωπος λύκος ευχαρίστησε τους λύκους και άρχισε να μεγαλώνει την μικρή σιγά σιγά.....όλο αυτό το διάστημα η μικρή με τους λύκους ήταν σαν αδελφια κάθε μέρα μαζί τους!!!!
Είχαν περάσει 9 χρόνια από τότε και πλέον ήταν μια έφηβη κοπέλα αλλά και είχε αναπτύξει ιδιαίτερες ικανότητες αντοχής στο τρέξιμο αλλά και πάλης που τις είχε μάθει ο ανθρωπόλυκος και οι λύκοι συνάμα!!!!
Το όνομα της το ξέχασε με το καιρόοι λύκοι την φωνάζανε << Ναμούκνε Ασκούνρλ >>
που σημαίνει το κορίτσι των λύκων!!!!
Ένα πρωί το κορίτσι είπε στον άνθρωπο λύκο!!!!

-Θέλω να έρθω και γω μαζί σου μια μέρα εκεί κάτω που πας!!!!

Ο ανθρωπόλυκος της απάντησε!!!!

-Για να έρθεις στην χώρα την δικιά μου πρέπει να είσαι καθαρή!!! αγνή!!! χωρίς θέληση εκδίκησης!!!! εσύ αναζητάς την εκδίκηση το καταλαβαίνω!!!! αν όμως θέλεις να γίνεις σαν και μένα πρέπει να ξεχάσεις και να συγχωρέσεις!!!!

Μα η μικρή δεν ήθελε!!! πίστεψε ότι ήρθε η ώρα να πάρει την εκδίκηση της να ξεκάνει τους μοναχούς όλους!!!!

Πήγε βαθιά στο δάσος 30 μέρες δρόμο μαζί με τους λύκους να βρούμε την << Ανράκρα Σολίμν >> που σημαίνει η οπτασία του δάσους!!!!
Την βρήκε ...μια γυναίκα με μισό πρόσωπο γριάς 150 χρονών και με το άλλο μισό 22διαχρονης κοπέλας!!!!την καλοδέχθηκε!!!!

Η μικρή της είπε ότι ήθελε κάτι να έχει δυνάμεις.....να ξεκάνει όλους τους μοναχούς!!!!

<< Μοναχούς >>!;!;

<< Κάποτε πριν χρόνια με πετάξανε και μένα και με βρήκανε οι νάνοι του δάσους και μου έδωσαν ζωή.... αλλά με το τίμημα να μην πεθάνω ούτε νέα ούτε γριά!!! ευχαρίστως μέσα από εσένα να πάρω την εκδίκηση μου και γω >>

Της έδωσε μια πανοπλία από δέρμα να φορέσει!!!! Από δέρμα αρκούδας ιδιαίτερα σκαλισμένη και σμιλευμένη και ραμμένη να ταιριάζει με την προσωπικότητα της!!!! Την επόμενη μέρα το πρωί η μικρή την χαιρέτησε και αποφάσισε να πάει στην μόνη!!!!

Ήταν χειμώνας μετά από κάμποσες μέρες ήταν πάνω από το μοναστήρι....περίμενα να βραδιάσει.....και τότε έκανε την εμφάνιση της εν συνοδεία των λύκων.....πάνω στην κορυφή.....!!!!!!



Τα μάτια της ανοίξανε διάπλατα από μίσος και την γεύση της εκδίκησης.....!!!!!! Άρχισε να τρέχει και να πηδά τους βράχους τον έναν μετά τον άλλον και από πίσω της όλη η αγέλη που την είχε βρει!!!!!!

Έπεσε στα κεραμίδια της μονής το ίδιο έκαναν και οι λύκοι...είχανε μπει πλέον μέσα ...πρώτα στον ηγούμενο πήγε...ξύπνησε και άρχισε να σταυροκοπιέται ο δειλός...ο σιχαμένος...ο υποκριτής...ήθελε την βοήθεια του τώρα.....!!! η κοπέλα πήδηξε πάνω του και τον δάγκωσε στο λαιμό και μαζί με αυτήν καμιά δεκαριά λύκοιτον ξεσκίσανε....τα ουρλιαχτά τρόμου και πόνου ακουστήκανε σε όλο το μοναστήρι κάνοντας του μοναχούς να ξυπνήσουν από τρόμο!!!!

Μα ήταν ήδη αργά.....ο ένας μετά τον άλλον έπεφτεμέσα σε δυο ώρες είχαν ξεκάνει όλους....όλους εκτός ενός!!!!

Η κοπέλα τον είδε να στέκεται εκεί μπροστά της αγέρωχος.....έλαμπε.....τον κοίταξε και γρύλισε....οι λύκοι κάνανε πίσω.....σιγά σιγά...ο καλόγηρος της είπε με πολύ ήρεμα λόγια.....

<< Έλα Όλγα μου.....φτάνει ποιαφτάνει !!! ο Χριστός μας σε θέλει να είσαι αλλιώς >>>

Άπλωσε το χέρι του.....οι λύκοι τον έβλεπαν πλέον ως μια φωτεινή μπάλα!!!!
Η κοπέλα ως τον καλόγηρο....ένιωσε ζεστασιά....ηρεμία για πρώτη φορά στην ζωή της..... προτού του πιάσει το χέρι του είπε....

<< Ποιος είσαι που με κάνεις να νιώθω έτσι !;! μήπως θες και εσύ το κορμί μου !;! >>

Μόλις της έπιασε το χέρι της είπε....

<< Ο Ιωάννης είμαι κόρη μου με έστειλε ο Χριστός μας να σε πάω κοντά του >>

Αμέσως σε εκτυφλωτικό φως χαθήκανε και οι δυο!!!!δεν τους ξανά είδε κανείς ποτέ!!!!

Οι λύκοι αρχίσανε να κλαίνε ασταμάτητα όλο το βράδυ μέχρι που ήρθε το πρωί και φύγανε.....

το μοναστήρι ήταν μέσα στο αίμα....μόνο οι κοπέλες που μαγείρευαν και έπλεναν είχαν μείνει!!!!

Αυτές γίνανε οι μοναχές μεταγενέστερα!!!! μια από αυτές έγραψε και την ιστορία αυτή!!!!

Το όνομα της ήταν Μαριάννα Νταηγκόσκι!!!!

Τέλος!!!!

ΤΟ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝ

Αν θυμάμαι καλάήταν ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν όχι ζεστό μα ήταν κάπως δροσερό.....ή να πω καλύτερα κρύο.....ποιο πολύ θύμιζε το παλιό καλό φθινόπωρο παρά καλοκαίρι.....!!!!

Αλλά εκείνο το οποίο έχει μείνει έντονα είναι ότι ο αγέρας ήταν λυγερός και κάπως ανδρειωμένος και πάντα βοριάς.....αλλά εκτός αυτού μου μύριζε νυχτολούλουδο μια από τις αγαπημένες μυρουδιέςμαστην μέση γη δεν υπάρχει νυχτολούλουδο όπως αυτό της επιφανείας....της επιφανείας είναι μαγευτικό και όμορφο αγαλλιάζει τα αισθησιογόνα κύτταρα της μύτης μουμε κάνει να μην θέλω να μυρίζω κάτι άλλο.....τόσο όμορφο τόσο απαλό.....και γαλήνιο....μοναδικό!!!!

Στην μέση γη υπάρχει αλλά είναι υπό άγρια μορφή και έχει όμορφη μυρουδιά η οποία όμως αφήνει μια πικράδα στο λαιμό.....

-Έλα έλα πες μας Σαμάνε μας καλέ πως έκλεψες το νυχτολούλουδο ...(φώναζαν τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα και ακούγανε τι τους έλεγε)!!!!
ο Κάσταν χαμογέλασε και τους είπε.....

-Όπως σας είπα μου μύρισε το έφερε ο βοριάς και εξεπλάγην διότι μου αρέσει πολύ και ξέρω ότι δεν υπάρχει σε μας εδώ κάτω!!!!

Μα μου μύριζε και με είχε υπνωτίσει κατά κάποιο τρόπο.....είναι από τα αγαπημένα αρώματα!!!!Ετσι γεμάτος απορία που είχε φυτρώσει ένα νυχτολούλουδο της επιφανείας εδώ στην μέση γη έκανα να πάω να το βρω...να το δω και μήπως το πάρω και το φέρω στα μέρη μας...!!!!

Έκανα μια δυο και ακολουθούσα την μυρουδιά που έφερνε ο βοριάς παράξενα στα ρουθούνια μου.....!!!!Ρουθουνίζα σαν τρελός και από πίσω η φρουρά ανησυχούσε ότι κάτι είχα πάθει.....με γαληνεύει τόσο αυτή η μυρουδιά.....τόσο όμορφη.....πέρασα λόφους και λαγκάδια και κάποια στιγμή μετά την χώρα των ξωτικών η μυρουδιά ήταν ποιο έντονη.....αλλά ακόμα και ποιο γλυκιά....

Ανέβηκα σε έναν τεράστιο βράχο και κάθισα επάνω εκεί να την μυρίζω και να την μυρίζω....μέχρι που ήρθε δίπλα μου ο Λόκχραν ...

-Σαμάνε μου που πάμε!;!

-Δεν το μυρίζεις!;!

-Ποιο!;!

-Το νυχτολούλουδο βάρβαρε δεν το μυρίζεις!;!

-Ναι βέβαια!!!!

-Δεν σου αρέσει!;

-Νυχτολούλουδο είναι Σαμάνε μου!!!!

-Ναι αλλά στην μέση γη δεν έχουμε!!!!

-Σωστά!!!!μπορεί κάποιος να το έφερε από πάνω!!!!

-Δεν πιάνει ρε μπούφο πόσες φορές έχω φέρει!;!

-Σωστά!;!τότε τι μυρίζει έτσι!;!

-Νυχτολούλουδο!!!!

-Σαμάνε μου με μπερδεύεις τώρα δεν ει....

-Σκάσε!!!! μυρίζω μην μου το χαλάς!!!

Καθώς κοιτούσε ο Λόκχραν τριγύρω είπε....

-Βλέπω μια γυναίκα δυτικά στην όχθη της λίμνης ...είναι άνθρωπος!!!!
Αρουνακράλ!!!! φώναξε ο Λόκχραν (συναγερμός)!!!!

Αμέσως άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος της....ο Κάσταν απλώς κοιτούσε δεν ανησυχούσε και άρχισε να τρέχει και αυτός από πίσω.....αλλά όχι με ταχύτητα μαγευτικά με βάδην από την μαγεία του αρώματος.....όταν φτάσανε στην γυναίκα ήταν μια κοπελιά πάνω από 33 χρονών με μια μακριά τουαλέτα νυκτός κόκκινη με κόκκινα τακούνια και ένα μενταγιόν φεγγαριού στο λαιμό της και ένα μικρό κόκκινο τσαντάκι!!!!

Οι Λυκάωνες κάνανε κύκλο γύρο της χωρίς να την ακουμπήσουν ή να την ξυπνήσουν!!!

Όταν ο Κάσταν έφτασε είπε...

-Μα τα νύχια όλων των ιερών Σαμάνων αυτή εδώ μυρίζει νυχτολούλουδο;! αυτό είναι το νυχτολούλουδο.....

-Απογοητεύτηκα!!!!

-Ξύπνα γυναίκα!!!ξύπνα!!!!

Η κοπέλα ξύπνησε αλλά αμέσως τρομοκρατήθηκε βλέποντας τον Κάσταν γυμνό και τον Λόκχραν και τους άλλους ως Λυκάωνες και άρχισε να φωνάζει σαν υστερική φώκια!!

Δεν ήξερε που ήταν και τι έκανε κει...και συνέχιζε να φωνάζει ...ο Κάσταν γύρισε στον Λόκχραν και του είπε...

-Εσύ φταις κάνε την να σκάσει πριν το πνίξω!!!!

Ο Κάσταν έφυγε για πίσω απογοητευμένος που το άρωμα δεν ήταν από το φυτό!!!! ο Λόκχραν άλλαξε μπροστά της και πήδηξε στα πόδια της μπροστά βρυχθίζοντας όπου και η κοπέλα λιποθύμησε από την τρομάρα της!!!!

Την κουβάλησαν στην Λυκαωνία και αυτήν την φορά ο Κάσταν ντύθηκε και όταν συνήλθε αυτή αν και κατατρομαγμένη δέχθηκε να μιλήσει και να φάει!!!!

Ο Κάσταν της είπε.....

-Αγγλικά μιλάς;!

-Ναι απάντησε!!!!

-Από που είσαι;!

-Από την Ουρουγουάη!!!!

-Οπότε μιλάς ισπανικά;!

-Ναι!!!

-Ωραία και γω!!!

-Πως βρέθηκες εδώ θα μου πεις;!

-Μα που είμαι;!

-Είσαι σχεδόν 12.000 μίλια από τον πυρήνα της γης ...στην μέση γη!!!!

-Εεεε με δουλεύεις!!!

-Σου φαίνεται να σε δουλεύω;!

-Όχι ...αυτά τα πλάσματα που είδα πριν τι είναι;!

-Λυκάνθρωποι!!!αλλά μας φωνάζουνε Λυκάωνες!!!!

-Χοχοοχ;οχ;ο;χο;χοχ πλάκα κάνετε έτσι;!κάποιος μου κάνει πλάκα!!!!

-Σου φαίνεται να θέλω να κάνω πλάκα;!

-Όχι!!!!

-Ωραία!!!!πες μου τι θυμάσαι!!!

-Θυμάμαι να είμαι σε ένα πάρτι και άνοιξα την τσάντα μου έβαλα λίγο έλαιο αρώματος από νυχτολούλουδο έκλεισα την τσάντα μου και άκουσα ένα φλαπάγιασμα από φτεράδεν θυμάμαι κάτι άλλο...και μετά εσάς που είδα γυμνούς και τους λυκάνθρωπους!!!!

-Λυκάωνες!!!!

-Λυκάωνες....

-Έτσι!!!!φτερά....έρχομαι σε λίγο!!!!

-Λοκκρααααααααααααααααααααα!!!!
-Σαμάνε μου!!!!να την πάρει ο Νρακλ με τον Ροκσλ και να την πάνε πάνω την σουσουράδα!!!!
-Σαμάνε μου!!!!
-Μα πως έκλεψε το νυχτολούλουδο Σαμάνε μας!;! (φωνή παιδιού)!!!!
-Θα σας πω...
-Προτού φύγει πήγα και την είδα και της είπα ότι θα την πάνε πάνω μα τότε αυτή άρχισε να γελά.....και να γελά.....και να γελά.....μέχρι που άρχισε και ξεφλούδιζε το πρόσωπο της σαν ξεραμένη μπιογιά!!!!
Ο Σπαρκ πήδησε αστραπιαία πάνω της μα τον πέταξε σαν πούμπουλο μακριά το ίδιο και ο Λόκκραν!!!!και τότε πηρέ την μορφή που ήταν!!!!
Ήταν μια << Σουστάν >>!!!!
-Οοοοοοοοοο!!!! (αναφωνήσαν τα παιδιά)!!!!
-Ναι αλήθεια λέω!!!!

-Μια Σουστάν!!!!μια κακιά μάγισσα της πάνω γης που ζούνε στην Σουμάτρα!!!!!!
άλλαξα αμέσως και πήρα την πραγματική μας μορφή!!!!!!και αυτή μου φώναξε!!!!
-Σαμάνε δεν ήρθα για να σε προκαλέσω αλλά για να με βοηθήσεις!!!!
Ο Σπαρκ φώναξε!!!!
Θα σε βοηθήσω εγώ να βάλεις το κεφάλι σου στον δίσκο πάνω.....!!!!
Ο Λόκκραν φώναξε !!!τώρα!!!!
Πηδήξανε και οι δυο μα κάτι σαν ηλεκτρισμός του τίναξε μέτρα μακριά!!!! και έπεσαν σαν ψάρια που σπαρταράνε έξω από το νερό!!!!
Της είπα!!!!
-Τι θέλεις μάγισσα από τους Λυκάωνες!!!!!!;!!!!
-Την βοήθεια σας!!!
-Και γιατί να θέλω να σε βοηθήσω μάγισσα!;!
-Διότι ξέρω ότι είσαι καλός Σαμάνε των λύκων και Λυκάωνων και δεν θα ήθελες να χαθούμε διότι μαζί με μας θα χαθεί και το νυχτολούλουδο που τόσο αγαπάς!!!!
Αυτό δεν φορούσε η Σαχθούρα σου!;!
-Ιεροσυλίαααααααααααααααααααα!!!! φώναξε ο Λόκκραν!!!!
-Κανείς δεν αναφέρει το όνομα της φώναξε ο Σπαρκ και ξανά πηδήξανε να την σκίσουν μα ξανά πάθανε τα ίδια!!!!!!
Φώναξα τσαντισμένα!!!
-Αφήστε μας μόνους!!!!
-Μα Σάμαν....
-Τώρα!!!!
-Πες μου το όνομα σου να σε εμπιστευτώ μάγισσα!!!!!!
-Ταρμάνα ο Σαμάνε των λύκων και των Λυκάωνων Ταρμάνα είμαι η κόρη της Γιλγόνας που βοήθησες κάποτε και μου μίλησε για σένα
-Της Γιλγόνας κόρη!;!
-Ναι!!!!!!
-Θα με βοηθήσεις!;!
-Το ότι είσαι κόρη της Γιλγόνας δεν σημαίνει κάτι σε μένα!!!! είσαι το ίδιο εχθρική όσο και αυτή από την στιγμή που ασκείτε σκοτεινή μαγεία σε ανθρώπους!!!!
-Βοήθησε μας Σαμάνε μόνο εσύ μπορείς!!!!
-Γιατί δεν φωνάζεις τα πονηρά σας πνεύματα!;!
-Σαμάνε μου καλέ το νυχτολούλουδο το << Αριτράν >> το έκλεψαν οι λεωντοάνθρωποι!!!! μόνο εσένα θα ακούσουν!!!! εμάς δεν μας ακούνε πλέον!!! και αν το νυχτολούλουδο χαθεί από την επιφάνεια εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν!!!!!!
-Γιατί!;

-Διότι το νέκταρ του είναι φάρμακο κατά της λευχαιμίας!!!!
-!!!!!!;,,,,;!!!!!!μάγισσα αν παίζεις μαζί μου θα σε κάνω κομμάτια και ξέρεις ότι μπορώ!!!!!!

Αμέσως την έκανα με την δύναμη του νου μου να μην μπορεί να κουνηθεί και πήγα δίπλα της και της ακούμπησα με τα δάχτυλα μου το κεφάλι της!!!!δεν αντιστάθηκε καθόλου που θα μπορούσε να το κάνει!!!!έλεγε αλήθεια....της είπα!!!

-Θα το κάνω.....με ένα όρο!!!!!

-Ποιον όρο Σαμάνε των λύκων και των Λυκάωνων!!!!!

-Να μου δώσεις το άρωμα που έχει τσάντα σου!!!!

Έκανε μια έτσι και μου το έδωσε...κόντευα να λιποθυμήσω από την μυρουδιά του.....μύριζε εκείνη.....!!!!

-Λοιπόν Σαμάνε!!!!

Έκανα και ανέβηκα στην επιφάνεια να βρω τους λεωντοάνθρωπους

λίγοι και κρύβονται καλά!!!καμιά διακοσαριά όλοι τους....στα βαθιά δάση της Νέας Γουινέας!!!!δύσκολο δάσος πυκνό!!!!δεν μπορείς να τρέξεις πάρα μόνο άλματα!!!! στα δέντρα πάνω.....υγρασία και ζέστη...ότι χειρότερο!!!!πήγανε σε δάση που δεν έχουν πάει λευκοί.....!!!!

Τους βρήκαμε ένα πρωί.....και προτού προλάβω να μιλήσω ακούστηκε ο Ρότλον ο αρχηγός τους!!!!!

-Ελπίζω να έρχεστε εν ειρήνη αδέλφια μας Λυκάωνες και όχι με πολεμικό σκοπό!!!!!

Πεταχτήκαμε όλοι....μυρίζαμε την ανησυχία τουςμίλησα!!!!!

-Ο Ρότλον γιε του Μιγιάλ που είχε πατέρα το Νοχάρ δεν ήρθαμε με πολεμικό σκοπό!!! θα το είχατε καταλαβει αυτό!!! ήρθαμε για να μας δώσεις πίσω το νυχτολούλουδο που δεν κλέψατε αλλά το πήρατε χωρίς να ρωτήσετε!!!!!

Μόλις άκουσαν για το νυχτολούλουδο αγρίεψαν οι κωλόγατες και γρύλιζαν απαίσια και μας έδειχναν τα βρομώνυχα τους και το πθθθθθθθθθθ χθθθθθθθθθθθ πήγαινε σύννεφο!!!!!!μα ο Ρότλον τις καθησύχασε και μου είπε....

-Πρέπει να σώσω το λαό μου Κάσταν!!!! δεν έχουμε που να πάμε πλέον και αυτό θα φέρει τους δικούς μας να μας πάρουν από αυτόν το πλανήτη!!!!

-Μα πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο!!!! ελάτε κάτω μαζί μας ή πηγαίνετε στα δάση της ινδονήσιας στο Καμνήρ δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί εκτός από τα κοντά βλαμμένα ανθρωπάκια του μισού μέτρου!!!!

-Όχι θα πάμε στην πατρίδα μας.....!!!!!

-Τότε δεν μένει πάρα να πολεμήσουμε Ρότλον!!!!

Στο άκουσμα της φωνής μου δεν του άρεσε και είπε!!!!.

-Καθήστε μαζί μας Λυκάωνες να το συζητήσουμε και βλέπουμε!!!

Ήθελε να κερδίσει χρόνο!!! το κάναμε!!! αλλά για ποιο πράγμα ήθελε δεν ξέρω!!!!

Το βράδυ τους νάρκωσα όλους!!!

-Με τι με τι με τι Σαμάνε μας!;(παιδικές φωνές)!!!!!

-Μα με το δικό μας τσάι που τους κεράσαμε χι χι χι!!!!

Είχε μέσα πορδοβότανο και τους λεωντοάνθρωπους τους φέρνει βαριά υπνηλία!!!!!

το βρήκα και το πήρα!!

Φύγαμε αμέσως και σε μια βδομάδα είμασταν στην Σουμάτρα!!!!βρήκα την μάγισσά και της το έδωσα....

Όλα πλέον ήταν πάλι όπως ήταν....τα νυχτολούλουδα άρχιζαν να ανθίζουν και πάλι τις νύχτες.....γυρίσαμε στην χώρα μαςμα πλέον με τους λεωντοάνθρωπους δεν είμαστε φίλοι.....αλλά...μετά από χρόνια γίναμε και πάλι αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.....άντε στα σπίτια σας τώρα γρήγορα!!!!.....

-Σαμάνε μου εμένα δεν με ανάφηρες πολύ γιατί!;

-Διότι βρίζεις Σπαρκ σε έχει κάνει ο Ντόρσια σαν τα μούτρα του για αυτό!!!!

Τέλος!

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΡΝΕΚΛ

Ήταν ένα πρωινό το οποίο ήταν γεμάτο υγρασία παντού πούσι και ομιχλώδεις κατάσταση να παίζεις κρυφτώ μέσα στο παρθένο δάσος του << Αρνέκλ Ρακνρόρ >> (φράγμα από κλαδιά)...ο Κάσταν μαζί με τους ακόλουθους του είχε μπει για τα καλά εκεί μέσα μετά από ένα μακρινό ταξίδι που είχε....στην άλλη άκρη της συμμαχίας περνώντας την γη των γιγάντων!!!!

Εκεί όλα είναι τεράστια από πλευρά πανίδας....μια μαργαρίτα μπορεί να έχει το μέγεθος μιας μπανανιάς και ένα μανιτάρι;! το μέγεθος ενός σπιτιού ...αλλά και ένα δένδρο τύπου πεύκου μπορεί να φτάσει τα 120 μέτρα ύψος και διακόσια πλάτος

Έτσι φτιάχνουν τα πεύκα ένα φυσικό φράγμα από κλαδιά μπερδεύοντας τα κλαδιά τους αναμεταξύ τους με περίτεχνο τρόπο.....οπότε υπάρχουν δυο επίπεδα ζωής.....

Το ένα οπου είναι κάτω από τα κλαδιά και σπάνια περνάνε οι ακτίνες του ήλιου και έχει πάντα μια υγρώδη μούχλα.....και το άλλο πάνω από τα κλαδιά όπου είναι πραγματικά ένας διαφορετικός κόσμος με το να σφύζει από ζωή από διάφορα ζώα και όντα....

Στην κάτω πλευρά την σκοτεινή υπάρχουν πολλοί θρύλοι ότι υπάρχουν άγνωστα πλάσματα τα οποία τρέμουν ακόμα και οι δρακόντειοι.....έχουν χαθεί πολλοί εκεί μέσα οπότε και δεν έχουν γυρίσει να εξιστορήσουν τι είναι αυτά τα όντα!!!!
Όλοι το αποφεύγουν αυτό το μέρος και αν είναι να το διαβούν θα μπουέ από νότια όπου υπάρχει δρόμος από το επίπεδο των κλαριών....το καθιστά λιγότερο επικίνδυνο!!!!

-Ακούστε με...και ακούστε με καλά τι θα σας πω σε όλους!!!!

Να έχετε τον νου σας!!! όχι μόνο για μένα αλλά και για την δική σας ζωή!!!!
Αυτό το μέρος είναι τελείως άγνωστο σε μένα και σε σαςυπάρχουν πολλοί θρύλοι αλλά και ιστορίες για άγνωστα πλάσματα τελείως δολοφονικά.....αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς πρέπει να περάσουμε από δω όπως και να έχει!!!!

Έτσι λοιπόν οι Λυκάωνες αρχίσανε να περνάνε το περίεργο και παράξενο αυτό δάσος.....!!!!

Να το περάσει κανείς δεν ήξερε πόσο περίπου θα έπρεπε να έκανε αλλά από το επίπεδο των κλαδιών ήταν περίπου 5 μέρες από κάτω κανείς δεν το είχε κάνει για να ήξερε.... ο Λόκχαν είπε στο Κάσταν καθώς είχαν μπει για τα καλά στο δάσος...

-Σαμάνε μου γιατί δεν αποφύγαμε το μέρος αυτό!;! είναι πολύ επικίνδυνο και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε και φοβάμαι για την ζωή σου!!!!

-Μην σκιάζεσαι ω ρε Λόκχαν!!!! με βλέπεις εμένα να σκιάζομαι!;! αν είναι το πεπρωμένο μας να πεθάνουμε εδώ ,μέσα ότι και να γίνει!!!! από την άλλη εμάς μας έχουν δει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε!;!

Χα χα χα χακοτ κοτ κοτ κοτ....κότεψες Λοκχανάκο!;! (ακούστηκε ο πελώριος Σπαρκ να τον κράζει ειρωνικά.....!!!!

-Αφήστε τις μαλακίες και οι δυο εδώ μέσα και να έχετε τα αυτιά σας τέντα και τα μάτια σας δεκατέσσερα!!!!

Προχωράγανε κάπως γρήγορα μέσα στο μουχλιασμένο και γεμάτο υγρασία δάσος.....μέσα από ομίχλες και βρύα μεγάλα ...μανιτάρια κτλ. κτλ.!!!!

Οι Λυκάωνες με διαταγή του Κάσταν δεν είχαν αλλάξει για να έχουν ένα προτέρημα ξαφνιάσματος του εχθρού.....!!!!

-Ναι ρε.....

Μα τότε τα πλάσματα άρχισαν να επιτίθενται....η σαρανταποδαρούσα σηκώθηκε σαν κόμπρα έτοιμη να κεντρίσει τους δυο Λυκάωνες ...από δεξιά αριστερά κάνανε επίθεση τα πλάσματαπηδώντας από την ράχη της!!!!

Φουπ φουπ φουπ φουπ....ακούστηκε ο διπέλεκας του Σπαρκ που είχε ήδη εκσφενδονίσει στην γιγάντια σαρανταποδαρούσα.....όπου την βρήκε βίαια και άτσαλα ανάμεσα στο στόμα της σχίζοντας της το κεφάλι στην μέση!!!!

Η σαρανταποδαρούσα έπεσε χάρω νεκρή με το να κουνά ξεψυχώντας τα ποδιά της...

τα πλάσματα βλέποντας αυτό που είχε συμβεί έφυγαν άτακτα χωρίς να επιτεθούν στους Λυκάωνες είχαν φοβηθεί πολύ.....!!!!

Ο Κάσταν πετάχτηκε και είπε...

-Τελικά εσείς οι δυο έχετε πολύ πλακά...μ αρέσετε.....

Τις επόμενες δυο μέρες δεν βρήκαν κάτι μέχρι που το απόγευμα βρήκανε ένα ξέφωτο στρογγυλό περίπου καμιά 30ρια χιλιόμετρα κυκλικά δεν είχε τίποτα εκτός από μια λίμνη όπου από το κέντρο της έβγαινε ένα είδος αναρριχητικού φυτού και ανέβαινε σε ύψος τουλάχιστον 500σιων μέτρων και ήταν κάτι σαν τεράστια φωλιά!!!! τόσο τεράστια όπου το πλάτος της πρέπει να ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα!!!!

Έκαναν οι Λυκάωνες να βγούνε στο ξέφωτο και τότε ένας από τους φρουρούς φώναξε.....δυνατά!!!!!!

<< Δουργράκλ Δουργράκλ >> (φτερωτοί φτερωτοί)!!!!

Ο Κάσταν κοίταξε αμέσως πάνω και είδε πάνω από διακόσια φτερωτά ανθρωποειδή πλάσματα να κατεβαίνουν σαν στούκας με άγριες και πολεμικές διαθέσεις!!!!!!

ο Κάσταν φώναξε....

-Ακίνητοι.....!!!!!!

Οι φτερωτοί συνέχισαν να κατεβαίνουν....ώσπου σαν είδαν ότι οι Λυκάωνες ήταν ασάλευτοι προσγειώθηκαν μπροστά τους γύρω στα 10 μέτρα!!!!

οι Λυκάωνες είχαν φτιάξει ένα βέλος ως άμυνα...ο Κάσταν κοίταξε τους φτερωτούς καλά....είχαν περίπου 1,89 ύψος καλογυμνασμένοι!!!! τα φτερά τους είχαν ένα χρώμα άσπρο με ροδακινί!!!! το δέρμα τους ένα απαλό χρώμα μοβ!!!! τα μάτια τους ήταν άσπρα με ροδακινί κόρη!!!! μεγάλα σαρκώδη χείλια!!! πυκνά φρύδια!!!! πρασινωπά του λάχανου μακριά μαλλιά!!!! το στόμα τους είχε όλο κυνόδοντες μικρούς!!!! φορούσανε ένα πανί μπροστά και ένα πίσω να κρύβει τα απόκρυφα τους.....τα φτερά τους έμοιαζαν με των αγγέλων των χριστιανών...στο κάθε χέρι κρατούσαν από ένα περίεργο ακόντιο!!!!

Δεν πρέπει να είχε πάνω από 1,89 ύψος και ήταν χρυσό με ένα καρούμπαλο σαν μικρό κουκουνάρι στην κορυφή!!!! ήταν προφανές ότι δεν τρύπαγε αλλά ίσως να έριχνε κάποιο είδος ακτίνας από ένα φωτάκι που αναβοσβήνει τρελά με κίτρινο χρώμα στην κορυφή του καρούμπαλου!!!!

Ο Κάσταν μίλησε πρώτα...στην συμμαχική γλώσσα των Άκιτωξ!!!!

<< Νορθν Ανίν Γιάρ Λουθρόλχθ Ατνεχνάν Λερμνίθ >> (θέλουμε να περάσουμε ειρηνικά από την χώρα σας φτερωτά όντα)!!!!

Τότε ένας από αυτούς όπου ήταν και πολύ χονδρός του μίλησε στην ίδια γλώσσα!!!!

<< Μιρλενίθ Ναρνίλ Γιόρμν Σαντρίνχθ Ουλμανάθ Ανιχνόλνθ Μνιράνλ Ατνονάρλ Ισθνίχθ >> (κανείς δεν περνά την χώρα μας λύκε με πόδια αν θέλεις πρέπει να παλέψεις για αυτό).

Ο Κάσταν του είπε....ότι μιας και ήξερε την συμμαχική γλώσσα θα ήξερε ποιοι ήταν οι Λυκάωνες και πόσο τρελοί μπορούσαν να γίνουν μα αυτός συνέχισε να του λέει ότι αν ήθελαν να περάσουν την χώρα τους θα έπρεπε να παλέψουν ή....να πολεμήσουν!!!!

Τότε ο Κάσταν δέχθηκε να παλέψουνε και φτερωτός έδειξε τον Σπαρκ!!!!!!

Όλοι οι Λυκάωνες ανακουφίστηκαν!!! θα τους ρήμαζε όλους για πλακά!!!!!!

μα ο φτερωτός έβγαλε μια σφυρίχτρα και σφύριξε δυνατά!!!!!!
Από την ιπτάμενη φωλιά ακούστηκε ένας ήχος.....ένα πράγμα σαν γάτα όπου δεν υπάρχει στην μέση γη ...και τότε από την φωλιά άλλο ένα ιπτάμενο φτερωτό ον κατέβηκε μόνο που αυτήν την φορά ήταν θηλυκό!!!!
Ο φτερωτός άνδρας είπε!!!!
-Με αυτήν θα παλέψεις και αν νικήσεις θα περάσετε!!!! αν όχι θα πεθάνετε!!!!
Ο Σπαρκ κοίταξε τον Κάσταν και ο Κάσταν έκανε νόημα να συνεχίσει!!!
Ξεκίνησαν!!!!έκανε η θηλυκιά να πετάξει με ένα άλμα ο Σπαρκ την έπιασε από τα φτερά και την γονάτισε χάμο!!!!όλα είχαν τελειώσει γρήγορα!!!!
Ο φτερωτός άνδρας ζήτησε από τον Σπαρκ να τελειώσει την θυλάκία!!!! Ο Σπαρκ κοίταξε τον Κάσταν και ο Κάσταν είπε όχι!!!
Την άφησε...!!!! ένας από τους φτερωτούς άνδρες πήγε δίπλα στην θηλυκιά και σήκωσε το ακόντιο να την αποτελειώσει ...
μα δεν πρόλαβε.....!!!!!!ο Κάσταν είχε πηδήξει και είχε προσγειωθεί πάνω του κατεδαφίζοντας τον....ήταν ζωντανός μα τον πατούσε στην πλάτη....δεν μπορούσε να κουνηθεί...τότε ξεκίνησε η μάχη.....!!!!μα προτού προλάβουν να αλλήλο σφαχθούνε ένας περίεργος θόρυβος τους παρέλυσε όλους!!!!έπεσαν κάτω και οι μιν και οι δεν και έβγαζαν αφρούς από το στόμα και τότε ο Κάσταν είδε μια ορδή από φτερωτούς να κατεβαίνει με μια θηλυκιά....πρέπει να ήταν αρχηγός....
Ο ήχος σταμάτησε και σηκωθήκανε όλοι και αυτή θηλυκιά είπε....
-Είστε ελεύθεροι να περάσετε λύκοι με δυο πόδια....το τεστ το περάσατε!!!!
-Ποιο τεστ είπε ο Κάσταν!!!
-Να υπερασπιστείτε έναν δικό μας!!!!
Ο Κάσταν είπε...

-Δεν είμαστε φονιάδες....απλά θέλουμε να περάσουμε!!!!
Και έτσι έγινε ...τους αφήσανε να περάσουνε.....καθώς έβγαιναν από το δάσος ο Λόκχραν είπε στον Σπαρκ....
-Καλό το ιπτάμενο γκομενάκι σαλιάρη έτσι!;! αλλά πιστεύω ότι σου αφέθηκε
-Λόκχραν κόφτω θα σε πλακώσω.....
-Εμένα!;!
-Ναι!!!!
-Έλα ρε έλα...
Ο Κάσταν έπιασε μια ακόμη φορά το πρόσωπο του και είπε.....με απελπισία.....
όχι πάλι ρε πούστη μου με τους τρελούς που έχω μπλέξει.....σκάστεεεεεεεεεεεεεεε!!!!
Τέλος!!!!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΛΥΚΑΩΝΩΝ

Χριστούγεννα οι Λυκάωνες τα γιορτάζουν με το παλιό ημερολόγιο!!!!

δεν στολίζουν βέβαια δένδρα ή φτιάχνουν φάτνες κτλ. κτλ. κτλ.!!!!

Αυτά είναι προνόμια των ανθρώπων οπού λένε ότι δεν πιστεύουν σε είδωλα και όμως το κάνουν κάθε χρόνο!!!!

Μια μέρα πριν!!!!δηλαδή την παραμονή μαζεύονται στον ανοιχτό ναό και μοναδικό στην Λυκαωνία κάνουν την προσευχή τους και φεύγουνε!!!!

Την παραμονή δεν τρώνε τίποτα!!!!αυτό το κάνουν για να δείξουν ότι αγωνιούν συμβολικά να γεννηθεί Χριστός!!!!

Μετά τις δώδεκα το βραδύ και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα γεννιέται ο Χριστός για τους Λυκάωνες!!!!!!όλοι οι αρσενικοί βγαίνουν στο κατώφλι τους και ουρλιάζουν όσο ποιο δυνατά μπορούνε!!!! οι θηλυκοί μαζί με τα μικρά τους χτυπάνε τζετζερέδια και γενικά γίνεται μεγάλος σαματάς!!!!αυτό μέχρι στις 6 ώρα το πρωί!!!!

Από τις 6 και μετά μαγειρεύουνε μέχρι τις 12!!!!είναι η μοναδική μέρα που μαγειρεύουνε οι αρσενικοί!!!!

Το χριστουγεννιάτικο μενού είναι ψάρια!!!! λόγο του υχθέος του Χριστού!!!!

έτσι ο κάθε ένας έχει και μια ψαρούκλα πάνω από 10 κιλά και πρέπει να την μαγειρέψει!!!!

Συνήθως τις βάζουν σε ειδική γάστρα με γλυκοπατάτες και την θάβουνε στο έδαφος σαν κλέφτικο που κάνουμε εμείς εδώ!!!

Υπάρχει διαγωνισμός γλυκού!!!!ποια οικογένεια θα φτιάξει το καλύτερο γλυκό!!!!

Ένα για εμφάνιση!!!!και ένα για γεύση!!!!

Όλα τα χωριά και πόλεις βγάζουνε στην πλατεία τα τραπέζια τους και τρώνε και γλεντάνε!!!!

Στις 9 το βράδυ μετά το φαγοπότι και τα γλέντια αρχίζουν να τραγουδάνε ιδιαίτερα τραγούδια!!!! ποιο πολύ θυμίζουν νανουριστικά!!!!υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος για αυτό!!!!

Το κάνουν για να νανουρίσουν τον Χριστό μην κλάψει και τον ακούσουν οι στρατιώτες του Ηρώδη.....τα τραγούδια αυτά κρατάνε μέχρι τις 12!!!!

Μετά σταματάνε και χωρίς να πει κουβέντα κανείς το διαλύουν και πάνε σπίτι τους....

Την άλλη μέρα την πληρώνουν την νύφη οι γυναίκες που πρέπει να μαζέψουνε όλα τα τραπέζια τα πιάτα και και και

Αυτά είναι τα Χριστούγεννα των Λυκάωνων και τα έθιμα τους!!!!

ΧΩΡΙΟ ΤΡΙΣΤΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗ

Πάνε πολλά χρόνια πίσω και ήμουνα με την γιαγιά μου την κυρία Ζωή Κοκκινάκη κατά τον κόσμο κυρία Ζωή...έχει μιλήσει ο Σάμαν για αυτήν σε άρθρο.....!!!! ήμουνα περίπου 9 ή δέκα χρονών τότε και είμασταν σε ένα χωριό ονόματι Τρίστενο στο Πάπιγκο όπου και είχε πάει για την δουλειά της εκεί το πρωί κανονίστηκε να πάω για κυνήγι λαγού με τα παιδιά της οικογένειας και ήταν η πρώτη μου φορά που θα γινότανε κάτι τέτοιο.....είχα χεστεί από την χαρά μου!!!!

Έτσι λοιπόν το πρωί δεν άργησε να έρθει....σηκωθήκαμε από τι 4 και πήγαμε βαθιά στο δάσος εγώ ο Μπάμπης Μπάμπαρης ο πατέρας και τα δυο του παιδιά ο Γιάννης ο Μπάμπαρης και ο Χρήστος Μπάμπαρης!!! εγώ κάθισα με τον Γιάννη σε ένα πόστο και δεν έπρεπε να μιλάμε ούτε καν να αναπνέουμε!!!! εκείνο το βράδυ είχε φεγγάρι μετά από πανσέληνο και ήταν λες και ήταν χαραυγή, η φωτεινότητα ακόμα καλύτερα για τους κυνηγούς!!!!

Ο καιρός ήταν κρύος καταχέιμωνο και ήμουνα σαν φασκιωμένος γάτος από τα ρούχα!!!!

Κάποια στιγμή ο Γιάννης μου είπε ότι να κάτσω εκεί και να μην κουνηθώ και ότι θα ερχότανε σε λίγο μάλλον ή την ανάγκη του ή να πάει στο ντορό όπως είπε μετά του λαγού.....!!!!

Έτσι βρέθηκα μόνος μου στην άγρια φύση.. κατά ένα περίεργο τρόπο δεν φοβόμουνα αλλά προσπαθούσα να δω μήπως και τον λαγό.....!!!!

Καλό !;!ναι το ξέρω!!!!

Μα ξαφνικά άρχισε να φυσά πολύ...πάρα πολύ και ο αγέρας ήταν παγωμένος τόσο που τα μάτια μου δακρύζανε.....!!!!έκανα να κάτσω πίσω από ένα δένδρο και πράγματι αυτό έκανα....και τότε με πιάσανε οι φόβοι μου!!!!

Τα πάντα γύρω μου ήταν φοβιστικά και η κρίση μου και το ένστικτο μου έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά.....έψαξα τριγύρω με τα χέρια μου και βρήκα ένα κοτρόνι και το κράτησα σφιχτά....

Τα σύννεφα αρχίσανε να περνάνε το ένα το άλλο μπροστά από το φεγγάρι γρήγορα λόγω του αέρα και το τοπίο έγινε ακόμα ποιο φρικιαστικό....με τα κλαδιά να κουνιούνται των δένδρων...και τις σκιές να παίζουνε τρελά από τις ακτίνες του φεγγαριού!!!ώσπου το είδα και το άκουσα!!!! κατούρησα αίμα από τον φόβο!!!!!!

Εκεί μπροστά στα δένδρα όπου ήταν περίπου στα 40 μέτρα είδα κάποιες σιλουέτες....στην αρχή πίστεψα ότι ίσως ήταν τα παιδιά με τον πατέρα τους μα δυστυχώς δεν ήταν!!!!

Ήταν καμιά δεκαριά σαν άντρες μεγάλοι πάνω από 2 μέτρα ο καθένας με κόκκινα μάτια σαν διαβολικά και μόλις κάνανε και στο φως του φεγγαριού δεν είχα άλλο αίμα να κατουρήσω!!! με έπιασε ταχυκαρδία και φόβος ήθελα να φύγω μα κάτι με κρατούσε εκεί είχα παγώσει τελείως από το φόβο!!!!

Ήταν άνθρωποι σαύρες ...Δρακονιανοί και ο ένας από αυτούς άρχισε να τρέχει σαν τρελός κατά πάνω μου και αμέσως μετά ακολούθησαν και οι άλλοι!!!!στα τέσσερα είχαν πέσει σαν σκυλιάκαι εκεί που ο πρώτος έκανε το άλμα να με αποτελειώσει κάτι τον πήρε βίαια!!!! τον έριξε κάτω και άρχισε να τον ξεκοιλιάζει βίαια μπροστά στα μάτια μου αλλά και τους άλλους το ίδιο .

Μια μάχη δυνατή και δύστροπη ίσως όμως να ήταν και της φαντασίας μου για την ένταση της.....!!!!δεν είχα δει τι ήταν αυτοί που τα βάλανε με αυτούς ώσπου τους είδα....

Λυκάωνες!!!!

Ένας από αυτούς είχε πέσει στα τέσσερα και ήρθε δίπλα μου με μύρισε και με κοίταζε στα μάτια...κατακίτρινα μάτια σαν του κόρακα....σαν της κουκουβάγιας...τρομαχτικά για κάποιους και όμορφα για κάποιους άλλους.....

Ξαφνικά άλλαξαν χρώμα και έγιναν καφέ και με κάπως βραχνή φωνή χοντρή μου είπε...

-Φύγε Κωστή.....είμαστε εμείς εδώ τώρα...

Η αλήθεια ήταν ότι είχα κλάσει μαλλί και έφτιαχνα για ένα λόχο πουλόβερ!!!! Έτσι με έπιασε με ταρακούνησε και μου φώναξε.

-Φύγεεεεεεεε!!!!

Αυτό έκανα....άρχισα να τρέχω σαν τρελός μέχρι που έπεσα πάνω στον Γιάννη!!!! με είδε κίτρινο από το φόβο σαν κινέζος είχα γίνει και φώναζα!!!!

-Διάολοι διάολοι...χε χε χε!!!!

Τους χάλασα το κυνήγι με πήρανε σπίτι ...ήταν 7 το πρωί ότι είχε αρχίσει να ξημερώνει....φώναζα την γιαγιά μου πήγα στο δωμάτιο της μα δεν ήταν εκεί!!!!

Έκανα σα παλαβός να την βρω και ψάχνανε και οι άλλοι μαζί της είχε σηκωθεί και η θεία μου η Άννα που ήταν μαζί της η τοφάαααααα και έψαχνε και αυτή και τότε μπήκε από την πόρτα και μας είπε τι φωνάζετε στο μέρος ήμουνα....τότε το είχαν έξω!!!!τότε ...

Της εξήγησα τι είχε γίνει και μου είπε!!!!

-Θα είδες τίποτα λύκους να τσακώνονται και να τα φαντάστηκες όλα αυτά ή μπορεί να ήταν και όνειρο κακό να σε πήρε ο ύπνος εκεί..

Μάταια προσπαθούσα να της πω ότι όχι έτσι δεν ήταν μέχρι που γούρλωσε τα μάτια της ...και εκεί έμεινα.....

Ήταν τα καφέ μάτια που είχα δει ...αυτά ήτανκατάλαβε ότι τρόμαξα και ότι τα αναγνώρισα..

Στο δρόμο για την Αθήνα με κοίταζε από τον καθρέπτη του αυτοκίνητου συνέχεια και εγώ έλεγα ότι τα μάτια της ήταν αυτά!!!!

Ίσως να ήταν όνειρο ίσως όχι ποτέ δεν έμαθα...χε χε χε ίσως και παιδική φαντασία!!!

Τέλος

ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ

Πάνε κάνα δυο εκατονταετίες στην μέση γη και μια παράξενη παρέα είχε εισχωρήσει σε μια περιοχή που την ονομάζουν Λεκρνλ Κορλ!!!!

Η παράξενη παρέα ήταν ο Ντόρσια ο Σπαρκ και ο Λόκχραν!!! είχαν φύγει από μια αποστολή και άφησαν τον Κάσταν κατόπιν διαταγής του μαζί με την φρουρά του και έπρεπε να πάνε στο μέρος αυτό για να βρουνε ένα βοτάνι!!!!

Η περιοχή αυτή δίνει την μετάφραση την λέξη άβατων και είναι μια περιοχή όλο χλωρίδα και πανίδα!!!!

Έπρεπε να βρουνε ένα βοτάνι το οποίο σταματά κάποιον να γελά από μαγείες.....

έτσι είχαν μπει σε ένα από τα ποιο παράξενα δάση της γης μέσα και έξω όπου έκρυβε πολλούς κινδύνους αλλά και άγνωστα πλάσματα ακόμα και για τα ξωτικά!!!!

Σε αυτό το δάσος μπαίνουν μόνο οι μάγοι και όλα τα άλλα γνωστά πλάσματα εχθρικά ή μη την αποφεύγουν!!!!

Με την πρώτη ματιά δείχνει να είναι ένα πανέμορφο δάσος.....πυκνό και παρθένο.....

μαας ξεκινήσω.....

Λίγο πριν μπούνε στο δάσος ως συνήθως ο Λόκχραν και ο Σπαρκ ήταν τσακωμένοι και κρατούσε ο ένας στον άλλον μούτρα!!!! ο μόνος που μιλούσε ήταν ο πολυλογάς Σπαρκ!!!!

-Πραγματικά εκτός από ζωώδες βλάκες πρέπει να είστε και βλαμμένοι!!!! αλήθεια Σπαρκ (ψιθύρισε στο αυτί του) γιατί δεν ανοίγεις το κεφάλι αυτού του βλάκα!;!

-Το άκουσα αυτό...

Είπε ο Λόκχραν!!!!

-Χα!!!! βρομιάρη αρχιδοτριχωμένη μίλησες τελικά έτσι....!;!

Τότε ο Λόκχραν σταμάτησε και σήκωσε το χέρι του να σταματήσουνε...μπροστά τους ήταν το τεράστιο δάσος... ο Σπαρκ είπε!!!!

-Τι μας σταματάς ρε μπέμπη....!;!

-Ναι ρε ...τι μας σταματάς!;!

Ο Σπαρκ έπιασε το κεφάλι του και είπε....

-Πως είναι δυνατόν ο Κάσταν να μου έδωσε μαζί έναν πανίβλακα ψηλέα και ένα ...

-Πρόσεξε τι θα πεις κανάγια...!!! πετάχτηκε ο Ντόρσια μπροστά του διακόπτοντας τον.....!!!!

-Δεν μιλάς μυζιάρη!;!

Ο Λόκχραν αναστέναξε και προχώρησε!!!! Ο Ντόρσια είπε στον Σπαρκ...

-Δεν θα μιλήσεις σε έβρισε...

-Όχι ...τώρα μπαίνουμε σε δράση μετά θα το ρημάξω

-Το άκουσα και αυτό

-Όλα καλά αδερφέ μου απάντησε ο Λόκχραν!!!!
-Μμμμμμμμμμμμμ μη μου πείτε ότι θα αρραβωνιάστηκε κιόλας;!
Πετάχτηκε ο Ντόρσια και ξεράθηκε στα γέλια!!!!

-Πρέπει να έχουμε τον νου μας είπε ο Λόκχραν και ξεκινήσανε να βρούνε το βοτάνι!!!!
Δεν πέρασε πολύ ώρα και φτάσανε σε ένα λόφο!!!! εκεί ο Λόκχραν έβγαλε το δέρμα που είχε σχεδιάσει ο Κάσταν το βοτάνι και ψάχνανε να το βρούνε τριγύρω όλοι!!!!
Μετά από λίγο βρήκανε τρία!!!! τα μαζέψανε και ξεκινήσανε την επιστροφή!!!!

Μα καλά καλά δεν είχαν ξεκινήσει μετά από μισή ώρα ένα ιπτάμενο χαλί εμφανίστηκε στον ουρανό και είχε έναν μάγο επάνω!!!! κατέβηκε κάτω και τους καλωσόρισε λέγοντας τους!!!!

-Λυκάωνες!;! στα μέρη μας!;! καλώς ήρθατε!;! η μινιατούρα τι είναι!;!!

Ο Ντόρσια έξαλλος πήδηξε να τον σκοτώσει μα ο Λόκχραν τον βούτηξε στον αέρα και είπε

-Στον μάγο σεβασμός !!!!!Είναι φίλος μας!;!

-Να προσέχεις τα λόγια σου μάγε!!!!

Ο μάγος απάντησε!!!!

-Από όσο ξέρω ο Κάσταν ο δίκαιος είναι ο Σαμάνος σας....από όσο βλέπω το ίδιο δειλοί είστε όπως και αυτός!!!!

Ο Σπαρκ έκανε να κινηθεί μα πάλι ο Λόκχραν τον σταμάτησε όπως τον Ντόρσια!!!!
Ο Ντόρσια πήδηξε στον ώμο του Σπαρκ και του είπε...

-Να γιατί σου λέω να τον ξεκάνεις είναι βλάκας!!!!

Ο Λόκχραν απάντησε!!!!

-Τι θέλεις από εμάς μάγε!;!

-Α τίποτα ...τα τομάρια σας θέλω Λυκάωνες να κάνω τα μαγικά μου!!! βλέπετε δεν έχουμε λύκους εδώ αλλά οι μονοί είστε εσείς!!!! οπότε θα σας τα πάρω!!!!

Όσο για την μινιατούρα!;! θα την βάλω σε γυάλα να με διασκεδάζει!!!!

Ο Λόκχραν καθότανε ψύχραιμοςκαι τότε απότομα έκανε ένα ρεσάλτο πίσω και δεξιά!!!! έπιασε τον μάγο που ήταν αόρατος και είχε βγάλει ένα είδωλο του να τους μιλάει!!!!τα νύχια του Λόκχραν μπήκανε λίγο στο κρανίο του μάγου όσο έπρεπε τον πάτησε χάμο και του είπε!!!

-Ξέχασες τρελέ ότι οι Λυκάωνες μυρίζουν και εσύ έχεις να πλυθείς χρόνια!!!!

Τώρα!! !θέλεις το τομάρι μας κανάγια!;! για να σε δω να το παίρνεις!!!!

Ο μάγος σφάδαζε από πόνο!!!!παρακαλούσε να τον αφήσουνε και θα τους έβγαζε από το δάσος με μίας!!!!μα τότε ο Λόκχραν είπε!!!

-Ποιο θεό πιστεύεις αλήτη!;!

-Τον Μαρούκ....τον Μαρούκ!!!!

-Ωραία!!!!θα λες μετά από μένα!!!!

-Ότι θες ότι θες.....

-Ωραία θα ήθελες να τους δεις;!
-Ναι ναι.....
-Να σου πω μια προσευχή να πεις στο Χριστό μου και θα δεις!!!
-Ε!;!
-Ναι!!!!

Ο Ντόρσια σκέφτηκε για λίγο και του είπε!!!!
-Ωραία!!! αλλά άμα δεν δω!;! θα σταματήσεις να μου μιλάς για αυτόν εντάξει!;!
-Ναι!!!
-Πες την!!!!

Κύριε Ιησού χριστέ, θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη μ'εγκαταλείπεις. Μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το άγιο θέλημά σου. Κάμε, κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι'αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ'το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Αμέσως την αποτύπωσε στο μυαλό του ο Ντόρσια!!! καθίσανε και συζητάγανε να ξεκουραστούνε και το βράδυ τους βρήκε!!!!
Έπεσαν να κοιμηθούνε και ο Ντόρσια έκανε αυτό που του είπε ο Λόκχραν....
το πρωί δεν άργησε να έρθει.... ο Λόκχραν και ο Σπαρκ ξυπνήσανε και βρήκανε τον Ντόρσια να κλαίει και να καπνίζει την πίπα του δίπλα σε ένα μισοσβησμένο κάρβουνο από την χθεσινή φωτιά!!!!
Ο Λόκχραν είπε
-Με κορόιδεψες δεν κοιμήθηκες ρε!;!
-Κοιμήθηκα.....
-Και !;!
-Είδα.....
-Τι;!
-Τι....!;! είπε και ο Σπαρκ....

-Είδα την μάνα μου τον πατέρα μου τους φίλους μου τα αδέρφια μου....όλους...όλους.....
-Είδες!;!
-Ναι.....
-Δεν είσαι ευχαριστημένος!;!
-Είμαι!!!
-Γιατί κλαις τότε!!!!
-Είδα τον Χριστό σας....έναν ανθρωπάκο με μούσια και μαλλιά με γλυκό πρόσωπο....

Ο Λόκχραν γονάτισε και είπε....
-Αλήθεια!!!;;;!!!!
-Ναι!!!
-Και τι τι τι σου είπα....
-Μου είπα.....

-Τρανέ και δίκαιε αλλά και αφόβηται Ντόρσια ευχαριστώ που μου προσευχήθηκες και πίστεψες σε μένα!!!! θα περάσεις πολλά μα οι δικοί σου είναι καλά εδώ σε μένα και

όταν θα έρθει η ώρα σου θα σε βάλω και σένα δίπλα τους....με χάιδεψε και φώτισαν όλα γύρω μου και άκουγα ωραίες μουσικές.....και μύριζαν όλα ωραία...

-Και και και!;!

-Και μετά μου είπε....να συνεχίσεις να λες τον Λόκχραν κανάγια και τον ψηλό βλαμμένο διότι μόνο εσύ είσαι ο τρανός πολεμιστής.....

-Αυτά δεν στα είπε!!!!

-Ναι

-Όχι!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!!

-Ναι!!!!

-Όχι!!!

-Ναι!!!!

-Όχι!!!!

-Άμα του τα είπε Λόκχραν;!

-Σκάσε εσύ ρε!!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!!

Μέχρι και που φτάσανε στον Κάσταν ναι όχι ήταν!!!!

Όλα είχαν ηρεμήσει και προτού γυρίσουν όλοι πίσω ο Ντόρσια είπε στον Κάσταν....

-Ο Χριστός μιλάει σε όλους Κάσταν ακόμα και σε μένα που δεν πιστεύω σε αυτόν;!

-Ναι Ντόρσια;!

-Γιατί το κάνει αυτό Κάσταν;!

-Διότι αγαπάει αυτά που δημιούργησε Ντόρσια!!!

-Αυτός έφτιαξε και μένα;!

-Ναι!!!!

-Θα μου μιλήσεις για αυτόν;!

-Πως και έτσι Ντόρσια;!

-Είναι θεός της αγάπης Κάσταν κάτι ξέρει....αλλά δεν σου λέω άλλα!!!

Ο Κάσταν χαμογέλασε.... φτάνοντας στην Λυκαωνία και μετά από δυο μέρες ο Ντόρσια ζήτησε από τον Λόκχραν να του φτιάξει ένα καλαμένιο σταυρό στα μέτρα του!!!

Του είπε είναι δύσκολο γιατί ήταν πολύ μικρούλης!!!!

Ο Ντόρσια κατέβασε το κεφάλι!!!

-Μα γιατί δεν τον φτιάχνεις μόνο σου θα σου δείξω!!!!

-Άλλο είναι να τον φτιάξει κάποιος που τον λατρεύει χρόνια όπως εσύ εγώ δεν ξέρω ακόμα!!!!

-Να τον λατρεύεις;!

-Όχι αν τον θέλω!!!

Ο Λόκχραν κάθισε και έφτιαξε με χίλια ζόρια ένα σταυρό και του τον έδωσε...'ο Ντόρσια είπε!!!

-Πιστεύω τους θεούς μου!!! τώρα θα πιστέψω και τον θεό τους ευχαριστώ αδερφέ μου!!!!

Ο ΝΤΟΡΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Πάνε κάνα δυο εκατονταετίες στην μέση γη και μια παράξενη παρέα είχε εισχωρήσει σε μια περιοχή που την ονομάζουν Λεκρνλ Κορλ!!!!

Η παράξενη παρέα ήταν ο Ντόρσια ο Σπαρκ και ο Λόκχαν!!! είχαν φύγει από μια αποστολή και άφησαν τον Κάσταν κατόπιν διαταγής του μαζί με την φρουρά του και έπρεπε να πάνε στο μέρος αυτό για να βρουν ένα βοτάνι!!!!

Η περιοχή αυτή δίνει την μετάφραση την λέξη άβατων και είναι μια περιοχή όλο χλωρίδα και πανίδα!!!!

Έπρεπε να βρουν ένα βοτάνι το οποίο σταματά κάποιον να γελά από μαγείες..... έτσι είχαν μπει σε ένα από τα ποιο παράξενα δάση της γης μέσα και έξω όπου έκρυβε πολλούς κινδύνους αλλά και άγνωστα πλάσματα ακόμα και για τα ξωτικά!!!! Σε αυτό το δάσος μπαίνουν μόνο οι μάγοι και όλα τα άλλα γνωστά πλάσματα εχθρικά ή μη την αποφεύγουν!!!!

Με την πρώτη ματιά δείχνει να είναι ένα πανέμορφο δάσος.....πυκνό και παρθένο.....

μαας ξεκινήσω.....

Λίγο πριν μπουν στο δάσος ως συνήθως ο Λόκχαν και ο Σπαρκ ήταν τσακωμένοι και κρατούσε ο ένας στον άλλον μούτρα!!!! ο μόνος που μιλούσε ήταν ο πολυλογάς Σπαρκ!!!!

-Πραγματικά εκτός από ζώδες βλάκες πρέπει να είστε και βλαμμένοι!!!! αλήθεια Σπαρκ (ψιθύρισε στο αυτί του) γιατί δεν ανοίγεις το κεφάλι αυτού του βλάκα!;

-Το άκουσα αυτό...

Είπε ο Λόκχαν!!!!

-Χα!!!! βρομιάρη αρχιδοτριχωμένη μίλησες τελικά έτσι....!;

Τότε ο Λόκχαν σταμάτησε και σήκωσε το χέρι του να σταματήσουνε...μπροστά τους ήταν το τεράστιο δάσος... ο Σπαρκ είπε!!!!

-Τι μας σταματάς ρε μπέμπη....!;

-Ναι ρε ...τι μας σταματάς!;

Ο Σπαρκ έπιασε το κεφάλι του και είπε....

-Πως είναι δυνατόν ο Κάσταν να μου έδωσε μαζί έναν πανίβλακα ψηλέα και ένα ...

-Πρόσεξε τι θα πεις κανάγια...!!! πετάχτηκε ο Ντόρσια μπροστά του διακόπτοντας τον.....!!!!

-Δεν μιλάς μυξιάρη!;

Ο Λόκχαν αναστέναξε και προχώρησε!!!! Ο Ντόρσια είπε στον Σπαρκ...

-Δεν θα μιλήσεις σε έβρισε...

-Όχι ...τώρα μπαίνουμε σε δράση μετά θα το ρημάξω

-Το άκουσα και αυτό

Προχωράγανε κάνα δυο μέρες μέσα στο πυκνό δάσος με το να κοιμούνται με βάρδιες και να τρώγονται σαν τα σκυλιά και να πειράζουν ο ένας τον άλλον το τρίτο πρῶι βρεθήκανε σε ένα παράξενο ροζ ποτάμι....ο Λόκχραν είπτε...
-Οοοοο πόσο όμορφο....

Ο Ντόρσια είπτε....

-Βάλε το πόδι σου και το έχασες είναι οξύ και όχι νερό βλάκα.....!!!!
-Οαχοαοαχοαχοαοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχοαχο ξέσπασε σε γέλια ο Λόκχραν...να ο φίλο σου μαλάκα!!!! σε είπτε βλάκα!!!!
Δεν ήθελε και πολύ πλακωθήκανε στις φάπες και τριγύρω τους πηδούσε Ντόρσια όλο νεύρα και κουνούσε τα όπλα του και τους φώναζε ότι όποιος χάσει θα τον ξεκάνει αυτός!!!!
Μια αναμπουμπούλα ένα κακό μια αντάρρα είχε απλωθεί εκεί μπροστά και δεν έλεγαν να σταματήσουν με τίποτα....ώσπου... ο Λόκχραν και Σπαρκ σταμάτησαν αμέσωςκαι μέσα από την σκόνη που είχαν σηκώσει προσπαθούσαν να μυρίσουνε τι τους είχε πλησιάσει....μα ο Ντόρσια έξαλλος ακόμα πηδούσε και καταριότανε και έβριζε...

Οι δυο Λυκάωνες πήρανε θέσεις μάχης με μιας....βλέποντας ο Ντόρσια αυτό φώναξε!!!!

-Κανάγιες κουνημένοι!!!! κουνηδιόκωλοι και οι δυο κάνετε κόμμα να με φάτε λάχανο ε!;! με τα τους προγόνους μου θα σας κάνω τόσες τρύπες βρομιάρηδες που το τομάρι σας θα είναι άχρηστο για τα σκουλήκια!!!!

Έκανε να επιτεθεί μα τότε στον αέρα πήρε είδηση και αυτός ότι κάτι ήταν εκεί και παραμόνευε.....έφτασε στον ώμο του Λόκχραν και ψιθυριστά στο αυτί του είπτε.....

-Θα το τελειώσουμε κανάγια μετά την αποστολή ...θα σας ξεκάνω και τους δυο!!!!

Η σκόνη κατακάθισε και αμέσως προσπαθούσαν να δούνε με τι είχαν να κάνουνε μα δεν έβλεπαν ...μύριζαν μόνο χορτάρι και μια μυρουδιά σαπίλας
Ο Λόκχραν κοίταξε τον Σπαρκαμέσως έκαναν ένα σάλτο και βρέθηκαν από την απέναντι πλευρά του ποταμού...

-Δεν βλέπω κάτι μα νιώθω ότι είναι εδώ είπτε ο Λόκχραν ...

-Και γω....

-Και γω....

είπαν οι άλλοι δυο...

Καθώς ο Λόκχραν έκανε ένα βήμα ένα τεράστιο σαρκοφάγο φυτό τον βούτηξε τον μισό μέσα του αστραπιαία και άρχισε να τρέχει βαθιά στο δάσος....ένα αλλόκοτο φυτό!!!!

Ένα φυτό που έμοιαζε με νοήμον ον και με τις ρίζες του να ξεδιπλώνουν γρήγορα κάνοντας το ταχύτατο....

Ο Σπαρκ πέταξε τον τεράστιο διπέλεκα μα προτού προλάβει να το κόψει στην μέση ο Ντόρσια που ήταν στον ώμο του Λόκχραν είχε κάνει το φυτό σουρωτήρι βρίζοντας και καταριώνοντας το παράξενο ον...αμέσως μετά ο διπέλεκας έκοβε τον κορμό στα δυο του σαρκοφάγου φυτού!!!!

Ο Λόκχραν βγήκε από το λουλούδι και ήταν γεμάτος με ένα υγρό σαν μελί που βρομούσε ψοφίμι το ίδιο και ο Ντόρσια ...φτάνοντας ο Σπαρκ όλο αγωνία είπτε

-Αδερφέ μου όλα καλά;!;

-Όλα καλά αδερφέ μου απάντησε ο Λόκχραν!!!!
-Μμμμμμμμμμμμμ μη μου πείτε ότι θα αρραβωνιάστηκε κιόλας;!
Πετάχτηκε ο Ντόρσια και ξεράθηκε στα γέλια!!!!

-Πρέπει να έχουμε τον νου μας είπε ο Λόκχραν και ξεκινήσανε να βρούνε το βοτάνι!!!!
Δεν πέρασε πολύ ώρα και φτάσανε σε ένα λόφο!!!! εκεί ο Λόκχραν έβγαλε το δέρμα που είχε σχεδιάσει ο Κάσταν το βοτάνι και ψάχνανε να το βρούνε τριγύρω όλοι!!!!
Μετά από λίγο βρήκανε τρία!!!! τα μαζέψανε και ξεκινήσανε την επιστροφή!!!!

Μα καλά καλά δεν είχαν ξεκινήσει μετά από μισή ώρα ένα ιπτάμενο χαλί εμφανίστηκε στον ουρανό και είχε έναν μάγο επάνω!!!! κατέβηκε κάτω και τους καλωσόρισε λέγοντας τους!!!!

-Λυκάωνες!;! στα μέρη μας!;! καλώς ήρθατε!;! η μινιατούρα τι είναι!;!!

Ο Ντόρσια έξαλλος πήδηξε να τον σκοτώσει μα ο Λόκχραν τον βούτηξε στον αέρα και είπε

-Στον μάγο σεβασμός !!!!!Είναι φίλος μας!;!

-Να προσέχεις τα λόγια σου μάγε!!!!

Ο μάγος απάντησε!!!!

-Από όσο ξέρω ο Κάσταν ο δίκαιος είναι ο Σαμάνος σας....από όσο βλέπω το ίδιο δειλοί είστε όπως και αυτός!!!!

Ο Σπαρκ έκανε να κινηθεί μα πάλι ο Λόκχραν τον σταμάτησε όπως τον Ντόρσια!!!!
Ο Ντόρσια πήδηξε στον ώμο του Σπαρκ και του είπε...

-Να γιατί σου λέω να τον ξεκάνεις είναι βλάκας!!!!

Ο Λόκχραν απάντησε!!!!

-Τι θέλεις από εμάς μάγε!;!

-Α τίποτα ...τα τομάρια σας θέλω Λυκάωνες να κάνω τα μαγικά μου!!! βλέπετε δεν έχουμε λύκους εδώ αλλά οι μονοί είστε εσείς!!!! οπότε θα σας τα πάρω!!!!

Όσο για την μινιατούρα!;! θα την βάλω σε γυάλα να με διασκεδάξει!!!!

Ο Λόκχραν καθότανε ψύχραιμοςκαι τότε απότομα έκανε ένα ρεσάλτο πίσω και δεξιά!!!! έπιασε τον μάγο που ήταν αόρατος και είχε βγάλει ένα είδωλο του να τους μιλάει!!!!τα νύχια του Λόκχραν μπήκανε λίγο στο κρανίο του μάγου όσο έπρεπε τον πάτησε χάμο και του είπε!!!

-Ξέχασες τρελέ ότι οι Λυκάωνες μυρίζουν και εσύ έχεις να πλυθείς χρόνια!!!!

Τώρα!! !θέλεις το τομάρι μας κανάγια!;! για να σε δω να το παίρνεις!!!!

Ο μάγος σφάδαζε από πόνο!!!!παρακαλούσε να τον αφήσουνε και θα τους έβγαζε από το δάσος με μίας!!!!μα τότε ο Λόκχραν είπε!!!

-Ποιο θεό πιστεύεις αλήτη!;!

-Τον Μαρούκ....τον Μαρούκ!!!!

-Ωραία!!!!θα λες μετά από μένα!!!!

-Ότι θες ότι θες.....

-Ωραία θα ήθελες να τους δεις;!
-Ναι ναι.....
-Να σου πω μια προσευχή να πεις στο Χριστό μου και θα δεις!!!
-Ε!;!
-Ναι!!!!

Ο Ντόρσια σκέφτηκε για λίγο και του είπε!!!!
-Ωραία!!! αλλά άμα δεν δω!;! θα σταματήσεις να μου μιλάς για αυτόν εντάξει!;!
-Ναι!!!
-Πες την!!!!

Κύριε Ιησού χριστέ, θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη μ'εγκαταλείπεις. Μη φεύγεις μακριά μου. Απλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το άγιο θέλημά σου. Κάμε, κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι'αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ'το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Αμέσως την αποτύπωσε στο μυαλό του ο Ντόρσια!!! καθίσανε και συζητάγανε να ξεκουραστούνε και το βράδυ τους βρήκε!!!!
Έπεσαν να κοιμηθούνε και ο Ντόρσια έκανε αυτό που του είπε ο Λόκχραν....
το πρῶί δεν άργησε να έρθει.... ο Λόκχραν και ο Σπαρκ ξυπνήσανε και βρήκανε τον Ντόρσια να κλαίει και να καπνίζει την πίπα του δίπλα σε ένα μισοσβησμένο κάρβουνο από την χθεσινή φωτιά!!!!
Ο Λόκχραν είπε
-Με κορόιδεψες δεν κοιμήθηκες ρε!;!
-Κοιμήθηκα.....
-Και !;!
-Είδα.....
-Τι;!
-Τι....!;! είπε και ο Σπαρκ....

-Είδα την μάνα μου τον πατέρα μου τους φίλους μου τα αδέρφια μου....όλους...όλους.....
-Είδες;!
-Ναι.....
-Δεν είσαι ευχαριστημένος;!
-Είμαι!!!
-Γιατί κλαις τότε!!!!
-Είδα τον Χριστό σας....έναν ανθρωπάκο με μούσια και μαλλιά με γλυκό πρόσωπο....

Ο Λόκχραν γονάτισε και είπε....
-Αλήθεια!!!;;;!!!!
-Ναι!!!
-Και τι τι τι σου είπε....
-Μου είπε.....

-Τρανέ και δίκαιε αλλά και αφόβηται Ντόρσια ευχαριστώ που μου προσευχήθηκες και πίστεψες σε μένα!!!! θα περάσεις πολλά μα οι δικοί σου είναι καλά εδώ σε μένα και

όταν θα έρθει η ώρα σου θα σε βάλω και σένα δίπλα τους....με χάιδεψε και φώτισαν όλα γύρω μου και άκουγα ωραίες μουσικές.....και μύριζαν όλα ωραία...

-Και και και!;!

-Και μετά μου είπε....να συνεχίσεις να λες τον Λόκχραν κανάγια και τον ψηλό βλαμμένο διότι μόνο εσύ είσαι ο τρανός πολεμιστής.....

-Αυτά δεν στα είπα!!!!

-Ναι

-Όχι!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!!

-Ναι!!!!

-Όχι!!!

-Ναι!!!!

-Όχι!!!!

-Άμα του τα είπα Λόκχραν!;!

-Σκάσε εσύ ρε!!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!

-Ναι!!!

-Όχι!!!!

Μέχρι και που φτάσανε στον Κάσταν ναι όχι ήταν!!!!

Όλα είχαν ηρεμήσει και προτού γυρίσουν όλοι πίσω ο Ντόρσια είπε στον Κάσταν....

-Ο Χριστός μιλάει σε όλους Κάσταν ακόμα και σε μένα που δεν πιστεύω σε αυτόν!;!

-Ναι Ντόρσια!;!

-Γιατί το κάνει αυτό Κάσταν!;!

-Διότι αγαπάει αυτά που δημιούργησε Ντόρσια!!!

-Αυτός έφτιαξε και μένα!;!

-Ναι!!!!

-Θα μου μιλήσεις για αυτόν!;!

-Πως και έτσι Ντόρσια!;!

-Είναι θεός της αγάπης Κάσταν κάτι ξέρει....αλλά δεν σου λέω άλλα!!!

Ο Κάσταν χαμογέλασε.... φτάνοντας στην Λυκαωνία και μετά από δυο μέρες ο Ντόρσια ζήτησε από τον Λόκχραν να του φτιάξει ένα καλαμένιο σταυρό στα μέτρα του!!!

Του είπε είναι δύσκολο γιατί ήταν πολύ μικρούλης!!!!

Ο Ντόρσια κατέβασε το κεφάλι!!!

-Μα γιατί δεν τον φτιάχνεις μόνο σου θα σου δείξω!!!!

-Άλλο είναι να τον φτιάξει κάποιος που τον λατρεύει χρόνια όπως εσύ εγώ δεν ξέρω ακόμα!!!!

-Να τον λατρεύεις!;!

-Όχι αν τον θέλω!!!

Ο Λόκχραν κάθισε και έφτιαξε με χίλια ζόρια ένα σταυρό και του τον έδωσε...'ο Ντόρσια είπε!!!

-Πιστεύω τους θεούς μου!!! τώρα θα πιστέψω και τον θεό τους ευχαριστώ αδερφέ μου!!!!

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΛΟΚΧΡΑΝ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΟ ΠΟΥΛΙ

Πάνε περίπου 70 χρόνια πίσω κάτω στην μέση γη δηλαδή 280 χρόνια στην επιφάνεια της γης.....!!!!

Εκείνη την περίοδο έγινε κάτι πολύ παράξενο όπου έκανε στους 50 φρουρούς και τον Κάσταν και τον Σπαρκ να ταξιδέψουν χιλιάδες μίλα σε άγνωστα και εχθρικά μέρη να πάνε να σώσουν τον Λόκχραν.....!!!!

Ήταν ένα απόγευμα ο Λόκχραν και Σπαρκ μαζί με το Σαμάνο καθόντουσαν έξω στο κήπο όπου διέμενε ο Κάσταν ώσπου ακούστηκαν τα ιερά βούκινα των Λυκάωνων να ηχούν για άμεσο κίνδυνο!!!!

Αυτό βέβαια σήμαινε ότι ο εχθρός δεν έκανε επίθεση αλλά ήταν ήδη μέσα στο κέντρο της χώρας!!!!

(Μισό να σας βάλω πως ακούγεται στο περίπου...)

Αμέσως πεταχτήκανε από τα γέλια που κάνανε τρομαγμένοι και έκπληκτοι για τον συναγερμό προσπαθώντας να αφουγκραστούν και να μυρίσουν τον εχθρό!!!!

Μα προτού προλάβουν να το κάνουν μια τεράστια σκιά σκέπασε τον κήπο και όλη την περιοχή.....!!!!

Ο Κάσταν τινάχτηκε δεξιά αλλάζοντας σε Λυκάωνα αμέσως το ίδιο και ο Σπαρκ ...μα ο φουκαράς ο Λόκχραν δεν πρόλαβε!!!!!!

Ένα τεράστιο προϊστορικό σαρκοβόρο πτηνό που έζησε πριν εκατομμύρια χρόνια στην γη τον βούτηξε απαλά χωρίς να τον σκοτώσει με τα νύχια του και φευγαλέα έφυγε στον αέρα...από το άρπαγμα το απότομο και το σφίξιμο ο Λόκχραν λιποθύμησε.....!!!!



Ο Κάσταν πήδηξε σαν τρελός και ο Σπαρκ μήπως το πιάσουν μα ήδη είχε πετάξει πολύ ψηλά.....!!!!

Αμέσως ο Σπαρκ από εντολή του Κάσταν μάζεψε τους φρουρούς και ο Κάσταν τους είπε!!!!

-Πρέπει να σώσουμε τον Λόκχραν τα << Ζηπράκρλ >> δεν σκοτώνουν την λεία τους αλλά την πάνε ζωντανή στα μικρά τους είμαι σίγουρος δεν έχουν βγει από τα αυγά τους ακόμα αλλά θα βγούνε σε μια μισή μέρα από σήμερα!!!!

Πρέπει να προλάβουμε!!!! Ποιος είναι μαζί μου!!!;!!! Να περάσουμε από εχθρικά μέρη!!!!

Με μια φωνή ακούστηκαν όλοι!!!!

-Εγώ!

Αμέσως ο Κάσταν πήδηξε και άλλαξε στον αέρα σε Λυκάων!!!! μόλις ακούμπησε στην γη ανέπτυξε ταχύτητα στα τέσσερα των 400σιων χιλιομέτρων...το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι!!!!!!

Τα άλματα στον αέρα κάθε τόσο ήταν τεράστια.....πάνω από 80 μέτρα ύψος και μήκος πάνω από 150 με 160 μέτρα.....

κάθε φορά που ακούμπαν στην γη του ξανά έδιναν μετά από κάμποσα εκατοντάδες μέτρα τρέξιμο για άλμα και πάλι.....

Την πρώτη εχθρική χώρα που διέσχισαν ήταν των δρακονιανών με την μέγιστη ταχύτητα τους των 650 χιλιομέτρων την ώρα αφήνοντας πίσω μια σκόνη και τίποτα άλλο παραπάνω...!!!!!!

Οι Δρακονιανοί κατάλαβαν τι ήταν μα δεν είχαν καμία όρεξη να τους κυνηγήσουν ή να μάθουν γιατί διέσχισαν την χώρα τους από την στιγμή που δεν ήθελαν το κακό τους!!!!!!

Περάσανε 5 χώρες σε μια μέρα και την επόμενη μπροστά τους βρισκότανε η έρημος << Ανρίμ Αλχρίν >> (γεμάτη τέρατα)!!!!!!

Ο Κάσταν τότε μόνο σταμάτησε το τρέξιμο!!!!εξουθενωμένος και λαχανιασμένος!!!!
Στάθηκε για λίγο ξελαχανιάζοντας σκυφτός ακουμπώντας τα γόνατα του....κοίταξε
κλεφτά τους φρουρούς κανείς δεν είχε λαχανιάσει....νέα παιδιά
σκέφτηκε...καλογερευώ.....!!!μέσα σε ένα λεπτό πήρε δύναμη και τους είπε....

-Να ...υπνωτιστώ και θα μας καθοδηγήσει το πνεύμα στον Λόκχαν...

Ξάπλωσε χάρω σταύρωσε χέρια και πόδια και μέσα σε δευτερόλεπτα είχε
υπνωτιστεί!!!!

Οι Λυκάωνες όλοι είχαν μαζευτεί τριγύρω...ο Σπαρκ του κρατούσε το κεφάλι....άνοιξε
το στόμα του και άρχισε να μιλάει μαδεν ήταν η φωνή του αλλά 100 μαζί άλλες
χοντρές και άλλες ψηλές ή παιδικές και γέρικες.....
είπε...

-Νότια είναι τα βράχια του << Ράουκραν Λαρ >> (φτερωτού θανάτου) εκεί θα βρείτε
τον Λόκχαν είναι ζωντανός και σε λίγο θα συνέλθει προλαβαίνετε!!!! αλλά θα
συναντήσετε τους << Σορκρόμ Αλερίκ >> (ανθρώπους σκορπιούς) είναι επικίνδυνοι
το νου σας...να φύγετε μετά από την βόρεια πλευρά είναι ποιο κοντά στην χώρα σας
αλλά θα πρέπει πρώτα να παλέψετε με τους << Χουράλκρλ >> αμμοάνθρωπους....

Αυτά είπε το πνεύμα και χάθηκε!!!Σε ένα λεπτό συνήλθε ο Κάσταν...του τα είπανε ...(
δεν θυμάται τίποτα με την νάρκωση)!!!!

Έσκυψε το κεφάλι άλλαξε πάλι σε Λυκάων και έφυγε σαν άνεμος...μα..... η έρημος
ήταν καυτή....πάνω από 49 βαθμούς κελσίου.....

Οι Λυκάωνες με τέτοια ταχύτητα υπέφεραν και αν δεν σταματούσαν σε μια ώρα το
τρέξιμο σίγουρα θα πάθαιναν θερμοπληξία με τόσο τρίχωμα!!!!

Ο Κάσταν καθώς έτρεχε υπέφερε από την ζέστη σε δευτερόλεπτα άλλαξε τρέχοντα
κάνοντας στον να φέρει κουτροβάλες στην άμμο μετά από τόση ταχύτητα το κάνανε
όλοι αυτό και το κάνανε με την ταχύτητα που είχαν να δροσιστούν καθώς φέρνανε
κουτροβάλες....

Μόλις σηκωθήκανε είδαν ότι ήταν ένα μεγάλο χωριό μπροστά τους με καλύβες από
δέρματα.....ήταν οι άνθρωποι σκορπιοί!!!!

Ο Κάσταν είπε να φύγουν από την νότια πλευρά να μην τους πάρουν είδηση.....μα
ήταν ήδη αργά!!!

Τα βούκινα τους ακουστήκανε...και καμία 500ρια από δαύτους φανήκανεσώμα
ανθρωποειδές και το υπόλοιπο στα δυο πόδια με μαύρο δέρμα και σφηνωτό κεφάλι
και στο κώλο μια ουρά μεγάλη που έβγαινε μπροστά από το κεφάλι τους με το
πράσινο κεντρί να στάζει δηλητήριο!!!!

Αμέσως περικύκλωσαν τους Λυκάωνες ο Κάσταν είπε να μην κουνηθούν μα όταν
έδινε το σήμα να άλλαζαν αμέσως και να τους τσακίζανε αποφεύγοντας τα κεντριά
τους!!!!

Ένας από τους ανθρώπους σκορπιούς πλησίασε τον Κάσταν....

Ο Κάσταν κοίταζε το σφηνωτό κεφάλι του!!!!Δεν είχε μάτια ούτε μύτη πάρα μόνο
στόμα και πάνω στο άτριχο της κεφαλής του είχε δυο εξογκώματα που σίγουρα ήταν
κάτι σαν κεραίεςο άνθρωπος σκορπιός μίλησε.

<<< Τι θέλετε....εδώ..... θέλετε το κακό μας.....!!;!! >>>

Κανείς Λυκάων εκτός του Κάσταν δεν κατάλαβε μα το πνεύμα τον βοηθούσε να
μεταφράσει τι έλεγε και έτσι κατάλαβε...αμέσως μίλησε ο Κάσταν και το πνεύμα τον
βοήθησε να μιλήσει στην γλώσσα των σκορπιών ανθρώπων....

<< Ο μεγάλε αρχηγέ θέλω την άδεια σας να πάω να σώσω τον φίλο και αδελφό μου
που πήραν τα << πτηνά των βράχων >>!!!!

Ο σκορπιός άνθρωπος προς έκπληξη του είπε!!!!

<<< Μιλάς την γλώσσα μας ...αυτό είναι καλό ...αυτό είναι ωραίο..... μπορείτε να περάσετε ελεύθερα >>>

Αμέσως τον ευχαρίστησε έκπληκτος ο Κάσταν και έκανε να φύγει...φοβισμένος.....και έγινε....ο αρχηγός των παράξενων αυτών ανθρωποειδών διέταξε επίθεση....

<< Ακτρεκόοοοοοοοοοοορλ >> αλλάξετε φώναξε ο Κάσταν!!!!!!

Αμέσως όλοι γίνανε με μιας Λυκάωνες.....η σφαγή ήταν μεγάλη !!!!!!πάνω από 390 άνθρωποι σκορπιοί νεκροί και 22 Λυκάωνες!!!!!!

Αποχώρησαν.....ο Κάσταν έκλαψε στο δρόμο για τους νεκρούς συντρόφους του και προστάτες....έτρεχε σαν τον άνεμο και από πίσω όσοι είχαν μείνει.....και μετά από 7 ώρες φάνηκαν τα μεγάλα βράχια!!!!!!

Έπιασαν μυρωδιά τον Λόκχραν ...ζωντανός μα όχι ξύπνιος και τα αυγά είχαν ήδη σπάσει...

ευτυχώς τα βλαμμένα αυτά πουλιά δεν πεινάνε αμέσως αλλά μετά από δέκα ώρες...

Ανέβαιναν σαν τρελοί τα βράχια...χώνανε τα νύχια τους στα γρανιτένια βράχια βρίζοντας και καταριώνοντας τους ανθρώπους σκορπιούς όλοι...και ανέβαιναν γρήγορα ώσπου.....ένα σμήνος από αυτά τα καταραμένα πτηνά τους πήρανε χαμπάρι και αρχίσανε να πέφτουν σαν στούκας να τους κομματιάσουν.

Μα οι Λυκάωνες ξέροντας ποια με τι είχαν να κάνουν δεν ήταν κάτι εύκολο για να φαγωθούν.....!!!!!!

Πηδούσαν στον αέρα ποιο μπροστά από τα πτηνά προτού απλωθούν για να τους αρπάξουν και τα κομματίζαν στον αέρα ...πηδούσαν ξανά στα βράχια και πάλι ξανά στα καταραμένα πτηνά....από μακριά θύμιζε σφαγείο στον αέρα...

Ο Λόκχραν συνήλθε...κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει και έκανε μια από κάτω και είδε την σφαγή!!!!

άλλαξε αμέσως!!!!αποκεφάλισε τα 5 μικράέπιασε τον καλαμένιο σταυρό του που είχε στο λαιμό του και είπε μια προσευχή!!!!

<< Χριστέ μου δώσε μου δύναμη >>

Αμέσως πήδηξε σαν αυτούς που πηδάνε από τα αεροπλάνα που κάνουν ελεύθερα πτώση....με ανοιχτά χέρια και πόδια και φώναζε σαν μισότρελος για να τον ακούσουν τα καταραμένα πτηνά.....και έτσι έγινε.

Κάποια τον άκουσαν και του έδωσαν για πάνω του σαν σφήνες με κλειστά τα φτερά!!!!!!

μα δεν πρόλαβαν ο Λόκχραν είχε φτάσει στο ύψος τους αφαιρώντας από τα δυο τα κεφάλια τους με τα κοφτερά νύχια του!!!! Το άλλο αμέσως το έπιασε μια γερή δάγκα ως μέγγενη από το λαιμό και το αγκάλιασε με μια δυνατή σύγκρουση όπου και το αποκεφάλισε σαν έκλεισε τα σαγόνια του!!!! δεν κατάλαβε το δύστυχο αν πέθανε από την σύγκρουση ή τον αποκεφαλισμό!!!

Τον άφησε και συνέχισε να πέφτει φωνάζοντας σαν θεοπάλαβος σαν τρελάρας...σαν παλάβακλας!!!!!!

Οι άλλοι Λυκάωνες χάρηκαν σαν τον είδαν και η σφαγή έγινε πιο αιματηρή....ο Λόκχραν από πτηνό σε πτηνό σφάζοντας τα στον αέρα τελικά προσγειώθηκε δίπλα στον Κάσταν αιματοβαμμένος με ύφος σχιζοφρενή!!!!

αγκαλιάστηκαν αμέσως...ο Σπαρκ φώναξε...

<< Νάκρουλ Νάκρουλ >>(φεύγουν φεύγουν)!!!!

Πράγματι τα καταραμένα πτηνά φύγανε χάσανε πολλούς δικούς τους δεν ήταν χαζά....

οι Λυκάωνες με τον Λόκχαν μαζί ξεκίνησαν την επιστροφή από τα βόρεια...ταξίδευαν μέρα μέσα στην ζέστη...ως άνθρωποι.....το βράδυ δεν άργησε να έρθει...κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία...άλλαξαν και άρχισαν να τρέχουν και πάλι να φύγουν από αυτήν την καταραμένη έρημο!!!!

Μα στα βαθιά χαράματα ...φρενάρισαν αμέσως.....

Δεν κουνιότανε κανείς τους.....μόνο οι μουσούδες τους κουνιόντουσαν σαν τρέλες δεξιά αριστερά...τίποτα άλλο...τα δισεκατομμύρια αισθησιογόνα κύτταρα από την μύτη τους έπιασαν μια απίστευτη μπόχα.....μια μπόχα από κάτι ζωντανό.....δεν ήταν ένα όμως....παρόλο ότι μπορούν και βλέπουν στο σκοτάδι τέλεια το μόνο που έβλεπαν ήταν ατελείωτη έρημο και άμμο μπροστά τους δεξιά αριστερά και πίσω τους.....!!!!

Κανείς δεν κουνιότανε...είχανε σταματήσει να μυρίζουν σαν λυσσασμένοι.....τώρα αφουγκραζόντουσαν....

ο Κάσταν είδε κάτι στην άμμο να κινείται σιγά ...το είδε και ο Λόκχαν και ο Σπαρκ....μετά από λίγο το είδαν και οι άλλοιδεν ήταν ένα....αλλά πολλά.....!!!!πάρα πολλά!!!!

Είχε αρχίσει όλη η άμμος και κουνιότανε.....ώσπου πεταχτήκανε στον αέρα!!!!βγαίνοντας από την άμμο σαν ελατήρια και περικυκλώνοντας τους Λυκάωνες....

ο Σπαρκ είπτε!!!

<< Δεύτερη φορά που γίνεται σήμερα αυτό έχει αρχίσει και μου την δίνει!!!! >>

ο Λόκχαν τον κοίταξε και του είπτε...

< Τραρκόλθρ >> (είδος σαν κότα)

Ο Σπαρκ όρμησε κατευθείαν επάνω του και αρχίσανε να πλακώνονται σαν τρελοί....στις κλωτσιές και στις μπουγιές...ο Κάσταν και οι άλλοι Λυκάωνες μείνανε ακίνητοι βλέποντας και αξιολογώντας τις διαθέσεις του εχθρού...έμοιαζαν σαν να είχαν γάζες επάνω τους μα ήταν το δέρμα τουςζαρωμένο και σαν γάζα.....το κεφάλι τους έμοιαζε σαν ανθρώπινο μα δεν ήταν και αυτό το ίδιο όπως το υπόλοιπο δέρμα τους βαστούσανε μαχαίρια από βασάλτη φτιαγμένα ...βρομούσανε σήψη....μα είχαν επικεντρωθεί στον Σπαρκ και στον Λόκχαν που πλακωνόντουσαν....

Ένας από αυτούς μίλησε στην γλώσσα της μέσης γης (ξωτικά).....

<< Είστε όλοι τρελοί όπως αυτοί οι δυο!;! άμα δεν φάμε αυτούς και φάμε εσάς λέτε να κολλήσουμε την ίδια τρέλα με αυτούς >>!;!</p></div>

Ο Σπαρκ και ο Λόκχαν στο άκουσμα του σταματήσανε και ο Σπαρκ όλο νευρά του είπτε....

<< Ποιον είπτες τρελούς γαζομούρη >>!;!;!;!</p></div>

Αμέσως όλοι οι Λυκάωνες πέθαναν στα γέλια....

Ο Λόκχαν είχε ακουμπήσει στο ώμο του Σπαρκ και είχε δακρύσει από τα γέλια ...λέγοντας συνέχεια....

<< Γαζομούρης !;! γαζοοοοοοομούρηςχαοοαχαοαχαοαχαοαχαοαχ >>>

Αυτός που μίλαγε είπτε τσαντισμένα....

<< Είμαστε οι τρομεροί αμμοάνθρωποι και θα φαγωθείτε >>

Το μόνο που ακουγότανε ήταν γέλια και μόνο ο Λόκχραν μιλούσε και γελούσε.....

<< Γαζοοοοοομούρηςχοχοασοχαχοαχοαχοα >>

Μα τότε οι αμμοάνθρωποι επιτέθηκαν.....δεν ήξεραν.....το είδαν όμως...είδαν τι τρέλα κουβαλούσανε οι Λυκάωνες....τώρα θα το διαπιστώνανε στα αλήθεια ότι ήταν νέτα για τα καμινέτα!!!!

Μια αιματηρή μάχη μέσα στην νυχτιά της ερήμου εξελίχθηκε....χέρια και πόδια στον αέρα εντόσθια....κεφάλια.....εκατοντάδες οι νεκροί από τους αμμοάνθρωπους...κανείς Λυκάων χτυπημένος....

ξαφνικά σταμάτησαν την επίθεση όπως άρχισαν...αυτός που μιλούσε στην αρχή είπε..

-Άλλη φορά τρελοί τώρα έχουμε μπόλικο φαγητό.....

Μια περίεργη ησυχία μαινότανε στον αέρα μετά από αυτά τα λόγια ώσπουακούστηκε η φωνή ενός φρουρού του Κάσταν.....

<< μα....Γαζομούρης ..!!!;!!!>>

Αυτό ήταν όλοι πάλι πέσανε χάμο να χτυπιούνται στα γέλια σαν παλαβοί το ίδιο και ο Κάσταν.....τα γέλια κάνανε τα στομάχια τους να πονάνε....οι αμμοάνθρωποι είπανε τελικά ότι είχανε να κάνουν με δαιμόνια της ερήμου...δεν είχαν ξανά δει Λυκάωνες ούτε και τόσο τρελούς....μαζέψανε τους νεκρούς τους για να τους φάνε και ξανά μπήκανε στην έρημο μέσα από εκεί που είχαν έρθει...

Οι Λυκάωνες παρόλο ότι ο κίνδυνος είχε φύγει ακόμα γελάγανε...μετά από κάνα τέταρτο ακούστηκε η στιβαρή φωνή του Κάσταν!!!!

<< Σκάστε >>!!!!

Αμέσως όλοι το βούλωσαν και σηκώθηκαν όρθιοι!!!!Τιναχτήκανε από την άμμο και ήταν έτοιμοι για αναχώρηση...την επόμενη μέρα το α[απόγευμα είχαν φτάσει μια μέρα μακριά από την χώρα τους....ήταν σε φίλια εδάφη.....

Ο Κάσταν έκανε μια τελετή ειδική για τα χαμένα αδέρφια τους..... όταν τέλειωσε είπε στον Λόκχραν και στον Σπαρκ!!!!

-Ελπίζω να ήταν κόλπο αυτό όλο που έγινε κει πίσω και όχι σοβαρό.....

Ο Λόκχραν κοίταξε τον Σπαρκ και ο Σπαρκ τον Λόκχραν.....αμέσως και οι δυο με μια φωνή είπανε....

<< Μα βέβαια Σαμάνε μας ναι ναι βέβαια.... >>

Ήξερε όμως ο Κάσταν ότι δεν ήταν έτσι.....προχώρησε.....μετά από λίγο έφτασε και ο Λόκχραν δίπλα του και του είπε...

-Ευχαριστώ Σαμάνε μου που ήρθατε για μένα μόνος μου θα είχα πεθάνει εκεί!!!!

-Όχι μόνος σου Λόκχραν εσύ έχεις τον Χριστό μαζί σου!!

Ο Λόκχραν σταμάτησε να περπατά έξισε το κεφάλι του...δεν κατάλαβε αν ο Κάσταν μιλούσε σοβαρά ή όχι....
έτρεξε και πάλι κοντά του και του είπε κάπως τσαντισμένα..

-Ειρωνεύεσαι τον Χριστό Σαμάνε!!!!;;;!!!

Ο Κάσταν σταμάτησε απότομα!!!! τον κοίταξε και του είπε...

-Που πήγε το μου!;!

-Το μου!;

-Ναι με είπες Σαμάνε σκέτο!!!!

-Ναι!;!

-Ναι!!!!

-Πες μου αν με ειρωνεύεσαι Σαμάνε μου!!!!

Ο Κάσταν χαμογελαστά είπε...

-Τώρα γιε μου θα σου πω.....

<< Όχι δεν το είπα ειρωνικά είναι αυτός που μας κρατά τόσα χρόνια ζωντανούς.....και θα μας κρατήσει όσο πρέπει για την χώρα μας και τον λαό μας Λόκχραν...να πεις μια προσευχή για μένα και γω για όλη την χώρα.... >>

Ο Λόκχραν σταμάτησε και με βουρκωμένα τα μάτια του είπε...

<< Τα σέβη μου >>

Μα ποιο πίσω ακούστηκε μια φωνή .. του Σπαρκ

-Κάνε την προσευχή σου μπούλη....

Αυτό ήταν.....μάτσο πάλι.. ο Κάσταν έπιασε μια ακόμη φορά το πρόσωπο του κουνώντας το κεφάλι του.....προχώρησε σιγά για την χώρα τους αφήνοντας πίσω να σκοτώνονται οι δυο τους....

Τέλος!!!!

Ο ΓΕΡΟΣ Ο ΚΑΣΤΑΝ ΚΑΙ Η ΚΙΘΑΡΑ

Πριν μερικά χρόνια ίσως δεκαπέντε ίσως και είκοσι υπήρξε ένας άγνωστος καλλιτέχνης του δρόμου.....ήταν κουφός!!!!!! τυφλός!!!!!! και μουγκός!!!!!!

Μα κατά έναν περίεργο τρόπο το χάρισμα της φύσης!;! έπαιζε καταπληκτικά όμορφα κιθάρα.....

έπαιζε πολλά τραγούδια και το κάθε ένα είχε την δική του σύνθεση από έναν κουφό μουγκό και τυφλό.....!!!!!!

Ο κόσμος περνούσε άκουγε....άλλοι μαγεύοντουσαν και άλλοι απλά τους άρεσε.....
ώσπου μια μέρα πέρασε και Κάσταν ο δίκαιος και από 7 τετράγωνα ποιο κάτω άκουσε να παίζει.....αλλά κατάλαβε στο παίξιμο ότι υπήρχε ιδιαίτερος πόνος.....

Άρχισε να ακολουθεί τον ήχο της μουσικήςκαι όταν έφτασε κοντά αντίκρουσε τον παράξενο καλλιτέχνηκοίταξε τριγύρω του και είδε κάποιους να τον ακούνε άλλοι να περνάνε και παρατήρησε ότι εκεί δίπλα του ήταν ένας παράξενος σκυφτός γέρος σαν νάνος..... ο Κάσταν απόρησε με το παρουσιαστικό του γέρου και αμέσως κατάλαβε....μόλις κατάλαβε τι ήταν ο γέρος ο Κάσταν ...πήγε ο γέρος και κάτι ψιθύρισε στο αυτί του παράξενου καλλιτέχνη και αυτός σταμάτησε να παίζει και ξεκίνησε κάτι άλλο.....

Ο Κάσταν προχώρησε σταθερά και ήσυχος χωρίς να έχει καμία ανησυχία ...ενώ ήξερε τι ήταν αυτός ο παράξενος γέρος.... έφτασε κοντά στον καλλιτέχνη και σταμάτησε.....
Η φρουρά του δεν καταλάβανε τι γινότανε που ήταν ακροβολισμένη στις γύρω σκέπες και ταρατσες των σπιτιών αλλά από την στάση και μόνο που είχε ο Κάσταν ήταν παράξενη και καταλαβαίνανε ότι κάτι περίεργο γινότανε.....!!!!

Τα ρουθούνια του Λόκχραν δουλεύανε σαν τρελά αλλά μυρωδιά δε έπιαναν τίποτα έκανε σήμα να είναι όλοι σε ετοιμότητα επίθεσης ...πιστεύοντας ότι ο παράξενος καλλιτέχνης ήταν το πρόβλημα διότι τον παράξενο γέρο εκτός του Κάσταν δεν τον έβλεπε κανείς άλλος.....

Τότε ο Κάσταν μίλησε προς το γέρο....

<< Γιατί δεν αφήνεις ήσυχο τον δύστυχο τον άνθρωπο !;!>>

Ο γέρος όμως συνέχιζε να ψιθυρίζει στο αυτί του καλλιτέχνη και είχε γυρισμένη την πλάτη προς τον Κάσταν!!!! και τότε ο καλλιτέχνης σαν ένα ζόμπι που παίρνει διαταγές άρχισε να παίζει.....

Το να μου μιλάς μέσω της μουσικής βάζοντας έναν άνθρωπο να παίζει θα έλεγα ότι δεν είναι αυτός που είσαι αλλά ένας τσαρλατάνος...

Τότε ο γέρος γύρισε απότομα το κεφάλι του και το παρουσιαστικό του προσώπου του θα τρόμαζε κάθε άνθρωπο....γερασμένο και παράξενο γεμάτο ρυτίδες ολόμαυρα μάτια και τεράστια φρύδια.....μυτερά δόντια παντού με σαρκώδη χονδρά χείλη.....και δυο μικρά κέρατα στο μέτωπο του!!!!

Ο γέρος όλο νευρά απάντησε!!!!

-Τι θέλεις εδώ πάνω κοπρόσκυλο της μέσης γης!!!!;;!!!! παράτεμε ήσυχο και σήκω φύγε διότι θα σε λιώσω σαν σκουλήκι και δεν πρόκειται να σε σώσει ο ψεύτικος θεός σου που σταυρώσανε αθλητή!!!!

Ο Κάσταν χαμογελαστός και ατάραχος του απάντησε

-Παρά ότι είσαι ο διάβολος δεν περίμενα να προσπαθείς τόσο καιρό να μάθεις πως ένας τυφλός μουγκός και κουφός συνάμα άνθρωπος θα έπαιζε τόσο όμορφα !;!!

-Σκάσε...κοπρόσκυλο σκάσε!!!!

-Έλα πες μου δεν θα ήθελες να το μάθεις αυτό!;! σε έχει φάει η απορία και παιδεύεις τον άνθρωπο να στο πει έτσι!;! τι!;! ο ψεύτικος θεός μου δεν σε αφήνει να στο πει παρόλα τα κόλπα σου!;!

-Εσύ ξέρεις!;!

-Εγώ!;! ξέρω να παίζω τέτοια μουσική ναι....αλλά άμα στο παίξω θα αφήσεις ήσυχο τον άνθρωπο!;!

-Χα χ α χα χα αχχα αχ εντάξει κόπρε κάνε το.....άμα όμως δεν μου αρέσει θα έχεις να κανείς μαζί μου....

Ο Κάσταν έκανε δυο βήματα μπροστά....

Ο Λόκχραν καθότανε σε ανάμενα κάρβουνα έτοιμοι ήταν να αποκαλυφθούνε στο κόσμο ως Λυκάωνες κάτι δεν του άρεσε.....

Ο καλλιτέχνης είχε σταματήσει να παίζει και ο Κάσταν κοιτάζοντας τον του μίλησε τηλεπαθητικά στο μυαλό του μέσα...

<< Μην φοβάσαι πλέον είμαι φίλος....θα κάνω την σκιά να φύγει >>

Κάθισε δίπλα του πήρε μια από τις 3 κιθάρες που είχε κοίταξε τον παράξενο γέρο όπου κοιτούσε όλο αγωνία και άρχισε να γρατζουνά την κιθάρα!!!!

Ο παράξενος γέρος φώναξε καθώς τελείωσε ο Κάσταν!!!!

-Όχι!!! όχι!!! δεν μπορεί να είναι αυτό!!!! και όμως είναι!!!! είναι!!!! κοπρόσκυλο νομίζεις ότι είσαι έξυπνος ε!;! θα τα ξανά πούμε οι δυο μας κάποτε να είσαι σίγουρος!!!!

Ο Κάσταν έσκυψε το κεφάλι σαν να τον ευχαριστούσε και άκουσε χειροκροτήματα από τον κόσμο τριγύρω του

Ο Κάσταν είπε στον παράξενο καλλιτέχνη....

-Είσαι ελεύθερος αδελφέ μου η σκιά έφυγε....!!!

Και ο καλλιτέχνης με τον ίδιο τρόπο του απάντησε.....!!!!

-Ευλογημένος να είσαι όποιος και να είσαι σε ευχαριστώ πολύ.....!!!!

Ο Κάσταν έφυγε χωρίς να πει κάτι άλλο και σκεφτότανε καθώς περπατούσε στο δρόμο ...αν πράγματι ήταν ευλογημένος ...μα κατέληξε να πιστεύει ότι ήταν καταραμένος....πρώτου χαθεί όμως απόλαυσε το τελευταίο τραγούδι του παράξενου καλλιτέχνη που καθώς περπατούσε σιγά σιγά έσβηνε ο ήχος στα αυτιά του.....,και καθώς χάθηκε η μουσική ο Κάσταν σκέφτηκε.....

ποσό ηλίθιοι είναι οι σωσίες του διαβόλου...δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ότι ήταν η ψυχή του αυτή που έπαιζε ας ήταν τυφλός κουφός και μουγκός....τόσο άχρηστος είναι πλέον!!!!

Τέλος!!!!





Κυρίες και κύριοι αδέρφια και αλιτήριοι το βιβλίο αυτό έλαβε τέλος με τις ιστορίες των Λυκάων.....!!!! Το επόμενο βιβλίο θα έχει τίτλο << Λυκάωνες >> θα είναι το πως δημιουργήθηκαν οι Λυκάωνες στην γη από τον Πατέρα και την Μητέρα μέχρι και σήμερα.....!!!! Μετά από αυτό θα υπάρξει άλλο ένα όπου θα το ονομάσω Οι Περιπέτειες του Ντόρσια.....!!!!

Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πάντα καλά και να θυμάστε!!!!

Αν δεν πιστεύετε σε κάτι, δεν πάει να πει αυτό το κάτι ότι δεν υπάρχει!!!!

SAMAN LYCAN

Από το βιβλίο αυτό απαγορεύεται η αναδημοσίευση του η εκτύπωση του σε οποιαδήποτε μορφή, γραπτή, ηλεκτρονική, φωτογραφική, ή βιντεοσκοπημένη, ή ακόμα και εκφωνημένη όλου του βιβλίου ή ακόμα και αποσπάσματος αλλά και ονομάτων και τοπωνυμίων!!!! Οποιοσδήποτε δεν τηρήσει αυτά θα υποστεί τις διαδικασίες του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων βάση του νόμου ν. 2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων όπου ισχύει στην χώρα μας!!!! Το βιβλίο αυτό ανήκει στην ομάδα των INVISIBLE LYCANS TEAM και όλα τα πνευματικά του δικαιώματα!!!!

